

Protestants Marken



Jaargang 17 nummer: 5

verschijnt wekelijks

Zaterdag 4 februari 2023

Kerkdienst Zondag 5 februari 2023

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Grote Kerk

Bevestiging ambtsdragers

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Dirk Kes
Kosters	Kees Visser, Jan Piet van Altena en Jan Blijleven
Kindernevendienst	Jannie Visser
Eerste Collecte	Project Waterlandse Diaconieën Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Kerktaxi	Koos Zwiers telefoon 0610759951

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	15 februari	Jesaja 41:8-20	Wees niet bang
Maandag	16 februari	Jesaja 41:21-29	Kijk, daar zijn ze!
Dinsdag	17 februari	Spreuken 17:1-14	Beter droog brood
Woensdag	18 februari	Spreuken 17:15-28	Een grote mond
Donderdag	19 februari	Spreuken 18:1-12	Met andere woorden
Vrijdag	20 februari	Spreuken 18:13-24	Koester je tong
Zaterdag	21 februari	Psalms 63	Ik ben aan U gehecht

Voorbede

1. Zegen de roeping van de ambtsdragers. Dat zij dienstbaar mogen zijn voor onze gemeente en voor een toekomstgerichte kerk vol diversiteit.
2. Laat ons de liefde van God ontvangen en delen met ieder die het maar horen wil.
3. Troost hen die afscheid moesten nemen van wie hen zo dierbaar is. Draag ons en koester ons, als we denken aan de mensen die we missen.
4. Dank U dat U in moeilijkheden, dank U dat U in pijn en strijd, dank U dat U in alle tijden toch steeds bij ons zijt.
5. Zegen het werk van diaconale projecten. Dat we onze gaven mogen delen aan mensen wereldwijd. Want delen wordt tot helen, wanneer de ander lijdt.
6. Maak ons een orkest van uw vrede. Samen zoekend naar de muziek in een wereld die overstemd wordt door oorlog en geweld.
7. Dank U voor alle bloemengeuren, dank U voor ieder klein geluk. Dank U voor alle heldere kleuren, dank U voor muziek.

Aagtje Commandeur van Riel

Tijd van Gebed: donderdag 2 februari 2023 om 20.30 uur in Gebouw Hoogh.

Hartelijk welkom!

Een 'biechtspiegel' aan de hand van de Tien Geboden

Een spiegel, voor persoonlijke bezinning

Waar kan ik in mijn leven van op aan? Waar ben ik bang voor? Aan wie behoort mijn hart toe?

Wat betekent de naam 'God' voor mij? Gebruik ik die gedachteloos als ik praat?

Ben ik bang Hem voor anderen te belijden?

Doe ik mij vromer voor dan ik ben?

Gebruik ik de naam van God als een middel om bovennatuurlijke machten te manipuleren?

Waardoor wordt mijn gebed bepaald? Door sleur of door behoefte?

Zit er ook dankbaarheid in mijn gebed? Zelfs voor aanvechtingen?

Waarom bid ik eigenlijk? Voor de vergeving van mijn zonden? In nood en in vreugde?

Hoe ziet mijn zondag eruit?

Welke rol spelen de kerkdienst en de maaltijd van de Heer in mijn leven?

Wat zoek ik in de kerk? Waarin dien ik de gemeente waarvan ik deel uitmaak?

Hoe waardeer ik mijn ouders? Wie heeft invloed op onze kinderen?

Hoe sta ik tegenover mijn meerderen? Draag ik mijn eigen verantwoordelijkheid?

Ben ik bereid die van de anderen te aanvaarden?

Gun ik de ander ruimte om te leven?

Ben ik een ellendige, die juist mijn hulp nodig had, uit de weg gegaan?

Pleeg ik roofofbouw op mijn gezondheid?

Besef ik mijn verantwoordelijkheid voor mijn (huwelijks)relatie?

Handel ik daarnaar? Blijf ik van de (huwelijks)relatie van anderen af?

Ben ik mij bewust dat ik in mijn relatie of in mijn alleen staan altijd door God gedragen word?

Heb ik achting voor het eigendom van een ander? Op welke manier kom ik aan mijn geld?

Dient mijn bezit anderen tot vreugde en hulp?

Waar praat ik over? Over de fouten van anderen? Over mijn eigen prestaties?

Heb ik iemand verloochend?

Sta ik snel klaar met mijn oordeel over anderen, maar ben ik langzaam om hen te verontschuldigen?

Heb ik aan mij toevertrouwde geheimen bewaard?

Meen ik wat ik zeg en zeg ik, waar dat nodig is, wat ik meen?

Zorg ik ervoor dat in het leven van de gemeenschap de waarheid het opneemt tegen de leugen?

Ben ik trouw in de voorbede, juist voor hen met wie ik moeite heb?

Houd ik er rekening mee dat God grenzen stelt die ik niet moet overschrijden:

grenzen aan mijn begaafdheid, aan mijn invloed, aan mijn macht, aan mijn leven?

Heb ik mij aan de onbegrensde aanspraak van God op mijn leven onttrokken?

Ben ik mij bewust, dat ik door de doop toebehoor aan de Heer Jezus Christus?

Laat ik dagelijks God over mij oordelen of rechtvaardig ik mijzelf?

Voor u gelezen door Pieter C. Springer

KERKCOLLECTES en GIFTEN**KERK**

Opgave afgelopen periode komt volgende week

DIACONIE

Ten behoeve van de Diaconie is in de periode 25 t/m 31 januari 2023 ontvangen:

- Collecte 22 januari *Project Pakistan nagekomen:* € 66,50
- Collecte 29 januari Terre des Hommes: € 201,25
(€ 177,25 in de kerk en € 24,- aanvullend op rekening)
- Voor diverse collectes: € 30,00

ZENDING

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening
NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen en de Zending- en Evangelisatiecommissie.

Diaconale Collecte 5 februari

Komende zondag collecteren we voor het nieuwe project van de Waterlandse Diaconieën: **Noah's Ark** in **Uganda**. Zoals u weet, kiest de Werkgroep Werelddiaconaat Waterland elk jaar een project waarbij iemand uit onze Waterlandse kerken heel direct is betrokken. Door de directe betrokkenheid gaat 100% van onze bijdrage naar het project, omdat de betrokkenen alles op vrijwillige basis doen. Dit jaar is het project via Netty Hoogendoorn voorgedragen door de Protestantse gemeente Zuiderwoude-Uitdam-Broek in Waterland.

Noah's Ark is in 1996 opgezet door Piet en Pita Buitendijk, die al jaren in het ontwikkelingswerk in Afrika zaten. Zij kwamen daarbij in Uganda in aanraking met veel kinderen die 'niemand' waren: verlaten, mishandeld, misbruikt of verweesd. Geraakt door de armoede en het grote aantal kinderen die 'niemand' waren, besloten zij in 1996 om zich vanuit hun huurhuis in Kampala toe te wijden aan de zorg voor deze kinderen. Omdat het aantal kinderen dat een veilige plaats nodig had zo groot werd, verhuisden ze in 2006 naar een grotere compound net buiten de stad Mukono.

Steeds als er een kind wordt gebracht, gaan zij samen met de politie en kinderbescherming op zoek naar familieleden, en proberen of ze daar geplaatst kunnen worden. Veel verlaten kinderen kunnen terug worden geplaatst bij familie die dan de zorg op zich neemt. Helaas is dat lang niet altijd het geval en dan wordt Noah's Ark hun nieuwe thuis, waar Piet, Pita en hun medewerkers zich over hen ontfermen en waar ze deel worden van een liefdevolle familie. Totdat zij op hun eigen benen kunnen staan. De opvang gebeurt in het kindertehuis of in één van de Family Units, waar een groepje kinderen samen met pleegouders woont.

Er wonen nu zo'n 200 kinderen op het terrein.

Op dit terrein was er ook ruimte voor het bouwen van een school en een kliniek.

Ook kinderen uit de omliggende dorpen komen naar deze school.

Na een kleuterschool en een basisschool is er in de loop der jaren ook een school voor voortgezet en beroepsonderwijs gekomen. Naast schoolvakken zoals rekenen, taal, geschiedenis, biologie en aardrijkskunde volgen alle leerlingen op het voortgezet onderwijs ook praktische vakken, zoals houtbewerking, voertuigonderhoud, haarstyling, catering en een loodgietersopleiding. Zo verlaten ze de school met zowel theoretische, maar vooral praktische vaardigheden en kunnen daardoor later een bedrijfje opzetten.

Er wordt op de school vooral gekeken naar de groei van de leerlingen en niet alleen naar hun rapportcijfers. Want vòòrop staat de ontwikkeling van ieder kind op emotioneel en lichamelijk gebied tot een evenwichtig deelnemer aan de samenleving.

Wij helpen dit jaar Piet, Pita en hun medewerkers daar heel graag bij.

Namens de diaconie,

Eef Visser

Liturgie zondag 5 februari 2023

De 5^e zondag na Epifanie om 10.00 uur in de Grote Kerk, met afscheid en (her)bevestiging van ouderlingen en diakenen. Protestantse Gemeente Marken.



Protestantse gemeente
Marken



appostel



Rekeningnummers

D: NL75 RBRB 0841 3778 47

K: NL69 INGB 0000 1609 62

t.n.v. Protestantse Gemeente

Marken

Opgang

Consistoriegebed en het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspalm: 112 vers 1 en 2.

Bemoediging en groet.

Lied 967 'Zonne der gerechtigheid' couplet 1, 5, 6 en 7.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Lied voor de kinderen: 348 'Heer van uw Kerk' couplet 1.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 2,2-5 (lector).

Antwoordpsalm: 122 vers 1.

Lezing uit de Brieven: 1 Korintiërs 2,1-5 (lector).

Halleluja-lied: 345 'Gij hebt uw woord gegeven' couplet 1 en 3.

Lezing uit het Evangelie: Matteüs 5,13-16 (voorganger).

Halleluja-lied: 838 'O grote God die liefde zijt' couplet 1 en 2.

Verkondiging: 'De smaak van het leven' n.a.v. Matteüs 5 vers 13.

Lied 838 couplet 3 en 4.

Bevestiging van diakenen en ouderlingen

Afscheid aftredende ambtsdragers.

Bevestiging nieuwe ambtsdragers.

Opdracht en gelofte.

Gebeden en bevestiging.

Lied 360 'Kom Schepper, Geest daal tot ons neer' couplet 1, 3, 4 en 6 (staand).

Bevestigingsgebed.

Voorbede voor ambtsdragers.

Loflied: 672 'Kom laat ons deze dag' couplet 1 en 2 (staand).

Gebeden en gaven

Toelichting op de doelen van de gaven gevolgd door de inzameling ervan.

Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Zending en zegen

Slotlied: 418 'God, schenk ons de kracht' couplet 1, 2 en 3.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

Ambtsdragers die afscheid nemen

Agnes Kes	ouderling
Anneke Kroes	ouderling
Marten van Altena	ouderling-kerkrentmeester
Pieter Kaars	ouderling-kerkrentmeester

Bevestiging van ambtsdragers

Aagtje van Riel	diaken (herbevestiging)
Klaas Zondervan	ouderling-kerkrentmeester (herbevestiging)
Walter Maas	ouderling-kerkrentmeester

Vanuit de pastorie**Over komende zondag – (her)bevestiging diaken en ouderlingen**

In de achterliggende twee weken heeft u het kunnen lezen in het kerkblad. De officiële bekendmaking van bevestiging en herbevestiging van ambtsdragers. Aagtje van Riel zal worden herbevestigd als diaken. Klaas Zondervan blijft ouderling maar maakt de overstap naar het College van Kerkrentmeesters. Zondag heten we Walter Maas weer welkom in ons midden. Deze keer niet als wijkouderling maar als ouderling-kerkrentmeester. Hij zal onder andere het beheer van de volkstuinten gaan overnemen van Pieter Kaars.

Zondag is ook het moment waarop we afscheid gaan nemen van kerkenraadsleden. Het zijn vertrouwde gezichten die we in de kerkenraad zullen gaan missen. Velen van hen hebben decennialang dienstwerk in onze gemeente verricht.

Voor de duidelijkheid zet ik de gaande en de komende man op een rij. We nemen afscheid van:

Agnes Kes	ouderling (scriba);
Anneke Kroes	ouderling;
Marten van Altena	ouderling-kerkrentmeester;
Pieter Kaars	ouderling-kerkrentmeester.

En we bevestigen of herbevestigen de volgende mensen als diaken respectievelijk ouderling:

Aagtje van Riel	diaken (herbevestiging);
Klaas Zondervan	ouderling-kerkrentmeester (herbevestiging);
Walter Maas	ouderling-kerkrentmeester;

We bedanken Agnes Kes, Anneke Kroes, Marten van Altena en Pieter Kaars voor hun jarenlange trouwe inzet. Adieu!

Volgende week zondag – jeugddienst

Vanwege mijn verlof staan de komende kerkdiensten in het teken van bijzonderheden. Zondag natuurlijk de bevestiging van ambtsdragers maar volgende week is er een jeugddienst. We schrijven dan zondag 12 februari. Ik hoop dat we weer veel jonge mensen in de kerk welkom mogen heten. We lezen over een bijzondere gebeurtenis. Jezus zit met een groep van maar liefst vijftienduizend mensen 'aan tafel' en geeft hun allemaal te eten. En dat met slechts vijf broden en twee vissen. Welke wiskundige formule kunnen we daarop loslaten? Je hoort het zondag 12 februari, jongelui! Kom dat horen, zou ik zeggen. Jan Kaars zal met een aantal jongelingen een muzikale bijdrage leveren. We beginnen om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Nieuwe wegen in pastorale zorg

Het beleidsplan 'Samen geloven' dat binnenkort definitief door de kerkenraad zal worden vastgesteld maakt de beweging naar een proactieve invulling van de pastorale zorg. We voelen ons geroepen om er voor iedereen te zijn op Marken. Dit is een roeping die voor iedereen geldt die met onze geloofsgemeenschap actief meeleeft, en de ouderlingen en de dominee hebben daar een bijzondere rol in. In de komende jaren willen wij samen aan deze roeping invulling gaan geven. Dat betekent dat de ouderlingen ook bij gaan dragen aan de pastorale zorg in moeilijke omstandigheden en in de nazorg na het verlies van een dierbare. De nazorg na overlijden vraagt veel aandacht, betrokkenheid en tijd, en daarom is het nodig dat de ouderlingen hier ook hun bijdrage aan gaan leveren. Het betekent dat het vaker voor zal komen dat niet de dominee op bezoek komt maar de ouderling. Natuurlijk ben ik beschikbaar in situaties waar mijn aanwezigheid goed zou zijn en een toegevoegde waarde heeft. Er is regelmatig overleg tussen de ouderlingen en mij wanneer een van ons dat nodig acht. Ook buiten het reguliere pastorale overleg dat we een aantal keer per jaar houden.

Deze beweging van huisbezoeken naar pastorale betrokkenheid in moeilijke omstandigheden en een intensievere samenwerking tussen ouderlingen en dominee is nodig omdat het aantal beschikbare mensen voor het ambt van ouderling terugloopt. We zullen het met minder ouderlingen moeten doen en we verwachten daarin uw begrip.

Waarin een klein eiland groot is...

Dinsdag 17 januari overleed mijn moeder na een korte periode van ziekte. Het herseninfarct op de dag voor Kerst betekende uiteindelijk dat we afscheid van haar stille aanwezigheid moesten nemen. Zaterdag 21 januari hebben we haar begeleid naar haar laatste rustplaats op de Kleistee te Ouddorp. De Kleistee is een mooi en voor Ouddorp karakteristiek natuurgebied. We hebben samen met mijn vader, zussen en broers goede dagen gehad waarin er alle tijd was om afscheid te nemen. Over de stille uren in het ziekenhuis lag ook iets goeds en dat troost. We hebben alles voor mijn moeder kunnen doen wat we konden. Ze was niet alleen toen ze overleed, maar dat zijn we sowieso niet als we (willen) weten van de Goede Herder.

Het overlijden van mijn moeder viel samen met onze eerste week verlof toen ik in Zeeland verbleef. Vorige week zondagavond kwamen we thuis. In Zeeland las ik dat de rouwkaart van mijn moeder in het kerkblad zou worden gepubliceerd. Een blijk van warmhartig meeleven dat bevestigd werd toen we die avond de voordeur van de pastorie probeerden te openen. Met enige overdrijving: dat ging niet vanzelf. Achter de deur lag een hoop kaarten – letterlijk. Toch was dat nog niet alles. De week daarna volgden nog vele, vele kaarten. Het aantal loopt inmiddels tegen de honderd. Zoveel kaarten en de warme woorden die erin staan, hebben ons getroost en goed gedaan. Iedereen van ganser harte bedankt namens ons drieën.

Ten slotte

We ronden af maar niet zonder te zeggen dat een moeder verliezen op latere leeftijd nog wat anders is dan een kind verliezen of op jonge leeftijd je moeder verliezen. In onze gedachten en gebeden denken we aan Mirjam Stoker die gisteren op 36 jarige leeftijd overleed en aan allen die zielsveel van haar houden. We sluiten af met een hartelijke groet, namens de drie van de pastorie.



Gestreden tot het laatste
Geef nooit op
Lief, Dapper en zorgzaam

Altijd urolijk, open en je stond voor iedereen klaar. Ondanks je levenslust, positiviteit en wilskracht heb je deze strijd niet kunnen winnen. Wat zullen wij je ontzettend missen.

Mijn geweldige vrouw, onze lieve moeder, dochter, zus, schoonzus en schoondochter

Mirjam Samantha Stoker

28 juli 1986

31 januari 2023

Jacco
Elin, Mirre, Jenz
Shubi 🐾

Aaltje en Jaap
Lisanne en Mike

Anneke

Katinka en Barro

Wij nemen afscheid van Mirjam op maandag 6 februari om 12.30 uur in de Broeker Kerk, Kerkplein 13 te Broek in Waterland.

Aansluitend begeleiden wij Mirjam in kleine kring naar het crematorium.

Voorafgaand aan het afscheid is er gelegenheid tot condoleren in de Broeker Kerk van 11.00 tot 12.15 uur.

Wij willen je vragen één losse onverpakte bloem mee te nemen die de band met Mirjam symboliseert.

West Weer 37, 1151 GB Broek in Waterland

Condoleanceregister: www.berniceperk.nl/condoleance/mirjam-stoker

Nog nooit was er zoveel verdriet
 Dan op het moment dat Mirjam deze wereld verliet

Nog nooit voelde het zo leeg

Dan op het moment dat zij vleugels kreeg
 Maar daar waar jouw leven eindigde

Eindigde niet jouw verhaal

want jij leeft voort in liefde

in ons allemaal.

Na een jarenlang gevecht tegen de ziekte kanker heeft Mirjam de ongelijke strijd helaas moeten verliezen.

Met intens verdriet maar trots op wie ze was hebben we afscheid moeten nemen van ons nichtje

Mirjam Stoker

Mirjam is slechts 36 jaar oud geworden.

Onze gedachten gaan uit naar Jacco, de kinderen, Aaltje en Jaap, Lianne en Mike en Anneke.

Wij wensen jullie heel veel sterkte en kracht om dit grote verlies te dragen.

Aagje en Piet,

Jan Muus en Grietje,

Maretje en Theo,

Elbert en Marjolein,

Sijtje en Kees,

Pieter en Neeltje

en

neven en nichten

Je wereld werd steeds kleiner
 De deur ging langzaam dicht
 Iedere dag ging je toch verder
 Met jou reis naar het eeuwige licht
 Zoveel vragen zonder antwoord
 Wat ging er in je om
 Niemand kan het nog vertellen
 Alleen God, die weet waarom.

Dinsdag bereikte ons het droevige bericht
 dat **Mirjam Stoker** is overleden.

Wij wensen Jacco en de kinderen, Jaap, Aaltje en lisanne
 heel veel sterkte met dit verlies.

Lijsje Lommers
 Makie Zeeman
 Piet en Nelly Zeeman

*Je was een rots in de branding en koerste recht door zee...
 Je trotseerde storm en golven, alleen... je had de wind niet mee
 Waarom al dat vechten, waarom al die pijn.
 Je wilde hier niet weg je wilde bij je gezin zijn.
 De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht.
 Je wilde zo graag verder maar verloor dit gevecht.
 Niemand kan begrijpen hoe erg die pijn wel is,
 niemand kan bevatten dit hele grote gemis,
 maar één ding moet je weten, je zal nooit worden vergeten.*

Ons bereikte het droevige bericht dat is overleden ons nichtje

Mirjam Stoker

Wij wensen Jacco, Elin, Mirre, Jenz, Jaap, Aaltje, Lisanne en verdere
 familie heel veel sterkte en kracht toe met dit grote verlies.

Patrick & Patricia
 Danny & Marijke

*Waarom zijn er zoveel vragen,
 waarom is er zoveel pijn.
 Waarom zijn er zoveel dingen,
 die niet te begrijpen zijn.*

Na een moedige, maar oneerlijke strijd is overleden ons lieve nichtje

Mirjam

Wij wensen Jacco, de kinderen, Jaap en Aaltje, Lisanne en Mike heel veel sterkte met dit grote verlies.

Diana

Stijn en Fenna

Eric en Tiny

Niek en Ilse

Kevin en Denise

Lewis

Deveney