

Protestants Marken



Jaargang 17 nummer: 6

verschijnt wekelijks

Zaterdag 11 februari 2023

Kerkdienst Zondag 12 februari 2023

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Grote Kerk

Jeugddienst

| | |
|-------------------|---|
| 10.00 uur | Ds. H.Z. KLink |
| Organist | Hans Jütte |
| Kosters | Kees Visser, Robbie Zwiers en Jan Piet van Altena |
| Schriftlezing | Rik Dooijeweerd en Bram Honingh |
| Muziek | Gospeltrain |
| Kindernevendienst | Gréthe van Belzen |
| Eerste Collecte | Jeugdwerk |
| | Bankrekening NL75RBRB0841377847 |
| | T.N.V. Protestantse Gemeente Marken |
| Tweede Collecte | Kerk |
| | Bankrekening NL69INGB0000160962 |
| | T.N.V. Protestantse Gemeente Marken |
| Kerktaxi | Robbie Zwiers telefoon 0652410698 |

Dagelijkse Schriftlezingen

| | | | | |
|-----------|-------------|--------------|----------|-----------------------|
| zondag | 12 februari | Matteüs | 5: 21-32 | Ga je eerst verzoenen |
| maandag | 13 februari | Matteüs | 5: 33-48 | Wees volmaakt |
| dinsdag | 14 februari | Spreuken | 22:1-8 | Een goede naam |
| woensdag | 15 februari | Spreuken | 22:9-16 | Een zuiver hart |
| donderdag | 16 februari | Spreuken | 22:17-29 | Een aandachtig oor |
| vrijdag | 17 februari | Psalm 24 | | Hef uw hoofd omhoog |
| zaterdag | 18 februari | 1 Korintiërs | 3:1-9a | U bent zijn akker |

Voorbede

1. Wij bidden voor allen die getroffen zijn door de aardbevingen in Turkije en Syrië. Als de aarde schudt op haar grondvesten, bent U onze toevlucht en kracht.
2. Ontferm U over hen die afscheid moesten nemen van wie hen zo dierbaar is. Troost hen Heer, wees hen nabij. Laat ons in Uw armen vrede vinden.
3. Zegen het werk van de diaconie. Dat we onze gaven mogen delen aan mensen wereldwijd. Want delen wordt tot helen, wanneer de ander lijdt.
4. Zegen de roeping van de ambtsdragers. Dat zij dienstbaar mogen zijn voor onze gemeente en voor een toekomstgerichte kerk vol diversiteit.
5. Ontferm U over de jongeren, dat ze zich gezien voelen. Zegen alle jeugdleiders die hen begeleiden op de weg naar het geloof.
6. Dank U voor alle goede vrienden, dank U, o God, voor al wat leeft, dank U voor wat wij niet verdienen, dat U ons vergeeft.
7. Maak ons een orkest van uw vrede. Samen zoekend naar de muziek in een wereld die overstemd wordt door oorlog en geweld.

Aagtie Commandeur van Riel

Oekraïne

*Een volk is op de vlucht geslagen
liet achter huis en haard,
explosies klinken alle dagen
niets en niemand wordt gespaard.*

*Vrouw en kinderen zij schuilen
mannen trekken naar het front,
velen knielen neer en huilen
bij hun geliefden zwaar gewond.*

*Het noodsein klinkt nog ieder uur
door de stille lege straten,
zie hier en daar nog smeulend vuur
in een stad geheel verlaten.*

*De wereld houdt z'n adem in
aanschouwt dit zinloze geweld,
vanwaar komt deze waanzin
die enkel maar verliezers telt.*

*Mijn handen vouw ik telkens weer
met die ene vraag aan God de Heer,
Heer breng de mensheid weer tot rede
en geef de wereld vrede.*

Luitje Dorland - Commandeur

KERKCOLLECTES en GIFTEN**KERK**

Ten behoeve van de Kerk is in de periode 25 t/m 6 februari 2023 ontvangen:

- Collecte 22-1-23 (€ 31,50 op rekening): € 31,50
- Collecte 29-1-23 (€ 177,00 in de kerk en € 24,50 op rekening): € 201,50
- Collecte 5-2-23 (€ 219,15 in de kerk en € 3,00 op rekening): € 222,15
- Op huisbezoek ontvangen: € 50,00
- Giften: € 10,00

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

DIACONIE

Ten behoeve van de Diaconie is in de periode 1 t/m 7 februari 2023 ontvangen:

- Collecte 29 januari Terre des Hommes nagekomen via QR-code: € 1,50
- Collecte 5 februari Project Waterlandse Diaconieën Noah's Ark Uganda: € 486,60
(€ 232,60 in de kerk en € 254,- aanvullend op rekening)

ZENDING

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen en de Zending- en Evangelisatiecommissie.

Collecte jeugddienst zondag 12 februari

Deze zondag collecteren we voor het jeugdwerk op Marken. Het Christelijk Jeugdwerk Marken organiseert gedurende het jaar diverse activiteiten in en om de kerk voor onze jongeren. Zo zijn er in het winterseizoen de clubs en de zondagsschool. In de zomervakantie organiseren we de Vakantie Bijbel Week, waar elk jaar weer veel kinderen komen. Ook is er bijna elke zondag kindernevendienst tijdens de kerkdiensten. Met kerst organiseert het jeugdwerk de kerstnachtdienst. En tot slot is er voor de tieners 'Follow Me', waar ze met de dominee in gesprek gaan over diverse onderwerpen rondom het christelijk geloof.

Over 2 weken start weer de 40-dagentijd op weg naar Pasen. Net als voorgaande jaren krijgen alle basisschool kinderen op Marken een poster en een boekje met verhalen en opdrachten. Ook in de kindernevendienst gaan we weer met dit project van Bijbel Basics aan de slag.

Met al deze activiteiten wil het jeugdwerk het goede nieuws van het evangelie bekend maken bij alle kinderen op Marken. Wij bevelen deze collecte daarom van harte bij u aan.

NOODKREET

Van een bloedige burgeroorlog naar een diepe economische crisis naar **twee allesverwoestende aardbevingen**. Syrië overkomt ramp op ramp. Afgelopen week werd dit toch al zo kwetsbare land getroffen door een zware aardbeving, en 's middags volgde er een tweede. Er zijn inmiddels meer dan 25 naschokken geteld. **Bij dit schrijven hebben ruim 1400 mensen deze ramp niet overleefd, en dit aantal loopt elke dag verder op. Er zijn duizenden gewonden. Veel gebouwen zijn ingestort, onder andere in de stad Aleppo.**

De ramp gebeurt terwijl de weersomstandigheden belabberd zijn: er valt sneeuw, regen en het is koud. Dit maakt de situatie nóg urgenter. **Kerken vangen zoveel mogelijk dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Anderen krijgen dakzeilen waarmee ze zich in hun beschadigde huis zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen neerslag en kou.**

Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, ondersteunt Kerk in Actie deze lokale kerken in het rampgebied nu maximaal.

Onze noodkreet aan u is: doe mee! Geef voor de zo zwaar getroffen bevolking van Syrië.

Namens Haroutune Selimian, predikant van één van onze partnerkerken in Aleppo zeggen we: "Dank voor uw bezorgdheid en hulp", en we bidden met hem mee: "Moge God ons beschermen!"

Omdat Kerk in Actie in Syrië werkt en niet in Turkije, vragen we uw hulp voor de slachtoffers in Syrië. Uiteraard gaan onze gebeden evengoed uit naar de getroffen bevolking van Turkije.

Op 19 februari zullen we in de kerk collecteren voor deze hulp aan Syrië. Maar wie nu al helpen wil, kan dat doen via onze Diaconie bankrekening NL75RBRB0841377847 onder vermelding van "**Noodhulp aardbeving**".

De diaconie zorgt dan dat alles via Kerk in Actie bij de partnerkerken in Syrië komt. Samen zijn we de kerk in actie. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid.

Namens de diaconie,
Eef Visser

Vanuit de pastorie

Herstel Patmoskerk

Een metamorfose kun je wel zeggen. Toen ik zaterdagochtend even in de Patmoskerk kwam om een trap te lenen, wist ik niet wat ik zag. Natuurlijk zag ik uit het raam van de pastorie fragmenten van een nieuw plafond maar nu de wanden zijn geverfd, is het verschil enorm. Het jaren '70 bruin heeft plaatsgemaakt voor hedendaags wit.

Arnold Uithuisje en Klaas Zeeman en al die andere bedrijven hebben hard gewerkt maar het mooist is de bijdrage van al die vrijwilligers en kosters. Om over de bijdrage van de kiencommissie nog maar niet te spreken. Alvast hartelijk dank voor de enorme inzet tot nu toe!

Nieuwe samenstelling kerkenraad

Jongstleden zondag was een bijzondere kerkdienst. We namen afscheid van vier kerkenraadsleden, twee leden namen opnieuw een ambtstermijn van vier jaar op zich en we mochten een 'nieuwe' ouderling-kerkrentmeester welkom heten. 'Nieuwe' zetten we maar tussen haakjes omdat Walter Maas een oudgediende is.

Maandagavond hebben we vergaderd met de nieuwe samenstelling en de functies opnieuw verdeeld. We hebben met elkaar afgesproken dat CeesJan Visser het voorzitterschap overneemt van Klaas Zondervan. Klaas zal het voorzitterschap van het College van Kerkrentmeesters over gaan nemen van Marten van Altena. We hebben diaken Aagtje van Riel bereid gevonden om scriba (secretaris) te worden. Dit betekent dat het moderamen (het dagelijkse bestuur) er als volgt gaat uit zien:

| | |
|-------------------|--|
| CeesJan Visser | 1 ^e voorzitter; |
| Aagtje van Riel | scriba; |
| Pieter Boes | voorzitter College van Diakenen; |
| Klaas Zondervan | voorzitter College van Kerkrentmeesters; |
| Hubrecht Z. Klink | dominee + 2 ^e voorzitter. |

Om de nieuwe scriba wat te ontlasten hebben we afgesproken om te kijken naar iemand die vaste notulist wordt van de kerkenraad. Hier wordt nog een oplossing voor gezocht.

Nieuwe koster

Nu we het toch over de personele bezetting hebben; het is u wellicht opgevallen dat Robbie Zwijs zich regelmatig ophoudt te midden van de kosters. U heeft dat dan goed gezien. Robbie heeft aangegeven dat hij graag iets voor de kerk wil doen en dat het kosterschap hem wel wat lijkt. Sinds een paar weken loopt hij stage bij de heren want koster word je niet zomaar. Ik heb mij (vooral tijdens de pandemie) laten vertellen dat je daarvoor wel wat hoofdstukken moet doorlopen om zover te komen. Maar Robbie Zwijs gaat vast cum laude slagen. Aan zijn enthousiasme ligt het niet en daar zijn we hem alvast erg dankbaar voor. Welkom!

Over de kerkdiensten

Het woord 'pandemie' is gevallen en dat levert een bruggetje op naar het volgende. We hebben tot nu toe nog steeds een restje coronamaatregelen overgehouden in de kerkdiensten. Een daarvan is de gewoonte dat de ouderling van dienst en de dominee elkaar een hand geven aan het begin van de kerkdienst. Die handdruk was vervangen door een hand op het hart vergezeld van een lichte buiging. Nu we wel kunnen zeggen dat de pandemie achter ons ligt willen we de handdruk weer terug laten komen. Hetzelfde geldt voor de handdruk na afloop van de kerkdienst. In de consistorie (de kamer waarin de kerkenraad voor de kerkdienst bij elkaar komt) waren tot nu toe alleen de diaken en ouderling van dienst aanwezig samen met de dienstdoende dominee. Voordat we met de pandemie te maken kregen was de gehele kerkenraad in de consistorie aanwezig. Maandagavond hebben we afgesproken dat we de huidige vertegenwoordiging van de ambten wat uitbreiden naar:

- De diaken van dienst;
- De diaken die de gaven helpt inzamelen;
- De ouderling van dienst;
- De ouderling van dienst volgende week;
- De dominee.

Deze vertegenwoordiging kan worden aangevuld met elk willekeurig kerkenraadslid dat graag in de consistorie aanwezig wil zijn, en die dus wil aansluiten in de rij van mensen die intocht houden. Nu het aantal kerkenraadsleden beperkt is hebben we afgesproken dat we gebruik blijven maken van de consistorie in de Grote Kerk en dus niet meer van de bovenzaal van gebouw Hoogh.

Er is nog een restje coronamaatregelen dat open staat en dat is de vorm waarin we het Heilige Avondmaal vieren. Voor de pandemie vierden we het Avondmaal doorgaans zittend. Alleen met Witte Donderdag vierden we lopend de Maaltijd. In de komende maanden denken we na over de vorm waarin we het Avondmaal willen gaan vieren. Wordt vervolgd.

Jeugddienst – een herinnering

Zondag is de eerste kerkdienst speciaal voor jongeren van dit nieuwe jaar. Het thema is 'Hemelse wiskunde'. Jan Kaars en de band Gospeltrain levert een muzikale bijdrage aan de jeugddienst. We hopen dat veel jongeren (en hun ouders en bessies en bappes) de weg naar de kerk weer weten te vinden. We beginnen om 10.00 uur in de Grote Kerk. Tot zondag!

Bijeenkomst Gemeente Groei Groep

Op donderdag 16 februari komt de Gemeente Groei Groep weer bij elkaar. Het bezoek van de koningin van Seba aan koning Salomo staat dan op het programma om te lezen. In het boekje 'Randfiguren' is dat hoofdstuk 4 en het verhaal valt te lezen in 1 Koningen 10 vers 1-13. We kijken uit naar een mooie avond met goede gesprekken. Iedereen is welkom vanaf 20.00 uur in de bovenzaal van het Gebouw Hoogh.

Ten slotte

Dinsdag namen we afscheid van Lobberig Zeeman. Of ze met 103 jaar de oudste Marker ooit is, durf ik niet met zekerheid te zeggen. Hoe het is om zo'n hoge leeftijd te bereiken kunnen we ons nauwelijks voorstellen. Zeker als je bedenkt hoe sinds 1919 – het geboortjaar van Lobberig – de wereld is veranderd. We denken aan Kees en Hein Zeeman in alles wat haar overlijden met hen doet. Dan is het nu weer tijd om af te ronden met de gebruikelijke groet.

Ds. Hubrecht Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 06 21564286

Startdienst jeugdwerk zondag 12 februari 2023

De 6^e zondag na Epifanie, om 10.00 uur in de Grote Kerk - Protestantse Gemeente Marken.

Jaarthema Protestantse Kerk in Nederland: 'Aan tafel!'.

Voor de dienst: Gospeltrain speelt:

- 'Christian Life' van 'The Birds'
- 'Reminds me of you' van 'Van Morrison'



Voorbereiding op de binnenkomst

Consistoriegebed en het luiden van de klok.

Binnenkomst

Lied 226 (ELB) 'Heer, ik kom tot u'

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Muziek: Gospeltrain speelt

- 'When I get my reward' van 'Nitty Gritty Dirt Band'
- 'Evangeline' van 'The Band'

Gezongen leefregels: Lied 594 'Ken je Gods gebod: woorden één tot tien?' uit Weerklank.

Bidden om de hulp van de Heilige Geest.

Kinderen naar de kindernevendienst.



appostel



Rekeningnummers

D: NL75 RBRB 0841 3778 47

K: NL69 INGB 0000 1609 62

t.n.v. Prot. Gem. Marken

De bijbel

Lezen uit Lucas 9,10-17 uit de Bijbel in Gewone Taal (BGT) door Rik Dooijeweerd en Bram Honingh.

Lied 836 'O Heer die onze Vader zijt' couplet 1, 2 en 3.

Preek: 'Hemelse wiskunde' n.a.v. Lucas 9 vers 13.

Lied 299 (ELB) 'Welk een vriend is onze Jezus' couplet 1 in het Nederlands en dan couplet 1 in het Engels.

Orgel

Hans Jütte

Line up "The Gospeltrain"

Jan Kaars

Martin van der Pluijm

Maikel Schipper

Gerard Schilder

Jan Pieter Schouten

Klaas de Groot

Bidden en delen

Toelichting op doelen van de gaven.

Inzameling van de gaven terwijl de Gospeltrain speelt:

- 'Old country church' van Hank Williams
- 'A ride back home' van John Mellecamp

Dankzegging, voorbede en het Onze Vader.

Opdracht en zegen

Slotlied: 184 (ELB) 'Ik wandel in het licht met Jezus' couplet 1, 2, 3 en 4.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

Na afloop van de dienst zal er koffie en thee geschonken worden achterin de kerk en speelt de Gospeltrain:

- 'Whenever God shines his light' van 'The Band'
- 'Just a closer walk with Thee' (Traditional)

Herinnering aan

Lobberig Zeeman

*sinds 21 juni 1979 weduwe van Cornelis Zeeman
overleden op 2 februari 2023 in de leeftijd van 103 jaar*

Optimisten – ze hebben de neiging alles van de beste kant te bekijken. Voor hen is het glas half vol. Heel wat anders dan de benadering van pessimisten. Zij zien vooral aan halfleeg glas. Psalm 84 is een optimistische Psalm zou je kunnen zeggen. Het leven wordt erdoor van de beste kant bekeken. Je leest het in die welbekende passage over ‘beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten’ en die over: ‘liever op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten van de goddelozen’. Die voorhof en die drempel zijn uitdrukking van optimisme. Het glas half vol. Je bent dan wel niet in het hart van de tempel, de plaats waar je Gods aanwezigheid proeven kunt, maar je bent er in elk geval zo dicht mogelijk bij. En dat is genoeg. Volgens de dichter van Psalm 84 heb je meer niet nodig. Je kunt er tevreden en dankbaar voor zijn. Terecht!

Lobberig Zeeman was in elk geval geen optimist. De minder goede kant van het leven kwam vaak bij haar binnen. In kwade dagen en moeilijke tijden verzuchtte ze wel eens dat het scheen alsof er niets of weinig goeds voor haar en haar familie was weggelegd. Het leven voelde soms als een pelgrimsreis door een dal van dorheid – om maar in de taal van Psalm 84 te blijven. Lobberig verloor als meisje van 7 haar moeder en ook verloor ze haar zus Aaltje waar ze zo goed mee overweg kon. Aaltje Zeeman werd slechts 51 jaar oud. Om over het verdriet in de familie van haar zus Aaltje nog maar niet te spreken toen het kleinkind van Aaltje op klaarlichte dag vermoord werd bij de VU in Amsterdam. Het leven is geen feest. Je zou er pessimist door worden.

God dank werd Lobberig dat niet. Ondanks alle moeite en verdriet die het mensenleven kenmerken, was er ook oog voor goede dingen in het leven. Daar kon Lobberig ondanks alle vragen dankbaar voor zijn. Als ze de balans opmaakte dan was er toch de dankbaarheid. Het glas des levens was dan wel niet vol maar halfvol was het zeker. En dat is nu precies wat Psalm 84 ons leert. Het leert ons om het leven van de beste kant te bekijken. Wie leeft: met én uit het Goddelijk optimisme die kan wachten op Gods genade. “Want God, de HEER, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de HEER, zijn weldaden (het goede) weigert Hij niet aan wie oprecht hun weg gaan.” Aan dat optimisme – noem het gerust de christelijke hoop – mogen wij ons vermoeide hart ophalen en het tot rust laten komen. Het verandert je kijk op het leven – echt waar!

Ds. Hubrecht Z. Klink

Pasteltekening van de haringbuis 'De Kaars' geschonken aan de kerk.

Vorige week heeft de kerk een unieke, gesigioneerde pasteltekening ontvangen van de haringbuis die in de Grote Kerk hangt.

De schenkers hebben aangegeven anoniem te willen blijven.

De tekening is omstreeks 1891 gemaakt door Willem Bastiaan Tholen, schilder van de Haagse School.

Tholen werd in 1860 in Amsterdam geboren als zoon van de schilder, en latere kunsthandelaar, Pieter Hendrik Hermanus Tholen en Johanna Maria Arendsens.

Tholen werd opgeleid aan de Rijksacademie van beeldende kunsten in Amsterdam.

Hij kreeg onder anderen les van Paul Gabriël en Adolf le Comte.

Tholen vestigde zich na zijn opleiding als tekenleraar in Gouda en daarna in Kampen.

Hij woonde en werkte vervolgens in verschillende plaatsen in Nederland.

De natuur vormde voor Tholen de grootste bron van inspiratie.

Hij was lid van het kunstenaarsgenootschap Pulchri Studio in Den Haag.

Hij overleed in december 1931 op 71-jarige leeftijd in zijn woonplaats Den Haag.

Schilderijen van Willem Tholen zijn o.a. te zien in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen en in het Rijksmuseum in Amsterdam.

Zijn werk werd in 1903 bekroond met de 'gouden medaille', beschikbaar gesteld door koningin-moeder Emma.

De tekening is opgehangen in Gebouw Hoog in de zaal op de begane grond.

Wij danken de schenkers heel hartelijk voor deze genereuze gift!

De kerkrentmeesters.

BINGO SWOM

BINGO SWOM

BINGO SWOM

Donderdag 16 februari a.s. is er weer een bingo van de SWOM.

Plaats: hal Dorpshuis het Trefpunt;

Zaal open: 19.30, **start bingo 20.00.**

Wij vinden het gezellig als jullie komen. De koffie en/of thee staan dan klaar met natuurlijk wat lekkers erbij. Tot dan!

Groeten medewerkers SWOM

De dood leert ons dat het leven oneerlijk is
 En ook bestaat uit verdriet en gemis
 Maar herinneringen raken we nooit meer kwijt
 En in liefde nemen we afscheid

Afscheid van alles wat mooi was
 en van alles wat nog had moeten zijn
 Afscheid van Mirjam die ons zo dierbaar is geweest
 Een afscheid vol verdriet en pijn

Veel te vroeg is onze lieve, stoere, altijd vrolijke, positieve nicht van ons weggenomen.

Mirjam Stoker

Wij wensen Jacco, Elin, Mirre, Jenz, Aaltje en Jaap, Lianne en Mike, Anneke, Katinka en Barro veel sterkte met dit grote verlies.

Pieter en Joyce
 Marietje †
 Jente en Hans
 Johan en Neeltje

Lang heb je moeten strijden,
 En hebben wij jouw pijn gezien.
 Het niets voor je kunnen doen,
 Was wel het moeilijkste misschien.

Machteloos keken we toe,
 Wat dit alles met je deed.
 Hoe hard het leven soms kon zijn,
 Hoe oneerlijk en hoe wreed.

Maar ondanks alle vragen,
 Al het verdriet en alle pijn.
 Geeft ons troost om te weten,
 Dat je altijd in ons hart zult zijn.

Dag lieve Mirjam, je blijft voor altijd onze supernicht.

Wij wensen Jacco, Elin, Mirre, Jenz, Aaltje & Jaap, Lianne & Mike heel veel sterkte.

Liefs: Landon & Helena, Joren & Becky, Carling, Maaïke, Kyle, Melissa en Kirsten

*Als je moet afgeven wat je het meest liefhebt,
dan is er geen gisteren,
geen vandaag en geen morgen meer,
dan is er geen tijd meer,
dan is er alleen heimwee.*

Ons bereikte het droevige bericht dat Mirjam Stoker, de dochter van onze burens Jaap en Aaltje, is overleden.

Wij wensen Jaap, Aaltje, haar man Jacco met de kinderen, Lisanne en Mike veel kracht en sterkte toe met dit grote verlies.

De burens van de Noorderwerfstraat

Je naam staat in ons hart geschreven,
het eind kwam veel te gauw.
Maar in gedachte blijft steeds leven,
de herinnering aan jou.

Lieve Mirjam,

Wat hadden we een fijne tijd samen op school.
Een tijd met lol en plezier.
Je blijft altijd ons klasgenootje in herinnering en verhalen,
die we nog vaak met een glimlach zullen herhalen.

Je klasgenootjes van De Rietlanden

Jeroen, Roos, Kristian, Nienke, Rowdy, Rianne, Pouwel, Nanda, Jacob, Angelique, Edwin,
Sofie, Cees, Marleen, David, Roberta, Sven, Yoeri en Fabrice.

Heel veel sterkte en kracht voor een ieder die Mirjam dierbaar is en in het bijzonder
Jacco, Elin, Mirre, Jenz, Jaap en Aaltje, Lisanne en Mike, Anneke, Katinka en Barro.

*Optimistisch tot het laatste
Niet moeilijk maken voor je naasten
Gesloopt van al je krachten
Bleef je op een betere dag wachten
Je gezin was jouw lust en je leven
Maar er is jullie geen tijd meer gegeven
Jij streed vol moed en kracht
Lieve Mirjam, rust nu maar zacht*

Diep geraakt zijn wij door het toch nog plotseling overlijden van ons nichtje

Mirjam

Wij wensen Jacco en de kinderen, Aaltje en Jaap, Lianne en Mike, en de verdere naaste familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Ome Aris en Peet Maretje
Hein Pieter en Hedwig
Klaas Dirk en Neeltje
Mariska en Richard

*Vele harten diep geraakt
Door zoveel intens verdriet
Door alles wat men ziet en hoort
Echt beseffen, lukt nog niet
En alle woorden die men vindt
Lijken zinloos en te klein
Om wat te doen aan het verdriet
De onmacht en de pijn*

Heel verdrietig zijn wij door het overlijden van ons lieve buurmeisje

Mirjam

In onze gedachten zijn we bij Jacco en de kinderen Elin, Mirre en Jenz, Aaltje & Jaap en Lianne & Mike. We wensen jullie heel veel sterkte en kracht toe met dit grote verlies.

Hein Pieter en Hedwig
Sharon
Gianna





Als ik niet meer hier woon,
 in het land van jou en mij.
 Bedenk dan dat ik ergens ben,
 zonder land en jaargetij.
 Ik zweef daar door de ruimte,
 lichter dan een veer
 en kijk zonder zorgen,
 liefdevol op jullie neer.

Dankbaar voor de lange tijd dat ze bij ons mocht zijn, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve moeder, schoonmoeder en onze oma

Lobberig Zeeman – Zeeman

* 23 oktober 1919

† 2 februari 2023

Kees en Lucie Zeeman
 Björn en Laura
 Rachel

Hein en Piety Zeeman
 Nelly en Edwin
 Dirk en Elizabeth

Het afscheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Correspondentieadres: Brandingdijk 378, 3059 RB Rotterdam

Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden,
kan men dankbaar zijn
dat God het komt bevrijden.

Na een lang leven is er toch een einde gekomen aan het leven
van peet LOPPIE.

Wij wensen Kees, Lucie, Hein en Piety en de kinderen veel sterkte toe met dit
verlies.

Jannetje en Pieter †
Cees en Aaltje
Hein en Ria
Aaltje en Jan †
en kinderen

JEUGDDIENST

ZONDAG 12 FEBRUARI 2023 OM 10:00 UUR
IN DE GROTE KERK

Hemelse wiskunde



delen is vermenigvuldigen

Voorganger: Drs. H.Z. Klink
Organist: Hans Jütte
Muzikale begeleiding: De Gospeltram