

Protestants Marken



Jaargang 17 nummer: 10

verschijnt wekelijks

Zaterdag 11 maart 2023

Kerkdienst Zondag 12 maart 2023

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Grote Kerk

10.00 uur	Ds. P. Verhoeff	Alkmaar
Organist	Hans Jütte	
Kosters	Jan Blijleven, Hein Zeeman en Jan piet van Altena	
Kindernevendienst	Gréthe van Belzen	
Eerste Collecte	Kerk in Actie Kinderen in de knel Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Kerktaxi	Cees van Altena telefoon 0612720448	

Dagelijkse Schriftlezing

zondag	12 maart	Psalm 25: 12-22	Schuilen bij God
maandag	13 maart	Numeri 14: 11-25	Geduldig en trouw
dinsdag	14 maart	Numeri 14: 26-35	Sterven in de woestijn
woensdag	15 maart	Numeri 14: 36-45	Zonder Gods bijstand
donderdag	16 maart	Psalm 5	U hoort mijn stem
vrijdag	17 maart	Romeinen 7: 1-12	De nieuwe orde van de Geest
zaterdag	18 maart	Romeinen 7: 13-25	Innerlijke strijd

Voorbede

1. Schenk wijsheid aan alle wereldleiders om in de oorlogscrisis de vrede te zoeken en te vinden.
2. Zegen het werk van Kerk in Actie. Dat zich inzet voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties.
3. Help jonge ouders bij hun zorgtaken en geef hen wijsheid en geduld bij de opvoeding van hun kinderen.
4. Wij bidden voor alles dat groeit op het land. Zegen ons werk, zodat we nuttig zijn voor onszelf, voor anderen en voor de wereld.
5. Wees met de ernstig zieken. Blijf bij hen Heer, als hun avond nabij is.
6. Laat Uw licht en Uw liefde schijnen op hen die verdriet hebben om het gemis van een geliefde.
7. Leer ons dankbaar zijn voor alle zegeningen. Ook al zien we ze niet altijd, omdat het kruis soms zo zwaar is.

Aagtje Commandeur van Riel

AANGERAAKT en VERBONDEN?!

Twee weken geleden was ik in de kerkdienst, op zondagmorgen in de Grote Kerk. Ik zoek een vertrouwde plek en doe mee zoals ik al jaren gewend bent. De zondagse viering is ontmoeting met elkaar, met het Woord en met de Eeuwige. Zo staat het tenminste in veel boeken over liturgie en geloven. Maar werkt het ook zo?

De voorganger is een naamgenoot, ds. Visser van de Noorderkerk in Amsterdam. De kern van de lezingen en van zijn preek gaan over slavernij, over de tot slaaf gemaakte Joden in het Egypte van de Farao. Ik vind het wel interessant. Hij gebruikt mooie taal en zijn stem is prettig om naar te luisteren. Maar word ik er ook warm of koud van? Word ik aangeraakt of kom ik 'uit gewoonte en bijgelovigheid', zoals de predikant waar ik op mijn 18^e belijdenis bij deed het uitdrukte en neem ik wat tot me komt aan als interessante feiten en meningen.

Als het daarbij blijft is de dienst meestal niet geslaagd.

Maar in deze viering zijn er drie momenten, waardoor er meer gebeurt: ik wordt aangeraakt en voel me verbonden.

1 Het eerste lied dat we zingen is 864:1.

*Zou ooit een vrouw vergeten
't kind dat ze in zich droeg,
er niet van willen weten,
wanneer het naar haar vroeg?
Al zou u ook begeven
uw moeder vroeg of laat,
de Heer zweert bij zijn leven,
dat Hij u niet verlaat.*

Hier komt de elementaire menselijke ervaring van een moeder en haar kind samen met de basisgedachte van ons geloof dat het leven niet voor niets geleefd wordt. 'De Heer zweert bij zijn leven, dat hij u niet verlaat.'

Ik kom in het werk, dat ik nog doe als coach rond levensvragen en persoonlijke ontwikkeling, regelmatig mensen tegen, die moeite hebben om de vraag: 'Ben je een geliefd mens?' positief te beantwoorden. Het leven trekt hen naar beneden, teleurstelling in mensen en een fundamenteel gevoel van onzekerheid zijn vaak de basis voor mislukking. Als ik dan dit lied mee mag zingen, dan voel ik mij aangeraakt en verbonden.

2 Na de preek neemt de organist van dienst Sebastian van der Pluijm 'de toetsen in handen' met een orgelstuk van de componist Händel. Hij speelt deze prachtige muziek met gevoel, waardoor de woorden van de preek tijd krijgen om in te dalen. Hoe belangrijk en essentieel voor religie en mens-zijn is muziek, waarin we worden aangeraakt door schoonheid en emotie.

3 De collecte. Dit was deze keer meer dan 'geld ophalen voor een goed doel'. Het doel was: meedoen aan het lenigen van de onvoorstelbare nood in Syrië en Turkije tengevolge van de aardbevingen. Tijdens de collecte wordt er een film gedraaid met heftige beelden van verdriet, verwonding en dood. Ik merkte het in de eerste dagen na de aardbevingen en rond de 555 actie al aan mezelf: de feiten zijn te hard, de ellende is te groot. Wat kan ik hiermee? Een soort verdoving herken ik bij mezelf, maar door het zingen van het Kyrie: Heer ontferm U! wordt ik aangeraakt. Hier zijn we kerk voor: de overstijgende ellende en het niet te bevatten menselijk leed kunnen we niet oplossen. Maar we kunnen wel uitroepen: 'Heer ontferm U, Kyrie Eleison, Christe Eleison! Hiermee verbinden we ons met de slachtoffers van dood en ellende en met de God, die ons zegt: 'Ik verlaat je niet!'

CeesJan Visser

Collecte zondag 12 maart Kerk in Actie: Kinderen in de knel

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos, met kinderen onder de 18 jaar als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa's en oma's voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids overleden. Maar als ook de grootouders overlijden of te oud worden, staan veel weeskinderen er alleen voor. Het oudste kind dat gezinshoofd is, moet zelf het huishouden doen, moet voor inkomen zorgen, moet de andere broertjes en zusjes onderhouden en opvoeden. Hun eigen toekomst valt in duigen. Het lukt hen vaak niet om schoolkosten te betalen (voor schoolmaterialen en schooluniform). Ze hebben vaak ook geen tijd om zelf naar school te gaan. Ze leven vaak in extreme armoede.

De Raad van Kerken in Zambia helpt kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders en vrijwilligers uit de kerken worden getraind om kinderen die gezinshoofd zijn geworden te begeleiden en praktische te helpen. Ook kinderen zelf worden getraind en materieel ondersteund, zodat ze in staat zijn hun gezin met broertjes en zusjes te runnen en zo mogelijk een opleiding af te maken.

Wij willen Kerk in Actie helpen bij hun zorg voor deze ouderloze gezinnen.

Namens de diaconie,

Eef Visser

Orde van dienst zondag 12 maart 2023 :

Intochtslied: Psalm 72: 1 en 4

Welkom en Mededelingen (*door ouderling van dienst*)

Stil gebed

Votum en groet

Kyriëgebed

Zingen: Lied 463: 1, 2, 5, 6 en 8

Gebed bij de opening van het Woord

Moment voor de kinderen (40 dagenproject)

Lied 348 vers 1

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing : Jesaja 43: 16-21

Lied: Lied 326: 1, 2 en 3

Schriftlezing : Mattheüs 6: 25-34

Lied Lied 326: 4, 5 en 6

Verkondiging

Lied: 979: 1, 2, 4, 5, 6, 12 en 14

Kinderen komen terug van de kindernevendienst

Doel van de collectes (*Toelichting door de diaken van dienst*)

Dankgebed en voorbeden

Lied 362

Wegzending en Zegen met gezongen Amen (lied 431b)

Wilt u nog reageren naar aanleiding van deze dienst? Het e-mail adres van voorganger Verhoeff is: p.verhoeff@protestantsekerk.nl

Vanuit de pastorie

Ingebruikname Patmoskerk – een terugblik

Jongstleden zondag was een mooie dag. Voor het eerst konden we in dit nieuwe jaar bij elkaar komen in de vernieuwde Patmoskerk. In de achterliggende maanden is door verschillende bedrijven hard gewerkt aan nieuwe plafonds, elektrische installatie, schilderwerk en vloerafwerking. Het resultaat mag er zijn. We markeerden zondag dit moment met een korte toespraak van de nieuwe voorzitter van de kerkenraad CeesJan Visser. Hij keek terug op de vele handen die uit de mouwen werden gestoken sinds de storm het dak van de kerk blies. Naast Bouwbedrijf Arnold Uithuisje en Installatiebedrijf Zeeman bedanken we ook de bedrijven Viterzo en Sickmann Woninginrichting voor het schilderwerk en het stoffeerwerk.

Nieuwe indeling pastorale wijken

Donderdag 23 februari kwamen de wijkouderlingen bij elkaar voor Pastoraal Overleg zoals dat heet. Tijdens die bijeenkomst hebben we de wijkindeling besproken en opnieuw ingedeeld. Dat was nodig omdat twee wijken vacant zijn geworden. Het is ons niet gelukt iemand te vinden die de wijken van Anneke Kroes en Klaas Zondervan konden overnemen. Gelukkig zijn Jannetje Appel en Cornelis Roos bereid gevonden om de vacante wijken voorlopig waar te nemen. Verderop in het kerkblad is een overzicht van de nieuwe wijkindeling opgenomen. We hopen dat de mensen uit de betreffende wijken bij vreugdevolle gebeurtenissen of als het leven zwaar valt, de weg naar hun waarnemende ouderling weten te vinden.

Project kindernevendienst 40 dagentijd

Misschien hebben jullie het zondag wel gezien. Voor in de kerk staat een mooi kerkraam. Elke zondag in deze veertigdagentijd maken we een nieuw stukje raam open. Wat je dan krijgt te zien verwijst naar het verhaal dat die zondag verteld wordt in de kindernevendienst. Afgelopen zondag ging het over Jezus die tegen de wind en de golven praat, en die daardoor naar hem luisteren. Het programma voor deze veertigdagentijd van Bijbel Basics is prachtig! Zo mooi dat we alle gezinnen willen aanmoedigen om in deze weken op weg naar Pasen hun kinderen mee naar de kerk te nemen zodat ook zij kunnen meedoen. We maken ons namelijk zorgen over het voortbestaan van de kindernevendienst. Terwijl het zo'n uitgelezen kans is om de verhalen uit de Bijbel aan de kinderen over te dragen. Laat het niet aan je kinderen voorbijgaan!

Bijeenkomst Gemeente Groei Groep

Op donderdag 16 maart pakken we het boekje met verhalende Bijbelstudies weer op. We bespreken dan hoofdstuk 5 over de Syrische generaal Naäman die aan een huidziekte leed en door de God van Israël genezen wordt. Het belooft weer een mooie avond te worden met goede gesprekken in een hartelijke sfeer. We beginnen om 20.00 uur in de bovenzaal van Het Gebouw.

Ten slotte

De scholen draaien weer op volle toeren en hier in de pastorie neemt het dagelijkse patroon en het wekelijkse ritme ook weer zijn gang. Het programma voor Follow Me is afgerond. Jongstleden dinsdagavond was de laatste keer.

We hebben ervan genoten. De clubs draaien nog even en het aantal deelnemers aan de cursus christelijk geloof in gewone taal 'Leren geloven vandaag' groeit. Fijn om met mensen in gesprek te gaan over wat geloof in Jezus Christus betekent voor het leven vandaag. Hiermee bent u weer bijgepraat over de stand van zaken. We ronden dan ook af met een hartelijke groet namens ons drieën.

Ds. Hubrecht Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 06 21564286

Wijkindeling pastoraat per 24 februari 2023

Wijk 1	C. Roos Buurt I-7 06-21848946	Kets, Het Rietland, Buurt I, II, III en IV, Havenbuurt, Melisvennen, en Wijk 3 deel A.
Wijk 2	Vacant Waarnemend ouderling J. Kes - Appel	Oosterpad, Zereiderpad, Wittewerf, Grotewerf, Rozewerf, Moeniswerf, en de Moeniswerf
Wijk 3	Vacant Waarnemend ouderling C. Roos	<i>Deel A:</i> Noorderwerfstraat, Akkerstraat, Hoogkamplaan, en de Thamiswerfstraat.
	Waarnemend ouderling J. Kes - Appel	<i>Deel B:</i> De Pieterlanden, Buurterstraat en De Duikjes.
Wijk 4	M. Zeeman - Appel Buurt IV-20 0299 601985	Almerestraat, Gouwzeestraat, Minnehof, Minneweg, Botterstraat, Flevostraat, Markerwaardstraat, Meester Visserstraat, Zuiderzeeweg, Zeilstraat en de IJsselmeerweg.
Wijk 5	J. Kes - Appel IJsselmeerweg 80 0299 601253	Kerkbuurt, Westerstraat, Wijk 2 en Wijk 3 deel B.
Senioren- pastoraat 80+	N. van Altena - Boneveld Buurt IV-5 0299 203870	Buurt I t/m IV, Havenbuurt, Thamiswerfstraat, Akkerstraat, Westerstraat, De Pieterlanden, Buurterstraat, en de Duikjes. Zuidland/Molentocht/Tiengemeenten/Novawhere Purmerend, Lindendaal Hoon, Nicolaas Lutjebroek en Reygersdaal Heerhugowaard.
	J. Visser - De Groot Buurterstraat 35C 0299 397293	Noorderwerfstraat, Kerkbuurt, Kets, Het Rietland, Minnebuurt, Moeniswerf, Grote werf, Witte werf en Zereiderpad. Swaensborch Monnickendam, Gouwzee Volendam, Friese Vlaak Volendam, De Keern Landsmeer en Notaris Oosthuizen.
	E. Vermeer - Beker Kerkbuurt 155 06-44825224	Hoogkamplaan.

Kort verslag van de Kerkenraadsvergadering van de Protestantse Gemeente Marken op 6 maart 2023.

1 Opening

De voorzitter opent de vergadering met het voorlezen van een gedeelte uit 'Wegen naar menselijkheid' van Eugen Drewermann over Jezus in Nazareth: "Geen profeet is eerloos behalve in zijn vaderstad" en "We leven liever met het oude vertrouwde dan met het onbekende nieuwe".

2 Mededelingen + vaststellen agenda

N.a.v. de agenda vraagt Jacob Teerhuis wanneer we verder gaan praten over het beleidsplan. De voorzitter antwoordt dat er in het moderamen eerst wordt gewerkt aan de Kerkenvisie Waterland en dat er daarna weer aandacht zal worden besteed aan de verdere uitvoering van het beleidsplan.

3 Vaststellen notulen kerkenraadsvergadering van 6 februari 2023

Geen opmerkingen. De notulen worden vastgesteld en getekend.

4 Ingekomen / uitgaande stukken

- Notulen kerkenraadsvergadering d.d. 6 februari 2023
- Gewijzigd vergaderschema 2023 (moderamen 21 maart i.p.v. 27 maart)
- Wijkindeling pastoraat per 24 februari 2023

4.1 Op 1^e Kerstdag is er om 10.00 uur een kerkdienst, om 17.00 uur 'Nine Lessons and Carols' en 's avonds de kerstnachtdienst. Op Oudjaarsdag (= zondag) is er om 10.00 uur een kerkdienst en 's avonds een Avondgebed.

4.2 De Diaconie zal nog een besluit nemen n.a.v. een voorstel om de collecte in de a.s. vespers aan het einde van de vesper te houden i.p.v. tijdens de vesper. Pieter Boes komt hier nog op terug.

4.3 Wijkindeling pastoraat: Twee wijken zijn vacant; wijk 3 is in twee stukken geknipt. Aan de publicatie in het kerkblad zal worden toegevoegd dat Jannetje Appel en Cornelis Roos in wijk 3 waarnemen.

5 Functieverdeling kerkenraad

De functieverdeling is vrijwel afgerond. Een overzicht wordt gepubliceerd in het kerkblad.

6 Jeugdzaken

Allen vinden het jammer dat er zo weinig kinderen komen naar de kindernevendiensten.

Met de tieners van Follow Me wordt er een Paas Challenge gehouden.

Op 7 maart is de laatste keer Follow Me. De eerste groep (12- en 13-jarigen) bestaat uit 15 man. De tweede groep (15-16 jaar) is 2-4 man groot.

De clubs hebben deze maand alweer hun laatste maand van dit seizoen.

Aaltje Maas zal helpen bij de voorbereiding van de schooldienst.

Op 16 april is er een jeugddienst begeleid door het leerlingenorkest van Juliana.

Het thema van de Vakantie Bijbel Week wordt: Tel maar mee!

7 Pastoraat

De wijkindeling is reeds besproken

De tentdienst zal worden voorbereid door Neeltje Zeeman, Jannetje Appel en een nog aan te wijzen kerkrentmeester.

8 Diaconie/Zending

De diaconie is dankbaar voor de hoge opbrengst van de collecte voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.

Verder wordt meegedeeld dat er een nieuwe Paaskaars is aangeschaft.

9 Kerkrentmeesters

9.1 Het koper in de Grote Kerk wordt weer gepoetst op zaterdag 18 maart vanaf 09.00 uur.

9.2 In 2024 zal voor het onderhoud van De Zonnewijzer weer subsidie worden aangevraagd op basis van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (S.I.M.).

9.3 Klaas Zondervan, dominee Klink en CeesJan Visser hebben deelgenomen aan een bijeenkomst in het kader van Kerkenvisie Waterland. Vertegenwoordigers van alle kerkgenootschappen in Waterland waren aanwezig plus de Stichting Broeker Kerk De gemeente Waterland is m.n. geïnteresseerd in de kansen van en bedreigingen voor de kerkgebouwen in Waterland. Doel van het opstellen van de kerkenvisie is inventarisatie en advies; er 'hangt geen zak met geld aan'. Op dit moment zijn er nog 13 kerkgebouwen in gebruik als kerk; 3 gebouwen hebben een andere bestemming gekregen; 8 gebouwen zijn een rijksmonument, 3 zijn een gemeentelijk monument en 5 hebben geen beschermde status.

Op 27 maart komt de projectleider naar Marken om verder te praten.

Voor ons is het van belang om contact te houden met de andere kerkgenootschappen en om ervan te leren.

Jacob Teerhuis vraagt in dit verband om alvast na te denken over een toekomstige 'Waterlandbrede kerk'.

10 Rondvraag

Aagtje van Riel verzoekt allen om na afloop van de vergadering een stapeltje flyers over het beleidsplan mee te nemen om - voor Pasen - huis-aan-huis te bezorgen.

11 Sluiting

Met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader is de vergadering afgesloten.

Heeft u vragen of opmerkingen n.a.v. dit verslag?

Neemt u dan contact op met een wijkouderling of met het betreffende college.



Zaterdag 18 maart 2023: Koper poetsen in de Grote Kerk

Op zaterdag 18 maart gaan we om 09.00 uur al het koper weer poetsen in de Grote Kerk. Wij zorgen voor koperpoets en poetsdoeken en koffie en thee en zo. Als je tijd hebt, kom dan helpen, dan zijn we snel klaar. Tevoren aanmelden hoeft niet.

De kosters en kerkrentmeesters.

God kan ook jou gebruiken!

Op een dag hielden de gereedschappen van **de Meubelmaker** een vergadering. De voorzitter was broeder Hamer. De vergadering had hem duidelijk gemaakt, dat hij maar beter kan vertrekken, omdat hij teveel lawaai maakte. Hij zei daarop: "Als ik deze timmermansplaats moet verlaten, dan moet broeder kleine Boor er ook uit! Hij is van zo weinig belang, dat niemand hem zal missen."

Daarop stond broeder kleine Boor op en zei: "Goed, maar dan moet broeder Schroevendraaier ook vertrekken. Je moet hem steeds ronddraaien wil hij tot enige prestatie komen."

Broeder Schroevendraaier zei toen: "Als je mij eruit wil hebben, dan zal broeder Schaaf er ook uit moeten. Al zijn werk is zo oppervlakkig, iedere diepte ontbreekt eraan."

Waarop broeder Schaaf antwoordde: "Dan gaat broeder Duimstok er ook uit, want hij legt iedereen de maatstaaf aan, alsof hij de enige is die gelijk heeft."

Broeder Duimstok deed toen zijn beklag over broeder Schuurpapier en zei: "Ik wil wel gaan, maar broeder Schuurpapier is ruwer dan nodig is en hij schuurt altijd de verkeerde kant op."

Op het heetst van de discussie kwam **de Meubelmaker** de werkplaats binnen, om aan zijn dagtaak te beginnen. Hij deed zijn overall aan en ging naar zijn werkbank, om een preekstoel te maken. Hij zocht het hout uit en gebruikte die dag, zoals alle andere dagen: De duimstok, de schaaf, de kleine boor en de grote boor, de hamer en de schroevendraaier, maar ook de beitel en het schuurpapier kwamen aan de beurt. Aan het einde van de dag, toen Hij alle gereedschappen wel één of meerdere keren gebruikt had, was de preekstoel klaar.

De Meubelmaker ging naar huis.

Toen stond broeder Zaag op en zei: "**Broeders, ik zie, dat de Meubelmaker ons allemaal als Zijn werktuigen kan gebruiken, om Zijn doel te bereiken!**"

Zo mogen wij, waar wij zijn en wie wij ook zijn toch deel uitmaken voor onze hemelse Vader als een bruikbaar instrument. Wij zijn werkzaam, als wij elkaar bemoedigen, opbouwen en positief met elkaar bezig zijn, want wij hebben elkaar nodig.

Ingezonden door: Pieter de Jong

Jouw oogjes hebben nooit getwinkeld,
 Jouw huidje voelde nooit een knuffel,
 Je handjes hebben nooit gespeeld,
 Je voetjes hebben nooit gerend.

Wij zijn diep bedroefd dat we bij zijn geboorte afscheid hebben moeten nemen van
 onze kleinzoon en neefje

JUST

Hoorn, 6 maart 2023

Wij wensen Pascal en Kelly heel veel sterkte met dit ongelooflijke verlies.

Charlotte en Dirk
 Sascha en Jochem

Je was nog maar zo klein
 Het had anders moeten zijn
 Zo lief bij mama geschild
 Die er met papa nu om huult
 We hopen dat je rust en vrede vindt
 Dag mannetje, klein lief kind

Wij zijn verdrietig omdat Pascal en Kelly hun zoontje Just al moeten missen voordat zijn
 leven begon. Wij wensen onze neef en nicht de kracht om met dit verlies om te gaan.

Ooms, peets, neven en nichten familie Schipper

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die aan ons gedacht heeft de afgelopen
 spannende, onzekere en verdrietige weken in de vorm van kaartjes, bloemen, telefoontjes
 en berichtjes!

Het is hartverwarmend om te merken dat er zoveel mensen met je meeleven en aan je
 denken, dat is voor ons een enorme steun geweest.

Robin en Iris & Peter en Neeltje

JEZUS LEEFT EN WIJ MET HEM!

PASSIE PASEN SAMENZANGAVOND

Organist: Sebastian van der Pluijm
Liturg: Jannie Visser - de Groot

Zaterdag 18 maart 2023

Aanvang: 19.30 uur

Grote kerk Marken