

# Protestants Marken



Jaargang 17 nummer: 12

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 25 maart 2023

## **Kerkdienst Zondag 26 maart 2023**

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) of [www.protestantsmarken.nl](http://www.protestantsmarken.nl)

### **Kerkdienst en Uitzending**

#### **Patmoskerk**

10.00 uur	Ds. T.C. Wielsma	Uithoorn
Organist	Dirk Kes	
Kosters	Piet Boes en Freek Visser	
Kindernevendienst	Marieke Schipper	
Eerste Collecte	Ronoylion	
	Bankrekening NL75RBRB0841377847	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk	
	Bankrekening NL69INGB0000160962	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Kerktaxi	Koos Zwiers	telefoon 0610759951

### **Dagelijkse Schriftlezing**

Zondag	26 maart	Psalm 95	Kniel voor je maker
Maandag	27 maart	Numeri 21:1-9	Zonde en inkeer
Dinsdag	28 maart	Numeri 21:10-20	Een bron in de woestijn
Woensdag	29 maart	Numeri 21:21-22:1	Overwinning op overwinning
Donderdag	30 maart	Psalm 50:1-15	Hij zal je redden
Vrijdag	31 maart	Psalm 50:16-23	Wie God vergeet
Zaterdag	1 april	Numeri 27: 12-23	Jozua wordt leider

### **Voorbede**

1. We vragen U om Uw nabijheid, zorg en liefde. Wilt U ons gaande houden in de komende week, thuis en op ons werk.
2. Ontferm U over de mensen die getroffen zijn door natuurgeweld en rampen in de wereld.
3. Laat ons samen opstaan tegen de armoede in Nederland. Zegen alle inspanningen om het voedsel eerlijk te verdelen.
4. Wij bidden voor onze predikant en kerkenraad. Omring hen met Uw liefde en geduld.
5. Zegen het werk van Ronoylion en steun de mensen die de ontwikkelingsprojecten begeleiden.
6. Voor de ouderen op Marken en in verzorgingstehuizen. Wees voor hen een sterke stad.
7. Geef troost na het verlies van een dierbare en sterk ons in een leven zonder hen.

Aagtje Commandeur van Riel

Materie en geest

“Hoe is het toch mogelijk Klaas, dat zo'n apparaat dat allemaal maar kan he? Schaken nog wel!”  
 Het was begin jaren 70, de eerste minicomputers kwamen in gebruik. Die moesten nog stapje voor stapje geprogrammeerd worden in zg. machinecode, een taal die alleen nog wordt gebruikt door systeemprogrammeurs. Al met al mijlen ver van wat tegenwoordig een IT-er doet.  
 Het was in de middagpauze en ik had een schaakprogramma in het geheugen geladen van een van de minicomputers. Dat duurde in die tijd een dik kwartier en ging nog met ponsband.  
 “Ja en zo te zien ga je de partij nog verliezen ook haha”. Dat was waar.  
 Met zijn opmerking had hij me stevig uit m'n tent gelokt en trapte ik er weer eens in: ik ging met hem in discussie (stommelend!).

Beste Evert Nunes Vas (hij had 2 achternamen), ik zweer: dat apparaat kan helemaal niks!

O nee? Je zit er toch tegen te schaken!

NEE (ik werd knorrig). Heb je even een bijl voor me?

Wat krijgen we nou?

Dan hak ik die computer in mootjes en ja dan stopt dat schaakprogramma. Maar nu de vraag aan jou: **bestaat** het programma dan niet meer?

Je hebt de ponsband nog toch?

Het kan me niet verekken of het op ponsband staat of op ponskaarten of op weet ik veel.

Ik bedoel **HET PROGRAMMA ZELF** oelewapper!

Het begon hem te dagen: software is geen ding dat je kan pakken, het is een gedachte die middels het apparaat resulteert in honderdenmiljoenen kleine stroompjes die één-op-één de gedachten-gang van de programmeur representeren (vaak na maanden programmeren). Sommige stroompjes kunnen weer een ander apparaat aansturen, bijvoorbeeld een beeldscherm, dan zien we tenminste iets enz. enz. Enfin het ding is bekend en inmiddels lopen kinderen ermee op zak. De software (programma's) komt niet meer via ponsband maar ongemerkt draadloos via WIFI en zo van de rest van de wereld.

Tot zo ver een gesprek dat ik met iemand van een andere afdeling had begin jaren 70.

Het bleef bij mij knagen. Ik begon me af te vragen hoe geest zich in **mijzelf** representeert. Als Erik Scherder op TV is met uitleg over onze hersenen dan luister ik eerbiedig toe. Eerbiedig ja, want welk een groot wonder zijn we eigenlijk! Wie niet in wonderen gelooft heeft nog altijd het grootste wonder vlakbij. Professor Scherder kan boeiend vertellen hoe de “bedrading” in onze (en in zijn eigen) hersenen werkt maar de kern van de zaak kan ook hij niet duiden: de “software”, onze geest, wij zelf, **dat wat we “ik” noemen**. Het lijf moet in stand blijven om e.e.a. opgang te houden. Maar als dat lijf “voor de bijl” gaat raakt die bijl dan de geest? Of klopt de gelijkenis van hierboven in het gesprek met Evert Nunes Vas, en blijft het “programma” ergens.

De hardware en de software hebben de bijbelschrijvers vaak bezig gehouden al noemden zij het dan lichaam (vlees) en geest. Paulus in zijn brief aan de Filippenzen (1:23) :

“anderzijds is het om wille van u beter dat ik blijf leven.” (huidige vertaling)

“maar **in het vlees te blijven** is noodzakelijker voor u.” (vorige vertaling). Dit dus.

In zijn beleving bevindt hij zich **in** zijn lichaam.

Het onderscheid lichaam en geest komt regelmatig voor in het nieuwe testament. Ook de wederzijdse beïnvloeding ervan. Als de hardware niet meer werkt begraven we die. De software, de geest, kunnen we niet begraven, ik zou niet weten hoe.

Goede Vrijdag komt weer dichterbij en op Golgotha klonken eens de woorden “Vader in uw handen beveel ik mijn **geest**”. Plastisch uitgedrukt maar toch. Jezus laat zien dat er voor-het-ons-nog-altijd-ongrijpbare een plaats is: bij de Brongees van al wat is. Waar anders! In den beginne was het Woord, de Geest (Joh. 1:1).

**KERKCOLLECTES****DIACONIE**

Door de Diaconie is in de periode 1 t/m 21 maart 2023 ontvangen:

- Collecte 19 februari KiA Noodhulp aardbeving, *nagekomen*: € 140,00
- Collecte 26 februari Diaconie plaatselijk werk, *nagekomen via QR-code*: € 1,50
- Collecte 5 maart ASKV Steunpunt Vluchtelingen:  
(€ 189,70 in kerkdienst en € 18,50 op rekening) € 208,20
- Collecte 8 maart Diaconie plaatselijk/regionaal werk:  
(€ 87,00 in kerkdienst en € 21,50 op rekening) € 108,50
- Collecte 12 maart KiA Kinderen in de knel:  
(€ 182,10 in kerkdienst en € 45,50 op rekening) € 227,60
- Collecte 19 maart Onderhoudsfonds PGM:  
(€ 344,50 in kerkdienst en € 51,00 op rekening) € 395,50

**ZENDING**

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

*Hartelijk dank, namens het College van Diakenen en de Zending- en Evangelisatiecommissie.*

**COLLECTE DIACONIE zondag 26 maart**

Komende zondag collecteert de diaconie voor stichting Ronoylion.

Samen met de congregatie van de Karmelieten en de United Church of Christ in the Philipines (UCCP) helpen zij deze jaren via lokale partners boeren en vissers van 5 dorpen. Het gaat om kleinschalige boeren, die ook vissen, en die ver onder de armoedegrens leven. Met visserij vullen ze hun schrale inkomen aan. Ze zitten vast in dure en voor het milieu schadelijke landbouw op basis van chemische middelen. Hun situatie is verder achteruitgegaan door de gevolgen van de klimaatverandering. Door samenwerking, hele praktische landbouwtrainingen in duurzame landbouwmethodes en aanschaf van gezamenlijke materialen kunnen ze boven de armoedegrens worden uitgetild.

De verbetering van de omstandigheden in deze boerendorpen brengt ook met zich mee dat jongeren in hun eigen gemeenschappen een toekomst kunnen opbouwen. En dus niet naar de grote stad trekken, waar ze vaak verzeild raken in de werkloosheid van een krottenwijk, drugsgebruik en meisjes soms in de prostitutie belanden. Het tegengaan van ontvolking van de dorpen en het morele verval van de jeugd is dus een heel belangrijk bijkomend resultaat van deze projecten.

In dit project is voor elk dorp een mudboot nodig. Dat zijn ploegen waarmee boeren natte rijstvelden bewerken. Met de vorige collecte hebben we een complete mudboot kunnen kopen en zelfs een aantal kleine landbouwwerktuigen. Dat laten we zondag zien. We hopen dus dat deze collecte Ronoylion in staat stelt een 2<sup>e</sup> mudboot voor de 5 dorpen te kopen.

Namens de diaconie,

Eef Visser

**Paasgroetenactie 2023**

Komende zondag organiseert de diaconie de Paasgroetenactie voor vervolgde christenen.

Wij staan in de hal van de kerk, waar u een kaart (of meerderen) kunt ophalen om als bemoedigende groet aan vervolgde christenen te sturen.

De kaarten worden verspreid in diverse landen over de wereld, zoals Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Vietnam en landen in West Afrika. Wij doen dat via Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK) en de stichting "3xM" (More Message in the Media). Via persoonlijke kanalen van deze organisaties zullen de kaarten hun weg vinden over heel de wereld naar mensen die deze bemoediging hard nodig hebben! Die persoonlijke kanalen zijn de beste garantie en de veiligste weg om de kaarten bij vervolgde christenen te krijgen.

U kunt de kaarten van een korte, bemoedigende tekst voorzien, ondertekenen met ALLEEN uw naam, van een postzegel voorzien en daarna opsturen. De adressen van de 2 organisaties staan al op de envelop. De bemoedigende tekst moet in het engels geschreven worden en we hebben voorbeeldteksten voor iedereen die deze graag mee wil nemen.

We hopen dat velen van u komende zondag aan de Paasgroetenactie mee zullen doen!

Als u niet naar de kerk kunt komen, kunt u ook een kaart door kerkgangers mee laten nemen of even bellen (tel 601582). Dan bezorgen wij ze bij u.

Namens de diaconie,

Orde van dienst: 26 maart 2023 Patmoskerk Marken.

Intochtslied: **Psalm 130: 1, 3**

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Verootmoedigingsgebed

Zingen: **Lied 556: 1**

Genadeverkondiging

Zingen: **Lied 556: 2, 3**

Wet

Zingen: **Lied 556: 4, 5**

Gebed om de opening van het Woord

Moment voor de kinderen (40 dagenproject)

**Lied 348 vers 1**

*Kinderen gaan naar de kindernevendienst*

1<sup>e</sup> Schriftlezing : **Ezechiël 37: 1 t/m 14**

**Lied 608: 1**

2<sup>e</sup> Schriftlezing : **Johannes 11: 33 t/m 44**

**Lied 608: 3**

Verkondiging n.a.v. Johannes 11:43 "Daarna zei Hij: 'Lazarus, kom naar buiten!'"

**Lied 538: 1, 3, 4**

*Kinderen komen terug van de kindernevendienst*

Doel van de collectes (*Toelichting door de diaken van dienst*)

Dankgebed en voorbeden

**Lied 557: 1, 2, 3**

Wegzending en Zegen met gezongen Amen (**Lied 431b**)

*Wilt u nog reageren naar aanleiding van deze dienst? Het e-mail adres van voorganger*

*Ds. T.C. Wielsma is : [tcwielsma@solcon.nl](mailto:tcwielsma@solcon.nl)*

## Vanuit de pastorie

### Vespers Stille Week

Afgelopen zondag was het zondag 'Laetare'. Deze zondag markeert het midden van de veertigdagentijd. Dat betekent dat we Pasen steeds dichterbij naderen. Zondag 2 april is het Palmzondag. We lezen dan over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Het is het begin van de zogenaamde Stille Week. In die week komen we tijdens de 'drie dagen van Pasen' bij elkaar in een gebedsdienst, op Witte Donderdag wanneer we het Avondmaal vieren, op Goede Vrijdag en op Stille Zaterdag. De liturgische vorm van deze drie gebedsdiensten is de vesper (het avondgebed uit de getijden uit het monastieke leven). Aan het eind van de vesper op Stille Zaterdag steken we de nieuwe paaskaars aan.

De vespers op deze drie dagen van Pasen hebben een gezamenlijk thema *'Uit liefde voor jou... de minste willen wezen.'* Het zogenaamde paastriduüm brengt ons bij de kern en het doel van het leven van Jezus Christus. In zijn liefde voor de wereld, en voor de mensen, is Hij ver gegaan. Zelfs zo ver dat het Zijn eigen leven kostte. En dat alles om ervoor te zorgen dat het hart van God, zijn Vader (en de onze!) weer geopend kon worden voor de mensen, voor de hele wereld die uit Gods hart is voorgekomen. Het kan niet anders dan hét teken zijn dat God van mensen houdt.

Het programma van de gebedsdiensten in de vorm van een vesper ziet er als volgt uit:

Witte Donderdag	6 april	Exodus 12 vers 1-11 en Johannes 13 vers 12-20;
Goede Vrijdag	7 april	Psalm 22 vers 1-32 en Johannes 19 vers 17-30;
Stille Zaterdag	8 april	Jesaja 53 vers 1-12 en Johannes 19 vers 31-42.

We hopen dat veel mensen samen met ons op weg gaan naar het levenslicht van Pasen. De gebedsdiensten beginnen deze drie dagen allemaal om 20.00 uur en we komen traditiegetrouw bij elkaar in de Grote Kerk. En uiteraard bent u ook digitaal, op afstand welkom via KerkTV.

### Paas Challenge voor jongeren #FM

De avonden voor Follow Me en Follow Me – Next zijn achter de rug. Het programma hebben we afgewerkt. Graag wil ik alle Follow-Me-ers hartelijk bedanken voor hun trouwe inzet. Vooral de jongste Markers blinken er in uit. Fijn dat jullie er altijd waren en vaak ook actief meededen!

Om het einde van het programma voor Follow Me niet onopgemerkt te laten voorbijgaan hebben onze jeugdouderling Gerdien Kaars en ik het plan opgevat een Paas Challenge te organiseren. Het is een maaltijd van vier gangen afgewisseld met uitdagende en leerzame opdrachten. Erg leuk! We hebben onze jongelui inmiddels uitgenodigd voor deze Challenge op zaterdag 1 april om 18.00 uur in het Gebouw Hoogh. Je hoeft niks mee te nemen en voor eten wordt gezorgd. En zonder dollen: het belooft leuk te worden. Die hele Paas Challenge is geen 1-april-grap. En daarom zeg ik: doe mee!

### Ten slotte

Zondag is dominee T.C. (Theo) Wielsma uit Uithoorn bij ons op Marken te gast. Een oudgediende en een oude bekende. Zijn geest is gelukkig jong! Iedereen welkom in de Patmoskerk. Zelf ben ik zondag als voorganger te gast in de Pieterskerk van Breukelen en 's avonds in de Sijpekerk van Nieuw-Loosdrecht. Inmiddels oude bekende plekken en ik kijk er dan ook naar uit.

Rest mij niet veel meer te zeggen en te schrijven, en daarom besluit ik met een hartelijke groet vanuit de pastorie.

## Jaarlijkse bijdrage Zending en Evangelisatie

De (dit jaar gele) inteken biljetten voor de bijdrage Zending en Evangelisatie voor het jaar 2023 zijn of worden binnenkort weer rondgebracht.

Voor het zendingswerk vragen wij van ieder gemeentelid een vrijwillige bijdrage, zodat wij ook dit jaar weer onze steun kunnen geven als Protestantse Gemeente Marken aan het Zending- en Evangelisatiewerk ver weg en dichtbij.

Daarnaast verzorgen wij ook de distributie van het blad Elisabeth. De abonnementsprijs voor de Elisabeth in 2023 is € 20,00 (per jaar). **Indien u de 'Elisabeth' wenst te ontvangen, wilt u dat dan duidelijk aangeven op het inteken biljet? Het abonnementsgeld kunt u gelijktijdig met uw bijdrage voor de Zending en Evangelisatie overmaken.**

Wij verzoeken u vriendelijk, indien mogelijk, het inteken biljet te retourneren aan de personen genoemd in onderstaande wijkindeling.

De intekenbiljetten voor de mensen in Swaensborch worden bij familieleden op Marken gebracht.

Wijk 1: IJsselmeerweg en Flevostraat (Jannetje Boes, Kets 44)

Wijk 2: Zuiderzeeweg, Zeilstraat en Mr. Visserstraat (Neeltje van Altena, Thamiswerfstraat 3)

Wijk 3: Almerestraat, Gouwzeestraat, Markerwaardstraat, Minnehof, Minneweg en Botterstraat (Lobberig Jonk, IJsselmeerweg 6)

Wijk 4: Zeereiderpad, Wittewerf, Grotewerf, Rozewerf, Moeniswerverpad, Moeniswerf en Oosterpad (Lobbetje Zwiers, Wittewerf 30)

Wijk 5: Het Rietland, Kets, Buurt I en Buurt II (Grethe van Belzen, Kets 31)

Wijk 6: Buurt III en Buurt IV, Melisvennen en Havenbuurt (Neeltje Anita Roos, Buurt I nr.7)

Wijk 7: Noorderwerfstraat, Akkerstraat en De Pieterlanden (Christina Pereboom, Buurterstraat 46)

Wijk 8: Thamiswerfstraat, Buurterstraat en Westerstraat (Eline Visser, Buurterstraat 9)

Wijk 9: Kerkbuurt 1-89 en 176-201 en De Duikjes (Conny Kamstra, Kerkbuurt 198)

Wijk 10: Kerkbuurt 90-175 en Hoogkamplaan (Anneke Commandeur, Buurterstraat 41)

Wijk 11: Swaensborch

Wij hopen ook dit jaar op u te kunnen rekenen! Alvast hartelijk dank!

Tot slot willen wij u nog attenderen op het feit dat de nieuwsbrieven van de familie Bak (De Schuilplaats/Thailand) en Mision Timoteo (Bolivia) op de website van Protestants Marken ([www.protestantsmarken.nl](http://www.protestantsmarken.nl)) worden geplaatst. Dus mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u hier op de hoogte blijven van de actuele stand van zaken.

De Zending- en Evangelisatiecommissie

# Geraniumverkoop 2023

## voor Stichting Hoeboeh en Oekraïense vluchtelingen

Ook dit jaar verkoopt de Diaconie van de kerk op Marken weer verschillende soorten geraniums voor de projecten in Roemenië en Moldavië (oa weeshuis, bejaardenhuis, opvang tienermoeders). Sinds de inval in de Oekraïne worden in de projecten ook vluchtelingen opgevangen. Zij bieden oa. onderdak en gaarkeukens waar de passerende vluchtelingen van eten worden voorzien.

De winst die met de geraniumverkoop wordt gemaakt is grotendeels bestemd voor de projecten, maar voorziet de projecten nu dus ook van voedsel voor de vluchtelingen.

Wilt u ook de projecten en hun hulp aan de vluchtelingen ondersteunen met een bestelling van deze mooie **1e klas kwaliteit buitengeraniums**?? En zo een zomer lang omringd zijn door prachtige planten in diverse kleuren?

Dan kunt u onderstaande bestellijst invullen **met vermelding van naam, telnr. en adres en het totaalbedrag in contanten (of gelijktijdig overmaken op bankrekening NL25INGB0000060098 van Diaconie Protestantse Gemeente te Marken).**

De lijst inleveren kan op onderstaande adressen:

- |                           |                      |        |
|---------------------------|----------------------|--------|
| ➤ Neeltje Teerhuis-Zeeman | Kerkbuurt 120        | Marken |
| ➤ Pieter de Groot         | Mr. Visserstraat 14  | idem   |
| ➤ Trijn Boes              | Noorderwerfstraat 12 | idem   |
| ➤ Eef Visser              | Buurt 1 nr. 19       | idem   |

Ook kunt u **per email bestellen** door **onderstaande bestellijst geheel ingevuld als bestand** te sturen naar: → aagtje.com@gmail.com

of naar: → eefvisser@hetnet.nl

In dit geval kunt u het geld overmaken op bovenstaande bankrekening.

**Graag vòòr 21 april inleveren/bestellen.** Rond 10 mei komen de geraniums beschikbaar.

U kunt ze t.z.t. dan ophalen in de hal van de Patmoskerk. Wie slecht ter been is, kan ze laten bezorgen. Geeft u dat onderaan de bestellijst dan even aan.

### Bestellijst

NAAM:

TELEFOONNR:

ADRES:

DATUM:

#### Staande geraniums

Rood aantal:

Roze aantal:

Zalm aantal:

Wit aantal:

#### Hanggeraniums

Rood aantal:

Lila aantal:

Wit /rood aantal:

Totaal te betalen aantal geraniums \_\_\_\_\_ X € 1,50 =

#### Betaling: (Svp aankruisen wat van toepassing is)

O: **CONTANT:** Ik heb het totaalbedrag in gesloten envelop bij deze bestellijst gevoegd.

O: **BANKREKENING:** Ik heb het totale bedrag van deze bestelling al overgemaakt op bankrekening NL25INGB0000060098 van Diaconie Protestantse Gemeente te Marken onder vermelding van "geraniums"



van noodhulp  
naar wederopbouw

### **Landelijke collecte ZOA: in actie voor vluchtelingen wereldwijd**

**In de week van 27 maart tot en met 1 april 2023 collecteren vrijwilligers voor noodhulporganisatie ZOA. ZOA helpt miljoenen mensen die op de vlucht zijn in crisisgebieden.**

#### **Voor Petro**

De ZOA-collecte is onder meer voor de 65-jarige Petro in Oekraïne. Hij verloor bij een raketaanval zijn schoonzoon; zijn dochter raakte lichamelijk beperkt. Petro moet nu alleen voor zijn twee kleinkinderen zorgen. Samen met jouw hulp kan hij weer een leven opbouwen. De ZOA-collecte is ook voor de 11-jarige Joudi in Aleppo, die samen met haar vijf familieleden wanhopig in leven probeert te blijven na de catastrofale aardbeving in februari. Of voor de vele andere slachtoffers van een natuurramp of oorlog.

#### **Schoon water**

Wereldwijd zijn er al meer dan 100 miljoen vluchtelingen. ZOA is in circa vijftien landen actief en geeft noodhulp zoals voedsel, schoon drinkwater en onderdak. Dit gebeurt ter plekke of in een nabijgelegen regio of buurland. Daarbij vergeet ZOA de lokale bevolking niet. Vervolgens blijft ZOA trouw als mensen een nieuw bestaan proberen op te bouwen, bijvoorbeeld met het creëren van goede basisvoorzieningen en onderwijs. Net zolang tot ze zichzelf weer kunnen redden.

#### **Geef jij ook?**

Met de opbrengst van de collecte kan ZOA vele duizenden mannen, vrouwen en kinderen in crisisgebieden ondersteunen. De collectanten hopen je aan de deur te ontmoeten. Heb je geen geld in huis of loop je de collectant mis? Geven kan ook door de IQR-code op de collectebus te scannen of ga naar de website [www.nietthuis.nl](http://www.nietthuis.nl). Wil je meer weten over ZOA? Ga naar [www.zoa.nl](http://www.zoa.nl)

Namens ZOA, Jacob Teerhuis

Na 84 jaar op Marken te hebben gewoond,  
heb ik nu een fijn plekje in Swaensborch.

Mijn nieuwe adres is:  
Kamer 221  
Zorgcentrum Swaensborch  
Swaensborch 11  
1141 VZ Monnickendam

Vriendelijke groeten,

Geertje de Waart - Dorland





Je was nog graag een poosje gebleven.

## Jan Moenis

15 mei 1954

16 maart 2023

Jan is in zijn leven door bergen en dalen gegaan.  
Maar hij was er voor zijn kinderen en voor mij.  
Het ga je goed lieve Jan, ik hou van je.

Roos Moenis

Chantal Moenis en Ted Oliekan  
Livia, Cato

Vincent en Ellen Moenis  
Charlie, Kane

Wij nemen op dinsdag 21 maart in beperkte kring  
afscheid van Jan.

Geen bloemen.

## Jan Moenis

Wat je in je hart bewaart,  
 raak je nooit meer kwijt.

Na een ziekte periode van zes en een half jaar heeft onze broer Jan de  
 oneerlijke strijd toch moeten verliezen.

Gevochten tot het einde.

Wij hopen dat Jan nu zijn rust heeft gevonden.

Roos, Chantal en Ted, Vincent en Ellen en kleinkinderen veel sterkte voor nu en  
 de komende tijd.

Piet en Irma

Klaziena en Klaas

Miranda en Adri

Nichten en neven

Als het lichaam niet meer wil,  
 en het leven wordt een lijden.  
 Kan men dankbaar zijn,  
 dat God het komt bevrijden.

Toch nog plotseling hebben wij met verdriet afscheid moeten nemen van onze neef

**Jan Moenis**

Wij wensen Roos, kinderen en kleinkinderen en verdere familie veel sterkte met dit verlies.

Klaas en Wil  
 Grietje  
 Anneke  
 Piet en Geertje  
 Neven en nichten familie Zeeman

Verdrietig maar dankbaar voor wat hij voor ons was,  
is na een ongelijke strijd overleden,  
mijn schoonzoon en onze zwager

Jan Moenis

Wij wensen Roos en de kinderen en kleinkinderen  
heel veel sterkte met dit grote verlies.

Neeltje Boes de Waart

Dirk en Nel

Luutje en Klaas

neven en nichten

---

*Elke dag een stapje dichter naar het eind,  
Elke dag een beetje van je kracht verkleind,  
Elke dag wat zwaarder dat je torsen moet,  
Rustend na het leven, rustend bij de bron,  
Van waar lang geleden ook de weg begon.*

Verdrietig hebben wij kennis genomen van het vroege overlijden van onze neef

**Jan Moenis**

Wij wensen Roos, Chantal en Ted, Vincent en Ellen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Neven en nichten familie Moenis

*We will always remember the good times we had, my friend"*

Veel te vroeg moeten we onze vriend **Jan Moenis** missen.  
Verdrietig, maar dankbaar voor de mooie tijd die we samen hebben beleefd, wensen we Roos, Chantal & Ted, Vincent & Ellen, kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte met dit grote verlies.

De vriendengroep

---

Tot het laatste toe wilde je leven,  
Door je sterke wil hiertoe gedreven.  
Je geest nog op volle kracht,  
Maar over je lichaam had je geen macht.

Met al zijn strijdlust en wilskracht heeft hij de strijd niet kunnen winnen.  
Met verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van de vader  
van onze vrienden Chantal en Vincent,

### **Jan Moenis**

Wij wensen Roos, Chantal, Vincent en familie veel kracht toe  
bij het verwerken van dit grote verlies.

Jesper en Ramona, *Febe en Lenn*  
Vivienne en Berry, *Caitlin en Emily*  
Marlies en Michel, *Niels*  
Heleen en Mark, *Mare*  
Steffen en Ingrid, *Tijn*  
Menno en Sharon, *Danique en Liam*

---

In je hart wonen mensen  
die daar helemaal thuis zijn  
& die daar blijven wonen  
ook als ze er niet meer zijn

Mij bereikte het verdrietige bericht dat de broer en zwager van mijn  
lieve vrienden Miranda & Adri is overleden.

Jan Moenis

Ik wens Roos en (klein)kinderen, Miranda & Adri, Piet & Irma, Klaziena & Klaas,  
kinderen, verdere familie en vrienden veel sterkte met dit grote verlies.

Eefje

De HEER is mijn herder,  
 het ontbreekt mij aan niets.  
 Hij laat mij rusten in groene weiden en  
 voert mij naar vredig water.

*Psalm 23 vers 1-2*



Geheel onverwacht hebben wij afscheid moeten nemen  
 van mijn lieve zus en onze lieve peet

## *Immetje de Waart*

\* 14 april 1939

Marken

† 19 maart 2023

Wij gaan je erg missen.

Aagje

Marcèl en Fijda

René en Evalina

Irma en Pieter

Martin en Lucia

Achterneven en -nichten

Op donderdag 23 maart is er gelegenheid om afscheid te nemen van  
 Immetje van 19.00 tot 20.00 uur in dorpshuis Het Trefpunt,  
 Kerkbuurt 90 op Marken.

De afscheidsdienst vindt plaats op zaterdag 25 maart om 14.00 uur  
 in de Patmoskerk, Hoogkampaan 1 op Marken. Aansluitend vindt  
 de begrafenis plaats op de Algemene Begraafplaats op Marken.

Voorafgaand aan de afscheidsdienst is er gelegenheid  
 tot condoleren van 13.00 tot 13.45 uur. Na afloop nodigen wij u  
 uit voor een kopje koffie in de hal van de Patmoskerk.

Correspondentieadres: Zuiderzeeweg 48 1156 BW Marken

*Er is een land van louter licht,  
 waar heil'gen heersers zijn.  
 Nooit gaat de gouden dag daar dicht  
 in duisternis of pijn.*

Afgelopen zondag 19 maart is plotseling overleden mijn geliefde zus.

***Immetje de Waart***

*Rust zacht!*

Aagje

---

Lieve Peet,

Een abrupt afscheid

Voor altijd uit het oog, maar voor altijd in ons hart.

Je was er voor ons en we gaan je ontzettend missen.

*Peet, bedankt voor alles!*

Eva & Jur  
 Arthur & Klementina  
 Sjaak  
 Tom †  
 Bob  
 Angela & Roy  
 Melvin †  
 Mike & Marieke  
 Sebastian  
 Tobias

Kom ontvang een heel nieuw leven,

Kom en stap in de rivier

Jezus roept je – Hij verwacht je

En Hij zegt: "Ontmoet mij hier".

Geheel onverwacht is Immetje uit ons midden weggenomen.

Zij was een trouw en enthousiast lid van de GGG groep.

Afgelopen donderdag was ze nog aanwezig. Ze zong graag het bovenstaande lied. We zullen haar missen.

De Gemeente Groei Groep.



**Zaterdag 1 april 2023** concert van het Marker Mannenkoor en de bekende klezmerband Di Gojim

Locatie: Patmoskerk, Hoogkamplaan 1 te Marken Aanvang: 19:30 uur **Gratis entree!**

(Ter bestrijding van de onkosten wel deurcollecte en verloting)

Als sluitstuk van het jubileumjaar van het 50-jarige Marker Mannenkoor wordt op zaterdag 1 april 2023 een bijzonder concert gegeven door het Marker Mannenkoor in samenwerking met Di Gojim.

Di Gojim is een Nederlandse muziekgroep die klezmer en balkanmuziek speelt. De groep bestaat uit acht musici en een zangeres. In 1988 is de groep opgericht door onder anderen Jaap Mulder, Tseard Nauta en Sjaak van der Reijden. De naam is afgeleid van het Jiddische woord "goj" wat 'de niet-joden' betekent.

Di Gojim speelde in New York, Istanbul, Budapest, Jeruzalem, Berlijn, Parijs, Brussel, Mexico City, Bogota, Wroclav, Barcelona, Madrid en vele andere steden. Di Gojim werkte samen met Robert Long, Ivo de Wijs, Frans Weisz, Fred Florusse, Ivo Janssen, Frank London, Shura Lipovski, Bente Kahan en actrice Bodil dela Parra.

**Mis dit bijzondere concert niet en kom 1 april naar de Patmoskerk!**