

Protestants Marken



Jaargang 17 nummer: 17

verschijnt wekelijks

Zaterdag 29 april 2023

Kerkdienst Zondag 30 april 2023

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Patmoskerk

10.00 uur	Drs. P.M. van Dam	Houten
Organist	Dirk Kes	
Kosters	Jaap Boes en Klaas Boes	
Kindernevendienst	Gréthe van Belzen	
Eerste Collecte	Project Waterlandse Diaconieën	
	Bankrekening NL75RBRB0841377847	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk	
	Bankrekening NL69INGB0000160962	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Kerktaxi	Koos Zwiers	telefoon 0610759951

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	30 april	Nehemia 9:1-8	Boetedoening
Maandag	1 mei	Nehemia 9:9-17	Een God van vergeving
Dinsdag	2 mei	Nehemia 9:18-28	Uitlevering en redding
Woensdag	3 mei	Nehemia 9:29-37	Gods geduld
Donderdag	4 mei	Nehemia 10:1-34	Een nieuw verbintenis (1)
Vrijdag	5 mei	Nehemia 10:35-40	Een nieuw verbintenis (2)
Zaterdag	6 mei	Psalms 149	Glorie voor Gods getrouwen

Voorbede

1. Zolang de mensen woorden spreken, zolang wij voor elkaar bestaan, zolang zult Gij ons niet ontbreken, wij danken U in Jezus' naam.
2. Wij bidden U om vrede, vrede tussen landen en volken, om vrede tussen mensen onderling, om vrede met onszelf, om vrede met U.
3. Wij danken U voor de vrijheid die wij koesteren en de democratische rechtsstaat waarin wij leven.
4. Wij bidden U voor vluchtelingen en ontheemden, dat wij onze vrijheid en vrede durven delen.
5. Zegen het werk van het Project Waterlandse Diaconieën bij alle hulpverlening in woord en daad.
6. Wij bidden U om kracht en bemoediging voor onze koninklijke familie, nu zij zo in angst leven door terroristische bedreigingen.
7. We bidden U voor onszelf. Help ons onszelf niet te onderschatten, maar ook niet te overvragen.

Aagtje Commandeur van Riel

Waarom jij als christen niet zonder de Bijbel kan

Ervaar jij de Bijbel als een oud, stoffig boek of spreekt dit boek nog iedere dag tot jou? De meningen hierover zullen vast verschillen. Kunnen wij als christen leven zonder kennis te hebben van de Bijbel? Voor het antwoord op deze vraag duiken we de Bijbel in.

De Bijbel geeft richting

De dichter van Psalm 119:105 zegt: Uw Woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad. Hij bezingt eigenlijk in deze hele psalm de veelzijdige wijsheid en diepgang van Gods Woord. Hij benadrukt het belang van het vasthouden aan Gods Woord en de wijsheid die de mensen hierin wordt voorgehouden. De Bijbel geeft ons dus richting aan het pad dat we bewandelen. Is dat ook hoe jij het ervaart? Of bewandel jij je eigen weg?

De Bijbel behoud je

Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij misleiden en worden misleid. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan uw verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

– 2 Timotheüs 3:13-17

Paulus schrijft dit aan Timotheüs om hem aan te sporen zich te sterken in de Heer. Hij spoort Timotheüs aan om dicht bij de Heilige Schriften te blijven. Hij schrijft hem dat Gods Woord je behoudt, je opvoedt van kind tot volwassene en je toerust om de Heer te dienen. Het enige wapen dat ons van de misleiders van de duivel kan verslaan, is Gods Woord. De Bijbel staat vol met opdrachten, gedragingen en manieren waarop wij het leven als christenen moeten vormgeven.

Niet alleen lezen, maar ook doen

Maar naast kennis hebben van de Bijbel, moeten we ook uitvoeren wat erin geschreven staat. ‘En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf’, zegt Jakobus 1:22. Iets verder in dat bijbelgedeelte vervolgt Jakobus: ‘Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet.’ (Jakobus 1:25,). We moeten het Woord van God doen, en niet alleen maar lezen of bestuderen.

De zegen ontvangt men in het uitvoeren van Gods Woord. Jakobus spoort in deze brief de gemeente in Jeruzalem aan om door beproevingen en problemen heen, te groeien in hun geloof: door dat wat er in de Bijbel staat niet alleen te horen, maar te doen. Hoeveel te meer zal dit dan voor ons gelden? De wereld waarin wij leven is van God los, we krijgen allemaal te maken met beproevingen. Hoe vliegen wij deze thema's aan? Proberen we dit zelf op te lossen of zoeken we onze hoop in God, in zijn Woord? Laten we het Woord van God lezen, ons eigen maken en doen. God weet precies wat goed voor ons is en heeft het allemaal vast laten leggen in Zijn Woord, daarom kun jij als christen niet zonder de Bijbel.

Waarom je als christen niet zonder de Bijbel kan

Terwijl ik dit schrijf, weet ik dat iedere dag de Bijbel lezen een uitdaging kan zijn. Ook in mijn eigen leven worstel ik om een structuur te krijgen in het lezen van Gods Woord. Maar als de Bijbel hét boek is dat ons richting kan geven in ons leven, ons behoud en het enige wapen is waarmee we de misleiders van de duivel kunnen verslaan, dan is het logisch dat juist deze misleiders ons van de Bijbel vandaan willen houden. De Bijbel bezit alle wijsheid die wij als christenen nodig hebben en biedt ons de mogelijkheid te leren over God zijn karakter en alles wat het betekent om als christen te leven in deze wereld. Laten we de misleiders geen kans geven ons van dit prachtige boek vandaan te houden. Begin vandaag met het lezen en leven van de Bijbel!

!

Aan de slag

Daag jezelf de komende tijd uit om iedere dag een hoofdstuk uit de Bijbel te lezen. Kies bijvoorbeeld één van de vier eerste boeken van het Nieuwe Testament (de evangeliën) en lees iedere dag één hoofdstuk.

KERKCOLLECTES**DIACONIE**

Door de Diaconie is in de periode 19 t/m 25 april 2023 ontvangen:

- Collecte 16 april, *nagekomen* € 1,50
- Collecte 23 april KiAWereld Diaconaat: € 196,10
(€ 187,10 in kerkdienst, € 9,- op rekening)
- Voor diverse collectes: € 50,00
- Voor het onderhoudsfonds € 40,00

ZENDING

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen en de Zending- en Evangelisatiecommissie.

Diaconale Collecte 30 april

Komende zondag collecteren we voor het project van de Waterlandse Diaconieën: **Noah's Ark in Uganda**. Netty Hoogendoorn uit Zunderdorp is dan in ons midden en zal ons iets vertellen en laten zien van het hele project.

Zoals u inmiddels weet, is **Noah's Ark** opgezet door Piet en Pita Buitendijk, die zich in Uganda het lot hebben aangetrokken van kinderen die 'niemand' waren: verlaten, mishandeld, misbruikt of verweesd. Vanuit hun huurhuis in de buurt van Kampala wijden zij zich aan de zorg voor deze kinderen.

Veel verlaten kinderen kunnen door zoekwerk samen met de politie en kindbescherming terug worden geplaatst bij familie, die dan de zorg op zich neemt. Maar voor kinderen waarvoor dat niet lukt, wordt Noah's Ark hun nieuwe thuis, waar Piet, Pita en hun medewerkers zich over hen ontfermen en waar ze deel worden van een liefdevolle familie. Totdat zij op hun eigen benen kunnen staan. Er wonen nu zo'n 200 kinderen in het kindertehuis of in één van de Family Units, waar een groepje kinderen samen met pleegouders woont.

Op het terrein zijn een kleuterschool, een basisschool en een school voor voortgezet en beroepsonderwijs. Er is ook een kliniek.

Ook kinderen uit de omliggende dorpen komen naar deze school.

Alle kinderen verlaten de school met zowel theoretische, maar vooral praktische vaardigheden, waardoor ze later een bedrijfje kunnen opzetten.

Er wordt op de school vooral gekeken naar de groei van de leerlingen en niet alleen naar hun rapportcijfers. Want vòdrop staat de ontwikkeling van ieder kind op emotioneel en lichamelijk gebied tot een evenwichtig deelnemer aan de samenleving.

Wij helpen dit jaar, samen met de andere Waterlandse Diaconieën Piet, Pita en hun medewerkers heel graag bij hun mooie werk.

Namens de diaconie,

Eef Visser

Verhuur volkstuin

Op het volkstuingebied van de kerk (aan de Oostzij; Kerkbuurt) is een tuin te huur. Het is tuinnummer 26 en heeft een grootte van 133 m². De prijs bedraagt € 0,30 per m² per jaar. Je mag op dit stuk grond tuinieren: bloemen of groenten kweken.

Ik heb het verhuren van de tuinen van de kerk overgenomen van Pieter Kaars.

Dus als je deze tuin wilt huren of als je een andere vraag hebt kun je contact met mij opnemen.

Walter Maas ☎ 06-49270720/601720
e-mail: wfmaas@xs4all.nl.



Welkom en mededelingen

Aanvangslied 146: 1, 3 – *Zing mijn ziel...*

Stil gebed - Bemoediging en groet

Lied 146: 4, 5 - *Aan wie hongert...*

gebed om ontferming

vg. Lied 300b – *God van ons leven, open ons hart...*

g. HEER, ONTFERM U - gezongen responsie

glorialied: 870: 1, 6, 8 – *Heilige God, geprezen zij ...*

Gebed bij opening van de Schrift

Kindernevendienst vertrekt

lezing OT: Psalm 37: 1 - 11

Lied 763: - *Zij zullen de wereld bewonen*

1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 en 5 allen

lezing NT: Matteüs 5: 1 – 12a

lied 321: 1, 2, 3, 4 - *Niet als een storm, als een vloed*

Uitleg en verkondiging

lied Maak mij een werktuig van uw vrede...

Gebed van Franciscus

Zangen van zoeken en zien 143B
tekst: Herman Verbeek,
muziek: Sebastian Temple



Maak mij een werk-tuig van uw vre - de, ___



waar haat is, dat ik lief - de ben, ___



ver - ne - de - ring dat ik daar zal ver - ge - ven, ___



waar twee - dracht, dat ik een - heid breng, ___



Dat ik niet kom om troost, maar om te troos - ten. ___



Dat ik niet vraag om lief - de maar zal ge - ven. ___



Want in het ge - ven is het ont - van - gen, ___



in ster - ven staat het le - ven op. ___



waar dwa - ling is, laat mij daar waar - heid spre - ken, ___



waar twij - fel, dat ver - trou - wen komt, ___



waar wan - hoop heerst, dat ik daar hoop breng, ___



waar het dui - ster, daar zij het hel - der licht. ___

Kinderen terug uit nevendienst

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

Collecte – diaken geeft informatie

Slotlied: 1005: 1, 2, 5

zegen

besloten met gezongen Amen (Lied 431b)

Lied 708: 1, 6 - *Wilhelmus*

Herinnering aan

Ina Kuipers

*echtgenote van CeesJan Visser
overleden op 13 april 2023 in de leeftijd van 75 jaar*

Brood is een bijzonder product. Brood bakken is een waar ambacht. Je moet het in je vingers hebben want het komt aan op details. Met aandacht gebakken brood proef je. Aan de basis van traditioneel brood staat zuurdesem, een natuurlijk soort gist. In eenvoudige taal: water en meel dat fermenteert. Dit fermentatieproces zorgt voor smaak en luchtig brood. Zuurdesem dat overblijft wordt bewaard voor een volgend bakproces en zo kan een bakker een eigen cultuur ontwikkelen met een karakteristieke smaak, en dus met een uniek brood als eindresultaat.

Het is dit beeld, dat van de zuurdesem, dat Jezus gebruikt om duidelijk te maken hoe de smaak van Gods koninkrijk in het gewone leven te proeven valt. En afgelopen vrijdag stonden we erbij stil tijdens de dankdienst voor Ina Kuipers' leven. Het door de ratio gestempelde meel van haar gereformeerde geloofsopvoeding als meisje van hoofdonderwijzer Kuipers uit Westerbork, doorkneedde zij met de zuurdesem van liefde, betrokkenheid en aandacht. Zo leerde zij zichzelf verhouden tot wat ze van thuis had meegekregen. Die ruimte had Ina nodig. Ze was iemand die graag voorbij de horizon keek van wat gewoon was. Het ging haar om de dieperliggende redenen, om waar het in een mensenleven nu werkelijk om draait. En dat is aandacht en betrokkenheid vanuit oprechte liefde voor mensen.

Die zuurdesem kneedde Ina door de opvoeding van haar kinderen. Je kon het proeven als zij als verpleegkundige, en later als wijkverpleegkundige, bij je aan het bed stond. Met eenzelfde aandacht wijdde Ina haar vrije tijd aan zingen en het lezen van literatuur. Zo liet ze CeesJan kennismaken met literatuur waar ook hij nog geen weet van had.

Kampen was voor Ina, CeesJan en de kinderen zowat een ankerpunt en anker-periode in een leven dat soms iets van een nomadisch bestaan had. In die twee decennia raakte Ina geraakt door de zuurdesem die je proefde in de liederen en gedichten van Huub Oosterhuis. De warme liefde van de kleine-mensen-God paste bij de zuurdesemcultuur die ze inmiddels in haar leven had opgebouwd. Van die warmhartige liefde leefde Ina Kuipers met volle teugen waardoor ze het in haar leven wist vol te houden ook al viel haar dat soms zwaar. Toch was er steeds die lichtheid, of om in termen van brood en zuurdesem te spreken: die luchtigheid. De warmte van het Evangelie zorgde ervoor dat Ina's levensbrood niet te zwaar werd ook niet toen haar hoofd en lichaam haar zowat elke uitdrukingsmogelijkheid benamen. Heel af en toe was er iets van verbinding, van mens tot mens. Tot op het laatst en dat voelde als een geschenk, een geschenk dankzij de zuurdesem die door heel Ina's leven was gekneed, door haarzelf en door God.

Ds. Hubrecht Z. Klink

Verslag van de Kerkenraadsvergadering van de Protestantse Gemeente Marken op 11 april 2023.

Opening en rondvraag

Na de opening van de vergadering - met het voorlezen van een gedeelte uit Johannes 20 over de verschijning van Jezus aan Thomas. 'Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven' - wordt er bij de eerste rondvraag gevraagd naar de voorbereiding van de eerstvolgende gemeenteavond. Dit komt later ter sprake.

Men vindt het jammer dat er geen crèche was op 1^e Paasdag. Dit onderwerp zal verder worden besproken in het moderamen; ook de vermelding ervan in het kerkblad.

Jeugdzaken

De laatste clubavond is achter de rug. En de laatste keer Zondagsschool is ook al weer geweest. De Paas Challenge van FollowMe was met 14 kinderen een succes.

De voorbereidingen van de VBW 2023 zullen volgende week beginnen.

A.s. zondag is er een jeugddienst in de Patmoskerk m.m.v. het leerlingenorkest van Juliana.

Gevraagd wordt of het leerlingenorkest dan aan de westzijde van de Patmoskerk wil plaatsnemen want dat geeft een beter geluid voor de kerktelevisie.

Gevraagd wordt om ook alvast te kijken naar de voorbereiding van de schooldienst op 25 juni a.s.

Jaarrekening KRM 2022

De penningmeesters geven een toelichting op de jaarrekening (zie de tekst van de toelichting bij de jaarrekening 2022).

Op dit moment hebben we nog EUR 2.400 van verzekeringsmaatschappij Donatus tegoed.

Gevraagd wordt of de specificatie van het totale bedrag door de stormschade aan de Patmoskerk groot EUR 139.600 kan worden samengevat in één zin. Dat wordt lastig.

De kerkrentmeesters zullen daarom een uitgewerkt financieel overzicht aan de kerkenraad sturen.

Een dergelijk overzicht heeft reeds gestaan in het kerkblad. Hierover zijn toen geen vragen of opmerkingen binnengekomen.

Benadrukt wordt dat de jaarrekening 'kalenderjaar gebonden' is: deze geeft aan wat er in financiële zin in het betreffende jaar is gebeurd met een terugblik naar de voorgaande jaarrekening. De vooruitblik staat in de begroting van het voorliggende jaar; dit is een apart document dat los van de jaarrekening wordt behandeld.

Geadviseerd wordt om op de a.s. gemeenteavond dit onderwerp in twee delen te behandelen.

Punt 1 wordt dan de afhandeling van de stormschade en punt 2 is dan de jaarrekening 2022.

Gevraagd wordt naar de hoogte van het negatief resultaat van 12.000 euro; vergeleken met voorgaande jaren valt dit negatief resultaat mee.

Dit komt doordat er verder - buiten de Patmoskerk - weinig aan onderhoud is uitgegeven in 2022.

Over het omboeken van Het Gebouw naar een 'niet-kerkelijk verenigingsgebouw' licht de penningmeester toe dat dit op voorschrift van de PKN is gedaan.

De jaarrekening moet wèl voor 15 juni 2023 worden ingezonden bij de PKN.

Geconcludeert wordt dat de toelichting helder is, dat er verder geen vragen zijn en dat de kerkenraad de jaarrekening 2022 hierbij heeft vastgesteld.

Hierop verlaat de penningmeester onder dankzegging de vergadering.

Kerkrentmeesters

Meegedeeld wordt dat de huurtarieven voor de gebouwen en andere tarieven met 10 % worden verhoogd en in 2024 nog eens met 10 %.

De groep 'kerkzitters' is weer geheel compleet deze zomer.

Over de toekomst van de gebouwen hebben de kerkrentmeesters gebrainstormed; nadere mededelingen zullen nog volgen.

Voor het onderhoud van de Zonnewijzer zal in 2024 subsidie in het kader van de SIM-regeling worden aangevraagd. (SIM is Subsidie Instandhouding Monumenten).

En dan zal er in 2024 onderhoud worden gepleegd aan m.n. de invalidenoprit.

Voorwaarden van de SIM-regeling zijn: Het moet gaan om een (rijks)monument; 50 % moeten we zelf betalen en 40-60 % krijgen we mogelijk vergoed.

Gevraagd wordt of we voor bv. het uitzenden van uitvaartdiensten via KerkTV wellicht een vergoeding kunnen gaan vragen zoals dat ook heel gebruikelijk is in andere gemeenten. Daarbij wordt tevens aangegeven dat er ook wel eens gekeken mag worden naar de manuren die door de kosters besteed worden aan het houden van uitvaartdiensten (zo'n 4-5 uur per koster per dienst).

De kerkrentmeesters zullen hierover met een voorstel komen.

Diaconie en Zending

De Paaskaartenactie is weer prima verlopen.

Ook de verkoop van de geraniums verloopt goed.

Op 30 april 2023 komt er een spreker in de kerkdienst die toelichting zal geven over het nieuwe project van de Waterlandse diaconiën.

M.b.t. tot het Avondmaal is besloten om dit in 2023 om en om lopend en zittend te gaan houden waarna er eind 2023 geëvalueerd zal worden of we zo doorgaan of niet.

Toegelicht wordt dat sinds de reformatie het Avondmaal weliswaar zittend wordt gehouden in de protestantse kerken, maar dat dit ook weer geen wet van Meden en Perzen hoeft te zijn.

Beleidsplan/-beleid middengeneratie

De voorzitter vraagt de kerkenraad waar we het beste mee kunnen starten: Invulling beleid middengeneratie of met de Gebouwen.

Waar ligt de prioriteit?

Men vindt het van belang om te proberen bij het organiseren van activiteiten voor de jeugd/kinderen de ouders van deze jeugd/kinderen te betrekken.

En dat geldt niet alleen voor de VakantieBijbelweek, maar ook voor bv. de kindernevendiensten, de Zondagsschool en de crèche.

Hierop volgt de reactie dat de talloze oproepen in het kerkblad tot nu toe weinig resultaat hebben gehad.

Bij de VBW zijn doorgaans slechts 2-4 jonge ouders aanwezig en de rest van de medewerkers is 70-plus.

Men vraagt zich af wat toch precies de belemmeringen zijn voor de ouders van jonge kinderen.

Moeten we niet eens een enquête houden?

Misschien moeten we wel een dubbel aanbod gaan creëren: voor oudere kerkgangers én voor jongeren. Bijvoorbeeld 1 keer in de maand?

Vastgesteld wordt dat de mening van de kerkenraad in ieder geval is dat we met de middengeneratie moeten beginnen.

Resumerend wordt besloten om de verdere aanpak van dit onderwerp (Middengeneratie) verder te bespreken in het moderamen.

Beleidsplan/Gebouwen

Twee leden van de kerkenraad hebben op 27 maart 2023 een gesprek gevoerd met de teamleider van Kerkenvisie Waterland.

Het verslag hiervan zal nog worden verspreid onder de leden van de kerkenraad.

Op 19 april 2023 is er een gesprek met Henk de Gelder (voorzitter kerkrentmeester in Dordrecht) van het architectenbureau RoosRos.

Dit bureau is gespecialiseerd in het geven van advies over keuzes die je moet maken als je je gebouwenbestand moet saneren, Zie hun website www.duurzaamgemeenteperspectief.nl.

Sluiting

Tenslotte wordt met het gezamenlijk zingen van gezang 390 uit het Liedboek ('k Wil U o God mijn dank betalen, U prijzen in mijn avondlied) de vergadering afgesloten.

Jaarlijkse bijdrage Zending en Evangelisatie

Mocht u het inteken biljet voor de bijdrage 2023 nog thuis hebben liggen, dan kunt u dit retourneren aan de personen genoemd in onderstaande wijkindeling.

Indien u de 'Elisabeth' wenst te ontvangen (abonnementsprijs voor de Elisabeth in 2023 is € 20,00 per jaar), wilt u dat dan *duidelijk* aangeven op het inteken biljet? Het abonnementsgeld kunt u gelijktijdig met uw bijdrage voor de Zending en Evangelisatie overmaken.

Wijk 1: IJsselmeerweg en Flevostraat (Jannetje Boes, Kets 44)

Wijk 2: Zuiderzeeweg, Zeilstraat en Mr. Visserstraat (Neeltje van Altena, Thamiswerfstraat 3)

Wijk 3: Almerestraat, Gouwzeestraat, Markerwaardstraat, Minnehof, Minneweg en Botterstraat (Lobberig Jonk, IJsselmeerweg 6)

Wijk 4: Zeereiderpad, Wittewerf, Grotewerf, Rozewerf, Moeniserwerpad, Moeniserwerf en Oosterpad (Lobbetje Zwiers, Wittewerf 30)

Wijk 5: Het Rietland, Kets, Buurt I en Buurt II (Grethe van Belzen, Kets 31)

Wijk 6: Buurt III en Buurt IV, Melisvennen en Havenbuurt (Neeltje Anita Roos, Buurt I nr.7)

Wijk 7: Noorderwerfstraat, Akkerstraat en De Pieterlanden (Christina Pereboom,

Buurterstraat 46) Wijk 8: Thamiswerfstraat, Buurterstraat en Westerstraat (Eline Visser, Buurterstraat 9)

Wijk 9: Kerkbuurt 1-89 en 176-201 en De Duikjes (Conny Kamstra, Kerkbuurt 198)

Wijk 10: Kerkbuurt 90-175 en Hoogkamplaan (Anneke Commandeur, Buurterstraat 41)

Wijk 11: Swaensborch

Alvast hartelijk dank!

De Zending- en Evangelisatiecommissie

Al kijkend naar jouw kleine handje
Krijgt ons geluk een gouden randje

Giselle Olivia ♥

KAARS

Geboren op 14 april 2023
11:04 uur | 3270 gram | 52 cm

Thomas & Nurulia Kaars
Elzenhagensingel 251E
1022 LA Amsterdam

T: 0643562405 N: 0610136879

