

Protestants Marken



Jaargang 17 nummer: 20

verschijnt wekelijks

Zaterdag 20 mei 2023

Kerkdienst Zondag 21 mei 2023

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Patmoskerk

10.00 uur	Ds. P Pronk	Amsterdam
Organist	Sebastian van der Pluijm	
Kosters	Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan	
Kindernevendienst	Nathanja Moenis	
Eerste Collecte	Project Pakistan	
	Bankrekening NL75RBRB0841377847	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk	
	Bankrekening NL69INGB0000160962	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Kerktaxi	Pieter de Groot	telefoon 0652874829

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	21 mei	Psalm 39	Zie mijn verdriet
Maandag	22 mei	Jakobus 4:1-10	Nader tot God
Dinsdag	23 mei	Jakobus 4:11-17	Als de Heer het wil
Woensdag	24 mei	Jakobus 5:1-6	Rampspoed voor rijken
Donderdag	25 mei	Jakobus 5:7-12	Geduldig lijden
Vrijdag	26 mei	Jakobus 5:13-20	Krachtig gebed
Zaterdag	27 mei	Psalm 119:1-8	De rechte weg gaan

Voorbede

1. Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht.
2. Zegen de leerkrachten van de Rietlandenschool. Geef dat er aandacht is voor ieders eigenheid en dat talenten kunnen worden ontwikkeld.
3. Help het Leger des Heils strijden tegen alles wat het leven kapot maakt: armoede, onrecht, verslaving, eenzaamheid, uitsluiting en zinloosheid.
4. Wij bidden U voor hen die vandaag leven te midden van oorlog en moeten vechten voor hun vrijheid.
5. Schenk rust en vrede aan de mensen die zorgen hebben om hun gezondheid.
6. Bemoedig de mensen die onder de armoedegrens leven. Geef hen vrijmoedigheid om hulp te vragen en te aanvaarden.
7. Bemoedig ons met Uw woorden. Geef kracht in onze ziel als we ons eenzaam voelen.

Aagtje Commandeur van Riel

OVERDENKING!

*Ontvlam in ons en vuur ons aan! Getroost zullen wij verder gaan!
Amen, Halleluja!*

Lied 281, vers 10, LvK

Binnenkort mogen we weer het Pinksterfeest vieren...

Maar, hoe beleven en vieren we dat eigenlijk?

Kerst is duidelijk, dan vieren we de geboorte van Christus, Pasen is ook duidelijk, dan vieren we de opstanding, misschien al wat moeilijker te bevatten, maar Pinksteren is, denk ik, het minst gewaardeerd op z'n waarde...

Want begrijpen we wat we vieren en wat dit inhoudt voor ons of is het niet meer dan een lang weekend of een extra vrije dag?

We lezen in Handelingen dat de discipelen in de dagen voor de uitstorting van de Heilige Geest al getuige waren geweest van de Hemelvaart van hun geliefde Here Jezus Christus, dat was ook al een hele bijzondere gebeurtenis!

Zijn laatste woorden galmen bij hen nog na:

'Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.' (Hand. 1: 7,8)

Wat zal er in hen zijn omgegaan, zouden ze deze belofte begrepen hebben en hoe zouden ze deze dagen hebben beleefd? Misschien vergelijkbaar met een hoogzwangere vrouw die op het eind van haar zwangerschap elke dag denkt: misschien gebeurt het vandaag?

Op het moment van de uitstorting waren alle discipelen bij elkaar, in de dagen ervoor hadden zij gezamenlijk intens gebeden, is dat ook niet het geheim?

Om Zijn Geest te mogen ontvangen moet je Hem ook zoeken, om het heilig vuur te voelen...

Als je ergens vol van bent kun je er 'begeesterd' van zijn, je kunt alleen daar maar over praten en steekt anderen aan met je enthousiasme...

Gaat dat ook zo met de Heilige Geest, beleven wij dat ook zo en getuigen wij daar dan ook van?

Je kunt het ook alleen maar doorgeven als de Heilige Geest zichzelf aan jou openbaart...maar laten we dat ook toe, laten we dat gebeuren of zijn we ook (te) vol van andere dingen die ons meer in beslag nemen?

'...kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn...'; de Heilige Geest geeft ons kracht, we hoeven het niet alleen te doen, maar we kunnen ook alleen getuigen als de Geest het ons geeft!

Getuigen betekent ook niet dat je meteen op alle hoeken van de straten moet gaan staan om te profeteren en evangeliseren zoals Petrus en de andere discipelen dat al deden maar dat kan al heel simpel in je manier van leven, van omgaan met elkaar, een voorbeeld zijn voor je omgeving in de kleine dingen opdat men de Geest in jou (h)erkent ...

Verderop in de Bijbel, in Galaten 5, vers 22 en 23 noemt Paulus dit de vruchten van de Geest: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing!

Als we deze negen vruchten voortbrengen hebben we het begrepen en mogen we ook volmondig en vol overtuiging Pinksteren vieren!

Met de 1^e regels van Lied 675 uit het Liedboek wens ik iedereen een Gezegend Pinksteren

"Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht!"

Anneke Commandeur

KERKCOLLECTES en GIFTEN**KERK**

Ten behoeve van de Kerk is ontvangen in april:

Datum	Omschrijving	Collecte - op rekening	Collecte - SKG QR Code	Collecte - Contanten	Giften	Totaal
2-apr-23		16,50	6,50	157,40	60,00	240,40
6-apr-23	witte donderdag	3,00				3,00
9-apr-23	1e paasdag	30,00	1,50	270,80	50,00	352,30
10-apr-23	2e paasdag	50,00	1,50	74,60		126,10
16-apr-23		24,00	1,50	223,25	50,00	298,75
23-apr-23		8,00	1,50	153,00	5,00	167,50
30-apr-23		88,00	1,50	149,10		238,60

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

DIACONIE

Door de Diaconie is in de periode 10 t/m 16 mei 2023 ontvangen:

- Collecte 7 mei voor Diaconie plaatselijk/regionaal werk, *nagekomen*: € 9,00
- Collecte 14 mei voor St. Huis aan het Water
(€ 240,00 in kerkdienst en € 24,00 op rekening) € 264,00
- Gift aan huis voor Project Waterlandse Diaconieën: € 20,00

ZENDING

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen en de Zending- en Evangelisatiecommissie.

Collecte voor het Pakistanproject zondag 21 mei

Hieronder een afbeelding van een "school" in een naburig dorp bij TobaTek Singh.
Geen stoelen, geen banken maar een paar vloerkleden over de harde grond.

De armoede is hier zo groot dat de kinderen niet naar de Green Leaf- school kunnen.
En daarom komt de Geen Leaf- school maar (ook) naar dit dorp.

Het is een toonbeeld van motivatie en van hoop op een toekomstig leven zonder armoede.

Jawel voor deze kinderen is dit hele vooruitgang want zij komen uit de kinderarbeid, uit de slavernij van de steenfabrieken van rijke moslims. Zij zijn "uitgeleid uit het diensthuis" zou je kunnen zeggen. Hun ouders zien hiermee het gezinsinkomen teruglopen laat staan dat ze ook nog eens schoolgeld en leermiddelen kunnen betalen. Dat gebeurt vanuit Marken. Vandaar ons project en vandaar deze collecte. Alvast dank namens hen.



Ik citeer dominee Hoogstraten maar weer eens: "Wegwezen hier! Christen-zijn doe je buiten de kerk!". Daarna gaf hij de zegen.

Klaas Kes

PS.

Als je "op afstand" de kerkdienst meemaakt is er uiteraard altijd de mogelijkheid van een overschrijving:

Rek. nr: NL75RBRB0841377847

T.n.v. : diaconie de protestantse gemeente Marken

Ovv. : Pakistan

Vanuit de pastorie

Gemeenteavond donderdag 25 mei

Donderdag voor Pinksteren staat er weer een gemeenteavond gepland in de Patmoskerk. Op de agenda staan de jaarrekeningen van het college van diakenen en van het college van kerkrentmeesters, en het financiële jaaroverzicht van de zendingscommissie.

De twee gemeenteavonden per kalenderjaar zijn belangrijke bijeenkomsten omdat we zo elkaar op de hoogte houden van de financiële stand van zaken. En we kunnen elkaar met elkaar praten over de voortgang van de gebouwenkwestie. Er zijn inmiddels door het college van kerkrentmeester verdere stappen gezet. We hopen volgende week donderdag op een goede sfeer met respect voor de belangeloze inzet van zoveel vrijwilligers.

Tijdens de gemeenteavond van 12 december vorig jaar, hebben we gesproken over het nieuwe beleidsplan 'Samen geloven'. De kerkenraad heeft dit beleidsplan vastgesteld tijdens de kerkenraadsvergadering jongstleden 6 februari. Inmiddels zijn we met elkaar aan het werk langs de lijnen van dit nieuwe beleidsplan, waaronder de invulling van onze diaconale zorg. De onlangs geopende Voedselkast in dorpshuis Het Trefpunt is daar een mooi voorbeeld van.

Ondertussen werken we aan de beantwoording van de twee vragen die tijdens de bespreking van het beleidsplan in december zijn gesteld. Het gaat over de mogelijkheid tot zegenen van kinderen en hoe wij denken over menselijke diversiteit, relaties en het zegenen van relaties.

Donderdag praten we u bij over onze gebouwen.

Op de website www.protestantsmarken.nl is de agenda met de bijbehorende stukken te vinden en voor wie graag een fysiek exemplaar heeft kan deze op zondag 21 mei afhalen na afloop van de kerkdienst. We hopen dat er weer veel mensen de weg naar de Patmoskerk weten te vinden.

Iedereen is in elk geval welkom. De gemeenteavond begint om 20.00 uur.

Vorbereidingen tentdienst 2 juli

De voorbereidingen voor de bijzondere kerkdiensten deze zomer zijn in volle gang. Binnenkort denken we na over het thema en de invulling van de tentdienst tijdens de havenfeesten op zondag 2 juli. De band 'Voor Anker' verleent haar muzikale medewerking.

Startdienst VBW 'Tel maar mee!'

Zoals ik enkele weken geleden schreef, zijn de voorbereiding voor de Vakantie Bijbel Week inmiddels begonnen. De voorbereiding van de startdienst van de VBW op zondag 27 augustus staat ook al in de agenda. Het thema voor is 'Tel maar mee!'. De muzikale invulling van die startdienst belooft ook wat te worden. We houden u op de hoogte!



Schooldienst @ 25 juni

Al jaren is het de gewoonte om samen met basisschool De Rietlanden een kerkdienst te houden. De zogenaamde Schooldienst. Het is inmiddels 4 jaar geleden dat we een Schooldienst hebben georganiseerd omdat de achter ons liggende pandemie hiervoor heeft gezorgd. Voor mij is het in elk geval allemaal nieuw. In de regel hielden jullie de Schooldienst in het voorjaar maar in overleg met de basisschool hebben we besloten om deze speciale kerkdienst te verschuiven naar zondag 25 juni in de Patmoskerk. Binnenkort starten Gerdien Kaars, Aaltje Maas en ik de voorbereidingen. We kijken er naar uit!

Pinksteren en Marker dracht – een herhaalde oproep

Volgende week zondag is het Pinksteren. Ik hoop dat er inmiddels veel Markers zijn die hun pinkstergoed al uit de kast hebben gehaald zodat ze met Pinksteren er 'bas' uitzien. Mooi om te zien dat een aantal Markers regelmatig de moeite zich getroosten om in dracht naar een gewone zondagse kerkdienst te komen.

Ten slotte

We ronden weer af met een gebruikelijke groet namens de drie van de pastorie. Al is het de komende weken de vraag wie met deze drie kan worden bedoeld. De pastorie wordt namelijk sinds deze week ook nog eens tijdelijk bewoond door een bescheiden roedel van drie honden. Het is mooi om te zien hoe deze drie dieren op elkaar reageren. Ze gedragen zich voorbeeldig. Al moeten we zeggen dat wie aan de Akkerstraat of de Hoogkamplaan woont inmiddels wel van op de hoogte zijn van de aanwezigheid van de twee logees, want zo nu en dan laten zich bepaald niet ongehoord.

Ds. Hubrecht Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 06 21564286

Kort verslag van de Kerkenraadsvergadering van de Protestantse Gemeente Marken op 8 mei 2023.

Opening

De voorzitter opent de vergadering met het lezen van een gebed uit 'Eensgezind Volharden'.

Rondvraag

In deze vergadering is o.a. gevraagd of we iets kunnen doen aan het grote aantal stoelen in de Patmoskerk, zoveel meer dan er tegenwoordig kerkangers zijn. Er zijn al enkele rijen weggehaald. De vraag is of dit genoeg is. Er blijkt dat er wel meer stoelen weg kunnen; dat maakt het doorgeven van de collectezakken ook eenvoudiger.

De kerkrentmeesters gaan ervoor zorgen.

Gevraagd wordt wie er in de consistorie bij elkaar behoren te komen voorafgaande aan de jeugddiensten. Besloten wordt dat dat zullen zijn: degenen die meewerken aan de jeugddienst, de ouderling van dienst en de voorganger.

Er wordt aandacht gevraagd voor het mogelijk maken voor de dienstdoende organist om aan het Avondmaal te gaan. En dat geldt ook voor de bedieners van de beamer en kerktelevisie. De Diaconie gaat dat regelen.

Mededelingen

Op 12 juli en 16 augustus 2023 zijn er weer zangavonden in de Grote Kerk.

Op 15 oktober 2023 verleent het Marker Mannenkoor zijn medewerking aan de kerkdienst.

Vaststellen notulen kerkenraadsvergadering van 11 april 2023

Over deze notulen van de kerkenraadsvergadering zijn geen vragen of opmerkingen; ze worden vastgesteld en ondertekend.

Beleidsplan

Er wordt beraadslaagd over het onderwerp Middengeneratie. Het gaat er vooral om een relatie op te bouwen met de 30-, 40- en 50-jarigen. Er is gestart met 'Leren geloven vandaag'. Nu is er een groep van ongeveer 10 personen. De dominee wil het contact met die groep graag vasthouden en o.a. vragen 'Wat hebben jullie nodig om (weer) met het geloof bezig te zijn?' We moeten een taakgroep middengeneratie gaan opzetten en ideeën verzamelen voor wat we de komende wintermaanden gaan doen.

En er is ook iemand nodig vanuit de kerkenraad die de dominee daarbij helpt. Daarom gaan we een Taakgroep Middengeneratie samenstellen.

Dit wordt uitgewerkt door het moderamen en dat komt erop terug.

Opgemerkt wordt dat we een manier moeten bedenken om de aansluiting weer te vinden met en voor mensen die vervreemd zijn van de kerk.

Jeugdzaken

Het clubwerk en de zondagsschool liggen op dit moment even stil. De voorbereiding op de Vakantiebijbelweek loopt goed m.u.v. het benodigde aantal mannen dat helpt met timmeren. Er komt hiervoor een nieuwe oproep.

Ook de schooldienst wordt voorbereid.

Pastoraat

Er is met de ouderlingen gesproken over een vraag tijdens de gemeenteavond over het zegenen (i.p.v. dopen) van kinderen Er zijn daarvoor twee benaderingen mogelijk: a) Aan een kind een zegen geven met het oog op de doop en b) Een zegen geven los van de doop. Hier wordt nog verder over nagedacht. De kerkenraad staat er vooralsnog positief tegenover om dit vorm te geven.

Diaconie en Zending

Hoewel er gisteren aan het (zittend) Avondmaal minder mensen waren dan verwacht was het een mooie dienst.

Morgen worden er 1.300 geraniums geleverd die besteld konden worden bij de Diaconie. Op 15 mei zal er een voedselkast worden geïnstalleerd in het Trefpunt. Deze zal in eerste instantie worden gevuld door de Diaconie om te kijken of het aanslaat. Er komt een stukje over in het Kerkblad, op Facebook en in Markernieuws.

Eigenlijk kun je dit al zien als een stukje Beleidsplan in uitvoering.

De penningmeester geeft toelichting op het financieel overzicht 2022 van de Diaconie. Het principe is: wat erin komt gaat er ook weer uit.

Gevraagd wordt of het nodig is om een reserve van ruim 64.000 euro aan te blijven houden voor als de nood aan de man komt.

Wat we daarmee doen laten we over aan de Diaconie.

De jaarrekening 2022 wordt vastgesteld en dat geldt ook voor het financieel overzicht van de Zendingscommissie.

Kerkrentmeesters

Getoond wordt het totaaloverzicht van schade, kosten en vergoeding van de stormschade aan de Patmoskerk. De totale kosten bedroegen EUR 192.201, - Dit is o.a. besteed aan herstel en isolatie van de platte daken, reparatie van de klokkenstoel, het wegwerken van achterstallig onderhoud van het dak boven het podium, schilderwerk en verlichting.

Van verzekeringsmaatschappij Donatus hebben we EUR 136.648, - ontvangen. Het eigen risico bedroeg EUR 750,-. Alles wat gedeclareerd is is ook toegekend door Donatus.

Op de a.s. gemeenteavond zal e.e.a. worden toegelicht.

Op 19 april 2023 is er overleg geweest met architectenbureau Roos/Ros. Zij zullen zich over de scenario's buigen die waren geschetst door de gebouwencommissie 2022. Eind volgende week krijgen we een reactie. Dan horen wij wat zij voor ons kunnen doen.

Heeft u **vragen of opmerkingen** n.a.v. dit verslag neemt u dan contact op met uw wijkouderling dan wel met het betreffende college.

Liturgie zondag 21 mei 2023

De 7^e zondag van Pasen, zondag 'Exaudi' (Verhoor mij n.a.v. Psalm 27:7)

Protestantse Gemeente Marken

Opgang

Consistoriegebed en luiden van de klok

Intrede

Intochtslied: Psalm 27: 1 en 4 – Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here

Mededelingen door ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Lied 836: 1 en 4 – O Heer, die onze Vader zijt

Wetslezing

Lied 665: 1, 2 en 5 – Om Christus' wil zijn wij verblijd

Gebed om het licht van de heilige Geest

Lied voor de kinderen: 348 'Heer van uw Kerk' couplet 1.

De heilige Schrift

Schriftlezing : Johannes 14: 15-21 (*door lector*)

Psalm 146c: 1 en 2 – Alles wat adem heeft love de Here

Schriftlezing : Johannes 17: 14-21

Psalm 146c: 6 en 7

Verkondiging

Orgelspel

Lied 941 (vier verzen) – Waarom moest ik uw stem verstaan

Gebeden en gaven

Toelichting op de collecte

Inzameling van de gaven

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader

Zending en zegen

Slotlied: Lied 939 (3 verzen) – Op U Alleen, mijn licht, mijn kracht

Wegzending en Zegen met gezongen Amen (lied 431b)

Wilt u nog reageren naar aanleiding van deze dienst? Dat kan.

Het e-mail adres van voorganger ds. P Pronk is: pieterpronk@protonmail.com

Herinnering aan

Geertje Pereboom

*sinds 26 juli 1982 weduwe van Jan Leo van der Meer
overleden op 8 mei 2023 in de leeftijd van 84 jaar*

Aan wat haar ten diepste hield bewogen, gaf ze geen woorden. We kunnen dat wel aflezen aan wie Geertje Pereboom was, en wat ze deed. Hoe ze de vele ervaringen van verlies wist te verdragen en te verduren. Al vroeg tijdens haar leven, terwijl ze nog maar vijftien jaar was, verloor ze haar moeder. Ze volgde haar gevoel voor verantwoordelijkheid en wijdde haar leven aan de zorg voor haar vader Pieter Pereboom. Dat deed ze met veel liefde en trouw tot aan zijn dood in 1990. Zorgen kon Geertje als de beste. Menig dokter en tandarts uit Amsterdam en omstreken wist daarover mee te praten. Ze combineerde het met de zorg voor haar zus Grietje die met haar kinderen in Amsterdam woonde, en die na het overlijden van haar man op jonge leeftijd er alleen voor stond. Geertje deed het met evenveel liefde en zo leverde ze goede thuiszorg.

Het bleef niet bij deze twee ervaringen van verlies want in 1982 moest ze na 9 huwelijksjaren afscheid nemen van haar man Jan van der Meer. Ze waren veertigers dus was hun leven nog maar pas begonnen! Geertje bleef achter met Daniëlla, haar 6-jarige dochter. Gelukkig was ze niet alleen. Er werd goed voor haar gezorgd door haar zus Maretje Pereboom, die dagelijks de sloot overstak naar het Kerkland om haar steun en toeverlaat te zijn. Haar 'thuiszorg' bracht iets van troost. Toch droogde het niet alle tranen voorgoed want nog geen tien jaar later moest ze ook van haar steun en toeverlaat afscheid nemen.

Het leven van een mens is duidelijk geen kinderspel waarin je slechts wat schaafwonden oploopt. Je loopt veeleer allerlei verwondingen op die voor blijvend verdriet zorgen. Verdriet waarvan geen mens de tranen drogen kan. Het mag daarom een wonder heten dat Geertje het vertrouwen in de Here God niet verloor! Ze bleef met verlangen uitkijken naar de dag waarop de nieuwe hemel en de nieuwe aarde werkelijkheid zouden worden. Je kon dat aflezen aan haar liefde voor liederen die zongen over het nieuwe Jeruzalem, die stad van paarden poorten. Want de komst van die hemelse stad zou het moment zijn waarop God zelf 'hemelse thuiszorg' zou leveren. Dan zou Hij alle tranen uit haar ogen wissen. We geloven dat de Here God dat deed toen hij maandagmiddag voor Geertje de poort wijd opendeed en haar voorgoed thuis bracht. Geertje was niet alleen een bijzonder zorgzame vrouw. Ze was ook een dapper mens die de moed niet verloor en haar hoop nooit liet varen. En zo sprak Geertje meer over haar geloof in Jezus Christus dan met duizend woorden.

Ds. Hubrecht Z. Klink

Een lege plek, een groot gemis.
 Een fijne herinnering is al wat er nog is.
 Jou te kennen vonden wij fijn.
 Je los te laten dat doet pijn.
 We zullen je vriendschap missen in dit leven.
 En altijd om je blijven geven.

Onverwachts is overleden, onze lieve buurvrouw en vriendin

Geertje Pereboom

Wij wensen Daniëlla en Frank heel veel sterkte met dit grote verlies

Pieter en Marie
 Sabrina, Angela en Liselore

Dank voor medeleven.

Wij zijn ontroerd door het grote medeleven van de vele Markers, die door een groet, een kaartje, een gesprekje hun medeleven hebben betoond bij het overlijden van mijn vrouw en onze moeder Ina Visser-Kuipers.

Dat heeft ons goed gedaan en is een steun voor de komende tijd.

CeesJan, Muus, Merlijne, Amarens en Sybren Visser

25 mei 1973

25 mei 2023



“Dát 's Heeren zegen op u daal
 zijn gunst uit Sion u bestraal”

Het is 50 jaar geleden
 dat Pieter & Aagje in het huwelijk zijn getreden.

Van harte gefeliciteerd van peet Neel en Aagje

"Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw
begeerten in alles, door bidden en smeken, met
dankzegging bekend worden bij God"

Filippenzen 4; vers 6

Op 24 mei 1963 was dit de trouwtekst van onze (schoon)vader en (schoon)moeder, bap en
bessie, 60 jaar geleden.



Aris en Maretje Zondervan

Wij feliciteren jullie van harte met het diamanten huwelijk en hopen dat we nog mooie jaren
met elkaar samen mogen zijn.

Hein Pieter en Hedwig
Sharon
Gianna

Klaas Dirk en Neeltje
Leroy en Dewi
Rachel en Peter

Mariska en Richard
Sven
Finn

Omzien naar elkaar

Stuur eens een kaartje met de feestdagen.

Kleine moeite, groot plezier.

Adressen van gemeenteleden en/of Markers die buiten Marken verblijven .

“Prinses” Marijkehof 40 A, 1411 CN Naarden: mw. N. Kes

“Reigersdaal”, Boterbloem Erf 18 , 1706 CL Heerhugowaard: hr. K. de Wit

Zorgcentrum “Swaensborch”, Swaensborch 11, 1141 VZ Monnickendam

Kamer 111: mw. J.Zeeman-de Groot

Kamer 113: mw. S.Pereboom-Uithuisje

Kamer 136: mw. W.Reedijk-Moltini

Kamer 221: mw. G.de Waart-Dorland

Kamer 228: mw. A.de Waart

Kamer 329: mw. S.Teerhuis-Schipper

Zorgcirkel Sint Nicolaashof, Sint Nicolaashof 1, 1131 GT Volendam

Afd. 't Zand Kamer 202B : mw. I. Buisman-Vos

Zorginstelling, Bolwerk 19, 1628 KW Hoorn : hr. J.W.Visser

De Zorgcirkel “Zuidland”, Abel Tasmanplein 3 , 1148 NL Purmerend

Kamer 208 : mw. P.Zeeman-Springer

Zorgcentrum Nieuw Unicum, Zandvoortselaan 165, 2042 XK Zandvoort

Fazantenhof 1004 : hr. K.C.Kaars

Piet Boes

Voorzitter Diaconie Tel. 0299-601927



Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

NBV21 beschikbaar in braille en op audio-cd bij CBB

‘Iedereen die dat wil, moet de Bijbel kunnen lezen, ook mensen met een leesbeperking. Ik ben daarom blij dat onze nieuwste vertaling, de NBV21, nu ook beschikbaar is in aangepaste leesvorm.’ Dat zegt Manager Ontwikkeling en Uitgeven Stefan van Dijk van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). De CBB maakte de braille- en audio-editie voor deze doelgroep in samenwerking met het NBG.

De CBB in Ermelo maakt lectuur en informatie toegankelijk voor mensen met een leesbeperking: in braille, audio of grootletter. Naast de NBV21 zijn ook andere Bijbelvertalingen in diverse aangepaste leesvormen verkrijgbaar, zoals de Bijbel in Gewone Taal, de Fryske Bibel, de Herziene Statenvertaling, de Willibrordbijbel en de Statenvertaling, evenals verschillende kinderbijbels. De complete lijst is te vinden op de internetpagina van het NBG.

Bestelinformatie NBV21 in braille of audio

De NBV21 in braille (34 ringmappen A4) en in gesproken vorm (streaming of Daisy cd) kost € 54,95. Mensen met een leesbeperking kunnen de NBV21 in deze leesvormen bestellen via leesbutler.nl of de CBB-klantenservice, telefoon 0341-565477, e-mail klantenservice@cbb.nl. De audio van de NBV21 is ook beschikbaar voor mensen zonder leesbeperking. Zij kunnen de audioversie beluisteren via onder meer de app *Mijn Bijbel*, de [online bibliotheek](#) en diverse audio-apps.

Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap; contactpersoon Anneke Commandeur