

Protestants Marken



Jaargang 17 nummer: 23

verschijnt wekelijks

Zaterdag 10 juni 2023

Kerkdienst Zondag 11 juni 2023

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Patmoskerk

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Hans Jütte
Kosters	Piet Boes en Freek Visser
Kindernevendienst	Marieke Schipper
Eerste Collecte	Nederlands Bijbelgenootschap Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Kerktaxi	Willy Klink telefoon 0655620276

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	11 juni	Psalm 13	Zie naar mij om
Maandag	12 juni	1 Timoteüs 2:1-7	Als losgeld voor allen
Dinsdag	13 juni	1 Timoteüs 2:8-15	Een heilige levenswijze
Woensdag	14 juni	1 Timoteüs 3:1-13	Waardige leiders
Donderdag	15 juni	1 Timoteüs 3:14-4:10	De juiste leer
Vrijdag	16 juni	Psalm 119:33-40	Leven in uw gerechtigheid
Zaterdag	17 juni	Matteüs 7:13-8:1	Bouw op de rots

Voorbede

1. Ontferm U over de inwoners van Oekraïne. Geef hun een nieuwe morgen en bevrijdt hen van zorgen, als een teken van uw trouw.
2. Zegen het werk van het Nederlands Bijbelgenootschap. Dat het woord van Uw liefde overal in de wereld gelezen kan worden.
3. Ontferm U over de ouderen en zieken in zorginstellingen. Laat hen goede zorg ontvangen.
4. Laat uw licht en uw liefde schijnen op hen die verdriet hebben om het gemis van een geliefde.
5. Ontferm U over onze Protestantse Gemeente op Marken. Dat wij een bloeiende kerk mogen worden.
6. Gij voedt de vogels in de bomen, Gij kleedt de bloemen op het veld, wij danken U voor al wat leeft.
7. Geef ons kracht om te blijven geloven in onze dromen, om telkens anders te kijken naar de mensen om ons heen.

Aagtje Commandeur van Riel

Overdenking: Tijd: het laatste der dagen.

Soms, als de zon schijnt en er valt een lichtstraal door een kier dan zie je in die straal duizenden stofjes. Onze aarde is als zo'n stofje in het helal. Zo begint de kinderbijbel van W.G van der Hulst. Best al wel een diepe gedachte voor een kind, maar wel te behappen. En dan begint van der Hulst het Genesis verhaal. Hij schreef een prachtige kinderbijbel. In deze meditatie probeer ik niet de ruimte maar de *tijd* wat behapbaar te maken. Laten we het even alleen bij onze "eigen" aarde houden, die bestaat alweer zo'n 4543000000 jaar oftewel 4543000 millennia (de eerste 16000 millenia nog "even" zonder maan).

Duizelingwekkend!

Laten we voor het gemak die 4,543 miljoen millennia nou eens in één jaar proppen. Denk aan een "film" die ruim 4½ miljard jaar duurt en die we in 1 jaar tijd afdraaien. We starten de film voor 't gemak op 1 januari om 00:00 uur. Een jaar duurt 31557600 seconden (=60x60x24x365¼). Pak je rekenmachine en deel het op elkaar en je vindt dan dat één millennium (1000 jaar) overeen komt met bijna 7 seconden. Dus vanaf het begin van onze jaartelling tot nu is dat dan de laatste 14 seconden. Doen we even vanaf de geboorte van Mozes tot nu dan moet je denken aan de laatste halve minuut op oudejaarsavond. Ziezo dit is een beetje te overzien: een jaar is voor ons nog wel te behappen en een halve minuut ook.

In die laatste "halve minuut" meende men langs religieuze weg verstandige dingen te kunnen zeggen over de uren dagen maanden die eraan vooraf gingen. Dat is volop geprobeerd, neem even de laatste 4200 jaar van de echte tijd: de joodse godsdienst ontstond en in het verlengde de christelijke godsdienst en beschouwingen van grote denkers, bijbelschrijvers enz.

Trouwens wie waren die "men", de evolutie van de mens begint zo'n 2 miljoen jaar geleden dat is op de schaal van onze film krap 3 uur geleden (oudejaarsavond om 9 uur).

Gelukkig is men de laatste eeuwen (sinds de verlichting) een andere richting ingeslagen: religieus gebaseerde aannamens over de werkelijkheid werden verlaten. Dit veroorzaakte verschillen met het traditionele bijbelse wereldbeeld. Lastig te verteren bij "van koft tot koft gelovigen". Het werd dus onderzoeken, meten en berekenen en zeker niet te vergeten **herziening** bij ontdekte meetfouten, rekenfouten of postulaten. Dat is in een religie, niet alleen de onze, vrijwel ondenkbaar. De geschiedenis leert dat scheuring of (erger) elkaar te lijf gaan, inclusief brandstapels, vaak de voorkeur genoot.

Wil de kerk, of de godsdienst, overleven, *en dat is zeer wenselijk*, dan zal enige herziening (lees eerlijkheid) hier en daar nodig zijn.

Terug naar de aarde. Daar zijn tijdens die gigantisch lange film van 4½ mijard jaar zeer merkwaardige dingen gebeurd. Hoewel de eerste 2½ mijard jaar gebeurde er niks, alles was gloeiend heet. Heel veel later ontstond onder invloed van zonlicht leven. Eerst simpel, later steeds ingewikkelder en ingewikkelder, bacterieën, insecten, reptielen ten slotte zoogdieren en vreemd genoeg (na bacterieën) steeds mannetje en vrouwtje. Bij die laatste soort, de zoogdieren, horen we zelf (wie kinderen heeft ervoer dit aan den lijve).

Ook de biologie wordt reeds lang met wetenschappelijke methoden bestudeerd.

Okey, allemaal goed en wel.

Maar waar komt die geheimzinnige drang toch vandaan, die alles overkoepelende wil tot leven en **willen** overleven in elk levend wezen? Die WIL is niet stoffelijk maar is wel de oorzaak tot onderhoud van alle levende materie. Een geestelijke oerkracht? En waarom steeds mannetje en vrouwtje (ook bij planten)? Zit daar ook die WIL achter? Een WIL die zijn/haar oorsprong heeft in liefde?

Opeens doemt Genesis 1:27 op: het mannetje-vrouwtje als beeld van Godzelf die liefde is en zich in die vorm in zijn schepping presenteert. Daarmee absoluut geen verkeerd woord over andere vormen van liefde die de instinctmatige voorplantingsliefde overstijgen.

Maar dat deze Twee-Eenheid bij het voortbestaan van het leven zich altijd weer door alle soorten heen manifesteert is niet te ontkennen: de Twee-Eenheid die zich in Genesis openbaart, Gods gelijkenis.

Dat twee-eenheid-beeld is door de Kerk verlaten en tijdens het concilie van Constantinopel (381) vervangen door het leerstuk van de drie-eenheid zoals dat in de geloofsbelijdenis van Nicea (325) al was geformuleerd. Een gesneden beeld? Dat waren de laatste pakweg 12 seconden van ons denkbeeldige jaar. Een poging om de dingen een beetje in verhouding te zien en wellicht een hint tot bescheidenheid. De bijbel spreekt over “het laatste der dagen”, dat is dan binnen de context van het grote verhaal: tijdens de laatste 14 seconden op “oudejaars-avond” zo gek nog niet en naar verhouding zelfs behoorlijk dichtbij.

Voorwaar deez' aarde zal getuigen
van U die thans en eeuwig zijt.
(en wij mogen een beetje meegetuigen).
Klaas Kes

Diaconale collecte 11 juni

Komende zondag collecteren we voor het Nederlands Bijbel Genootschap.

In 2021 fuseerden het Vlaams en het Nederlands Bijbelgenootschap tot het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NVBG). Zij werkten al langere tijd samen en sinds de fusie ziet het logo van het NBG er ook iets anders uit.

Bij het bekend maken en verspreiden van de Bijbel gebruikt het NVBG heel veel werkvormen en werkwijzen, zoals u uit de publicaties van Anneke Commandeur regelmatig kunt lezen in dit kerkblad. Anneke is op Marken de coördinator voor het NVBG.

Ook digitaal wordt er heel veel ter beschikking gesteld!

De Bijbel is oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws, Aramees en Grieks. Het NVBG vertaalt vanuit de brontekst en maakt vervolgens vertalingen van de Bijbel in goed Nederlands. De Bijbel is geschreven in een andere tijd en cultuur. Er staan bekende verhalen in, maar ook teksten die voor de moderne lezer lastig te begrijpen zijn. Het NVBG wil een brug slaan tussen de bijbelse bronteksten en de behoeften van bijbellezers. Dat doen ze met lezingen, blogs, boeken en workshops over de Bijbel, maar ook met vertalingen naar de eigen tijd. In 2021 verscheen de allernieuwste Bijbelvertaling die wij sinds vorig jaar ook in de kerk op Marken gebruiken.

Op debijbel.nl vinden bijbellezers uitleg bij bijbelse begrippen, filmpjes, foto's en tijdlijnen, kaarten met bijvoorbeeld de reizen van Paulus.

Wereldwijd zoekt het NVBG uit waar de grootste nood is, en vervolgens slaan ze de handen ineen met bijbelgenootschappen wereldwijd om zoveel mogelijk bijbels in de eigen taal te verspreiden.

Ook kinderbijbels worden daarbij niet vergeten.

Namens de diaconie,

Eef Visser

Liturgie zondag 11 juni 2023

De 1e zondag na Trinitatis om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken



Protestantse gemeente
Marken



appostel



Rekeningnummers

D: NL75 RBRB 0841 3778 47

K: NL69 INGB 0000 1609 62

t.n.v. Protestantse Gemeente Marken

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspesalm: 36 vers 2.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Bemoediging en groet.

Lied 273 'Loof God, die zegent al wat leeft' cpl. 1 en 2.

De tien geboden.

Lied 273 couplet 3 en 5.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Lied voor de kinderen: 348 'Heer van uw Kerk' couplet 1.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Exodus 1,1-22 (lector).

Antwoordsalm: 105 vers 7, 8 en 9.

Verkondiging: 'Kraamkamer van de vrijheid' n.a.v. Exodus 1 vers 17.

Lied 654 'Zing nu de Heer, stem allen in' couplet 1, 5 en 6.

Gebeden en gaven

Toelichting op de doelen van de gaven door de diaken van dienst.

De inzameling van de gaven.

Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Zending en zegen

Slotlied: 864 'Laat ons de Heer lofzingen' couplet 1, 4 en 5.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

De Voedselkast

In dorps huis 'Het Trefpunt' staat sinds 15 mei een kast waar mensen met te weinig inkomen terecht kunnen voor voedsel. Het aantal huishoudens dat door de hoge energiekosten en de hoge inflatie niet meer rond kan komen, is toegenomen. Steeds meer mensen leven in armoede, terwijl we in een economisch welvarend land leven. In Nederland hoeft eigenlijk niemand honger te lijden. En daarom is het voor mensen die hun inkomsten en uitgaven niet meer in een gezonde balans weten te houden, mogelijk om gratis boodschappen te doen bij De Voedselkast in het Trefpunt. Mocht u mensen kennen waarvan u weet, of vermoedt, dat ze financieel moeilijke tijden doormaken, dan kunt u hen wellicht attenderen op De Voedselkast.

Start prekenserie over Mozes

Pinksteren ligt inmiddels achter ons en de zomer is in aantocht. In het kerkelijke jaar betekent dit gewone zondagen door het jaar. Ze hebben groen als liturgische kleur. De kleur van de groei. Niet alleen van de groei in de natuur. We mogen best een lijn trekken naar geestelijke groei. Groen als de kleur van vernieuwd en verdiept geloof. Daarvoor zijn we bij de Bijbel aan het goede adres. We kunnen veel leren van de levens van belangrijke personen uit de Bijbel. Figuren zoals bijvoorbeeld Abraham maar ook Mozes. De man die Israël door de woestijn leidde naar het beloofde land.

Zondag wil ik daarom starten met een prekenserie over het leven (en geloofsleven) van Mozes door wie Israël de tien geboden ontving. We doen dat aan de hand van het Bijbelboek Exodus. Het zal een lange serie worden. Ik kan het einde ervan nog niet overzien. Maar dat is niet erg. We beginnen zondag bij het begin. Het eerste hoofdstuk. Twee moedige vrouwen die burgerlijk ongehoorzaam zijn. Ze weigeren farao's bevel tot genocide op te volgen omdat ze onzagg hebben voor God. Ze laten zich niet onderdrukken en kiezen voor het leven. Kom zondag luisteren! We beginnen om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Doopdienst 18 juni

Graag herinner ik iedereen aan de doop van Sara Jasmijn Teerhuis op zondag 18 juni in de Grote Kerk. We zijn blij dat we de tweede dochter van Louise Zeeman en Sander Teerhuis mogen dopen. Laten we als christelijke gemeente om hen heen gaan staan, zodat ze weten dat ze er in geloof en opvoeding niet alleen voor staan.

Over dopen gesproken...

Nu we het toch over dopen hebben. Wie misschien ook wel graag hun kind zouden willen laten dopen maar daar nog allerlei vragen of onzekerheden over hebben, voel je vrij om mij aan te spreken of een bericht te sturen. Ik hoor nog regelmatig dat jonge mensen denken dat het nodig is om belijdenis te hebben gedaan. Inmiddels is dat niet meer het geval. We willen als christelijke gemeenschap ouders graag helpen bij het hun kinderen leren wat geloven betekent, en hoe ze daar zelf in staan als ze ouder worden.

Ten slotte

Achter de schermen wordt er veel voorbereid. Niet alleen voor al die bijzondere kerkdiensten zoals de schooldienst op 25 juni in de komende maanden, maar ook voor de kerkelijke activiteiten voor de komende wintermaanden. Tussen de bedrijven door proberen we te genieten van de groene zomer. We ronden weer af met een hartelijke groet namens de drie van de pastorie.

25 mei 1973

25 mei 2023

Wij leven in een kleine kring en als je dan voor je **50 jarig huwelijk** zoveel felicitaties mag ontvangen, is dat hartverwarmend. Persoonlijke felicitaties, maar ook de vele kaarten, de mooie bloemen en planten, de lekkere bonbons, de cadeau- en bloemenbonnen, contant geld. Maar ook een heel bijzondere "snoeppot". Het was overweldigend, daar werden wij wel even stil van. Heel hartelijk dank allemaal, van het

"Gouden Paar" Pieter en Aagje
de Jong- de Waart

Tot het laatste toe wilde je leven.
Door je sterke wil hier toe gedreven.
Je geest nog op volle kracht.
Maar over je lichaam had je geen macht.

Zaterdagochtend ontvingen wij het droevige bericht
dat de moeder van onze vriend Piet is overleden.
Wij wensen Piet, Mariska, Mandy, Roy
en verdere familie veel sterkte toe.

Elsa & Dirk
Ingrid & Pieternel
Janny & Harry

Neeltje & Peter
Alina en Tijs
Femke & Erik