

Protestants Marken



Jaargang 17 nummer: 24

verschijnt wekelijks

Zaterdag 17 juni 2023

Kerkdienst Zondag 18 juni 2023

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Grote Kerk

Doopdienst

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Sebastian van der Pluijm
Kosters	Kees Visser, Robbie Zwiers en Jan Piet van Altena
Kindernevendienst	Nathanja Moenis
Eerste Collecte	Kerk in Actie Werelddiaconaat Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Kerktaxi	Koos Zwiers telefoon 0610759951

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	18 juni	Matteüs 8:2-13	Een groot geloof
Maandag	19 juni	Matteüs 8:14-22	Hij neemt onze ziekten weg
Dinsdag	20 juni	Matteüs 8:23-34	Jezus heeft de macht
Woensdag	21 juni	1 Timoteüs 4:11-16	Hou je aan de leer
Donderdag	22 juni	1 Timoteüs 5:1-16	De zorg voor weduwen
Vrijdag	23 juni	1 Timoteüs 5:17-25	Goede daden blijven niet verborgen
Zaterdag	24 juni	1 Timoteüs 6:1-10	Tevredenheid is goud waard

Voorbede

1. Sterk de ouders van het doopkindje, dat zij in geloof en liefde mag groeien.
2. Zegen het werk van Kerk in Actie, dat we ons geroepen voelen om te delen wat ons gegeven is.
3. Bundel de krachten van de wereldleiders, zodat zij zich gaan inzetten voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.
4. Ontferm U over de inwoners van Oekraïne. Geef hun een nieuwe morgen en bevrijdt hen van zorgen, als een teken van uw trouw.
5. Troost eenieder die rouwt om het verlies van degenen die hen lief zijn.
6. Laat ons dankbaar zijn voor Uw woorden; wie vraagt ontvangt, wie zoekt zal vinden en voor wie klopt zal worden opengedaan.
7. Gij voedt de vogels in de bomen, Gij kleedt de bloemen op het veld, wij danken U voor al wat leeft.

Aagtje Commandeur van Riel

Na Pinksteren

Zo heeft dan God ook de heidenen de bekering ten leven geschonken. Handelingen 11-18

Na Pinksteren moeten de discipelen aan de slag, want ze hebben de Heilige Geest ontvangen. Ze hebben geleerd dat het leven niet eindigt met de dood, want ze hebben Jezus ontmoet na Zijn dood. Jezus is niet meer in de zichtbare wereld, maar zij wel. Aan hen de taak de blijde boodschap verder te dragen.

Natuurlijk komt er ruzie. Ze zijn mensen met ieder hun eigen mening en levenservaring. Petrus wordt ter verantwoording geroepen. 'Petrus, je bent op bezoek geweest bij Cornelius en je bent daar ook blijven eten.' Ja, onrein eten, dat kon niet missen, want Cornelius was geen Jood. Maar Cornelius was wel een gelovige man die veel gaf aan de armen en geregeld tot God bad.

Dan doet Petrus zijn verhaal. Het is een wonderlijk verhaal; Petrus wordt door God aangestuurd. Niet alleen Petrus maar ook Cornelius. Dit spannende verhaal is te lezen in Handelingen 10. Cornelius wist dat er belangrijk bezoek zou komen in zijn huis, dit had een engel van God hem verteld. Daarom nodigde hij zijn familie en zijn beste vrienden uit. Aan het eind van hoofdstuk 10 lezen we dat ook over deze mensen de Heilige Geest werd uitgestort. Zij spraken in tongen en loofden God.

Wat een handelen van God!

De vraag is: handelt God nog steeds zo?

Het simpele antwoord hierop is ja. Lees maar het verhaal van Anne van der Bijl. Ik kreeg het boek "Gods smokkelaar" als kerstgeschenk. In dit boek lees je over een ongelovige Noord-Hollander die zijn ellende wegdrank in het café, die de stap waagt om met God te gaan. En dan lees je dat Anne van der Bijl een brief krijgt van een gebedsgroep uit Amersfoort. De Heilige Geest had hen opgedragen contact te zoeken met Anne. Ze wisten niet waarom, maar misschien wil Anne ons bezoeken in Amersfoort...

Laten we geduldige luisteraars zijn, niet klaar staan met ons oordeel. Want wat kunnen we het mis hebben. Gelukkig kwamen de apostelen er achter dat Petrus gehoorzaam was geweest aan God. De Apostelen kwamen tot de conclusie dat God er niet alleen is voor het Joodse volk, maar voor alle volken. Dus ook voor jou en mij.

Ria Kaars

KERKCOLLECTES en GIFTEN**KERK**

Ten behoeve van de Kerk is ontvangen in mei:

Datum	Omschrijving	Collecte - op rekening	Collecte - SKG QR Code	Collecte - Contanten	Giften	Totaal
7 -mei-23		8,00	1,50	165,00	50,00	224,50
14-mei-23		28,00	6,50	184,10		218,60
18-mei-23	Hemelvaartsdag	23,00	1,50	88,40		112,90
21-mei-23		17,50	1,50	138,60		157,60
28-mei-23	1e pinksterdag	43,00	1,50	242,90		287,40
29-mei-23	2e pinksterdag	55,00	1,50	90,95		147,45

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

Diaconale collecte 18 juni

Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel vrouwen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen leren bij hen lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Daardoor staan vrouwen sterker in hun schoenen én ze nemen hun kennis en ervaring mee terug naar hun dorpen. Vaak richten ze daar een vrouwenvereniging op of ze starten lokale cursussen in hun kerk. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters.

Met deze collecte steunt u het werk van P3W in West-Papoea.

Van harte aanbevolen!

Namens de diaconie,

Eef Visser

Liturgie zondag 18 juni 2023

De 2^e zondag na Trinitatis om 10.00 uur in de Grote Kerk, met bediening van de Heilige Doop. aan Sara Jasmijn Teerhuis. Protestantse Gemeente Marken.



Protestantse gemeente
Marken

Opgang

Consistoriegebed en luiden van de klok.

Intrede

Psalm 100 vers 1 en 2.

Stijl gebed, bemoediging en groet.

Lied 488 'Heer ik kom tot U' (Opwekking) (Dopeling binnen).

Doopformulier:

Onderwijzing en doopgebed.

Belijdenis: afwending en toewending. (Allen gaan staan)

Apostolische geloofsbelijdenis, Lied 340 B.

(Iedereen mag gaan zitten m.u.v. de doopouders)

Lied 348 'Heer van uw Kerk', couplet 1 en 5.

(Kinderen worden uitgenodigd om naar voren te komen)

Geloften, doop en handoplegging.

Ontsteken en overhandigen doopkaars.

Toezingen doopouders met Lied 348 couplet 6 en 7.

(Iedereen mag gaan zitten, en kinderen terug naar hun plaats)

Dankgebed en loflied: 348 couplet 8 en 9.

(Daarna verlaten kinderen en de dopeling de kerk o.l.v. de ouderling van dienst)

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

De heilige Schrift

Lezing uit de bijbel: Exodus 2,1-10 (lector).

Halleluja-lied: 354 'Jouw leven staat aan het begin' couplet 1, 3 en 4.

Verkondiging: 'De ark van Mozes' n.a.v. Exodus 2 vers 3.

Lied 913 'Wat de toekomst brengen moge' couplet 1 en 3.

Gebeden en gaven

Toelichting op de doelen van de gaven door de diaken van dienst.

De inzameling van de gaven.

Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Zending en zegen

Slotlied: 868 'Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere' couplet 2, 4 en 5.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).



appostel



Rekeningnummers

D: NL75 RBRB 0841 3778 47

K: NL69 INGB 0000 1609 62

t.n.v. Protestantse Gemeente Marken

Vanuit de pastorie

Schooldienst – ‘Een rol vervullen’

Volgende week zondag 25 juni is er voor het eerst na de pandemie weer een schooldienst. Deze speciale kerkdienst met de kinderen van basisschool De Rietlanden heeft het thema ‘Een rol vervullen’. Op school wordt er hard gewerkt aan de voorbereiding ervan. We lezen in de Patmoskerk het begin van het verhaal over het Joodse meisje Esther die een wel hele speciale rol ging vervullen. Ze won een soort ‘Holland’s Next Top Model’ maar dan in het toenmalige Perzische rijk. Een van de voorlopers van het latere Romeinse rijk. Esther mocht de nieuwe vrouw worden van koning Ahasveros van Perzië, het huidige Iran. Op die nieuwe plek had zij nog eens een extra rol te vervullen want een zekere Haman had bedacht om alle Joden uit te roeien. Genocide dus. Godzijdank was er op het paleis zojuist een Joods meisje koningin geworden die nu de rol van redder van het Joodse volk moest gaan vervullen. Zo redde Esther haar familie en alle Joden in het Perzische rijk en wist ze het lot een goede wending te geven.

In het Jodendom wordt elk jaar dit verhaal gelezen tijdens het Poerimfeest. Het woord ‘poer’ van poerim betekent namelijk ‘lot’. Een verhaal dat nog altijd actueel is. Joden hebben nog steeds te maken met antisemitisme dat zelfs in onze tijd weer toeneemt. Welke rol hebben wij daarin te vervullen? En zo kunnen we nog veel andere situaties bedenken waarin wij een rol te vervullen hebben als het gaat om het leven van onze medemensen

Vrijdag 23 juni mag ik bij de kinderen van de school op bezoek om te kijken wat ze allemaal uitgedacht en uitgewerkt hebben, met op de achtergrond het verhaal van Esther. We hopen weer op veel belangstelling van ouders en familie en een gevulde Patmoskerk. Iedereen welkom.

Laatste kerkenraadsvergadering

Maandag 19 juni houden we de laatste kerkenraadsvergadering voor de zomer. We hebben een gevulde agenda. We praten over richtlijnen voor het uitnodigen van gastvoorgangers in kerkdiensten. In de achterliggende weken hebben we een notitie geschreven voor het zegenen van kinderen en die notitie gaan we ook bespreken. Verder heb ik verschillende programma’s uitgewerkt waaronder dat voor Follow Me en de nieuwe activiteit voor twintigers, dertigers en veertigers. Genoeg te bespreken dus.

Tentdienst Marker havenfeesten 2023

In de week na de schooldienst breekt op Marken het jaarlijkse havenfeest weer los. De zondag aan het einde van dat feest houden we een kerkdienst in de tent. De Voor Anker band zal deze tentdienst muzikaal invulling geven. Het thema van de dienst op die zondag is ‘Keuzehulp bij havenfeesten’ naar aanleiding van een bekende passage uit Prediker 11 en 12. Geniet van het leven maar vergeet daarbij niet aan God te denken die je schepper en Vader is.

We bedanken de Marker Evenementen Stichting (MES) dat we weer een kerkdienst in de tent mogen houden. De tentdienst begint overigens om 10.00 uur.

Ten slotte

Zondag ging het niet helemaal goed met de liturgische kleuren in de Patmoskerk. De eerste zondag na Pinksteren is zondag Trinitatis, de zondag van de Drie-eenheid. Afhankelijk van de start van de eerste zondag van de zomer volgen er nog één, twee of drie ‘zondagen van Trinitatis’, waarbij de liturgische kleur wit is; de kleur van de hemel en van God. Zondag 25 juni is de eerste zondag van de zomer en dan is de liturgische kleur dus groen. We ronden weer af. Iedereen zij hartelijke gegroet, namens ons drieën.

*Het mooie van herinneringen is
Dat niemand ze van je af kan nemen
Ze blijven voor altijd bestaan*

Onverwachts is overleden de vader van onze vriend Ronald, de opa van Rik

Rien Dooijeweerd

Wij wensen hen en de hele familie heel veel sterkte toe.

Maritje, Piet, Lydia, Jack, Luitje Geertje, Jelle, Sylvia,
Rosina, Sander, Esther, JC, Mireille, Jurie, Anja, Cornelis

Wij willen familie, vrienden en iedereen die aan ons gedacht hebben bedanken voor alle
cadeaus, bonnen, bloemen en kaarten voor ons 50 jarig huwelijk.
Door jullie is 25 mei 2023 voor ons onvergetelijk geworden.

Simon en Ali van Altena.

Wij willen iedereen bedanken die aan ons heeft gedacht in de afgelopen
periode door middel van kaarten, gesprekjes, apps en andere attenties.

De behandelingen zijn nu achter de rug. Het was best heftig.

Ik kan weer gaan opbouwen.

Grietje en Pieter van Altena