

Protestants Marken



Jaargang 17 nummer: 25

verschijnt wekelijks

Zaterdag 24 juni 2023

Kerkdienst Zondag 25 juni 2023

Onze kerkdiensten zijn te zien via Kerk TV.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Patmoskerk

Schooldienst

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Dirk Kes
Kosters	Piet Boes en Freek Visser
Kindernevendienst	Marieke Schipper
Eerste Collecte	Lilianefonds
	Bankrekening NL75RBRB0841377847
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
	Kerk
Tweede Collecte	Bankrekening NL69INGB0000160962
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Kerktaxi	Pieter de Groot telefoon 0652874829

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	25 juni	1 Timoteüs 6:11-21	De goede strijd
Maandag	26 juni	Psalm 49	God zal mij vrijkopen
Dinsdag	27 juni	Matteüs 9:1-17	Volg de bruidegom
Woensdag	28 juni	Matteüs 9:18-24	Geloof redt
Donderdag	29 juni	Matteüs 9:35-10:10	Extra arbeiders
Vrijdag	30 juni	Matteüs 10:11-20	Als schapen onder de wolven
Zaterdag	1 juli	Matteüs 10:21-3	Schreef het van de daken

Voorbede

1. Geef Uw zegen over de schooldienst. Dat de kinderen van onze Rietlandenschool met trots hun talenten mogen laten zien.
2. Laat ons bijdragen aan het mooie werk van het Lilianefonds om een kind met een handicap te helpen, zodat ze weer mee kunnen doen met andere kinderen.
3. Geef kracht aan onze diakenen dat zij hun dienstbare taak in vertrouwen op U kunnen uitvoeren.
4. Bundel de krachten van de wereldleiders, zodat zij zich gaan inzetten voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.
5. Ontferm U over de chronisch zieken en draag hen als het moeilijk wordt.
6. Troost eenieder die rouwt om het verlies van degenen die hen lief zijn.
7. Laat ons dankbaar zijn voor Uw woorden; wie vraagt ontvangt, wie zoekt zal vinden en voor wie klopt zal worden opgedaan.

Aagtje Commandeur van Riel

Overdenking: Handelingen 4:18 *Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over Hem te onderrichten. (NBV21)*

Petrus en Johannes hebben in Jezus' naam een man, die al vanaf zijn geboorte, meer dan 40 jaar, verlamd was, mogen genezen en daarbij aan het toegestroomde volk de boodschap van Jezus verteld. Dat zinde de geestelijke leiding totaal niet en die lieten, met veel machtsvertoon, de beide mannen gevangenzetten. Tijdens het volgende verhoor getuigden Petrus en Johannes van Jezus Christus en van de wonderen die zij in Zijn naam mochten verrichten. Het Sanhedrin zat hier lelijk mee in hun maag, maar zij zagen geen kans het plaatsgevonden wonder te ontcrachten, immers velen hadden dit gezien en loofden en eerden God om wat er was gebeurd. Het gevangenhouden van Petrus en Johannes bleek geen haalbare optie. Het Sanhedrin wilde niets weten van Jezus en Zijn boodschap en zagen als enige mogelijkheid om dit tegen te gaan Petrus en Johannes nadrukkelijk te verbieden tegenover wie dan ook de naam van Jezus te gebruiken en het volk niet meer over Hem te onderrichten. Petrus en Johannes zeiden: "Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf!" Hierop had het Sanhedrin geen ander antwoord dan nogmaals een verbod op te leggen om over de Here Jezus te praten. Het Sanhedrin kon het natuurlijk niet maken om te zeggen dan hun woord belangrijker was dan dat van God, ook al hadden ze dat graag willen zeggen.

Petrus en Johannes keerden terug naar de andere leerlingen, vertelden wat er gebeurd was en samen gingen ze in gebed. Zij baden o.a.: "Welnu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig uw boodschap te verkondigen door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar." En toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de Heilige Geest en verkondigde de boodschap van God vrijmoedig.

Dus opnieuw kwam Gods Geest naar de mensen toe. Opnieuw een uitstorting van de Heilige Geest op mensen, opnieuw Pinksteren. Wat minder onder onze aandacht misschien, wellicht wat kleinschaliger, maar opnieuw een wonder! En de leerlingen van Jezus konden gesterkt verder met hun belangrijke werk in de wijngaard van de Heer.

Hoe vergaat ons dat nu in deze tijd? Ook nu staan we vaak voor de keuze van het luisteren naar God en Zijn geboden, of het volgen van wat onze overheden/publieke opinie/omgeving ons voorhouden te doen. Vooral onder de 'slogan' "liefde voor iedereen, want dat houdt jouw geloof toch in!" worden christenen voor keuzes gesteld die eigenlijk geen keuzemogelijkheid meer zijn. Je moet mee met de geldende opinie en doe je dat niet of heb je bedenkingen, dan word je beschouwd als een 'paria'. En dan kom je ook al gauw in de verdrukking. Je directe omgeving en verdere relatiekringen tot en met je werkring aan toe kunnen je de rug toekeren en je als 'achterlijk' bestempelen.

Contactverlies, geen promotiekansen meer op je werk of zelfs ontslag behoren tot de mogelijkheid. Je kunt zelfs voor het gerecht gedaagd worden wegens 'intolerantie', 'racisme' of een of andere 'foob'.

Eigenlijk is er in dit opzicht sinds Petrus en Johannes' tijd weinig veranderd. Wijk je af van de geldende norm, dan gaat 'je hoofd eraf', figuurlijk gesproken.

En hoe dan nu verder? Ook dat voorbeeld staat in de bijbel en dat is bidden om kracht en wijsheid van onze Heer. Bidden om een klein Pinksteren in ons leven, zodat we, vervuld van de Heilige Geest, de juiste weg getoond krijgen en verder kunnen. Want die weg, aan Jezus' hand, blijft er altijd. Laten we dus aanhaken....!

Diaconale collecte 25 juni

Eén van de stichtingen die de diaconie jaarlijks steunt is het **Lilianefonds**.

Van alle kinderen met een handicap woont 80% in de armste delen van de wereld. Armoede is de grootste veroorzaker van handicaps en omgekeerd leidt een beperking meestal tot nog mèèr armoede. De grootste beperking is echter het gebrek aan een eerlijke kans. Kinderen worden belemmerd, door hun handicap, maar ook door maatschappelijke uitsluiting en stigma's. Want die bestaan naar gehandicapten toe nog in veel landen. En dat maakt dat gehandicapte kinderen daar zonder veel zorg, aandacht en stimulering vaak letterlijk "in een hoekje" wegwijnen. Wij kunnen ons dat in Nederland nauwelijks voorstellen. Er zijn landen, waar het hebben van een handicap zelfs gezien wordt als een straf van God naar het gezin of de familie toe! Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika verbetert en versterkt het Lilianefonds de levenskwaliteit en toekomstkansen van gehandicapte kinderen. Dat doen ze door kinderen de best mogelijke zorg op maat te bieden (bv operatie, revalidatie, fysiotherapie, hulpmiddelen), hen te ondersteunen in hun ontwikkeling (onderwijs, beroepsopleiding) en hun omgeving toegankelijker te maken. De lokale partners waarmee het Lilianefonds samenwerkt, betrekken bij de aanpak ook de ouders of verzorgers, de familie en de lokale gemeenschap van die kinderen. Zij kennen de omstandigheden in en de mogelijkheden van het eigen land of de eigen regio en weten als geen ander hoe zij de ondersteuning van de kinderen en hun ouders het beste kunnen organiseren en aanpakken. Zo maakt het Lilianefonds samen met haar lokale partnerorganisaties, ouders en de hele gemeenschap rond gehandicapte kinderen hun leef-, speel- en leerwereld veel toegankelijker. En zo dragen ze bij aan een inclusieve samenleving waarin meedoen mogelijk is, ondanks een handicap.

Wij bevelen daarom deze algemene collecte voor het Lilianefonds van harte bij u aan.

Namens de diaconie,

Eef Visser



Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

NIEUWSBERICHT Haarlem/Antwerpen, juni 2023

Vakantie-inspiratie uit de Bijbel

De zomer is voor velen dé tijd om te ontspannen en inspiratie op te doen, ook met de Bijbel. Voor volwassenen maakte het Bijbelgenootschap een handig boekje: Onderweg met Paulus: 14 dagen Bijbelse inspiratie. Voor kinderen is er een doeboek en een vakantiebingo.

Het leesplan *Onderweg met Paulus* loodst je door Paulus' brief aan de Filippenzen.

'Paulus vertelt daar hoe blij hij is, terwijl hij gevangen zit!' zegt Anne-Mareike Schol-Wetter van het NBG.

'Hij merkt dat hij – als hij zich op Christus richt – vreugde ervaart ongeacht zijn omstandigheden.

We nodigen je uit om met Paulus dat pad te bewandelen.' Gratis aan te vragen via

bijbelgenootschap.nl/zomer. Wie geen internet heeft kan het boekje aanvragen bij het NBG-

Klantencontactcentrum, tel. 023-5146146.

Zomerdoeboek 'Ga je mee op reis?'

Kinderen van 7 jaar of ouder kunnen aan de slag met het zomerdoeboek *Ga je mee op reis?* NBG-uitgever Renske Huisman: 'Het is een vrolijk boekje vol doe-opdrachten, puzzels, spelletjes en

Bijbelverhalen. Zo ontdekken kinderen van alles over reizen in de tijd van de Bijbel.' Gratis aan te vragen via kinderbijbel.nl/zomerdoeboek.

Wie geen internet heeft kan contact opnemen met het NBG-Klantencontactcentrum, tel. 023-5146146.

Kind & kamp; Bijbel Vakantiebingo

Voor gezinnen met kinderen is er de Vakantiebingo. Huisman: 'Zoek je iets leuks voor je tijdens een lange vakantierit, op de camping of in je achtertuin?

Dan is deze vakantiebingo iets voor jouw gezin. De plaatjes laten de kinderen speuren naar de wonderen in de natuur.' Er zijn twee versies: een voor kinderen van 4-7 jaar en een voor kinderen van 7-10 jaar. Gratis te downloaden op kinderbijbel.nl.

Schooldienst zondag 25 juni 2023

De 1^e zondag van de zomer om 10.00 uur in de Patmoskerk met bijdragen van de kinderen van basisschool De Rietlanden. Thema: *'Een rol vervullen'*.



Protestantse gemeente
Marken



De Rietlanden
dichtbij de natuur

Vorbereiding op de binnenkomst

Gebed om een gezegende kerkdienst.

Het luiden van de klok.

Binnenkomst

Lied 218 'Dank U voor deze nieuwe morgen' couplet 1-5.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Moment van stilte.

Bemoediging en groet.

Welkomstlied: 288 'Goedemorgen, welkom allemaal'.

Woorden als reisgids in het leven met Lied 594 'Ken je

Gods gebod: woorden één tot tien?' (Weerklank).

Bidden om de hulp van de Heilige Geest.



appostel



Rekeningnummers

D: NL75 RBRB 0841 3778 47

K: NL69 INGB 0000 1609 62

t.n.v. Protestantse Gemeente Marken

De bijbel

Lezen uit het boek Esther 1 vers 1-4 uit de Bijbel in Gewone Taal (BGT) door Aniek Sluys.

Lied 278 'Laat de kinderen tot mij komen' couplet 1 en 2 (ELB).

Kinderen aan het Woord, thema: *'Een rol vervullen'*.

Uitleg van het thema door een kind uit groep 7/8.

Vervolgens: groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8.

Afsluiting door kinderen uit groep 7/8.

Lied 422 'Als je geen liefde hebt voor elkaar' couplet 1-4 (ELB).

Bidden en delen

Dankzegging, voorbede en het Onze Vader*.

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Inzameling van de gaven.

Opdracht en zegen

Slotlied: 422 'Laat de woorden die we hoorden' couplet 1, 2 en 3.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

* Uit opvoedkundige overwegingen zijn de inzameling van de gaven en de gebeden gewisseld.