

Protestants Marken



Jaargang 17 nummer: 28

verschijnt wekelijks

Zaterdag 15 juli 2023

Kerkdienst Zondag 16 juli 2023

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Patmoskerk

Viering Heilig Avondmaal

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Sebastian van der Pluijm
Kosters	Jaap Boes en Klaas Boes
Eerste Collecte	Diaconie
	Bankrekening NL75RBRB0841377847
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk
	Bankrekening NL69INGB0000160962
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Kerktaxi	Willy Klink telefoon 0655620276

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	16 juli	Matteüs 13:1-23	De zaaier en het zaad
maandag	17 juli	Matteüs 13:24-33	Het onkruid en de oven
dinsdag	18 juli	Matteüs 13:34-43	Tekst en uitleg
woensdag	19 juli	Matteüs 13:44-58	Verborgene schatten
donderdag	20 juli	Psalm 119:41-48	Ik heb uw geboden lief
vrijdag	21 juli	Spreuken 28:1-9	Geef gehoor aan de wet
zaterdag	22 juli	Spreuken 28:10-20	Goed leiderschap

Voorbede

1. Zegen de viering van het Heilig Avondmaal. Dank U dat er voor ieder van ons een plaats aan tafel is.
2. Laat Uw licht en Uw liefde schijnen op hen die verdriet hebben om het gemis van een geliefde.
3. Geef innerlijke rust aan de ernstig zieken en blijf bij hen als de avond nabij is.
4. Ontferm U over de ouderen die in de vakantietijd meer eenzaam zijn dan gewoonlijk. Dat zij niet vergeten worden door hun medemens.
5. Voor allen die hongerlijden en onder de armoedegrens leven. Zegen alle inspanningen om het voedsel eerlijk te verdelen.
6. Geef jongeren honger naar kennis, groei in geloof, kracht om overeind te blijven en plezier in het leven.
7. Laat ons geen vrijheid noemen, wat een ander het recht ontnemt zichzelf te zijn.

Aagtje Commandeur van Riel

In de zomervakantie is de kindernevendienst op afroep beschikbaar.
U kunt uw kind aanmelden bij Nathanja van Altena 0623424350.

Groetjes Nathanja

Liefde is de sleutel tot alles

Jezus bracht een nieuw inzicht over liefde als drijvende kracht in ons bestaan. Onbaatzuchtige liefde die Hij ons voorhield en waar Hij Zijn leven voor gaf. Hij maakte ons vertrouwd met God als liefdevol mysterie van ons bestaan. En gelijktijdig wijst Hij ons op de noodzaak om elkaar lief te hebben als jezelf. Een praktisch onmogelijke opgave, maar een opgave die je voortdurend tot nadenken brengt.

Jezus leerde de mensen destijds, en leert ons nu nog steeds, bewust in het leven te staan. Kijk om je heen, kijk naar de schepping, kijk naar de medemens, maar kijk ook naar jezelf. Met al je zwakheden en beperkingen ben je en blijf je een kind van liefde dat welkom is in de schepping. Je bent een kind van God, zoals we de bron van ons bestaan mogen noemen. God manifesteert zich in de liefde. De liefde is van altijd en zal zo blijven, zolang de schepping er is. Dat vormt de kern van ons geestelijk bestaan. God spreekt in de liefde en is aanwezig in de verbondenheid tussen mensen die door Zijn Woord geraakt zijn.

Jezus maakt ons dat duidelijk in Zijn twee alomvattende geboden, waarin de liefde centraal staat:

"Gij zult de Here, uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod". Ik lees daarin: Heb de schepper en de schepping lief/accepteer het bestaan/ maar accepteer ook jezelf als onderdeel van de schepping/heb vertrouwen in voorspoed en bij tegenspoed.

Het tweede gebod daaraan gelijk, is: "Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf". Jezus heeft ons zijn onvoorwaardelijke liefde gegeven en is daarbij de uiterste en moeilijkste weg gegaan om ons dat duidelijk te maken. Ik begrijp daaruit geef door wat je van Hem ontvangt in handelen naar je medemens. Bekommer je om je naaste, maar bekommer je ook om jezelf.

De schepping is vol kracht, leven en dynamiek. De schepping bruist van liefde en optimisme om door te gaan, ook al zijn er tegenslagen. Mensen die hun kinderen in een wereld vol onzekerheid en bedreigingen durven groot te brengen.

Liefde is de essentie van het leven en maakt het leven waardevol. Maar liefde is net zo min als God met woorden te omschrijven. Het ontbreekt niet aan mooie beeldspraak en omschrijvingen over wat liefde is. Toch is het ongrijpbaar. Je kunt niet zeggen, ik ga liefde voelen voor die of dat. Liefde is onbegrensd, liefde is onbepaald, liefde is het begin en het einde, liefde is het leven. Liefde is iets dat zich voltrekt buiten onze directe wil. Het overkomt je, het wordt je gegeven. Mis het niet. Als je er voor openstaat kan de liefde door je heen stromen, liefde om te geven en liefde om te ontvangen. Liefde kan pas stromen als je het toelaat en durft te voelen. Dus dat je er ook voor open staat. Vertrouwen in liefde hebben is een kwetsbaar feit. Liefde tonen en ontvangen raakt in de kern.

Het beeld dat God liefde is, vind ik prachtig. In 1 Johannes 4:16 staat: 'God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem'.

Liefde is de poort naar God. Liefde leidt naar vertrouwen, ook in onze medemens. Gods liefde is blijvend, niet-liefde is tijdelijk. Liefde overwint altijd, al duurt het soms lang, al verwacht je het niet meer. Liefde stagneert niet, liefde stroomt. Als je liefde ervaart ga je dat ook vanzelf doorgeven, in grote en kleine dingen. Gods liefde opent ons hart. Liefde die we kunnen zien en ervaren in contact met elkaar.

Hoe moeilijk is het als je in een haast uitzichtloze situatie zit. Een situatie waarin het moeilijk is om je staande te houden. Haal je dan hoop uit de woorden over liefde? Weet dan dat in de diepte van ons innerlijk, in de kern van ons bewustzijn de liefde, naast geloof en hoop altijd aanwezig zal zijn. Wij zijn door Gods liefde geschapen.

Liefde is onze wezenlijke geaardheid. Liefde is de sleutel tot alles.

KERKCOLLECTES en GIFTEN**KERK**

Ten behoeve van de Kerk is ontvangen in juni:

Datum	Collecte - Contanten	Collecte op rekening	Collecte - SKGQRCode	Vreemdelingen -bussen SKG QRC code	Vreemdelingen bussen contant	Giften -op huisbezoek	Giften - op rekening	Totaal
4-jun-23	117,80	28,00	1,50	2,00				149,30
11-jun-23	155,30	24,00	1,50	2,50				183,30
18-jun-23	233,00	41,50	1,50	37,00	266,96	20,00	50,00	649,96
25-jun-23	174,95	24,00	1,50				3.050,00	3.250,45

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

DIACONIE

Door de Diaconie is in de periode 5 t/m 11 juli 2023 ontvangen:

- Collecte 2 juli voor St. Huis aan het Water (*aanvullend op rekening*) € 20,00
- Collecte 9 juli voor Onderhoudsfonds PGM € 206,00
(€ 175,00 in Kerkdienst en € 31,- *aanvullend op rekening*)

ZENDING

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen en de Zending- en Evangelisatiecommissie.

COLLECTE DIACONIE 16 juli

Zoals u weet, steunt de diaconie ook een aantal instellingen en stichtingen. Eèn daarvan is

EBC Zorg. EBC Zorg komt op voor kwetsbare mensen in de Nederlandse samenleving.

Zij biedt op professionele wijze hulp aan volwassenen en jong-volwassenen die kampen met psychosociale en/of psychiatrische problemen. EBC Zorg biedt begeleiding, zowel ambulante aan huis als in een woonsetting voor groepjes. Daarnaast hebben zij ook op andere gebieden specialismen in huis: gezinsproblemen, verslaving, autisme, begeleiding van licht verstandelijk beperkte mensen en hulp bij huisuitzettingen.

EBC Zorg wil gehoor geven aan Gods opdracht om op te komen voor kwetsbare mensen in de samenleving door hen aandacht, hoop en perspectief te bieden naar geest, ziel en lichaam. Dit doet EBC Zorg met behulp van deskundige en liefdevolle zorg bij problemen op bovengenoemde gebieden.

Naast de 'reguliere' zorg en opvang biedt EBC Zorg ook pastorale hulp. Samen met de bewoners zoeken zij naar de weg die de Here God met hen en de kwetsbare mensen wil gaan. Als team van medewerkers bidden zij met en vòòr de bewoners.

In verbondenheid met kerken, vrijwilligers en medewerkers is er een gebedsgroep die regelmatig samenkomt om te bidden voor alle mensen bij EBC Zorg.

Pastorale hulp werkt, het voegt echt iets toe. Dat hebben zij in de afgelopen jaren veelvuldig mogen ervaren. Daarvoor zijn ze dankbaar en willen dit ook graag blijven doen.

Wij bevelen deze collecte voor komende zondag dan ook van harte bij u aan.

Namens de diaconie,

Eef Visser

Vanuit de pastorie**Tweede zomerzangavond 2023**

Bij het verschijnen van deze versie van het kerkblad ligt de eerste zomerzangavond alweer achter ons. We kijken alvast vooruit naar de volgende zangavond tijdens deze zomer, op woensdag 16 augustus. Onze organist Sebastian van der Pluijm zal het orgel laten zingen en ons begeleiden bij de liederen. Het programma bestaat uit een afwisseling van gedichten, liederen en een meditatief moment dat wordt verzorgd door Jan Peereboom. We hopen weer op een mooie opkomst! De avond begint om 20.00 uur in de Grote Kerk.

Bij zondag 16 juli 2023

Komende zondag is de laatste zondag voordat wij op vakantie gaan. We lezen in de kerkdienst weer verder over het leven van Mozes, in het boek Exodus. Het gaat over een beslissende fase in het leven van de jonge en geëngageerde Mozes. Hij moet Egypte ontvluchten en komt daardoor onwillekeurig in Midjan terecht. Het gebied aan de oostkant van de huidige Golf van Akaba. Woestijngebied dus. In die woestijn ontmoet hij zijn toekomstige vrouw en zijn aanstaande schoonvader Jethro die priester is. Het geloof van deze priester heeft belangrijke invloed gehad op Mozes. Mede door hem, en door de jaren in Midjan komt Mozes open te staan voor een ontmoeting van de God van zijn voorouders, Abraham, Izak en Jakob. En nog belangrijker is dat Mozes hierdoor getraind wordt om straks leider en bevrijder te zijn van het volk Israël! Daarover zondag meer. Komen dus.

Deze laatste zondag voor de vakantie is een dienst van Schrift en Tafel. We vieren het Avondmaal. Deze keer niet zittend maar 'wandélend', en dat is een mooi woord! Kom zondag 'wandelen met God' en laat je ziel en geest gevoed worden zodat je het leven weer aankunt.

Weekdiensten Swaensborch

De komende twee weken mag ik de weekdiensten in Swaensborch leiden. Na de pandemie zijn deze kerkdiensten gelukkig weer gestart en we kunnen zeggen dat ze goed worden bezocht. De nieuwe opzet met elke week een viering werkt goed! Eén keer per maand is er een zangdienst. Zo ook afgelopen woensdag, toen ik voorging. Het is mooi om dit voor onze ouderen te mogen doen en de aanwezigheid van veel 'zilveren' Markers maakt het nog eens extra bijzonder.

De sfeer op deze woensdagmiddagen is trouwens om over naar huis te schrijven. Er is een grote groep vrijwilligers die de weekdiensten organiseert en al onze senioren uit hun kamers begeleidt naar de benedenzaal waar we de diensten houden. En dat elke week opnieuw. Belangrijk werk achter de schermen! Wie aan deze sfeer een actieve bijdrage wil leveren is natuurlijk welkom!

Vakantie Bijbel Week 2023

Graag wil ik hier de verschillende oproepen die onze jeugdouderling Gerdien Kaars deed, benadrukken. Op de laatste week van de zomervakantie van de basisschool organiseren we een driedaagse Vakantie Bijbel Week. Veel kinderen komen met plezier naar de Patmoskerk om met elkaar te knutselen, spelletjes te spelen, hutten (beter gezegd: bouwwerken) te bouwen en naar verhalen uit de Bijbel te luisteren. Achter deze prachtige activiteit voor kinderen gaat een hele organisatie schuil. We zijn erg blij dat Gerdien in het gat gesprongen is dat Kees Kersbergen achterliet toen hij van Marken vertrok. Graag zouden we een aantal jonge mensen hebben die het organiserende VBW-team structureel komen versterken. Het zou prachtig zijn als een paar jonge(re) en enthousiaste Markers hun schouders onder dit evenement zouden zetten! Weet je meer dan welkom. Opgeven kan bij Gerdien Kaars of bij een van onze kerkenraadsleden. Die weten met je aanmelding vast wel raad!

Vervanging crisispastoraat vakantie

Ongetwijfeld ten overvloede vermeld ik hier nog een keer de data van onze vakantie die duurt vanaf vrijdag 21 juli tot en met zondag 20 augustus. In het geval van een crisissituatie kunt u contact opnemen met Aagtje van Riel. Zij is te bereiken via 06 44 82 45 53.

Ten slotte

Er is niet zoveel meer te melden voor de komende weken. Volgende week dus geen bijdrage van mijn hand. We wensen iedereen een goede tijd toe, hier op Marken of elders, in binnen- of buitenland. We hopen elkaar Deo Volente weer te zien na de vakantie. Ondertussen zal onze dochter met enige regelmaat in de pastorie aanwezig zijn. We ronden af met een groet aan iedereen: Adieu!

Ds. Hubrecht Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 06 21564286

Liturgie zondag 16 juli 2023

De 4e zondag van de zomer om 10.00 uur in de Patmoskerk met de viering van het Heilig Avondmaal.
Protestantse Gemeente te Marken



appostel



Rekeningnummers

D: NL75 RBRB 0841 3778 47

K: NL69 INGB 0000 1609 62

t.n.v. Protestantse Gemeente Marken

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspesalm: 42 vers 1 en 7.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Bemoediging en groet.

Lied 313 'Een rijke schat van wijsheid' couplet 1, 2 en 5.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Lied voor de kinderen: 348 'Heer van uw Kerk' couplet 1.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Exodus 2,11-22.

Antwoordpsalm: 86 vers 4 en 5.

Verkondiging: 'Mozes' leiderschapstraining' n.a.v. Exodus 2 vers 22.

Lied 376 'Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister' couplet 5, 6 en 7.

Het heilig Avondmaal

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Inzamelen van de gaven.

Dankzegging en voorbede.

Onderwijzing uit het Avondmaalsformulier.

Geloofsbelijdenis: Lied 340b 'Ik geloof in God de Vader'.

Tafelgebed en het Gebed des Heren.

Nodiging en uitdeling.

Dankgebed uit het formulier.

Zending en zegen

Slotlied: 753 'Er is een land van louter licht' couplet 1, 2, 5 en 6.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

Omzien naar elkaar

Adressen van gemeenteleden en/of Markers die buiten Marken verblijven zodat u af en toe een kaart kunt sturen.

Denk eraan dat een verhuizing betekent dat uw lidmaatschap van onze gemeente automatisch meeverhuist naar de kerkelijke gemeente in uw nieuwe woonplaats. Als u of uw familie lid van onze Protestantse gemeente op Marken wil blijven dan kunt u dat aangeven bij Jan Sijmen Roos via ledenadministratie@protestantsmarken.nl of 0299-602114

“Prinses” Marijkehof 40 A, 1411 CN Naarden: mw. N. Kes

“Reigersdaal”, Boterbloem Erf 18 , 1706 CL Heerhugowaard: hr. K. de Wit

Zorgcentrum “Swaensborch”, Swaensborch 11, 1141 VZ Monnickendam

Kamer 111: mw. J.Zeeman-de Groot

Kamer 113: mw. S.Pereboom-Uithuisje

Kamer 136: mw. W.Reedijk-Moltini

Kamer 221: mw. G.de Waart-Dorland

Kamer 228: mw. A.de Waart

Kamer 329: mw. S.Teerhuis-Schipper

Zorgcirkel Sint Nicolaashof, Sint Nicolaashof 1, 1131 GT Volendam

Afd. 't Zand Kamer 202B : mw. I. Buisman-Vos

Zorginstelling, Bolwerk 19, 1628 KW Hoorn : hr. J.W.Visser

De Zorgcirkel “Zuidland”, Abel Tasmanplein 3 , 1148 NL Purmerend

Kamer 208 : mw. P.Zeeman-Springer

Zorgcentrum Nieuw Unicum, Zandvoortselaan 165, 2042 XK Zandvoort

Fazantenhof 1004 : hr. K.C.Kaars

Piet Boes

Voorzitter Diaconie Tel. 0299-601927

Hierbij wil ik ook namens mijn vrouw iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten en attenties en medeleven na mijn hartinfarct in het Trefpunt. In het bijzonder Aagtje en Jacob commandeur die toevallig? net wat kwamen vragen, en Petra Zondervan die even later toevallig? net uit de fitness kwam, en Robert Schouten die toevallig? iets kwam afgeven. Door hun snelle en professionele handelen heb ik het overleefd en geen beschadiging opgelopen. Toen ik 's nachts op de hartbewaking lag, en niet kon slapen heb ik de mannenkoor liederen van Pierre Kartner [Vader Abraham] liggen luisteren. Het refrein van de engelenbewaarder kwam bij mij wel even binnen.

De tekst;

Ik weet nu dat er een engelenbewaarder bestaat
Je kunt haar niet zien als ze zachtjes tegen je praat
Ik weet nu ook dat zo'n engelenbewaarder op je let
Ik kan het weten ik ben er zelf eens door gered.

Voor mij bestaat toeval niet meer.

Nogmaals allemaal hartelijk bedankt

Groet Cees en Aaltje Schipper

ZOMERZANG AVONDEN 2023

1^e

ZOMER
ZANG
AVOND

12 JULI | 20.00 UUR | GROTE KERK

Muzikale medewerking van Tess Zondervan & Jacob Zwiers, Maikel Schipper en Nick Springer

Samenzang onder begeleiding van Dirk Kes

Korte overdenking door Piet De Jong

Na afloop koffie/thee in de kerk

2^e

ZOMER
ZANG
AVOND

16 AUGUSTUS | 20.00 UUR | GROTE KERK

Samenzang onder begeleiding van Sebastian van der Pluijm

Orgelspel en gedicht(en)

Korte overdenking door Jan Peereboom

Na afloop koffie/thee in de Kerk

