

Protestants Marken



Jaargang 17 nummer: 30

verschijnt wekelijks

Zaterdag 29 juli 2023

Kerkdienst Zondag 30 juli 2023

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Patmoskerk

10.00 uur	Ds. E. Gruteke – Vissia	Huizen
Organist	Hans Jütte	
Kosters	Jaap Boes en Klaas Boes	
Eerste Collecte	Ronoylion	
	Bankrekening NL75RBRB0841377847	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk	
	Bankrekening NL69INGB0000160962	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Kerktaxi	Piet Boes	telefoon 0610862176

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	30 juli	Spreuken 30:10-14	Een gewaarschuwd mens...
Maandag	31 juli	Psalm 119: 65-72	De wet is beter dan een schat
Dinsdag	1 augustus	Spreuken 30:15-23	Nooit genoeg
Woensdag	2 augustus	Spreuken 30:24-33	Buitengewone dieren
Donderdag	3 augustus	Spreuken 31:1-9	Bescherm het recht
Vrijdag	4 augustus	Psalm 119:73-80	Schenk mij inzicht
Zaterdag	5 augustus	Matteüs 14:1-12	Johannes onthoofd

Voorbede

1. Zegen het werk van Ronoylion en steun de mensen aldaar om de ontwikkelingsprojecten te begeleiden en uit te voeren.
2. Ontferm U over de mensen die getroffen zijn door bosbranden en ander toenemend natuurgeweld in de wereld.
3. Schenk wijsheid aan de wereldleiders. Neem van ons hart de vrees, de lust, en maak ons innerlijk bewust, hoe schoon Uw vrede is.
4. Leer jonge ouders dat zij met geduld en liefde hun kinderen begeleiden in hun groei naar zelfstandigheid.
5. Ontferm U over alle nabestaanden die een geliefde verloren hebben. Geef dat zij zich gedragen weten door Uw liefde.
6. Vergezelschap ons op onze vakantie reis en geef ons de vrijheid om te genieten van al uw gaven en in alles dank te zeggen.
7. Laat ons elke dag minstens één mens helpen door ons luisteren, door ons zwijgen of door ons spreken.

Aagtje Commandeur van Riel

In de zomervakantie is de kindernevendienst op afroep beschikbaar.
U kunt uw kind aanmelden bij Nathanja van Altena 0623424350.

Groetjes Nathanja

In de afgelopen week was het weer zover. Een boot met vluchtelingen zinkt in de Middellandse zee in de buurt van Griekenland. Er waren tussen de 500 en 700 mensen aan boord lees ik, waaronder ook vrouwen en kinderen. Enkele passagiers worden gered. De rest, waaronder vrouwen en kinderen die onder in het schip verbleven, verdrinkt. En dit is niet de eerste keer. Als je dit zo leest en je probeer je zo'n situatie voor te stellen (in de wetenschap dat dit niet de eerste keer was en waarschijnlijk ook niet de laatste keer zal zijn) dan vraag je je af (althans zo vergaat het mij) waarom mensen deze risico's nemen om hun land te ontvluchten. De thuissituatie moet dan toch wel heel slecht zijn. Onvoorstelbaar slecht. Wat is hier aan de hand? Waarom zijn we anno 2023 niet in staat de situatie in de thuislanden van deze mensen te verbeteren? Je vraagt je af of die wil wel aanwezig is. Kunnen wij als Christenen, volgelingen van Jezus Messias, in Europa wel gelukkig, wel tevreden zijn, als zoveel mensen in de wereld om ons heen en wat verder weg, op de vlucht zijn omdat hun thuissituatie onleefbaar is? Dat moet ons toch pijn doen! Het mag toch niet zo zijn dat we als kerkelijke gemeenschappen in Europa kennis nemen van dit soort situaties en overgaan tot de orde van de dag. Het afschuiven als een politiek probleem waar wij buiten staan. Trouwens hoe zit het met de politieke partijen die zeggen ons te vertegenwoordigen? Heeft het Neoliberale denken, waarin het eigenbelang en het egoïsme de boventoon voert, ons wereldbeeld vertroebeld, aangetast? Zodat we vergeten zijn welke opdracht we als Christenen hebben? Omzien naar elkaar dichtbij en wat verder weg. Het aantal leden van de verschillende kerkgenootschappen in Europa loopt terug. De geloofsgemeenschappen zijn niet meer het middelpunt. Zou de Geest van Pinksteren niet meer waaien, omdat we onze eigen route hebben gekozen? Ik vraag me wel eens af, heeft de Geest van Pinksteren zich teruggetrokken, omdat we te veel met onszelf bezig zijn, zonder oog te hebben voor die ander, die onze hulp nodig heeft? Dichtbij en ver weg.

Terug naar het begin.

Johannes 21.

Petrus en een aantal van z'n collega discipelen zijn kennelijk teleurgesteld uit Jeruzalem vertrokken. Hun meester Jezus is er niet meer.

Ze zijn bij het meer van Tiberias waar ze proberen hun oude leven als vissers weer op te pakken. Maar ze hebben de hele nacht gevist en niets gevangen.

Als zij bij de oever komen staat daar iemand (het is Jezus maar dat weten ze dan nog niet).

"Hebben jullie wat te eten?" vraagt hij, waarop ze ontkennend moeten antwoorden. Ze hadden niets gevangen. "Probeer het opnieuw, maar gooi het net dan uit aan de andere kant, aan stuurboord" zegt die man. Ze halen niet hun schouders op, zo van: "waar heb je het over?" Nee, ze gaan het proberen en dan zit hun net vol vis.

Het is de Heer wordt er dan tegen Petrus gezegd.

Toen ze aan land kwamen zagen ze daar een maaltijd die Jezus had klaargemaakt.

Hij gaf hen brood en vis.

Vervolgens wordt Petrus drie maal de vraag voorgelegd door Jezus: "Heb je mij lief?"

"U weet alle dingen, U weet dat ik U liefheb" was zijn antwoord.

Hij mag leiding gaan geven aan de volgelingen van Jezus "weid mijn schapen" kreeg hij te horen. De volgelingen van Jezus moeten niet op de oude manier doorgaan, maar het roer omgooien. Kies een andere route.

Gooi het net uit over de andere kant was de boodschap en de vangst was groot.

Past deze boodschap ook niet in deze tijd?

Zomaar wat overwegingen. Laten we er wat mee doen.

Het Evangelie rijkt ons deze boodschap niet voor niets aan.

Gerrit Visser

KERKCOLLECTE

DIACONIE

Door de Diaconie is in de periode 19 t/m 25 juli 2023 ontvangen:

- | | |
|---|----------|
| • Collecte 23 juli voor E.Z.B.
(€ 173,50 in Kerkdienst en € 32,- aanvullend op rekening) | € 205,50 |
| • Gift / diverse collectes | € 100,00 |

ZENDING

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen en de Zending- en Evangelisatiecommissie.

COLLECTE DIACONIE zondag 30 juli

Komende zondag collecteert de diaconie voor stichting Ronoylion.

Samen met de congregatie van de Karmelieten en de United Church of Christ in the Philipines (UCCP) helpen zij deze jaren via lokale partners boeren en vissers van 5 dorpen . Het gaat om kleinschalige boeren, die ook vissen, en die ver onder de armoedegrens leven. Ze zitten vast in dure en voor het milieu schadelijke landbouw op basis van chemische middelen. Hun situatie is verder achteruitgegaan door de gevolgen van de klimaatverandering.

Door samenwerking, hele praktische landbouwtrainingen in duurzame landbouwmethodes en aanschaf van gezamenlijke materialen kunnen ze boven de armoedegrens worden uitgetild. In de trainingen wordt ook aandacht besteed aan diversiteit in het verbouwen van groenten en fruit. Daardoor wordt de voedselproductie niet alleen groter, zodat ze meer dan één maaltijd per dag kunnen krijgen, maar ook bèter. Wat op zijn beurt de gezondheid van de families weer ten goede komt.

De verbetering van de omstandigheden in deze boerendorpen, brengt ook met zich mee dat jongeren in hun eigen gemeenschappen een toekomst kunnen opbouwen. En dus niet naar de grote stad trekken, waar ze vaak verzeild raken in de werkloosheid van een krottenwijk, drugsgebruik en meisjes soms in de prostitutie belanden. Het tegengaan van ontvolking van de dorpen en het morele verval van de jeugd is dus een heel belangrijk bijkomend resultaat van deze projecten.

Deze collecte zal gebruikt worden voor de aankoop van zaden en zaailingen van groenten en fruitboompjes.

Namens de diaconie,
Eef Visser

Bericht van ds. Gruteke bij de dienst van a.s. zondag:

Fijn om deze zondag weer op Marken te zijn.

Een liefdeslied voor Jezus, een hymne die waarschijnlijk in de vroege kerk werd gezongen om Jezus te eren. Die lezen we in Filippiënen 2, 6-11. Het is zo'n mooi gedeelte uit de Bijbel dat alles wat je erover zegt er al gauw afbreuk aan doet. Toch gaan we het proberen want in dit gedeelte reikt de schrijver van dit liefdeslied ons een beeld van Jezus aan dat radicaal ingaat tegen hoe wij vaak in het leven staan. We horen dat Jezus de weg gaat van de vernedering, dat hij ervoor kiest om slaaf te zijn. Die weg naar beneden maakt dat God hem, dwars door de dood heen, verhoogd. De weg naar beneden als we Jezus daarin gaan navolgen wat gebeurt er dan met ons en met ons ego?

Orde van dienst: 30 juli 2023, Patmos-Kerk, Marken

Intochtslied: Alles wat adem heeft, NLB 146c: 1,2

Welkom en Mededelingen *(door ouderling van dienst)*

Stil gebed

Votum en groet

Inleidende woorden

Lied: Alles wat adem heeft, NLB 146c: 3 7

Gebod en belofte van God

Gebod om vergeving en vernieuwing

Lied: Juicht want Jezus is Heer, Opwekking 174

Gebod om de opening van het Woord

Lied 348 vers 1

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

(in vakantieperiode alleen als kinderen vooraf aangemeld zijn)

Schriftlezing : Jesaja 55, 1-4 *(door ouderling van dienst)*

Lied: Jezus zal heersen waar de zon, NLB 871: 1,2

Schriftlezing :Filippiënen 2, 5-18 *(door ouderling van dienst)*

Lied: NLB 871: 3,4

Verkondiging

Lied: Ik heb U lief, o mijn beminde, NLB 908:1,2,7

Kinderen komen terug van de kindernevendienst

Doel van de collectes *(Toelichting door de diaken van dienst)*

Dankgebed en voorbeden

Lied: Zegen ons algoede, NLB 415

Wegzending en Zegen met gezongen Amen (lied 431b)



Matías

10 JULI 2023

Zo klein, zo mooi, zo bijzonder.
Welkom in ons leven, groot wonder



Matías Zwiers

16:53



3558



51



Trotse ouders

Isa en Wessel Zwiers



W: 0682991664 / I: 0624348469

De Levensbaan

Het leven is geen rechte baan
waarop je altijd voor de wind kunt gaan,
door vele kronkels in de wegen
heb je de wind ook wel eens tegen.

Soms kan de wind tekeer gaan
groeit hij uit tot een orkaan
kniel dan en maak je klein
om veilig te kunnen zijn.

Als de wind is uitgeraasd
is dit misschien wat jou verbaasd
dat je zonder verwonding op kunt staan
maar niet de zelfde weg kunt gaan.

Door stormwind omgewaaide bomen
zijn op jouw weg terecht gekomen,
kijk om je heen en zie geen nood
die zelfde stormwind legde nieuwe wegen bloot.

Neem op je last en ga weer verder
geleid nu als een schaap, door God je Herder.
Stel op Hem een vast vertrouwen
dan zal geen stormwind jou benauwen.

Dus hoe de wind ook moge staan
wil samen met je Herder gaan,
Hij zal jouw levensweg markeren
en doet je veilig huiswaarts keren.

Luitje Dorland - Commandeur