

Protestants Marken



Jaargang 17 nummer: 31

verschijnt wekelijks

Zaterdag 5 augustus

Kerkdienst Zondag 6 augustus

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Grote Kerk

10.00 uur	Ds. P. Boomsma	Amsterdam
Organist	Dirk Kes	
Kosters	Kees Visser, Robbie Zwiers en Jan Piet van Altena	
Eerste Collecte	Project Waterlandse Diaconieën	
	Bankrekening NL75RBRB0841377847	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk	
	Bankrekening NL69INGB0000160962	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Kerktaxi	Koos Zwiers	telefoon 0610759951

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	6 augustus	Matteüs 14:13-21	Eten in overvloed
maandag	7 augustus	Matteüs 14:22-36	Wees niet bang
dinsdag	8 augustus	Spreuken 31:10-20	Een sterke vrouw (1)
woensdag	9 augustus	Spreuken 31:21-31	Een sterke vrouw (2)
donderdag	10 augustus	Psalm 119:81-88	Uw wetten vergeet ik niet
vrijdag	11 augustus	2 Koningen 16:1-9	Achaz in het nauw
zaterdag	12 augustus	2 Koningen 16:10-20	Een nieuw altaar

Voorbede

1. Troost alleenstaanden, die in deze vakantietijd het gemis van een dierbare nog meer zullen ervaren.
2. Bemoedig de zieken en zij die herstellende zijn van een medische ingreep. Geef hun weer vertrouwen in hun lichaam.
3. Geef dat wij ook naar elkaar omzien, om elkaars lasten te dragen en in elkaars blijdschap te delen.
4. Schenk wijsheid aan de regeringsleiders van landen die in oorlog zijn. Neem van hun hart de vrees, de lust, en maak hen innerlijk bewust, hoe schoon Uw vrede is.
5. Zegen het project van de Waterlandse Diaconieën, Noah's Ark, dat zoveel kinderen in nood een liefdevol thuis kan geven.
6. Maak ons bewust van Uw schepping en leer ons omgaan met de gevolgen van de klimaatverandering.
7. Laat ons niet zoeken begrepen te worden, maar te begrijpen.

Aagtje Commandeur van Riel

Tijd van Gebed: donderdag 3 augustus 2023 om 20.30 uur in de Patmoskerk.

Welkom!

OVERDENKING

Ik heb toch even getwijfeld over deze overdenking...

Want we leven momenteel in een onrustige tijd, dat hoef ik u niet nader uit te leggen, kijk het journaal en lees de kranten, het is allemaal niet zo rooskleurig!

Genoeg dus om je zorgen over te maken!

Maar... het is ook vakantie en velen maken plannen om erop uit te gaan! Met vliegtuig, trein, auto, met de camper of de caravan...

Maar er zijn er ook genoeg die gewoon thuisblijven, vrijwillig of omdat de gezondheid of de portemonnee geen verre (lees dure) vakantie toelaat...

Hoe het ook zij, vakantie is bedoeld om te ontspannen, even weg uit de dagelijkse sleur en drukte!

Hoe heerlijk is het dan om een puzzeltje te pakken, een kruiswoordpuzzel, een cryptogram of een doorloper... ontspannend en je steekt er nog wat van op ook!

Zo speel ik op mn telefoon (!) als ik even een rustig momentje heb, het spel Mahjong; dat zegt u waarschijnlijk niets maar het is een chinees spel, het gaat met steentjes, 136 stuks om precies te zijn.

De steentjes hebben verschillende afbeeldingen en de kunst is om van dezelfde steentjes steeds twee weg te tikken... tot het hele veld leeg is, maar dat klinkt eenvoudiger dan het is...

Ze liggen namelijk als het ware opgestapeld en je mag alleen de steentjes weghalen die aan de buitenkant zitten en niet tussen andere stenen in. Elke steen heeft ook een bepaalde waarde en de kunst is om zoveel mogelijk punten te vergaren.

Je kunt het spel met z'n vieren spelen maar ook alleen!

Tja, nu denkt u misschien, wat heeft deze informatie voor nut, wat voegt dit toe?

Welnu, gaandeweg ontdekte ik dat sommige spelsituaties soms best te vergelijken zijn met momenten in ons leven!

Aan het begin van het spel kun je nog alle kanten op, je hebt nog zoveel kansen en uitdagingen, ook aan het begin van je leven ligt de wereld nog aan je voeten...

Maar naarmate het spel verder vordert ontdek je allerlei valkuilen en is het toch niet zo simpel als het eerst leek... ook in ons leven komen we moeilijke situaties tegen en de kunst is dan om wel door te spelen, ofwel doorgaan met ons leven en dat is niet altijd zo eenvoudig...

In het spel moet je je kansen benutten om punten te kunnen scoren, ook in ons werk, onze studies, willen we vooruit komen en goed presteren ...

Steeds dezelfde fout maken, dat is ook iets herkenbaar, je weet hoe het spel werkt en toch; ook in ons leven maken we vaak dezelfde fout alsof we er niet van geleerd hebben!

En soms zitten we te zoeken naar een oplossing links terwijl die rechts voor 't grijpen ligt, dat is ook zeker herkenbaar in ons leven!

Altijd goed kijken welke steen je pakt, welke beslissing je maakt en soms moet je dan het ene doen om het andere te bereiken, iets wat we niet altijd begrijpen maar wat achteraf wel de goede beslissing was ...

Je moet je natuurlijk wel aan de spelregels houden, als je dat niet doet, kom je in de problemen!

Zo kennen wij ook de 10 geboden, onze spel- eh, leefregels, deze regels zijn onze leidraad want het leven is geen spel maar er wordt wel vaak vals gespeeld, dat zien we om ons heen!

Ook heeft de ene steen meer waarde dan de andere, voor God echter zijn we allen even kostbaar maar we moeten wel onze talenten goed gebruiken om meer waard te zijn voor onze medemens...

Met dit spel kun je wel altijd opnieuw beginnen, je krijgt steeds weer nieuwe kansen...

Ook in ons leven mogen we altijd weer opnieuw beginnen, elke dag weer omdat er een God voor ons is waar we op mogen vertrouwen, waar we altijd bij terecht kunnen, dat geeft ons rust, hoop en vertrouwen, elke dag opnieuw!

Wat geeft het een voldoening als je het spel hebt kunnen uitspelen; hoe kijken wij naar ons leven? Hebben we het goed gedaan?

Kunnen we straks zeggen dat we de goede strijd hebben gestreden, de wedloop volbracht en het geloof behouden?

Misschien kent u het nog, dat verhaal over het kaartspel in de kerk, die soldaat die geen bijbel bij zich had maar wel een kaartspel ...

Hij moest zich verantwoorden bij de kapitein maar wist een mooi getuigenis af te leggen over de betekenis van de kaarten, daar was geen speld tussen te krijgen...

Nu pretendeer ik zeker niet dat ik net zo 'n getuigenis geef als deze soldaat maar ik hoop dat u dit stukje met een glimlach hebt gelezen en misschien stemt het tot nadenken!

't Kan ook zijn dat u dit niet echt een boeiend verhaal vond, maar wellicht heeft het u wel even afgeleid van de dagelijkse problemen om u heen.

Ik wens u, waar u ook bent, een hele mooie zomervakantietijd.

Anneke Commandeur

liturgie voor de dienst van as zondag 6 augustus.

Voorganger ds. P. Boomsma uit Amsterdam

Psalm 150A: 2, 3 en 4

Welkom en mededelingen

Gebed om ontferming

Leefregel

Lied 304

Gebed

Lied 348: 1

Kinderen naar nevendienst

Lezing: Jesaja 43: 1 – 7

Lied 513

Lezing: Johannes 21: 1 – 14

Lied 653: 1, 4 en 7

Verkondiging. Thema: En toch!

Lied 413

Zo mogelijk staande: Lied 340 B

Informatie over de collecte

Danken en bidden

Psalm 27: 1 en 7

Zegen

KERKCOLLECTES**DIACONIE**

Door de Diaconie is in de periode 26 juli t/m 1 augustus 2023 ontvangen:

- Collecte 30 juli voor Ronoylion € 477,00
(€ 230,00 in Kerkdienst en € 247,- aanvullend op rekening)
- Project Pakistan € 20,00

ZENDING

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen en de Zending- en Evangelisatiecommissie.

Diaconale Collecte 6 augustus

Komende zondag collecteren we voor het project van de Waterlandse Diaconieën: **Noah's Ark in Uganda**. Zoals u inmiddels weet, is **Noah's Ark** opgezet door Piet en Pita Buitendijk, die zich in Uganda het lot hebben aangetrokken van kinderen die 'niemand' waren: verlaten, mishandeld, misbruikt of verweesd. Vanuit hun huurhuis in de buurt van Kampala wijden zij zich aan de zorg voor deze kinderen. Netty Hoogendoorn uit Zunderdorp heeft ons op 30 april veel laten zien en verteld over het project: veel verlaten of verweesde kinderen kunnen door zoekwerk samen met de politie en kinderbescherming terug worden geplaatst bij familie, die dan de zorg op zich neemt. Maar voor kinderen waarvoor dat niet lukt, wordt Noah's Ark hun nieuwe thuis, waar Piet, Pita en hun medewerkers zich over hen ontfermen en waar ze deel worden van een liefdevolle familie. Totdat zij op hun eigen benen kunnen staan.

Er wonen nu zo'n 200 kinderen in het kindertehuis of in één van de Family Units, waar een groepje kinderen samen met pleegouders woont. Op het terrein zijn een kleuterschool, een basisschool en een school voor voortgezet en beroepsonderwijs. Er is ook een kliniek. Ook kinderen uit de omliggende dorpen komen naar de school of worden in de kliniek behandeld. Alle kinderen verlaten de school met zowel theoretische, maar vooral praktische vaardigheden, waardoor ze later een bedrijfje kunnen opzetten. Er wordt op de school vooral gekeken naar de groei van de leerlingen en niet alleen naar hun rapportcijfers. Want vòdrop staat de ontwikkeling van ieder kind op emotioneel en lichamelijk gebied tot een evenwichtig deelnemer aan de samenleving. Komend uit verlatenheid of verstotenheid is die ontwikkeling tot evenwichtig deelnemer aan de samenleving en het besef dat je "er zijn mag" omdat je een kind van God bent, het hoofddoel van het project.

Wij helpen dit jaar, samen met de andere Waterlandse Diaconieën Piet, Pita en hun medewerkers heel graag bij hun mooie werk.

Namens de diaconie,
Eef Visser

In de zomervakantie is de kindernevendienst op afroep beschikbaar.
U kunt uw kind aanmelden bij Nathanja van Altena 0623424350.

Groetjes Nathanja