

Protestants Marken



Jaargang 17 nummer: 32

verschijnt wekelijks

Zaterdag 12 augustus

Kerkdienst Zondag 13 augustus

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Patmoskerk

10.00 uur	Ds. T.H. Hibma	Monnickendam
Organist	Hans Jütte	
Kosters	Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan	
Eerste Collecte	Zending	
	Bankrekening NL75RBRB0841377847	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk	
	Bankrekening NL69INGB0000160962	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Kerktaxi	Siem van Altena	telefoon 0639112627

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	13 augustus	Romeinen 9:1-5	De Israëlieten, Gods kinderen
Maandag	14 augustus	Romeinen 9:6-18	Gods belofte
Dinsdag	15 augustus	Romeinen 9:19-29	Gods barmhartigheid
Woensdag	16 augustus	Romeinen 9:30-10:4	Gods gerechtigheid
Donderdag	17 augustus	Romeinen 10:5-13	Geloof met je hart
Vrijdag	18 augustus	Romeinen 10:14-21	Luister en kom tot geloof
Zaterdag	19 augustus	Romeinen 11:1-12	Door Gods genade uitgekozen

Voorbede

1. Zegen de zomerzangavond op Marken. En laat allen ervaren dat samen zingen troost, verbindt en bemoedigt.
2. Wil evangelisatiewerkers en zendingsmensen kracht geven voor hun taak in de wereld.
3. Geef kennis en wijsheid aan de artsen, zodat patiënten vertrouwen hebben in de behandeling van hun ziekte.
4. Schenk kracht aan allen die geestelijk lijden en gebukt gaan onder pijn en zorgen.
5. Geef vrede aan de wereld, Heer, in deze donkere tijden: schenk nederigheid en verstand aan de wereldleiders.
6. Maak ons bewust van Uw schepping en leer ons omgaan met de gevolgen van de klimaatverandering.
7. Dat wij de kracht van Uw liefde mogen ervaren, teleurstellingen accepteren, maar nooit de hoop verliezen.

Aagtje Commandeur van Riel

DE NAMEN VAN G'D

In de loop van ons leven worden we geconfronteerd met ervaringen: geluk, verlies, vreugde, pech, extase, saaiheid, succes, winst, uitbundigheid, ziekte, afbraak, opbouw, liefde, scheiding, ziekte, geboorte, sterven.

Het licht van de Eeuwige G'D schijnt over ons leven, zoals het licht valt op een diamant, die het in duizendvoud terugkaatst.

In Psalm 36a lezen we: 'Bij U is de bron van het leven en in uw licht zien wij het licht.'

Het is goed om als mens en gelovige je eigen levenservaringen te confronteren met het licht van G'D, maar bedenk dan dat het licht weerkaatst als in een diamant.

In het Jodendom, waarin de godsnaam JHWH niet uitgesproken wordt vanwege de heiligheid en omdat Hij zich op zoveel manieren laat kennen, wordt gesproken over de 72 aspecten van zijn wezen.

In de afgelopen maanden las ik een prachtige roman 'De Kabbalist' van Geert Kimpen, de hoofdstukindeling was al bijzonder, zoals je ziet:

- 1 De God die reist in verleden, heden en toekomst
- 2 De God die u schittering geeft
- 3 De God die al uw wegen kent
- 4 De God die voorbij de heuvel kijkt
- 5 De God die wolken verdrijft
- 6 De God van de Hof van Eden
- 7 De God die het donkere licht maakt
- 8 De God van het eeuwige leven
- 9 De God van de overgave
- 10 De God die zijn licht verspreidt
- 11 De God die vrede brengt
- 12 De God die zich alles herinnert
- 13 De God die uw ziel kent
- 14 De God die rijkdom verheerlijkt
- 15 De God van de intuïtie
- 16 De God die samenbrengt
- 17 De God die spreekt in uw dromen
- 18 De God die de andere kant toont
- 19 De God die hoort wat u werkelijk zegt
- 20 De God van het oprechte berouw
- 21 De God van de passie
- 22 De God die vader en moeder is
- 23 De God van de daadkracht
- 24 De God van de levensmissie
- 25 De God van de naastenliefde
- 26 De God die het water schiept
- 27 De God die het kwaad verdrijft
- 28 De God van de dwalenden
- 29 De God van de verbondenheid
- 30 De God van het gebed
- 31 De God van de moed
- 32 De God van het ontkiemende zaadje
- 33 De God van de dankbaarheid
- 34 De Godin van de bescherming
- 35 De God die in stilte bij u is

- 36 De God der mirakelen
- 37 De God die geeft om te delen
- 38 De God van orde in de chaos
- 39 De God van het zelfvertrouwen
- 40 De God van de kracht van de geest
- 41 De God van de verdraagzaamheid
- 42 De God van de vruchtbaarheid
- 43 De God van de verantwoordelijkheid
- 44 God, de barmhartige rechter
- 45 De God van de verlangens
- 46 De God van de zielsverwantschap
- 47 De God die bevrijdt van hebzucht
- 48 De God van de vrijheid
- 49 De God van het licht en de duisternis
- 50 De God van de onafhankelijkheid
- 51 De God van het ultieme
- 52 De God van zo boven, zo beneden
- 53 De God van de veerkracht
- 54 De Godin van de genezing
- 55 De God van de beschermengelen
- 56 De God die zonder omwegen spreekt
- 57 De God die ons alles gunt
- 58 De God van de onschuld
- 59 De God van het geluk
- 60 De God van de zuivering
- 61 De God die zegt waar het op staat
- 62 De God van de seksuele magie
- 63 De God die rampen stopt
- 64 De God die boosheid verdrijft
- 65 De God van de nieuwe kansen
- 66 De God die alles betekenis geeft
- 67 De God die het grotere geheel ziet
- 68 De God van de vergeving
- 69 De God die inspireert
- 70 De Godin van de onvoorwaardelijke liefde
- 71 De God die alles verandert
- 72 De God van de onsterfelijkheid

Sommige namen zullen je aanspreken, andere niet. Kies er eens drie uit, die je aanspreken en drie, die je tegenstaan. Wat zegt dat over jou en je leven?

Ik ben voor jou een nieuwe naam. Ik ben je God en hiervandaan, ga ik als schaduw met je mee, door de woestijn en door de zee.

Ik ben er als het leven lacht. Ik ben er voor je in de nacht. Ik ben er in je hoogste lied. Ik ben er als je 't niet meer ziet.

Ik ben de weg waarop je gaat. Ik ben er zelfs ten einde raad. Ik ben gegeven als je brood.

Ik ben in leven en in dood:

je vriend.

(Liedboek: 934)

KERKCOLLECTES en GIFTEN**KERK**

Ten behoeve van de Kerk is ontvangen in juli:

Datum	Collecte - Contanten	Collecte op rekening	Collecte - SKG QRCode	Vreemdelingen bussen SKG QR code	Vreemdelingen bussen contant	Giften – op huisbezoek	Giften op rekening	Totaal
9 jul	206,25	48,00	1,50	7,00	171,97			434,72
16 jul	151,50	17,00	1,50				50,00	220,00
23 jul	136,80	20,00	3,00	3,00	145,47			308,27
30-jul	137,10	5,00	1,50					143,60

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

DIACONIE

Door de Diaconie is in de periode 2 t/m 8 augustus 2023 ontvangen:

- Collecte 6 augustus voor Noah's Ark Uganda € 213,35
(€ 136,85 in Kerkdienst, € 60,50 op rekening en € 16,- gift aan huis)

ZENDING

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen en de Zending- en Evangelisatiecommissi

Collecte zondag 13 augustus 2023

De Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons, plaatst gratis Bijbels in overnachtingslocaties, waaronder hotelkamers, vakantiehuisjes, ziekenhuizen, gevangenissen en scheepshutten.

Daarnaast verstrekt de vereniging kosteloos Bijbeluitgaven aan diaconale instellingen, evangelisatiecommissies, missionaire werkgroepen, asielzoekers, vluchtelingenwerkers, gevangenispastors, verplegenden, ouderenbezoekers, pastoraal werkers en warmhartige christenen

Dit alles met als doel: het Evangelie van Jezus Christus dichtbij de mens, dichtbij de lezer te brengen.

Diverse organisaties houden zich in Nederland bezig met Bijbelverspreiding. De Bijbelvereniging is daarin niet uniek. De werkwijze is echter wél uniek. Alle Bijbeluitgaven bij de Bijbelvereniging zijn namelijk in principe gratis beschikbaar (in principe, want er wordt wel een gift/bijdrage in de kosten gevraagd).

Ook in de Grote Kerk liggen bijbels die door de bijbelvereniging kosteloos worden verstrekt.

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Orde van dienst: zondag 13 augustus 2023 op Marken

Voorganger ds. T.H. Hibma uit Monnikendam

Intochtslied 283

Welkom en Mededelingen (*door ouderling van dienst*)

Stil gebed

Votum en groet

Kyriëgebed

Glorialied 146c :1,4

Gebed om de opening van het Woord

Lied 348 vers 1

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

(in de vakantieperiode alleen na aanmelding vooraf)

Schriftlezing : *Jona 2:1-11*

Lied 107:11,13 en 14

Schriftlezing : *Matteüs 14:22-33*

Lied 823:1,4

Verkondiging

Lied 221

Kinderen komen terug van de kindernevendienst

Doel van de collectes (*Toelichting door de diaken van dienst*)

Dankgebed en voorbeden

Lied 315

Wegzending en Zegen met gezongen Amen (lied 431b)

DE GEBARSTEN EMMER.

Een waterdrager in India had twee grote emmers; elke emmer hing aan één kant van een juk dat hij over zijn schouders droeg. Eén van de emmers had een barst en de andere emmer was in perfecte staat. Terwijl die tweede emmer aan het einde van de lange weg tussen de rivier en het huis van de meester een volle portie water afleverde was tegen die tijd de gebarsten emmer nog maar halfvol.

Dat ging zo twee volle jaren verder. De waterdrager leverde altijd maar anderhalve emmer water af in het huis van zijn meester. Natuurlijk was de goede emmer bijzonder trots op zijn prestaties omdat hij perfect voldeed voor het doel waarvoor hij gemaakt was. Maar de arme gebarsten emmer was beschaamd om zijn gebrek en voelde zich ellendig omdat hij maar de helft kon presteren van wat je van hem had mogen verwachten. Nadat hij zich zo twee jaar lang als een mislukking had beschouwd begon hij op een dag bij de rivier tegen de waterdrager te praten.

“Ik ben beschaamd over mezelf en ik wil me bij jou verontschuldigen.”

“Waarom?”, vroeg de waterdrager. “Waarom ben je beschaamd?”

“Omdat ik de laatste twee jaar slechts in staat ben geweest om maar een halve portie water af te leveren. Door die barst in mijn zijwand verlies ik voortdurend water onderweg naar het huis van je meester. Door mijn falen moet jij zo hard werken en krijg je niet het volle loon voor je inspanning”, antwoordde de emmer.

De waterdrager kreeg echt medelijden met de oude gebarsten emmer; hij wilde hem troosten en zei: “Als we dadelijk teruggaan naar het huis van mijn meester moet je eens goed op die prachtige bloemen letten aan de kant van de weg”.

En inderdaad: toen ze de heuvel opliepen zag de gebarsten emmer de prachtige wilde bloemen langs de kant van de weg en dat bracht hem toch een beetje troost. Maar aan het einde van de reis voelde hij zich toch weer ongelukkig omdat de helft van het water weer was weggelopen en hij verontschuldigde zich opnieuw bij de waterdrager omdat hij weer gefaald had. De waterdrager bekeek de emmer en zei: “Heb je dan niet gezien dat er alleen maar bloemen groeien langs jouw kant van de weg en niet langs de kant van de andere emmer? Dat komt omdat ik altijd al wist dat je een beetje lekte en ik heb daar mijn voordeel mee gedaan. Ik heb bloemzaadjes geplant aan jouw kant van de weg en elke keer dat we terugkwamen van de rivier heb jij ze water gegeven.

En zo heb ik twee jaar lang telkens prachtige bloemen kunnen plukken om de tafel van mijn meester mee te versieren. Als jij niet zou zijn zoals je nu eenmaal bent dan zou zijn huis er nooit zo prachtig uitzien.”

En zo heeft ieder van ons zijn eigen “lekken”. We zijn allemaal gebarsten emmers. Maar als wij er open voor staan dan zal de Heer ons falen kunnen gebruiken om de tafel van Zijn Vader op te fleuren. In Gods grote plan gaat er nooit iets verloren. Wanneer je dus een manier zoekt om elkaar te dienen en als God je voor een bepaalde taak heeft geroepen, maak je dan geen zorgen om je zwakke punten. Wees je er wel van bewust maar geef Hem de mogelijkheid om er Zijn voordeel mee te doen en zo kan jij ook meewerken aan schoonheid langs Zijn weg.

Ga dapper voort en weet dat we in onze zwakheid Zijn sterkte ervaren.

Ingezonden door: Pieter de Jong

Lieve mensen,

Een bezoekje aan de kapper in mei jl. liep voor mij heel anders af dan ik van tevoren had kunnen bedenken.

Ik kwam in het ziekenhuis terecht en daarna verbleef ik 2 maanden in Korthagen Huis in Amsterdam Noord om te herstellen.

Na onderzoeken bleek het voor mij niet meer mogelijk om zelfstandig te wonen. Ik ben per 5 augustus verhuisd naar Swaensborch waar ik goed wordt verzorgd.

Ik wil Angelique en Gabriella bedanken voor hun adequate optreden. Ook Gerrit Verkade wil ik heel hartelijk bedanken voor al die jaren dat hij mijn tuin heeft verzorgd.

Ik heb met heel veel plezier aan de Hoogkampiaan gewoond. Ik wil alle gezellige buurtjes bedanken en ook alle mensen die zich hebben ingezet en nog steeds doen om daar allerlei activiteiten voor de bewoners te organiseren.

Mijn nieuwe adres is

Evean Swaensborch
Swaensborch 11
Kamer 101
1141 VZ Monnickendam
Tel 0299 601553

Mijn deur staat open als iemand langs wil komen.

Vriendelijke groeten
Grietje Schouten-De Groot.

Rommelmarkt

Patmoskerk

Programma

Rommelmarkt:

Vrijdag 1 september van 14.00 – 22.00 uur

Zaterdag 2 september van 10.00 – 13.00 uur

Kienen:

Zaterdag 2 september om 14:30 uur

Tijdens het kienen zal ook het
“rad van fortuin” draaien!



Enveloppenstand: alle dagen



**ONS TERRAS IS BEIDE DAGEN
GEOPEND VOOR EEN KOPJE
KOFFIE MET WAT LEKKERS
(bijv. Markertaart) OF EEN
BORREL!!**

Rommelmarkt:

Op de rommelmarkt is er van alles te koop van antiek tot nieuwe spullen. Ook zal er **Markerklederdracht** (misschien nog iets nodig voor de IJsbruiloft!) verkocht worden. Daarnaast is er kleding te koop, vinted en ook nieuwe kleding.

Voor een avondje nostalgie zijn er lp's en singeltjes te koop.

De spullen voor de rommelmarkt kunnen gebracht worden naar de Patmoskerk op donderdagavond 31 augustus van 19.30 t/m 20.30.

Taartbakkers:

Om van ons terras een succes te maken zoeken wij nog taartbakkers. Dit kan een Markertaart zijn maar ook elke andere taart is welkom.

Neem hiervoor contact op met de commissie.

Voor vragen:

Trijn Boes	06 23434009
Pietertje Commandeur	06 20824063
Adrie Visser	06 28929232
Geertje Schouten	06 29291572

Kiendata 2023/2024

Vrijdagavond 29 september, Vrijdagavond 27 oktober, Vrijdagavond 24 november, Vrijdagmiddag 29 december, Vrijdagavond 26 januari, Vrijdagavond 23 februari, Zaterdagmiddag 16 maart

ZOMERZANG AVONDEN 2023

1^e

ZOMER
ZANG
AVOND

12 JULI | 20.00 UUR | GROTE KERK

Muzikale medewerking van Tess Zondervan & Jacob Zwiers, Maikel Schipper en Nick Springer

Samenzang onder begeleiding van Dirk Kes

Korte overdenking door Piet De Jong

Na afloop koffie/thee in de kerk

2^e

ZOMER
ZANG
AVOND

16 AUGUSTUS | 20.00 UUR | GROTE KERK

Samenzang onder begeleiding van Sebastian van der Pluijm

Orgelspel en gedicht(en)

Korte overdenking door Jan Peereboom

Na afloop koffie/thee in de Kerk

