

Protestants Marken



Jaargang 17 nummer: 33

verschijnt wekelijks

Zaterdag 19 augustus

Kerkdienst Zondag 20 augustus

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Grote Kerk

| | | |
|-----------------|---|---------------------|
| 10.00 uur | Ds. G.H. Fredrikze | Harderwijk |
| Organist | Sebastian van der Pluijm | |
| Kosters | Kees Visser, Robbie Zwiers en Jan Piet van Altena | |
| Eerste Collecte | Onderhoudsfonds Protestantse Gemeente Marken | |
| | Bankrekening NL75RBRB0841377847 | |
| | T.N.V. Protestantse Gemeente Marken | |
| Tweede Collecte | Kerk | |
| | Bankrekening NL69INGB0000160962 | |
| | T.N.V. Protestantse Gemeente Marken | |
| Kerktaxi | Robbie Zwiers | telefoon 0652410698 |

Dagelijkse Schriftlezingen

| | | | |
|-----------|-------------|-------------------|--------------------------|
| zondag | 20 augustus | Romeinen 11:13-24 | Goed én streng |
| maandag | 21 augustus | Romeinen 11:25-36 | Een goddelijk geheim |
| dinsdag | 22 augustus | Matteüs 15:1-20 | Het is het hart dat telt |
| Woensdag | 23 augustus | Matteüs 15:21-28 | Een groot geloof |
| donderdag | 24 augustus | Matteüs 15:29-39 | Brood en vis |
| vrijdag | 25 augustus | Matteüs 16:1-12 | Een ander zuurdesem |
| Zaterdag | 26 augustus | Matteüs 16:13-20 | Wie ben ik? |

Voorbede

1. Zegen alle vrijwilligers die de Vakantie Bijbel Week op Marken voorbereiden. Dat zij hun enthousiasme mogen overbrengen op de jeugd.
2. Ontferm U over de ouderen en zieken in zorginstellingen. Geef dat wij hen niet vergeten.
3. Wees met alle nabestaanden die een geliefde verloren hebben en troost hen.
4. Geef kennis en wijsheid aan de artsen, zodat patiënten vertrouwen hebben in de behandeling van hun ziekte.
5. Ontferm U over de slachtoffers van natuurrampen. Geef hun moed om het leven weer op te pakken.
6. Geef vrede aan de wereld, Heer, in deze donkere tijden: schenk nederigheid en verstand aan de wereldleiders.
7. Laat ons als het water zijn dat in Uw richting stroomt, om in de wereld, overal, Uw opdracht waar te maken: meer mens te zijn voor iedereen.

Aagtje Commandeur van Riel

Wie maakt het verschil?

"Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever" Johannes 21 vers 4a

'De beste stuurman staan aan wal' zeggen wij vaak. We hebben het dan over mensen die van een afstand commentaar leveren op stuurman die aan het roer staan. Het heeft iets gemakkelijk over zich. Wie zelf weleens gestuurd heeft, weet dat het niet altijd makkelijk is om goed te sturen als je er bovenop staat. Iemand die op de oever staat en toekijkt heeft wat dat betreft makkelijk praten. Zo'n gevoel moeten die leerlingen ook hebben gehad, die ochtend, toen Jezus aan hen die eenvoudige vraag stelde: 'Hebben jullie iets te eten?' Daar heb je weer zo'n opperste beste stuurman aan wal. Nee, ze hebben niks te eten. Dat het antwoord ietwat bars uit hun mond komt, lijkt mij niet zo vreemd. Je zult je maar de hele nacht hebben uitgesloofd om vis te vangen, ervaren vissers als ze zijn. De beste tijd van de dag, of beter gezegd: de nacht, uitgekozen om te gaan vissen. Maar in die nacht vingen zij niets...

Zo kan het soms ook voor ons vandaag de dag voelen in de kerk. Je zwoegt wat af. Als kerkenraad en dominee zoek je naar het beste moment van de dag waarop je vissen kunt. Niet letterlijk natuurlijk maar figuurlijk bedoeld. Je probeert die momenten te benutten waarop je iets van het vreugdevolle evangelie van Christus kunt uitdragen, maar met welk resultaat? Lege netten? Alsof we het mensen vissen verleerd zijn! Hoe komt dat toch? Wat is er aan de hand? Je kunt er onzeker van worden. Wat heb ik verkeerd gedaan? Wellicht dat Jezus' leerlingen zo iets ook even hebben gedacht. Hebben ze er wel goed aan gedaan om aan Petrus' onbesuisde idee gehoor te geven, en het oude beroep weer op te pakken?

Geen vreemde gedachte weten wij inmiddels. Want dat zit ook in dit verhaal over de zelfopenbaring van Christus aan zijn leerlingen na zijn verrijzenis. Petrus en de zijnen keren terug naar een oude situatie: 'back to normal'! En de duivel glimlacht instemmend. Zie je wel: die Jezus van Nazareth maakt geen verschil. Zijn impact is nihil. Kijk maar naar zijn leerlingen! Zo van dichtbij meegemaakt en ontdekt dat Jezus niet zomaar iemand uit de provincie is, met een bijzonder geloof, maar dat Hij de Zoon van God is. Al de tekenen die Hij deed verwezen ernaar. Als een soort lichtend spoor waarin Christus zijn glorie aan de mensen liet zien. En dan ook nog eens geleidelijk aan, zodat zijn leerlingen en al die andere mensen, tijd zouden hebben om de impact ervan tot zich te laten doordringen. Maar wat was ervan terechtgekomen? Kijk ze eens vissen! Alles is bij het oude gebleven. Is er dan niks veranderd?

God-zij-dank laat Christus dat niet gebeuren! Hij is namelijk de opperste beste Stuurman. Deze keer aan de oever of zo u wilt: aan wal maar dan anders dan wij gewoon zijn. Deze Stuurman maakt het verschil! Hij levert geen commentaar, alhoewel: indirect wel. Als ze aan wal komen zien ze een vuurtje met erop een brood. Ze hadden die nacht alles goed gedaan? Het tijdstip was juist geweest, maar ze waren één ding vergeten: de presentie van Christus. En dat heeft ons iets te zeggen tot op vandaag want dit verhaal over de verschijning van Christus is een Kerkelijk verhaal. Wij kunnen in de kerk ook wat afzwoegen zonder enig resultaat. Alleen maar lege netten. Misschien komt dat wel doordat we Iemand vergeten, gewoonweg over het hoofd zien, de opperste beste Stuurman. Alleen als Christus onder ons tegenwoordig is, zijn onze inspanningen niet tevergeefs. Wij moeten het in deze tijd van Godsverlating meer dan ooit hebben van de goede, nobele Stuurman. Alleen als wij zelf met Christus leven, in een levende relatie staan waardoor ons hart tot leven is gewekt, zal onze inspanning niet tevergeefs zijn.

We zien dat zo mooi aan Jezus' vraag aan Petrus: 'Breng ook wat van de vis die jullie daarnet gevangen hebben'. Het heeft iets troostends over zich. Denk nou niet dat Christus ons zwoegen niet ziet. Hij vergeet onze inspanningen niet. Ze worden gezien en op waarde geschat. En dat heeft iets wat ons dan ontspannen kan. Vergeet bij alles wat we als kerk doen niet dat we Christus in ons midden nodig hebben. Luister naar zijn wijze raad als Stuurman op de oever en heb er vertrouwen in dat Hij er zelf voor zorgt dat de erfenis van zijn leven, de boodschap van het Evangelie, niet verloren gaat maar het verschil maakt. Wie vanuit de aanwezigheid van de verrezen Christus leeft maakt (bijna) als vanzelf het verschil. Daar zorgt Christus wel voor!

Ds. Hubrecht Z. Klink

Marken 20 augustus 2023, elfde zondag na Trinitatis

Intochtslied: 710d, 139: 1 en 2, 710d

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Bemoediging en groet

Aanvangstekst: Psalm 4 vers 1 en 4 'Antwoord mij als ik roep, de HEER luistert als ik tot Hem roep.'

Lied 276

Gebed om vergeving

Lied 77: 1

Woorden van leven: Romeinen 8, 31 - 39

Lied 907: 3 en 4

Gebed om de opening van het Woord

Lied 348: 1

Kindermoment (kinderen naar nevendienst)

Schriftlezing: Jesaja 49, 5 en 6 (door ouderling van dienst)

Lied 513

Schriftlezing: Matteüs 15, 21 - 28 (door ouderling van dienst)

Lied 647

Verkondiging 'Roepen om gehoor te vinden'

Lied 221

Doel inzameling van de gaven

Dankgebed – voorbeden – Onze Vader

Lied 146c: 5 en 7

Wegzending en Zegen met gezongen lied 431b

KERKCOLLECTES**DIACONIE**

Door de Diaconie is in de periode 9 t/m 15 augustus 2023 ontvangen:

- Collecte 13 augustus voor de **Zending** € 193,80
(€ 164,80 in Kerkdienst en € 29,- op rekening)

ZENDING

Giften voor de **Zending** kunnen ook worden overgemaakt op bankrekening
NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen en de Zending- en Evangelisatiecommissie.

Collecte Onderhoudsfonds zondag 20 augustus

Komende zondag is de 1^e collecte bestemd voor het onderhoudsfonds van onze Protestantse Gemeente. Uit dit fonds wordt het onderhoud betaald van de gebouwen van de kerk: de Grote Kerk, de Patmoskerk, de Zonnewijzer, gebouw 't Hoogh en de pastorie aan de Hoogkamplaan. Na het herstel van de stormschade van februari 2022 zijn er extra kosten gemaakt voor het herstel van het platte dak boven het podium en de vernieuwing van de meterkast in de Patmoskerk. Dit jaar moeten de goten van de pastorie vervangen worden en is er onderhoudswerk aan de luidklok van de Grote Kerk.

Ook voor herstel van de rolstoeloprit bij de Zonnewijzer is binnenkort veel geld nodig.

Uw financiële bijdrage aan deze collecte wordt zeer op prijs gesteld!!

De kerkrentmeesters

In memoriam 21 augustus 2013

Klaas Springer

Van je vader houden is makkelijk

Je vader te moeten missen is best moeilijk

Maar je vader vergeten is onmogelijk.

Alweer 10 jaar uit ons midden, maar nog elke dag in ons hart.

Pieter en Lydia
Sijtje Aagje en Cees
Klaas Arie en Marion
kinderen en kleinkinderen

"I shall be released" – the Band

Marinus Kaars

7 juni 1956 – 12 augustus 2023

Wij hebben afscheid moeten nemen van mijn broer en onze vriend.
Op woensdag 16 augustus hebben wij Marinus begeleid naar zijn laatste rustplaats.

Onze dank gaat uit naar een ieder die zijn leven heeft gekleurd met vriendschap en hulp.

Tineke Kaars

Fam. K. Boes

Pieter Zeeman

Correspondentieadres: Thamiswerfstraat 17, 1156 AA Marken

U kent mij, U doorgrondt mij.

**Laat de Ene er toch zijn
de God die jouw gebeden hoorde
die je stilte begreep en
wist wat je te zeggen had**

Bedankt Marinus voor de vriendschap. In onze gespreken, laatst nog in het ziekenhuis, vroeg hij zich af of God er ook voor hem was omdat zijn leven zoveel moeite en zorg kende. Ja God hield ook van Marinus en dat was ook van zijn kant.

Ik wens zijn zus Tineke en de familie K. Boes en ook Pieter veel sterkte toe met dit verlies.

Aaltje Zeeman

Beste mensen,

Mijn vrouw M. Schipper-Bootsman is 7 augustus opgenomen in Swaensborch te Monnickendam, kamer 120, 1^e etage.

Een bezoek is welkom.

P. Schipper
Noorderwerfstraat 20

CGK Marcantat Marken zoekt leden!

Gemengd koor Marcantat bestaat volgend jaar 60 jaar en bestaat uit 30 leden.

Nieuwe mannelijke leden zijn zeer welkom omdat er altijd gebrek is aan tenoren en bassen.

Uiteraard zijn vrouwelijke leden ook welkom.

Er wordt een uitgebreid repertoire gezongen componisten als Faure, Mozart, Mendelssohn maar ook hedendaagse componisten als Jenkins en Andy Beck komen aan bod.

Naast de regulieren concerten is er ook altijd een uitvoering rond de Kerstdagen 'Lessons and Carols' kortom het koor zingt van Klassiek tot modern.

Er wordt iedere woensdagavond gerepeteerd. Wilt u weten of zingen bij Marcantat iets voor u/je is?

Ga naar www.marcantat.jouwweb.nl of neem contact op met:

Cees Moenis, Zuiderzeeweg 56 Marken.
06052333810 of ckmoenis@kpnmail.nl



Voor alle leden en aankomende leden, **Woensdag 23 augustus om 19.45 uur** beginnen onze repetities In de Patmoskerk op Marken, Hoogkamplaan 1

Wil je eerst eens komen luisteren.....is prima en we zien u/je graag komen.

Groet

Sijtje Stoker

Voorzitter GCK Marcantat.



Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

NIEUWSBERICHT Haarlem/Antwerpen, augustus 2023, deel 1

2022: Wereldwijd 35,5 miljoen Bijbels verspreid

In 2022 kregen wereldwijd 35,5 miljoen mensen een complete Bijbel tegen 30 miljoen in 2021. Dit meldt United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van de ruim 150 Bijbelgenootschappen, in zijn rapport over 2022.

‘Dit is waarvoor we zijn opgericht’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). ‘Er zijn nog steeds veel situaties waarin mensen graag een eigen Bijbel willen hebben, maar niet zonder hulp aan een exemplaar kunnen komen.

De Bijbel geeft kracht en inspiratie, juist ook in moeilijke tijden.

Daarom zetten de Bijbelgenootschappen wereldwijd alles op alles om zoveel mogelijk mensen toegang te geven tot de Bijbel, als boek, digitaal of in audiovorm.’

Als belemmerende factoren noemt de UBS de ontregelde productie en distributie en de stijgende prijzen, vanwege onder meer de oorlog in Oekraïne. Desondanks werden in 2022 in totaal 166,4 miljoen Bijbels en deeluittagen verspreid; nagenoeg evenveel als de 169 miljoen in 2021.

Digitale groei wereldwijd

De digitale Bijbelverspreiding groeit sinds jaren gestaag. De terugval in 2021 was tijdelijk, laat het UBS-rapport zien. Om een indruk te geven van de aantallen: in 2010 werden wereldwijd digitaal ongeveer 200.000 Bijbels gedownload en vorig jaar 10 miljoen.

Het NBG ziet de digitale groei ook in Nederland en Vlaanderen. Het aantal gebruikers van de app Mijn Bijbel steeg met 8% tot 176.000. Vooral in Vlaanderen was er een sterke groei van 42%. Ook online Bijbellezen zit in de lift: in 2022 lazen bijna 1,4 miljoen mensen de Bijbel via de Bijbelwebsite.

Bijbels voor Oekraïense vluchtelingen

Wat ook opvalt in het UBS-rapport is de inzet voor Oekraïne. Het Oekraïens Bijbelgenootschap verspreidde een half miljoen Bijbels en kinderbijbels.

Het NBG en enkele andere Bijbelgenootschappen verspreidden een kwart miljoen exemplaren onder Oekraïense vluchtelingen in landen rondom Oekraïne.

Vluchtelingen in Nederland kregen via het NBG 8.500 Bijbels en Bijbelgedeelten in handen.

Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, Contactpersoon Anneke Commandeur



Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

NIEUWSBERICHT Haarlem/Antwerpen, augustus 2023, deel 2

100 jaar Bijbel in boeddhistisch Cambodja, door Peter Siebe

‘Ik vond de God waarnaar ik op zoek was’

‘Willen jullie hier het evangelie brengen? Ik houd jullie niet tegen, maar je zult geen succes hebben.’

Dat zei de Franse gouverneur in 1923 tegen twee Amerikaanse zendelingen die in Cambodja de Bijbel

gingen vertalen. 100 jaar later vierde Cambodja een groots eeuwfeest met de Bijbel. Bun Na was erbij.

‘We waren er met 30.000 christenen. Indrukwekkend!’, zegt Na. Na is projectleider van de Studiebijbel

in het Khmer, waar het Cambodjaans Bijbelgenootschap (CBG) momenteel aan werkt. ‘Nog nooit eerder

was in ons land zo’n groot christelijk evenement gehouden.

Zelfs de premier en de minister van godsdienst bezochten het feest.’

Ongekende vreugde

Bun Na werd geboren in een boeddhistisch gezin. Hoe leerde hij de Bijbel kennen?

‘In 2001 ging ik mijn tante in Phnom Penh wonen. Zij was christin. Dankzij haar steun kon ik bij New Life Fellowship Engels studeren. Zij en mijn docenten vertelden me over Jezus, over vergeving van zonden, liefde, genade en barmhartigheid. Ik had nog nooit eerder zoveel vreugde gevoeld!

Ik begreep dat Jezus de enige echte God is, de God waarnaar ik op zoek was geweest.

Na mijn bekering ging ik de Bijbel lezen om meer over Jezus en God te weten.

Jezus stierf en stond op om iedereen te redden — ook mij. Hij is mijn herder en helper, die mij nooit verlaat.

Ik probeer te leven zoals Jezus zegt in Matteüs 22:34-40: God liefhebben met heel mijn hart en ziel en al

mijn krachten, en anderen behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden.’

Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, Contactpersoon Anneke Commandeur