

Protestants Marken



Jaargang 17 nummer: 35

verschijnt wekelijks

Zaterdag 2 september 2023

Kerkdienst Zondag 3 september 2023

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Grote Kerk

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Dirk Kes
Kosters	Jan Blijleven, Hein Zeeman en Jan Piet van Altena
Eerste Collecte	Kerk in Actie Wereld Diaconaat Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Kerktaxi	Koos Zwiers telefoon 0610759951

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	3 september	Matteüs 17:14-23	Niets is onmogelijk
Maandag	4 september	2 Koningen 18:13-25	Hizka uitgedaagd
Dinsdag	5 september	2 Koningen 18:26-37	Het volk uitgedaagd
Woensdag	6 september	2 Koningen 19:1-13	Laat je niet ontmoedigen
Donderdag	7 september	2 Koningen 19:14-28	Ik ken je
Vrijdag	8 september	2 Koningen 19:29-37	God beschermt en bevrijdt
Zaterdag	9 september	Matteüs 17:24-18:9	Valstrikken

Voorbede

1. Zegen het werk van de kerkenraad. Geef de ambtsdragers geloof en vreugde in de bijzondere taak die hen gegeven is.
2. Zegen de kinderen en jongeren. Dat er op school aandacht is voor ieders eigenheid en dat talenten kunnen worden ontwikkeld.
3. Help de jongeren op de weg van het geloof. Geef dat zij zich thuis voelen in de kerk en serieus genomen worden.
4. Dank U voor het werk van het Werelddiaconaat, dat altijd in actie is voor de naaste; dichtbij en ver weg.
5. Breng verlichting aan alle zieken met zorgen en pijn. Geef hoop en nieuwe kracht.
6. Troost verdrietige mensen omdat ze iemand moesten afstaan aan de dood en alleen met een herinnering verder moeten.
7. Geef ons kracht om te blijven geloven in onze dromen, om telkens anders te kijken naar de mensen om ons heen.

Aagtje Commandeur van Riel

De God van het licht en de duisternis. Uitspraak Kabbalist

God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis.

1 Johannes 1 : 5

In het zomernummer van “*VERTEL het door*” stond onder de rubriek *De boekenplank van...* op nummer 1 “Mienke & Margaret”. Velen op Marken kochten dit boek in 1976 tijdens een boekenactie. Het verhaal gaat over twee verpleegsters die door rebellen gevangen genomen werden in het oerwoud van Thailand. Op Marken hebben we het lepra-project van de twee verpleegsters gesteund. Hun gevangenschap had een impact op Marken. Er ontstond een gebedsgroep en ook op zondag werd er door een gemeentelid speciaal voor de zendelingen gebeden. De reden dat ze gevangengenomen waren was om losgeld te krijgen van de zendingsorganisatie. Een methode die nog steeds veel wordt gebruikt. Bendes kopen op deze manier de macht, een macht met veel wreedheden: misbruik van wapens, verkrachtingen, drugsgebruik en absolute gehoorzaamheid aan de duisternis.

De zendingsorganisatie verzamelden niet het geld in voor deze boeven, anders zou er op elk hoofd van een zending een geldbedrag staan. ‘Maak u vrienden met de onrechtvaardige mammon’, zegt Gods Woord. Deze bandieten konden op deze wijze geen vrienden worden. Dan zou je de macht in handen geven van het duister. Wij die de God van Israël volgen staan in het licht van Hem die de wereld schiep. Die God komt alle eer toe en in Zijn licht willen wij staan.

De twee zendelingen werden doodgeschoten.

Voor sommigen op Marken een reden om niet meer te bidden. Mijn vraag is: “Heeft Satan en daarmee zijn duistere macht ons toch in zijn klauwen gekregen?” Dat kan niet waar zijn!



Zoek het boek nog eens op en ga het lezen. Vooral bladzijde 170 en 171 zijn interessant. Daar lezen we hoe verschillende mensen droomden dat Margaret en Mienke vrij zijn. Twee gestalten liepen weg het licht tegemoet.

In God is geen spoor van duisternis. Wij zijn God niet, wij zijn mensen die kunnen kiezen voor het licht en voor het duister. Velen zijn tot geloof gekomen door het getuigenis van Mienke en Margeret. Daarvan werden sommigen zending. Bijzonder vind ik dat één van de bandieten ook tot geloof is gekomen. Jezus volgen is een weg naar het licht.

Ria Kaars

KERKCOLLECTES**JEUGDWERK**

Op 27 augustus 2023 is in de startdienst Vakantie Bijbelweek gecollecteerd voor World Vision:

- Opbrengst in kerkdienst: € 208,83
- Opbrengst op rekening van de Diaconie: € 25,50

DIACONIE

Door de Diaconie is verder in de periode 23 t/m 29 augustus 2023 ontvangen:

- Project Pakistan € 20,00
- Gift voor diverse collectes € 50,00
- Via QR-code voor EBC Zorg (collecte 16/7) € 1,50
- Via QR-code voor EZB (collecte 23/7) € 1,50
- Via QR-code voor Ronoylion (collecte 30/7) € 1,50
- Via QR-code voor Noah's Ark (collecte 6/8) € 1,50
- Via QR-code voor de Zending (collecte 13/8) € 1,50

ZENDING

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen en de Zending- en Evangelisatiecommissie.

Collecte Kerk in Actie**Werelddiaconaat 3 september**

Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en historische realiteit van hun land. Met een speciaal onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights jonge Israëli's - voor hun verplichte dienstdienst begint - meer over mensenrechten en welke plek deze in het jodendom hebben.

Ook zijn er ontmoetingen met leeftijdsgenoten, zoals met Palestijnse jongeren uit de Westbank of asielzoekers uit Afrika. Hierdoor leren jonge studenten op een nieuwe manier naar hun landgenoten kijken. Kerk in Actie ondersteunt dit belangrijke werk voor jongeren in Israël.

We bevelen de collecte van harte bij u aan.

Namens de diaconie,

Eef Visser

**Vanuit de pastorie****Eerst iets rechtzetten!**

Vorige week schreef ik hier in het kerkblad het volgende over dominee Boomsma: 'Donderdag 30 augustus 1973 was een bijzondere dag op Marken. Toen kreeg de Gereformeerde Kerk van Marken een nieuwe dominee.' De datum van bevestiging is niet correct. Het had – natuurlijk zou ik zeggen – 'zondag 30 september 1973 was een bijzondere dag op Marken' moeten zijn. De datum waarop dominee Boomsma binnenkort hier op Marken voorgaat is wel correct. U kunt zondag 10 september dus met een gerust hart in uw agenda noteren. Weet je welkom.

Uitnodiging dertigers voor brainstorm-dag gebouwen

Voor de zomervakantie heeft het college van kerkrentmeesters opdracht gegeven aan de partijen van het Platform Duurzaam Gemeente Perspectief om ons verder op weg te helpen bij de keuze voor een van de drie scenario's die de gebouwencommissie vorig jaar heeft geformuleerd (zie: www.duurzaamgemeenteperspectief.nl).

Donderdag 14 september van 10.00 tot 16.00 uur is er een brainstormsessie waarin we met elkaar nadenken over wat we als protestantse gemeente hier op Marken aan gebouwen nodig hebben om gemeente te zijn. We houden daarbij ook het nieuwe beleid voor de komende jaren in het oog zoals dat in het beleidsplan staat.

De kerkrentmeesters hebben al verschillende mensen uitgenodigd voor deze dag maar we zijn nog dringend op zoek naar dertigers. Wie van de dertigers wil een dag met ons meedenken over de toekomst wat gebouwen betreft? Meld je daarvoor aan bij Klaas Zondervan, Kets 42. Dat kan bijvoorbeeld door een e-mail te schrijven naar kczondervan@ziggo.nl of een berichtje te sturen naar 06 37134569.

Startbijeenkomst Gemeente Groei Groep

Volgende week beginnen de scholen weer. Het luidt het einde van de zomer in. In de kerk komen langzaam alle activiteiten weer op gang. We hebben het dan bijvoorbeeld over de Gemeente Groei Groep. Donderdag 14 september staat de startbijeenkomst op het programma. We beginnen de avond om 20.00 uur en komen bij elkaar in de bovenzaal van Gebouw Hoogh. De invulling van de avond heeft een ontspannen karakter met koffie en taart, waarbij we het boekje 'Randfiguren' nog even terzijde laten liggen. Voor meer informatie verwijst ik iedereen naar het jaarprogramma verderop in dit kerkblad. Wie graag wil aansluiten bij onze groep is van harte welkom!

Herdenken overledenen in kerkdiensten

Uit ervaring blijkt dat het niet altijd voor iedereen duidelijk is welke uitgangspunten onze gemeente hanteert rondom het herdenken van overledenen. We kennen twee vormen van herdenken. De ene vorm vindt plaats aan het eind van het kerkelijke jaar, op de zogenaamde eeuwigheidszondag. Dat is meestal de laatste zondag van november, voor de start van de Advent die het nieuwe kerkelijke jaar inluidt. Aan het eind van het kerkelijke jaar herdenken we de leden van onze geloofsgemeenschap die overleden zijn. En we trekken de kring breed door alle mensen die op Marken hebben gewoond, en overleden zijn, te herdenken.

De tweede 'vorm' van herdenken vindt plaats in de kring van onze geloofsgemeenschap. In de regel hebben we het dan over mensen die lid zijn van onze gemeente. Als iemand uit onze geloofsgemeenschap overlijdt dan wordt de overledene herdacht in de zondagse kerkdienst met een moment van stilte en een psalm of lied.

Bewust spreek ik van 'in de regel'. Het komt namelijk weleens voor dat mensen per ongeluk geen lid meer zijn van onze gemeente. Strikt genomen wordt iemand dan niet herdacht, maar daar willen we in de praktijk niet moeilijk over doen. Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om te zeggen dat het goed is om je lidmaatschap van onze gemeente in de gaten te houden. Vooral wanneer er sprake is van verhuizingen dan is oplettendheid geboden. Laat je wijkouderling of onze ledenadministratie weten of je lid van onze gemeente wilt blijven. (stuur een email naar: ledenadministratie@protestantsmarken.nl)

Nu we het toch over lidmaatschap hebben...

Sinds een aantal jaren is het ook mogelijk om 'vriend' van onze gemeente te worden. Er zijn al een paar mensen die met hun vriendschap uitdrukking geven aan hun verbondenheid met onze geloofsgemeenschap. Ik vermoed dat er best wel meer mensen zijn die onze kerkgemeenschap een warm hart toedragen maar voor wie een lidmaatschap minder passend is. Dan is vriend van onze gemeente worden misschien wel een mooie mogelijkheid om gestalte te geven aan onze verbondenheid. Weet je ook als vriend welkom! Een email naar onze ledenadministratie is genoeg (zie hierboven)

Ten slotte

We ronden weer af met een wekelijkse groet namens de inmiddels bekende 'drie van de pastorie'.

Liturgie zondag 3 september 2023

De 11e zondag van de zomer om 10.00 uur in de Grote Kerk.
Protestantse Gemeente te Marken.



Protestantse gemeente
Marken



appostel



Rekeningnummers

D: NL75 RBRB 0841 3778 47

K: NL69 INGB 0000 1609 62

t.n.v. Protestantse Gemeente Marken

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 84 vers 1 en 3.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Bemoediging en groet.

Lied 280 'De vreugde voert ons naar dit huis' couplet 1, 2 en 3.

Verootmoedigingsgebed.

Lied 280 couplet 4 en 5.

Regels ten leven.

Lied 280 couplet 6 en 7.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Lied voor de kinderen: 348 'Heer van uw Kerk' couplet 1.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Exodus 2,23-3,10.

Antwoordpsalm: 68 vers 3 en 11.

Verkondiging: *Vuur van vernieuwing*' n.a.v. Exodus 3 vers 2-3.

Lied 686 'De Geest des Heren heeft' couplet 1, 2 en 3.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Inzamelen van de gaven.

Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Zending en zegen

Slotlied: 422 'Laat de woorden die we hoorden' couplet 1, 2 en 3.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

Programma Gemeente Groei Groep 2023-2024

Protestantse Gemeente Marken

Auteur drs. Hubrecht Z. Klink

Datum 31 mei 2023

Gewijzigd

Toelichting en programma

We beginnen de startbijeenkomst in september met taart, hapje en drankje. Het programma bestaat uit 5 bijeenkomsten en een weekend dat in februari gepland is. En we eindigen met een feestelijke slotbijeenkomst met een gezamenlijke maaltijd in de hal van de Patmoskerk.

Afgelopen winter zijn we met het bijbelstudieboekje van Johan Visser 'Randfiguren' begonnen en daar gaan we mee verder. Het programma van het GGG-weekend vullen we met hoofdstukken uit het boekje van Niels de Jong over Paulus.

	Onderwerp	Hoofdstuk	Data
—	Startbijeenkomst	--	14-09-2023
1	De wijzen uit het Oosten	6	12-10-2023
2	De barmhartige Samaritaan	7	02-11-2023
3	De Kanaänitische vrouw	8	30-11-2023
4	Zacheüs	9	18-01-2024
—	Weekend GGG	--	09-02-2024 tot 11-02-2024
5	Barabbas	10	07-03-2024
—	Slotbijeenkomst (gezamenlijke maaltijd)	--	11-04-2024

Praktische informatie

De bijeenkomsten houden we in de bovenzaal van Het Gebouw Hoogh op donderdagavonden van 20:00 tot 22:00 uur.

Contactpersoon en organisator GGG is: Aaltje Maas – Van Altena
 Zuiderzeeweg 46
 wfmaas@xs4all.nl
 0299 601720

Herinnering aan

Pietertje Springer

*sinds 14 januari 1966 echtgenote van Hein Cornelis Zeeman
overleden op 25 augustus 2023 in de leeftijd van 76 jaar*

Het liefst ging ze niet alleen, vooral niet wanneer het een feest betrof, of iets dergelijks. Ze nam dan graag iemand mee. Op die manier was ze minder onzeker over zichzelf. Niet zo vreemd dat Piety – want zo kennen veel mensen haar – liever iemand naast zich had. Wat is een mens alleen, op zichzelf aangewezen? Wij mensen worden pas echt mens, in relatie. Als we iemand naast ons hebben of Iemand naast ons weten.

Wie ben je als je als mens op jezelf aangewezen bent? De rijkdom aan ideeën verschraalt en er is niemand meer die je corrigeert. Anders gezegd: er is niemand die je bijstuurt als dat nodig is. En dat heeft ieder mens op z'n tijd nodig. Niet altijd prettig maar wel ontzettend nuttig. Met iemand naast je raak je minder snel uit koers. Je wordt zo door anderen door het leven geloodst.

Over loodsen ging het tijdens de uitvaartdienst in de Grote Kerk. Loodsmanen loodsen met veel stuurmanskunst en kennis van de vaarroutes grote schepen in een veilige haven. Een kundige Loodsman kon Pietertje wel gebruiken. Haar karakterologische aanleg voor onzekerheid over haar eigen koers werd namelijk versterkt door het tekort aan positieve bevestiging in haar thuishaven. Gelukkig kwamen die goede ervaringen gaandeweg haar leven wel. In het huishouden van burgemeester De Boer, en later tijdens haar werk in de wereld van mode en kleding. Het bracht haar tot bloei. Om over de aandacht die ze als jong Marker meisje van Hein Cornelis Zeeman kreeg nog maar niet te spreken. Het waren ervaringen die haar niet alleen goed deden maar Pietertje ook op koers hielden in het leven. Met op de achtergrond de beste Loodsman die je als mens maar bedenken kunt.

Deze beste Loodsman zorgde er niet alleen voor dat ze op een goede manier over 's levenszee wist te varen maar Hij zorgde er ook voor dat ze niet strandde voordat ze de veilige haven aan de overkant bereikte. Want deze Loods deed en doet wat Hij ooit beloofde toen Pietertje op 20 juli 1947 werd gedoopt. Hij beloofde nooit van haar zijde te wijken – zoals Jesaja 43 zo mooi schrijft – en ervoor te zorgen dat het water haar niet zou overstromen. En mocht de vaarroute gevaarlijke delen bevatten dan was de Loodsman aan boord. Hij heeft kennis van zaken als het om het leven gaat. Met deze Loods aan boord hoefde Pietertje niet onzeker te zijn. Hij liet haar niet alleen tijdens haar laatste reis.

Ds. Hubrecht Z. Klink

Ik dwaal wat rond in mijn verleden
 Maar hoe zat het ook alweer?
 Ik klamp mij vast aan het heden
 Maar het vergeten wordt steeds meer
 Al die woorden, al die namen
 Ik kan er moeilijk bij
 Waar is dat scherpe geheugen?
 Het hoorde zo bij mij
 Waar is die snelle denker
 Dit hoofd herken ik niet
 Een op drift geraakte denker
 Die door de mist steeds minder ziet
 Ik zal alles accepteren
 En ik wil buigen als het riet
 Maar vergeten...vergeten wil ik niet



Met mooie en liefdevolle herinneringen hebben wij afscheid moeten nemen van
 mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma

Pietertje

Pietertje Zeeman-Springer

17 mei 1947

25 augustus 2023

Hein Cornelis

Nelly en Edwin
 Maikel en Patricia
Levon
 Charissa en Jacob

Dirk en Elisabeth
 Sanne en Lorenzo
 Femke en Wibren

Geen bezoek aan huis.

De afscheidsdienst vindt plaats op donderdag 31 augustus om 14.00 uur in de Grote Kerk, Kerkbuurt 13 op Marken. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene begraafplaats op Marken.

Voorafgaand aan de afscheidsdienst is er gelegenheid tot condoleren in de Grote Kerk van 12.45 tot 13.45 uur.

Na afloop bent u welkom voor een kopje koffie in Dorpshuis het Trefpunt, Kerkbuurt 90 op Marken.

Botterstraat 20, 1156 CH Marken

Had ik een maar een dag die ik je geven kon
 Dan gaf ik jou een dag vol van dit licht
 En als ik een lied voor je zingen mocht
 Zong ik het liefst de zon op jouw gezicht

En die grijze wolk die het zonlicht zeeft
 Maakt dat je niet gewoon bestaat maar leeft
 En die grijze wolk van wat is gebeurd
 Maakt als 'ie breekt wat grijs was weer gekleurd

Zonlicht op jouw schouders en je glimlacht
 Zonlicht in je ogen en je traant
 Zonlicht op het water glinstert prachtig
 Zonlicht maakt weer leven van bestaan

Verdrietig dat we veel te snel afscheid hebben moeten nemen van Piety,
 onze lieve zus, schoonzus en tante.

We wensen Hein, Nelly en Edwin, Dirk en Elizabeth en hun kinderen en
 kleinzoon heel veel sterkte toe.

Nelly en Piet †
 Jacob en Aaltje
 Pieter en Nelly
 Valentine en Robert
 onze kinderen en kleinkinderen



*Woorden die verdwijnen nog voor je ze kan zeggen
 terwijl je in je hoofd zoveel weet uit te leggen*

Het droevige bericht bereikte ons, dat Pietie, de vrouw van onze neef Hein op
 25 augustus is overleden.

Wij wensen Hein, Nelly en Edwin, Dirk en Elizabeth, kleinkinderen en achterkleinkind
 heel veel sterkte toe om dit verlies een plekje te geven.

Wolmet en Jan
 Lijs en Sjaak
 Grietje en Dick
 Lobberig en Jan
 Willy en Ben

De mensen van voorbij,
 zij blijven met ons leven.
 De mensen van voorbij,
 ze zijn met ons verweven
 in liefde, in verhalen,
 die wij zo graag herhalen,
 in bloemen, geuren, in een lied,
 dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij,
 zij worden niet vergeten.
 De mensen van voorbij,
 zijn in een ander weten.
 Bij God mogen ze wonen;
 daar waar geen pijn kan komen.
 De mensen van voorbij
 zijn in het licht, zijn vrij.

Verdrietig dat wij haar al een tijd moesten missen, maar nog
 verdrietiger door het overlijden van onze lieve buurvrouw

Pietertje

Wij wensen Hein, kinderen en (achter)kleinkinderen heel veel
 sterkte.

Buren uit de Botterstraat

Jullie verdriet kunnen wij begrijpen,
 Jullie gemis voelen wij aan.
 Wij weten niet goed wat te zeggen,
 Maar wel dat wij als vrienden rondom jullie staan.

Toch nog plotseling hebben wij afscheid moeten nemen
 van onze vriendin

Piety

Wij wensen Hein
 Nelly en Edwin
 Dirk en Elizabeth
 kleinkinderen en achterkleinkind
 veel sterkte toe met dit verlies.

Neel en Paul
 Aagje
 Lijs en Sjaak

Rommelmarkt:

Op de rommelmarkt is er van alles te koop van antiek tot nieuwe spullen. Ook zal er **Markerklederacht** (misschien nog iets nodig voor de IJsbruiloft!) verkocht worden. Daarnaast is er kleding te koop, vinted maar ook nieuwe kleding.

Voor een avondje nostalgie zijn er lp's en singeltjes te koop.

De spullen voor de rommelmarkt kunnen gebracht worden naar de Patmoskerk op donderdagavond 31 augustus van 19.30 t/m 20.30.

Taartbakkers:

Om van ons terras een succes te maken zoeken wij nog taartbakkers. Dit kan een Markertaart zijn maar ook elke andere taart is welkom.

Neem hiervoor contact op met de commissie.

Voor vragen:

Trijn Boes	06 23434009
Pietertje Commandeur	06 20824063
Adrie Visser	06 28929232
Geertje Schouten	06 29291572

Kiendata 2023/2024

Vrijdagavond 29 september, Vrijdagavond 27 oktober, Vrijdagavond 24 november, Vrijdagmiddag 29 december, Vrijdagavond 26 januari, Vrijdagavond 23 februari, Zaterdagmiddag 16 maart

Rommelmart

Patmoskerk

Programma

Rommelmart:

Vrijdag 1 september van 14.00 – 22.00 uur

Zaterdag 2 september van 10.00 – 13.00 uur

Kienen:

Zaterdag 2 september om 14:30 uur

Tijdens het kienen zal ook het
“rad van fortuin” draaien!



Enveloppenstand: alle dagen



ONS TERRAS IS BEIDE DAGEN
GEOPEND VOOR EEN KOPJE
KOFFIE MET WAT LEKKERS
(bijv. Markertaart) OF EEN
BORREL!!