

Protestants Marken



Jaargang 17 nummer: 38

verschijnt wekelijks

Zaterdag 23 september 2023

Kerkdienst Zondag 24 september 2023

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Patmoskerk

Start Jeugdwerk

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Sebastian van der Pluijm
Kosters	Piet Boes en Freek Visser
Kindernevendienst	Nathanja Moenis
Eerste Collecte	Kerk in Actie Werelddiaconaat Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Kerktaxi	Robbie Zwiers telefoon 0652410698

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	24 september	Matteüs 20:1-16	De laatsten zullen de eersten zijn
Maandag	25 september	Matteüs 20:17-28	Dien de ander
Dinsdag	26 september	Matteüs 20:29-34	Open onze ogen
Woensdag	27 september	2 Koningen 22:1-13	De boekrol met de wet
Donderdag	28 september	2 Koningen 22:14-20	Onheil over Jeruzalem
Vrijdag	29 september	2 Koningen 23:1-14	Josia maakt schoon schip (1)
Zaterdag	30 september	2 Koningen 23:15-30	Josia maakt schoon schip (2)

Voorbede

1. Zegen het jeugdwerk en het catechesewerk. Dat jongeren enthousiast mogen worden om samen het christelijk geloof durven uit te dragen.
2. Schenk wijsheid aan de politici van ons land. Dat zij in harmonie tot elkaar komen om politieke verantwoordelijkheid te nemen en het hart laten spreken.
3. Zegen onze koning en zijn gezin bij alle taken en verantwoordelijkheden die het koningschap met zich meebrengt.
4. Ontferm U over allen die slachtoffer zijn geworden van natuurgeweld. Wees hen nabij in wanhoop en verdriet.
5. Geef kracht en hoop aan de zieken en hen die herstellende zijn van een operatie. Wees bij hen in pijn en strijd.
6. Draag ons Heer en koester ons als we denken aan de mensen die we missen.
7. Maak ons een orkest van Uw vrede, ieder een instrument, ieder een ruimte. Samen zoekend naar de muziek.

Aagtje Commandeur van Riel

Wandelen met God

*'Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.'* (Micha 6:8).

De profeet Micha ontvangt een speciale profetie om door te geven aan het volk, om nog eens extra de aandacht te vestigen op wat God van de mensen verwacht.

'Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil'.

Allereerst om *recht* te doen, door rechtvaardig te zijn.

Om *trouw te betrachten*, want ook dat is een punt waar velen struikelen.

Trouw zijn, en met volharding de weg gaan.

Het niet af laten weten, maar met Gods hulp vasthouden aan Zijn weg.

Ook *nederigheid* wordt niet vergeten, want de hoofdzonde van de mens is zijn hoogmoed.

God wil, dat wij in de geest van rechtvaardigheid, getrouwheid en nederigheid met Hem zullen wandelen.

Vanaf het begin van de schepping is er sprake van een God, die met de mens wil wandelen.

Kunnen wij ons dat voorstellen? Wij hebben daar toch geen tijd meer voor?

Natuurlijk hebben we wel tijd voor de dingen die we graag doen!

Sommige mensen hebben volop tijd voor allerlei hobby's, anderen spenderen hun tijd om met familie, vrienden en kennissen door te brengen, en komen nergens anders meer aan toe.

Maar als we met God willen wandelen moeten we tijd nemen om met Hem door te brengen.

Dan is er tijd voor bijbellezen en gebed, dan is er ook tijd voor de diensten, bidstonden, bijbelstudies en andere activiteiten in het Koninkrijk Gods.

In het Oude Testament zijn er slechts *enkelen* van wie beschreven staat, dat zij echt met God wandelden en van de profeten waren er meer valse dan echte profeten, en van de priesters meer onwaarachtige dan getrouwe priesters, en van de koningen slechts enkelen, die in de waarheid wandelden, en van het volk bedreef het grootste deel afgoderij!

Ook in het Nieuwe Testament worden de gemeenten steeds weer vermaand om zich dagelijks te bekeren en in het licht te wandelen.

Het is dus geen vanzelfsprekende zaak, dat Gods kinderen ook echt met God wandelen.

Velen houden er een dubbel leven op na. Met één been in de wereld en met het andere in het Koninkrijk Gods. Is er nog het vuur, de getrouwheid en de eerste liefde?

Krijgen geestelijke gaven in ons leven nog een kans?

Of zitten wij alleen maar vol van kritiek op van alles en nog wat.

Van twee mannen uit het Oude testament, Henoch en Noach, wordt beschreven (hoewel niet meer letterlijk in de nieuwste twee vertalingen): dat zij wandelden met God:

'Toen Henoch vijftig jaar geleefd had, verwekte hij Methusalah. En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalah verwekt had, driehonderd jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijftig jaar. En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen.' (Genesis 5 : 21 – 24).

'Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man; Noach wandelde met God.' (Genesis 6 : 9).

Wat kunnen we van hen leren?

Henoeh en Noach hadden gehoord van de Hof van Eden, van Adam en Eva en van de val in het paradijs. Ze hadden gehoord van de belofte van de komende Verlosser.

Zij hadden ontdekt dat er een weg terug mogelijk was.

Zij hadden de juiste keuze gemaakt om Hem na te volgen.

Wandelen met God betekent je vertrouwen stellen op Hem, en al lezend, pratend en biddend steeds meer gaan begrijpen van Zijn belofte en Zijn Koninkrijk.

Pieter C. Springer

Want onze Heer is trouw aan Zijn verbond
en Hij bemint wie wandelen in Zijn wegen.

Al wie op aarde rechte paden vond,
gaat blij het blinken van Zijn aanschijn tegen.

Psalm 11 : 3

Wie zult Gij noden in Uw tent,
Wie op Uw heilige berg doen wonen?
Hem die, o Heer, Uw recht niet schendt,
in heel zijn wandel U erkent,
die zult Gij u een gastheer tonen.

Psalm 15 : 1

KERKCOLLECTES en GIFTEN

KERK

Ten behoeve van de Kerk is ontvangen in augustus:

Datum	Collecte - Contanten	Collecte op rekening	Collecte - SKG QR Code	Vreemdelingen Bussen SKG QR code	Vreemdelingenbu ssen – contant	Giften op huis bezoek	Giften rekening	Totaal
6-aug	107,90	33,00	1,50		206,26			348,66
13-aug	131,40	38,00	1,50	28,00				198,90
20-aug	135,80	17,00	1,50	25,00	174,00			353,30
27-aug	158,80	45,50	2,50					206,80

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

Startdienst jeugdwerk zondag 24 september 2023

De 1^e zondag van de herfst, om 10.00 uur in de Patmoskerk. Jaarthema Protestantse Kerk in Nederland: *'Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde'*.

Vorbereiding op de binnenkomst

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Binnenkomst

Lied 281 'Zoals een hert dat verlangt naar water' uit

Opwekking (naar Psalm 42).

Bemoediging en groet.

Lied 971 'Zing een nieuw lied voor God de Here' couplet 1, 2 en 3 (orgel).

Bidden om de hulp van de Heilige Geest.

Lied 'Waar je woont op deze wereld' couplet 1, 2 en 3 (melodie 'Alle Menschen werden Brüder').

Kinderen naar de kindernevendienst.

De Bijbel

Lezen uit Handelingen 8 vers 26-40 (BGT).

Lied 969 'In Christus is nog west nog oost' couplet 1 t/m 4 (orgel).

Preek: *'Van tempel naar water'* n.a.v. Handelingen 8 vers 27 en 39.

Lied 454 'Zegen, aanbidding' uit Opwekking.

Bidden en delen

Toelichting op doelen van de gaven.

Inzameling van de gaven terwijl we luisteren naar muziek van Iris en Efron.

Dankzegging, voorbede en het Onze Vader.

Opdracht en zegen

Slotlied: 675 'Geest van hierboven' couplet 1 en 2 (orgel).

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).



Protestantse gemeente
Marken



appostel



Rekeningnummers

D: NL75 RBRB 0841 3778 47

K: NL69 INGB 0000 1609 62

t.n.v. Protestantse Gemeente Marken

Orgel

Sebastian van der Pluijm

Muzikale bijdrage van

Gospelduo Iris en Efron

Startdienst jeugdwerk – jaarthema ‘Ga mee!’

Het weer is omgeslagen. De uitzonderlijke nazomer van de afgelopen weken heeft plaatsgemaakt voor koeler en wisselvalliger weer. Een weertype dat past bij het jaargetijde. We zijn op weg naar de herfst en dat betekent dat het in de kerk langzaamaan tijd wordt voor alle kerkelijke activiteiten zoals het jeugdwerk en het geloofsondericht.

Zoals ik vorige week al schreef staat de kerkdienst van aanstaande zondag in het teken van de start van het jeugdwerk. We sluiten aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland: ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’. En daarom lezen we over de diaken Filippus die een Ethiopiër doopt, ergens tussen Jeruzalem en Gaza. Deze doop markeert een eerste ‘grensovergang’ in de liefdesbeweging van God de Vader naar de wereld. De deur naar heidense, niet-Joodse volken gaat open. En die beweging zet door tot op de dag van vandaag en wij zijn geroepen om in het kielzog van Filippus, met hopelijk evenveel enthousiasme te vertellen over het bijzondere van Jezus van Nazareth. Daarover zondag meer. De kerkdienst start om 10.00 uur, in de Patmoskerk. Het bekende gospelduo Iris & Efron is bij ons te gast. Kom jonge mensen, ga mee!

Denkdag gebouwen @14/09 met Platform Duurzaam Gemeente Perspectief

Donderdag jongsleden was een intensieve dag. Met een groep van ruim 20 gemeenteleden kwamen we bij elkaar om te praten over de toekomst van onze protestantse gemeente, en wat die toekomst betekent voor onze gebouwen. We hebben gepraat over waar we met elkaar naar toe willen. In een poging om niet alleen te kijken naar wat moet maar ook naar wat we willen. Niet alleen denken vanuit verlies maar ook ergens van durven dromen. Een stap naar voren zetten met het oog op komende generaties. De beweging die we aan het maken zijn met het nieuwe beleid als ruggensteun.

Tijdens deze ‘denkdag’ dachten we na over vragen rond drie domeinen: gemeente, gebouw en kapitaal. Het laatste domein ging niet enkel over geld maar ook over menselijk kapitaal, de bestuurskracht en bemensing.

In de komende weken wordt door de partijen die het platform Duurzaam Gemeente Perspectief hebben opgezet, gewerkt aan een advies. Dat advies zal een analyse bevatten van de technische staat van onze gebouwen en welke investeringen we eventueel moeten doen om deze in stand te houden of bij de tijd te brengen. En er zal een aantal scenario’s worden aangedragen met een bijbehorend advies welk scenario het meest verstandig is om te kiezen.

Het laatste woord is nog niet gezegd en er komt in de loop van dit jaar zeker weer een moment waarop we alle gemeenteleden uitgebreid informeren over het verloop, de stand van zaken en de keuzes die voorliggen.

Marker IJsbruiloft – een terugblik

Zondag zindert bij veel Markers nog na. Het was een dag om niet te vergeten. Waar dit kleine plekje te midden der zee trots op mag zijn. Ruim 300 Markers gehuld in Marker goed. Een pracht gezicht. Nog mooier is om te zien dat jonge Markers maar wat graag van de partij willen zijn. Laten we inderdaad met z’n allen de schouders zetten onder dit werelderfgoed.

Gelukkig kunnen al die bessies en bappes weer op adem komen nu al dat Marker goed langzaam maar zeker weer de weg terugvindt naar de kledingkast. Laten we het daar echter maar niet te lang liggen want zodra er weer een christelijke feestdag te vieren valt in de kerk zou ik graag weer Markers in dracht welkom heten in de kerk. Mooie tradities moet je in ere houden...

Ten slotte

Alles wat er te zeggen en te schrijven valt, staat weer op papier. Vergeet de mensen niet die ziek zijn, met alle onzekerheden van dien. Denk ook aan hen die moeten zien te leren leven met verdriet. En dat valt waarachtig niet mee als je meer dan een halve eeuw samen bent geweest en inmiddels ook op hoge leeftijd gekomen bent. Ga er maar aanstaan. Een hand op de schouder, een enkele zin of een eenvoudig kaartje met een liefdevol woord, doet soms wonderen.

Goed, genoeg geschreven voor deze week, en daarom ronden we weer af met een gebruikelijke hartelijke groet aan u allen.

Ds. Hubrecht Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 06 21564286

DE CLUBS GAAN WEER BEGINNEN

Vanaf dinsdag 3 oktober a.s. willen wij weer starten met de clubs. Het seizoen zal worden afgesloten in de week voor Pasen 2024. De kosten bedragen €15,= per clubseizoen.

De Waterhoenen starten op dinsdag 3 oktober

Deze club is voor zowel jongens als meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar en zal om de week in **Gebouw Hoogh** worden gehouden op dinsdagavond van 19:00 tot 20:30 uur.

De Meisjesclub start op woensdag 4 oktober

Deze club is alleen voor meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar en wordt om de week gehouden in **Gebouw Hoogh** op woensdagavond van 19:00 tot 20:30 uur.

Op de eerste clubavond zullen de kinderen een "schema" mee naar huis krijgen. In de schoolvakanties is er geen club !!

**Ben je tussen de 8 en 12 jaar en lijkt het je leuk en gezellig,
dan ben je van harte welkom op
dinsdag 3 oktober of woensdag 4 oktober**

We hopen jullie op de club te zien !!

Verkiezing ambtsdragers 2024

Het moment om stil te staan bij het kiezen van nieuwe ambtsdragers is weer aangebroken. De gemeente krijgt ook dit jaar de gelegenheid om kandidaten voor de verschillende ambten naar voren te brengen.

Begin 2024 zullen zeven ambtsdragers aftredend zijn.

Als ouderling:

1. CeesJan Visser
2. Neeltje van Altena-Boneveld
3. Jannie Visser-de Groot (herkiesbaar)
4. Marie Zeeman-Appel (herkiesbaar)

Als diaken:

1. Eef Visser (herkiesbaar)
2. Neeltje Teerhuis Zeeman (herkiesbaar)

Als ouderling-kerkrentmeester: 1. Jan Uidam (herkiesbaar)

De kerkenraad spreekt de wens uit dat voor degenen die herkiesbaar zijn, door de gemeente géén namen worden ingediend. Hierin heeft echter niet de kerkenraad maar u het laatste woord.

Indien voor een ambt onvoldoende kandidaten naar voren worden gebracht, zal de kerkenraad zelf rechtstreeks kandidaten benaderen om te vragen of zij beschikbaar zijn voor het ambt waarvoor zij worden geroepen.

Behalve uw verantwoordelijkheid om briefjes in te leveren, vraagt de kerkenraad om het vinden van nieuwe ambtsdragers ook mee te nemen in uw gebed.

Briefjes met kandidaten kunnen uiterlijk 12 oktober 2023 worden ingeleverd bij de scriba (Buurt IV-18). Ook kunt u kandidaten doorgeven via e-mail: aagtje.com@gmail.com

**Kandidatenbriefje voor nieuwe ambtsdragers.
Ondergetekende wil voordragen in het ambt van:**

Ouderling:	
Diaken:	
Ouderling-kerkrentmeester:	

Naam:

Adres:

Datum:

Handtekening:

Wanneer u thuis nog postzegels en ansicht- en geboortekaarten heeft liggen, kunt u deze inleveren in de daarvoor bestemde inzamelbox, aanwezig in beide kerken.

Zodra de box vol is worden de kaarten/postzegels gesorteerd en naar een regionaal KIA inleverpunt gebracht. Vrijwilligers van Kerk in Actie verhandelen de postzegels via verkoopadressen in Nederland en nationale en internationale beurzen. De ansicht- en geboortekaarten verkopen ze aan verzamelaars op beurzen en bieden ze te koop aan via websites als Marktplaats.

In 2022 was de totale opbrengst (via de diverse inleverpunten) € 27.619,68. Met deze opbrengst kan Kerk in Actie en de GZB weer veel mensen ondersteunen!

Welke kaarten en/of postzegels kunnen worden ingeleverd?

- Ansichtkaarten (een enkele kaart met aan de ene kant een afbeelding en aan de achterzijde ruimte voor adres en postzegel. Let op! Knip de postzegel niet van de kaart!
- Uitsluitend dubbele kaarten van Anton Pieck, Voor het Kind en Stichting Kinderpostzegels
- Alle soorten geboortekaartjes
- Zelfgemaakte kaarten
- Losse postzegels

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
De Zending- en Evangelisatie Commissie





Het nieuwe KIENseizoen gaat beginnen!

**Vrijdagavond 29 september gaan we weer kienen in de
Patmoskerk.**

**Het kienen start om 20:00 uur, vanaf 19:30 uur staat de koffie
met cake klaar en bent u van harte welkom.**

De overige kien data zijn:

Vrijdagavond 27 oktober

Vrijdagavond 24 november

Vrijdagmiddag 29 december

Vrijdagavond 26 januari

Vrijdagavond 23 februari

Zaterdagmiddag 16 maart



STARBTDIENST JEUGDWERK

ZONDAG 24 SEPTEMBER 2023 OM 10:00 UUR
IN DE PATMOSKERK

“Van tempel naar water”



Vooranger: Ds. H.Z. Klink

Organist: Sebastian van der Pluijm

Muzikale begeleiding: Gospelduo Iris & Efron