

Protestants Marken



Jaargang 17 nummer: 39

verschijnt wekelijks

Zaterdag 30 september 2023

Kerkdienst Zondag 1 oktober 2023

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Grote Kerk

Viering Heilig Avondmaal

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Dirk Kes
Kosters	Kees Visser, Robbie Zwiers en Jan Piet van Altena
Kindernevendienst	Grétha van Belzen
Eerste Collecte	Diaconie
	Bankrekening NL75RBRB0841377847
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk
	Bankrekening NL69INGB0000160962
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Kerktaxi	Pieter de Groot telefoon 0652874829

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	1 oktober	2 Koningen 23:31-24:7	Joachaz en Jojakim
Maandag	2 oktober	2 Koningen 24:8-17	Jeruzalem in ballingschap gevoerd
Dinsdag	3 oktober	2 Koningen 24:18-25:7	Jeruzalem omsingeld
Woensdag	4 oktober	2 Koningen 25:8-17	Jeruzalem verwoest
Donderdag	5 oktober	2 Koningen 25:18-30	Juda in ballingschap gevoerd
Vrijdag	6 oktober	Matteüs 21:18-22	Als je maar gelooft
Zaterdag	7 oktober	Matteüs 21:23-32	Jezus' gezag

Voorbede

1. Dank U dat wij het Heilig Avondmaal mogen vieren en dat U het brood wilt breken met ons allemaal.
2. Zegen de diakenen met dienstbaarheid en kracht om te helpen en te dienen.
3. Geef dat mensen zich geroepen voelen om ambtsdrager te mogen zijn binnen onze kerkelijke gemeente. Geef hun vrijmoedigheid in hun keuze.
4. Leer ons eerbied te hebben voor Uw schepping en dank U dat er altijd mensen zijn die zich bekommeren om dieren in nood.
5. Ontferm U over de ouderen en de eenzame mensen op Marken. Dat er altijd iemand voor hen is die pijn in vreugde kan veranderen.
6. Geef kracht en hoop aan de zieken en hen die herstellende zijn van een operatie. Wees bij hen in pijn en strijd.
7. Draag ons Heer en koester ons als we denken aan de mensen die we missen.

Aagtje Commandeur van Riel

De tijd heelt geen littekens

In ieders leven vinden pijnlijke en droevige gebeurtenissen plaats. Soms voorspelbaar zoals het overlijden van je ouders op hoge leeftijd. Dat geeft een verdriet dat voor velen gemakkelijker te dragen is dan iets onverwachts dat je overvalt en dat op een andere manier ingrijpend is. Denk bijvoorbeeld aan het verlies van je partner op jonge leeftijd. Je wordt daardoor overrompeld. Dit soort gebeurtenissen lijkt altijd ver weg. En dan blijkt dit ook jezelf te kunnen treffen.

Ik vind het altijd opmerkelijk dat de uitdrukking 'de tijd heelt alle wonden' zo gemakkelijk wordt uitgesproken. Vooral door mensen die niet vergelijkbare ervaringen of wonden hebben opgelopen. Wonden van diep verdriet laten littekens na in ons gevoel. Natuurlijk moet je verder leven. Littekens van verdriet verdwijnen nooit. Maar zij hebben ook betekenis. Het verdriet uit het verleden mag ons niet weerhouden de zegeningen te ervaren die ons leven waardevol maken. Onze Schepper geeft ons elke nieuwe dag de mogelijkheden om Zijn schepping vorm te geven. Daar mogen we blij om zijn. Vaak heb je kostbare herinneringen die je in de rest van je leven als een schat in je hart mag koesteren. Het wegdrukken van verdriet lost niets op. Het verdriet laten afnemen en meer ruimte voor dankbaarheid ervaren over de gelukkige dingen uit het verleden, dat vergt een lange weg. Een weg van vallen en opstaan!

Toen Jezus op aarde kwam sprak Hij met nieuwe woorden over de relatie tussen God en de mens. Mensen mochten God als liefdevolle vader beschouwen, als bron van liefde die de basis van ons leven is. Ook leerde Jezus ons met nieuwe ogen te kijken naar onze naaste die naast ons loopt op de weg van ons leven. Onze medemens die we mogen steunen en van wie wij steun mogen ontvangen.

Verrassend zijn ook Zijn uitspraken die ons als individu raken wanneer wij door verdriet haast niet meer in staat zijn de draad van het leven op te pakken.

In de zaligsprekingen zegt Jezus: "Zalig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden"(Mattheus 5:4). Dit is een wat moeilijk te begrijpen uitspraak.

Je zult je eigen leed moeten verwerken. Je wordt in feite op jezelf terug geworpen, ook al is jouw omgeving nog zo ondersteunend. De uiterlijke wereld wordt dan minder belangrijk. Maar binnen in jezelf is het Koninkrijk van God aanwezig, zegt Jezus in Lucas 17:21. Daar is de vertroosting te vinden, en de steun om het lijden in dit bestaan te kunnen accepteren. De levenservaringen verdwijnen niet. Maar Zijn licht en Zijn liefde kunnen je helpen de pijn van de innerlijke littekens te begrijpen, te aanvaarden en te verlichten.

De pijn mag er zijn. Dat heeft je zo gevormd en is deel van je bestaan geworden.

Littekens kunnen ook steun geven als blijde herinneringen. Je weet dat ze er zijn, maar je weet ook dat het heden verdient om beleefd te mogen worden. Soms wordt zelfs een herinneringskenmerk als uiterlijk litteken op de huid aangebracht, als een troostvolle herinnering.

Verwerken van verdriet kan in stilte in gebed. Dat is spreken met God die een troostvol luisterend oor biedt als jouw verdriet tot leven komt. Maar dat kan ook met anderen die op jouw pad komen, en waarbij je herkenning ervaart van geloofs- en gevoelsbeleving. Het is zo waardevol als je in gesprek met elkaar een veilige ruimte voelt om je te kunnen uiten zonder dat er oordelend of belerend wordt gereageerd. Een open kanaal van jou naar de ander over de littekens in ons leven scheidt diepte in ons geloofsgevoel.

Misschien is het niet zo erg als de tijd de littekens niet heelt.

KERKCOLLECTES**DIACONIE**

Door de Diaconie is in de periode 6 t/m 25 sep 2023 ontvangen:

• Collecte 3 september – <i>nagekomen</i>	€ 1,00
• Collecte 10 september voor Jong Protestantse kerk (€ 233,80 in kerkdienst en € 35,50 op rekening)	€ 269,30
• Collecte 17 september voor Project Pakistan (€ 107,60 in kerkdienst en € 444,- op rekening)	€ 551,60
• Collecte 24 september voor KiA Werelddiaconaat (€ 197,- in kerkdienst en € 9,- op rekening)	€ 206,00
• Voor diverse collectes	€ 57,50

De volgende Diaconie opgave collectes wordt pas weer in week 43 gepubliceerd.

ZENDING

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen en de Zending- en Evangelisatiecomm

COLLECTE zondag 1 oktober

Komende zondag collecteert de diaconie voor plaatselijke en regionale uitgaven.

Eén van die uitgaven zijn de onkosten die voor onze avondmaalsvieringen worden gemaakt. Andere uitgaven zijn de bijbelse kinderboekjes die alle ouders van elk nieuwgeboren kindje op Marken als geboortecadeau van onze diaconie krijgen. En alle mensen die noodgedwongen buiten Marken moeten wonen krijgen met Pasen en met hun verjaardag een kaart van ons.

Ook draagt de diaconie bij aan de onkosten van de geestelijke verzorging van de bewoners van Swaensborch. Op de woensdagmiddagen worden in de grote hal kerkdiensten voor de bewoners en omliggende huisjes gehouden. Ook zangdiensten maken daar deel van uit. En er worden diensten met het Heilig Avondmaal georganiseerd. De verschillende predikanten uit de Waterlandse regio gaan beurtelings voor in al deze diensten.

De geestelijk verzorger van Swaensborch begeleidt regelmatig belevingsdiensten voor dementerende inwoners van Swaensborch die speciaal op hen worden afgestemd.

Bij al deze diensten helpen vrijwilligers de Botterzaal inrichten als kerkzaal. En halen en brengen zij de bezoekers die niet zelfstandig naar de kerkdienst kunnen komen.

Alle Waterlandse diaconieën geven jaarlijks een bijdrage voor de geestelijke verzorging in Swaensborch.

Namens de diaconie,

Eef Visser

Start zondagsschool

Vanaf zondag 1 oktober is er weer wekelijks een zondagsschool-uurtje van **12.10 - 13.10 uur**.

Wie komen er naar de zondagsschool?

Alle kinderen van 4 t/m 11 jaar zijn van harte welkom!

Voor de 4- jarigen geldt dat ze voor 1 oktober 2023 de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. Ben je na 1 oktober jarig, dan kom je meteen de eerste keer in het nieuwe jaar (januari 2023).

Alle kinderen van 4 t/m 11 jaar komen naar het Gebouw Hoog.

Wat gaan we doen?

Iedere week wordt er een Bijbelverhaal verteld, meestal a.d.h.v. een diapresentatie of in de vorm van een film. We zingen christelijke liederen; we maken een verwerking van het verhaal; bij de oudere kinderen staan ook rollenspel, een quiz e.d. op het programma.

Wij vinden het erg gezellig als er weer veel jongens en meisjes komen. Kom jij ook?

Zondagsschool Team

Liturgie zondag 1 oktober 2023

De 2e zondag van de herfst om 10.00 uur in de Grote Kerk met de viering van het Heilig Avondmaal.
Protestantse Gemeente te Marken.



Protestantse gemeente
Marken

Opgang

Consistoriegebed.
Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspesalm: 45 vers 1.
Mededelingen door de ouderling van dienst.
Bemoediging en groet.
Lied 280 'De vreugde voert ons naar dit huis' couplet 1, 6 en 7.
Gebed om het licht van de heilige Geest.



appostel



Rekeningnummers

D: NL75 RBRB 0841 3778 47
K: NL69 INGB 0000 1609 62
t.n.v. Protestantse Gemeente Marken

De heilige Schrift

Lezing uit de Bijbel: Exodus 4,1-17.
Halleluja-lied: Lied 513 'God heeft het eerste woord' couplet 1, 2 en 3.
Verkondiging: 'Op consult bij de Heilige Logopedist' n.a.v. Exodus 4 vers 12.
Lied 838 'O grote God die liefde zijt' couplet 1 en 2.

Het heilig Avondmaal

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.
Inzamelen van de gaven.
Bericht van overlijden.
Dankzegging en voorbede.
Onderwijzing uit het Avondmaalsformulier.
Geloofsbelijdenis: Lied 340b 'Ik geloof in God de Vader'.
Tafelgebed en het Gebed des Heren.
Nodiging en uitdeling.
Dankgebed uit het formulier.

Zending en zegen

Slotlied: 723 'Waar God de Heer zijn schreden zet' couplet 1 en 2.
Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

Vanuit de pastorie

Nieuw: KerkCafé Marken @ De Taanketel!

We gaan met iets nieuws beginnen en het heet KerkCafé! Ruim voor de zomervakantie schreef ik al over het idee om een aantal avonden met elkaar in gesprek te gaan over levensvragen. Het heette toen nog 'Geloof in gesprek'. Een werktitel. In de achterliggende weken is dit idee uitgegroeid tot vijf thematische avonden die we gaan houden in Brasserie De Taanketel onder de naam KerkCafé. De eerste avond staat gepland op donderdag 19 oktober. We beginnen om 20.00 uur met koffie en thee, en we ronden af met een goed glas wijn of bier. We zijn erg blij dat Erwin van Altena en Nathanja Moenis hun Taanketel ter beschikking hebben gesteld!

KerkCafé is een initiatief van de nieuwe taakgroep voor de twintigers, dertigers en veertigers, die we in ons beleidsplan hebben aangeduid als de Middengeneratie. Deze 'Taakgroep M' – dat klinkt beter – heeft inmiddels actief bijgedragen aan de uitwerking van KerkCafé.

Dat deze nieuwe taakgroep haar schouders onder dit nieuwe initiatief heeft gezet betekent niet dat alleen twintigers, dertigers en veertigers welkom zijn. We denken dat het gesprek over levensvragen verrijkt wordt als iedereen, ongeacht leeftijd, welkom is.

In de komende dagen zullen her en der posters verschijnen waarmee we iedereen uitnodigen voor KerkCafé. Inmiddels heeft KerkCafé een account op Instagram (scan de QR-code hiernaast). En een eigen e-mailadres voor vragen of opmerkingen. We hopen op deze manier onze uiteindelijke doelgroep, de twintigers, dertigers en veertigers beter te bereiken. Voor het gemak zet ik de vijf avonden op een rij:



@KERKCAFE_MARKEN

- | | |
|---------------------|--|
| Do. 19 oktober '23 | 'Waarde(n)vol opvoeden en opgroeien' Over waarden die voor jou belangrijk zijn. |
| Ma. 11 december '23 | 'Depressiviteit, een taboe?' Over jouw mentale gezondheid en die van anderen. |
| Do. 25 januari '24 | 'En ze leefden nog lang en gelukkig.' Over liefde en trouw aan jezelf en de ander in je relatie. |
| Do. 7 maart '24 | 'Is dat echt wel zo?' Over de invloed van media op jou. |
| Ma. 8 april '24 | 'De stand van de aarde' Over jouw relatie met de natuur en leven op aarde. |

Het is geen programma waar je aan begint en dat je tot het eind moet doorlopen. Je kiest gewoon de onderwerpen uit die je aanspreken. Zo simpel is het. Plek genoeg. Welkom!

Start Follow Me + Follow Me – Next @ 10/10 & 17/10

Komende week krijgen alle jongeren in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar een uitnodiging voor Follow Me of Follow Me - Next. Ik hoop dat het weer lukt om twee mooie groepen te vormen. Het is goed om tijd vrij te maken voor deze avonden. Al weet ik dat het een hele uitdaging is. Op doordeweekse avonden moet gelaveerd worden tussen huiswerk, sport en muziek. De grote vraag is dus: hoe belangrijk we het vinden dat onze jongeren weten wat het christelijk geloof inhoudt en betekent?

Follow Me voor jongeren van 12 t/m 14 jaar start dinsdag 10 oktober om 20.30 uur in de bovenzaal van Gebouw Hoogh. En Follow Me – Next is speciaal voor jongeren van 15 t/m 17 jaar. Zij starten dinsdag 17 oktober op precies hetzelfde tijdstip en dezelfde plaats als de eerste groep. Welkom!

Bijeenkomst Gemeente Groei Groep

Ongeveer twee weken geleden kwamen we als Gemeente Groei Groep weer bij elkaar. Na een mooie zomer hadden we een informele startbijeenkomst. Donderdag 12 oktober komen we weer bij elkaar. Nu voor de eerste gespreksavond. We gaan dan alvast op weg naar Kerst, met het verhaal over de Wijzen uit het Oosten. Ter voorbereiding lezen we hoofdstuk 6 uit het boekje Randfiguren van dominee Johan Visser. We beginnen om 20.00 uur in de bovenzaal van Gebouw Hoogh. Iedereen is van harte welkom.

Vacatures kerkenraad

Vorige week stond er in het kerkblad een oproep van onze scriba om namen in te dienen van mensen die volgens jullie in aanmerking komen voor een functie binnen de kerkenraad. Graag wil ik hier deze oproep nog eens benadrukken. Het invullen van de lege plekken is niet alleen een verantwoordelijkheid van de huidige kerkenraad maar gaat de hele gemeente aan.

Nog belangrijker vind ik het te zeggen dat jongere mensen er goed aan doen om zich af te vragen hoe belangrijk ze het christelijke geloof vinden. En of het voortbestaan van onze geloofsgemeenschap hen aan het hart gaat. Ik weet dat veel mensen de kerk belangrijk vinden maar hoop echt dat dat tot uitdrukking komt in een actieve bijdrage aan het bestuur van de kerk. Ik hoop op positieve antwoorden als we bij jongeren op de stoep staan met de vraag om diaken, ouderling of ouderling-kerkrentmeester te worden. In elk geval kunt u ondertussen uw betrokkenheid laten zien door voor 10 oktober namen in te dienen bij de scriba.

Ten slotte

Zondag vieren we wandelend het Heilig Avondmaal en lezen we weer over het leven van Mozes en zijn roeping in het Bijbelboek Exodus. Een roeping die veel, zo niet alles, van hem vraagt. En daarom zijn uitroep dat hij niet geschikt is, want hoe zal hij met zijn woorden iets te zeggen hebben? Daar hebben we een – nee – dé Logopedist bij nodig. Welkom in de Grote Kerk zondag! Wees gegroet, namens de andere twee van de drie.

Ds. Hubrecht Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 06 21564286



Dat je altijd de wind in de rug mag hebben
En de zon in je gezicht
En dat de wind jou tot ongekende hoogte mag brengen
Zodat je kan dansen met de sterren

Met verdriet hebben wij afscheid genomen van onze ta, broer en vriend.
Hij leefde zijn eigen leven en heeft zijn rust gevonden.

Hein Kaars

13 oktober 1948

Marken

25 september 2023

Ernest en Jitske

Xantha

Alma †

Familie Kaars

De vriendengroep

De afscheidsdienst vindt plaats op maandag 2 oktober om 14.00 uur in de Patmoskerk, Hoogkamplaan 1 op Marken. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats op Marken.

Voorafgaand aan de afscheidsdienst is er gelegenheid tot condoleren in de Patmoskerk van 13.00 tot 13.45 uur.

Na afloop treffen wij elkaar in Dorpshuis het Trefpunt,
Kerkbuurt 90 op Marken.

Hoogkamplaan 18, 1156 AK Marken

*Tot het laatst toe wilde je leven,
door je sterke wil hiertoe gedreven.
Je geest nog op volle kracht,
maar over je lichaam had je geen macht.*

Na een periode van afnemende gezondheid is toch nog onverwachts van ons heengegaan onze broer, zwager en oom

Hein Kaars Mzn.

Wij wensen Ernest, Jitske en Xantha veel sterkte met het verlies van hun (schoon)vader.

Jannie

Pieter en Gerda †

Muus en Trijntje

Kees en Lijsje

Dirkje † en Hans

(achter)neven en (achter)nichten

DE CLUBS GAAN WEER BEGINNEN

Vanaf dinsdag 3 oktober a.s. willen wij weer starten met de clubs. Het seizoen zal worden afgesloten in de week voor Pasen 2024. De kosten bedragen €15,= per clubseizoen.

De Waterhoenen starten op dinsdag 3 oktober

Deze club is voor zowel jongens als meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar en zal om de week in **Gebouw Hoogh** worden gehouden op dinsdagavond van 19:00 tot 20:30 uur.

De Meisjesclub start op woensdag 4 oktober

Deze club is alleen voor meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar en wordt om de week gehouden in **Gebouw Hoogh** op woensdagavond van 19:00 tot 20:30 uur.

Op de eerste clubavond zullen de kinderen een "schema" mee naar huis krijgen. In de schoolvakanties is er geen club !!

**Ben je tussen de 8 en 12 jaar en lijkt het je leuk en gezellig,
dan ben je van harte welkom op
dinsdag 3 oktober of woensdag 4 oktober**

We hopen jullie op de club te zien !!



Het nieuwe KIENseizoen gaat beginnen!

Vrijdagavond 29 september gaan we weer kienen in de Patmoskerk.

Het kienen start om 20:00 uur, vanaf 19:30 uur staat de koffie met cake klaar en bent u van harte welkom.

De overige kien data zijn:

Vrijdagavond 27 oktober

Vrijdagavond 24 november

Vrijdagmiddag 29 december

Vrijdagavond 26 januari

Vrijdagavond 23 februari

Zaterdagmiddag 16 maart

