

# Protestants Marken



Jaargang 17 nummer: 40

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 7 oktober 2023

## **Kerkdienst Zondag 8 oktober 2023**

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) of [www.protestantsmarken.nl](http://www.protestantsmarken.nl)

### **Kerkdienst en Uitzending**

#### **Patmoskerk**

10.00 uur	Ds. J.H. Visser	Amsterdam
Organist	Hans jütte	
Kosters	Jaap Boes en Klaas Boes	
Kindernevendienst	Jannie Visser	
Eerste Collecte	Project Waterlandse Diaconieën	
	Bankrekening NL75RBRB0841377847	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk	
	Bankrekening NL69INGB0000160962	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Kerktaxi	Siem van Altena	telefoon 0639112627

### **Dagelijkse Schriftlezingen**

Zondag	8 oktober	Matteüs 21:33-46	De mishandelde erfgenaam
Maandag	9 oktober	Psalm 21	Gods rijke zegen
Dinsdag	10 oktober	Openbaring 1:1-8	De tijd is nabij
Woensdag	11 oktober	Openbaring 1:9-20	Een stem als een bazuin
Donderdag	12 oktober	Psalm 16	Vreugde in uw nabijheid
Vrijdag	13 oktober	Openbaring 2:1-7	Kom tot inkeer
Zaterdag	14 oktober	Openbaring 2:8-11	Trouw tot in de dood

### **Voorbede**

1. Schenk rust en vrede aan de mensen die zorgen hebben om hun gezondheid.
2. Troost allen die in rouw zijn. Dat zij troost mogen vinden in mooie herinneringen en zich geborgen voelen in Uw hand.
3. Bescherm de onbevangeheid van jonge kinderen en hun vertrouwen in de wereld.
4. Leer ons eerbied te hebben voor Uw schepping en dank U dat er altijd mensen zijn die zich bekommeren om dieren in nood.
5. Geef dat mensen zich geroepen voelen om ambtsdrager te mogen zijn binnen onze kerkelijke gemeente. Geef hun vrijmoedigheid in hun keuze.
6. Ontferm U over de ouderen en de eenzame mensen op Marken. Dat er altijd iemand voor hen is die pijn in vreugde kan veranderen.
7. Leer ons genoeg te hebben, stil te zijn bij uw goedheid, die overvloedig is.

Aagtje Commandeur van Riel

**Tijd van Gebed: donderdag 5 oktober 2023 om 20.30 uur in de Patmoskerk.**

Hartelijk welkom!





**"Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn dat we dit als onze eigen werk kunnen beschouwen; onze bekwaamheid danken wij aan God".**

(2 Korintiërs 3 vers 5)

De bovenstaande titel "Waarom ik geloof in de kerk" was de titel van een opiniestuk in het "Nederlands Dagblad" van 15 september jl. Het is geschreven door Ruth Six, een studente theologie, die haar studie en stageperiode net afgerond had en klaar was om beroepen te worden als dominee. Ik werd helemaal blij van dit verhaal.

Een jonge vrouw, die in tegenstelling tot de meeste van haar leeftijdsgenoten, die vaak niet eens meer in de kerk komen, zegt: "Ik geloóf in de kerk en vind haar roeping nog even relevant als altijd". Ze kwam tot deze conclusie onder andere na een stage in een bijzondere kerk in Londen: St. Martin-in-the-Fields. Ze constateerde naast alle activiteiten die in deze gemeente plaatsvonden, vooral een bruisend gemeenteleven en ze proefde een groot vertrouwen in de veranderende transformerende aanwezigheid van Christus in de wereld.

De kramp die in haar eigen kerk lijkt te zitten, was daar niet aanwezig, schrijft ze.

De houding van deze geloofsgemeenschap in Londen heeft alles te maken met een gegrond vertrouwen op Gods werkzaamheid in Christus in deze wereld.

Ze zagen daar Christus niet slechts als een 'reddingsboei' voor een gevallen wereld, maar met een veel grotere opdracht, namelijk de realisatie van Gods verlangen om in Christus de wereld te verlossen. Deze weg is al met de grondlegging van de wereld bepaald.

De boei lag al in het water voordat het schip ten onder ging.

De activiteiten van de kerk zouden zich niet alleen moeten richten op kwetsbaarheden en tekortkomingen, schrijft ze, maar veel meer op het ontvangen en delen van Gods overvloed binnen en buiten de kerk. Zij gelooft dat de kerk geroepen is om zich aan te sluiten bij Gods beweging in Christus door deze wereld. Wij hoeven (ik hoef) de wereld niet uit alle macht te redden. Het gaat om het vertrouwen dat God Zijn weg gaat door deze wereld. Een weg met verlossing als grondtoon. Als volgelingen van de weg van Christus hoeven we ons daar alleen maar bij aan te sluiten, aldus Ruth Six.

Waarom dit stuk mij zo raakte komt, denk ik, ten eerste omdat wij de dag voordat ik het stuk las, tijdens de workshop in de Patmoskerk met een groep gemeenteleden bezig geweest waren na te denken (te brainstormen) over de toekomst van ónze gemeente op Marken.

En ten tweede kwam er een herinnering bij mij boven van zo'n dertig jaar geleden.

Wij woonden ongeveer anderhalf jaar in de gemeente Sleen, toen men mij vroeg om ouderling te worden. De vraag werd mij gesteld net voordat wij zouden vertrekken naar een vierdaagse conferentie en ik beloofde bij terugkomst het antwoord te geven.

Mijn eerste gedachte hierover was, dat ik de tijd nog niet rijp vond om ouderling te worden (te druk, te jong, nog niet lang genoeg lid van die gemeente, niet capabel...enz.).

Op de laatste avond van de conventie was er zoals altijd een voorbedenavond. Er kon dan een kort gebed en een zegen over je uitgesproken worden door een gebedsteam van drie mensen. Ook wij gingen die avond naar voren voor deze zegen met handoplegging.



De volgende morgen toen we in de zaal zaten voor de slotdienst, kwam één van de vrouwen uit het gebedsteam naar mij toe en drukte mij een beschreven kaartje in de handen.

Ze zei: "Toen we gisteravond voor jullie baden, kreeg ik voor jou een profetie en dat heb ik voor je opgeschreven". Enigszins verbijsterd keek ik haar aan, maar ze liep meteen weg.

Ik las wat er op het kaartje geschreven stond:

*"Mijn dochter wees niet bang om je ambt te aanvaarden, want Ik ben het die Mijn volk zal verlossen in Christus Jezus. Ik zal je leiden, je hoeft je slechts beschikbaar te stellen".*

Een paar weken daarna werd ik bevestigd als ouderling.

Als de kerkenraadsvergadering heftig was of ik tegen een bezoek opzag, pakte ik het kaartje uit mijn tas en las het weer. Het heeft me heel vaak geholpen.

In het verhaal van Ruth Six las ik hetzelfde: Wij hoeven (ik hoef) de wereld en de kerk niet te redden, want het is Gods wereld en zijn gemeente.

Onze verlossing is een feit in Jezus Christus, want zelfs voor de grondlegging der wereld had God de verlossing van de wereld op het oog.

De kerk is niet een gebouw (hoe prachtig een gebouw ook kan zijn), het is de gemeente van Christus door de eeuwen heen!

Jannie Visser-de Groot

## Diaconale Collecte 8 oktober

Komende zondag collecteren we voor het project van de Waterlandse Diaconieën: **Noah's Ark** in **Uganda**. Zoals u inmiddels weet, is **Noah's Ark** opgezet door Piet en Pita Buitendijk, die zich in Uganda het lot hebben aangetrokken van kinderen die 'niemand' waren: verlaten, mishandeld, misbruikt of verweesd. Vanuit hun huurhuis in de buurt van Kampala wijden zij zich aan de zorg voor deze kinderen. Netty Hoogendoorn uit Zunderdorp heeft ons op 30 april veel laten zien en verteld over het project: veel verlaten of verweesde kinderen kunnen door zoekwerk samen met de politie en kinderbescherming terug worden geplaatst bij familie, die dan de zorg op zich neemt. Maar voor kinderen waarvoor dat niet lukt, omdat ze niemand hebben, wordt Noah's Ark hun nieuwe thuis, waar Piet, Pita en hun medewerkers zich over hen ontfermen en waar ze deel worden van een liefdevolle familie. Totdat zij op hun eigen benen kunnen staan. Er wonen nu zo'n 200 kinderen in het kindertehuis of in één van de Family Units, waar een groepje kinderen samen met pleegouders woont. Op het terrein zijn een kleuterschool, een basisschool en een school voor voortgezet en beroepsonderwijs. Er is ook een kliniek.

Ook kinderen uit de omliggende dorpen komen naar de school of worden in de kliniek behandeld.

Alle kinderen verlaten de school met zowel theoretische, maar vooral praktische vaardigheden, waardoor ze later een bedrijfje kunnen opzetten.

Er wordt op de school vooral gekeken naar de groei van de leerlingen en niet alleen naar hun rapportcijfers.

Want vòòrop staat de ontwikkeling van ieder kind op emotioneel en lichamelijk gebied tot een evenwichtig deelnemer aan de samenleving. Komend uit verlatenheid of verstotenheid is die ontwikkeling tot evenwichtig deelnemer aan de samenleving en het besef dat je "er zijn mag" omdat je een kind van God bent, het hoofddoel van het project.

Wij helpen dit jaar, samen met de andere Waterlandse Diaconieën Piet, Pita en hun medewerkers heel graag bij hun mooie werk.

Namens de diaconie,

Eef Visser



Orde van dienst 08-10-2023:

Voorganger ds. J.H. Visser uit Amsterdam

Intochtslied: Psalm 149:1,2,3

Welkom en Mededelingen (*door ouderling van dienst*)

Stil gebed

Votum en groet

Leefregel: Filippenzen 4:4-9

Lied: Lied 680:1,5

Gebed om de opening van het Woord

Lied 348 vers 1

*Kinderen gaan naar de kindernevendienst*

Schriftlezing : 2 Samuel 6:1-11 (*door ouderling van dienst*)

Lied: Psalm 97:1,2,3

Schriftlezing : 2 Samuel 6:12-23 (*door ouderling van dienst*)

Lied Psalm 97:5,6

Verkondiging 'Een God om voor te dansen'

Lied: Lied 869:1,5,6

*Kinderen komen terug van de kindernevendienst*

Doel van de collectes (*Toelichting door de diaken van dienst*)

Dankgebed en voorbeden

Lied: Lied 910:1,2,4

Wegzending en Zegen met gezongen Amen (lied 431b)

Voor eventuele vragen/opmerkingen over de dienst kunt u contact opnemen met  
[Johan.visser@noorderkerk.org](mailto:Johan.visser@noorderkerk.org)

*Herinnering aan*

## **Hein Kaars**

*overleden op 25 september 2023 in de leeftijd van 74 jaar*

Hein was iemand die zijn vak verstond. Hij genoot met volle teugen van het vrije leven op het schip. Zijn vader zorgde voor een baan in de baggerwereld. Al snel ontdekte men daar zijn talent. Op de een of andere manier voelde Hein aan hoe je het beste kapitein kunt zijn. De mensen werkten graag voor hem. Het was vaak hard werken maar er werd niet op je vingers gekeken. Je kreeg ruimte en verantwoordelijkheid toebedeeld en dat zorgde ervoor dat mensen zich betrokken voelden bij hun werk. Wie die ruimte en verantwoordelijkheid nam en goed invulde, kon op de steun van de kapitein rekenen. Hein was er voor zijn mensen, zelfs met gevaar voor eigen leven.

Zo die ene keer. Toen het maar de vraag was of hij en zijn mannen het zouden overleven. Het was midden in het Atlantische orkaanseizoen. We schrijven september 1988. Orkaan Gilbert groeit in het Caribische gebied uit tot eentje van de 5<sup>e</sup> categorie. En Hein bevindt zich op dat moment voor de kust van Mexico. Playa del Carmen – om precies te zijn. Ze zijn daar niet alleen. Er is ook nog een ander schip aanwezig. Dat schip is er minder gelukkig aan toe. Het kapseist. De bemanning wordt gered, op één man na. Maar Hein twijfelde geen moment. Met gevaar voor eigen leven waagt hij de sprong en weet dat ene bemanningslid te redden. Het bezorgt hem een goede naam. Hein werd daarmee een legendarische kapitein. Iemand die voor mensen door het vuur ging. Iemand waar je van op aan kunt als het stormt in je leven.

In deze houding van Hein als kapitein en als mens, kunnen we iets herkennen van die andere Kapitein. Niet minder legendarisch – en dat is een understatement. Jongleden maandag 2 oktober lazen we over die legendarische Kapitein waarop geen mens tevergeefs een beroep doet. En u begrijpt: die Kapitein is Christus. De meest bijzondere Kapitein die je maar bedenken kunt. Hij ligt namelijk te slapen. Ten teken dat Hij vertrouwen stelde in zijn leerlingen zoals het een goed kapitein betaamt. Nonchalance in de goede zin van het woord.

Soms kon je in Hein als legendarische kapitein iets waarnemen van die andere legendarische Kapitein. Op Hem doen we nooit tevergeefs een beroep. Zoals je ook op Hein rekenen kon als je voor hem werkte. Toen zijn discipelen Hem wakker maakten, liet Hij zien welke een gezag Hij droeg. Op Zijn Woord bedaarde de storm en werd hun leven gered. En zo is het nog steeds. Wie in de storm van het leven zit, doet nooit tevergeefs een beroep op die legendarische Kapitein.

Ds. Hubrecht Z. Klink



## **Start Follow Me + Follow Me – Next**

Inmiddels zijn bijna alle jongeren in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar persoonlijk uitgenodigd. De uitnodigingskaarten zijn zo goed als allemaal bezorgd. Follow Me start dinsdag 10 oktober en Follow Me – Next begint een week later, op dinsdag 17 oktober. Alle bijeenkomsten beginnen om 20.30 uur en vinden plaats in de bovenzaal van Gebouw Hoogh.

## **Kerkdienst met Marker Mannenkoor**

Zondag 15 oktober zal het Marker Mannenkoor een muzikale bijdrage leveren aan de kerkdienst in de Grote Kerk. Het is inmiddels jaren geleden dat onze zangkoren een bijdrage hebben geleverd aan de zondagse kerkdiensten. Uit de wandelgangen heb ik begrepen dat dit in het verleden, min of meer gewoonte was. Een aantal keren per jaar leverden het Marker Mannenkoor en Marcantat een bijdrage aan de kerkdienst. Het idee is om dat weer een nieuw leven in te blazen.

De voorbereidingen voor de 15<sup>e</sup> oktober zijn inmiddels in volle gang. Jan Peereboom en ik hebben de liturgie voor die zondag al grotendeels voorbereid. Graag nodigen we alle Markers voor deze kerkdienst van harte uit. Noteer het alvast in je agenda en weet je van harte welkom!

## **Gebedsgroep**

Steevast komt de gebedsgroep elke eerste donderdagavond van de maand bij elkaar. Donderdag 5 oktober om 20.00 uur is dat ook weer het geval. Dan komt de gebedsgroep in de kerkenraadskamer van de Patmoskerk bij elkaar. Iedereen is van harte welkom. Bidden is altijd goed en zelfs broodnodig. Laten we de wereld, de mensen om ons heen, het werk in onze geloofsgemeenschap bij de Here God onder de aandacht brengen. Wie niet zo van deze gezamenlijke vorm van bidden houdt, die nodig ik van harte uit om te bidden om een zegen op het werk in onze gemeente. Laten we vooral onze twintigers, dertigers, en veertigers niet vergeten en God erom vragen dat zij de rijkdom en de wijsheid van de persoon van Christus (her)ontdekken.

## **Ten slotte**

Het was zondag goed om met elkaar het Avondmaal te vieren. Elke keer ervaar ik het weer als een bijzonder voorrecht om aan iedereen persoonlijk het brood uit te delen. Komende zondag is dominee Johan Visser van de Noorderkerk in Amsterdam te gast. Zelf ben ik te gast in het witte kerkje van Wieringerwaard en 's avonds ga ik voor in de Grote Kerk van Maassluis. Een kerk bekend om het beroemde monumentale orgel. We ronden weer af met een gebruikelijk groet namens de inmiddels bekende drie.

Ds. Hubrecht Z. (Huib) Klink | [hzklink@icloud.com](mailto:hzklink@icloud.com) | 06 21564286

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten en berichtjes die ik tijdens en na mijn ziekenhuis opname mocht ontvangen.

Ook wil ik onze leuke burens uit de buurt heel hartelijk bedanken voor de hele mooie attentie die ik heb gekregen.

Heel hartelijk bedankt,

Jannetje Schipper-Zeeman,



Je was nog ontzettend graag bij ons gebleven, maar je was zo moe.  
We gaan je vreselijk missen....

## Robin Wolfs

4 september 1963

1 oktober 2023

Gretha  
Mayra en Remi

Olga

Peter en Jolanda  
Micha en Noah

Piet en Ria

Pieter en Hilda  
Jorrit, Rinske en Menno

In plaats van bloemen graag een donatie aan Stichting Droomdag.  
Bij het afscheid is een donatie box en een QR-code aanwezig.

Zaterdag 7 oktober nemen we om 14.00 uur afscheid van Robin  
in Dorpshuis Het Trefpunt, Kerkbuurt 90 op Marken.

Na de dienst zullen we hem begeleiden naar de Algemene Begraafplaats  
op Marken. Voorafgaand aan het afscheid is er gelegenheid om te  
condoleren van 12.45 tot 13.45 uur.

Na de begrafenis bent u welkom om samen iets te drinken in  
Dorpshuis Het Trefpunt.

Familie Wolfs, Buurt III 14a, 1156 BE Marken



Geen motorgeronk meer, geen gesprekken meer over AJAX en geen Formule 1 meer kijken.  
Het plekje in onze familie blijft leeg, het wordt stil...

Zondagochtend werden we geschrokken wakker met het bericht van overlijden van onze  
schoonzoon, zwager en oom

## Robin Wolfs

We hebben gezien hoe moeilijk het voor hem werd. Hij heeft zijn lijden moedig en geduldig  
gedragen en tot het laatst heeft hij zijn gezin zijn pijn en verdriet willen besparen.

Lieve Gretha, Mayra en Remi, hij wilde nog zo graag bij jullie blijven. Maar vanaf nu zal  
alles anders zijn.

Wij zullen de herinnering aan Robin levend houden en jullie steunen in deze moeilijke tijd.

Piet en Ria

Pieter en Hilda

Jorrit

Rinske

Menno

Iemand moeten missen, komt altijd te vroeg.  
Want van lieve mensen, krijg je nooit genoeg.

Verdrietig hebben we het bericht ontvangen dat Robin Wolfs, de lieve man van onze nicht  
Gretha is overleden.

We wensen Gretha, Mayra en Remi alle kracht toe om dit verlies te dragen.

Anneke Korstman

Jan Korstman



We zwaaien mensen uit

Ons leven

Zonder het vooraf te weten

*"was gezellig"*

*"zie je gauw"*

*"Welterusten"*

*"ik hou van jou"*

En wat voelde op de burendag als een komma,

Blijkt nu uiteindelijk een punt.

We zwaaien uit

Zonder te weten

Omdat je soms

Niet weten kunt

Het verdrietige bericht bereikte ons dat onze buurman Robin Wolfs is overleden.

We wensen Gretha, Mayra en Remi heel veel sterkte kracht toe voor nu en de komende tijd om met dit vreselijke gemis van hun man en papa om te kunnen gaan. We zullen er voor jullie zijn.

De Buren van Buurt III

---

....Achter de tranen

Schuilt een dankbaar hart

Wensen jullie kracht , liefde

en herinneringen die lichtjes

brenge in het zwart....

Ongeloof toen het bericht kwam dat Robin er niet meer is.

Wij wensen Gretha, Mayra, Remi , de familie Korstman en de familie Wolfs ontzettend veel sterkte en kracht om zonder Robin verder te moeten. We zullen hem missen.

Frank, Nicolette & Amber Schouten



*Soms is er zoveel wat we voelen,  
maar zo weinig wat we kunnen zeggen.*

We zijn enorm geschrokken dat Robin, de vader van onze vriend Remi,  
zo plotseling is overleden.

Wij wensen Gretha, Mayra, Remi en familie heel veel sterkte en kracht toe!

Anthonie, Dylan, Noah, Quinten, Tibbe, Tobias  
en ouders

---

Toch nog onverwachts en veel te vroeg is onze trouwe supporter

**Robin Wolfs**

vader van Remi, overleden.

Wij wensen Gretha, Mayra, Remi, familie en vrienden veel sterkte toe.

We zullen Robin gaan missen langs de lijn.

Spelers, begeleiding en ouders SV Marken JO13

---

Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje.  
En alle beetje's die je stierf, 't is vreemd, maar die vergeet je.  
Het is je dikwijls zelf ontgaan, je zegt ik ben wat moe.  
Maar op een keer dan ben je aan je laatste beetje toe.

*Toon Hermans*

Zondag vernamen wij dat Robin is overleden, zwager van Pieter en Hilda en oom van hun kinderen. Door de goede band die jullie hadden, laat zijn overlijden veel verdriet achter.

Wij wensen de hele familie Korstman / Wolfs veel sterkte met dit verlies.

Familie Van Diepen.



Het is niet te begrijpen  
Dit kan een mens bijna niet doorstaan  
Om het dierbaarste te verliezen  
Hoe moet je daarmee verder gaan

Heel veel sterkte met het dragen  
Heel veel kracht voor dit verdriet  
Ik wil je hierbij laten weten  
Dat ik jouw vele tranen zie

Ik hoop voor jou dat de warmte terugkomt  
Dat de liefde de kou overwint  
Door vele fijne herinneringen  
Die jij deelde met jullie man en pappa

Verslagen en verdrietig zijn we door het toch nog plotseling overlijden van onze vriend

Robin

We wensen Gretha, Mayra, Remi, Piet en Ria en familie  
heel veel sterkte toe.

Bert, Lijs  
Wendy, Robin  
Steffan, Janine

---

De strijd heb je nimmer opgegeven  
Zelfs toen het einde werd verwacht  
Je bleef geloven in het leven  
Vol liefde, zorg en ongekende levenskracht

Lieve Robin,  
Bedankt voor je vriendschap en alle mooie ritten die we samen hebben mogen maken.  
We zullen je enorm gaan missen.

We wensen Gretha, Mayra, Remi en familie heel veel sterkte toe  
Murat en Sietske  
Eric en Gerda  
Piet en Hennie  
Frank en Brigit  
Bertus en Lijs

---

Al hield je nog zoveel van het leven  
Je had het niet in eigen hand  
Ongevraagd moest je het verlaten  
En wij staan machteloos aan de kant

Lieve Robin, bedankt voor al je hulp, alle leuke auto rijlessen en alle trailer ritten met de paarden. Maar vooral bedankt voor alle gezelligheid en het lachen tijdens de vele avonden paarden voeren, de vele buitenritjes met de paarden, het kamperen en bbq'en op het landje, alle uitjes en vakanties. Wat gaan we jou ontzettend missen.

Lieve Gretha, Mayra, Remi, Piet en Ria en familie, verslagen en verdrietig wil ik jullie heel veel sterkte wensen met dit grote verlies.

Wendy



'Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens'  
Okke Jager

Afgelopen zondag vernamen wij dat de man van Gretha, Robin Wolfs, plotseling is overleden.  
Wij zijn er stil van.

Wij wensen Gretha, Mayra, Remi en familie veel kracht en sterkte toe in deze moeilijke tijd!

Namens de kindernevendienst  
Grethe, Jannie, Marieke en Nathanja

*Met de rug tegen de muur*

*In totale machteloosheid*

*Keek je naar zijn laatste uren*

*Naar het einde van zijn strijd .....*

*Dit is zo ontzettend moeilijk*

*En doorgaan vergt veel moed en kracht*

*Houd je vast aan de mooie, liefdevolle herinneringen*

*Die hij jullie heeft gebracht!*

Lieve Gretha,

Mayra en Remi,

Echt veel te jong moeten jullie je lieve man en geweldige vader Robin missen!

Wij wensen jullie veel sterkte toe in deze onwijs verdrietige periode.

*Wij denken aan jullie*

Liefs,

“Rietlanden meiden”,

Danielle Nathanja Neeltje Marcella Claudette Natasja Ilona Michelle