

Protestants Marken



Jaargang 17 nummer: 42

verschijnt wekelijks

Zaterdag 21 oktober 2023

Kerkdienst Zondag 22 oktober 2023

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Patmoskerk

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Dirk Kes
Kosters	Jaap Boes en Klaas Boes
Kindernevendienst	Nathanja Moenis
Eerste Collecte	Ronoylion
	Bankrekening NL75RBRB0841377847
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk
	Bankrekening NL69INGB0000160962
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Kerktaxi	Willy Klink telefoon 0655620276

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	22 oktober	Matteüs 22:15-22	Geef aan God wat van God is
Maandag	23 oktober	Matteüs 22:23-33	Een God van levenden
Dinsdag	24 oktober	Matteüs 22:34-46	Het grootste gebod
Woensdag	25 oktober	Psalm 109:1-20	Liefde met haat beantwoord
Donderdag	26 oktober	Psalm 109:21-31	Red mij in uw trouw
Vrijdag	27 oktober	Openbaring 4:1-11	Onophoudelijke aanbidding
Zaterdag	28 oktober	Openbaring 5:1-14	Lof voor het lam

Voorbede

1. Troost allen die afscheid moesten nemen van wie hen zo dierbaar is. Draag ons en koester ons, als we denken aan de mensen die we missen.
2. Geef hoop en kracht aan de zieken en laat ons verlichting brengen als we de pijn zien.
3. Leer ons dankbaar zijn voor alle zegeningen. Ook al zien we ze niet altijd, omdat het kruis soms zo zwaar is.
4. Ontferm U over allen in Israël en Gaza die lijden onder geweld. Dat zowel Uw gerechtigheid als Uw barmhartigheid in hun midden moge schijnen.
5. Schenk bezieling en zachtmoedigheid aan onze kerkenraad om Uw liefde te kunnen uitdragen.
6. Zegen de gespreksavonden van het KerkCafé. Geef jongeren en ouderen vrijmoedigheid om geloofs- en levensvragen met elkaar te delen.
7. Zegen ons met voldoende dwaasheid, om te geloven dat we een verschil kunnen maken in deze wereld. Zodat we kunnen doen wat mogelijk is door Uw Geest.

Aagtje Commandeur van Riel

OVERDENKING

Wat drijft de volken, wat bezielt hen toch? Wat is de waanzin toch die zij beramen?

Bovenstaande regels uit Psalm 2 uit het Liedboek kwamen in mijn gedachten bij het zien van de afschuwelijke beelden van terreur en verwoesting en verderf in Israël...

Verdriet, verwarring, ontzetting en de vreselijke onzekerheid over de gegijzelde geliefden...

Het ergste is nog dat deze waanzinnige daden ook nog worden verheerlijkt als heldendaden!

Als ik het nieuws kijk op televisie over wat er staat te gebeuren als Israël deze gruweldaden gaat vergelden krijg ik een soort déjā vu gevoel, ik denk aan de aanslagen van 11 september, en hoe hierdoor de wereld voorgoed veranderde...maar dat gevoel zullen velen met mij hebben!

Natuurlijk kunnen we allemaal onze mening hebben over deze gebeurtenissen, dat hoor je ook volop in de media. Bij al de discussies en praatprogramma's horen we tal van experts hierover! Maar eigenlijk hoor ik (nog) niemand iets zeggen over wat hierover in de Bijbel staat geschreven! Want als we lezen in Lucas 21 over de 'laatste dingen' dan zouden we er ons van bewust moeten worden dat wat hier staat beschreven ooit zal plaatsvinden of zelfs misschien al gaande is! Waarom horen we daar niemand over, behalve misschien in de kerk?

Is het onwetendheid, of willen we het (nog) niet weten?

Wat mij trof was vooral vers 28 uit dit hoofdstuk:

Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, want uw verlossing is nabij.

Op het moment van het schrijven van deze overdenking staat het offensief van Israël voor de deur! Maar dit zal niet in z'n werk gaan zoals de laffe verrassingsaanval van Hamas; dit gebeurt wel op een toch zeer bedachtzame wijze, iedereen in de betreffende gebieden wordt gewaarschuwd om op tijd weg te kunnen komen...

En wij, we houden ons hart vast!

Maar dan... gaat het regenen, het wordt slecht weer, zo slecht zelfs dat het offensief enkele dagen wordt opgeschort!

Het lijkt hier wel of God zelf ingrijpt om dit onheil over Gaza alsnog af te wenden, zo genadig is Hij, zelfs voor de vijand... Genadetijd heet dat!

Maar misschien ook om de legerleiding van Israël te doen beseffen waar ze mee bezig zijn...

Niemand weet hoe dit alles uit zal pakken maar Israël heeft nu ons gebed dan ook hard nodig, dat is het enige wat wij kunnen doen voor Gods oogappel!

Wij leven thans ook in genadetijd, God blijft geduld hebben met ons, Hij had allang kunnen denken: en nu heb Ik er genoeg van! Ik grijp nu in!

Hoewel, misschien is Hij daar al mee bezig...!

Laten we daarom ons hoofd opheffen en omhoog kijken....

Ons hoofd opheffen, moed houden dus want Hij heeft de Wereld immers al overwonnen!

Anneke Commandeur

KERKCOLLECTES en GIFTEN**KERK**

Ten behoeve van de Kerk is ontvangen in september:

Datum	Collecte - Contant	Collecte - op rekening	Collecte SKG QR Code	Vreemdelingen bussen – SKG QR code	Vreemdelingen bussen – contant	Giften op huisbezoek	Giften – op rekening	Totaal
3 sep	135,80	20,00	1,00	7,00	127,99		200,00	491,79
10 sep	178,30	59,00	1,50	20,00			15,00	273,80
17 sep	77,10	63,00	1,50					141,60
24 sep	177,20	8,00	1,50				7,50	194,20

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

COLLECTE DIACONIE zondag 22 okt.

Komende zondag collecteert de diaconie voor stichting Ronoylion.

Samen met de congregatie van de Karmelieten en de United Church of Christ in the Philipines (UCCP) helpen zij deze jaren via lokale partners boeren en vissers van 5 dorpen. Het gaat om kleinschalige boeren, die ook vissen, en die ver onder de armoedegrens leven. Ze zitten vast in dure en voor het milieu schadelijke landbouw op basis van chemische middelen. Hun situatie is verder achteruitgegaan door de gevolgen van de klimaatverandering.

Door samenwerking, hele praktische landbouwtrainingen in duurzame landbouwmethodes en aanschaf van gezamenlijke materialen kunnen ze boven de armoedegrens worden uitgetild. In de trainingen wordt ook aandacht besteed aan diversiteit in het verbouwen van groenten en fruit. Daardoor wordt de voedselproductie niet alleen groter, zodat ze meer dan één maaltijd per dag kunnen krijgen, maar ook beter. Wat op zijn beurt de gezondheid van de families weer ten goede komt.

De verbetering van de omstandigheden in deze boerendorpen brengt ook met zich mee dat jongeren in hun eigen gemeenschappen een toekomst kunnen opbouwen. En dus niet naar de grote stad trekken, waar ze vaak verzeild raken in de werkloosheid van een krottenwijk, drugsgebruik en meisjes soms in de prostitutie belanden. Het tegengaan van ontvolking van de dorpen en het morele verval van de jeugd is dus een heel belangrijk bijkomend resultaat van deze projecten.

Deze collecte zal gebruikt worden voor de aankoop van zaden en zaailingen van groenten en fruitboompjes en voor de inrichting van een klein dorpswinkeltje.

Namens de diaconie,
Eef Visser

BINGO SWOM**BINGO SWOM****BINGO SWOM**

Donderdag 19-10 as is er weer een bingo van de SWOM. We beginnen met een kop koffie met wat lekkers erbij. Daarna starten we met onze gezellige bingo. Wij hebben er weer zin in en hopen jullie ook!

Waar: hal Patmoskerk

Inloop vanaf : 19.30, start bingo 20.00

Tot dan, medewerkers SWOM.

Liturgie zondag 22 oktober 2023

De 5e zondag van de herfst om 10.00 uur in de Patmoskerk.
Protestantse Gemeente te Marken.

Opgang

Consistoriegebed.
Het luiden van de klok.



Protestantse gemeente
Marken



appostel



Intrede

Intochtspalm: 105 vers 3.
Mededelingen door de ouderling van dienst.
Bemoediging en groet.
Psalm 105 vers 4.
Kyrie-gebed.
Gloria-lied: 302 'God in den hoog' alleen zij eer'.
Gebed om het licht van de heilige Geest.
Lied voor de kinderen: 348 'Heer van uw Kerk' couplet 1.

Rekeningnummers

D: NL75 RBRB 0841 3778 47

K: NL69 INGB 0000 1609 62

t.n.v. Protestantse Gemeente Marken

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Exodus 4,18-31.
Antwoordpsalm: 84 vers 3 en 4.
Verkondiging: 'Alles of niks' n.a.v. Exodus 4 vers 24-26.
Lied 802 'Door de wereld gaat een woord' couplet 1, 4, 5 en 6.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.
Inzamelen van de gaven.
Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Zending en zegen

Slotlied: 755 'Toch overwint eens de genade' couplet 1 en 2.
Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

Mededeling zondagsschool,

Zondag 29 oktober en 12 november is er geen zondagsschool.

Groetjes,
De zondagsschool leiding

Verhuur van volkstuin. (Kerkbuurt Oostzijde)

Er komt per 1 januari 2024 een perceel (circa 75 m²) beschikbaar voor liefhebbers van een volkstuin.

Mocht u denken is dat wel iets voor mij dan hebben wij voor u wellicht een paar goede redenen:

- Heeft u tijd over, dan is dit een fantastisch leuke en gezonde hobby.
- Heeft u daarentegen weinig tijd vanwege een baan met stress, dan is buiten zijn, bewegen en wat in de grond wroeten een heel goede manier om die stress weer kwijt te raken.
- Denkt u niet deskundig te zijn, het loopt daar vol van hele en halve deskundigen, die u graag van advies willen dienen.
- Er is geen voedsel gezonder en lekkerder dan groente e.d. uit de eigen tuin.
- Uw aardbeien zijn zoeter en roder dan ooit.
- U kunt uw kinderen of kleinkinderen tonen waar ons voedsel vandaan komt.

De huurprijs is € 0,30 per m² per jaar.

Voor inlichtingen: Kerkrentmeester

Walter Maas
Zuiderzeeweg 46
tel. 0299 – 601720/06-49720270
e-mailadres: wfmaas@xs4all.nl



KLEDINGAKTIE "MENSEN in NOOD" 2023

Enkele weken geleden kondigden we het al aan: de kledingactie voor Mensen in Nood op **zaterdag 4 november a.s.**

Zoals gewoonlijk kunt u vanaf 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur een vrijwillig(st)er aan de deur verwachten om de spullen op te halen.

Dit jaar is de opbrengst van de kledingactie voor onderwijs in de Democratische Republiek Congo. Slechts 57% van de kinderen daar maakt de lagere school af. Dat komt door het gebrek aan kennis en motivatie bij leraren en door slecht les- en leermateriaal en beperkte schoolinfrastructuur (b.v. klaslokalen in open lucht). Veel leerlingen bereiken niet het minimumniveau van lezen, schrijven en rekenen

waardoor slechts 24% doorgaat naar het voortgezet onderwijs. Schrikbarende cijfers!

Een direct gevolg hiervan is dat vele kinderen onvoldoende kans hebben te ontsnappen aan de armoedecirkel en beperkt worden in het creëren van een betere toekomst.

Door middel van Prestatie Gericht Financiering stimuleert Cordaid (waarvan Mensen in Nood een onderdeel is) scholen de prestaties te verbeteren. Ook kunnen er campagnes, om met name meisjes terug naar school te laten gaan, opgezet worden. Na elk semester wordt er, op basis van resultaten, een subsidie toegekend aan die scholen die goed presteren. Ze kunnen dat bedrag naar eigen goeddunken besteden. Versterking van het onderwijs kan enkel bereikt worden met een plan dat wordt onderworpen aan monitoring en evaluaties van alle betrokken partijen, inclusief ouders en leerlingen. Dit doet Cordaid. Wie meer wil weten over wat Mensen in Nood met Sams kledingactie allemaal doet, kan terecht op www.samskledingactie.nl

Graag tot zaterdag 4 november a.s.

Nelie Springer-Zeeman
Eef Visser



Elke dag een stapje dichterbij het eind
 Elke dag een beetje, van je kracht verkleind
 Elke dag wat zwaarder, wat je torsen moet
 Doch al gaande wetend, eens komt het goed

Intens verdrietig, maar met mooie en warme herinneringen,
 hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
 onze vader, schoonvader en trotse bap

Tot het einde was hij dankbaar voor alles wat het leven
 hem heeft gebracht.

Pieter de Waart

5 januari 1942

14 oktober 2023

Trijntje

Neeltje en Peter
 Robin en Iris
 Danny

Elsa en Dirk
 Sanne en Bas
 Noortje

De afscheidsdienst vindt plaats op donderdag 19 oktober om
 14.00 uur in de Patmoskerk, Hoogkampaan 1 op Marken.
 Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene
 Begraafplaats op Marken.

Voorafgaand aan de afscheidsdienst is er gelegenheid
 tot condoleren van 13.00 tot 13.45 uur.

Na afloop nodigen wij u uit voor een kopje koffie in
 de hal van de Patmoskerk.

Liever geen bloemen.

Thamiswerfstraat 5, 1156 AA Marken



Nu je niet meer bij ons bent wordt het gemis steeds meer
 Altijd helpen, altijd vrolijk, altijd welkom, iedere keer weer
 We hebben nu alleen nog maar de herinneringen en die zijn zo fijn
 Al is het alleen maar je aanwezigheid op het voetbalveld langs de zijlijn
 Je was een geweldige bap en nog zoveel meer
 Het zijn mooie herinneringen, al doet het soms zeer

Rust zacht lieve bap!

Robin en Iris, Danny, Sanne en Bas, Noortje

Niemand weet wat leven is
 Alleen dat het gegeven is
 En dat van dit geheimenis
 God het begin en het einde is.

Onverwacht hoorden we het bericht dat mijn zwager, onze oom

Pieter de Waart

op 14 oktober 2023 is overleden.

We wensen peet Trijntje, Neeltje en Peter, Elsa en Dirk, en kleinkinderen
 heel veel sterkte om dit zo plotselinge verlies te dragen.

Aaltje de Waart - Dorland
 Neeltje en Cees
 Harry en Mariska
 Gerda
 Henny en Piet
 Jolanda en Martin
 en kinderen.

Zaterdag kregen wij het droevige bericht dat onze oom toch nog plotseling is overleden

Pieter de Waart

Wij wensen Peet Trijntje, Neeltje en Peter, Elsa en Dirk en de kleinkinderen alle sterkte toe
 voor de komende tijd.

Neven en nichten familie Van Altena

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed
 Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet
 Dan draagt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam
 U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan.

O Naam allernamen, aan u aller eer
 Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer
 Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn
 ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Plotseling is overleden onze zwager
 Piet de waart

Na een moeilijke tijd, ging het weer wat beter
 met hem, maar het einde is toch gekomen.

Wij wensen Trijntje, Neeltje en Pieter, Elsa en Dirk
 en de kleinkinderen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Maretje en Kees .
 Jan Piet en Loppie.
 Anneke.

Piet, jij was er altijd, altijd stond je paraat,
 paraat voor iedereen, iedereen mocht je zeer,
 zeer doet het afscheid, afscheid door je overlijden,
 overlijden betekent einde, einde van je leven,
 leven met karakter

Zaterdag bereikte ons het bericht van overlijden van onze altijd aanwezige buurman

Pieter de Waart

Zijn vrolijkheid, hulp en positieve instelling zullen wij zeker gaan missen.

Wij wensen buurvrouw Trijntje, Neeltje en Peter, Elsa en Dirk en de kleinkinderen veel kracht
 en sterkte met dit verlies.

Buurtvereniging Thamiswerfstraat / Westerstraat.

**WAT JE IN JE HART BEWAART
RAAK JE NOOIT MEER KWIJT**

**Het overlijden van Piet de Waart, de vader van mijn schoondochter,
onze schoonzus en tante kwam heel onverwacht.**

**Wij willen zijn vrouw Trijntje, Neeltje en Peter, Robin en Iris en
Danny en iedereen die hem liefhad veel sterkte wensen met dit
verlies.**

Jannetje

Sijmon en A.T.

Judith en Cornelis

Britt, Mark, Tess, Maud, Bo, Amy en Ellis

In Uw armen ben ik veilig, wanneer U mij draagt als ik niet verder kan gaan.

Plotseling is mijn ome Piet en onze lieve buurman overleden. Altijd in voor een praatje en als hij kon helpen, dan deed hij dat. Wij zullen je missen.

Heel veel sterkte Peet Trijntje en familie.

Neeltje en Rik

Zaterdag kregen wij het droevige bericht van het plotselinge overlijden van onze vriend

Piet de Waart

“Het mooie van herinneringen is dat niemand ze van je af kan nemen.
Want ze blijven voor altijd in je gedachten en in je hart”

We gaan je missen

Wij wensen Trijntje, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

Pieterkje Schipper - Teerhuis
Carla en Jaap
Annette en Erwin
Dirk
en kinderen

Je vader blijft je vader, zo eigen en vertrouwd.
 Je wilt hem niet missen, omdat je van hem houdt.
 Maar eens dan komt de dag, dat je hem moet laten gaan.
 Je verstand zegt dat het goed is, maar in je ogen pinkt een traan.

Zaterdag 14 oktober overleed de (schoon) vader van onze vriendinnen en vrienden

Pieter de Waart

Wij wensen zijn vrouw Trijntje, Neeltje en Peter, Elsa en Dirk, kleinkinderen en naaste familie heel veel sterkte in deze moeilijke tijd!

Alina en Tijs

Mariska en Piet

Ingrid en Pieternel

Janny en Harry

Femke en Erik

Aaltje en John

Afscheid nemen komt vaak onverwacht.

Zaterdag jongsleden kreeg ik een berichtje, Piet de Waart is overleden.
 Ik wist dat de gezondheid van Piet broos was, maar dit kwam toch wel plotseling.
 Piet heeft jarenlang als tenor bij Marcantat gezongen, helaas moest hij een paar jaar geleden stoppen omdat het zingen niet meer ging.
 Een trouw lid die niet wegliep als het moeilijk werd nee dan zette hij een tandje bij.
 Ook de bestuursfunctie was hem niet vreemd, zo is hij een aantal jaren voorzitter geweest van ons koor.
 Piet is altijd een trouw luisteraar gebleven en had je ergens hulp bij nodig dan hielp hij waar kon.
 Deze trouwe luisteraar zullen wij zeker missen bij concerten.
 Wij wensen Trijntje, kinderen en kleinkinderen alle sterkte bij dit verlies.

CGK Marcantat
 Sijtje Stoker (voorzitter)



-OPROEF-

Oktober 2023

CLEAN- UP Day Marken:

Beste Markers,

Het blijkt dat de Gemeente Waterland helaas door o.a. onderhoud in andere kernen, te weinig tijd en te weinig capaciteit het niet altijd lukt om de begraafplaats eruit te laten zien zoals wij Markers dat wensen; respectvol.

Laten we als inwoners van Marken dan zelf het heft in handen nemen en de begraafplaats een aanzicht geven zoals wij vinden dat het hoort.

Hierbij willen wij u oproepen om aan een nieuw stukje burgerparticipatie en wel "de clean up day" deel te nemen. Deze dag willen we, op veler verzoek, de begraafplaats op Marken centraal stellen.

Dit zullen we als Eilandraad, i.s.m. Gemeente Waterland & Bernice Perk Uitvaartbegeleiding houden op Zaterdag 28-10-2023 van 10:00-14:00 uur.

De bedoeling is dat we om 09:30 uur verzamelen in het Trefpunt, daar is een ontvangst met koffie en een koek en volgt een kleine toelichting m.b.t. taakverdeling. Daarna gaan we aan de slag.

(Bij slecht weer adviseren we regenlaarzen en zullen poncho's worden uitgedeeld).

Aangezien vele handen licht werk maken, zijn kinderen uiteraard ook van harte welkom om mee te helpen!

Schoffels en harken zijn evt. aanwezig. Maar u kunt ook zelf zaken meebrengen; te denken aan bijvoorbeeld een ragebol, schep of snoeischaar.

Deze dag proberen we ook het onderhoudshuisje schoon te krijgen; waterhout, ramen en goten. Verder kijken we naar het verwijderen van groter afval, onkruid op- en rondom de begraafplaats. De gemeente Waterland kan en wil ons, ondanks mankracht problemen, hierin ondersteunen om deze dag mogelijk te maken.

Als inwoners hebben wij sowieso een plicht om geplaatste bloemstukjes te onderhouden en later te verwijderen. Wij willen de inwoners dan ook nogmaals wijzen op het feit dat planten in de volle grond zetten niet de bedoeling is en vragen dan ook om deze planten voor deze dag uit de volle grond te verwijderen, dit scheelt de vrijwilligers op deze dag werk.

Het zou ook fijn zijn als we de graven die voor "eeuwig" uitgegeven zijn maar waar geen nabestaanden bekend zijn, ook onderhouden deze dag.

Mocht u hierna uw omgeving ook nog aan willen pakken, kunnen wij grijpers en zakken voor u regelen bij de Gemeente Waterland. Dit kunt u bij ons aanmelden via info@eilandraad.nl.

Dus overleg met uw burens hoe u hieraan kunt bijdragen.

Laten we gezamenlijk Marken, en met name onze begraafplaats, eer aan doen.

We gaan er vanuit dat het een succes wordt, zodat het wellicht een jaarlijkse terugkerende activiteit kan worden.

Bestuur Eilandraad & Bernice Perk Uitvaartbegeleiding





KIENEN in de Patmoskerk!

Vrijdagavond 27 oktober gaan we weer kienen in de Patmoskerk.

Het kienen start om 20:00 uur, vanaf 19:30 uur staat de koffie met cake klaar en bent u van harte welkom.

De overige kien data zijn:

- Vrijdagavond 24 november**
- Vrijdagmiddag 29 december**
- Vrijdagavond 26 januari**
- Vrijdagavond 23 februari**
- Zaterdagmiddag 16 maart**

