

# Protestants Marken



Jaargang 17 nummer: 45

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 4 november 2023

## **Kerkdienst Zondag 5 november 2023**

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) of [www.protestantsmarken.nl](http://www.protestantsmarken.nl)

### **Kerkdienst en Uitzending**

#### **Grote Kerk**

#### **Jeugddienst**

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Hans Jütte
Kosters	Jan Blijleven, Hein Zeeman en Jan Piet van Altena
Kindernevendienst	Gretha Korstman
Eerste Collecte	Kerk in Actie Noodhulp Israël en Gaza Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Kerktaxi	Robbie Zwiers      telefoon      0652410698

### **Dagelijkse Schriftlezingen**

Zondag	12 november	Matteüs 24:1-14	Het begin van de weeën
Maandag	13 november	Matteüs 24:15-28	Grote verdrukking
Dinsdag	14 november	Matteüs 24:29-35	Het teken van de Mensenzoon
Woensdag	15 november	Matteüs 24:36-44	Wees waakzaam
Donderdag	16 november	Matteüs 24:45-51	Betrouwbare dienaren
Vrijdag	17 november	Openbaring 12:1-12	Juich, hemel!
Zaterdag	18 november	Openbaring 12:13-18	De woedende draak

### **Voorbede**

1. Help ons de jongeren te inspireren en de ruimte te geven om hun geloof te beleven.
2. Zegen de jeugdouderling en de jeugdleiders met enthousiasme om de jeugd vertrouwd te maken met de christelijke traditie.
3. Bescherm de hulpverleners in Gaza en Israël die noodhulp verlenen te midden van het levensgevaarlijke oorlogsgeweld.
4. Zegen de lofzang in de kerk. Laat ons ervaren dat samen zingen verbindt, troost en bemoedigt.
5. Geef de mensen die geroepen worden om ambtsdrager te mogen zijn binnen onze Protestantse Gemeente, Uw liefde en vertrouwen om hun roeping te aanvaarden.
6. Schenk hoop en kracht aan de ernstig zieken die in een behandeling moeten ondergaan.
7. Laat Uw woord elke dag nieuw zijn voor wie bidt, zoekt en aanklopt.

Aagtje Commandeur van Riel

## Overdenking

*God schiep de mens als zijn/haar evenbeeld als evenbeeld van God schiep God hem/haar **manlijk en vrouwlijk** schiep God de mensen. (Gen. 1:27)*

Het **evenbeeld** van God is dus **man en vrouw!** Dat betekent met de mogelijkheid tot voorplanting zoals bij alle zoogdieren. Beter andersom: de zoogdieren evenbeeld van God. Daar hoor je niet vaak over preken. God de Vader klinkt wel bekend maar God de Moeder voelt wat onwennig.

Waarschijnlijk is dit gaandeweg door de theologen wat weggeredeneerd als niet passend in de christelijke leer.

*De zonen van de goden zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren en ze kozen uit hen de vrouwen die ze maar wilden. (Gen. 6:2).*

Bij het noemen van meer goden (en hun zonen) ontstaat het vermoeden dat het boek Genesis toch een mythe moet zijn. Heilige schrift of niet, soortgelijke taferelen vind je ook terug in de Griekse mythen en sagen uit de oudheid.

Waarom toch altijd weer die **zonen**? Dat zat'm in een hardnekkig misverstand in de antieke wereld. Dat misverstand duurde nog tot ver in onze geschiedenis (1839 om precies te zijn).

Tot in lengte van dagen geloofde men dat de zaadlozing van de man het enige "materiaal" was voor de aanleg van het kind. Een vrouw was niks anders dan een levende broedmachine om dat zaad uit te broeden. Daarom waren zonen zo belangrijk, want die gaven 'smans nageslacht door via vrouwen. Bovendien spierkracht was vaak indrukwekkender dan gezond verstand. Dochters hadden van zichzelf niets, zijn konden hooguit dienen voor het "uitbroeden" van andermans zaad en daarom alleen **andermans nageslacht** verzorgen. Nee, dan li. ever **zonen**

Zo ontstond vanzelf een cultuur waarin de man heerste over de vrouw. Het uitblijven van kinderen was altijd het mankement van de vrouw. De islam weet er tot op de dag van vandaag nog steeds raad mee (Taliban!!). Ook, in het verhaal van Abraham, waar God de schoot van Sara gesloten hield totdat zij zwanger werd van Izak (vergezeld van een belofte waarmee de palestijnen tot vandaag de dag grote moeite hebben). Het lag uiteraard niet aan Abraham. In 1 Samuel 1:5b een zelfde verhaal over de schoot van Hanna. De oudheid en dus ook de bijbel is doorspekt van dit idee.

Dit grote misverstand (eigenlijk onwetendheid), al of niet omlijst met vrome woorden, werd pas in 1839 (nog geen 2 eeuwen geleden!) uit de wereld geholpen. Niet door de heilige schrift, maar door onderzoek van de microbiologie. Pas toen werd ontdekt dat elk mens 23 chromosomen van zijn/haar moeder heeft en 23 chromosomen van zijn/haar vader. Deze 46 chromosomen worden vertegenwoordigd door een onvoorstelbaar ingewikkeld molecuul: DNA (in elke lichaamscel!).

We kennen het TV-programma "DNA Onbekend" waardoor iemand zekerheid kan krijgen of hij/zij familie (kind, broer, zus) van een ander is of niet. Dat gaat allemaal via de analyse van dat ingewikkelde DNA. Ook justitie maakt dankbaar gebruik van deze techniek die vele malen nauwkeuriger is dan bv. een vingerafdruk. Als ik het even op mijzelf betrek: mijn DNA verwijst onlosmakelijk naar Jan Kes en Aagtje Boes. Welke 23 van Jan en welke 23 van Aagtje maakt daarbij niet uit (dat kan bij een broer of zus net weer even een andere combinatie zijn).

Tot zover wat achtergrond in het genetisch microbiologisch onderzoek van de laatste 180 jaar.

### **Hoe kijken wij hier als gelovigen naar.**

De godsdienst met al zijn aannamen stamt uit de oudheid inclusief de misverstanden met als resultaat een patriarchale cultuur: de **vader, de zoon**.

Dit vinden we terug in het door ons geërfde godsbeeld, Vader, Zoon, Heilige Geest.

Het loopt tegen Kerst. Jezus van Nazareth werd uit Maria geboren Hij kreeg 23 chromosomen van Maria. Maar Hij was volgens de bijbel **een mens als wij** en dus had Hij ook 23 chromosomen van zijn biologische vader. Wat als de DNA-kennis nou eens 2000 jaar eerder aan het licht was gekomen en dat Jezus in genoemd TV-programma zat? Naar welke vader had Zijn DNA dan geweest? Jawel, aan het licht gekomen, want het was natuurlijk al altijd al zo, ook bij plant en dier. Je kunt je dus afvragen welk verhaal of leer is er om deze persoon heen gevlochten zodat Hij tot op heden het hoofd van een wereldgodsdienst is. Dan moet er toch meer aan de hand zijn! Of zal deze godsdienst op den duur slechts uit theatrale woorden bestaan gebaseerd op oude geschriften en belijdenissen?

Woorden die nu nog een vertrouwd en veilig gevoel dienen omdat we ze al zo lang kennen en waarbij geen vragen gesteld worden terwille van de traditie? Woorden als bijvoorbeeld de geloofsbelijdenis van Nicea waarbij we gaan staan?

En toch ik weiger Carl Marx te volgen met zijn “godsdienst is opium voor het volk”, dat alleen maar dient voor het prettige gevoel zoals bij drugsgebruik. Eerder voel ik mij verbonden met de dichter van psalm 42 : *Even als een moede hinde naar het klare water smacht, schreeuwt mijn ziel om God te vinden, die ik ademloos verwacht.* Want ook ik vermoed dat er meer loos is dan hetgeen alleen met zintuigen en meting kan worden waargenomen. En dat zo groot is dat elk woord (ook deze meditatie) te veel is. De dragende Kracht achter al wat is, inclusief mijzelf.

### Hoe verder met de Kerk

Het beste zou zijn de woorden van Jezus zelf te laten prevaleren boven een theologische theorie over Jezus. Zijn Geest is immers leidend en niet een achterhaald wereldbeeld of de patriarchale cultuur uit de oudheid (al put de “heilige schrift” daar veelvuldig uit) en dat zich naar ons presenteert als waarheid, jammer dan. De volgende generatie moet ook weer naar de kerk kunnen. De Kerk zal nog meer haar helende taak op zich moeten nemen voor deze zieke mensheid en deze zieke planeet.

Klaas kes

PS. Ik heb in Gen. 1:27 het woord *Hij* vervangen door het woord *God* (de essentie). Verder probeer ik altijd verifieerbare bronnen te gebruiken die iedereen kan nalezen.

---

### Collecte jeugddienst zondag 12 november – Noodhulp Israël en Gaza

Deze zondag collecteren we voor noodhulp in Israël en Gaza. De recente gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben dramatische gevolgen. Het leed onder zowel Joden als Palestijnen is onbeschrijflijk. Kerk in Actie ondersteunt via haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood. Dat doen ze nu ook in Israël en Gaza.

In Israël bieden ze praktische en psychosociale hulp aan groepen die op dit moment extra kwetsbaar zijn, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika.

In Gaza is dringend behoefte aan voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp.

Via het internationale netwerk en in samenwerking met plaatselijke kerken van Palestijnse christenen biedt Kerk in Actie waar mogelijk hulp aan slachtoffers van het huidige geweld, ongeacht hun geloof of afkomst.

Vanuit het jeugdwerk leven wij mee met de mensen in Israël en Gaza, daarom bevelen wij deze collecte van harte bij u aan.

Namens het Christelijk Jeugdwerk Marken,

Gerdien Teerhuis-Kaars

Jeugdouderling

---

### Energietoeslag 2023

Ook dit jaar komen huishoudens die op of net boven het sociaal minimum inkomen zitten, in aanmerking voor deze energietoeslag.

De mogelijkheden voor toekenning zijn iets ruimer dan het afgelopen jaar.

Deze kun je aanvragen bij de gemeente Waterland door het formulier te downloaden van de site van de Gemeente, in te vullen en in te leveren bij de Gemeente Waterland.

In uw familie is er wel iemand die u hiermee kan helpen om het formulier te downloaden, lukt het niet dan wil ik u wel aan een formulier helpen.

Huishoudens die vorig jaar de toeslag gekregen hebben krijgen automatisch de toeslag gestort.

Namens de diaconie

Neeltje Teerhuis-Zeeman

---

## KERKCOLLECTES DIACONIE

Door de Diaconie is in de periode 1 t/m 7 november 2023 ontvangen:

Datum collecte	Doel	Totaal	Collecte in Kerk	Op rekening	Collecte SKG QR code	Giften aan huis
5-nov	Onderhoudsfonds	248,60	185,60	63,00		
1-nov	Voedselbank	252,50	127,50	105,00		20,00
22-okt	Ronoylion (nagekomen)	1,50			1,50	
	Project Pakistan	25,00		25,00		
	Bijdrage diverse collectes	7,50		7,50		

## ZENDING

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

*Hartelijk dank, namens het College van Diakenen en de Zending- en Evangelisatiecommissie.*



## Zaterdag 18 november 2023: Koper poetsen in de Grote Kerk

Op zaterdag 18 november gaan we om 09.00 uur al het koper weer poetsen in de Grote Kerk.

Wij zorgen voor koperpoets en poetsdoeken en koffie en thee en zo.

Als je tijd hebt, kom dan helpen, dan zijn we snel klaar.

Tevoren aanmelden hoeft niet.

De kosters en kerkrentmeesters.

## Kledingactie MENSEN IN NOOD 2023

Een vrachtwagen met zo'n 5 ton aan kleding verliet zaterdag 4 november j.l. het parkeerterrein van Marken om zijn vracht bij Mensen in Nood af te leveren. Alle inwoners van Marken die hieraan bijgedragen hebben en ook alle mensen die door posters en persberichten bekendheid wilden geven aan de actie, willen we heel hartelijk bedanken.

Onze hartelijke dank ook aan de duivenvereniging D.V.S. die de kantine weer ter beschikking stelde voor de kledingactie. Dankzij hun medewerking hadden we weer een prima ruimte om alle vrijwilligers van een "natje en een droogje" te voorzien.

Een speciaal woord van dank aan alle vrijwillig(st)ers die geheel belangeloos hun tijd, energie en een aantal ook hun vervoermiddel ter beschikking stelden om de kledinginzameling te doen slagen. We waren erg blij met de vervoermiddelen en alle helpende handen van alle opgekomen vrijwilligers. Mede dankzij hun inzet was een groot karwei toch weer snel geklaard. En dat was zeker in de vorige natte week heel plezierig, want vòordat in de middag de buien weer vielen, hadden we met elkaar alle zakken en dozen met kleding al droog binnen.

Met uw kleding ondersteunt Mensen in Nood dit jaar het onderwijs in de Democratische Republiek Congo. Wie hierover meer wil weten, kan terecht op [www.samskledingactie.nl](http://www.samskledingactie.nl).

Wat ons betreft: **GRAAG TOT VOLGEND JAAR.**

En wilt u wat foto's zien van de kledingactie, dan verwijzen we u naar de Marker Nieuws site.

Nelie Springer-Zeeman

Eef Visser

## Jeugdendienst zondag 12 november 2023

De 8<sup>e</sup> zondag van de herfst, om 10.00 uur in de Grote Kerk.  
Jaarthema Protestantse Kerk in Nederland: 'Ga mee! Samen  
getuigen van geloof, hoop en liefde'.

### Vorbereiding op de binnenkomst

Consistoriegebed.  
Het luiden van de klok.

### Binnenkomst

Lied 218 'Samen in de naam van Jezus' couplet 1 (ELB).  
Bemoediging en groet.  
Lied 382 'Heer uw licht en uw liefde' (ELB)  
Bidden om de hulp van de Heilige Geest.  
Lied 58 'Zoek eerst het koninkrijk van God' couplet 1 en 2  
(ELB)  
Kinderen naar de kindernevendienst.

### De Bijbel

Lezen: Handelingen 10,9-16 (BGT) door Rinske Korstman.  
Lied 218 'Samen in de naam van Jezus' couplet 2 (ELB).  
Lezen: Handelingen 10,34-48 (BGT) door Pieter Teerhuis.  
Lied 218 couplet 3 (ELB)  
Preek: 'Gods burgerschapstraining' n.a.v. Hand. 10,34-35.  
Lied 413 'Grote God, wij loven U' couplet 1 en 3 (NLB).

### Bidden en delen

Toelichting op doelen van de gaven.  
Inzameling van de gaven.  
Dankzegging, voorbede en het Onze Vader.

### Opdracht en zegen

Slotlied: Psalm 150 vers 1 en 2.  
Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).



appostel



### Rekeningnummers

D: NL75 RBRB 0841 3778 47  
K: NL69 INGB 0000 1609 62  
t.n.v. Protestantse Gemeente Marken

### Orgel

Hans Jütte

Ik wil graag iedereen bedanken voor de lieve kaarten, bonnen en berichtjes voor en na mn operatie.

Het doet je goed als je merkt hoeveel mensen aan je denken!

Heel veel liefs Marieke Schipper

# Dagboekjes 2024

Het Filippusdagboekje en het Immanueldagboekje kunnen nog steeds verkregen worden bij de boekhandel. Maar als u daartoe geen mogelijkheden ziet om dit zelf te regelen bij de boekhandel, dan kunt u contact opnemen met Trijntje Boes, Noorderwerfstraat 12, dan wordt het voor u geregeld.

Je mag ook bellen: 0299-601241,  
of mailen: [trijntjeboes@ziggo.nl](mailto:trijntjeboes@ziggo.nl)

Graag voor 22 november bestellen!

Met vriendelijke groet,  
Trijntje

---

## Doneer uw Postcode Cadeaukaart aan de Voedselbank

### Inleveren van de cadeaukaarten kan t/m dinsdag 14 november 2023

Alle deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij hebben een cadeaukaart groot € 12,50 mogen ontvangen. Deze is te besteden bij supermarkt Albert Heijn.

Nu kregen wij, Trijntje Boes en Willy Uithuisje, van vele personen de vraag, of men de cadeaukaart (wederom) kunnen doneren aan de voedselbank. De dames willen daar wel gevolg aan geven.

Een ieder die de cadeaukaart wil doneren, kan deze uiterlijk 14-11-2023 inleveren bij:

Trijntje Boes, Noorderwerfstraat 12  
of  
Willy Uithuisje, Buurterstraat 8

Vergeet niet de kaart te activeren, anders kan de kaart niet gebruikt worden. Voor het activeren verwijzen wij u naar: <https://genietvantgoede.postcodeloterij.nl/kaart-activeren>



Nederlands-Vlaams  
Bijbelgenootschap

## NIEUWSBERICHT Haarlem/Antwerpen, 8 november 2023

### *Bijbel Basics-adventsproject en Zij Lacht leesplan*

#### **NBG-adventskalender 2023: Vrede op aarde**

‘Vrede op aarde – het zijn drie bekende woorden uit het Lucas-evangelie. Veel mensen weten dat ze bij Kerst horen. Maar wat kun je ermee als de vrede ver te zoeken is? Toch zijn deze woorden de titel van onze adventskalender’, zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, Hoofd Bijbelgebruik bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Ook is er een adventsproject voor kinderen en een leesplan speciaal voor vrouwen.

‘Juist omdat die woorden uit Lucas veel oproepen – twijfel, protest, de vraag wat ze betekenen – is het goed om erbij stil te staan tijdens Advent’, aldus Anne-Mareike Schol-Wetter over de kalender. ‘De oorlog in Oekraïne, de strijd tussen Israël en Hamas: de vrede lijkt verder weg dan ooit. Voor de mensen in de tijd van Jezus was dat niet anders.’

Met de kalender verken je wat ‘vrede op aarde’ bij je oproept én wat deze Bijbelse belofte voor jou betekent. Elke dag is er een natuurfoto, een Bijbeltekst en een bezinningsvraag.

De Bijbelteksten gaan over vrede met anderen, vrede in je hart en vrede met God.

De kalender is gratis aan te vragen via [bijbelgenootschap.nl/advent](http://bijbelgenootschap.nl/advent).

Wie geen internet heeft kan het boekje aanvragen bij het Klantencontactcentrum, tel. 023-5146146.

#### **Adventsproject ‘Een nieuw begin’**

Het Bijbel Basics-adventsproject voor kinderen van 4-12 jaar, ‘Een nieuw begin’, bevat vijf Bijbelverhalen uit het Lucas-evangelie.

Anne-Mareike Schol-Wetter: ‘De kinderen ontdekken dat God elke keer een nieuw begin maakt: van de aankondiging van Johannes’ geboorte tot en met de geboorte van Jezus.’

Er is materiaal voor de kerk en voor thuis, en er is dit jaar zelfs een compleet kerstfeest-programma-met-sketch, geschreven door Corien Oranje.

Voor de kerk zijn er ‘kerstballen’ met illustraties bij het verhaal. Voor thuis is er een adventsslinger met kaarten om te kleuren en op te hangen. Het adventsproject is gratis te downloaden via [bijbelbasics.nl](http://bijbelbasics.nl), de andere materialen zijn hier te bestellen.

#### **Zij Lacht adventsboekje ‘Samen met Maria’**

Zij Lacht – een NBG-Bijbelplatform voor vrouwen – brengt een adventsboekje met uitscheurbare kaarten over het loflied van Maria. Elke dag staat er een zin daaruit centraal, met een korte overdenking van een van de schrijfsters van Zij Lacht.

Te bestellen via [zijlucht.nl/samen-met-maria](http://zijlucht.nl/samen-met-maria).

Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap Haarlem, contactpersoon Anneke Commandeur

# JEUGDIENST

ZONDAG 12 NOVEMBER 2023 OM 10:00 UUR

IN DE GROTE KERK



Voorganger: Ds. H.Z. Klink  
Organist: Hans Jütte