

Protestants Marken



Jaargang 17 nummer: 47

verschijnt wekelijks

Zaterdag 25 november 2023

Kerkdienst Zondag 26 november 2023

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Patmoskerk

Eeuwigheidszondag-herdenken overledenen

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Dirk Kes
Kosters	Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan
Kindernevendienst	Gréthe van Belzen
Eerste Collecte	Voedselbank
	Bankrekening NL75RBRB0841377847
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk
	Bankrekening NL69INGB0000160962
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Kerktaxi	Siem van Altena telefoon 0639112627

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	26 november	Matteüs 25:31-46	Jullie deden het voor Mij
Maandag	27 november	Openbaring 15:1-8	U alleen bent heilig
Dinsdag	28 november	Openbaring 16:1-11	De offerschalen
Woensdag	29 november	Openbaring 16:12-21	Het is voorbij!
Donderdag	30 november	Jesaja 63:1-6	De wraak van de HEER
Vrijdag	1 december	Jesaja 63:7-14	Gods ontferming en grote liefde
Zaterdag	2 december	Jesaja 63:15-64:2	Scheur de hemel open

Voorbede

1. Dank U dat wij zondag stil mogen staan bij 'de mensen van voorbij'. Dat we ze met het licht van de kaarsjes weer even dichtbij brengen.
2. Troost allen met verdriet om het gemis van een geliefde. Dat God tot op de dag dat we elkaar weer zien, ze draagt in de palm van Zijn hand.
3. Zegen het werk van de Voedselbank. Leer ons dat wij onze overvloed delen met de mensen die in armoede leven.
4. Sterk ons, Heer, om emotie en gezond verstand in balans te houden bij moeilijke beslissingen.
5. Bemoedig onze predikant dat hij zich gesteund voelt in zijn werk om deuren te openen in de harten van de mensen.
6. Voor de miljoenen mensen die op de vlucht zijn voor geweld en oorlog. Zegen hen met hoop te midden van alle uitzichtloosheid.
7. Laat ons omzien naar de eenzamen, want één hand maakt de dag minder eenzaam en één stem maakt de dag minder stil.

Aagtje Commandeur van Riel

Overdenking: Deuteronomium 4:20 Want u bent door de Heer uitgekozen om Hem als zijn eigen volk toe te behoren.

Het Joodse volk, Israël, het meest gepijnigde volk uit de historie, zo lezen we in de Bijbel. Talloze malen overvallen door bendes, natiën, natuurrampen. Verschillende keren verbannen naar vreemde oorden en toch telkens weer, naar Gods belofte, teruggekeerd naar het door God beloofde en in bezit gegeven land. Al duizenden jaren is dit aan de orde en in onze tijd is dat niet anders. Waarom wordt dit volk zo vervolgd? Is dit satans werk, omdat hij God geen eigen volk gunt? Dat zal er zeker mee te maken hebben. Onderlinge verdeeldheid, terroristische aanslagen en een veroordelende wereld is het gevolg. De hele wereld kan in brand staan, maar als er iets gebeurt in het Joodse land lopen de protestbewegingen elkaar zowat ondersteboven om Gods volk te veroordelen. De Russen mogen ziekenhuizen, scholen, graansilo's en infrastructuur in Oekraïne kapot bombarderen, de Turken vermoorden de Koerden, China 'tuchtigt' de Oeigoeren en andere binnenlandse 'dwarsliggende' volken, Saoedi-Arabië laat zijn leger duizenden immigranten uit Afrika neermaaien in de woestijn, en zo kan ik nog wel even doorgaan. De ene misdaad na de andere door natiën vindt plaats op deze wereld, maar wereldwijde protesten hiervoor? Nee, even niet. Maar dat Israël, dat zich waagt te verdedigen tegen terroristen die niets ontziend jong en oud afslachten en die zich laf verschuilen onder de bevolking, dat Israël moet aan de schandpaal! Verdelg de Joden, van de rivier tot de zee, scanderen de hersenlozen en de satan kijkt tevreden toe. Hoe makkelijk zijn de mensen te verleiden. Enige nuancering is niet te vinden bij deze protesters en andersdenkenden worden weggezet als islamofoben en erger.

De waarheid is, dat als Israël zijn wapens zou neerleggen, er geen Israël meer zou zijn. Als de Arabieren hun wapens zouden neerleggen, zou er geen oorlog meer zijn! Er wordt een dubbele moraal zichtbaar, wanneer mensen de Israëlisch-Palestijnse situatie proberen te beoordelen, zonder rekening te houden met het feit dat veel van het lijden van de Palestijnen afkomstig is van hun eigen leiders, die zichzelf verrijken ten koste van hun eigen volk. De terroristen van Hamas willen niet alleen de Joden in Israël uitroeien, maar alle Joden ter wereld. Zij zullen nooit het bestaan van een Joodse staat accepteren en worden daarin nadrukkelijk gesteund door de leiders van Iran. Een groot deel van de media verbreidt de leugen dat Israeli's en Hamasterroristen gelijkwaardig zijn. Maar er is geen gelijkwaardigheid tussen licht en duisternis.

Het is verschrikkelijk voor de onschuldige burgers die lijden onder het geweld en je vraagt je af wanneer de wereld eens opstaat tegen het terrorisme en daar een eind aan maakt. Dat zou vele mensenlevens sparen en voorspoed en geluk kunnen brengen voor vele volkeren. Geen geld meer naar kwaadwillende organisaties, maar rechtstreeks besteden aan de behoeftigen zodat die hun leven kunnen opbouwen. Elk mensenleven is van God gegeven en waardevol. Laten we er ook zo mee omgaan. Bidt om vrede voor hen die ernaar hunkeren en om zegen over elk mensenleven. En bidt ook om wijsheid voor de leiders van volken, opdat ze goeddoen voor hen over wie ze machthebber zijn en zo hun volk voor verderf behoeden.

De Bijbel profeteert voor de eindtijd een toename van rampspoed die zich als een ochtendmist uitbreidt over de wereld; pandemieën, berichten over oorlogen, natuurrampen, hoge inflatie, ontevredenheid, onrust, religieuze conflicten, terrorisme, sociale omwentelingen op moreel gebied, politieke desoriëntatie, toenemende verwijdering van God en Zijn Woord, anarchisme, vervolging, ongebreidelde haat. We lijken er middenin te zitten en het kan en zal zelfs nog erger worden. Wij mensen kunnen onze frustraties naar elkaar toe uiten en elkaar het leven zuur maken. Zo ontstaan rellen en oorlogen en roepen we het verderf over ons af. Een heilloze weg zonder zicht op een vreedzame toekomst. Reden temeer om ons heil te zoeken bij Hem, die ons wil redden en ons de uitweg biedt via Christus Jezus, onze Verlosser. De Verlosser die ons het ultieme gebed aanreikte waarmee wij zijn (en door Hem onze) Vader in de hemel mogen aanroepen.

COLLECTE Voedselbank zondag 26 november

Van alle instellingen en stichtingen die jaarlijks een gift krijgen van de diaconie, is de Voedselbank van Purmerend en Omstreken er één. Door de crisissen die zich al langere tijd voordoen, is het aantal aanvragen bij de Voedselbank enorm gestegen, waardoor onze diaconale steun zeer welkom is! Wekelijks voorziet bijvoorbeeld de Voedselbank Purmerend nu ongeveer 185 gezinnen van een pakket. Zowel het samenstellen van de voedselpakketten als het verstrekken ervan aan de ontvangers gebeurt met de grootste zorg. De pakketten bestaan uit producten, die ter beschikking worden gesteld door particulieren en diverse bedrijven. De pakketten worden samengesteld op basis van de gezinssamenstelling en de gezinsgrootte.

Een positief gevolg van de Voedselbanken is dat daarmee voedselverspilling wordt tegengegaan. Om de gezinnen van voedsel te voorzien, maakt elke Voedselbank kosten. Gemiddeld zo'n € 6,50 euro per voedselpakket. Dat wordt niet besteed aan het voedsel zelf, want dat ontvangen de mensen gratis. Het is ook niet het personeel, want zij werken uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers. Maar het zijn kosten voor bijvoorbeeld transport, onderhoud, huisvesting en energie. De kosten van transport en energie zijn nu ook bij de Voedselbank zelf sterk gestegen, zult u begrijpen. Daarom hebben zij onze bijdrage hard nodig, zeker nu het aantal afnemers is gegroeid! Uw donatie van komende zondag komt dus rechtstreeks ten goede aan alle activiteiten van de Voedselbank van Purmerend en Omstreken.

Namens de diaconie,
Eef Visser

Collecten voor de kerk.

Wekelijks doet de diaken van dienst uitleg over het collectedoel van de eerste collecte in de kerk. Elke week is er een ander collectedoel, dus elke week opnieuw een uitleg. Ook in het kerkblad wordt wekelijks deze uitleg gepubliceerd.

Maar... er is ook een tweede collecte, die is elke week voor hetzelfde doel: we noemen het de collecte voor "de kerk". Deze collecte vormt een belangrijk deel van het "inkomen" van de kerk, de grootste inkomstenbron is de kerkelijke bijdrage door de leden. De kleinere bronnen zijn naast de collecte opbrengsten: huur- en pachtopbrengsten, giften, rente en subsidies.

Als u een indruk wilt hebben van de besteding van het "inkomen" van de kerk, kunt u natuurlijk de jaarrekeningen bekijken, die meteen ook inzicht geven van de bedragen per onderdeel.

Om duidelijk te maken hoe belangrijk die tweede collecte is heb ik hieronder een opsomming gemaakt van "collectedoelen" van de tweede collecte zonder bedragen te noemen. Ik hoop dat toch deze opsomming verduidelijking biedt en ook het belang en de urgentie laat zien om "de duit in het zakje te doen".

De bestemmingen van het inkomen van de kerk:

- Traktement (salaris) van de predikant.
- Preekbeurten van gastpredikanten
- Organisten
- Deel van de huisvesting van de predikant
- Energie en water van gebouwen en kerken.
- Onderhoudskosten van gebouwen, CV installaties, torenuurwerk, luidklokken en orgels.
- Vervangingskosten van CV installaties, computers, camera's, geluidsinstallaties, verlichting, brandpreventiemiddelen enz.
- Schilderwerk
- Schoonmaak
- Verzekeringen
- Inspecties: bouwkundige situatie, brandpreventie.
- Beheer landerijen door kantoor kerkelijke goederen.
- Belastingen: solidariteitskas, quotum, gemeente en waterschap
- Abonnementen: bladen, internet, "kerkdienst gemist", BUMA/STEMRA.
- Overige kleine uitgaven (koffie, thee....)

Wellicht ben ik nog wel iets vergeten te noemen. Hoe dan ook... ieder jaar zijn de uitgaven hoger dan de inkomsten. Daarom zijn we blij en dankbaar voor uw bijdragen!!

Namens de kerkrentmeesters,

Klaas Zondervan

Kerkelijke bijdrage 2023

Tegen het einde van het jaar willen we de betaling van de Kerkelijke bijdrage nog even onder de aandacht brengen. Nog niet alle ingeschreven bedragen zijn ontvangen. Mogelijk is de betaling aan uw aandacht ontsnapt, het kan ook zijn dat u de betaling aan het einde van het jaar heeft ingepland. Mocht u de behoefte hebben om e.e.a. na te vragen, of mede te delen, dan kunt u de penningmeesters even aanschieten, of u kunt een -e-mail sturen aan penningmeester@protestantsmarken.nl.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Jan Cornelis de Wit en Hein Pieter Zondervan

Uitnodiging aan alle gemeenteleden **Gemeentevergadering op 7 december 2023 in de Patmoskerk** **Aanvang 20.00 uur**

Agenda

1. Opening
2. Verslag gemeentevergadering 25 mei 2023
3. Gebouwen PG Marken
 - Eindrapport Duurzaam Gemeente Perspectief
4. Kerkrentmeesters
 - Begroting 2024
5. Diaconie
 - Begroting 2024
6. Rondvraag
7. Sluiting

NB

De stukken voor de vergadering zullen vanwege de omvang niet via het kerkblad worden verspreid. De stukken kunnen worden opgehaald na de dienst op 26 november (Patmoskerk) en 3 december (Patmoskerk). Ook zullen de stukken beschikbaar zijn op de website: www.protestantsmarken.nl.

Liturgie zondag 26 november 2023

De 10^e zondag van de herfst 'Eeuwigheidszondag' om 10.00 uur in de Patmoskerk met het herdenken van de overledenen.

Protestantse Gemeente te Marken.



Protestantse gemeente
Marken



appostel



Rekeningnummers

D: NL75 RBRB 0841 3778 47

K: NL69 INGB 0000 1609 62

t.n.v. Protestantse Gemeente Marken

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspesalm: 96 vers 1, 2 en 6.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 221 'Zo vriendelijke en veilig als het licht' couplet 1 en 3.

Herdenking van de overledenen.

Moment van stilte (staande).

Psalm 91a vers 1 en 3.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Lied voor de kinderen: 348 'Heer van uw Kerk' couplet 1.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 25,6-9 (lector).

Halleluja-lied: 451 'Richt op uw macht, o Here der heerscharen' couplet 1, 3 en 5.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Openbaring 7,9-17 (voorganger).

Halleluja-lied: 601 'Licht dat ons aanstoot in de morgen' couplet 1 en 2.

Verkondiging: 'Durf vooruit te kijken' n.a.v. Jesaja 25 vers 9.

Lied 766 'Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen' couplet 1 en 3.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Inzamelen van de gaven.

Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Zending en zegen

Slotlied: 747 'Eens komt de grote zomer' couplet 1 en 5.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

Wij willen graag iedereen hartelijk bedanken voor de vele blijken van belangstelling in welke vorm dan ook na het overlijden van mijn man, onze vader, schoonvader en bap.

Het doet ons enorm goed om te weten dat er zoveel mensen met ons meeleven in deze voor ons zo moeilijke tijd.

Familie De Waart

Vanuit de pastorie

Eeuwigheidszondag

Zondag is het de zogenaamde Eeuwigheidszondag. We lezen een mooie en hoopgevende passage uit het boek van een van Israëls grootste profeten. Zijn naam is Jesaja. De passage is een ode aan de Heer van de hemelse machten die op de Sion woont. Sion is een andere naam voor de stad Jeruzalem. Jesaja kijkt vooruit en ziet een punt in de tijd aanbreken waarop allerlei ontwikkelingen in de geschiedenis bij elkaar komen. Voor dat punt in de tijd hoef je niet bang te zijn. Je kunt er veeleer naar uitkijken want die dag is een dag van bevrijding. Bevrijding van de dood en van alles wat geen leven is maar het juist ruïneert, zoals ziekte, onzekerheid en verdriet. Wij mogen door Jezus Christus uitkijken naar de dag waarop God de Heer de tranen wist van elk gezicht. Een mooie lezing – dacht ik – voor Eeuwigheidszondag.

Gemeenteavond @07/12

In de maand december houden we meestal een gemeenteavond en donderdag 7 december is het weer zover, dan bent u van harte uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van onze gemeente. Naast de gebruikelijke begrotingen van de diakenen en de kerkrentmeesters praten we u ook bij over de recente ontwikkeling met betrekking tot de gebouwen want de brainstormsessie van jongstleden 14 september heeft tot een nieuw rapport geleid. En daarmee zijn we dicht bij een keuzemoment gekomen. Er liggen 2 scenario's op tafel waaruit we willen gaan kiezen. Afgelopen maandag zijn we op de kerkenraadsvergadering over deze twee opties in gesprek gegaan, op weg naar een definitieve keuze. Graag nemen we zoveel mogelijk mensen mee, op weg naar dat moment. Daarom kan iedereen het rapport van het Platform Duurzaam Gemeente Perspectief inzien. De kerkenraad heeft nog geen keuze gemaakt maar wil dat in de komende maanden gaan doen. Iedereen is donderdag 7 december van harte welkom in de Patmoskerk. We beginnen om 20.00 uur.

Gemeente Groei Groep

Volgende week donderdag 30 november staat de laatste bijeenkomst van de Gemeente Groei Groep in de agenda. We lezen dan over een vrouw uit Kanaän die een indringend beroep doet op Jezus. Je vindt het verhaal in hoofdstuk 8 van het boekje 'Randfiguren' van dominee Johan Visser. Iedereen is van harte welkom op deze laatste avond voor dit jaar. We beginnen om 20.00 uur in de bovenzaal van Gebouw Hoogh.

Tenslotte

We leven in spannende tijden. Hoe zal het politieke veld eruitzien na de verkiezingen? Hopelijk lukt het politici om de crises stukje bij beetje op te lossen. Dat komt ons allemaal ten goede. Laten we de Here God vragen om wijsheid en inzicht voor onze politici. We ronden af met een hartelijke groet namens de drie van de pastorie.

Ds. Hubrecht Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 06 21564286



Gefeliciteerd!

25 Jaar Liefde!

Lieve Hedwig en Hein Pieter,

Vijfentwintig jaar geleden hebben jullie elkaar het ja-woord gegeven,
27 november 1998, sindsdien gaan jullie samen door het leven.

Wat gaan de jaren snel, voor ons zijn jullie een groot voorbeeld als stel.

Wij wensen jullie nog veel jaren in geluk, liefde en gezondheid samen.

Liefs, Sharon en Gianna.



alzheimer
nederland

Ook dit jaar hebben wij weer gecollecteerd op Marken, traditioneel met de collectebus, maar ook via de QR code en online via Whatsapp.

Heel veel dank aan onze trouwe collectanten en aan iedereen die gedoneerd heeft. We hebben weer een **geweldig bedrag** opgehaald € 1.752,45.

Hartelijke groet mede namens de Alzheimer Stichting.

Inge Zeeman en Trijntje de Waart



Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

Justitiepredikant Arjen Kwantes werkt met de Bijbel in de bajes

'Het gaat erom dat we méns blijven'

Door Peter Siebe

3 oktober 2023 - 'Juist hier in de inrichting heb ik God teruggevonden', vertelt Theo*. 'Ik wist me geen raad met mijn leven. Toen zei iemand tegen me: "Ga maar eens mee naar de kerkdienst". Dat heb ik gedaan. En daar heb ik liefde gevonden.'

Samen met vijf andere mannen zit Theo in de kring met 'de dominee', justitiepredikant Arjen Kwantes.

Het ziet er gewoon en gezellig uit: keukentafel met kleedje, koffiepot en koektrommel. Met op tafel een gewone Bijbel: de Bijbel in Gewone Taal (BGT). Toch is deze Bijbelkring niet zo gewoon, want de deelnemers hebben wat op hun kerfstok. Dit is een gevangenis, de Penitentiaire Inrichting Heerhugowaard. Via een detectiepoortje, door twee deuren die alleen voor de dominee en mij open gingen, en langs een paar gangen en trappen ben ik bij de Bijbelkring aangekomen. Wat ik vandaag wil weten is: wat de Bijbel betekent voor gevangenen.

Dominee Kwantes kreeg vorig jaar 100 Bijbels in Gewone Taal (BGT) cadeau van het ederlandsvlaams Bijbelgenootschap (NBG). Daarvan zijn er nu nog zo'n 25 over; de andere 75 zijn weg-gegeven aan gevangenen. Mark is blij met zijn BGT: 'Ik heb echt geen zin om in de Bijbel te lezen en dan telkens te moeten uitzoeken wat een woord betekent.'

Mens blijven

'We komen hier om hoop te houden', zegt John, een van de andere deelnemers aan de Bijbelkring. Hij ziet eruit als een bodybuilder waar je beslist geen ruzie mee wilt krijgen. 'De meesten van ons waren al gelovig. Maar we hebben foute dingen gedaan en daarvoor worden we gestraft. Dan wil je de hoop niet verliezen, en je zoekt kracht. Daarom zijn we hier met de Bijbel bezig.' Elias vult aan: 'Het gaat er vooral om dat we méns blijven. We zijn meer dan onze detentie. Dit is geen poppenkast, we zijn serieus bezig!'

Vanmorgen bespreekt de kring 2 Thessalonicenzen 2, over Jezus' terugkomst en de misleiding en verleiding die daaraan voorgaan. De mannen vertalen wat ze lezen direct naar hun eigen leven. 'Je raakt van het pad af', zegt Theo, 'en daar probeert de duivel je te houden. Ik kreeg een schuldgevoel omdat ik mensen naar de kl** had geholpen en wilde mezelf beter voelen. Dus ging ik met mijn geld mensen helpen. Maar dat loste niks op.' Elias: 'Gokken, geld, alcohol, dat zijn verleidingen. Ook al ben je gelovig, als je de hoop verliest kun je zwichten voor zo'n verleiding. Het is een heel actuele waarschuwing.'

Vrije ruimte

'Deze kamer geeft de gevangenen een vrije ruimte', vertelt Kwantes me als de Bijbelkring voorbij is. Hij werkt sinds 2010 als geestelijk verzorger in deze gevangenis. 'In de gespreksgroepen die ik hier houd, kunnen ze vrijuit praten. Dat kunnen ze op hun afdeling niet.' Net zo belangrijk zijn de een-op-een-gesprekken die hij met gedetineerden heeft. 'Daar kunnen ze hun problemen op tafel leggen. Ook komen daar de emoties los. Die laten ze verder niet zien, want je houdt je groot, dat is in de gevangenis een ongeschreven wet.'

Het wekelijkse christelijke hoogtepunt is de zondagse kerkdienst. Zo'n 40 tot 50 van de in totaal 250 gedetineerden bezoeken deze dienst. Kwantes neemt me mee naar de kerkzaal, waar een indrukwekkend, wand vullend schilderij hangt van het Nieuwe Jeruzalem uit Openbaring 21. Gemaakt door een gedetineerde en vol symboliek: de stad heeft kerken, maar ook een synagoge en een minaret.

Blikje cola

'Applaus voor het Bijbelgenootschap!' Zo word ik als NBG-medewerker welkom geheten, als ik 's middags dezelfde gesprekskamer opnieuw binnenstap. Nu bij een andere groep, de gesprekskring. Ze branden meteen los: ze vinden de BGT 'een geweldige Bijbel, want daarin kun je alles begrijpen.' Deze kring is flink wat groter. De twaalf deelnemers gaan in gesprek over vergeving, aan de hand van Matteüs 18:21-35 uit de BGT. Daar vertelt Jezus een verhaal over een koning die zijn dienaar miljoenen kwijtscheldt. Toch is deze man niet vergevingsgezind: hij gooit iemand die hem een paar duizend schuldig is, in de gevangenis. 'Wat vinden jullie van die reactie?' vraagt Kwantes aan de groep. 'Zoiets gebeurt hier elke dag!' roept Hans. 'Je maakt ruzie over een blikje cola die iemand jou nog moet terugbetalen. En dan ga je zijn hele cel verbouwen!' De mannen herkennen dit.

Want je zit opgesloten, maar je bent van binnen nog steeds haatdragend of gefrustreerd en je ontploft zomaar. 'Als iemand elke dag iets uit je cel pakt, word je vanzelf wantrouwig', zegt Theo. 'En dan is vertrouwen heel lastig.'

Maar, zegt Johan, 'Je kunt toch ook niet eindeloos alles maar pakken (= incasseren, PS) want anderen je aandoen?' Daar zet John meteen iets tegenover: 'Als ik niet vergeef, blijf ik zelf met de shit zitten.' En daar haakt dominee Kwantes op in: het gaat in dit verhaal zowel om vergeving vragen als om vergeving krijgen. 'In beide gevallen is het belangrijk dat jij je eigen stukje doet, ook als die ander jou niet om vergeving vraagt of jou geen vergeving schenkt.' De mannen knikken instemmend.

Tweede kans

Wat drijft Arjen Kwantes om met de Bijbel te werken onder gevangenen? 'Ik werkte in de grafische industrie en kwam voor het eerst in deze gevangenis als muzikant', vertelt hij. 'Ik moest gitaar spelen in de zondagse kerkdienst. Wat ik meemaakte raakte me zo, dat ik het over een andere boeg heb gegooid en nu geestelijk verzorger ben. Ik geloof in een tweede kans voor deze gemarginaliseerde mensen. Al snel werd me duidelijk dat heel wat gevangenen een kerkelijke achtergrond hebben. Als ik dat hoor, neem ik contact op met hun voorganger. Die komt dan op bezoek voordat deze gedetineerde vrij komt.'

De mannen weten dat je een Bijbeltekst heel verschillend kunt lezen en toepassen. Daarom lezen ze graag samen met anderen en leren ze van elkaars mening. En je merkte hoe ze het Bijbelverhaal rechtstreeks doorvertalen naar hun eigen situatie: "Als ik van iemand een winkelbox krijg – een gewaardeerd cadeau in de gevangenis – moet ik niet vervelend doen over een pakje shag". (Een winkelbox is een doos met persoonlijke boodschappen, die gedetineerden kunnen verdienen als ze ervoor sparen, PS). Als een Bijbelverhaal op die manier landt, vind ik dat fantastisch.'

Ook in de een-op-een-gesprekken met gedetineerden opent Kwantes de Bijbel. 'Met een man die ver bij God vandaan was geraakt, las ik Psalm 139. Waar je ook heen vlucht, God is er. Hij werd stil, en daar is heel wat voor nodig bij een gedetineerde. De psalm kwam echt bij hem binnen. En dan besef ik: hier doe ik het voor.'

*) alle namen van gedetineerden in deze reportage zijn gefingeerde namen.

Peter Siebe is journalist en werkt als persvoorlichter en eindredacteur bij het NBG.

Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap Haarlem Contactpersoon Anneke Commandeur




Sinter Kerst Kienen

Vrijdagavond 24 november

in de Patmoskerk.

Het kienen begint om 20:00 uur, vanaf 19:30 uur staat de koffie met cake klaar en bent u van harte welkom.

De overige kien data zijn:

Vrijdagmiddag 29 december

Vrijdagavond 26 januari

Vrijdagavond 23 februari

Zaterdagmiddag 16 maart



Schitterende prijzen voor JONG & OUD!!

