

Protestants Marken



<u>Jaargang 17 nummer: 48</u>	<i>verschijnt wekelijks</i>	<u>Zaterdag 2 december 2023</u>
Kerkdienst Zondag 3 december 2023		
Onze kerkdiensten zijn te zien via Kerk TV . Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl		
Kerkdienst en Uitzending Patmoskerk Viering Heilig Avondmaal		
10.00 uur	Ds. H.Z. Klink	
Organist	Sebastian van der Pluijm	
Kosters	Piet Boes en Freek Visser	
Kindernevendienst	Gretha Korstman	
Eerste Collecte	Diaconie Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Kerktaxi	Willy Klink telefoon 0655620276	
Vesper Zondag 3 december 17.00 uur Grote Kerk		
Liturg	Aagtje Commandeur van Riel	
Organist	Sebastian van der Pluijm	
Kosters	Kees Visser, Robbie Zwiers en Jan Piet van Altena	

Voorbede

1. Advent is dromen dat Jezus zal komen. Geef ons vertrouwen, hoop en moed, maar ook geloof in "ooit is alles héél en goed".
2. Zegen de viering van het Heilig Avondmaal. Dank U dat U het brood wilt breken met ons allemaal.
3. Help ons de eenzaamheid van onze medemens te doorbreken, zodat de wereld een fijne plek wordt voor iedereen.
4. Schenk wijsheid en vertrouwen aan de politici om samen te werken aan de problemen in ons land. Dat zij rechtvaardig en barmhartig mogen zijn.
5. Troost ons Heer, wees ons nabij, als we denken aan de mensen die wij missen.
6. Schenk verlichting aan de ernstig zieken. Wilt U in pijn en strijd steeds bij hen zijn.
7. Ontferm U over alle kinderen wereldwijd, die op de vlucht zijn voor oorlog, honger en armoede

Aagtje Commandeur van Riel

Twee gewone mensen.

Een jongetje liep met zijn moeder door een oude kerk. Hij wees naar de glas-in-lood-ramen en vroeg: "Mama, wie zijn daar die mensen in het glas?" – "Dat zijn heiligen, jongen." Waarop het jongetje zei: "Dan zijn heiligen gewoon mensen waar licht doorheen komt."

En zo is het. Heiligen zijn mensen waar licht doorheen komt, mensen die in het licht van God verkeren – Hij die de Heilige is – en dat licht weerkaatsen.

In de Bijbel komen we twee zulke heiligen tegen: Zacharias en Elizabeth; twee gewone mensen. Natuurlijk, Zacharias is priester en zijn vrouw Elizabeth komt ook uit een priesterlijk geslacht. Maar het zijn mensen, net als wij, met hun dagelijkse beslommeringen, met hun vreugdes en hun verlangens, met hun verwachtingen en teleurstellingen.

Maar ze verkeren in Gods licht. Dat blijkt ook wel uit hoe de evangelist Lucas ze typeert in Lucas 1 vers 6: "Beiden waren vrome en gelovige mensen, die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden". Letterlijk staat er: "zij waren beiden rechtvaardigen voor God." "Rechtvaardig voor God". oftewel: iemand die betrouwbaar is, die eerlijk is tegenover anderen en tegenover God, die vasthoudt aan het Woord en de dienst van God. "Ze wandelden naar alle geboden en inzettingen van de Heer, onberispelijk." Ze hielden met heel hun hart van God en hielden zich aan zijn leefregels. Gewoon twee gave mensen!

En dat in een tijd waarin het land bezet was door de Romeinen. Een tijd waarin Koning Herodes regeerde, een soort zetbaas van de Romeinen. Maar vooral een wreed heerser, die zich juist niets van Gods goede geboden aantrok. Terwijl er geen profeet was, die zo'n koning namens God de wacht aanzette. Nee, van profeten was al tijden niets meer vernomen. Kortom: een hele moeilijke tijd. En juist in die tijd zoomt het Evangelie in op twee van die gewone mensen, helemaal niet opvallend, die in alle ernst en bescheidenheid God blijven dienen, vast blijven houden aan zijn geboden, betrouwbare, godvrezende mensen zijn.

Natuurlijk, wij leven in een andere tijd. Maar dat het allesbehalve vanzelfsprekend is om te blijven geloven, om het vol te houden, dat is nu net zo. Dan hoor je bij een minderheid. Een 'rest' noemt de Bijbel dat: mensen die overblijven, die trouw blijven op hun post. Vergelijk zo Zacharias en Elizabeth met veel kerken vandaag de dag in Nederland, waar de laatste mensen toch trouw elke zondag bij elkaar blijven komen om God te zoeken, Hem te prijzen, elkaar vast te houden. Ja, ook qua leeftijd is er overeenkomst... Zacharias en Elizabeth zijn al op gevorderde leeftijd en in veel kerken van nu is de gemiddelde leeftijd van de kerkgangers vijftig +. Maar ze blijven komen. Ze blijven volhouden. Als een rest, die overblijft.

Ach, hoe oud u of jij ook bent, het komt op volharding aan, om te blijven komen, om met God te blijven leven, om Zijn geboden hoog te houden en er naar te leven, om in Gods licht te blijven verkeren, net als Zacharias en Elizabeth. Met minder zal het niet gaan... Want ook hier is een achterdeur, waar mensen geruisloos kunnen vertrekken. Ook hier zijn er die vertrokken zijn. En wij zijn niks beter. Het komt er daarom op aan om te blijven volharden, om niet op te geven, om er voor te blijven gaan.

Dichtbij is Uw woord, Heer onze God, dichtbij is Uw genade.

Kom ons dan nu met macht en mildheid tegemoet.

Sta niet toe, dat wij doof zijn voor U,

maar maak ons open en ontvankelijk

voor Jezus Christus, Uw zoon, die komen zal,

om ons te zoeken en te redden, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	3 december	Jesaja 64:3-11	Wij zijn het werk van uw handen
Maandag	4 december	Openbaring 17:1-8	Het grote Babylon
Dinsdag	5 december	Openbaring 17:9-18	Het lam zal overwinnen
Woensdag	6 december	Openbaring 18:1-8	Gevallen is Babylon
Donderdag	7 december	Openbaring 18:9-24	Al je rijkdom voorbij
Vrijdag	8 december	Openbaring 19:1-10	Zuiver, stralend linnen
Zaterdag	9 december	Openbaring 19:11-21	Trouw en betrouwbaar

KERKCOLLECTES**DIACONIE**

Door de Diaconie is in de periode 15 t/m 28 november 2023 ontvangen:

Datum collecte	Doel	Totaal	Collecte in Kerk	Op rekening	Collecte SKG QR code	Giften aan huis
26-nov	Voedselbank	376,06	343,06	23,00		10,00
19-nov	KiA Werelddiaconaat	201,20	182,20	19,00		
12-nov	Noodhulp Israël en Gaza, <i>nagekomen</i>	2,50			2,50	
	Project Pakistan	20,00		20,00		
	Gift voor diverse collectes	50,00		50,00		

ZENDING

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen en de Zending- en Evangelisatiecommissie.

COLLECTE DIACONIE zondag 3 december

Komende zondag collecteert de diaconie voor de extra attenties die wij in december doen toekomen aan verschillende mensen en groepen die onze aandacht nodig hebben.

Kortgeleden deden wij mee met de kerstpakkettenactie: als groet vanuit alle kerken in Waterland kregen inwoners van de Gemeente Waterland die een gering financieel inkomen hebben een kerstpakket met oa een boodschappenbon erin.

Ook het project van Zending over Grenzen wordt in december extra ondersteund: het geadopteerde gezin en het gezin van ons nieuwe adoptiekind Iana wordt met een vast bedrag door het jaar heen ondersteund. Maar in december krijgen beide geadopteerde gezinnen een kerstpakket. De winterperiode is een zware tijd voor deze gezinnen die in armoede leven. Er is dan veel minder werk en stookkosten lopen hoog op. In het kerstpakket zitten onder meer kleding, dekens, etenswaren, gebruiksartikelen en iets extra's voor de kinderen (oa wat speelgoed). Het pakket is voor hen in deze feestmaand van ongekende waarde.

Verder krijgen in december alle mensen die noodgedwongen buiten Marken in een instelling moeten wonen van de diaconie een kerstattentie, evenals alle mensen die hun partner het afgelopen jaar verloren hebben.

Wij bevelen de collecte voor al deze decemberuitgaven van harte bij u aan.
namens de diaconie,

Eef Visser

GEZOCHT: Schoonmaak(st)ers voor de Grote Kerk

Wij op zoek naar 2 schoonmaak(st)ers die vanaf 2024 mee willen helpen de Grote Kerk (incl. Gebouw Hoogh) schoon te maken. De ruimtes worden iedere 2 weken schoongemaakt. Je doet het werk samen met een ander en de schoonmaak neemt ongeveer 3 uur in beslag. In de week daarop loop je nog even de toiletten na (ca. 15 min).

We werken volgens een rooster. Je bent ongeveer 1 x per 12 weken aan de beurt. Uiteraard leggen we van tevoren uit wat er precies moet gebeuren.

Wil je meehelpen onze kerk netjes te houden? Laat het me zsm weten.

Hartelijke groet, namens de Kerkrentmeesters,
Jacob Teerhuis 06 224 25 466, jacob.teerhuis@gmail.com
Ps: je krijgt een vergoeding van € 35,- per keer!

Liturgie zondag 3 december 2023

De 1e zondag van de Advent 'Tot U, Heer, hef ik mijn ziel' (Ad te Domine levavi) om 10.00 uur in de Patmoskerk met de viering (zittend) van het Heilig Avondmaal.

Protestantse gemeente te Marken.



Protestantse gemeente
Marken



appostel



Rekeningnummers

D: NL75 RBRB 0841 3778 47

K: NL69 INGB 0000 1609 62

t.n.v. Protestantse Gemeente Marken

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspzalm: 130 vers 3 en 4.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Bemoediging en groet.

Aansteken van de adventskaars.

Lied 433 'Kom tot ons, de wereld wacht' couplet 1, 2 en 5.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen gevolgd door projectlied.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 63,19b-64,8 (lector).

Halleluja-lied: 437 'Kom tot ons Heer' couplet 1 en 4.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Marcus 13,24-37 (voorganger)

Halleluja-lied: 437 couplet 5 en 6.

Verkondiging: *Tijd voor 'opzitten'* n.a.v. Marcus 13 vers 31.

Lied 439 'Verwacht de komst des Heren' couplet 1 en 2.

Het heilig Avondmaal

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Dankzegging en voorbede.

Onderwijzing uit het Avondmaalsformulier.

Geloofsbelijdenis: Lied 340b 'Ik geloof in God de Vader'.

Tafelgebed en het Gebed des Heren.

Nodiging en uitdeling.

Lezing en lied na 1^e tafel: Jesaja 65,17-19 en 439 couplet 3.

Lezing en lied na 2^e tafel: Jesaja 65,22b; 24-25 en 439 couplet 4.

Dankgebed uit het formulier.

Zending en zegen

Slotpsalm: 85 vers 3 en 4.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

Vanuit de pastorie

Eeuwigheidszondag – een terugblik

We kijken terug op een goede kerkdienst op Eeuwigheidszondag. Niet alleen omdat de Patmoskerk afgeladen vol zat; natuurlijk vinden we het fijn om zoveel mensen te zien. Maar het was vooral ook een goede kerkdienst omdat we de namen van onze overleden dierbaren niet vergeten. Met het noemen van hun namen koesteren we de herinnering aan hen. Het stemt mij dankbaar daar zorgvuldig aandacht aan te wijden. Al die namen in het licht gezet van Christus, de opgestane Heer, die het leven draagt.

Het is mooi om te zien dat Markers oog hebben voor de kleine dingen. De diakenen hebben zich weer ten beste gegeven en alle voorbereidingen voor hun rekening genomen. En dat doen ze dan zoals je van Markers verwachten kunt: tot op de millimeter. Dank daarvoor. Ik prijs me gelukkig. Bedankt allemaal!

Vespers Advent

We staan aan de vooravond van Advent. Zondag vieren we de eerste zondag van deze periode waarin we op weg gaan naar de geboorte van het Licht der wereld, Jezus Christus. We komen 's middags om 17.00 uur bij elkaar in de Grote Kerk voor de eerste adventsvesper. Ik hoop dat veel mensen de moeite willen en zullen nemen om de komende weken op deze manier met ons op weg te gaan naar het kerstfeest.

Het programma van de adventsvespers geef ik hieronder nog een keer weer. Je kunt het ook vinden op de website van onze Protestantse Gemeente en op Marker Nieuws.

3 december 2023 >> 1e zondag van de Advent *'Tot U, Heer, hef ik mijn ziel'*.

Lezingen : Jeremia 33,14-16 | Psalm 25 | Matteüs 24,36-44.

10 december 2023 >> 2e zondag van de Advent *'U volk van Sion'*.

Lezingen: Jesaja 11,1-10 | Psalm 72 | Matteüs 3,1-17.

17 december 2023 >> 3e zondag van de Advent *'Verblijdt u in de Heer'*.

Lezingen: Jesaja 61,1-11 | Psalm 97 | Johannes 1,6-10; 19-28.

24 december 2023 >> 4e zondag van de Advent *'Dauwt, hemelen'*.

Evensong met Nine Lessons and Carols.

Alle vespers worden gehouden in de Grote Kerk met uitzondering van de Evensong op de vierde zondag van de Advent. Dan komen we bij elkaar in de Patmoskerk. De aanvangstijd is telkens hetzelfde. Weet je meer dan welkom!

Project kindernevendienst Advent

De kindernevendienst staat de komende weken in het teken van het adventsproject van Bijbel Basics; het materiaal van Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. We gaan met de kinderen van de kindernevendienst en de kinderen van de basisschool op weg naar Kerst onder het thema 'Een nieuw begin'! Op school worden weer projectboekjes uitgedeeld en alle posters die erbij horen. Op deze manier proberen we de school ondersteuning te bieden in het godsdienstonderwijs.

Gemeenteavond @07/12

De gemeenteavond komt dichterbij. Volgende week donderdagavond zijn alle gemeenteleden weer van harte welkom. We lichten dan de begrotingen voor 2024 toe en we praten u bij over de stand van zaken met betrekking tot de gebouwen. Er ligt een rapport met twee scenario's waarna we uiteindelijk een keuze gaan maken.

We hebben het daar in de laatste kerkenraadsvergadering over gehad. En dat was een eerste bespreking. Het laatste woord is er nog niet over gezegd, laat staan dat we al een keuze hebben gemaakt. Op de gemeenteavond horen we graag ook reacties uit de gemeente en we hopen op een goed gesprek in een open sfeer. De kerkenraad hecht in elk geval aan een open en transparant proces op weg naar een keuze waarin we ook luisteren naar wat er breder onder gemeenteleden leeft. Wees donderdag 7 december om 20.00 uur welkom!

KerkTV

Zondagavond bereiken we met KerkTV weer een mijlpaal. We zenden dan voor de 300^{ste} keer een kerkdienst uit. Deze uitzendingen zijn niet meer weg te denken in het kerkelijke landschap. We zijn dankbaar dat er veel mensen zijn die op deze manier steeds weer met ons verbonden zijn, zowel ouderen als jongeren. Gelukkig komt het nogal eens voor dat mensen mij vertellen dat ze elke zondag naar de kerkdiensten kijken. Tegelijk moet ik zeggen dat we het nog meer op prijs stellen als we af en toe ook de gezichten zien van de mensen die digitaal met ons meeleven.

Inmiddels is het team van bedienaars van de KerkTV uitgebreid met één van de toch wel meest enthousiaste kijkers. We hebben het dan over onze lokale journalist Pieter Elbert Pereboom, ook wel bekend onder de naam PEP. Het is echt fijn dat hij mee wil gaan doen met het verzorgen van uitzendingen via Kerkdienstgemist.

Tenslotte

De wereld om ons heen is in rep en roer. Vooral de politieke wereld. De jongste verkiezingen waren een politieke aardverschuiving. We wachten in spanning af wat het ons zal brengen. Reuring veroorzaakt het in elk geval. Laten we in elk geval met elkaar in gesprek gaan en blijven ondanks alle verschillen. Juist dat gesprek is het moeilijkst maar ook het meest zinvol. Laten we dat ook blijven doen met elkaar op dit kleine plekje te midden der zee. Je leert het meest van gesprekken met mensen van wie je verschilt. Met die oproep aan iedereen ronden we dit schrijven weer af maar niet zonder iedereen weer hartelijk te groeten namens de bekende drie.

Ds. Hubrecht Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 06 21564286

ADVENT IS DROMEN

Advent is dromen dat Jezus zal komen,
dromen van vrede voor mensen van heden.

Advent is dromen dat Jezus zal komen,
En weer in geuren en kleuren herhalen,
wat wij al weten uit oude verhalen:

herders en sterren, een stal en een kind.

Omdat het Kerstfeest weer begint.

Advent is dromen dat Jezus zal komen,
dromen van vrede voor mensen van heden.

Advent is dromen dat Jezus zal komen,
Iedere week weer een licht ontsteken
vlammen van vuur voor de komende weken,
tekens van hoop in de duisternis.

Omdat het bijna Kerstfeest is.

Advent is dromen dat Jezus zal komen,
dromen van vrede voor mensen van heden.

Advent is dromen dat Jezus zal komen,
Niet als een kind en niet in een kribbe,
maar als een vrede – vorst hier in ons midden,
dan is er nergens verdriet meer en pijn.

Dan zal het altijd Kerstfeest zijn

Uitnodiging aan alle gemeenteleden

Gemeentevergadering op 7 december 2023 in de Patmoskerk

Aanvang 20.00 uur

Agenda

1. Opening
2. Verslag gemeentevergadering 25 mei 2023
3. Gebouwen PG Marken
 - Eindrapport Duurzaam Gemeente Perspectief
4. Kerkrentmeesters
 - Begroting 2024
5. Diaconie
 - Begroting 2024
6. Rondvraag
7. Sluiting

NB

De stukken voor de vergadering zullen vanwege de omvang niet via het kerkblad worden verspreid. De stukken kunnen worden opgehaald na de dienst op 3 december (Patmoskerk). Ook zullen de stukken beschikbaar zijn op de website: www.protestantsmarken.nl.

“Wat je in je hart bewaart raak je nooit meer kwijt”

Op zondag 29 oktober was heel onverwacht

Marie Visser-Zondervan

overleden. De familie woont al heel veel jaren op Gran Canaria.

Namens Klaas, Regina en Johan, Elaine en Leann, René en Sharon, Rigo en Dayla willen we iedereen hartelijk danken voor de lieve kaarten, woorden en berichten.

Familie Zondervan

Familie Visser

KERSTMAALTIJD



Donderdag 21 december 2023 organiseren wij, zoals reeds eerder aangekondigd, een warme maaltijd voor personen van 55 jaar en ouder in de hal van de Patmoskerk.

Inloop vanaf 16:00 uur.

Eerst is er een gezellig samenzijn, vervolgens een 3-gangendiner met aansluitend de voorbereiding op de komende kerstdagen.

**Medewerking verlenen o.a. ds. H.Z. Klink
en de Voor Anker Band.**

U kunt zich vanaf 30 november tot uiterlijk 12 december hiervoor opgeven bij:

Trijntje Uithuisje-Stoker, Kets 37, tel. 601285

of

Sijtje Springer-Kes, Akkerstraat 22, tel. 601767

Indien nodig wordt er voor vervoer gezorgd! (Graag kenbaar maken bij aanmelding).
We hebben ruimte voor maximaal 60 deelnemers, op volgorde van aanmelding.

De maaltijd wordt deze keer gratis aangeboden door de SWOM. 5 oktober 2019 bestond de SWOM 25 jaar en we hebben dat (o.a. door Covid) niet eerder kunnen vieren met u.

Wij hopen u een mooie belevenis mee te geven, als voorbereiding op de dan naderende kerstdagen.



Graag eigen bestek meenemen! Borden en soepkommen zijn aanwezig.



Protestantse Gemeente
Monnickendam

Hé, doe je mee?!

We gaan een musical maken en we zijn op zoek naar jou!

Ben je tussen de 4 en 12 jaar en lijkt het jou ook zo leuk een keer te schitteren in een musical? Nou, dat kan! Op **zaterdag 20 januari 2024** verzorgt theatergroep De Vliegende Speeldoos een heel bijzonder, leuk en flitsend programma, waarbij we in maar liefst één dag een musical gaan instuderen!

De musical heet 'Jona' en gaat over een profeet die een opdracht krijgt van God. Maar niet wil. Sterker nog: er heel hard voor wegrent. Jij kan meespelen in deze musical. Het is een onvergetelijke ervaring!

De musical wordt in één dag met jullie ingestudeerd onder begeleiding van echte acteurs, zangers en dansers. Aan het eind van de dag spelen jullie samen met hen een fantastisch en stralend optreden. Uiteraard voor echt publiek! Want voor de voorstelling aan het eind van de dag zijn natuurlijk al jullie ouders, verzorgers, broertjes en zusjes, opa's en oma's, ooms en tantes en vriendjes en vriendinnetjes van harte welkom om te komen kijken naar de musical 'Jona'.

De dag begint om **11 uur** voor de kinderen van groep 3 t/m 8. Kinderen van groep 1 & 2 worden om **14.30 uur** verwacht. De voorstelling van de musical begint om **18.30 uur** en zal tot ca. **20.00 uur** duren. Waar? In de Opstandingskerk, Graaf Willemlaan 3 in Monnickendam.

Wil je meedoen met deze bijzondere musical en deze leuke dag, die je nooit meer zult vergeten, vul dan de bijgaande antwoordkaart in en lever deze z.s.m. in (maar uiterlijk 1 december a.s.) bij Monique Uidam, in de Opstandingskerk, of mail naar moniqueuidam@gmail.com

T.z.t. ontvang je dan van ons nadere informatie over deze dag. Graag tot dan!

Groetjes,

Mariët Stadt, Alexander Noordijk, Mariël Borger, Ruben Lageweg en Monique Uidam

Ps. Er kunnen maximaal 120 kinderen meedoen, dus reageer snel, want vol = vol

Antwoordkaart musical 'Jona' met De Vliegende Speeldoos op 20 januari 2024

Ja, natuurlijk wil ik deze dag niet missen en doe ik mee!

Naam:

Leeftijd: Basisschool groep:

Telefoonnummer (ouder/verzorger):

E-mailadres (ouder/verzorger):

'Pastime with good company'
Zaterdag 9 december a.s.

10

New Island Brass
&
Sebastian van der Pluijm

**Patmoskerk Marken
Aanvang: 20.00 uur
Met samenzang!**

**(Tevens pauze en collecte
bij de uitgang!)**

