

Protestants Marken



Jaargang 17 nummer: 49

verschijnt wekelijks

Zaterdag 9 december 2023

Kerkdienst Zondag 10 december 2023

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Grote Kerk

10 uur	Ds. W.P. van der Hoeven	Amersfoort
Organist	Hans Jütte	
Kosters	Kees Visser, Robbie Zwiers en Jan Piet van Altena	
Kindernevendienst	Jannie Visser	
Eerste Collecte	Kerk in Actie Kinderen in de knel	
	Bankrekening NL75RBRB0841377847	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk	
	Bankrekening NL69INGB0000160962	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Kerktaxi	Piet Boes	telefoon 0610862176

Vesper

Zondag 10 december 17.00 uur

Grote Kerk

Liturg	Piet de Jong
Organist	Hans Jütte
Kosters	Kees Visser, Robbie Zwiers en Jan Piet van Altena

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	10 december	Psalm 35:1-10	U bevrijdt de zwakken
Maandag	11 december	Psalm 35:11-28	Van uw roem wil ik zingen
Dinsdag	12 december	Openbaring 20:1-10	De eerste opstanding
Woensdag	13 december	Openbaring 20:11-15	Het boek van het leven
Donderdag	14 december	Psalm 123	Wees ons genadig
Vrijdag	15 december	Jesaja 65:1-7	Met uitgestoken handen
Zaterdag	16 december	Jesaja 65:8-16	Alle ellende vergeten

Voorbede

1. Advent is dromen van het Licht. Ga met ons mee om licht en vreugde te brengen in donkere dagen.
2. Zegen onze jarige kroonprinses Amalia en haar familie. Schenk haar Uw kracht en vertrouwen in haar bijzondere levenstaak.
3. Sterk de leerkrachten op onze school bij de geloofsopvoeding en het bijbrengen van maatschappelijke vaardigheden.
4. Help ons elkaar de ruimte te geven, in onze veelkleurige samenleving, om te mogen zijn wie je bent.
5. We bidden om vrede en barmhartigheid van de wereldleiders die een verschil kunnen maken om vijandschap tot een einde te brengen.
6. Wees met de ernstig zieken. Geef hoop op genezing, maar geef verzoening als genezing niet meer mogelijk is.
7. Ontferm U over onze gemeente bij discussies en tegenstellingen. Hou ons bijeen en wees onze gids en leraar op de weg van het leven.

Aagtje Commandeur van Riel

Vrede op aarde

De adventstijd is aangebroken. De tijd voor de aankondiging van een nieuw begin.

Het begin van wat? Vrede op aarde?

De vrede als de toestand van geluk waarin wij als wereld, als mensen zouden moeten verkeren?

Rondom Kerst leeft dat gevoel bij alle mensen, en lijkt het even of het ook ooit realiseerbaar zou kunnen zijn.

Oorlogen worden even stopgezet, en hoe slecht partijen elkaar ook afschilderen, het lukt om tot een

Kerstbestand te komen. Het lijkt erop of met goede wil en gezond verstand resultaat is te boeken.

Maar was dat de vrede waar de engelen van zongen in de velden van Efratha?

Is dat de toestand van vrede als mensen besluiten elkaar niet meer naar het leven te staan?

Of is die vrede van een andere orde?

Welke nieuwe tijd is met de komst van Jezus naar deze aarde aangebroken?

Welke vrede was daarmee gediend?

Om dat te begrijpen is het engelenkoor niet voldoende, dan moet het Woord van God verder zijn werk doen. Pas als wij begrijpen waarom Jezus naar deze wereld is gekomen, krijgen wij besef van de vrede die ons deel kan worden.

Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem (1 Joh 4 : 9).

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus (Rom 5 : 1).

God heeft de gebrokenheid van de Schepping hersteld, zodat mensen weer kunnen zijn zoals zij van aanvang bedoeld waren te zijn: mensen van Zijn welbehagen.

De wereld kent deze vrede niet en zij kan hem niet geven, omdat zij van deze vrede geen weet heeft; zij kent slechts de dood; het abnormale, dat zij voor het normale houdt.

Door de Geest alleen worden wij de vrede gewaar: de vrede in Christus die de dood heeft overwonnen.

Deze vrede heerst over het hart (Col. 3:15) en is als een macht, die de mensen bewaart (Filp. 4:7); zij is onvoorstelbaar, omdat zij alle verstand te boven gaat

Maar die vrede op aarde dan, waar de engelen van zongen?

Die toestand van totaal welzijn en geluk die sinds het paradijs niet meer gekend is?

De engelen zagen met de geboorte van Jezus de aarde al overstroomd met de Messiaanse vrede.

Jezus gaf die vrede door aan zijn discipelen, en zijn discipelen aan de wereld.

Als dit grote heilsgoed blijft worden doorgegeven aan alle mensen, dan kan vanuit de vrede met God ook de vrede tussen mensen groeien.

Het koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest. Want wie door deze Geest een dienstknecht is van Christus, is welgevallig bij de mensen. Zo laten wij dan najagen hetgeen de vrede en de onderlinge opbouwning bevordert (Rom 14 : 17 - 19).

Pieter C. Springer

Daarom, dank God, de vrede die Hij geeft
gaat alle redelijk verstand te boven.

Hij die uw harten in Zijn hoede heeft
is goed, is God. Gij moet in Hem geloven.

Lied 450 : 3

KERKCOLLECTES en GIFTEN**KERK**

Ten behoeve van de Kerk is ontvangen in november:

Datum	Collecte - Contanten	Collecte - op rekening	Collecte - SKG QR Code	Vreemdeling bussen – SKG QR code	Vreemdeling bus contant	Giften op huisbe zoek	Giften – op rekening	Totaal
1-11-2023	111,50	5,00	1,50					118,00
5-11-2023	134,55	26,50	1,50					162,55
12-11-2023	156,95	49,00	2,50					208,45
19-11-2023	156,10	18,00	1,50				50,00	225,60
26-11-2023	270,97	128,00	1,50				50,00	450,47

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

DIACONIE

Door de Diaconie is in de periode 29 november t/m 5 december 2023 ontvangen:

Datum collecte	Doel	Totaal	Collecte in Kerk	Op rekening	Collecte SKG QR code
3-dec	Diaconie, plaatselijk werk	229,90	194,90	35,00	
26-nov	Voedselbank, nagekomen	1,50			1,50
19-nov	KiA Werelddiaconaat, nagekomen	1,50			1,50
	Gift-donatie	100,00		100,00	

ZENDING

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen en de Zending- en Evangelisatiecommissie.

Collecte zondag 10 december Kerk in Actie: Kinderen in de knel

Als gevolg van de langdurige conflicten in Myanmar (Birma) zijn veel Birmezen, met name etnische minderheden, de grens met Thailand overgevlucht. Kerk in Actie steunt via de organisatie Mae Tao Clinic (MTC) de hulp aan deze vluchtelingen, die zich vooral richt op de opvang en scholing van kinderen in het grensgebied van Myanmar en Thailand. Ondanks dat de politieke en veiligheidssituatie in Myanmar aan het veranderen is, kunnen deze kinderen nog niet terug. Sommigen hebben geen ouders meer, veelal werken hun ouders ook als illegale arbeiders in Bangkok. Terug in dorpen in Myanmar zijn vaak ook nog geen voorzieningen meer zoals scholing, voldoende voedsel of uitzicht op een inkomen. Alleen al in Mae Sot en omgeving verblijven naar schatting nog steeds ca. 250.000 Birmese migranten en hun gezinnen. De meesten verblijven er zonder enige vorm van registratie. Deze omstandigheden hebben tot gevolg dat ook de basis mensenrechten van kinderen in gevaar zijn! Zonder registratie bestaat een kind feitelijk niet en is er geen recht op onderwijs, op gezondheidszorg en zijn de risico's op uitbuiting en misbruik groter. Kortom: geen registratie biedt weinig kans op een goede toekomst. Daarom helpt MTC ook kinderen zonder identiteitspapieren aan een geboortebewijs.

Via de organisatie Mae Tao Clinic helpt Kerk in Actie dus de jonge vluchtelingen in Myanmar.

Wij willen met de collecte van komende zondag Kerk in Actie helpen bij hun zorg voor deze jonge vluchtelingen.

Namens de diaconie,
Eef Visser

Orde van dienst voor zondag 10 december 2023 om 10 uur Protestantse
Kerk Marken, tweede adventszondag

Welkom en Mededelingen (*door ouderling van dienst*)

Intochtslied Psalm 80: 1.2

Stil gebed

Votum en groet

Kinderen steken adventskaars aan en lezen gedicht

Lied Psalm: 43: 3.4

Gebed van verootmoediging

Lied 433: 1.3

Wetslezing

Lied 433: 4.5

Gebed om de opening van het Woord

Kinderverhaal

Lied : Projectlied BibleBasics

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing : Jesaja 10: 33 – 11: 10 (*door ouderling van dienst*)

Lied 437: 1.4.6

Schriftlezing : Lukas 1: 26-38(*door ouderling van dienst*)

Lied 443

Schriftlezing: Hebreeën 11: 23-40

Verkondiging

Lied 435: 1.2

Kinderen komen terug van de kindernevendienst

Doel van de collectes (*Toelichting door de diaken van dienst*)

Dankgebed en voorbeden

Lied 442

Wegzending en Zegen met gezongen Amen (lied 431b)

Vanuit de pastorie

Eeuwigheidszondag

Inmiddels ligt de laatste zondag van het voorbije kerkelijke jaar 2022-2023 weer achter ons. Het was een goede kerkdienst waarin we de namen van onze dierbaren die zijn overleden in het licht hebben gezet. Het licht van Christus bij wie ons leven veilig is. In dit kerkblad publiceren we het overzicht van de namen die op zondag 26 november klonken.

Tweede KerkCafé @11/12

De eerste avond KerkCafé was prachtig. Een mooie groep mensen, van twintigers tot veertigers, kwam naar De Taanketel op de haven. Volgende week maandag is het voor de tweede keer KerkCafé. Op sociale media gaat een filmpje rond waarin ik uitleg waar het die avond over zal gaan. We zorgen namelijk goed voor ons lichaam. Alles halen we uit de kast om gezond te blijven. En als we ziek zijn dan laten we geen middel onbenut om weer beter te worden. Maar voor onze mentale gezondheid ligt dat wat anders. We vinden het moeilijk om over onze geestelijke gezondheid te praten. Het is zelfs een onderwerp waar misschien wel een taboe op rust. Terwijl met anderen praten over je mentale gezondheid erg belangrijk is. Daar willen we graag verandering in brengen.

Het thema van de tweede avond KerkCafé is *'Depressiviteit, een taboe? Over jouw mentale gezondheid en die van anderen'*. Wees die maandagavond 11 december 2023 welkom. We zetten de (nieuwe) deur van De Taanketel weer wagenwijd open. Figuurlijk dan. We beginnen rond de klok van 20.00 uur. Het komt niet op een minuut aan, dus als je iets later aanschuift is dat ook goed.

De Thuisgevers – opvang statushouders

De Gemeente Waterland heeft de kerken binnen haar gemeentegrenzen uitgenodigd om betrokken te zijn bij de opvang van statushouders. Het zijn mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en die dus op zoek zijn naar woonruimte. De Gemeente Kampen en de Protestantse Kerk in Nederland zijn samen een initiatief gestart om op zoek te gaan naar plekken waar statushouders kunnen worden gehuisvest. Kijk voor meer informatie op www.thuisgevers.nl. De Gemeente Waterland bekijkt of zij samen met de kerken in Waterland kan aansluiten bij De Thuisgevers. Afgelopen woensdag 6 december 2023 zijn diaken Eef Visser en ik naar een kennismakingsbijeenkomst van De Thuisgevers en de Gemeente Waterland geweest. We kijken of we als Protestantse Gemeente op Marken een bijdrage kunnen leveren en als we daar positief op reageren, op welke manier dat dan kan. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we met dit initiatief raken aan een gevoelig thema waarover in de politiek op dit moment ook genoeg te doen is. Iedereen voelt de spanning tussen het gebrek aan woonruimte voor onze eigen kinderen en de opvang van vluchtelingen. Tegelijk moeten we niet vergeten dat statushouders ook mensen zijn. We hebben – zeker vanuit onze roeping als christenen – ook voor hen een zorgplicht.

Tenslotte

De avonden worden steeds langer naarmate Kerst dichterbij komt. Hier in de pastorie beginnen de voorbereidingen voor de verschillende kerkdiensten. Dat betekent dat ik minder ruimte heb voor pastorale bezoeken en dat vind ik soms vervelend. Vooral voor mensen die met verdriet, leegte en eenzaamheid te maken hebben. Zij moeten hun weg zien te vinden in deze tijd van kerstversiering en feestelijke verlichting. Om over al die feestdagen nog maar niet te spreken. Weet in elk geval dat ik jullie niet vergeet! Tijd om af te ronden met de gebruikelijke hartelijke groet namens ons drieën.

Ds. Hubrecht Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 06 21564286

Namen overleden dierbaren 2022-2023

die herdacht zijn in de Patmoskerk op Eeuwigheidszondag 26 november 2023.

<i>Overlijdensdatum</i>	<i>Naam</i>	<i>Leeftijd</i>
31 december	Klaas Visser	leeftijd 81 jaar
5 januari	Pieter Zondervan	leeftijd 90 jaar
20 januari	Geertje Taanman	leeftijd 77 jaar
2 februari	Lobberig Zeeman	leeftijd 103 jaar
In februari	Sarina Assus	leeftijd -- jaar
6 maart	Just Zeeman	leeftijd 0 jaar
16 maart	Jan Moenis	leeftijd 68 jaar
19 maart	Immetje de Waart	leeftijd 83 jaar
1 april	Leen Reedijk	leeftijd 87 jaar
13 april	Ina Kuipers	leeftijd 75 jaar
29 april	Neeltje Miranda Teerhuis	leeftijd 53 jaar
8 mei	Geertje Pereboom	leeftijd 84 jaar
5 juni	Franciscus Joseph Cornelis van der Linden	leeftijd 77 jaar
12 augustus	Albert Marinus Kaars	leeftijd 67 jaar
25 augustus	Pietertje Springer	leeftijd 76 jaar
25 september	Hein Kaars	leeftijd 74 jaar
1 oktober	Robin Wolfs	leeftijd 60 jaar
14 oktober	Pieter de Waart	leeftijd 81 jaar

Wij blijven onze dierbaren herinneren, in vertrouwen op Jezus Christus, want:

*'De HEER is mijn licht, mijn behoud,
voor wie zou ik vrezen?*

*Bij de HEER is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn?'*

Psalm 27 vers 1

Kort verslag kerkenraadsvergadering van maandag 20 november 2023.

Opening.

Voorzitter Cornelis Roos opent de vergadering met het voorlezen van het gedichtje 'Leef met de geest' en gaat voor in gebed.

Mededelingen.

We hebben onlangs een onderdeel van een recente expositie in het Zuiderzeemuseum gekregen. Het betreft het Wilhelmus, geborduurd in muzieknottenschrift op Marker mouwenstof, gemaakt door Wolmet Stoker van Riel. Het wordt opgehangen aan een wand in de hal van de Patmoskerk.

Eindrapport Platform Duurzaam Gemeente Perspectief.

De voorzitter van de kerkrentmeesters vertelt dat het concepteindrapport is ontvangen en is doorgenomen met de adviseurs.

Het rapport komt voor een groot deel overeen met het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Marken. Vanuit het 'domein gemeente en kapitaal' is geadviseerd vooral verbinding te zoeken met de middengeneratie (30-50-jarigen) en met de jeugd en om goed contact te onderhouden met de basisschool op Marken. Dat is qua uitgaven en inkomsten ook van belang voor de financiering in de toekomst. Het gaat in het rapport vooral om het vergroten van de betrokkenheid. Je ziet mensen niet alleen vervreemden van de kerk, maar ook van het christelijk geloof.

Geadviseerd wordt in het rapport om ook een kerkelijk werker aan te trekken. Als we ons niet focussen op de middengeneratie dan hebben we over een tijdje niks meer. Daar werken we aan in het Kerkcafé en met de taakgroep midden-generatie. Het is een complexe problematiek. Op enig moment moet je het geloofsperspectief in kunnen brengen. Dat spanningsveld is er niet alleen voor de dominee, maar voor de gehele kerkenraad. Er zouden ook weer ontmoetingsavonden voor ouderen moeten komen.

Voor onze financiële planning moeten wij een doorkijk hebben van 2024 naar 2035.

Wij moeten geen investeringen meer doen in gebouwen voor de komende 40 jaar als de kans groot is dat we zo'n gebouw moeten afstoten. We moeten realistisch zijn. Er zijn twee architectenbureaus gevraagd om met ons mee te denken. We moeten nu investeren in het onderhoud van de huidige gebouwen. We hebben al jaren een structureel begrotingstekort van 35 tot 40.000 euro. Twee realistische scenario's moeten wij naast elkaar leggen. En daaruit moet een keuze gemaakt worden.

Er is een afnemend aantal kerkgangers. Gemiddeld zijn er 75-85 kerkgangers per dienst. Er moet een stappenplan gemaakt worden om een definitieve keuze te maken. Op de volgende kerkenraadsvergadering komt een adviseur van Egas uitleg geven.

Het rapport wordt gevoegd bij de stukken voor de gemeenteavond die klaar worden gelegd in de kerk, zodat gemeenteleden hierover met elkaar van gedachten kunnen wisselen.

De kerkrentmeesters zullen hierover een presentatie geven op de gemeenteavond.

Werving nieuwe ambtsdragers.

Twee gemeenteleden hebben toegezegd dat zij willen toetreden tot de kerkenraad. De vacature voor een derde wijkouderling staat nog open.

Jeugdzaken.

De jeugdouderling is samen met de leiding van het jeugdwerk bezig met de voorbereiding van de kerstnachtdienst waaraan de Voor Anker Band zal meewerken.

En zij is samen met de leiding van de kindernevendiensten bezig met een adventsproject voor de jeugd. De jeugdouderling is in overleg met enkele gemeenteleden over het beter en meer in onderlinge samenhang inzetten van social media.

Pastoraat.

De voortgang en laatste ontwikkelingen worden toegelicht.

Diaconie en Zending.

Voor wat betreft de begroting van de Diaconie voor 2024 licht de penningmeester van de Diaconie toe dat de opbrengsten en uitgaven zoals gewoonlijk aan elkaar gelijk zijn (in lijn met de begroting 2023 en de jaarrekening 2022). De begroting wordt vastgesteld. De voorbereidingen voor de herdenkingsdienst op zondag 26 november zijn gereed. De Diaconie heeft een nieuw 'sponsorkind'; zie de publicatie in de hal van de PK. De dagboekjes voor 2024 kunnen bij de Diaconie worden besteld. Op 3 december is er Avondmaal in de Patmoskerk (zittend). Er zullen weer kerststukjes rondgebracht worden voor de mensen in de verpleeghuizen en de mensen die dit jaar hun partner verloren hebben.

Kerkrentmeesters.

De penningmeester licht de begroting voor 2024 toe. De uitgave voor een kerkelijk werker is – vooruitlopend op een formele beslissing - alvast opgenomen in de begroting.

Het tekort over all bedraagt EUR 38.000,-. De begroting wordt goedgekeurd door de kerkenraad en zal worden bekendgemaakt op de gemeenteavond op 7-12-2023. Het College van Kerkrentmeesters is verder van plan om met ingang van 2024 een all-in-tarief te gaan hanteren voor uitvaartdiensten van niet-leden van EUR 600,-. Voor leden van de PGM die jaarlijks een kerkelijke bijdrage betalen wordt dat EUR 350,- all-in. Uitsluitend klokkluiden gaat EUR 55,- kosten voor zowel leden als niet-leden.

Er komt een stuk in het kerkblad over al hetgeen waarvoor de PGM op het ogenblik financieel verantwoordelijk is.

Sluiting.

De vergadering wordt gesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

Kerst en Nieuwjaarswensen in Protestants Marken

Het laatste kerkblad van 2023 komt uit op donderdag 21 december 2023

Kerst en Nieuwjaarswensen voor dit nummer dienen uiterlijk zondag

17 december 2023 in het bezit te zijn van:

C.P. Visser	Noorderwerfstraat 16
of	
J Booneveld	Zeilstraat 24
of	
C. Appel	De Pieterlanden 3

De kosten zijn € 5.00

Het eerste kerkblad in 2024 komt uit op donderdag 4 januari 2024

De redactieleden

Projectlied "Een nieuw begin" | Bijbel Basics 2023

Dank God onze Vader, Hij heeft iets bedacht,
 een prachtig mooi plan dat geen mens had verwacht.
 Hij komt naar de wereld. In Jozefs gezin
 wordt Jezus geboren: Gods nieuwe begin.

Gewikkeld in doeken, een voerbak als bed,
 de zoon van Maria, die Israël redt.
 Hij komt bij de mensen; God zelf wordt een kind
 dat liefde komt brengen en kwaad overwint.



Lieve mensen,

We willen jullie vanuit ons hart bedanken voor alle fijne gesprekken, lieve woorden, kaartjes en cadeaus tijdens Robins ziekte en behandelingen. Jullie steun heeft ons enorm geholpen in die zware periode en helpt ons nu om de draad weer op te pakken.

Dat er zovelen aanwezig waren bij het afscheid van Robin, vinden we hartverwarmend. We kijken terug op een warm en liefdevol afscheid, omringd door alle mensen die ons dierbaar zijn.

Dit jaar stond voor ons in het teken van hoop en onzekerheid, maar vooral ook van afscheid. Geniet van elkaar en van de feestdagen, juist omdat het leven zo kwetsbaar is, en maak het mooiste van 2024.

Veel liefs,

Gretha, Mayra en Remi

*Want wij weten dat, indien de aardse tent waarin wij wonen
wordt afgebroken, wij een huis van God hebben in de hemel,
niet met handen gemaakt, een eeuwig huis!*

2 Kor. 5:1

Op Zijn tijd, is door de Here, haar Heiland en Verlosser, thuisgehaald
onze lieve en zorgzame Mem en Oma,

Jannetje Visser-Pereboom

in de leeftijd van 90 jaar.

- Sinds 22 oktober 1978 weduwe van Dirk Visser -

We zijn dankbaar voor hetgeen ze voor ons al die jaren
heeft betekend en leven in het vertrouwen dat zij
met Ta en Opa is herenigd.

Kinderen en kleinkinderen

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
Buurterstraat 21,
1156 AP Marken.



Een lach bij het binnenkomen en een lach bij het gaan,
zelfs toen jij zonder Ta verder moest gaan.

Wat zullen wij dat gaan missen, nu jij er niet meer bent,
geen Bessie en Mem meer die ons nog zo verwent.

Maar in ons hart zal jij er altijd zijn,
daar zitten de herinneringen met vreugde en met pijn.

Een mooie lange tijd, dat is jou toch gegeven,
maar eens dan houdt het op ons bijzondere aardse leven.

Nu zweef jij daarboven, als de aller mooiste ster,
heel dichtbij en toch zo ver.



Wie schuilt bij God, de Allerhoogste, kan rustig slapen,
want de Almachtige beschermt hem.

Verdrietig maar ook dankbaar voor het mooie leven dat zij heeft gehad, hebben
wij afscheid moeten nemen van onze lieve zorgzame mem, Bessie en ouwe Bessie

Marie Teerhuis Cd.

Weduwe van Cornelis Boes

Cees †
Agnes en Aart
Jannetje en Jan
Martin en Jolanda
Gera en Jos
Oscar †

Heleen en Mark
Menno en Sharon
Arno en Britt
Ian en Amber
Suzanne en Sebastiaan

Danique
Liam
Mare
Rio
Logan

De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 8 december 2023 om 14.00 uur
in de Patmoskerk, Hoogkampaan 1, op Marken.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats op Marken.

Voorafgaand aan de afscheidsdienst is er gelegenheid tot condoleren van 12.45 tot 13.45 uur.

Wij nodigen u uit om na afloop van de begrafenis samen met ons een kop koffie te komen
drinken in Dorpshuis "Het Trefpunt", Kerkbuurt 90 op Marken.

Correspondentieadres: Buurt 1 nr 2, 1156 AZ Marken



Verstomd is nu je stem,
 een stilte zal er zijn.
 Geen plaats meer tussen ons,
 maar ook geen zorg en pijn.
 Jij maakte deel van het geheel,
 uniek en vol herkenbaarheid.
 De schakel is verbroken,
 de lege plaats een feit.
 Verdriet vermengd met dankbaarheid,
 want jij hoorde er zo bij.

Toch nog plotseling moeten wij afscheid nemen van onze lieve,
 altijd vrolijke, oudste zus en schoonzus

Marie Boes-Teerhuis

Wij wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte met dit grote verlies.

Familie Teerhuis

Een lege plek, een groot gemis.
 Een fijne herinnering, is al wat er nog is.

Waar ben je nu, vraag ik me af.
 Ik voel nog de liefde, die jij me gaf.

Jou te kennen, vond ik zo fijn.
 Je los te laten, dat doet pijn.

De deur gesloten, niet meer op bezoek.
 Geen magnum meer, geen boterkoek.

Zal je missen, in dit leven.
 En zal altijd om je blijven geven!



Verdrietig maar dankbaar dat je zo lang bij ons was, nemen wij afscheid van onze
 lieve Bessie van de Buurt.

Heleen, Mark
 Mare

Menno, Sharon
 Danique, Liam

Arno, Britt,
 Rio

Ian, Amber

Suzanne, Sebastiaan
 Logan

Jij bent voorgoed op reis gegaan
 En zal op nieuwe wegen staan.
 De toekomst opent nu haar poort.
 Jij bent gezien. Jij wordt gehoord.

Tot ons verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van onze schoonzuster:

Marie Boes – Teerhuis

Wij wensen haar kinderen, klein en achterkleinkinderen
 veel sterkte toe.

Familie Boes

Een stoel blijft leeg
 Een stem blijft zwijgen
 Maar in ons hart
 Zul je altijd blijven

Vrijdag 1 december is onze lieve oudste peet overleden.

Marie Boes-Teerhuis

Wij wensen Agnes en Aart, Jannetje en Jan, Martin en Jolanda, Gera en Jos,
 klein- en achterkleinkinderen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd!

Neven en nichten familie Teerhuis.

Als het lichaam niet meer wil
 en het leven wordt een lijden
 Kan men dankbaar zijn
 dat God het komt bevrijden

Vrijdagmiddag bereikte ons het bericht dat onze lieve buurvrouw Marie is overleden.

Haar vrolijkheid, haar lieve woorden en die zwaai voor het raam, buurvrouw Marie, we gaan je missen.

Weinig nemen, veel geven.

Altijd hartelijk en warm.

Als de mensheid zoals jou was,

dan was de wereld niet zo arm.

Afgelopen vrijdag is rustig ingeslapen,

onze lieve peet Marie.

Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen heel veel sterkte met dit grote verlies.

Neven en nichten Familie Boes.

Je wereld werd steeds kleiner

De deur ging langzaam dicht

Iedere dag een beetje verder

Op reis naar het eeuwig Licht.

Op 1 december 2023 is

Marie Boes-Teerhuis

de moeder van onze vriend Martin overleden.

Wij wensen Martin, Jolanda, kinderen en familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Klaas en Janneke

Gerda

Klaas en Neeltje

Tijs en Alina



15



Marken



Artikelen voor de VOEDSELBANK

Na het geweldige succes van voorgaande jaren willen wij zéker deze actie herhalen. Wat voor ons begon als een gesprek op een verjaardag begin 2013, organiseren wij begin januari 2024 editie nummer 11 voor de Voedselbank.

- Heeft u (nog) artikelen in uw kerstpakket die u niet gebruikt?
- Heeft u verder nog artikelen in uw keuken-/koelkast die u niet gebruikt?
- Of zegt u; ik draag de voedselbank zo wie zo een warm hart toe.
- Gaat u boodschappen doen?; denk dan even aan de voedselbank en doe iets extra's in uw winkelwagentje.

De dames staan voor jullie klaar buiten bij het Albert Heijn filiaal aan de Boxenring op:

Vrijdag 5 januari 2024 van 10:00 tot 16:00 uur

&

Zaterdag 6 januari 2024 van 09:00 tot 12:00 uur

Mocht dit tijdstip u niet uitkomen, dan mag u de artikelen ook afgeven bij:

**Trijntje Boes-Boes, Noorderwerfstraat 12, ☎ (0299)-601241 of
Willy Bosch-Uithuisje, Buurterstraat 8, ☎ 06-51552531**

Er is een stalling met de meest nodige/houdbare artikelen voor u in de Albert Heijn supermarkt klaargezet.

Wij zullen met de nodige hulp de ingeleverde artikelen aansluitend bij de voedselbank in Purmerend afleveren. *Hier is ook de gemeente Waterland bij aangesloten.*

Wij maken daar veel mensen heel gelukkig mee. Wij rekenen graag weer op u.

Met vriendelijke groet,
Trijntje en Willy

'Pastime with good company'

Zaterdag 9 december a.s.

New Island Brass

&

Sebastian van der Pluijm

Patmoskerk Marken

Aanvang: 20.00 uur

Met samenzang!

**(Tevens pauze en collecte
bij de uitgang!)**





Uitnodiging bezoek JOODS MUSEUM

Voor elkaar op Marken, nodigt u bij deze uit voor een bezoek aan het Joods Museum op maandag 15 januari 2024.

Het programma zal er als volgt uit zien:

Vertrek tussen **8.45** uur en **9.15** uur bij de touringcarparkeerplaats nabij de centrale parkeerplaats. Aankomst in het Joods Museum omstreeks 10.15 uur. Ontvangst met een kopje koffie met boterkoek.

Om 11.00 uur volgt de rondleiding en om 12.00 uur volgt de lunch die bestaat uit twee belegde broodjes en één warme latke, een joodse specialiteit. Daarbij een glas jus d'orange en water. Na de lunch is er gelegenheid tot zelfstandig rondkijken in het museum.

De bus vertrekt om 14.30 uur en wij zijn omstreeks **15.30** uur weer op Marken.

De kosten van deze reis bedragen € 13,50. Dit is incl. entree, busreis en bovenstaande zaken. Wat een ieder verder hiernaast wil gebruiken is voor eigen rekening.

Er kunnen maximaal 40 personen mee. Dus wees er op tijd bij, Vol is Vol. U kunt zich opgeven tot maandag 18 december a.s. (*Graag bij opgave de kosten ad € 13,50 voldoen.*)

U kunt zich opgeven bij Iet ter Braack, Westerstraat 19, tel. 0299-603345 en bij Aaltje Zeeman, Noorderwerfstraat 2, tel. 0299-601944.

In de bus is ruimte voor 8 opvouwbare rollators en/of opvouwbare rolstoelen. Plus 2 vaste rolstoelen of 1 elektrische rolstoel. Heeft u geen rolstoel maar wilt u er wel gebruik van maken dan zijn er 2 rolstoelen aanwezig in het museum. Voor een vrijwilliger om te duwen wordt gezorgd.

Deze reis wordt u aangeboden door "Voor Elkaar op Marken" een onderdeel van de werkgroep Zorg en Welzijn van Stichting Eilandraad Marken.

Hartelijke groet; Iet ter Braack en Aaltje Zeeman.



Juliana
Marken

Chr. Muziekvereniging Juliana Marken
en Marker Mannenkoor

Kerstconcert met samenzang

17

DECEMBER
2023

Aanvang
19:30u



PATMOSKERK MARKEN

