

Protestants Marken



Jaargang 17 nummer: 50

verschijnt wekelijks

Zaterdag 16 december 2023

Kerkdienst Zondag 17 december 2023

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Grote Kerk

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Dirk Kes
Kosters	Kees Visser, Robbie Zwiers en Jan Piet van Altena
Kindernevendienst	Gréthe van Belzen
Eerste Collecte	Project Waterlandse Diaconieën Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Kerktaxi	Esther Springer telefoon 0637456142

Vesper

Zondag 17 december 17.00 uur

Grote Kerk

Liturg	Anneke Commandeur
Organist	Dirk Kes
Kosters	Kees Visser, Robbie Zwiers en Jan Piet van Altena

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	17 december	Jesaja 65:17-25	Een jubelende stad
Maandag	18 december	Psalms 80	Kom en red ons
Dinsdag	19 december	2 Samuël 5:1-5	David gezalft
Woensdag	20 december	2 Samuël 5:6-16	De Davidsburcht
Donderdag	21 december	2 Samuël 5:17-25	Heer van de doorbraak
Vrijdag	22 december	2 Samuël 6:1-11	Bang voor de HEER
Zaterdag	23 december	2 Samuël 6:12-23	Dansen voor de HEER

Voorbede

1. Here God, om blijheid zijn wij gekomen. Blijheid om het feest dat komt, blijheid met mensen om ons heen.
2. Ontferm U over de mensen die geen vreugde kennen en eenzaam zijn. Die opzien tegen de donkere dagen en het feest in alle eenzaamheid moeten doorbrengen.
3. Help ons om de jongeren beter te begrijpen en serieus te nemen, zodat ze de ruimte krijgen om samen te werken aan een bloeiende kerkgemeente.
4. Sterk de leerkrachten op onze school bij de geloofsopvoeding en het bijbrengen van maatschappelijke vaardigheden.
5. Zegen het werk van de Waterlandse Diaconieën. Geef ons allen wijsheid en de wil om te helpen en te dienen.
6. We bidden om vrede en barmhartigheid van de wereldleiders die een verschil kunnen maken om vijandschap tot een einde te brengen.
7. Wees met de ernstig zieken. Geef hoop op genezing, maar geef verzoening als genezing niet meer mogelijk is.

Aagtje Commandeur van Riel



Lezen: Jesaja 65: 17 t/m 25

Vers 18: 'Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde'.

Tot ziens in Jeruzalem! Eeuwenlang hebben Joden elkaar zo begroet. Ze verlangden naar Sion, naar de heilige stad. En telkens weer gebeurde het dat ze ook daadwerkelijk terugkeerden, uit de verstrooiing, uit de ballingschap, uit concentratiekampen.

Maar hier in dat prachtige Schriftgedeelte in Jesaja 65, waar je blij van wordt als je het leest, wordt dat andere Jeruzalem bedoeld, de stad van vrede, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel neerdaalt, bij God vandaan. We lezen er ook over in Openbaring 21.

In deze tijd van Advent gaat het om de verwachting van de komst van het Christuskind. Dat kind, Jezus, dat lang geleden in Bethlehem werd geboren en de Messias bleek te zijn. Hij groeide op, stierf aan een kruis en stond op uit de dood. Daarna ging hij terug naar God, zijn Vader, maar beloofde eens terug te keren. En ook dat verwachten wij, die komst, ook dat is Advent. En dan doet niemand meer kwaad en niemand sticht meer onheil op heel mijn heilige berg, zegt de Heer (vers 25). Wat een vooruitzicht!

Jaren geleden moesten wij afscheid nemen van een gelovig familielid. Wij vertrokken weer naar het buitenland, waar we toen woonden en we wisten dat hij binnenkort zou sterven. Hij kon vanwege zijn ziekte niet meer praten, maar communiceerde met een poster met het alfabet en een stokje. Hij wees de letters aan en wij spelden ze hardop. Zijn laatste boodschap aan ons was: "Tot ziens in Jeruzalem!" Hij bedoelde er iets anders mee, dan de Joden die het elkaar toewensten. Hij bedoelde dat nieuwe Jeruzalem.

Hoe bijzonder en troostend als je zo afscheid kunt nemen. Ik ben het nooit vergeten.

Denken wij er nog weleens vol verwachting aan, aan die wederkomst van Jezus?

Of is Advent voornamelijk uitkijken naar het gezellige kerstfeest met familie en vrienden? De orthodoxe Joden verwachten nog steeds de komst van de Messias die alles in het huidige Jeruzalem in orde zal maken. Veel moslims verwachten hun profeet Isa (=Jezus) terug. Ze geloven dat hij niet gestorven is, maar rechtstreeks naar Allah is gegaan en eens zal terugkeren om alsnog een bepaalde taak te verrichten.

En wij christenen verwachten de wederkomst van Jezus en alles wat daarbij hoort: vrede, vreugde, liefde, hoop, gerechtigheid. Een wereld zonder dood en verderf, oorlog of uitsluiting. Een wereld waar God bij de mensen woont in dat nieuwe Jeruzalem!

Ds. A.F. Troost dichtte er het volgende lied over (melodie: 'Er is een land van louter licht'):

*Ik zag het nieuw Jeruzalem,
dat uit de hemel kwam,
de stad waarin weer klinkt de stem,
van God en van het Lam.*

*De volken komen in dat licht
met al hun praal en pracht,
de poorten gaan er nooit meer dicht,
want nimmer is het nacht.*

KERKCOLLECTES **DIACONIE**

Door de Diaconie is in de periode 6 t/m 12 december 2023 ontvangen:

Datum collecte	Doel	Totaal	Collecte in Kerk	Op rekening	Collecte SKG QR code	Giften aan huis
10-dec	KiA Kinderen in de knel	160,20	131,20	19,00		10,00
	Project Pakistan	500,00		500,00		
	Gift	100,00		100,00		

ZENDING

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen en de Zending- en Evangelisatiecommissie.

Diaconale Collecte 17 december

Komende zondag collecteren we voor het project van de Waterlandse Diaconieën: **Noah's Ark** in **Uganda**. Zoals u inmiddels weet, is **Noah's Ark** opgezet door Piet en Pita Buitendijk, die zich in Uganda het lot hebben aangetrokken van kinderen die 'niemand' waren: verlaten, mishandeld, misbruikt of verweesd. Vanuit hun huurhuis in de buurt van Kampala wijden zij zich aan de zorg voor deze kinderen. Netty Hoogendoorn uit Zunderdorp heeft ons op 30 april veel laten zien en verteld over het project: veel verlaten of verweesde kinderen kunnen door zoekwerk samen met de politie en kinderbescherming terug worden geplaatst bij familie, die dan de zorg op zich neemt. Maar voor kinderen waarvoor dat niet lukt, omdat ze niemand hebben, wordt Noah's Ark hun nieuwe thuis, waar Piet, Pita en hun medewerkers zich over hen ontfermen en waar ze deel worden van een liefdevolle familie. Totdat zij op hun eigen benen kunnen staan.

Er wonen nu zo'n 200 kinderen in het kindertehuis of in één van de Family Units, waar een groepje kinderen samen met pleegouders woont. Op het terrein zijn een kleuterschool, een basisschool en een school voor voortgezet en beroepsopleiding. Er is ook een kliniek.

Ook kinderen uit de omliggende dorpen komen naar de school of worden in de kliniek behandeld. Alle kinderen verlaten de school met zowel theoretische, maar vooral ook praktische vaardigheden, waardoor ze later een bedrijfje kunnen opzetten.

Er wordt op de school vooral gekeken naar de groei van de leerlingen en niet alleen naar hun rapportcijfers. Want vòòrop staat de ontwikkeling van ieder kind op emotioneel en lichamelijk gebied tot een evenwichtig deelnemer aan de samenleving. Komend uit verlatenheid of verstotenheid is die ontwikkeling tot evenwichtig deelnemer aan de samenleving en het besef dat je "er zijn mag" omdat je een kind van God bent, het hoofddoel van het project.

Wij helpen dit jaar, samen met de andere Waterlandse Diaconieën, Piet, Pita en hun medewerkers heel graag bij hun mooie werk.

Namens de diaconie,
Eef Visser

Vanuit de pastorie

KerkCafé Marken – een terugblik en een aankondiging

In een sfeervol verlichte Taanketel kwamen we jongstleden maandagavond bij elkaar voor de tweede gespreksavond. Onder het genot van koffie, thee en andere heerlijkheden zoals chocolade, praatten we met elkaar over mentale gezondheid en depressiviteit. Er ontstond een goed gesprek waarbij iedereen zich veilig voelde om eerlijk en zelfs kwetsbaar te kunnen zijn. De voorstelronde leverde al voldoende gespreksstof op. We ronden af met een paar fragmenten via YouTube van de Belgische psychiater Dirk de Wachter over verbinding en zingeving. Al met al was het een leerzame avond vol met hartvoedsel.

De volgende keer gaan we praten over relaties. Het thema is dan: *'En ze leefden nog lang en gelukkig. Over liefde en trouw aan jezelf en de ander in je relatie.'* We zitten dan al wel in het nieuwe jaar. Donderdagavond 25 januari 2024 om precies te zijn. Rond de klok van acht uur beginnen we. Schrijf het in je agenda en weet je welkom.

Adventsvespers

Inmiddels zitten we halverwege de Advent. Komende zondag 17 december is het alweer de derde adventszondag. Deze zondag draagt de naam: 'Verblijdt u in de Heer'. Het is de laatste van de drie "standaard" vespers. We lezen dan Jesaja 61,1-11; Psalm 97 en Johannes 1,6-10; 19-28. Iedereen is weer van harte welkom in de Grote Kerk en we beginnen om 17.00 uur.

Nine Lessons and Carols @24/12

Zondag over een week is het de laatste zondag van de Advent. Dan vullen we de vesper anders in, namelijk als een Festival of Nine Lessons and Carols, met medewerking van ons Christelijk gemengd koor Marcantat. Ike Wolters 'staat op de bok' en Dirk Out brengt het orgel tot klinken. Er zijn weer verschillende mensen gevonden die een aantal van de negen lezingen voor hun rekening willen nemen. We kijken er weer naar uit. Iedereen is welkom om 17.00 uur in de Patmoskerk.

Lidmaatschap Protestantse Gemeente Marken

Het is enige tijd geleden dat ik hier wel eens schreef over het lidmaatschap van onze gemeente. Toen wees ik onder andere op de mogelijkheid om je verbondenheid met onze geloofsgemeenschap tot uiting te brengen in de vorm van een 'vriendschap'. Die mogelijkheid wil ik hier nog eens herhalen. Tegelijk wil ik opnieuw onder de aandacht brengen dat het lidmaatschap bij verhuizing in de regel meeverhuist als de verhuizing wordt doorgegeven aan de burgerlijke gemeente. In de achterliggende weken zijn verschillende Markers naar elders verhuisd, zo leert het ledenregistratieprogramma mij. Er zijn best wel wat gevallen waarin het lidmaatschap meeverhuist naar andere kerkelijke gemeenten. Het is prima als u daarvoor kiest, maar als u liever bij onze Protestantse Gemeente op Marken betrokken blijft, vergeet dat dan niet te melden bij Jan Sijmen Roos via het e-mailadres: ledenregistratie@protestantsmarken.nl

Tenslotte

In deze dagen denken we aan alle Markers die niet meer op ons mooie eiland wonen, maar in zorginstellingen, al dan niet voor bepaalde tijd. Met de kerstdagen en de jaarwisseling in het vooruitzicht valt dat niet altijd mee. We denken aan jullie in onze gebeden. Gelukkig zijn er altijd veel Markers die hun door middel van kaarten laten weten dat ze niet uit het hart zijn verdwenen. Over kaarten gesproken: met enige regelmaat kleppert de brievenbus van de pastorie. Het is leuk om weer zoveel kaarten te ontvangen. Hartelijk dank! Tijd om weer af te ronden met de gebruikelijke groet mede namens de andere pastoriebewoners.

Ds. Hubrecht Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 06 21564286

Verslag gemeentevergadering van 7 december 2023 in de kerkzaal van de Patmoskerk.

Aanwezig: 52 personen.

1. Opening

Voorzitter C. Roos opent de vergadering met een gedicht van Justus van Tricht en gaat voor in gebed.

2. Verslag van de gemeentevergadering van 25 mei 2023.

Het verslag wordt doorgenomen t.b.v. eventuele op- of aanmerkingen. N.a.v. het verslag worden geen vragen gesteld. De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.

3. Gebouwen PG Marken – Eindrapport Platform Duurzaam Gemeente Perspectief.

De voorzitter van de kerkrentmeesters K. Zondervan presenteert het rapport. Op 14 september 2023 heeft er in de Patmoskerk een bijeenkomst plaatsgevonden over "De kerk in de toekomst". Een groep van 20 personen heeft aan deze brainstormsessie meegedaan.

Die dag stond onder leiding van het Platform Duurzaam Gemeente Perspectief dat bestaat uit Jan Egas (Egas Management en Advies), Henk de Gelder (RoosRos Architecten) en Henk Lakerveld (Lakerveld Ingenieurs en Architecten). Bijzonder is dat alle drie een ruime ervaring hebben in het kerkenwerk. Ze hebben lange tijd in een kerkenraad gezeten en twee ervan zijn lange tijd kerkrentmeester geweest.

K. Zondervan presenteert de highlights uit het rapport. In het rapport worden aanbevelingen gedaan vanuit 3 domeinen; Gemeente, Kapitaal en Gebouwen. Het rapport benoemt twee opties; 1. Behoud de Grote Kerk en de Zonnewijzer, verkoop De Patmoskerk en gebouw Hoogh, 2. Behoud de Patmoskerk en verkoop de overige gebouwen.

De aanbevelingen worden per domein uitgelegd:

- Het Domein Gemeente, dat zijn wij, zonder gemeente is de kerk een leeg gebouw. Het moet helder zijn welke boodschap je als gemeente wilt uitdragen. Een belangrijk item is verbinden. De middengeneratie en de jeugd vormen het bestaansrecht van de gemeente in de toekomst. Zoek verbinding en samenwerking met de SMJ en ga het inhoudelijk gesprek aan.
- Domein Kapitaal (en bestuurskracht) is kort gezegd, het werken in de kerk. Alle werkers in de kerk behoren tot dat kapitaal. Naast besturen ook het pastoraat, diaconaat en het wekelijkse werk van predikanten, organisten, koster, schoonmakers, koperpoetsers enzovoort. Belangrijk is om de tijd te nemen voor bezinning en gebed. Ga vooral met elkaar in gesprek. Investeer in een kerkelijk werker om de predikant te ondersteunen.
- Het Domein Gebouwen bevat de beide kerken, de Zonnewijzer en gebouw Hoogh. De aanbeveling is om te investeren in het behoud van de Grote kerk in combinatie met de Zonnewijzer, omdat de Grote Kerk als een icoon wordt gezien dat midden in de gemeenschap staat. Aan de andere kant bestaat er uit functioneel oogpunt een lichte voorkeur voor de Patmoskerk. Een keuze moet gemaakt worden uit de volgende afwegingen; Wat is de missionaire wens vanuit het beleidsplan? Welke behoefte is er voor een gebouw in de toekomst? Wat zijn de investeringskosten en wat zijn de opbrengsten uit de verkoop?

Vervolgens geeft K. Zondervan nog een globale uiteenzetting van uitgangspunten bij verkoop van de twee opties. Er wordt een inschatting gemaakt op de huidige waarde, de verbouwingskosten en de waarde na de verbouwing. De cijfers van de financiële afweging, investeringsopties versus verkoopopties, die worden getoond zijn geschatte bedragen. Voor beide opties moet de financiële haalbaarheid nog onderzocht worden.

Uit het gesprek dat volgt komen de volgende opmerkingen aan de orde:

- De nadruk ligt meer op verbinden dan op de gebouwen. Er moet vooral verbinding gezocht worden met de jeugd. Er wordt gevraagd of er al contact is opgenomen met de SMJ. De Zonnewijzer zou in beide opties niet meer beschikbaar zijn, dus is contact met de SMJ van groot belang. Er is nog geen communicatie geweest tussen de kerk en de SMJ. De SMJ staat zeker open om mee te denken in mogelijkheden om tot een multifunctioneel gebouw te komen. Men wacht nog op een uitnodiging.
- De Zonnewijzer delen is lastig, met festiviteiten op de zaterdagavond en vervolgens op de zondagochtend kindernevendienst en koffiedrinken. Ook wordt de toegankelijkheid van de Zonnewijzer als een probleem gezien, als mede eventuele verbouwingskosten van de Grote Kerk. Daarentegen heeft de Patmoskerk alle voorzieningen die nodig zijn. Maar ook de renovatie en verduurzaming van de Patmoskerk zal veel geld gaan kosten. Voorts worden er nog een enkele voor- en nadelen genoemd bij beide opties.
- Een volgende opmerking is dat de rapportage van de gebouwencommissie niet wordt genoemd. Is het werk voor niets gedaan? De bevindingen van de gebouwencommissie zijn ook meegenomen in het rapport van het Platform DGP. Er zijn wel degelijk overeenkomsten. In tegenstelling tot het rapport van de gebouwencommissie is verduurzaming van de pastorie niet opgenomen in het rapport van het PDGP.

Het rapport is niet bindend. Er moet gezocht worden naar mogelijkheden. Het is in grove lijnen opgesteld en we moeten ons niet verliezen in details.

De kerk heeft volgens de dominee een inspanningsverplichting om met de SMJ te zoeken naar een andere locatie als gekozen wordt voor Grote Kerk met Zonnewijzer. De middengeneratie weer verbinden met het geloof, de relatie met de school en het opnieuw doordenken van het jeugdwerk is van nog groter belang dan de gebouwen, zoals het rapport ook aangeeft. De opzet van het Kerkcafé is al een goed

4. Kerkrentmeesters – begroting 2024.

Penningmeester J.C. de Wit presenteert de begroting. De penningmeester heeft samen met H.P. Zondervan de begroting opgesteld. Dit was voor hen de eerste keer. De begroting is doorgesproken met E. Commandeur, waarbij zij gebruik hebben gemaakt van zijn expertise en jarenlange ervaring als penningmeester van de Kerkenraad.

De volgende zaken worden expliciet benoemd:

Algemeen:

Het energiecontract loopt tot eind 2024. Hierdoor zijn de prijzen van energie voor 2024 gelijk aan die van voorgaande jaren.

Baten:

- De baten zijn nagenoeg hetzelfde als voorgaande jaren. Een belangrijk pluspunt is dat de rente dit jaar positief is in vergelijking met voorgaande jaren. De rente is nu 1,5% en dat scheelt veel in renteopbrengst en maakt het positieve verschil in de opbrengst van deze begroting.
- Verder is er een kleine afname van het "levend" geld te zien.

Kosten:

- Voor de Zonnewijzer is geld gereserveerd. De invalidenoprit zal verbeterd worden en de kozijnen worden aangepakt. Verder heeft gebouw Hoogh nog een kleine onderhoudspost.
- Er is een grote toename van EUR 30.000 te zien bij het pastoraat. Dat heeft te maken met het aanstellen van een kerkelijk werker in 2024.

Vragen n.a.v. het aanstellen van een kerkelijk werker worden als volgt beantwoord:

De kerkelijk werker wordt betaald vanuit de bestemmingsreserve en wordt voor 3 jaar aangesteld. Er zit ook een bodem in de bestemmingsreserve. Of een kerkelijk werker preekbevoegdheid moet hebben en preekbeurten mag vervullen, moet nog besproken worden. Er wordt nog naar het takenpakket gekeken.

Is er wel genoeg rendement voor een kerkelijk werker als je het vergelijkt met het afnemend aantal kinderen in de kindernevendienst? Het blijft pionieren, maar we moeten ons blijven inzetten op de kinderen en de jongeren om ze bekend te maken met het geloof.

Vervolgens is er nog een vraag over huisbezoeken die zijn afgenomen na de coronaperiode en de wijkavonden zijn er ook niet meer. Het gebrek aan ouderlingen draagt bij aan de afnemende huisbezoeken. Het streven is om ook weer wijkavonden te organiseren, eventueel met hulp van gemeenteleden. Geloofsgesprekken moeten weer gevoerd worden.

5. Diaconie – begroting 2024

Penningmeester E. Springer licht de begroting van 2024 toe.

Ten opzichte van de begroting 2023 zitten we in dezelfde lijn. Alles wat binnenkomt wordt ook uitgegeven. De opbrengsten van het "levend" geld is gekoppeld aan het aantal belijdende leden. Een opmerking wordt gemaakt over rente. Die staat nu op nul, maar de verwachting is dat er in 2024 weer een positieve renteopbrengst zal zijn.

6. Rondvraag.

De SMJ wil graag, voordat er een keuze gemaakt wordt uit beide scenario's, in gesprek gaan met de kerk. Dat wordt toegezegd.

Er wordt gevraagd op welke termijn er een keuze gemaakt moet worden. Het streven is halverwege 2024 dan wel einde van het jaar 2024.

7. Sluiting

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn positieve bijdrage.

De vergadering wordt gesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

Liturgie zondag 17 december 2023

De 3^e zondag van de Advent '*Verblijdt u in de Heer*' (Gaudete) om 10.00 uur in de Grote Kerk. Protestantse Gemeente te Marken.

Opgang

Consistoriegebed.
Het luiden van de klok.



appostel



Rekeningnummers

D: NL75 RBRB 0841 3778 47

K: NL69 INGB 0000 1609 62

t.n.v. Protestantse Gemeente Marken

Intrede

Intochtspsalm: 96 vers 1, 6 en 7.
Mededelingen door de ouderling van dienst.
Bemoediging en groet.
Lied 440 'Ga, stillen in den lande' couplet 1 en 2.
Kyrie-gebed.
Lied 440 couplet 3.
Gebed om het licht van de heilige Geest.
Lied voor de kinderen: Projectlied Bijbel Basics.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 65,17-25 (lector).
Antwoordsalm: 126 vers 2 en 3.
Lezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 3,22-30 (voorganger)
Halleluja-lied: 452 'Als tussen licht en donker' couplet 1.
Verkondiging: *Gaan voor zilver*' n.a.v. Johannes 3 vers 29-30.
Lied 452 couplet 2 en 3.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.
Inzamelen van de gaven.
Bericht van overlijden.
Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Zending en zegen

Slotlied: Psalm 72 vers 1, 2 en 6.
Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

Kerst en Nieuwjaarswensen in Protestants Marken

Het laatste kerkblad van 2023 komt uit op donderdag 21 december 2023
Kerst en Nieuwjaarswensen voor dit nummer dienen uiterlijk zondag 17 december 2023
in het bezit te zijn van:

C.P. Visser Noorderwerfstraat 16
 of
J Booneveld Zeilstraat 24
 of
C. Appel De Pieterlanden 3

De kosten zijn € 5.00

Het eerste kerkblad in 2024 komt uit op donderdag 4 januari 2024

De redactieleden

Herinnering aan

Marie Teerhuis

*sinds 21 november 2021 weduwe van Cornelis Boes
overleden op 1 december 2023 in de leeftijd van 93 jaar*

Haar missie was de zorg voor haar kinderen. Marie vond haar roeping in het leven in zorgen voor anderen. De eerste twintig jaar van haar bestaan waren daarin vormend. Na de lagere school besteedde ze haar tijd aan hulp in het huishouden van haar ouders Kee Teerhuis en Jannetje Uidam op De Fort. Na de zorg voor haar broertjes en zusjes werd het de zorg voor haar eigen kinderen. Later gevolgd door de kleinkinderen.

De deur van Buurt 1 numero 2 stond voor iedereen open want Marie genoot van gezelligheid. Ze was een lieve vrouw met een groot hart. Ze kon zo genieten van de kleine dingen van het leven. Het gewone leven wist ze recht te doen. En dat is een enorm geschenk.

De sleutel tot de waardering van het alledaagse leven dat bestaat in zorg voor elkaar, voor kinderen en voor anderen, ligt in haar christelijke opvoeding. Voor Marie was het bijna vanzelfsprekend dat God bestaat. Daar hoefde ze niet lang over na te denken. Ze zag het elke dag en elk seizoen om haar heen. Heel de schepping was een sprekend boek van God.

En in dat geloof ligt de sleutel die toegang geeft tot de diepere lagen van het leven. Geloof in God is de sleutel waardoor we gaan beseffen dat het gewone leven een geschenk is. Marie werd er een mens door die met weinig tevreden kon zijn. En daar wordt God blij van.

Daarover lezen we in Hebrëen 11 vers 6 tijdens de uitvaartdienst op haar begrafenis; over het geloof in God waar God blij van wordt, dat Hem vreugde geeft. Wie God zoekt door in Hem te geloven die wordt beloond. Als 'zoekersloon' in plaats van 'vindesloon'. Hij wordt er blij van als wij Hem zoeken via de weg van geloof.

Zo is het nog steeds. Geloof in God is de sleutel tot een dieper verstaan van het gewone leven waardoor dat alledaagse bijzonder wordt, zodat je er ook je roeping in kunt vinden. Hiermee komen we aan een diepte die Marie bewust of onbewust via haar opvoeding op het spoor is gekomen. In dat spoor is ze haar weg door het leven gegaan en op die weg beloonde God haar door Zich te laten vinden in de wederkerige liefde tussen haar in haar kinderen.

Ds. Hubrecht Z. Klink

Timo

3 december 2023



Zo blij met jou erbij

Welkom lieve

Timo

Henk Zeeman

07.07 uur | 3318 gram | 49 cm

Ricardo, Willemijn & Mia
Akkerstraat 29
1156AE Marken



22 november waren wij 60 jaar getrouwd.

Uw reactie was overweldigend

Wij voelen ons gedragen.

Allemaal hartelijk dank.

Gerrit en Marja

50 jaar getrouwd

Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en alle andere vormen van felicitaties die wij mochten ontvangen.

Het was hartverwarmend. Nogmaals hartelijk dank.

Aris en Aaltje Uithuisje

Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en andere attenties die wij mochten ontvangen voor ons 50 jarig huwelijk.

Ook wensen wij iedereen fijne Kerstdagen en een gelukkig 2024.

Cornelis en Trijntje Uithuisje

Omzien naar elkaar

Stuur eens een kaartje met de feestdagen.
Kleine moeite, groot plezier.

Denk eraan dat een verhuizing betekent dat uw lidmaatschap van onze gemeente automatisch meeverhuist naar de kerkelijke gemeente in uw nieuwe woonplaats. Als u of uw familie lid van onze Protestantse gemeente op Marken wil blijven dan kunt u dat aangeven bij Jan Sijmen Roos via ledenadministratie@protestantsmarken.nl of 0299-602114

Adressen van gemeenteleden en/of Markers die buiten Marken verblijven .

“Prinses” Marijkehof 40 A, 1411 CN Naarden: mw. N. Kes

“Reigersdaal”, Boterbloem Erf 18 , 1706 CL Heerhugowaard: hr. K. de Wit

Zorgcentrum “Swaensborch”, Swaensborch 11, 1141 VZ Monnickendam

Kamer 101: mw. G.Schouten de Groot

Kamer 111: mw. J.Zeeman-de Groot

Kamer 113: mw. S.Pereboom-Uithuisje

Kamer 120: mw. M.Schipper-Bootsman

Kamer 136: mw. W.Reedijk-Moltini

Kamer 221: mw. G.de Waart-Dorland

Kamer 228: mw. A.de Waart

Kamer 329: mw. S.Teerhuis-Schipper

Zorgcirkel Sint Nicolaashof, Sint Nicolaashof 1, 1131 GT Volendam

Afd. 't Zand Kamer 202B : mw. I. Buisman-Vos

Zorginstelling, Bolwerk 19, 1628 KW Hoorn : hr. J.W.Visser

Zorgcentrum Nieuw Unicum, Zandvoortselaan 165, 2042 XK Zandvoort

Fazantenhof 1004 : hr. K.C.Kaars

Zorgcentrum Amstra De Keyzer, Blankenstraat 29, 10182 RR Amsterdam

Afdeling 31B Kamer 3 : hr. Kl.Teerhuis

Piet Boes

Voorzitter Diaconie Tel. 0299-601927



Mijn voeten gaan vertragen Heer,
 ik ben zo moe.
 Zij willen enkel dragen Heer,
 mij naar U toe.
 Ik vraag geen aardse schatten meer,
 ik dorst naar U.
 Dit hart zal nimmer rusten Heer,
 eer 't rust in U.

Verdrietig, maar met mooie herinneringen, hebben wij afscheid genomen van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder, Bessie en ouwe Bessie

Neeltje Uithuisje - Zeeman

4 december 1935

8 december 2023

Klaas

Pieter en Geertje
 Wesley en Selena
 Melvin en Britt

Neeltje en Pieter
 Kimberley en Dennis
 Do
 Esmée

Cornelis en Patricia
 Erica en Barry
 Marc

De afscheidsdienst vindt plaats op donderdag 14 december om 13.00 uur in de Grote Kerk, Kerkbuurt 13 op Marken. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats op Marken.

Voorafgaand aan de afscheidsdienst is er gelegenheid tot condoleren van 12.00 uur tot 12.45 uur.

Na afloop nodigen wij u uit voor een kopje koffie in dorpshuis Het Trefpunt, Kerkbuurt 90 op Marken.

Gelieve geen bezoek aan huis en geen bloemen

Voor Bessie,

Liefdevol en toegewijd,
 Haar hart was groot, vol liefde,
 altijd bereid.
 Geloof droeg je iedere dag door
 het leven,
 Haar warmte blijft, en zullen we
 weer doorgeven.

Jouw liefde zal voortduren in ons
 bestaan,
 Een erfenis die blijft, door de tijd
 heen gaan.
 Rust nu zacht, jouw geest in vrede
 vrij,
 Je blijft voor altijd bij ons, dichtbij.

Lieve Bessie, we gaan je missen.

Je kleinkinderen

Het leven ten volle geleefd
 Eindelijk rust....

Vrijdag 8 december jl. ontvingen wij het bericht dat onze schoonzuster
 en peet Neeltje is overleden.

Neeltje Uithuisje-Zeeman

Wij wensen ome Klaas, Pieter en Geertje, Neeltje en Pieter, Cornelis en Patricia
 en hun (klein)kinderen sterkte met dit verlies.

Trijntje en Hein
 Nichten en Neven Uithuisje en Kaars

Als de zon onder gaat
 En de regen verdwijnt
 Als de sterren gaan twinkelen
 En de maan verschijnt

Weet ik dat U bij mij bent
 In mijn donkere dagen
 Om mij te beschermen
 En mijn zorgen te dragen

Als de zon opkomt
 En de maan verdwijnt
 Als het licht het gaat winnen
 En de regenboog verschijnt

Weet ik dat U weer terugkomt
 Na mijn angsten en mijn pijn
 Om mij mee te nemen
 Waar ik eeuwig mag zijn

Verdrietig zijn wij om het overlijden van onze lieve peet Neeltje.
 Wat kon je genieten van de zon en wanneer je gezondheid het toeliet zat je heerlijk buiten.
 We konden altijd binnenlopen voor een bakkie koffie en een praatje. Wij zullen je missen.
 Dag peet.

Wij wensen Ome Klaas, Pieter en Geertje, Neeltje en Pieter, Cornelis en Patricia en kinderen
 veel sterkte met dit verlies.

Trijntje en Hans
 Eefje
 Neeltje en Johan
 Luitje Geertje en Jelle
 Tiny en Cornelis Pieter (*in liefdevolle herinnering*)
 Cor en Ursula
 Jan en Monique
 en kinderen

*Achter een traan van verdriet
 schuilt een glimlach van herinnering.*

Bedroefd namen wij kennis van het overlijden van onze buurvrouw Neeltje.

Wij wensen buurman Klaas, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe in deze moeilijke
 periode.

De burens van het kerkland

“Veilig in Jezus’ armen”

Afgelopen zaterdag kregen we het verdrietige bericht van het plotselinge overlijden van onze lieve vriendin

Neeltje Zeeman

Mooie herinneringen aan onze trouwe vriendschap en vooral ook aan onze vele gezamenlijke vakantie-reizen zullen wij nooit vergeten.

We wensen Klaas veel sterkte met het verlies van zijn vrouw en zijn kinderen en kleinkinderen met het verlies van hun (schoon)moeder en bessie.

*Neeltje en Cees Taanman,
kinderen en kleinkinderen*

*Er zullen veel mensen in en
uit je leven wandelen.
Maar een enkeling laat
een voetdruk achter in je hart.*

Vrijdagavond kregen wij het verdrietige bericht dat onze lieve buurvrouw is overleden.

Wij wensen buurman, Pieter, Geertje, Neeltje, Pieter, Cornelis, Patricia en de kleinkinderen heel veel sterkte met dit grote verlies.

Wij zullen haar ontzettend gaan missen.

Jaap, Danielle, Roos, Dion en Bas.

Verdrietig zijn wij door het overlijden van onze vroegere buurvrouw

Neeltje Uithuisje-Zeeman

Zij stond altijd voor ons klaar.

Wij wensen Klaas, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Frank en Daniëlla Visser

Laat de mooie herinneringen
De leegte in jullie hart vullen
Wat blijft zijn de herinneringen
Dat worden hele waardevolle dingen
Om te bewaren, veilig en apart
Op een speciaal plekje in je hart

Na een periode van afnemende gezondheid is vrijdag jl. de moeder van onze vriendin Neeltje overleden,

Neeltje Uithuisje - Zeeman

Wij wensen Neeltje & Pieter, Kimberley & Dennis, Esmée, Do en verdere familie veel sterkte toe met dit verlies.

Hein Pieter en Hedwig
Edward en Erna
Dirk en Geertje
Klaas Dirk en Neeltje
Pieter en Christina
Johan en Neeltje
Jaap en Daniëlle



OUDE & NIEUW KIENEN

Vrijdagmiddag 29 december

in de Patmoskerk.

Het kienen begint om 14:30 uur, vanaf 14:00 uur staat de koffie met cake klaar en bent u van harte welkom.

De overige kien data zijn:

Vrijdagavond 26 januari

Vrijdagavond 23 februari

Zaterdagmiddag 16 maart



Schitterende prijzen voor JONG & OUD!!

de beste
wensen voor
2024