

# Protestants Marken



Jaargang 17, nummer: 51

verschijnt wekelijks

Zaterdag 23 december 2023

**Kerkdienst voor : Zondag 24 december 2023**

**Grote Kerk**



**10.00 uur: Ds. H.Z. Klink**

**Organist: Dirk Kes**

**Kosters: Kees Visser, Robbie Zwiens, Jan Piet van Altena**

**Kindernevendienst: Nathanja Moenis**

**Eerste collecte is bestemd voor de Diaconie**

**Tweede collecte is bestemd voor de Kerk**

**Kerktaxi: Koos Zwiens (telf. 06-10759951)**



**Lessons and Carols: Zondag 24 december 2023**

**Patmoskerk**



**17.00 uur: Ds. H.Z. Klink**

**Lectors: Dirk Kes, Melissa Zwaan,  
Patricia Commandeur, Daniëlle Springer**

**Medewerking: CGK Marcantat o.l.v. Ike Wolters**

**Organist: Dirk Out**

**Kosters: Piet Boes en Freek Visser**



**Kerstnachtdienst: Zondag 24 december 2023**



**Grote Kerk**

**Samenzang vanaf 21.45 uur**

**22.00 uur: Overdenking: Gerdien Teerhuis-Kaars**

**Muzikale medewerking: Voor Anker Band**

**Organist: Sebastian van der Pluijm**

**Kosters: Kees Visser, Robbie Zwiers, Jan Piet van Altena**

**Collecte is bestemd voor Stichting Droomdag**



**Kerkdienst voor: Maandag 25 december 2023, Eerste Kerstdag**



**Patmoskerk**

**10.00 uur: Ds. H.Z. Klink**

**Organist: Dirk Kes**

**Kosters: Piet Boes, Freck Visser**

**Kindernevendienst: Jannie Visser, Gretha Korstman,  
Nathanja Moenis, Gréthe van Belzen**

**Eerste collecte is bestemd voor Onderhoudsfonds  
Protestantse Gemeente Marken**

**Tweede collecte is bestemd voor de Kerk**

**Kerktaxi: Pieter de Groot (telf. 06-52874829)**



**Dinsdag 26 december 2023, Tweede Kerstdag**



**GEEN KERKDIENTST**



**Kerkdienst voor: Zondag 31 december 2023, Oudejaarsdag**

	<p style="text-align: center;"><b>Grote Kerk</b></p> <p><b>10.00 uur: Ds. H.Z. Klink</b></p> <p><b>Organist: Dirk Kes</b></p> <p><b>Kosters: Kees Visser, Robbie Zwiers, Jan Piet van Altena</b></p> <p><b>Eerste collecte is bestemd voor de Diaconie</b></p> <p><b>Tweede collecte is bestemd voor de Kerk</b></p> <p><b>Kerktaxi: Siem van Altena (telf. 06-39112627)</b></p>	
---	--	---

**Avondgebed: Zondag 31 december 2023, Oudejaarsavond**

	<p style="text-align: center;"><b>Grote Kerk</b></p> <p><b>19.00 uur: Ds. H.Z. Klink</b></p> <p><b>Organist: Dirk Kes</b></p> <p><b>Kosters: Kees Visser, Robbie Zwiers, Jan Piet van Altena</b></p>	
--	--	--

**Ochtendgebed: Maandag 1 januari 2024, Nieuwjaarsdag**

	<p style="text-align: center;"><b>Patmoskerk</b></p> <p><b>10.30 uur: Ds. H.Z. Klink</b></p> <p><b>Organist: Dirk Kes</b></p> <p><b>Kosters: Jaap Boes, Klaas Boes</b></p> <p><b>Eerste collecte is bestemd voor de Diaconie</b></p> <p><b>Tweede collecte is bestemd voor de Kerk</b></p> <p><b>Kerktaxi: Piet Boes (telf. 06-10862176)</b></p>	
---	--	---

### Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	24 december	2 Samuël 7:1-16	Een huis voor God
Maandag	25 december	2 Samuël 7:17-29	Een eeuwig koningshuis
Dinsdag	26 december	Psalm 96	Zing voor de HEER
Woensdag	27 december	Openbaring 21:1-8	God zal bij ons wonen
Donderdag	28 december	Openbaring 21:9-27	Het nieuwe Jeruzalem
Vrijdag	29 december	Openbaring 22:1-11	Ik kom spoedig
Zaterdag	30 december	Openbaring 22:12-21	Kom, Heer Jezus!
Zondag	31 december	Psalm 45	Een liefdeslied
Maandag	1 januari	Psalm 99	Nieuwjaarsdag, de achtste kerstdag
Dinsdag	2 januari	Maleachi 3:1-5	
Woensdag	3 januari	Maleachi 3:6-12	
Donderdag	4 januari	Psalm 72	
Vrijdag	5 januari	Jesaja 60:1-9	
Zaterdag	6 januari	Jesaja 60:10-22	Driekoningen oftewel Epifanie

---

### Voorbede

1. Here God, om licht zijn wij gekomen, licht in donkere dagen, Licht op onze levensweg. Geef ons een gezegend Kerstfeest.
2. Heer, verlicht de weg met liefde en medeleven voor hen die hun thuis hebben verloren.
3. Leid ons om betrokken te zijn bij onze buurt en om uw liefde en dienstbaarheid te tonen aan onze omgeving.
4. Here God, breng troost aan degenen die lijden door conflicten en oorlogsgeweld.
5. Schenk ons de visie om een toekomst vol van hoop te creëren voor de komende generaties.
6. Geef ons kracht om te blijven geloven in onze dromen, om telkens anders te kijken naar de mensen om ons heen.
7. Wij danken U voor de vrede van een kind. Dat wij onze hoop en onze verwachting met Hem verbonden weten.

Aagtje Commandeur van Riel

---

Mededeling zondagsschool,

Zondag 31 december 2023 en 7 januari 2024 is er geen zondagsschool.  
We wensen iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig 2024!!

Groetjes,  
De zondagsschool leiding

## Meditatie / Overdenking

Als u deze overdenking leest is de adventsperiode bijna voorbij.

We staan op de drempel van het Kerstfeest een hoogtepunt in het Kerkelijk jaar.

Ruim tweeduizend jaar geleden kregen de herders die in de buurt van Bethlehem bij hun kudde schapen de wacht hielden, de boodschap van de geboorte van Jezus de Messias rechtstreeks uit de Hemel aangereikt.

Vreest niet, zei de engel, want uw Redder is geboren.

Als jullie hem gaan zoeken zul je hem vinden in een stal in doeken gewikkeld in een voederbak. Het volgende ogenblik horen ze een koor van engelen zingen.

Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.

Als je dit zo leest ga je je als vanzelf afvragen wat is er van deze woorden deze wensen terecht gekomen in al die jaren die vanaf dat moment gepasseerd zijn.

Als ik het op mijn eigen leven toepas zal ik het Kerstfeest voor de 86<sup>ste</sup> keer vieren al dan niet bewust.

Wat heeft het mij gebracht? Een vraag die ik mijzelf wil stellen.

Zijn geboorte, maar vooral ook Zijn optreden zoals het in de 4 Evangelieën aan ons is doorgegeven hebben mij diep geraakt, en vooral de ogen geopend.

Daar is een proces aan vooraf gegaan,

De dogmatiek en de geloofsleer werden mij met de paplepel toegediend en min of meer van bovenaf opgelegd, met de beste bedoelingen daarover niet getwijfeld.

Maar lag de nadruk niet te veel op onze onbekwaamheid.

Van onszelf niet in staat tot het goede.

Als er aan Jezus Messias gevraagd wordt, Meester wat is het grootse gebod in de wet.

Antwoord Hij, Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk, heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet in de profeten staat.

Als ik dit zo lees mag ik toch aannemen dat Jezus ons in staat acht het goede te doen uit ons zelf? Zouden deze woorden ook niet de grondslag vormen van de vrede waarover de engelen in de Kerstnacht zongen? Eer aan God in de hoogste hemel, en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft. (Hij heeft immers alle mensen lief)

Waarom is de vrede dan zo ver te zoeken?

Komt hier dan toch onze bekwaamheid om de hoek kijken? Ik denk dat het te gemakkelijk is om daaraan gehoor te geven.

Wij stellen vaak het eigen belang boven dat van anderen, waardoor het omzien naar die ander die onze hulp misschien wel nodig heeft naar de achtergrond verdwijnt.

Dat is dan toch een bewuste keuze.

Het Evangelie roept ons op "Behandel de medemens zoals je zelf behandeld wilt worden".

Deze twee woorden gelden toch voor alle delen van de samenleving.

Laten we als volgelingen van Jezus Messias die boodschap luid en duidelijk uitdragen en uitvoeren. Zoals ik begon, we staan op de drempel van het Kerstfeest, met niet zoveel later de start van een nieuw jaar. Wat zal het ons brengen?

Het ziet er in de wereld waarin we momenteel leven niet vredig uit, verre van dat.

We mogen die boodschap van het Evangelie meenemen en daar vorm aan geven, ieder van ons in zijn eigen omgeving.

We mogen ervan verzekerd zijn dat we daarin gesteund zullen worden.

Ook daar is het Evangelie duidelijk.

Ga heen zegt Jezus Messias en verkondig mijn boodschap en houd dit voor ogen.

Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding van de wereld.

Wij zijn niet onbekwaam dus.

Gezegende Kerstdagen en daarna een Gelukkig Nieuwjaar.

**KERKCOLLECTES****DIACONIE**

Door de Diaconie is in de periode 13 t/m 19 december 2023 ontvangen:

Datum collecte	Doel	Totaal	Collecte in Kerk	Op rekening	Collecte SKG QR code
17-dec	Noah's Ark Uganda	250,95	226,95	24,00	
10-dec	KiA Kinderen in de knel, nagekomen	1,50			1,50
3-dec	Diaconie, plaatselijk werk, nagekomen	2,50			2,50
	Schenking-gift	100,00		100,00	

**ZENDING**

In de periode 4 oktober t/m 19 december 2023 hebben de zendingskisten opgebracht: € 616,66.

Giften voor de **Zending** kunnen ook worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

*Hartelijk dank, namens het College van Diakenen en de Zending- en Evangelisatiecommissie.*

**Collecte voor “meel en olie” zondag 24 december**

Er is veel aan de hand in de wereld: wat op òns netvlies staat zijn de oorlogen in Israël en ook nog steeds tussen Oekraïne en Rusland. Dit heeft heel veel impact, ook op andere landen, waaronder Nederland. De crisissen volgen elkaar op en ook in Nederland hebben we toenemend te maken met armoede, onzekerheid en veel aangrijpende woon- en leefsituaties. Toch is het elk jaar weer een schok om te zien hoe arme mensen in Albanië, het armste land van ons eigen Europa, de winter moeten doorkomen: zonder een voorraadkast met eten en zonder warmte in hun huis. In de koude winter moeten ze vaak overleven door dekens om zich heen, omdat hun ongeïsoleerde huizen vol kieren en door gebrek aan goede verwarming volstrekt onvoldoende beschermen tegen de kou. Er is dus niet alleen sprake van honger, maar ook van bittere kou.

Ook in Albanië is inflatie en ook daar zijn alle voedingsmiddelen en andere voorzieningen in prijs omhoog gegaan. Maar de toch al lage salarissen of kleine pensioentjes zijn met geen enkele lek (Albanese valuta) omhoog gegaan en de situatie is in veel gevallen zeer schrijnend. **Hoop voor Albanië**, één van onze diaconale hulporganisaties, voorziet via kerken en hulpverleningsorganisaties veel arme gezinnen en bejaarde mensen van een zak meel en een grote fles zonnebloemolie. Deze zak meel en de olie betekent voor elk gezin 2 maanden lang brood en de oude mensen doen er zelfs 4 tot 5 maanden mee. De zak meel en de fles olie geeft daarnaast de mensen ook het gevoel dat er elders mensen zijn die aan hen denken in deze moeilijke periode.

Hoop voor Albanië werkt alleen met vrijwilligers, dus er blijft geen cent aan de strijkstok hangen en alles gaat 100% naar zakken meel en flessen zonnebloemolie voor brood.

De meel en olie worden in Albanië gekocht, zodat ook de verkopers daar er beter van worden. De prijs van 1 zak meel van 20 kg is € 24,00.

**Wij hopen via de collecte van zondag, ook digitaal, veel zakken meel te kunnen doneren!!!**

Namens de diaconie,

Eef Visser

## Collecte Onderhoudsfonds maandag 25 december 2023

De eerste collecte op 1<sup>o</sup> Kerstdag is bestemd voor het onderhoudsfonds van onze Protestantse Gemeente.

Uit dit fonds wordt het onderhoud betaald van de gebouwen van de kerk: de Grote Kerk, de Patmoskerk, de Zonnewijzer, gebouw 't Hoogh en de pastorie aan de Hoogkamplaan.

In 2024 is er onderhoudswerk aan het torenuurwerk en de luidklok van de Grote Kerk.

De keermuur van de rolstoeloprit bij de Zonnewijzer moet worden vernieuwd, waarna de oprit opnieuw moet worden bestraat. Het raamkozijn naast de voordeur (van de Zonnewijzer) moet worden vervangen. We hopen hierbij ook op een bijdrage uit de Rijks subsidiepot.

Ook voorzien we flink wat herstelwerk aan de kozijnen van de hal van de Patmoskerk.

Uw financiële bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!!

De Kerkrentmeesters

## Collecte zondag 31 december

Zoals u weet steunt de diaconie ook een aantal instellingen en stichtingen.

Eèn daarvan is "Red een Kind"

Red een Kind is een christelijke, internationale ontwikkelingsorganisatie in 1968 opgericht. Ze wil toekomst geven aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving. Ze werkt daarbij samen met verschillende Nederlandse, internationale en lokale organisaties en kerken.

Ze kiezen er bewust voor om kinderen te helpen op de plek waar ze wonen, omdat zij geloven dat God kinderen bewust in gezinnen en in een gemeenschap heeft geplaatst en dat dit voor hen de beste plek is om op te groeien. Kinderen staan centraal in de aanpak, maar de familie en de hele omgeving en het hele dorp doen mee in die aanpak. Elk kind is immers deel van zijn of haar gemeenschap en staat daar niet los van.

Een kind krijgt kansen voor de toekomst als het gezond is, goed onderwijs krijgt, zich sociaal en emotioneel ontwikkelt en een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen heeft.

Daarom werkt Red een kind aan al deze basiselementen in de kindergroepen en de jongerengroepen die ze in een gemeenschap opzetten. Ook werkt ze met volwassen zelfhulpgroepen. Met name in de zelfhulpgroepen geven de medewerkers van Red een Kind kennis en vaardigheden door waarmee de mensen zelf aan de slag kunnen. Ze leren oa. samen inkomensverwervende projecten op te zetten, samen te sparen en te investeren. En maken vaak samen een fonds voor microleningen. Groepsleden bemoedigen en stimuleren elkaar en voelen zich samen sterker. Door samen te werken zijn ze beter in staat om nieuwe dingen te leren en uit te proberen. Samenwerken in groepen is daarom van cruciaal belang. De resultaten die een groep bereikt zijn effectiever en duurzamer. Deze groepsgewijze aanpak past ook helemaal in de Afrikaanse en Aziatische context, waar Red een Kind voornamelijk werkt.

Namens de diaconie,

Eef Visser

## COLLECTE Nieuwjaarsdag 2024

Op nieuwjaarsdag collecteert de diaconie voor **Open Doors**.

**Open Doors** steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd, gediscrimineerd, opgesloten of zelfs met de dood worden bedreigd.

Open Doors brengt ook bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn.

Daarnaast geeft ze training en verleent praktische hulp, maar ook traumazorg en noodhulp. In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden zij christenen voor op mogelijke vervolging en lijden.

Omdat mentale ondersteuning heel belangrijk is voor vervolgte mensen vraagt Open Doors ons naast steun voor hun praktische hulp ook om gebed: voor de geestelijke hulp die zij geven aan vervolgte christenen. En voor kracht en standvastigheid om in de stormen van vervolging toch overeind te kunnen blijven in hun geloof.

Namens de Diaconie,

Eef Visser

## Liturgie zondag 24 december 2023

De 4<sup>e</sup> zondag van de Advent 'Dauwt, hemelen' (Rorate coeli) om 10.00 uur in de Grote Kerk.  
Protestantse Gemeente te Marken.

### Opgang

Consistoriegebed.  
Het luiden van de klok.



Protestantse gemeente  
Marken



appostel



### Intrede

Intochtspesalm: 24 vers 4 en 5.  
Mededelingen door de ouderling van dienst.  
Bemoediging en groet.  
Aansteken van de adventskaarsen.  
Lied 437 'Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer' couplet 1 en 2.  
Regels ten leven: De Tien Geboden.  
Lied 437 couplet 3 en 5.  
Gebed om het licht van de heilige Geest.  
Lied voor de kinderen: Projectlied Bijbel Basics.

### Rekeningnummers

D: NL75 RBRB 0841 3778 47  
K: NL69 INGB 0000 1609 62  
t.n.v. Protestantse Gemeente Marken

### De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Micha 5,1-4a (lector).  
Antwoordpsalm: 80 vers 6 en 7.  
Lezing uit het Nieuwe Testament: Lucas 1,26-38 (voorganger)  
Halleluja-lied: 158 'Mijn ziel maakt groot de Heer' couplet 1 en 2.  
Verkondiging: 'Een groet die wat met je doet' n.a.v. Lucas 1 vers 28.  
Lied 440 'Ga, stillen in den lande' couplet 1 en 3.

### Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.  
Inzamelen van de gaven.  
Bericht van overlijden.  
Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

### Zending en zegen

Slotlied: 441 'Hoe zal ik U ontvangen' couplet 1 en 2.  
Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).



# KERSTNACHTDIENST 2023

Het Christelijk Jeugdwerk Marken nodigt u van harte uit voor de Kerstnachtdienst, welke wordt gehouden in de Grote Kerk op

**zondag 24 december om 22:00 uur**

De samenzang zal om 21:45 uur beginnen.

Dit jaar wordt de muzikale medewerking verleend door de **Voor Anker Band** en op het orgel **Sebastian van der Pluijm**.

De schriftlezingen zullen worden gelezen door **Quinty Visser** en **Rik Dooijeweerd**. **Gerdien Teerhuis-Kaars** zal de overdenking verzorgen.

De collecte is bestemd voor **Stichting Droomdag**

*Stichting Droomdag is er voor gezinnen met kinderen onder de 16 jaar waarvan een ouder oncologisch en/of levensbedreigend ziek is. Op deze droomdag willen zij een blijvende herinnering van onschatbare waarde creëren. Een dag vol verrassingen, volledig gericht op de wensen en dromen van het gezin. Waar kinderen gewoon weer kind kunnen zijn, zelfs als één van hun ouders ernstig ziek is.*

Wij bevelen de collecte dan ook van harte bij u aan.

Na afloop van de dienst bieden wij u graag, in samenwerking met de SMJ, een kopje chocolademelk en kerstbrood aan in de kerk.

Wij zien u graag op Kerstavond, 24 december.

Het Christelijk Jeugdwerk Marken



**Wij wensen u allen Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar !!**

## Liturgie Kerstnachtdienst zondag 24 december 2023

Grote Kerk Marken, 22.00 uur, met muzikale medewerking van:

Organist: Sebastian van der Pluijm

Muziekgroep: Voor Anker band

Voorafgaand aan de dienst, vanaf +/- 21.45 uur:

- Voor Anker band speelt: The First Nowell
- Samenzang:
  - Lied 478: 1, 2 en 4 Komt verwondert u hier mensen (orgelbegeleiding)
  - Lied 477: 1, 2, 4 en 5 Komt allen tesamen (begeleiding Voor Anker band)
  - Lied 486: 1, 2, 3 en 4 Midden in de winternacht (orgelbegeleiding)

Luiden van de klok

### Intrede

Welkom en gebed

Lied 483: 1, 2 en 3           Stille nacht (begeleiding Voor Anker band)

Gedicht

Lied 476: 1, 3 en 4           Nu zijt wellekome (orgelbegeleiding)

### De heilige Schrift

Schriftlezing: Lucas 2: 1 t/m 7 uit de Bijbel in Gewone Taal (BGT) door Quinty Visser

Lied 103 ELB: 1 t/m 4       In Betlehem stal (begeleiding Voor Anker band)

Schriftlezing: Lucas 2: 8 t/m 20 (BGT) door Rik Dooijeweerd

Lied 70 JdH: 1 t/m 4       Heerlijk klonk het lied der engelen (begeleiding Voor Anker band)

Overdenking – *Vrede op aarde?*

Lied 487: 1, 2 en 3       Eer zij God in onze dagen (orgelbegeleiding)

### Gebeden en gaven

Toelichting op de collecte t.b.v. Stichting Droomdag

Inzameling van de gaven

Tijdens de inzameling speelt de Voor Anker band: Away in a manger

Voorbeden

### Slotzang

Lied 48 JdH:               Ere zij God (begeleiding Voor Anker band)

Toegift Voor Anker band: Joy to the world

*Na afloop van de dienst nodigen de Stichting Marker Jongeren en het Christelijk Jeugdwerk Marken alle aanwezigen uit voor het drinken van een kop chocomel en het eten van een stuk kerstbrood in de Grote Kerk.*

## Liturgie maandag 25 december 2023

Kerst 'Puer natus est' ('Het Kind is geboren') 10.00 uur in de Patmoskerk.

'Introduction oder Eingang' uit de Weihnachts geschichte van Heinrich Schütz (1585-1672).

### Opgang

Consistoriegebed en luiden van de klok.



### Intrede

Intochtslied 477 'Komt allen tezamen' couplet 1, 3 en 5.

Bemoediging en groet.

Een van de kinderen hangt een ster in de kerstboom.

Lied 473 'Er is een roos ontloken' couplet 1, 2 en 3.

Geloofsbelijdenis.

Lied 433 'Kom tot ons de wereld wacht' couplet 1, 3 en 5.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Lied voor de kinderen: Projectlied Bijbel Basics.



### Rekeningnummers

D: NL75 RBRB 0841 3778 47

K: NL69 INGB 0000 1609 62

t.n.v. Protestantse Gemeente Marken

### De heilige Schrift

Lezing Oude Testament: Jesaja 52,7-10 (lector).

Antwoordpsalm: 149 vers 1, 2 en 5.

Lezing Nieuwe Testament: Johannes 1,1-14  
(voorganger).

Halleluja-lied: 438 'God lof!' couplet 1, 2 en 4.

Verkondiging 'De taal van het Kind' n.a.v. Joh. 1 vers 14a.

Lied 471 'In dulci jubilo' couplet 1, 2 en 3.

### Koperensemble

Jessica Kes

Klaas Kes

Finn de Wit

Trijntje de Waart

Jaap Schipper

Pieter Teerhuis

### Blokfluitensemble

Richard Cozijnsen

Agnes Kes

Klaas Kes

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Inzameling van de gaven terwijl we luisteren naar:

'Enatus est Emmanuel' van Michael Praetorius 1571-1621b (solo, fluiten, koper en orgel).

Dankzegging, voorbede en Gebed des Heren.

### Zending en zegen

Slotlied: 474 'Loof God, gij christenen' couplet 1, 2 en 6.

Zegen met gezongen amen (Lied 431b).

'Dank sagen wir Alle' uit dezelfde Weihnachts geschichte van Heinrich Schütz.

## Vanuit de pastorie

### Kerkdiensten rond Kerst en jaarwisseling

Kerst staat voor de deur. Inmiddels zijn er al twee kerstconcerten in de Patmoskerk geweest. Onze agenda's zijn gevuld. Gelukkig met mooie en feestelijke zaken. Kerst volgt dit jaar meteen op de laatste zondag van de Advent. Zondagochtend om 10.00 uur lezen we in de Grote Kerk over de aankondiging van de geboorte van Jezus door de engel Gabriël aan Maria. We concentreren ons op de groet waarmee de engel Maria begroet. Er is een preek uit ontstaan die de bijzondere betekenis van Maria voor het voetlicht brengt. Misschien wel eens goed voor protestantse christenen. Wie nieuwsgierig is geworden, is natuurlijk van harte welkom.

Aan het eind van zondagmiddag 24 december houden we in de Patmoskerk een Evensong in de vorm van een Festival of Nine Lessons and Carols met medewerking van ons gemengd koor Marcantat. We beginnen om 17.00 uur. Deze laatste zondag van de Advent is sowieso gevuld omdat we om 22.00 uur in de Grote Kerk voor de kerstnachtsdienst bij elkaar komen. Weet je ook dan welkom!

Op eerste kerstdag lezen we weer die bijzondere openingspassage van het Johannesevangelie. Over het Woord dat mens is geworden en welke taal het Kind van Bethlehem daarmee spreekt. We kijken uit naar de feestelijke kerkdienst met Kerst. Dirk Kes heeft weer een koper- en een blokfluitensemble bij elkaar weten te brengen. Het belooft weer een mooie kerkdienst te worden.

Ongeveer een week later zijn we al weer aan het eind van het jaar gekomen. De jaarwisseling valt dit jaar samen met de zondag. En dat betekent dat we 's ochtends een reguliere kerkdienst hebben en dat we 's avonds in de Grote Kerk een korte kerkdienst houden in de vorm van een avondgebed. We beginnen dan om 19.00 uur. Weet je welkom. Het nieuwe jaar beginnen we met een kerkdienst in de vorm van een ochtendgebed die om 10.30 uur begint, in de Patmoskerk. Aangezien de jaarwisseling nog wat verder in de toekomst ligt, heb ik nog geen liturgieën beschikbaar. Die komen in de loop van volgende week. Houd eventueel onze website [www.protestantsmarken.nl](http://www.protestantsmarken.nl) in de gaten voor de liturgieën.

### Nieuwe ouderlingen – een stand van zaken

In de achterliggende maanden is druk gezocht naar nieuwe ouderlingen. En die zoektocht is niet zonder resultaat geweest. We zijn daar als kerkenraad erg blij mee. Er zijn maar liefst twee mensen die aangegeven hebben dat ze graag hun schouders willen zetten onder het seniorenpastoraat. Dit betekent dat we straks naast Jannie de Groot en Elsa Vermeer in totaal 4 ouderlingen voor het seniorenpastoraat rijk zijn. Jannetje Schouten van Grotewerf 1 en Pieter Boes uit de IJsselmeerweg 36 zijn de twee nieuwe ouderlingen. Met de komst van Jannetje en Pieter is de vacature die met het vertrek van Neeltje Boneveld is ontstaan dus weer opgevuld.

Gelukkig kunnen we ook melden dat Hilda Korstman uit de Markerwaardstraat 13 heeft aangegeven dat ze ouderling wil worden. Ik wilde deze vreugdevolle mededeling toch alvast

maar doen. We zijn echt dankbaar dat gemeenteleden een plek in de kerkenraad willen innemen. Met name met het oog op de toekomst is het belangrijk dat ook jongere gemeenteleden bereid blijken te zijn om een functie te bekleden. Laten we de Here God hier met elkaar ook voor bedanken in onze gebeden. De officiële bekendmaking van deze drie nieuwe ouderlingen komt begin volgend jaar via onze scriba. Ondertussen zijn we nog wel steeds op zoek naar nog een (jonge) ouderling omdat we nog steeds met één vacature voor wijkouderlingen te maken hebben. De omvang van de pastorale wijken is eigenlijk net te groot voor een ouderling die naast het kerkenwerk ook nog een ander leven heeft, met werk, kinderen en eventueel kleinkinderen. We hopen echt dat het lukt om hiervoor ook jonge mensen bereid te vinden!

### **Misbruik persoonsgegevens**

Helaas moet ik melden dat een of andere duistere figuur weer begonnen is met het misbruik van mijn persoonsgegevens. Er gaan dus weer e-mails van mij rond met valse e-mailadressen. In die e-mails zou ik vragen om een taak voor mij te doen. Wat u het beste kunt doen is deze e-mails markeren als ongewenste mail en vervolgens verwijderen. De juiste correspondentie loopt via het e-mailadres dat u van mij kent en dat ook telkens onder dit schrijven staat.

### **Tenslotte**

We wensen iedereen mooie en gezegende kerstdagen toe, samen met familie of andere dierbaren. Geniet van elkaars aanwezigheid. Tegelijk denken we aan iedereen voor wie deze feestelijke dagen een verdrietige rand hebben omdat er ook een lege plek is die niet meer gevuld kan worden. Laten we elkaar daarin elkaar niet vergeten. We ronden weer af met een hartelijke groet namens ons drieën.

Ds. Huibrecht Z. (Huib) Klink | [hzklink@icloud.com](mailto:hzklink@icloud.com) | 06 21564286

---

### **Kerkelijke bijdrage 2023**

Tegen het einde van het jaar willen we de betaling van de Kerkelijke bijdrage nog even onder de aandacht brengen. Nog niet alle ingeschreven bedragen zijn ontvangen. Mogelijk is de betaling aan uw aandacht ontsnapt, het kan ook zijn dat u de betaling aan het einde van het jaar heeft ingepland. Mocht u de behoefte hebben om e.e.a. na te vragen, of mede te delen, dan kunt u de penningmeesters even aanschieten, of u kunt een -e-mail sturen aan [penningmeester@protestantsmarken.nl](mailto:penningmeester@protestantsmarken.nl). Hierbij vermelden we nog even het bankrekeningnummer voor de Kerkelijke bijdrage: NL88RBRB0845160419 t.n.v. Protestantse Gemeente Marken.

Namens het College van Kerkrentmeesters,  
Jan Cornelis de Wit en Hein Pieter Zondervan

*Herinnering aan*

## **Neeltje Zeeman**

*sinds 27 mei 1960 echtgenote van Klaas Teerhuis  
overleden op 8 december 2023 in de leeftijd van 88 jaar*

We zeggen het vaak: 'Horen, zien en zwijgen'. Een spreekwoord dat wijst op het belang van kunnen zwijgen. Het schept ruimte voor andere mensen. De wijsheid van zelfkennis wordt ermee onder woorden gebracht.

In Psalm 116 komen we niet 'horen, zien en zwijgen' op het spoor maar iets heel anders. We lezen er over 'horen, zien en spreken'. Spreken met God welteverstaan. Je spreekt alleen met God als je het vertrouwen hebt dat met Hem spreken zin heeft. Als je vertrouwen in Hem hebt. De auteur van Psalm 116 heeft dat. Hij weet uit ervaring dat er een God is die hoort. Hij hoort onze stem, Hij luistert en Hij ziet naar mensen om. Niet zo vreemd dus dat de dichter van Psalm 116 zegt dat hij met God spreekt, zijn leven lang.

Neeltje Zeeman was ook iemand van 'horen, zien en spreken'. Ze was altijd bezig. Interieurverzorging was haar specialiteit. Op mooie zomerdagen, als de ramen wagenwijd openstonden, dan was haar gezang op straat te horen. Christelijke liederen als een gezongen dialoog met God. Het horen, zien en spreken met God hield haar in het leven op de been. Dat kwam omdat altijd bezig zijn haar hielp om haar aanleg voor angst wat te sturen. Het bracht haar iets van rust in het leven. Ze was daardoor niet alleen. Alsof God dichterbij kwam tijdens het zingen. En zo is het. Want dat is waar Psalm 116 van zingt. Van een God die hoort, ziet en niet zwijgt maar spreekt.

En dat deed de Here God ook tijdens de laatste fase van haar leven. Haar levenslange spreken met God leidde er ook toe dat ze de zorgen van de ouderdom kon loslaten. En God keek naar haar om. Vrijdag 8 december overleed Neeltje in alle rust. En dat voor iemand die altijd waakzaam moest zijn om de angst niet te groot te laten worden. Met zo'n God kunnen we niet alleen het leven aan maar is het goed om het leven na zoveel mooie jaren los te laten. In rust en vrede sterven heeft ook iets van genade, een geschenk van een God die hoort.

Ds. Hubrecht Z. Klink

**Kerst Elisabeth**

In beide kerken ligt sinds deze week een aantal exemplaren van de kersteditie van het blad 'Elisabeth': Geloof Geluk Geliefd. Wanneer u hier interesse voor heeft kunt u een gratis exemplaar meenemen (op=op).

**Save the date**

Op zondag 14 april 2024 in de middag staat er een Elvis kerkdienst in de Patmoskerk gepland onder leiding van dominee Fred Omvlee. Meer informatie volgt!

Wij wensen iedereen goede kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar!  
De Zending- en Evangelisatie Commissie

---

In liefdevolle herinnering

25 december 1998 – 25 december 2023

**Janny de Waart Zeeman**

Wat er ook gebeurt in ons leven jij bent er niet meer bij.  
Je bent en blijft mijn vrouw en onze moeder en in ons hart ben je er altijd bij.

Geen tijd met jou was ooit genoeg,  
jouw laatste reis kwam veel te vroeg.

Groot was je liefde, nog groter is het gemis en verdriet,  
maar wij zullen je nooit vergeten en altijd denken aan de fijne herinneringen die je achterliet.

Liefs,

Kees, Willy Diana en Leona



Het is onmogelijk om iemand te vergeten  
die zoveel gaf om te herinneren.

## Cobie van Altena

15 juli 1954

19 december 2023

Mijn allerliefste Klaas

Ronald en Marijke

Erwin en Roos

*Mia*

*Kato*

Wij nemen liefdevol afscheid van Cobie op zaterdag 23 december  
om 14.00 uur in de Zuiderzee aula van Crematorium Hoorn,  
Berkhouterweg 26 te Hoorn.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren en vinden wij  
het fijn om samen te proosten op het mooie leven van Cobie.

Bloemen graag zelf meenemen naar het crematorium.  
Ze hield van wilde boeketten, geen lelies of linten.

Liever geen bezoek aan huis.

Flevostraat 16, 1156 CB Marken



**JONA: een musical in ÉÉN DAG!**

Ga één dag oefenen met **professionele acteurs** en geef 's avonds een voorstelling voor je ouders, bessie en bap, opa en oma, ooms en tantes, vrienden en vriendinnen, burens enz. enz.  
Vind je dat leuk om te doen, geef je dan snel op: alléén of samen met je vriendjes of vriendinnetjes

**Wanneer:** zaterdag 20 januari

**Waar:** Opstandingskerk Monnickendam

**Vanaf 11 uur** voor leerlingen van groep 3 t.m. 8

**vanaf 14.30 uur** leerlingen van groep 1 en 2

**Voor wie:** alle basisschoolkinderen uit **héél Waterland**

**Organisatie:** Protestantse gemeente Monnickendam in samenwerking met  
**Theatergroep De Vliegende Speeldoos**

Wil je deze dag niet missen? **Geef je dan snel op:**

Onder vermelding van:

**Naam – leeftijd – basisschoolgroep**

**Telefoonnummer en e-mailadres van ouder/verzorger**

bij:

**e-mail:** [moniqueuidam@gmail.com](mailto:moniqueuidam@gmail.com)

of voor informatie tel. nummer 06-10773566 [Monique Uidam]

Zie ook de flyer op de Marker Nieuwssite!!



Nederlands-Vlaams  
Bijbelgenootschap

## NIEUWSBERICHT Antwerpen/Haarlem, 12 december 2023

### Kerstverhaal in twaalf dialecten en talen verschenen

‘Varre wig in 't oosten zie êle slumme mènsen een bizondere sterre’. Wie Zeeuws kent, weet: dit gaat over de wijzen uit het oosten die op zoek gingen naar Jezus. Het komt uit één van de twaalf NBG-boekjes met het kerstverhaal: in het Fries, Gronings, Urkers, Twents, Zeeuws, Engels, Nederlands, Oekraïens, Spaans, Sranantongo, Papiamentu en Papiamentu. ‘Het is ontroerend om het kerstverhaal – het bekendste Bijbelverhaal – voor te lezen in je eigen dialect of moedertaal.’

Dat zegt uitgever Renske Huisman van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG), die de vertalingen liet maken. Het originele Nederlandse verhaal komt uit de vernieuwde Prenten/bijbel, die dit voorjaar verscheen. Huisman: ‘Het kerstverhaal gaat over hoop, licht en vrede. Dat zijn grote-mensen-woorden, maar door alles wat er in de wereld gebeurt voelen ook jonge kinderen ze aan. Ik hoop dat het geboorteverhaal van Jezus – prachtig verbeeld door Marijke ten Cate – harten raakt en kinderen nieuwsgierig maakt naar wat de Bijbel voor hen kan betekenen.’

### Ook voor migranten en vluchtelingen

Het kerstverhaal is beschikbaar in zes Nederlandse (streek)talen, maar ook in het Engels, Oekraïens, Sranantongo, Spaans en twee varianten Papiaments. Zo'n 100.000 Oekraïners zijn naar Nederland gevlucht. Daarnaast wonen hier expats, asielzoekers en gezinnen met een migratieachtergrond, bijvoorbeeld uit Suriname of de Antillen. ‘Juist dan is je moedertaal een belangrijke drager van de cultuur die je als ouders of grootouders doorgeeft aan je (klein)kind’, zegt Huisman. ‘Hoe mooi is het om met Kerst dit geliefde Bijbelverhaal voor te kunnen lezen in de taal van je hart.’

‘Jezus wordt geboren’ is in twaalf talen te bestellen in de NBG-webshop voor € 1,99 per stuk. Om bijvoorbeeld uit te delen aan kinderen op school, bij de kerstviering, in het AZC of bij buurtwerk.



## Artikelen voor de VOEDSELBANK

Na het geweldige succes van voorgaande jaren willen wij zéker deze actie herhalen. Wat voor ons begon als een gesprek op een verjaardag begin 2013, organiseren wij begin januari 2024 editie nummer 11 voor de Voedselbank.

- Heeft u (nog) artikelen in uw kerstpakket die u niet gebruikt?
- Heeft u verder nog artikelen in uw keuken-/koelkast die u niet gebruikt?
- Of zegt u; ik draag de voedselbank zo wie zo een warm hart toe.
- Gaat u boodschappen doen?; denk dan even aan de voedselbank en doe iets extra's in uw winkelwagentje.

De dames staan voor jullie klaar buiten bij het Albert Heijn filiaal aan de Boxenring op:

**Vrijdag 5 januari 2024 van 10:00 tot 16:00 uur**

**&**

**Zaterdag 6 januari 2024 van 09:00 tot 12:00 uur**

Mocht dit tijdstip u niet uitkomen, dan mag u de artikelen ook afgeven bij:

**Trijntje Boes-Boes, Noorderwerfstraat 12, ☎ (0299)-601241 of  
Willy Bosch-Uithuisje, Buurterstraat 8, ☎ 06-51552531**

Er is een stalling met de meest nodige/houdbare artikelen voor u in de Albert Heijn supermarkt klaargezet.

Wij zullen met de nodige hulp de ingeleverde artikelen aansluitend bij de voedselbank in Purmerend afleveren. *Hier is ook de gemeente Waterland bij aangesloten.*

Wij maken daar veel mensen heel gelukkig mee. Wij rekenen graag weer op u.

Met vriendelijke groet,  
Trijntje en Willy



# OUD & NIEUW KIENEN

**Vrijdagmiddag 29 december**

in de Patmoskerk.

Het kienen begint om 14:30 uur, vanaf 14:00 uur staat de koffie met cake klaar en bent u van harte welkom.

De overige kien data zijn:

Vrijdagavond 26 januari

Vrijdagavond 23 februari

Zaterdagmiddag 16 maart



Schitterende prijzen voor JONG & OUD!!

de beste  
wensen voor  
**2024**

LESSONS  
AND*Cantatas*

ZONDAG 24 DECEMBER 2023

17.00 UUR

PATMOSKERK

*m.m.v. MARCANTAT*

*dirigent IKE WOLTERS*

*piano/orgel DIRK OUT*



En weer opnieuw vieren wij het feest van Jezus' geboorte. Juist in deze donkere tijd is dat van groot belang. Laten wij vieren en verwachten dat de voltooiing van Zijn rijk spoedig komen zal.

Wij wensen alle Markers een gezegend en vreugdevol Christusfeest en een nieuw jaar van hoop en verwachting.

Dank voor alle lieve woorden en wensen die ons appartement in Ede bereikt hebben.

Hartelijke groeten voor iedereen,

Gerda en Kees Kersbergen.