

Protestants Marken



Jaargang 18 nummer: 1

verschijnt wekelijks

Zaterdag 6 januari 2024

Kerkdienst Zondag 7 januari 2024

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Grote Kerk

10.00 uur	Ds. W. Westerveld	Purmerend
Organist	Dirk Kes	
Kosters	Jan Blijleven, Hein Zeeman en Jan Piet van Altena	
Kindernevendienst		
Eerste Collecte	Christenen voor Israël	
	Bankrekening NL75RBRB0841377847	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk	
	Bankrekening NL69INGB0000160962	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Kerktaxi	Cees van Altena	telefoon 0612720448

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	7 januari	Marcus 1: 1-13	De zondag van de doop van de Heer
Maandag	8 januari	Jesaja 61: 1-11	
Dinsdag	9 januari	Jesaja 62: 1-12	
Woensdag	10 januari	Romeinen 12: 1-8	
Donderdag	11 januari	Romeinen 12: 9-21	
Vrijdag	12 januari	Romeinen 13: 1-10	
Zaterdag	13 januari	1 Samuel 1: 1-8	

Voorbede

1. Leer ons wandelen in het Licht met Jezus. Dat wij zelf een lichtje mogen zijn, dat straalt in het midden van de wereld, die gebukt gaat onder zorgen en pijn.
2. Geef kracht en doorzettingsvermogen aan alle vrijwilligers met diaconale taken in deze wereld, veraf en dichtbij.
3. Bemoedig alle hulpdiensten en handhavers. Dat zij hun risicovolle taak in de maatschappij veilig kunnen blijven uitvoeren.
4. Steun de politici van ons land in hun onderlinge relaties, dat zij in harmonie tot elkaar komen om politieke verantwoordelijkheid te dragen.
5. Laat ons steeds weer verwonderen om de puurheid van een pasgeboren kind. Zegen het met liefde, vrede, gezondheid en voorspoed.
6. Zegen de ouderen. Dat wij hun wijsheid en levenservaring als geschenk mogen ontvangen en respecteren.
7. Ontferm U over de mensen die in rouw zijn. Dat zij troost en kracht kunnen vinden voor het gemis en de leegte.

Aagtje Commandeur van Riel

Tijd van Gebed: donderdag 4 januari 2024 om 20.30 uur in de Patmoskerk.

Hartelijk welkom!

OVERDENKING

``Het is nog nooit, nog nooit zo donker geweest of 't wordt altijd wel weer licht...``

Als dit kerkblad door de brievenbus glijdt is het nieuwe jaar net 4 dagen oud... en helaas is t niet smetteloos gebleven, op de eerste dag van het nieuwe jaar is er al een aardbeving in Japan, en wat dichterbij huis weer veel slachtoffers van vuurwerk.... om maar even iets te noemen...
Wat zal het nieuwe jaar ons verder nog brengen?

Onlangs was ik onderweg met de auto, het was donker, koud en nat; van het nieuws op de radio werd ik ook al niet vrolijk; oorlogen, aardbevingen, terreuraanslagen, nog meer mensen op de vlucht... Maar toen hoorde ik een liedje van Ede Staal, een Groningse zanger, over een bejaard stel, in dialect gezongen maar vooral het refrein raakte me:

``Het is nog nooit, nog nooit zo donker geweest of 't wordt altijd wel weer licht...``

En ik dacht; Ja, dat is ook zo, na elke nacht komt er weer een nieuwe dag, want het ging voor mij niet alleen over dat oude stel, over dag en nacht, maar het gaat over ons, over u en mij, over hoop en verwachting dat alles goed komt, niet alleen in de gewone dingen van het leven, maar ook in het groot, voor de hele wereld!

Dat alles goed komt? hoor ik u bijna letterlijk vragen; hoe dan?

Want we zijn nu inderdaad ergens beland dat er zoveel aan de hand is in de wereld dat je je dat echt af moet vragen. En toch...

Ik moest ook gelijk denken aan die tekst uit Jesaja 9, vers 1:

Het volk dat in duisternis ronddoelt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen (NBV21) en dat heeft voor mij toch wat meer waarde en inhoud dan bovenstaand refrein ...

We mogen namelijk weten en vertrouwen dat we in het Licht mogen komen en blijven!

We hebben net het Kerstfeest gevierd, het feest van de geboorte van onze Here Jezus Christus, dat zijn we toch nu al niet vergeten dan?

Hij is immers het Licht der wereld dat reddend is verschenen... hebben we dat ook gevierd of hebben we alleen Kerst gevierd voor de gezelligheid?

Het is het feest van het Licht maar realiseren we ons ook dat dat Licht niet dooft na deze 2 dagen maar ons altijd kan verlichtenmaar dan moeten we dat Licht wel toelaten in ons hart, in ons leven.....

Hoe zou dat zijn als we de hele wereld zo konden verlichten? Zou dan echt de duisternis verdwijnen? Geen oorlogen, geen terreur, geen honger, geen agressie, afgunst of haat... dat klinkt als de hemel, maar dan hebben we nog een taak te volbrengen...

Zal ons goede voornemen voor dit nieuwe jaar zijn dat we het Licht meer toelaten in ons leven?

*De nacht loopt ten einde,
de dag komt naderbij
Het volk dat woont in duisternis
zal weten wie zijn Heiland is
Onverwacht komt van heinde en ver
de Mensenzoon, de morgenster. (Lied 460, LvK)*

Anneke Commandeur

KERKCOLLECTES DIACONIE

Door de Diaconie is in de periode 20 december 2023 t/m 2 januari 2024 ontvangen:

Datum collecte	Doel	Totaal	Collecte in Kerk	Op rekening	Collecte SKG QR code	Giften aan huis
1-jan	Open Doors	93,60	83,60			10,00
31-dec	Diaconie-Red een Kind	191,70	169,70	12,00		10,00
24-dec	Hoop voor Albanië (Meel-actie)	492,20	395,70	81,50		15,00
17-dec	Noah's Ark Uganda, nagekomen	1,50			1,50	
	Gift voor diverse collectes	50,00		50,00		
	Project Pakistan	20,00		20,00		

De collecte op 25 december 2023 voor het Onderhoudsfonds heeft het volgende opgebracht:

Datum collecte	Doel	Totaal	Collecte in Kerk	Op rekening	Collecte SKG QR code	Giften aan huis
25-dec	Onderhoudsfonds (voor de Kerk)	787,55	702,55	75,00		10,00

ZENDING

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen en de Zending- en Evangelisatiecommissie.

De opbrengst van de collecte in de Kerstnachtdienst van zondag 24 december 2023 voor 'Stichting Droomdag' is EUR 524,05.

COLLECTE Christenen voor Israël zondag 7 januari

Stichting Christenen voor Israël wil christenen bewust maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods plan met deze wereld. Om vorm te geven aan deze missie geeft de stichting informatie over het land, het volk en de staat Israël. Ze gaan hierbij uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Christenen voor Israël steunt Israël met diverse projecten en is actief in Nederlandse kerken en gemeenten. Zij werken samen met andere organisaties om elke vorm van antisemitisme te bestrijden.

Sinds haar oprichting in 1979 in Nederland heeft Christenen voor Israël zich ontwikkeld tot een wereldwijde beweging met afdelingen, vertegenwoordigers en partners in meer dan 40 landen. Dit wereldwijde werk wordt gecoördineerd vanuit het kantoor in Nijkerk door het team van "Christians for Israel International". Met name via hun site en via de krant Israël Aktueel brengen zij nieuws over Israël, achtergronden, interviews en kijken vanuit Bijbels perspectief naar de tegenwoordige tijd. Zij ondersteunen diverse projecten in Israël, op gebied van Bijbelonderwijs, voedselhulp en traumaverwerking. Wat dit laatste betreft steunt zij in deze tijd bv. The Society for Advancement of Education, voor de opvang van verweesde bewoners van de kibboetsiem rondom Gaza, in een veilige omgeving in Ein Gedi en ook het Golan Community Center, die zorgt voor beveiliging van families in de Golan hoogvlakte als er vanuit het noorden aanvallen plaatsvinden door Hezbollah.

Ook hulp bij de terugkeer van het Joodse volk naar Israël via het project "Breng de Joden thuis" is één van de steunprojecten. Die terugkeer gebeurt uit diverse landen, maar de afgelopen tijd vooral uit Oekraïne en Rusland. Die toename heeft natuurlijk vooral te maken met de oorlog in Oekraïne, waardoor veel Joden uit zowel Oekraïne als Rusland besloten om naar Israël te vertrekken.

Vanaf na de Tweede Wereldoorlog tot 1989 waren de grenzen van de voormalige Sovjet-Unie hermetisch gesloten voor vertrekkende Joden. Religie was in het land verboden. Tot de val van het IJzeren Gordijn in november 1989. Een enorme exodus kwam toen op gang vanuit het oude Russische rijk. Meer dan anderhalf miljoen Joden lieten alles achter en emigreerden naar het Beloofde Land. Tot op de dag van vandaag gaat die emigratiegolf door. Terugkeer is voor velen de vervulling van een lang gekoesterde droom, maar absoluut geen gemakkelijke stap. Denkt u bijvoorbeeld aan armoede en de grote kloof in cultuur en taal waarmee de nieuwkomers te maken krijgen. Christenen voor Israël helpt dus ook mee bij die terugkeer naar Israël.

De missie van Christenen voor Israël is erop gericht Gods bedoeling met Zijn volk duidelijk te maken. Daarbij roepen zij mensen op om Israël niet alleen in gebed te steunen, maar ook door giften en steunbetuigingen. De collecte van zondag a.s. is bedoeld ter ondersteuning van het werk van Christenen voor Israël.

Namens de diaconie,
Eef Visser

**Orde van dienst zondag 07-01-2024 in de Grote Kerk.
Voorganger ds. W. Westerveld uit Purmerend**

Intochtslied 72: 1,2

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Kyriëgebed, Leefregel en een Glorialied: 72: 4,7.

Gebed om de opening van het Woord

Lied 348 vers 1

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing Mattheüs 2:1-12 (Naardense Bijbel)

*Maar zie,
terwijl Jezus wordt geboren in Betlehem in Judea,
in de dagen van koning Herodes,
komen er in Jeruzalem uit het oosten magiërs aan;
zij zeggen: waar is de nieuwgeboren koning der Judeeërs?
- want wij hebben zijn ster gezien in het oosten
en zijn gekomen om hem hulde te bewijzen!
Maar als koning Herodes dat hoort
is hij geschokt,
en heel Jeruzalem met hem.
Hij brengt alle overpriesters en schriftgeleerden van de gemeenschap samen,
en heeft aan hen gevraagd:
waar wordt de Christus geboren?
Zij zeggen tot hem: in Betlehem in Judea;
want zo is geschreven door de profeet:
"en jij, Betlehem, land van Juda, jij bent geenszins de kleinste onder de leiders
van Juda;
want uit jou zal een leidsman voortkomen die herder zal zijn over mijn
gemeente Israël"
(Micha 5,1-3)!*

*Dan roept Herodes in het verborgene de magiërs
en doet bij hen nauwkeurig navraag
naar de tijd dat de ster is gaan schijnen.
Hij stuurt hen naar Betlehem en zegt:
trekt verder en vorst nauwkeurig na over het jongetje;
en als ge het vindt, verkondigt dat mij,
opdat ook ik kan komen om het hulde te bewijzen!
Gehoor gevend aan de koning trekken zij verder;
en zie, de ster die zij in het oosten hebben gezien
is hun vooruitgegaan
totdat hij komt en blijft staan boven de plek waar het jongetje is.*

*Als zij de ster zien verheugen zij zich met zeer grote vreugde.
Ze komen het huis binnen en zien het jongetje,
mét Maria, zijn moeder,
en neervallend bewijzen zij het hulde;
ze openen hun schatkisten en bieden hem geschenken aan:
goud, wierook en mirre (Jes. 60,6).
En in een droom gewaarschuwd om niet terug te buigen naar Herodes
zijn ze langs een andere weg uitgeweken naar hun eigen landstreek.*

Lied 518:1

Verkondiging

Lied 527 (alle verzen)

Kinderen komen terug van de kindernevendienst

Doel van de collectes (*Toelichting door de diaken van dienst*)

Dankgebed en voorbeden

Lied 513 (alle verzen)

Wegzending en Zegen met gezongen Amen (lied 431b)

Bevestiging ambtsdragers

De kerkenraad is verheugd u te kunnen mededelen dat de volgende gemeenteleden zich bereid hebben verklaard per 21 januari 2024 toe te treden tot de kerkenraad.

Wij stellen de kandidaat kerkenraadsleden graag aan u voor:

Diaken:	Neeltje Teerhuis-Zeeman (herbevestiging) Eef Visser (herbevestiging)	Kerkbuurt 120 Buurt I – 19
Ouderling:	Marie Zeeman-Appel (herbevestiging) Hilda Korstman-van Diepen	Buurt IV – 20 Markerwaardstraat 13
Ouderling met bijzondere opdracht:	Jannie Visser-de Groot (herbevestiging) Pieter Boes Jannetje Uithuisje-Schouten	Buurterstraat 35c IJsselmeerweg 36 Grotewerf 1
Ouderling- kerkrentmeester:	Jan Uidam (herbevestiging)	Akkerstraat 18

Eventuele bezwaren kunnen tot uiterlijk 5 dagen na publicatie van dit bericht in het kerkblad worden ingediend bij onze scriba Aagtje Commandeur-van Riel (Buurt IV-18 / e-mailadres: aagtje.com@gmail.com).

Als er geen bezwaren kenbaar worden gemaakt, zal de bevestiging van deze ambtsdragers plaatsvinden in de kerkdienst op zondag 21 januari om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Vanuit de pastorie

Een terugblik – Kerst en jaarwisseling

De kerkdienst op eerste kerstdag was er één om niet te vergeten. Wat was het goed om zoveel mensen in de Patmoskerk te zien! De muzikale bijdrage van het koperensemble onder de bezielende leiding van Dirk Kes, en van de zangers, maakte Kerst tot een ware feestdag! Om het over de vrolijkheid van al de kinderen nog maar niet te spreken. Hoe het uitdelen van kerstkransjes van chocolade je vreugde schenkt. Fijn dat er zoveel kinderen waren! Even heb ik gedacht: dit mogen Markers vaker doen. Gewoon met z'n allen naar de kerk komen. Want dat doet ons allemaal goed. Niet alleen mij. Het zal ook jullie goed doen. Dat weet ik zeker. Graag wil ik alle mensen bedanken die op de voor- of op de achtergrond hebben bijgedragen aan de vieringen rond Kerst en de jaarwisseling. De koster, de organisten, de leiding van de kindernevendienst met de jeugdouderling voor het opzetten en aansturen van het adventsproject van Bijbel Basics, alle kinderen die een adventskaars aanstaken of een gedichtje voordroegen, iedereen die in welke vorm dan ook heeft bijgedragen aan de achterliggende kerkdiensten hartelijk dank voor al het werk en al de betrokkenheid.

Start Follow Me @ 2024

Onze jongelui genieten van de laatste dagen kerstvakantie. Volgende week gaat het gewone schoolleven weer van start. En dat betekent dat Follow Me ook weer op gang begint te komen. Graag zie de jongelui van de tweede groep (12-14 jaar) – Follow Me – Next – weer op dinsdagavond 16 januari 2024 om 20.30 uur in Het Gebouw, Hoogh. De eerste groep (15-17 jaar) – Follow Me – komt een week later bij elkaar. Op dinsdagavond 23 januari 2024 op dezelfde tijd en plaats: 20.30 uur in Gebouw Hoogh.

Bijeenkomst Gemeente Groei Groep

De Gemeente Groei Groep komt straks ook weer bij elkaar. Donderdag 18 januari 2024 om precies te zijn. We beginnen om 20.00 uur in de bovenzaal van Het Gebouw. Op het programma staat het verhaal over Zacheüs. De belastingambtenaar wiens leven ingrijpend verandert door de ontmoeting met Jezus van Nazareth. In de Bijbel vinden we het verhaal over Zacheüs in Lucas 19 vers 1-10. We praten erover door aan de hand van de vragen in het boekje 'Randfiguren' van dominee Johan Visser uit Amsterdam. Als voorbereiding graag hoofdstuk 9 lezen. Iedereen is weer van harte welkom om mee te doen, ook als je een keer wilt komen kijken en kennismaken. Weet je ook dan welkom.

Bevestiging ambtsdragers

Voor de Kerst schreef ik al over de nieuwe kerkenraadsleden. De bevestiging van deze nieuwe ambtsdragers staat gepland op zondag 21 januari 2024 om 10.00 uur in de Grote Kerk. Op die zondag nemen we ook afscheid van twee kerkenraadsleden namelijk Neeltje Boneveld en CeesJan Visser. Naast afscheid en bevestiging zijn er een aantal kerkenraadsleden die voor een periode van twee of vier jaar worden herbevestigd. We willen graag alle nieuwe en her te bevestigen kerkenraadsleden bedanken voor een bereidheid om de komende jaren invulling te geven aan hun ambt en roeping namens God en zijn gemeente. En we bedanken hier alvast Neeltje en CeesJan voor hun jaren trouwe dienst in de wijngaard van de Heer.

KerkCafé Marken – 3^e bijeenkomst > 25/01

Op Instagram en op de website Marker Nieuws heeft iedereen kunnen zien en lezen dat de tweede bijeenkomst in De Taanketel op maandag 11 december 2023 een groot succes was. Nu klinkt 'succes' niet zo goed en het past misschien ook niet zo goed. In elk geval was de avond over mentale gezondheid en depressiviteit een goede avond, omdat er een open sfeer ontstond waarin er voldoende veiligheid was om kwetsbaar te kunnen zijn. Het maakt een mens sterker als je woorden kunt geven aan je kwetsbaarheid. En zo'n goed gesprek maakt een mens gelukkiger.

Laat deze positieve berichten een aanmoediging zijn voor andere mensen om ook eens naar KerkCafé te komen. Binnenkort kan dat namelijk weer. Donderdag 25 januari 2024 is het weer zo ver. Dan staat de deur van De Taanketel weer open voor twintigers, dertigers en veertigers. Al nemen we die afbakening soms met een korrel zout. Jonge vijftigers worden niet weggestuurd. We sturen niemand weg! Welkom dus. Rond de klok van 8 gaan we van start. Het thema is: *'En ze leefden nog lang en gelukkig'*. Een avond over liefde en trouw aan jezelf en de ander in je relatie.

Vervanging crisispastoraat

De bergetappe in de kerkelijke agenda die 'Kerst en jaarwisseling' ligt weer achter ons. Soms wordt er zelfs gesproken over een tiendaagse veldtocht. Maar dat is me te militaristisch. Enfin: in de pastorie is het dan tijd voor een rustiger parcours. Dus ook even geen tijdrif. Daarom vertrekken wij vrijdag 6 januari 2024 weer met z'n drieën naar Westenschouwen in Zeeland. Onze inmiddels vertrouwde plek aan de rand van de waterleidingduinen bij Burgh-Haamstede op de kop van Schouwen. Die zondag mag ik weer gastvoorganger zijn in de Hervormde kerk van Haamstede en 's avonds 'op Bru' zoals dat heet – Bruinisse voor niet-Zeeuwen. Het bekende mosseldorp is dan wel geen eiland maar het ziet zichzelf wel zo. Ze zijn in elk geval bedreven in het onderhouden van een eigen identiteit.

Ons Zeeuwse avontuur betekent dat voor pastorale zorg rond crisis en overlijden een beroep gedaan kan worden op pastor-emeritus Kees Kersbergen uit Ede. U wel bekend. Hij is weer bereid gevonden om beschikbaar te zijn van vrijdag 6 t/m zaterdag 13 januari 2024. Het contact loopt zoals gebruikelijk via onze scriba Aatje van Riel op Buurt IV numero18. U kunt haar dan bellen op 06 44 82 45 53.

Tenslotte

We ronden weer af met een hartelijke groet. Uiteraard ook namens de andere twee pastoriebewoners: Willy en Ingeborgh.

Ds. Hubrecht Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 06 21564286

Ds. J. Pronk Corn. Dirkzoonlaan 246 ZH Monnickendam

Wenst allen en heel de gemeenschap van Marken

Gezegende Kerstdagen en veel heil en zegen in het nieuwe jaar

Een stoel blijft leeg
Een stem blijft zwijgen
Maar in ons hart
Zul je altijd blijven

Tot ons grote verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van onze zus, schoonzus en tante

Cobie van Altena- van Seventer

Wij wensen Klaas, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe

Marja en Dirk
Henk en Dieuwke
Cor en Nel
Brigitta en Gerrie

En kinderen

Groot is de leegte
en het verdriet.

Mooi zijn de herinneringen
die je achterliet.

Verdrietig zijn wij dat we veel te vroeg afscheid hebben moeten nemen van onze geliefde

tante Cobie

Dankbaar zijn wij voor de vele mooie herinneringen.

Wij wensen omē Klaas, Ronald, Erwin, Marijke, Roos, Mia en Kato heel veel sterkte toe.

Mariska en Gernot
Emma
Frank en Ann
Maarten

Herinnering aan

Jannetje de Groot

*sinds 29 november 2011 weduwe van Hein Zeeman
overleden op 19 december 2023 in de leeftijd van 87 jaar*

Een diplomaat in hart en nieren – dat was ze. Ze verstond de kunst van het zwijgen wanneer dat verstandig was en spreken op de momenten waarop het nodig was. Nooit was ze daarbij verstoken van de broodnodige humor en nuchterheid.

Vele Markers kunnen haar wel uittekenen, achter de toonbank in de winkel van Hein Zeeman op Buurt IV. Je kon bij Jannetje terecht voor alles wat het huishouden betrof. Weliswaar niet van ‘kachelpijp tot kleuren-tv’ – kachelpijpen liet ze over aan Hein en zijn personeel – maar ‘van steelpan tot kleuren-tv’ was het zeker. Met plezier bracht ze vele uren door in de winkel. Tussen de bedrijven door runde ze haar gezin. Ze kiende het zo uit dat de jongens nooit te lang alleen waren. Het gezin stond op de eerste plaats en dat is altijd zo gebleven. Ook toen er kleinkinderen kwamen. Ze genoot er met volle teugen van.

Jannetje was iemand die begenadigd was met een gevoel voor het leven. Wat daarin belangrijk is. Het ging erom dat je je best deed. Je hoefde niet per se professor te worden. Er zijn ook goede loodgieters nodig. Wat dat betreft was ze een diplomaat in hart en nieren.

Een goede diplomaat houdt van mensen en begrijpt het leven. Natuurlijk met alle menselijke beperkingen, maar weten wat belangrijk is in het leven, wat mensen beweegt, goed naar hen luisteren en hen proberen te begrijpen is voor een diplomaat van levensbelang. En die kunst van de diplomatie van het goede verstond Jannetje.

Over die diplomatie van het goede lezen we in Paulus’ brief aan de Romeinen. Noem hoofdstuk 12 vers 9 t/m 21 gerust het ‘handboek voor diplomatie’. ‘Wees het goede toegedaan’ en ‘overwin het kwade door het goede’ waren de rode draad in Jannetje haar leven. Aan kwade praatjes – lees: roddelen – had ze een grote hekel. Mensen die er bedreven in waren, meed ze actief. Als goed diplomaat wist zij de mensen ruimte te geven, ook als ze tot andere inzichten en keuzes kwamen. En als er ooit eens iets was voorgevallen dat minder fraai was dan droeg ze je dat niet voor altijd na. Daar was ze teveel diplomaat voor. Je werd bij haar niet vastgepind op wat er over je werd gezegd of wat je ooit wel eens aan minder goeds had gedaan. Niet alleen haar liefde voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen was onvoorwaardelijk, dat gold ook voor de mensen om haar heen. Daarin verstond zij de ‘diplomatie van het goede’ zoals Paulus daarover schrijft, en dat gecombineerd met gezonde nuchterheid, gelovige diepgang en menselijke vrolijkheid, maakte haar tot een geliefd mens.

Ds. Hubrecht Z. Klink

*“Heer ik kom tot U,
voor de kracht van Uw liefde
Houd mij vast,
heel dicht bij Uw hart”*

Met verdriet in ons hart, maar dankbaar voor alle liefde die wij hebben mogen ontvangen, geven wij kennis van het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder, Bessie en ouwe Bessie

Jannetje Zeeman - de Groot

sinds 29 november 2011 weduwe van Hein Zeeman

Geboren,
8 september 1936

Overleden,
19 december 2023

Dirk en Helena
Jessica en René
Mex, Fem, Xem
Lillian
Livaio, Jazzly
Jana en David
Zdeňka en Štěpán

Cees en Marie
Rosaline en Tim
Livia, Bas
Louise en Sander
Aniek, Sara

Henk en Lilian
Ricardo en Willemijn
Mila, Timo
Dominic en Shannon
Désiree en David

Klaas en Karen
Bibi en Tim

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats op Marken
Correspondentieadres: Buurt IV-20, 1156 BH Marken.

*Je was flink en had een druk bestaan,
 maar af en toe namen jullie samen de tijd
 om met het koor de wereld over te gaan.
 Met het vertrek naar Swaensborch werd de wereld kleiner.
 Toch had je gauw jouw weg gevonden
 en deed met vele dingen mee.
 Maar van het zingen op de woensdagmiddag hield je het meest.
 Op 19 december kwam er een einde aan jouw leven
 en ben je rustig van ons weggegaan.
 Met pijn in ons hart nemen we afscheid.
 We zullen je missen.*

Verdrietig zijn we om het overlijden van onze zuster en schoonzuster

Jannetje

Wij wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

Neeltje en Arie †

Marie † en Eb

Dirk en Clazina

Cees † en Lijsje

Als de weg van het leven is verlopen
 Het einde bereikt met laatste kracht
 Dan gaat de hemel voor haar open
 Is zij voor eeuwig thuis gebracht

Na een periode van afnemende gezondheid is toch nog onverwachts overleden onze

Peet Jannetje

We zullen haar enthousiasme en vrolijkheid nooit vergeten.

We wensen onze neven en hun gezin veel sterkte toe met dit verlies.

Jouw liefde
 Jouw gezelligheid
 Jouw uitspraken
 Jouw lach
 Jouw dankbaarheid

Lieve Bessie, we dragen je voor altijd met ons mee. We zullen je ontzettend missen!

Jessica en René Rosaline en Tim Louise en Sander
Ricardo en Willemijn Dominic en Shannon Désiree en David

Als een regenboog
 vol kleur

Als een zonnetje
 heel fel

Als een sterretje
 zo stralend

Lieve ouwe Bessie
 Dankjewel

Mex, Fem, Xem, Livia, Bas, Aniek, Sara, Mila en Timo

Op dinsdag 19 december 2023 kregen wij bericht dat

Jannetje Zeeman – de Groot

was overleden. Zij is 87 jaar oud geworden.

Wij, de (oud-)bewoners van 'Frankrijk', houden de herinnering vast aan een aardige, gastvrije buurvrouw, moeder van Cees en schoonmoeder van Marie.

Bij Jannetje en haar man Hein was het - in de 'smederij' - altijd goed toeven op Nieuwjaarsdag en bijeenkomsten van Buurt IV.

Marlien en Paul	Tim
Trix en René	Corina
Rianne	Jaap
Jantien en Dolf	Isabel
Nelie en Klaas	Edith
Neeltje en Marten	Silvia en Gerard
Gonda en Pieter	Aagtje en Jacob
Jeroen	Ramona en Jesper
Catharina en Pieter	Ruud
Klaas	Christien en Jan
April en Guido	Anne Mathilde en René

Aan allen die mij een kerstkaart met goede wensen voor 2024 hebben gestuurd en ook de kerk voor het kerststukje.

Dat deed Marie en mij goed. Nogmaals hartelijk dank!

Marie Bootsman en Piet

In 2019 hebben we de eerste TOP2000 dienst in Waterland georganiseerd. In een TOP2000 dienst worden nummers gezongen uit de TOP2000. De reguliere Top2000 wordt ieder jaar op radio 2 gedraaid tussen Kerst en Oud en Nieuw.



Op **vrijdagavond 5 januari 2024** zal er weer een TOP2000 dienst in Waterland plaatsvinden in de Opstandingskerk in Monnickendam. Het thema dit jaar is

'Let love rule' (Laat de liefde heersen).

Naast de TOP2000 band en een muzikale bijdrage van Michel & Ilse zal ook het TOP2000 koor weer meezingen in de dienst. Vanaf 19.30 uur is de Opstandingskerk open en staat de koffie en thee klaar. De dienst begint om 20.00 uur.

Er wordt gecollecteerd voor het doel van Kerk in Actie kerstcollecte, namelijk een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Oekraïne en voor de onkosten.

Na afloop van de dienst is er een drankje verkrijgbaar, zijn er hapjes en is er gelegenheid om na te praten.

Wil je meer informatie? Dit kan via top2000kerkdienstmonnickendam@gmail.com.

Marjan Pronk



Artikelen voor de VOEDSELBANK

Na het geweldige succes van voorgaande jaren willen wij zéker deze actie herhalen. Wat voor ons begon als een gesprek op een verjaardag begin 2013, organiseren wij begin januari 2024 editie nummer 11 voor de Voedselbank.

- Heeft u (nog) artikelen in uw kerstpakket die u niet gebruikt?
- Heeft u verder nog artikelen in uw keuken-/koelkast die u niet gebruikt?
- Of zegt u; ik draag de voedselbank zo wie zo een warm hart toe.
- Gaat u boodschappen doen?; denk dan even aan de voedselbank en doe iets extra's in uw winkelwagentje.

De dames staan voor jullie klaar buiten bij het Albert Heijn filiaal aan de Boxenring op:

Vrijdag 5 januari 2024 van 10:00 tot 16:00 uur

&

Zaterdag 6 januari 2024 van 09:00 tot 12:00 uur

Mocht dit tijdstip u niet uitkomen, dan mag u de artikelen ook afgeven bij:

**Trijntje Boes-Boes, Noorderwerfstraat 12, ☎ (0299)-601241 of
Willy Bosch-Uithuisje, Buurterstraat 8, ☎ 06-51552531**

Er is een stalling met de meest nodige/houdbare artikelen voor u in de Albert Heijn supermarkt klaargezet.

Wij zullen met de nodige hulp de ingeleverde artikelen aansluitend bij de voedselbank in Purmerend afleveren. *Hier is ook de gemeente Waterland bij aangesloten.*

Wij maken daar veel mensen heel gelukkig mee. Wij rekenen graag weer op u.

Met vriendelijke groet,
Trijntje en Willy