

Protestants Marken



Jaargang 18 nummer: 3

verschijnt wekelijks

Zaterdag 20 januari 2024

Kerkdienst Zondag 21 januari 2024

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Grote Kerk

Bevestiging ambtsdragers

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Sebastian van der Pluijm
Kosters	Jan Blijleven, Hein Zeeman en Jan Piet van Altena
Kindernevendienst	
Eerste Collecte	Diaconie Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Kerktaxi	Cees van Altena telefoon 0612720448

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	21 januari	Marcus 1:14-20
Maandag	22 januari	1 Samuel 4:1b-11
Dinsdag	23 januari	1 Samuel 4:12-22
Woensdag	24 januari	1 Samuel 5:1-12
Donderdag	25 januari	1 Samuel 6:1-12
Vrijdag	26 januari	1 Samuel 6:13-7:1
Zaterdag	27 januari	1 Samuel 7:2-17

Voorbede

1. Laat Uw woord elke dag nieuw zijn voor wie bidt, zoekt en aanklopt. En wees onze gids op de weg van het leven.
2. Zegen de nieuwe ambtsdragers van onze kerkelijke gemeente. Wil hen bemoedigen in de bijzondere taak die hen gegeven is.
3. Schenk wijsheid aan alle kerkenraadsleden. Dat zij dienstbaar mogen zijn voor onze gemeente en voor een toekomstgerichte kerk vol diversiteit.
4. We bidden voor onze samenleving. Help ons om verdeeldheid en polarisatie tegen te gaan in deze onrustige wereld.
5. Zegen het werk van artsen en verpleegkundigen. Geef hun wijsheid en vaardigheid bij moeilijke beslissingen.
6. Geef ons kracht om te steunen en steun te ontvangen, om vast te houden en los te laten.
7. Ontferm U over de mensen die in rouw zijn en bij wie verdriet het leven nog overheerst. Dat zij zich gedragen mogen voelen door Uw liefde.

Aagtje Commandeur van Riel



Meditatie

Tijdens mijn docentschap heb ik dit plaatje altijd in m'n achterhoofd gehouden: Kloppen mijn woorden met wat ik wil uitleggen of zet ik mijn hoorders (zonder dat ik dat zelf beseft) op het verkeerde been. Als iedereen begrijpend zit te knikken zegt dat nog niks. 't Kan best zijn dat ze mijn verhaal allang zat zijn: zo van gooi maar in m'n pet.

Als je enige gereedschap taal is, kan het behoorlijk mis gaan zoals hierboven geïllustreerd. Meneer-B weet na de "uitleg" van A nog steeds niet wat een tafel is al denkt ie zelf van wel. Hopelijk vertelt hij zijn versie maar niet verder. De verwarring is dan compleet!

Natuurlijk had ik de mazzel van controlemogelijkheden: Tijdens mijn uitleg mocht men altijd interrumpen en na afloop waren er altijd opdrachten te maken. Ik als meneer-A gerustgesteld dat ik de juiste woorden gekozen had en de dames en heren B bevestigd in hun begrip als de opdrachten, meestal kleine programmaatjes, lukten. Kortom: feedback.

Maar wat nu als je met begrippen te maken krijgt waar (nog) geen woorden voor bestaan?

Jezus probeert uit te leggen wat het "koninkrijk der hemelen" is. Maar hoe zoiets in taal te vatten! Dat lukt niet zomaar en daarom bedient Hij zich van ander gereedschap: **gelijkenissen**. Die beginnen meestal met "het koninkrijk der hemelen is als" en dan komt de parabel in woorden en begrippen die de mensen al kenden. Maar dan nog, de gelijkenis van de zaaier had voor de dicipelen (en zo voor ons) nog weer extra uitleg nodig voordat ze de clue door hadden.

Een afbeelding kan vaak helpen maar die berust natuurlijk op de fantasie van de kunstenaar, bijvoorbeeld een ets van Rembrandt, de engel uit Lucas 22:43 in Gethsemane. Uiteraard een mensengedaante met vleugels. Fantasie uit taal afkomstig van o.a. het oude testament: de beschrijving van de cherubs in Exodus 37:9. En zo druppelt het beeld van een engel als vanzelf bij ons B-mensen binnen: een engel heeft vleugels en niet als bij een kip, nee hij/zij kan vliegen zoals Lucas 2;15 doet vermoeden. Bovendien kunnen engelen mooi zingen.

Fantasie kan behoorlijk met je op de loop gaan, zo kan je in het heilige land een bezoekje brengen aan de herberg waar de Barmhartige Samaritaan de gewonde man op zijn kosten liet verzorgen.

Tegenwoordig niet zo'n erg populaire gelijkenis gezien ons massaal wegstijgen bij de ellende van vluchtelingen (de gelijkenis meldt immers ook de rol van de priester en de leviet).

De zondagse verkondiging horen wij nog altijd in taal. Een moeilijke taak voor alle predikanten. Vanaf de kansel vullen zij de plek van de A-persoon in ons plaatje. **Taal** is dan hun enige gereedschap. Ooit werden geloofsbegrippen in taal gezet zoals bijvoorbeeld de geloofsbelijdenis van Nicea (pas in 325). Zulke woorden reisden mee door de tijd naar het heden en worden nog steeds gebruikt, ook al benoemen ze begrippen die niet naar het heden zijn meegereisd. Begrippen die voor de moderne mens moeilijk te plaatsen zijn zoals "opgevaren ten hemel" enz. Vergoelijkend wordt dan gesproken van de "aloude woorden". Maar wat kunnen de volgende generaties hiermee. Op school hebben kinderen het vak "begrijpend lezen". Maar wat valt er straks nog te begrijpen aan vervaagde of zelfs verdwenen begrippen? Houden we dan slechts een gekoesterde traditie over van de aloude woorden? Daarmee zijn we al een aardig eindje opweg. Ziedaar de moeilijke taak van predikanten in deze tijd: onderscheid tussen kerkleer en evangelie. Het gaat dunkt me toch om dat laatste, om de totale omslag die de prediking van Jezus van Nazareth brengt (inclusief de boodschap van de Barmhartige Samaritaan).

Maar in mijn malle plaatje is nog iets in het hoofd van meneer-B te zien: dat vraagteken. Gelukkig is daar ruimte voor in onze kerken. Het blijft geen eenrichtingsverkeer al is dat vaak het begin. Er is ruimte voor interactie we hebben catechesatie en sinds kort een prachtig (en moedig!) initiatief van onze predikant, het “kerkcafé”. Ga daar asjeblijft naar toe! Je mag jezelf vragen stellen en soms moet je het geduld hebben om de grote vragen eerst maar eens even te parkeren (alvorens je fantasie erop los te laten). Hadden de opstellers van “de aloude woorden” dat eerst maar gedaan dan waren er minder vraagtekens geweest in de hoofden van ons B-mensen (en zeker in die van Bèta-mensen).

Klaas Kes



Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

NIEUWSBERICHT

Haarlem/Antwerpen, januari 2024

Veertigdagenboekje 40 dagen met God over ‘ontmoeting’

De veertigdagen- of lijdenstijd is traditioneel een tijd van bezinning. Veel mensen laten iets staan – alcohol, suiker, vlees – of besteden minder tijd aan televisie of sociale media. ‘Dat geeft ruimte om God en elkaar te ontmoeten’, schrijft het NBG in het gratis boekje ‘40 dagen met God’ voor de veertigdagentijd. Ook heeft het NBG voor die periode een paasproject voor kinderen.

Het boekje ‘40 dagen met God’ laat lezers stilstaan bij tien Bijbelverhalen over ‘ontmoeting’. Van elk van deze tien verhalen worden vier aspecten belicht, dus je doet vier dagen over elk verhaal. ‘Zo kun je diepere lagen in de Bijbelverhalen ontdekken, maar ook in jezelf’, zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, Hoofd Bijbelgebruik bij het Bijbelgenootschap en betrokken bij het boekje. ‘Zelf werd ik bijvoorbeeld geraakt door het verhaal over Jezus en de overleden zoon van de weduwe, dat Bram van de Beek heel fijnzinnig toelicht.’ Ook vind je in het boekje persoonlijke ervaringen van enkele Bijbellezers uit de hele wereld.

Het boekje is gratis aan te vragen: bijbelgenootschap.nl/lees-de-bijbel/40dagen. Wie geen internet heeft kan het boekje aanvragen bij het Klantencontactcentrum, tel. 023-5146146.

Bijbel Basics paasproject

Het NBG heeft voor de veertigdagentijd ook een Bijbel Basics project voor kinderen in de kerk én thuis. Het thema is: ‘Met vallen en opstaan – Met Petrus op weg naar Pasen’. Anne-Mareike Schol-Wetter: ‘Petrus wil graag Jezus volgen. Maar wanneer Jezus’ sterven dichterbij komt, vindt hij het moeilijk worden om met Jezus mee te blijven gaan. Toch leert Petrus, met vallen en opstaan, Jezus’ volgeling te zijn. Aan de hand van dit verhaal kunnen kinderen ontdekken waarin ze al dan niet op Petrus lijken.’

Kerken kunnen bij het NBG ook een workshop over Bijbel Basics aanvragen. De mogelijkheden hiervoor zijn begrensd, dus neem als je dit wilt tijdig contact op via de site.

COLLECTE DIACONIE 21 januari

Eén van de instellingen die onze diaconie jaarlijks steunt is **De Regenboog Groep** in Amsterdam. **De Regenboog Groep** wil dat Amsterdam een plek is waar iedere inwoner zich thuis voelt en tot zijn recht mag komen. Zij ondersteunen mensen in sociale armoede: mensen met psychische problemen, dak- en thuislozen, drugsverslaafden, eenzame mensen, en ook mensen die vastgelopen zijn in grote schulden. Dat doen ze met vrijwillige maatjes en buddy's, inloophuizen, maatschappelijk werk, re-integratieprojecten en veel meer. Maar vooral doen ze dat door tijd en aandacht voor de mensen die vastgelopen zijn: door aandacht van mens tot mens.

Zij proberen iedereen die vastgelopen is weer op de rails te krijgen en stimuleren deze mensen om het beste uit zichzelf te halen. De Regenboog Groep telt zo'n 900 vrijwilligers die kwetsbare stadsgenoten bezoeken om de eenzaamheid te doorbreken, te helpen met thuisadministratie, te coachen of als buddy te helpen bij psychische problemen of verslaving. Ook hebben zij inloophuizen opgezet om mensen met beperkte sociale contacten of een klein netwerk in contact te brengen met anderen. In deze inloophuizen wordt bv. samen koffie gedronken, samen de maaltijd klaargemaakt en samen gegeten.

De Regenboog Groep is overal in de stad en bouwt overal aan een sociale gemeenschap. Wij bevelen daarom deze collecte voor de diaconie komende zondag van harte bij u aan.

Namens de diaconie,

Eef Visser

Financieel Overzicht Kerkblad 2023

Kasboek

<u>Ontvangsten</u>		<u>Uitgaven</u>	
Beginsaldo 01-01-2023	€ 126,55	Bezorging drukwerk derde	€ 1.110,00
Advertenties	€ 1.015,00	Bankstorting	€ 2.600,00
Abonnementen	€ 2.740,00	Papier	€ -
Drukwerk derde	€ 150,00	Eindsaldo 31-12-2023	€ 321,55
	<u>€ 4.031,55</u>		<u>€ 4.031,55</u>

Regiobank, betaalrekening NL40RBRB0850026997

<u>Ontvangsten</u>		<u>Uitgaven</u>	
Beginsaldo 01-01-2023	€ 2.961,22	Papier-inkt-masters-nieten	€ 2.607,69
Abonnementen	€ 2.825,00	Voorbladen	
Advertenties	€ 290,00	Onderhoudscontract	€ 750,20
Drukwerk voor derde	€ 3.223,85	Bankkosten	€ 123,05
Kas storting	€ 2.600,00	Porto kosten	€ 394,00
Van Reserverings rek.		Reparatie sorteermachine	€ -
		Diverse onkosten	€ 258,50
		Overboeking naar de kerk	€ 4.000,00
		Eindsaldo 31-12-2023	€ 3.766,63
	<u>€ 11.900,07</u>		<u>€ 11.900,07</u>

Regiobank, reserveringsrekening NL67RBRB8804137673

<u>Ontvangsten</u>		<u>Uitgave</u>	
Beginsaldo 01-01-2023	€ 6.145,11	Naar betaalrekening	€ -
Rente	€ 46,39	Eindsaldo 31-12-2023	€ 6.191,50
	<u>€ 6.191,50</u>		<u>€ 6.191,50</u>

Liturgie zondag 21 januari 2024

De 2^e zondag van Epifanie om 10.00 uur in de Grote Kerk, met afscheid en (her)bevestiging van ouderlingen en diakenen. Protestantse Gemeente te Marken.



Protestantse gemeente
Marken

Opgang

Consistoriegebed en het luiden van de klok.
Mededelingen door de ouderling van dienst.

Intrede

Intochtspsalm: 134 vers 1 en 2.
Bemoediging en groet.
Lied 209 'Heer Jezus, o Gij dageraad' couplet 1 en 2.
Gebed om het licht van de heilige Geest.
Lied voor de kinderen: 348 'Heer van uw Kerk' couplet 1.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: 1 Samuel 3,1-10 (lector).
Antwoordsalm: 63 vers 2.
Lezing uit het Nieuwe Testament: Marcus 1,14-20 (voorganger).
Halleluja-lied: 531 'Jezus, die langs het water liep' couplet 1 en 3.
Verkondiging: 'Mensenfluisteraar' n.a.v. 1 Samuël 3 vers 10.
Lied 654 'Zing nu de Heer, stem allen in' couplet 1 en 5.

Bevestiging van diakenen en ouderlingen

Afscheid aftredende ambtsdragers.
Bevestiging nieuwe ambtsdragers.
Opdracht en gelofte.
Gebeden en bevestiging.
Lied 360 'Kom Schepper, Geest daal tot ons neer' couplet 1, 3, 4 en 6 (staand).
Bevestigingsgebed.
Voorbede voor ambtsdragers.
Loflied: 687 'Wij leven van de wind' couplet 1 en 2 (staand).

Gebeden en gaven

Toelichting op de doelen van de gaven gevolgd door de inzameling ervan.
Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Zending en zegen

Slotlied: 415 'Zegen ons, Algoede' couplet 1, 2 en 3.
Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).



appostel



Rekeningnummers

D: NL75 RBRB 0841 3778 47

K: NL69 INGB 0000 1609 62

t.n.v. Protestantse Gemeente

Marken

Ambtsdragers die afscheid nemen

Neeltje van Altena – Boneveld	ouderling met bijzondere opdracht (seniorenpastoraat)
CeesJan Visser	ouderling met bijzondere opdracht (beleid)

Bevestiging van ambtsdragers

Eef Visser	diaken (herbevestiging)
Neeltje Teerhuis – Zeeman	diaken (herbevestiging)
Marie Zeeman – Appel	ouderling (herbevestiging)
Hilda Korstman – van Diepen	ouderling
Jannie Visser – de Groot	ouderling met bijzondere opdracht (seniorenpastoraat) (herbevestiging)
Pieter Boes	ouderling met bijzondere opdracht (seniorenpastoraat)
Jannetje Uithuisje – Schouten	ouderling met bijzondere opdracht (seniorenpastoraat)
Jan Uidam	ouderling-kerkrentmeester (herbevestiging)

Vanuit de pastorie**Bevestiging ambtsdragers**

Komende zondag 21 januari 2024 worden de nieuwe kerkenraadsleden bevestigd in het ambt – zoals dat heet. De kerkdienst begint om 10.00 uur in de Grote Kerk. Op het oecumenische leesrooster staat het Bijbelgedeelte over de roeping van de leerlingen door Jezus. Uit het Oude Testament lezen we over de roeping van de jonge Samuël die al een tijdje dienstdeed onder de oude Eli. In de preek staan we vooral bij dat bijzondere verhaal stil. Het is een verhaal dat in alle opzichten past bij de tijd van het kerkelijke jaar. De verschijning van de Here God aan Samuël is een ‘Theofanie’, een Godsverschijning. Een woord dat veel overeenkomst heeft met ‘Epifanie’ dat letterlijk ‘verschijning’ betekent. De tijd na driekoningen is ook de epifaniëntijd. We lezen dan verhalen uit de Bijbel waarin God zijn Goddelijk licht en zijn heerlijkheid laat zien aan de mensen. In die zin past de roeping van Samuël daar goed bij. De Theofanie die hij meemaakt verandert hem in een profeet. Iemand die verder kijkt dan het leven hier en nu, iemand van vergezichten, een mens van een hoopvolle toekomst.

KerkCafé Marken @ 25/01

Volgende week donderdagavond 25 januari 2024 staat de deur van De Taanketel weer open voor alle KerkCafé-bezoekers. We starten rond de klok van acht uur met het thema: *‘En ze leefden nog lang en gelukkig’*. Over liefde en trouw, aan jezelf en de ander in je relatie. Houd in de aanloop naar de 25^e januari de sociale media in de gaten want dan verschijnt er nog een korte introductie. We hopen ook deze avond weer een mooie groep mensen te ontmoeten en te spreken. Het is goed om met elkaar in gesprek te zijn over levensvragen. We leren er niet alleen van maar het draagt ook bij aan een gezondere geest. Door met elkaar te praten over wat er vanbinnen leeft, kunnen mensen zich over je ontfermen waardoor je ontdekt dat je niet zo alleen bent te midden van alle vragen en onzekerheden, en dat scheidt een band. Juist die band met elkaar wordt steeds minder ervaren terwijl dat een mens iets van geluk brengt. En zo heeft God de mens ook gemaakt, als een sociaal en relationeel wezen, dat leeft met de ander en met God. Wie toe is aan een goed gesprek moet donderdag maar gewoon naar De Taanketel komen. Koffie en thee staan klaar, en wij ontvangen je met open armen.

Jeugddienst @ 28/01

Er zit weer een jeugddienst aan te komen. Zondag 28 januari 2024 is het zover. Dan zijn Simeon Derksen en Nienke Maas in de Patmoskerk bij ons te gast. Nienke is de dochter van Water Maas en Aaltje van Altena. Nienke en Simeon zullen muzikale medewerking verlenen aan de jeugddienst.

Op de liturgie staat een verhaal uit het leven van de apostel Paulus centraal. Paulus komt in Athene terecht. Toen de bakermat van de Griekse wetenschap en wijsheid. Na een rondje door de stad komt hij op de Areopagus. De plek waar stevige debatten worden gevoerd over allerlei wetenschappelijke inzichten en filosofische ideeën. Zonder te verblikken of te verblozen betreedt Paulus het 'podium' en vertelt over Jezus Christus. Het resultaat is verbluffend. Paulus wordt uitgelachen want hij heeft het lef om op de Areopagus te spreken over de opstanding van het lichaam. Een gedachte die niet bepaald populair was. Je moet maar durven.

Soms lijkt onze tijd ook op één grote Areopagus. Je bedenkt je wel een paar keer voordat je ervoor uitkomt dat je gelovig bent. Als je dat gevoel ook hebt, kom dan zondag 28 januari naar de Patmoskerk. We beginnen om 10.00 uur. Welkom.

Start Follow Me

De vorige keer schreef ik er al over. Voor het gemak en voor de duidelijkheid doe ik dat nu nog een keer. Dinsdagavond 23 januari 2024 om 20.30 uur komt de eerste en jongste groep Follow Me (en niet Follow Me – Next want die zijn al geweest) weer bij elkaar. Ik kijk weer naar jullie uit!

Tenslotte

Zeeland heeft ons goed gedaan. Er is weer ruimte ontstaan in ons hoofd door de zee, de duinen en de bossen. We zijn inmiddels weer met nieuwe energie aan het 'werk' gegaan en hopen er weer voor iedereen te zijn die dat nodig heeft. Met vakantie gaan heeft ook altijd iets eigenaardigs over zich omdat er mensen zijn die geen vakantie hebben. Je hoeft maar te denken aan iedereen die ernstig ziek is en heel zware behandelingen ondergaat. Zij kunnen geen vakantie nemen... Laten we hen niet vergeten in onze gebeden, ook als wij wel op vakantie kunnen. We ronden af. En wel met een hartelijke groet namens de drie van de pastorie.

Ds. Hubrecht Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 06 21564286

Het is stil, leeg en koud op Buurt 1 no 2
De lieve glimlach van onze Mem en Bessie is niet meer

Aan ons de zware taak om het huis leeg te halen,
de dierbare spulletjes te verdelen maar ook afstand nemen van.....

We kijken terug op een mooi en dankbaar afscheid,
wat we zonder jullie niet hadden kunnen realiseren.

De belangstelling was overweldigend, dank daarvoor!
Ook dank voor de vele kaarten, attenties en bezoekjes.

We zullen haar mooie lange leven vieren,
maar vergeten zullen we haar nooit!

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen



KIENEN in de Patmoskerk

Vrijdagavond 26 januari kienen in de Patmoskerk.

Het kienen start om 20:00 uur, vanaf 19:30 uur staat de koffie met cake klaar en bent u van harte welkom.

De overige kien data zijn:

Vrijdagavond 23 februari
Zaterdagmiddag 16 maart



PSALMZANGAVOND

ORGANIST SEBASTIAN VAN DER PLUIJM

ALGEHELE LEIDING – DS. J. MEINDERS

ZATERDAGAVOND 20 JANUARI A.S.

AANVANG 20.00 UUR

GROTE KERK TE MARKEN

