

Protestants Marken



Jaargang 18 nummer: 4

verschijnt wekelijks

Zaterdag 27 januari 2024

Kerkdienst Zondag 28 januari 2024

Onze kerkdiensten zijn te zien via Kerk TV.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Patmoskerk

Jeugddienst

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Muzikale begeleiding	Nienke & Simeon Derksen
Kosters	Jaap Boes en Klaas Boes
Kindernevendienst	Gretha Korstman
Eerste Collecte	Leger des Heils Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Kerktaxi	Willy Klink telefoon 0655620276

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	28	januari	Psalm 111
Maandag	29	januari	Maleachi 3:13-18
Dinsdag	30	januari	Maleachi 3:19-24
Woensdag	31	januari	Psalm 18:1-25
Donderdag	1	februari	Psalm 18:26-51
Vrijdag	2	februari	Leviticus 12:1-8 Maria Lichtmis de opdracht van Jezus in de tempel
Zaterdag	3	februari	Marcus 1:21-2

Voorbede

1. Laat ons de liefde van God ontvangen en delen met ieder die het maar horen wil.
2. Bemoedig de jongeren, dat ze zich gezien en gehoord voelen. Zegen alle jeugdleiders die hen begeleiden op de weg naar het geloof.
3. Help jonge ouders bij hun zorgtaken en geef hun wijsheid en geduld bij de opvoeding van hun kinderen.
4. Zegen het werk van het Leger des Heils dat zich over dak- en thuislozen ontfermt om weer perspectief in hun leven te geven.
5. Schenk wijsheid aan alle kerkenraadsleden. Dat zij dienstbaar mogen zijn voor onze gemeente en voor een toekomstgerichte kerk vol diversiteit.
6. Ontferm U over de mensen die in rouw zijn en bij wie verdriet het leven nog overheerst. Dat zij zich gedragen mogen voelen door Uw liefde.
7. Ontferm U over de ernstig zieken. Leidt hen door dit leven heen en draag hen op het zwaarste pad.

Aagtje Commandeur van Riel

De ouderen kunnen het dromen. De 1^o zondag van de catechismus. Wat is uw enige troost in leven en sterven? Dat ik eigendom ben van Jezus Christus.

Zonde. De grootste zonde is dat we niet in onze Redder Jezus Christus geloven. Dat we ons niet met hem willen verbinden. Ik was geraakt door deze tekst. Liever een beetje afstand houden toch? En dan lees ik het kerstnummer van de Elisabeth bode. Er staan twee prachtige verhalen in van mensen die Jezus in hun hart hadden gevraagd.

Eén over Thomas die nu schaapsherder is. Hij was 33 jaar toen hij opzoek ging naar Jezus. Hij ging Bijbelstudie doen samen met een neef. Nee, Thomas wilde zich niet overgeven aan Jezus. Totdat hij een heel angstige droom had. Tijdens die angstige droom bad hij: "komt U bij me, Here Jezus" Toen werd hij gevuld met een ongekende kracht. Het werd hem duidelijk: Jezus leeft! Hierna veranderde zijn leven.

En dan dat verhaal over John. Een jongen met het downsyndroom. Hij wilde net als zijn leeftijdsgenoten belijdenis doen. En dan is er de aannemingsavond waar er vragen worden gesteld over de bijbel. John wilde ook gewoon meedoen. Stel maar een vraag dominee. De dominee had een eenvoudige vraag bewaard. Hij wilde John niet in verlegenheid brengen. De vraag aan John was: John, weet jij waar de Here Jezus is geboren? John begon te glunderen bij die vraag. Hij sloeg op zijn borst en zei: "Hier dominee, hier in mijn hart!"

Het werd stil, heel stil. Wat een "heilig" moment. Bij mij kwamen de tranen in mijn ogen. Wat had John het goed begrepen.

Dit soort verhalen hebben we nodig. Aan een beredeneerd geloof heb je niets. Laten we met hart en ziel geloven in Jezus Christus. Hij wil onze helper zijn. Laat Hem toe in je leven. Laat Hij eigenaar zijn over jou leven.

Ria Kaars

Collecte jeugddienst zondag 28 januari – Leger des Heils

Deze zondag collecteren we voor de daklozenopvang van het Leger des Heils. Volgens de laatste cijfers van het CBS telt Nederland 32.000 dak- en thuislozen. Ook het Leger des Heils ziet deze ontwikkeling en komt steeds meer mensen tegen die op straat verblijven, waaronder steeds meer jongeren. Het Leger des Heils verzorgt jaarlijks meer dan 2 miljoen overnachtingen voor deze dak- en thuislozen. Het Leger des Heils heeft maatschappelijke opvanglocaties door heel Nederland. Dak- en thuisloze mensen kunnen overdag terecht in de dagopvang. Hier zijn ze welkom voor een praatje, een kop koffie, een douche en dagbesteding. 's Avonds en 's nachts kunnen ze in de nachtopvang een warme maaltijd krijgen en een plek om te slapen.

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. De dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Het Leger des Heils wil het evangelie van Jezus Christus prediken en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. Het Leger des Heils gelooft in kansen. In tweede kansen. In derde kansen. En in alle kansen daarna. Want elk mens doet ertoe.

Juist in deze koude en vaak natte wintertijd vinden we het belangrijk dat iedereen een plek heeft om te slapen en op adem te komen. Daarom bevelen wij deze collecte van harte bij u aan.

Namens het Christelijk Jeugdwerk Marken,
Gerdien Teerhuis-Kaars
Jeugdouderling

KERKCOLLECTES en GIFTEN**KERK**

Ten behoeve van de Kerk is ontvangen in december:

Datum	Collecte Contant	Collecte op rekening	Collecte - SKG QR Code	Vreemdeling bussen- SKG QR code	Vreemdeling bussen - contant	Giften - op huisbezoek	Giften - op rekening	Totaal
3-12-2023	135,10	103,00	2,50					240,60
10-12-2023	110,80	79,00	1,50				500,00	691,30
17-12-2023	172,15	18,00	1,50				200,00	391,65
24-12-2023	274,80	54,50	1,50				150,00	480,80
25-12-2023	428,15	25,00	23,00					476,15
31-12-2023	132,00	13,00	1,50					146,50

Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.

Jeugddienst zondag 28 januari 2024

De 3^e zondag van de Epifanie, om 10.00 uur in de Patmoskerk. Jaarthema Protestantse Kerk in Nederland: *'Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde'*.

Vorbereiding op de binnenkomst

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Binnenkomst

Lied 733 'De zon komt op' uit Opwekking.

Bemoediging en groet.

Woorden van wijsheid: Lied 'Al je haren zijn geteld' van Elly en Rikkert Zuiderveld.

Bidden om de hulp van de Heilige Geest.

Lied 488 'Heer, ik kom tot U' uit Opwekking.

Kinderen naar de kindernevendienst.

De Bijbel

Lezen: Handelingen 17,22-33 (BGT) door Kyan van Altena en Noud de Groot.

Lied 691 'Vertel het aan de mensen' uit Hemelhoog.

Preek: *'Geloof: werkelijkheid of fantasie?'* n.a.v. Handelingen 17,32.

Lied 167 'Samen in de naam van Jezus' uit Opwekking.

Bidden en delen

Toelichting op doelen van de gaven.

Inzameling van de gaven.

Dankzegging, voorbede en een gezongen Onze Vader (Lied 466 uit de ELB)

Opdracht en zegen

Slotlied 214 'Ik wandel in het licht met Jezus' uit Opwekking.

Zegen met gezongen Amen (Lied 415 couplet 3).



Protestantse gemeente
Marken

apostel



Rekeningnummers

D: NL75 RBRB 0841 3778 47

K: NL69 INGB 0000 1609 62

t.n.v. Protestantse Gemeente Marken

Muzikaal duo

Nienke & Simeon Derksen

Vanuit de pastorie

Bevestiging ambtsdragers – een terugblik

Het was zondag een prachtige kerkdienst. We zijn dankbaar dat nieuwe mensen bereid zijn om een bijdrage te leveren aan het werk in de kerk. Zondag is het aantal ouderlingen met bijzondere opdracht uitgebreid. Er zijn nu vier ouderlingen voor het seniorenpastoraat beschikbaar. Volgende week donderdag 1 februari hebben we pastoraal overleg (overleg met alle pastorale ouderlingen waarop we het pastorale werk bespreken en afstemmen). Op dat overleg kijken we opnieuw naar de verdeling van het werk en bepalen we de indeling van de wijken. Dat geldt vooral voor het pastoraat onder onze senioren vanaf 80 jaar.

Het reguliere pastoraat ziet er wat anders uit. We zitten nog met een vacature voor een 'gewone' wijkouderling. Sommige ouderlingen hebben daardoor anderhalve wijk en dat terwijl de wijken sowieso al groot zijn. Het zou prachtig zijn als op enig moment jonge mensen bereid zijn om ouderling te worden. Je hoeft echt niet meteen alles te kunnen. Er is in de kerk alle ruimte om te groeien in het ambt van ouderling en in geloof en de moed om daarover met anderen in gesprek te gaan.

Terugkoppeling uit de kerkenraadsvergadering

Maandavond vond de eerste kerkenraadsvergadering plaats met de nieuwe kerkenraadsleden. Op die avond namen we ook afscheid van Neeltje Boneveld, na vele jaren trouwe dienst. De agenda was rijkelijk gevuld. Vanaf 20.30 uur waren Jan Egas en Henk Lakerveld bij ons te gast om uitleg te geven over het rapport dat het Platform Duurzaam Gemeente Perspectief heeft opgesteld. Dit rapport en de brief met de aanbevelingen waren al besproken op de kerkenraadsvergadering van 20 november en op de gemeentevergadering van 7 december. Jan Egas en Henk Lakerveld waren in staat om op de verschillende vragen die er leefden een helder antwoord te geven. Volgens mij zijn we daarin een stap verder gekomen in het proces naar een besluit. Het was goed dat beide heren bij ons aan tafel schoven zodat we ons voordeel konden doen met hun vakkennis en jarenlange ervaring in de kerk en rond (monumentale) gebouwen.

Gebouwenkwestie en de samenleving

Op de gemeenteavond van jongstleden 7 december was de SMJ (Stichting Marker Jongeren) aanwezig. We hebben toen gezegd dat we met hen in gesprek willen gaan over de gebouwen. Vooral om met elkaar te praten over wat er in de kerk rondom gebouwen speelt. Het is in deze fase van besluitvorming ontzettend belangrijk dat we *met* elkaar praten en niet al teveel *over* elkaar. Soms doen we daar als kerk ook aan mee. Dat ben ik mij bewust. Al is dat niet uit kwade bedoelingen. Om die reden staat er een gesprek gepland op woensdag 7 februari met de SMJ en de Eilandraad. Het doel is om elkaar bij te praten en om ook de hele samenleving op ons eiland in het oog te houden. We denken dan ook over eventuele gevolgen voor de huisvesting van de SMJ. Beide scenario's hebben voor hen gevolgen en het is goed om elkaar al vroeg mee te nemen in het denk- en besluitvormingsproces.

Jeugddienst 'Geloof: werkelijkheid of fantasie?'

In de achterliggende weken heb ik er genoeg over geschreven. Ik volsta met een laatste herinnering aan de jeugddienst in de Patmoskerk waaraan Simeon Derksen en Nienke Maas een muzikale medewerking zullen verlenen. We beginnen om 10.00 uur. Alle tieners van heel Marken zijn welkom.

Komende kerkdiensten

De komende twee weken zal ik niet op Marken voorgaan. Graag maak ik ruimte voor collegae van over de Gouwzee. Zondag 4 februari zal, voor het eerst, dominee A.J.D. (Alexander) Noordijk op Marken voorgaan. We kijken uit naar een goede kerkdienst onder zijn bezielende (of begeesterde?!) leiding. Die zondag mag ik als voorganger te gast zijn op een bekende plek namelijk de Andreaskerk te Dordrecht. De plek waar ik aan het begin van de Master Gemeentepredikant kennismaakte met het predikantschap. We praten dan over de jaren 2012-2013. De week daarna, zondag 11 februari is hier emeritus (een dominee die met pensioen is) predikant M.G. (Martien) Pettinga te gast. Fijn dat hij na lange tijd weer op Marker bodem het Woord van God verkondigen mag. Jullie hebben dus twee 'Monnickendammer zondagen' voor de boeg. Laat ze niet alleen staan Markers!

Beroepingswerk

Niet schrikken: wij gaan niet weg! Op de kerkenraadsvergadering van afgelopen maandag heb ik verteld dat in de achterliggende weken af en toe een beroep op mij werd gedaan. Of ik een daadwerkelijk beroep in overweging wilde nemen. Steeds heb ik die vraag serieus overwogen maar wel met enige terughoudendheid omdat ik na 4 jaar Marken verlaten eigenlijk niet over mijn hart kan verkrijgen. We zijn hier net ingeburgerd en het begint juist nu goed te worden. Dat proefde ik afgelopen zondag weer tijdens de kerkdienst met zo'n volle Grote Kerk. En met gezichten die ik niet eerder zag of minder frequent zie. Het doet mij goed om al die mensen te zien. En ook alle gesprekken met jongeren en niet te vergeten met de twintigers, dertigers en veertigers (en een paar verdwaalde beginnende vijftigers). KerkCafé is net begonnen en begint betekenis te krijgen. Dit wil ik voorlopig nog niet loslaten. Maar ook het vertrouwen tussen dominee en gemeenteleden, dat nu na 4 jaar Marken begint te komen, is waardevol. Het geeft diepte aan de pastorale zorg waardoor er ruimte is ontstaan om soms ook iets te zeggen dat niet altijd meteen op applaus kan rekenen, maar waartoe ik mij wel geroepen weet om dat te zeggen. Om een lang verhaal kort te maken: ik neem de komende anderhalf jaar geen beroep in overweging. Ongeveer tot de zomer van 2025 -- Deo Volente.

Tenslotte

Nadat ik dit alles heb geschreven is het tijd om af te ronden. Uiteraard met een hartelijke groet namens de drie van de pastorie.

Dankbetuiging

“Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u hoop en toekomst te geven’.

Jeremia 29 : 11 HSV.

Vanuit die troostvolle zekere hoop op een Toekomst met onze Heiland, en het weerzien met onze lieve mem en oma, danken wij u hartelijk voor de vele kaartjes en brieven, met lieve gedachten, mooie herinneringen, en troostvolle bemoedigingen, die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve mem en oma.

Wat was mem geliefd.

Kinderen en kleinkinderen van Jannetje Visser-Pereboom.

Wij willen graag iedereen bedanken voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn vrouw, onze moeder, bessie en oude bessie

Lutje Visser- Commandeur.

Zij hebben ons getroost en laten zien dat ze nog niet vergeten was op Marken.

Familie Visser



KIENEN in de Patmoskerk

Vrijdagavond 26 januari kienen in de
Patmoskerk.

Het kienen start om 20:00 uur, vanaf
19:30 uur staat de koffie met cake
klaar en bent u van harte welkom.

De overige kien data zijn:

Vrijdagavond 23 februari

Zaterdagmiddag 16 maart



JEUGDDIENST

IN DE PATMOSKERK

ZONDAG 28 JANUARI 2024 OM 10:00 UUR

“GELOOF”



Voorganger: Ds. H.Z. Klink

Muzikale begeleiding: Nienke & Simeon Derksen