

Protestants Marken



Jaargang 18 nummer: 7

verschijnt wekelijks

Zaterdag 17 februari 2024

Kerkdienst Zondag 18 februari 2024

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Grote Kerk

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Sebastian van der Pluijm
Kosters	Kees Visser, Robbie Zwierns en Jan Piet van Altena
Kindernevendienst	Jannie Visser
Eerste Collecte	Kerk in Actie 40 dagen collecte Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Kerktaxi	Robbie Zwierns telefoon 0652410698

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	18	februari	Jeremia 1:4-12
Maandag	19	februari	Jeremia 1:13-19
Dinsdag	20	februari	Psalm 116
Woensdag	21	februari	Jeremia 17:1-18
Donderdag	22	februari	Jeremia 17:19-27
Vrijdag	23	februari	Psalm 27
Zaterdag	24	februari	2 Petrus 1:1-11

Voorbede

1. Laat ons een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd en te leven van de woorden die opgeschreven staan en net als Jezus worden die 't ons heeft voorgedaan.
2. Geef ons van Uw kracht, opdat wij bestand zijn tegen ziekte en zorgen, onrecht en kwaad, angst en verdriet.
3. Zegen het diaconale werk. Dat we onze gaven mogen delen aan mensen wereldwijd. Want delen wordt tot helen, wanneer de ander lijdt.
4. We bidden voor hen die rouw en verdriet dragen, die met pijn en gemis door het leven gaan.
5. Zegen de onderwijzers en docenten. Dat school een veilige plek mag zijn voor kinderen en jongeren.
6. Schenk liefde en verdraagzaamheid aan de politici van ons land. Dat zij in harmonie tot elkaar komen om ons land te besturen.
7. Heer, maak ons tot instrument van Uw vrede; laat ons liefde brengen waar haat is en laat ons eenheid brengen waar mensen verdeeld zijn.

Aagtje Commandeur van Riel

De minste zijn?

**‘Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn’
(1 Petrus 5)**

Er zijn van die aanwijzingen in de bijbel waarvan het niet meevalt om ze praktisch toe te passen. Zoals ook deze. Bovendien is het zo verleidelijk, om bij een dergelijke opdracht direct te wijzen naar een ander.

Die ander, die zo stom is/does. Die ander, die altijd gelijk moet hebben, die altijd dwars ligt.

De laatste dagen liep ik er een paar keer tegenaan. Voorbeelden van situaties waarin bij een beetje goede wil gemakkelijk een oplossing was te vinden. Maar scherpelijperij en misschien ook de behoefte om een baasje te zijn, maken het bar lastig om tot overeenstemming te komen.

En dan merk ik, dat ik al heel snel bepaald niet de minste wil zijn. Er vlamt iets op van: ‘Ik zal jou wat!’ Niet echt een houding die kans geeft op een oplossing en op goede verhoudingen.

Herkenbaar? Je kunt toch ook niet alles maar over je kant laten gaan? En het is toch duidelijk dat ‘die ander’ de hele boel frustreert?

Toen de Mariazusters in Darmstadt op hun terrein een kapel wilden bouwen, was er een predikant uit de buurt die, misschien uit angst voor concurrentie, bezwaar maakte. De (protestantse) zusters stopten vrijwillig met de bouw. Na geruime tijd kwam de dominee het uitpraten en de bouw ging weer door. Maar goed, dat was een soort kloostergemeenschap. Werkt een dergelijke houding ook in het ‘echte’ leven?

Gemakkelijk zal dat niet zijn. Zeker niet in bedrijf en politiek. Maar persoonlijk? Ook niet eenvoudig, zoals ik zelf ervaar. Maar kan het? En wanneer ik me er voor inzet, wat is dan het effect?

Als christenen hebben wij, in ons deel van de wereld, niet veel aantrekkingskracht. Enig idee hoe dat komt? Het is natuurlijk prettig om de oorzaak te zoeken bij anderen. Mensen zouden materialistisch zijn, onverschillig, en zo is er nog wel iets te bedenken. Maar is dat zo? En is dat de reden waarom het goede nieuws niet aanslaat? Of zou dit te maken kunnen hebben met onze manier van leven en geloven?

Al die aanwijzingen die we krijgen, over naastenliefde, over de minste durven en kunnen zijn, over onderlinge liefde en verdraagzaamheid en ga zo maar door. Wanneer wij ons zouden inzetten om, als goede leerlingen van Jezus, met dat huiswerk serieus om te gaan, zou dat voor buitenstaanders aantrekkelijk kunnen zijn? Zou men dan in het leven van ons christenen iets herkennen van Christus?

Binnenkort gaat er in Nijverdal een project van start van het missionair jeugdwerk. Het is de bedoeling om ouderen en jongeren aan elkaar te koppelen. De oudere kan dan als een rolmodel iets laten zien aan de jongere van het horen bij en volgen van Jezus. En misschien ook wel andersom, de jongere aan de oudere. Maar de noodzaak voor ons om zichtbaar te zijn is duidelijk. ‘Leesbare brieven’, schreef Paulus.

Dus, wat ‘de minste zijn’ betreft: toch maar oefenen?

Ds. Pieter Boomsma

Voor u gelezen door Pieter C. Springer
En zonder vrezen de minste willen wezen?

Lied 481 : 2 (LvdK 1973)

KERKCOLLECTES DIACONIE

Door de Diaconie is in de periode 10 januari t/m 13 februari 2024 ontvangen:

Datum collecte	Doel	Totaal	Collecte in Kerk	Op rekening	Collecte SKG QR code	Giften aan huis
11-feb	KiA Werelddiaconaat	200,40	133,40	47,00		20,00
4-feb	Huis aan het Water	362,60	226,10	136,50		
21-jan	Diaconie-100 euro projecten	276,25	254,75	21,50		
14-jan	Elim-tehuis in Kalimantan	218,50	165,00	53,50		
7-jan	Christenen voor Israël	1,50			1,50	
	Gift voor diverse collectes	54,50		54,50		
28-jan	Nagekomen voor Leger des Heils	222,50		206,50	2,00	14,00
	Project Pakistan	20,00		20,00		

ZENDING

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen en de Zending- en Evangelisatiecommissie.

Diaconale Collecte : Omzien naar gevangenen

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel.

Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, die hen bezoeken tijdens de detentie, maar die ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.

Exodus, partner van Kerk in Actie, organiseert bijvoorbeeld speciale herfstkampen. Tijdens deze midweek kunnen kinderen tussen de 8 en 15 jaar hun gedetineerde ouder - het gaat vrijwel altijd om vaders - meerdere dagen opzoeken in de gevangenis en samen activiteiten doen. Kostbare tijd, waarin zij samen weer even iets van het echte gezinsleven kunnen ervaren.

Namens de Diaconie,
Eef Visser



Opbrengst www.project Noach's Ark Waterlandse Diaconieën 2023

Namens alle medewerkers van Noach's Ark in Oeganda, willen wij onze hartelijke dank uitspreken voor de enorm mooie opbrengst van de collecten en giften.

De totale opbrengst is geworden: **€9.649,47,-** **Waarvoor hartelijk dank!!!**

Het geld gaat gebruikt worden voor het onderwijs aan kinderen, die geen kans hebben gekregen om naar school te gaan.

In de maand oktober gaat een 2-tal mensen uit de PKN-gemeente Zuiderwoude-Uitdam-Broek in Waterland, Wilhelm en Netty Hoogendoorn en een 2-tal mensen uit de PKN-gemeente Marken, Tim Grant en Eef Visser, naar Noach's Ark in Oeganda om te zien hoe het daar reilt en zeilt.

We houden U op de hoogte van onze bevindingen en voorbereidingen.

We vragen uw/jullie gebed voor al deze plannen.

Met vriendelijke groet,

Netty Hoogendoorn

COLLECTE HERSENSTICHTING 2024

De collecte voor de Hersenstichting heeft dit jaar € 1.748,75 opgebracht.

Een prachtig bedrag, waarmee de Hersenstichting voortgaand onderzoek kan doen naar diverse hersenaandoeningen, waaronder dementie, hersentumoren, beroerte, ziekte van Parkinson en Alzheimer. Maar ook naar bv. ADHD, dyslexie en autisme: aandoeningen die de leerontwikkeling bij kinderen ernstig kunnen verstoren.

De hersenstichting gebruikt dus het collectegeld om onderzoek te doen naar de oorzaak, maar ook naar de behandeling van hersenaandoeningen. Ze geeft daarnaast ook voorlichting aan een breed publiek. En maakt zich sterk voor samenwerking met andere organisaties die zich bezighouden met hersenen en hersenonderzoek.

Namens de stichting wil ik iedereen die aan de collecte heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken. Maar zeker ook alle collectantes, zowel diegenen die langs de deuren gingen, als diegenen die een digitale bus hebben aangemaakt:

Heel hartelijk dank voor jullie inzet!!

Namens de Hersenstichting Nederland,

Eef Visser

Vanuit de pastorie

Start 40-dagen project kinderen

We zitten inmiddels in de paaskring. Afgelopen woensdag is de veertigdagentijd begonnen. Een periode van bezinning en terugkeer naar datgene waar het in het leven echt om gaat. Komende zondag is de eerste zondag van de veertigdagentijd. En dan willen we onze jonge kinderen meenemen met een nieuw 40-dagen project. Zoals jullie inmiddels gewend zijn, komt het materiaal uit Bijbel Basics van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

Het hele programma van dit project hangt aan de persoon van Petrus. Een van Jezus' meest vooraanstaande leerlingen. Noem hem gerust een geloofsheld, alleen: "Helden worden niet geboren, ze worden 'gemaakt'" – zei ooit een (voor mij) bekende Marker. Dat kun je ook van Petrus zeggen. Hij werd door Jezus een geloofsheld en werd de eerste bisschop van Rome. Met hem gaan we de komende 40 dagen op weg en we zullen zien dat een held worden in geloven niet vanzelf gaat. Het gaat met vallen en opstaan. We hopen dat in de komende weken veel ouders met hun kinderen de weg naar de kerk weten te vinden. Ook al weet ik dat de drempel hoog is als je er lange tijd niet bent geweest. Weet één ding zeker: iedereen is blij om 'nieuwe' gezichten te zien. En als kinderen voor wat reuring zorgen in de kerkdienst, dan is dat alleen maar iets om blij van te worden. Wees welkom!

Gebouwenkwestie en de samenleving (2)

Enkele weken geleden schreef ik over een gesprek met de SMJ en de Eilandraad. Dat gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden op woensdag 7 februari jongstleden. Het was een heel goed gesprek, in een open sfeer, waarin we de stand van zaken met betrekking tot de gebouwen konden toelichten. We hebben het dan over de twee inmiddels bekende opties die op tafel liggen. De keuze die wij als Protestantse Gemeente gaan maken raakt aan de leefbaarheid van ons eiland en dat is een belangrijk thema voor de Eilandraad. Er ontstond gaandeweg het gesprek een dynamische sfeer waarin we hebben afgesproken om elkaar wederzijds op de hoogte te houden. Waar mogelijk willen we met elkaar optrekken als onze gebouwkeuze gevolgen krijgt voor de samenleving en de leefbaarheid.

Rectificatie contactgegevens nieuwe wijkindeling

Er zat nog een foutje in de nieuwe wijkindeling die ik vorige week publiceerde. Ik had de telefoonnummers van twee gelijknamige kerkenraadsleden verwisseld. Dat heb je als twee mensen luisteren naar de naam Pieter Boes. In de nieuwe versie in dit nummer van het kerkblad staat nu het juiste telefoonnummer.

Tenslotte

Komende zondag ga ik weer op Marken voor. Het weekend met de GGG in Blesdijke was goed, leerzaam en gezellig. We ronden weer af met een hartelijke groet en wensen iedereen een goede voorjaarsvakantie toe. Uiteraard ook in naam van alle andere pastoriebewoners.

Ds. Hubrecht Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 06 21564286

Wijkindeling pastoraat 2024

van de Protestantse Gemeente op Marken vastgesteld door de ouderlingen op 1 februari 2024

Regulier pastoraat (tot 80 jaar)		
Wijk 1	Cornelis Roos Buurt I-7 06-21848946	Kets, Het Rietland, Buurt I, II, III en IV, Havenbuurt, Melisvennen, en Wijk 3 deel A.
Wijk 2	Vacant Waarnemend ouderling Jannetje Appel	Oosterpad, Zereiderpad, Wittewerf, Grotewerf, Rozewerf, Moeniswerfverpad, en de Moeniswerf
Wijk 3	Vacant Waarnemend ouderling Cornelis Roos	<i>Deel A:</i> Noorderwerfstraat, Akkerstraat, Hoogkamplaan, en de Thamiswerfstraat.
	Waarnemend ouderling Jannetje Appel	<i>Deel B:</i> De Pieterlanden, Buurterstraat en De Duikjes.
Wijk 4	Marie Appel Buurt IV-20 0299 601985	Almerestraat, Gouwzeestraat, Minnehof, Minneweg, Botterstraat, Flevostraat, Markerwaardstraat, Meester Visserstraat, Zuiderzeeweg, Zeilstraat en de IJsselmeerweg.
Wijk 5	Jannetje Appel IJsselmeerweg 80 0299 601253	Kerkbuurt, Westerstraat, Wijk 2 en Wijk 3 deel B.

Seniorenpastoraat (80+)		
Wijk A	Pieter Boes IJsselmeerweg 36 06-21532820	Almerestraat, Gouwzeestraat, Minnehof, Minneweg, Botterstraat, Flevostraat, Markerwaardstraat, Meester Visserstraat, Zuiderzeeweg, Zeilstraat en IJsselmeerweg.
Wijk B	Jannie de Groot Buurterstraat 35C 0299 397293	Kerkbuurt, Buurterstraat, De Pieterlanden, De Duikjes, Noorderwerfstraat en Swaensborch te Monnickendam.
Wijk C	Elsa Vermeer Kerkbuurt 155 06-44825224	Hoogkamplaan, Akkerstraat, Westerstraat en Thamiswerfstraat.
Wijk D	Jannetje Schouten Grotewerf 1 06-34770227	Zereiderpad, Moeniswerf, Grotewerf, Wittewerf, Kets, Het Rietland, Buurt I t/m IV, Havenbuurt, Melisvennen, en alle zorginstellingen buiten Marken m.u.v. Swaensborch.

Liturgie zondag 18 februari 2024

De 1e zondag van de 40-dagen 'Invocabit' ('Roep Mij aan' n.a.v. Psalm 91 vers 15)
om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente te Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspesalm: 25 vers 4 en 10.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Bemoediging en groet.

Lied 207 'De trouw en goedheid van de Heer' couplet 1 en 2.

Verootmoedigingsgebed en genadeverklaring

Lied 207 couplet 3.

Regels ten leven.

Lied 207 couplet 4.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Kindermoment 40-dagen project Bijbel Basics.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 9,8-17 (lector).

Antwoordpsalm: 130 vers 3 en 4.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Marcus 1,9-15 (voorganger).

Halleluja-lied: 438 'God lof! Nu is gekomen' couplet 1 en 2.

Verklaring: 'Een High Potential' n.a.v. Marcus 1 vers 13b.

Lied 543 'Gij zijt in glans verschenen' couplet 1 en 3.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Inzamelen van de gaven.

Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Zending en zegen

Slotlied: 536 'Alles wat over ons geschreven is' couplet 1, 2 en 3.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).



Protestantse gemeente
Marken



apostel



Rekeningnummers

D: NL75 RBRB 0841 3778 47

K: NL69 INGB 0000 1609 62

t.n.v. Protestantse Gemeente Marken

**“Als je lid bent
van een kerkelijke gemeenschap, moet
je af en toe een taak
op je nemen. De een
gaat koffie zetten,
de ander veegt het
kerkplein, een derde
wordt lid van de kerkenraad.”**

Truus Mulder, voormalig kerkenraadsvoorzitter Lutherse Gemeente Zwolle

Uit: #protestant, vakblad voor werkers in de Protestantse Kerk

BEDANKT!

Beste allemaal,

Bedankt voor het geweldige support dat ik ontvangen heb tijdens mijn ziekzijn, mijn operatie en het traject dat daarop volgde.

Bedankt voor alle appjes, telefoontjes, bezoeken, bonnen, cadeaus, bloemen, eten, fruit, voor de maaltijden die men voor ons kookte en bedankt voor de ongelooflijke hoeveelheid kaarten met lieve woorden, die ik heb mogen ontvangen en die nog dagelijks binnenkomen. Hartverwarmend. Ik ga nu proberen wat op te knappen.

Dank voor alle steun. Ik heb er veel aan gehad. Ook namens Henk en onze kinderen natuurlijk!

Lilian Teerhuis

Tevens willen wij iedereen bedanken voor de felicitaties en weer veel kaarten, die wij ontvingen na de geboorte van onze kleinzoon Timo Henk!

Henk en Lilian



KIENEN in de Patmoskerk

**Vrijdagavond 23 februari kienen in
de Patmoskerk.**

**Het kienen start om 20:00 uur, vanaf
19:30 uur staat de koffie met cake
klaar en bent u van harte welkom.**



De laatste kienmiddag is

Zaterdagmiddag 16 maart