

# Protestants Marken



Jaargang 18 nummer: 9

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 2 maart 2024

## **Kerkdienst Zondag 3 maart 2024**

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) of [www.protestantsmarken.nl](http://www.protestantsmarken.nl)

### **Kerkdienst en Uitzending**

#### **Grote Kerk**

10.00 uur	Ds. P.J. Vrijhof	Zandvoort
Organist	Dirk Kes	
Kosters	Jan Blijleven, Hein Zeeman en Jan Piet van Altena	
Kindernevendienst	Gréthe van Belzen	
Eerste Collecte	Onderhoudsfonds protestantse Gemeente Marken	
	Bankrekening NL75RBRB0841377847	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk	
	Bankrekening NL69INGB0000160962	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Kerktaxi	Piet Boes	telefoon 0610862176

### **Dagelijkse Schriftlezingen**

Zondag	3	maart	Jeremia 26:1-9
Maandag	4	maart	Jeremia 26:10-19
Dinsdag	5	maart i	Psalm 102:1-15
Woensdag	6	maart	Psalm 102:16-29
Donderdag	7	maart	2 Petrus 2:1-10a
Vrijdag	8	maart	2 Petrus 2:10b-22
Zaterdag	9	maart	Psalm 122

### **Voorbede**

1. Dank U dat U in moeilijkheden, dank U dat U in pijn en strijd, dank U dat U in alle tijden toch steeds bij ons zijt.
2. Help de wereldleiders om de juiste beslissingen te nemen nu de wereldvrede zo ernstig wordt bedreigd.
3. We bidden U voor hen die vandaag leven te midden van oorlog en geweld en moeten vechten voor hun vrijheid.
4. Bemoedig eenzame mensen met Uw woorden en geef hun kracht als de wanhoop nabij is.
5. Leer ons dankbaar te zijn voor onze ouderen. Dat wij respectvol mogen omgaan met hun wijsheid en levenservaring.
6. Laat Uw licht en Uw liefde schijnen op hen die verdriet hebben om het gemis van een geliefde.
7. Heer, schijn met Uw licht in ons hart en door ons leven.

Aagje Commandeur van Riel

Vers 1 en 2: "Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had Hij grote honger".



Afgelopen zondag hebben we de tweede zondag van de Veertigdagentijd gevierd. De Veertigdagentijd, die is begonnen op Aswoensdag (dat viel dit jaar samen met Valentijnsdag, 14 februari). In de Katholieke Kerk gaat men die dag naar de kerk om een askruisje op het voorhoofd te halen. De as komt van het verbranden van de Palmpasen takken van het vorige jaar. Het carnaval is voorbij en dan begint een tijd (veertig dagen) van soberheid en bezinning tot aan Pasen. Daar hoort ook vasten bij. Niet op de manier zoals de moslims dat doen in hun Ramadan (zij eten en drinken niet van zonsopgang tot zonsondergang),

maar meer het laten staan van genotsmiddelen, zoals vlees, alcohol, snoep of minder tv kijken, geen sociale media, ed., maar meer tijd voor bezinning. Nadenken over hoe je staat in het leven, over het lijden van Jezus en je betrokkenheid op je medemens.

Op de 6 zondagen wordt niet gevast, zo blijven van de 46 dagen tot Pasen er veertig over.

Staat dit in de Bijbel, dat we ons elk jaar voor Pasen veertig dagen moeten bezinnen en vasten? Nee, dat is niet het geval. Het staat niet letterlijk zo genoemd.

Wel zien we mensen in de Bijbel vasten als ze hulp en steun nodig hebben, zoals bv. koning David (2 Sam.12: 16) en Daniël (9:3) en ook Jezus ging na zijn doop veertig dagen vasten in de woestijn (Mat. 4:2) om zich voor te bereiden op zijn taak en steun bij God te zoeken.

De veertig dagen vastentijd werd bedacht tijdens het Concilie van Nicea in het jaar 325 onder leiding van keizer Constantijn van het Romeinse Rijk. Toen werd besloten dat Pasen elk jaar op zondag moest vallen en er veertig dagen van voorbereiding moesten zijn voor die dag. En nog steeds hoort dit bij de liturgie en gebruiken van de Rooms Katholieke Kerk.

Ook de Oosters Orthodoxe Kerk houdt de vastentijd.

In onze protestantse traditie was het lange tijd geen gewoonte, maar er komt steeds meer aandacht voor. Wij kenden vooral de lijdenszondagen, waarop in de preek aandacht besteed werd aan bijvoorbeeld de kruiswoorden van Jezus en zijn lijdensverhaal.

Er is voor veertig dagen gekozen, omdat het getal veertig door de hele Bijbel heen een belangrijk getal is (denk aan Noach, het regende 40 dagen toen hij met zijn gezin in de ark zat, aan Mozes, hij was 40 dagen op de berg Sinai toen God hem de 10 geboden gaf, het volk Israël was 40 jaar in de woestijn, Elia liep 40 dagen door de woestijn zonder te eten, Jona vertelde Ninevé dat ze 40 dagen hadden om zich te bezinnen en zich te bekeren, de hemelvaart van Jezus was 40 dagen na de opstanding).

Om iets van die sfeer van inkeer en bezinning te ontwikkelen bij jezelf kan het helpen om het verhaal van Jezus die veertig dagen in de woestijn verbleef, te lezen en te overdenken.

We lezen dat Jezus door de duivel verzocht wordt op die eenzame plek daar in de woestijn, waar Hij heen gegaan is om na te denken en zich voor te bereiden op zijn taak.

De woestijn is een plek waar je moet zien te overleven, waar het leven en levensbronnen (oases) schaars zijn. Het is een plek waar je doorheen trekt (net als het volk Israël) om er anders weer uit te komen (een leertijd).

Jezus doorstaat de beproevingen en verzoeken. Hij pareert ze met het Woord van God. De woorden die Hij van kinds af aan geleerd heeft en zich eigen heeft gemaakt.

Hij geeft de duivel geen kans! Het is de eeuwige verzoeking om macht te gebruiken om de dingen naar je hand te zetten („Maak van de stenen brood...spring van het dak“).

Jezus zegt in vers 10: *'Ga weg Satan! Er staat geschreven: "Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem"*. Hoe belangrijk is het om te weten wat er geschreven staat!

Ook wij kunnen 'woestijnachtige' ervaringen hebben in ons leven.

Tijden waarin je je verloren en verlaten voelt, teruggeworpen op jezelf.

Vaak ontdek je dan, wat er werkelijk toe doet!

De ervaring van de 'woestijn' is vaak dat je kracht in zwakheid ligt, dat je kunt overleven door vol te houden en op God te vertrouwen. Het voorbeeld van Jezus volgen!

Misschien iets om af en toe te overdenken deze veertig dagen tot aan Pasen?

Jannie Visser- de Groot



IN DE VOETSPOREN  
VAN JEZUS

#VEERTIGDAGENIJGG

---

## Collecte Onderhoudsfonds zondag 2 maart 2024

De eerste collecte a.s. zondag is bestemd voor het onderhoudsfonds van onze Protestantse Gemeente.

Uit dit fonds wordt het onderhoud betaald van de gebouwen van de kerk: de Grote Kerk, de Patmoskerk, de Zonnewijzer, gebouw 't Hoogh en de pastorie aan de Hoogkamplaan.

In 2024 is er onderhoudswerk aan het torenuurwerk en de luidklok van de Grote Kerk.

Er is in 2024 veel werk aan de Zonnewijzer:

- De keermuur van de rolstoeloprit moet worden vernieuwd, waarna de oprit opnieuw moet worden bestraat.
- Het houten hekwerk moet grotendeels worden vervangen.
- Het raamkozijn naast de voordeur moet gedeeltelijk worden vervangen. We hopen hiervoor op een bijdrage uit de Rijkssubsidiepot.

Ook voorzien we flink wat herstelwerk aan de raamkozijnen in de hal van de Patmoskerk.

Uw financiële bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!!

De Kerkrentmeesters

**DIACONIE**

Door de Diaconie is in de periode 21 t/m 27 februari 2024 ontvangen:

Datum collecte	Doel	Totaal	Collecte in Kerk	Op rekening	Collecte SKG QR code	Giften aan huis
25-feb	Diaconie-plaatselijk werk	223,50	213,50	10,00		
11-feb	KiA Werelddiaconaat, <i>nagekomen</i>	1,50			1,50	
	Gift voor diverse collectes	50,00		50,00		
	Project Pakistan	20,00		20,00		

**ZENDING**

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen en de Zending- en Evangelisatiecommissie.

**Orde van dienst zondag 3 maart `**

Voorganger ds. J. Vrijhof uit Zandvoort

Intochtslied 287 1 en 5  
Welkom en Mededelingen

Stil gebed, Votum en groet  
Kyriëgebed,

Lied in de 40 dagen tijd 807: 1, 2, 3 en 4

Wat gaan we lezen?

Gebied om de opening van het Woord

*Kindermoment , Zingen projectlied van het 40 dagenproject*

*Kinderen gaan naar de kindernevendienst*

Schriftlezing bij het project v/d kindernevendienst: Matteüs 26:26-35

Lied 314

Schriftlezing : *Exodus 17: 1-7*

Lied 542

Verkondiging

Lied 538

*Kinderen komen terug van de kindernevendienst*

Doel van de collectes (*Toelichting door de diaken van dienst*)

Dankgebed en voorbeden

Lied 418: 1, 2 en 3

Wegzending en Zegen met gezongen Amen (lied 431b)

John Vrijhof

Boeierstraat 12

1435LL Rijsenhout

Telefoon 0612120218

Mail: ds@kerkzandvoort.nl

## Vanuit de pastorie

### Wijkavonden 2024

Vlak voordat de coronapandemie uitbrak, stonden we op het punt om wijkavonden te organiseren. Noodgedwongen moesten we de avonden afgelasten. Inmiddels zijn we vier jaar verder en ligt de pandemie van weleer achter ons. Ondanks de twee vacatures voor wijkouderlingen voor het reguliere pastoraat is het gelukt om drie wijkavonden te organiseren. Met veel dank aan betrokken gemeenteleden en voormalige ouderlingen, onder leiding van Jannie de Groot. Binnenkort krijgt iedereen een persoonlijke uitnodiging op de deurmat.

De wijkavonden zijn bedoeld om elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan over geloof. Het thema van de wijkavonden 2024 is: 'Een goed verhaal!' De wijkavonden worden allemaal gehouden in de Patmoskerk. Iedereen is vanaf 19.45 uur welkom voor koffie of thee. We starten om 20.00 uur. Het streven is om rond 21.30 uur de avond af te ronden. De eerste avond, voor mensen uit wijk 5, is op maandag 11 maart, de tweede wijkavond vindt plaats op donderdag 14 maart, voor mensen uit wijk 1, en de laatste avond wordt gehouden op maandag 18 maart, voor mensen uit wijk 4. Als het niet lukt om op de wijkavond van je wijk te komen dan ben je natuurlijk van harte welkom op een van de andere wijkavonden. Er is zelfs gezorgd voor vervoer, voor mensen die minder mobiel zijn. We hopen weer veel mensen welkom te heten in de Patmoskerk!

### KerkCafé @07/03

De 4<sup>e</sup> keer Kerk Café op Marken zit er weer aan te komen. Donderdag 7 maart om precies te zijn. Dan gaat, tegen de klok van 20.00 uur, de deur van De Taanketel weer los en zijn alle twintigers, dertigers en veertigers (ook 'verdwaalde' vijftigers hoor, we zijn niet zo moeilijk) van harte welkom om met elkaar te praten over de invloed van de media. We hebben het dan over het nieuws en de actualiteiten die op ons afkomen via de televisie, de kranten maar ook de opkomst van alternatieve mediakanalen op het bekende platform van Google, YouTube. Hoe gaan we vandaag de dag om met informatie en de dingen die gebeuren. Op de achtergrond van dat alles speelt de vraag naar betrouwbare informatie en waarheid en rol, maar dat niet alleen. Ook vertrouwen in mensen en in de overheid. Vandaar dat deze avond als thema draagt: *'Is dat zo? Over de invloed van media op jou'*. Een spannend en actueel onderwerp dus. Weet je welkom!

### Vorm viering Avondmaal

In het afgelopen jaar hebben we in de kerkdiensten het Avondmaal gevierd in twee verschillende vormen. We vierden de Maaltijd zittend, zoals we sinds de Reformatie gewoon zijn in protestantse kerken, maar ook wandelend. Die vorm kenden we al van de viering van het Avondmaal op Witte Donderdag. Toen de coronapandemie op z'n retour was en het weer verantwoord was om de Maaltijd met elkaar te vieren hebben we het sacrament vooral wandelend gevierd.

Op de laatste twee kerkenraadsvergaderingen hebben we met elkaar de twee vormen besproken en geëvalueerd. We stelden ons voor de keuze om terug te keren naar de vormen van voor de pandemie. Dus altijd zittend vieren met uitzondering van Witte Donderdag. De andere keuzemogelijkheid was om het patroon van het laatste jaar vast te houden. Daar heeft de kerkenraad unaniem voor gekozen. We houden vast aan het afwisselend gebruik van beide vormen van Avondmaal vieren, zittend en wandelend.

### Start 'Werkgroep Kerkelijk werker'

Jongsleden maandag heeft de kerkenraad ingestemd met het voorstel om een werkgroep in te stellen die op zoek gaat naar een nieuwe kerkelijk werker. Op die manier willen we de inzet op het jeugd- en jongerenwerk, de relatie tussen school en kerk, en de inzet op de middengeneratie versterken. In deze werkgroep zullen de twee jeugdouders, twee leidsters van het jeugdwerk, een ouderling-kerkrentmeester en ondergetekende, zitting nemen. Het eerste wat we gaan oppakken is nadenken over de taken die een nieuwe kerkelijk werker op zich zou kunnen gaan nemen. Een tweede stap is om te kijken naar het profiel van zo iemand. Welke man of vrouw past volgens ons het beste bij de werkzaamheden die we willen gaan oppakken.

Zo langzamerhand wordt er flink wat in gang gezet als het gaat om de uitwerking en uitvoering van onze nieuwe koers die we als Protestantse Gemeente op Marken in ons beleid hebben opgenomen. We hopen op een gezegend proces op weg naar een nieuwe kerkelijk werker.

### Tenslotte

De voorjaarsvakantie is weer voorbij. Veel mensen zijn weer uit-gesneeuwd (in plaats van ingesneeuwd) en uit-geskied. Gelukkig zonder al teveel blessures. Op sociale media zag ik mooie beelden voorbij komen.

Inmiddels neemt het gewone leven weer zijn dagelijkse gang. Achter de schermen worden allerlei voorbereidingen getroffen. Het Marker Museum is weer in rep en roer, op weg naar de opening van de nieuwe tentoonstelling onder leiding van onze voorzitter, in de Grote Kerk.

We ronden mijn bijdrage deze week weer af met een hartelijke groet, zoals u dat van mij gewoon bent. Natuurlijk niet zonder daarbij de andere pastoriebewoners te betrekken. Wees gegroet!

Ds. Hubrecht Z. (Huib) Klink | [hzklink@icloud.com](mailto:hzklink@icloud.com) | 06 21564286

---



### Zaterdag 16 maart 2024: Koper poetsen in de Grote Kerk

Op zaterdag 16 maart gaan we om 09.00 uur al het koper weer poetsen in de Grote Kerk.

Wij zorgen voor koperpoets en poetsdoeken en koffie en thee en zo.

Als je tijd hebt, kom dan helpen, dan zijn we snel klaar.

Tevoren aanmelden hoeft niet.

De koster en kerkrentmeesters.

# Protestants Marken



## Uitnodiging Wijkavonden

Beste gemeenteleden,

In maart van dit jaar willen wij weer 3 wijkavonden organiseren, namelijk op 11, 14 en 18 maart 2024. Vanwege corona moesten we er een paar jaar geleden mee stoppen, maar nu kan het gelukkig weer. We hopen dat veel gemeenteleden gehoor zullen geven aan de uitnodiging. Wijkavonden zijn bedoeld om elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten en om met elkaar in gesprek te gaan over ons geloof en samen gemeente zijn.

We kunnen elkaar bemoedigen en de vreugde en moeiten van ons geloof met elkaar delen en zo gemeente van Jezus Christus zijn.

Het thema van de wijkavonden is:

### "Een Goed Verhaal!"



Alle gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd om één van de wijkavonden bij te wonen. De avonden zijn alle drie gelijk van opzet en programma, dus als u niet op de voor uw wijk geplande datum kunt komen, kunt u één van de andere avonden kiezen. Omdat wijk 2 en 3 vacant zijn, zijn de straten die bij deze wijken horen, onderverdeeld bij de andere wijken (zie onder).

De wijkavonden worden gehouden in de Patmoskerk. Vanaf 19.45 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee met cake en om 20.00 uur willen we met het programma starten.

We streven ernaar om 21.30 uur af te sluiten.

Daarna is er voor wie dat wil nog alle gelegenheid om het gesprek voort te zetten onder het genot van een hapje en een drankje.

We hebben de volgende indeling gemaakt:

**Maandag 11 maart: Wijk 5** (ouderling Jannetje Appel):

Kerkbuurt, Westerstraat, Oosterpad, Zereiderpad, Wittewerf, Grotewerf, Rozewerf, Moenishwerf, Moenishwerf, De Pieterlanden, Buurterstraat, De Duikjes.

**Donderdag 14 maart: Wijk 1** (ouderling Cornelis Roos):

Kets, Het Rietland, Buurt 1, 2, 3 en 4, Havenbuurt, Melisvennen, Noorderwerfstraat, Akkerstraat, Hoogkamplaan, Thamiswerfstraat.

**Maandag 18 maart: Wijk 4** (ouderling Marie Appel):

Almerestraat, Gouwzeestraat, Minnehof, Minneweg, Botterstraat, Flevostraat,  
Markerwaardstraat, Meester Visserstraat, Zuiderzeeweg, Zeilstraat, IJsselmeerweg.

Wilt u opgehaald en weer thuisgebracht worden met de auto, dan kunt u iemand bellen van de voorbereidingsgroep en dan wordt het geregeld.

Ook als u nog vragen hebt, kunt u één van de onderstaande nummers bellen.

Aaltje en Walter Maas (tel: 601720)

Tineke Tamminga - Teerhuis (tel: 601505)

Jannie Visser - de Groot (tel: 397293).

Wij zien uit naar een mooie en zinvolle ontmoeting met elkaar!

Graag tot ziens!

Namens de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Marken,

Aaltje, Jannie, Tineke en Walter.

## Mededeling zondagsschool,

Het seizoen van de zondagsschool is 25 februari afgesloten wegens omstandigheden. Het nieuwe seizoen van de zondagsschool zal weer van start gaan eind september/ begin oktober 2024. Dan zijn jullie weer van harte welkom!

Bedankt voor u begrip.

Groetjes,

De zondagsschool leiding

Dolblij en gelukkig geven wij kennis van de geboorte van onze kleindochter

# Eva Lunafreya van Altena

Geboren op 20 februari 2024

Dochtertje van Maritje en Eric  
Zusje van Lucas en Lillian

Trotse Bessies en Bap  
Jan en Pietertje Van Altena  
Wolmet Teerhuis





# PAASMAALTIJD



Donderdag 21 maart 2024 organiseren wij, zoals reeds eerder aangekondigd, een warme maaltijd voor personen van 55 jaar en ouder in de hal van de Patmoskerk.

Inloop vanaf 16:00 uur.

Eerst is er een gezellig samenzijn, vervolgens een 3-gangendiner met aansluitend de voorbereiding op de komende paasdagen.

Medewerking verlenen o.a. ds. H.Z. Klink  
en de Voor Anker Band.

U kunt zich vanaf 1 maart tot uiterlijk 16 maart hiervoor opgeven bij:

Trijntje Uithuisje-Stoker, Kets 37, tel. 601285  
of  
Sijtje Springer-Kes, Akkerstraat 22, tel. 601767

Indien nodig wordt er voor vervoer gezorgd! (Graag kenbaar maken bij aanmelding).  
We hebben ruimte voor maximaal 60 deelnemers, op volgorde van aanmelding.

De eigen bijdrage is € 10,00 p.p. Dit kunt u ter plekke voldoen. Graag gepast betalen.

Wij hopen u een mooie beleving mee te geven, als voorbereiding op de dan naderende paasdagen.



Bestek, borden en soepkommen zijn aanwezig.

**SWOM & Diaconie Protestantse Gemeente Marken**

# GA MEE – Woensdag Wandelingen

Samen, al wandelend, in gesprek en in stilte nadenken over een actueel thema.  
Graag nodigen we u en jou uit voor de volgende maandelijkse bijeenkomsten:

## WANNEER?

### GEVEN EN ONTVANGEN

Woensdagmorgen 6 maart

Locatie: kerk Broek in Waterland

### SAMEN ONDERWEG

Woensdagmorgen 3 april

Locatie: kerk Zuiderwoude

### GEDENKEN

Woensdagmorgen 8 mei

Locatie: kerk Broek in Waterland

### WONDERSCHOON

Woensdagmorgen 5 juni 2024

Locatie: kerk Zuiderwoude

### BEVRIJDING

Woensdagmorgen 3 juli 2024

Locatie: kerk Broek in Waterland



Welkom! Om 9.30 uur ontvangst met koffie, aansluitend een korte vesper.

Hierna wandelen we vanuit een thema vraag (max. 5 km).

Teruggekomen gebruiken we samen onze meegebrachte lunch.

Graag aanmelden bij Geke den Otter, pastor

Pastor.Geke@gmail.com / 06-45148049



PROTESTANTSE GEMEENTE  
ZUIDERWOUDE | UITDAM | BROEK  
IN WATERLAND