

Protestants Marken



Jaargang 18 nummer: 12

verschijnt wekelijks

Zaterdag 23 maart 2024

Kerkdienst Zondag 24 maart 2024

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Grote kerk

Palmpasen

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Dirk Kes
Kosters	Jan Blijleven, Hein Zeeman en Jan Piet van Altena
Kindernevendienst	Gretha Korstman
Eerste Collecte	Project Waterlandse Diaconieën Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Kerktaxi	Esther Springer telefoon 0637456142

Donderdag 28 maart 2024

Witte Donderdag (met viering Heilig Avondmaal)

Grote Kerk

20.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Dirk Kes
Kosters	Jan Blijleven, Hein Zeeman en Jan piet van Altena
Kerktaxi	Hein Piet Zondervan telefoon 0655128744

Vrijdag 29 maart 2024

Goede Vrijdag

Grote Kerk

20.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Dirk Kes
Kosters	Jan Blijleven, Hein Zeeman en Jan piet van Altena
Kerktaxi	Robbie Zwiers telefoon 0652410698

Zaterdag 30 maart 2024

Stille Zaterdag

Grote Kerk

20.00 uur	Sijtje Stoker en Cees Moenis
Organist	Sebastian van der Pluijm
Kosters	Jan Blijleven, Hein Zeeman en Jan piet van Altena
Kerktaxi	Piet Boes telefoon 0610862176

De toekomst incognito

“Je koning is in aantocht... Nederig komt hij aanrijden op een ezel...” Zacharia 9 vers 9

De wereld is niet veranderd en zal ook nooit veranderen. Wie terugblijkt in het verleden van de mensheid, ziet dat het altijd over heerschappij en macht gaat. De geschiedenis is één aaneenschakeling van rijken die komen en die gaan. Ze buitelen over elkaar heen met slechts één doel voor ogen en dat is wereldheerschappij. Ooit was Egypte een wereldmacht, daarna volgden de Assyriërs, toen kwamen de Babyloniërs, gevolgd door de Meden en Perzen. Toch was dat nog niets vergeleken bij het rijk dat Alexander de Grote smeedde met de Grieken. Om over de Romeinen nog maar niet te spreken. Godzijdank brachten de Grieken en Romeinen ook iets goeds. Hun rechtssysteem is – tot op de dag van vandaag – een zegen.

Alle zegen ten spijt ging het mensen om wereldheerschappij. Ergens blijven macht en heerschappij – het liefst over de hele wereld – een aanlokkelijk gegeven. We zien het tot op de dag van vandaag. Vladimir Poetin wint glorieus de presidentsverkiezingen in de Russische Federatie. Het zal hem vast goed doen, en hij zal er – naar eigen perspectief – vast goede bedoelingen mee hebben. Want daar ligt volgens mij toch ergens de wortel van het menselijk streven naar wereldheerschappij, waardoor mensen steeds weer begeistert raken. Ons verslingerd zijn aan macht komt heel diep uit onze ziel. Wij willen in een goede wereld leven. Lees in plaats van ‘goed’ ‘volmaakt’ want dat is ons diepste verlangen, al zijn we bescheiden. We willen immers realistisch zijn. Dat is waarom de mensheid in de geschiedenis streeft naar wereldheerschappij. Het is verlangen naar volmaaktheid. Daarom werd keizer Augustus op handen gedragen. Hij was als eerste keizer in staat om het Romeinse rijk tot eenheid te brengen waardoor er wereldwijd vrede kwam. Augustus werd daarom gezien als een echte heiland van de wereld. De mensen die toen leefden ademden ervan op!

Helaas moeten we zeggen dat de wereld desondanks niet veel veranderd is. Al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat keizer Augustus ergens ook een zegen was voor de mensen en de wereld. Toch was hij niet het afdoende ‘antwoord’ op het probleem. De geschiedenis is nog even wispelturig als weleer. Koninkrijken komen en gaan. En aan wie is de toekomst: aan Rusland of Europa, China of de Verenigde Staten? Wie zo naar de geschiedenis – ook de actuele – kijkt kan er soms melancholisch van worden. Als de wereld niet verandert, als wij mensen niet leren van wat ons is overkomen, draaien we dan niet in cirkels rond? Is de tijd dan wel lineair? Kun je als mens dan nog wel hopen op een goede en volmaakte wereld? In Gods Naam – ja dat kunnen we! Niet omdat onze wereld beter wordt. Dat wordt ze niet! Maar maak je daar niet zo druk om. Wees daarin maar een beetje gezond laconiek. Dat die wereld niet verandert, is niet zo’n groot probleem. Er is evengoed toekomst!

En die toekomst komt, incognito... Als een wandelende aanklacht tegen al ons menselijk streven naar wereldheerschappij, macht en invloed. Wie denk je wel dat je bent? Slechts een klein mensenkind, kwetsbaar en broos. Als morgen de levensadem van Ruslands nieuw verkozen president stopt dan sterft zijn macht. Wij mensen vandaag zouden er goed aan doen wat meer te luisteren naar het geloof van hen die ons zijn voorgedaan. Die weergaloze frase uit de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel is van levensbelang: ‘en zijn rijk zal geen einde hebben’. De wortels van deze hoopvolle geloofsuitspraak liggen in het apocalyptische boek Daniël. In de verschijning van de Mensenzoon. Hij daalde neer met de wolken van de hemel. Als signaal van zijn herkomst.

In die herkomst ligt de toekomst verborgen. Zeg gerust: incognito. Daarom vind ik die incognito intocht van Christus zo weergaloos! Daarin ligt de kern van onze christelijke hoop! Daarom zijn christenen mensen van de hoop! Mensen die wat laconiek in het leven kunnen staan, met heel de wereldgeschiedenis die daarbij hoort. Je moet toch glimlachen om iemand die vandaag de dag probeert over de wereld te heersen door zogenaamde democratische verkiezingen te manipuleren. Een christen weet bij voorbaat al: zijn rijk zal een einde hebben. Is het niet vandaag dan morgen wel. Er is slechts één koninkrijk dat toekomst heeft en dat is het rijk dat geen einde heeft. Het is het rijk dat incognito de wereld is binnengegaan, dat door de geschiedenis trekt, en mensen uitnodigt om burger te worden van dat koninkrijk. Migratie is daar geen probleem en de opvangcapaciteit onbeperkt. Waar je ook vandaan komt, hoe je geschiedenis er ook uit ziet. Weet je er welkom!

Ds. Hubrecht Z. Klink

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	24	maart	Marcus 11:1-11	Palmzondag
Maandag	25	maart	Psalm 2	Maria Boodschap (Lucas 1:26-38)
Dinsdag	26	maart i	Psalm 40	
Woensdag	27	maart	Marcus 14:1-11	
Donderdag	28	maart	Marcus 14:12-31	Witte Donderdag
Vrijdag	29	maart	Marcus 14:32-15:47	Goede Vrijdag
Zaterdag	30	maart	Jeremia 33:1-11	Stille Zaterdag

Voorbede

1. Samen op weg naar Pasen, geweldig dat dat kan en dat dat mag. Samen op weg naar Pasen en delen in Gods liefde elke dag.
2. Wij bidden voor onze predikant en de kerkenraad. Omring hen met Uw liefde en geduld. Bemoedig hen in de moeilijke opdracht waar zij voor staan.
3. Schenk wijsheid en daadkracht aan de politici van ons land, dat zij met hoofd en hart leiding durven te geven aan alle inwoners van Nederland.
4. Geef kracht en liefde aan artsen en verpleegkundigen die hulpverleners aan weerloze mensen in oorlogsgebieden, in het bijzonder in Gaza.
5. Ontferm U over hen die het geloof hebben opgegeven. Open Uw armen en breng hen weer terug.
6. Dank U dat U in tijden van verdriet en gemis, een veilige thuishaven wilt zijn.
7. Leer ons elkaar te begrijpen en inspireer ons tot een houding van actief respect in de huidige maatschappij van individualisering en polarisatie.

Aagtje Commandeur van Riel

KERKCOLLECTES**DIACONIE**

Door de Diaconie is in de periode 13 t/m 19 maart 2024 ontvangen:

Datum collecte	Doel	Totaal	Collecte in Kerk	Op rekening	Collecte SKG QR code	Giften aan huis
17-mrt	KiA - stripverhalen voor kids in Rwanda	233,95	219,95	14,00		
13-mrt	Diaconie - plaatselijk/regionaal werk	82,85	82,85			
	Gift aan huis voor Kerk TV	20,00				20,00

ZENDING

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen en de Zending- en Evangelisatiecommissie.

Diaconale Collecte 24 maart

Komende zondag collecteren we voor het project van de Waterlandse Diaconieën:

het Elim-tehuis in Kalimantan (Indonesië). Zoals u inmiddels weet, is het project dit jaar voorgedragen door de Protestantse Gemeente van Zunderdorp via ds Rianne Noordzij.

Elim is een kindertehuis in Kalimantan waar ongeveer 50 kinderen worden opgevangen. Het zijn vooral kinderen die al heel jong hun ouders moesten missen. Weeskinderen dus. Maar een deel van de kinderen zijn ook zwerfkinderen waarvan de ouders niet voor hen kunnen zorgen. De kinderen in kindertehuis Elim weten dikwijls niet wanneer zij geboren zijn.

Momenteel zijn er 18 jongens en 32 meisjes variërend in de leeftijd van 4 tot 18 jaar in Elim. De kinderen worden begeleid door het echtpaar Isaac en Nonoi, dat ook in het kindertehuis woont, samen met enkele helpers.. Isaac is op heel jonge leeftijd zelf als wees in het kindertehuis opgenomen en is dus ervaringsdeskundige. Het kindertehuis Elim geeft deze kinderen na vaak traumatische gebeurtenissen in hun leven een thuis. Dat doet ze door persoonlijke aandacht en liefdevolle zorg. Die aandacht en zorg bestaat o.a. uit huisvesting, voeding, kleding en medische zorg, maar ook uit onderwijs, zodat zij later kans hebben op een menswaardig leven. Het tehuis bestaat al 30 jaar en heeft dus al drie generaties jonge mensen een toekomst gegeven, waaronder aan Isaac..

Komend jaar zijn ze genoodzaakt veel geld uit te geven vanwege groot onderhoud, vooral aan lekke daken en houtrot als gevolg van het tropisch klimaat. Daarnaast moeten er 40 nieuwe matrassen en kussens, enkele kinderkasten, hangende ventilatoren en muziekinstrumenten komen.

Wij willen, samen met de andere Waterlandse Diaconieën, kindertehuis Elim dit jaar graag helpen bij de verwezenlijking hiervan.

Namens de diaconie,
Eef Visser

Vanuit de pastorie**Wijkavonden 2024 – Een terugblik**

Het was voor het eerst na de pandemie dat we weer wijkavonden hielden. Drie avonden in totaal.

Afgelopen maandag was de laatste keer. De opkomst was overweldigend. Een afgeladen hal van de Patmoskerk waarin een goede sfeer hing. In de groepjes was voldoende ruimte voor ieders inbreng aan de hand van vragen en stellingen rond het thema 'Een goed verhaal!'. Graag willen we alle mensen bedanken die naar de wijkavonden zijn gekomen. Dit is goed voor onze geloofsgemeenschap en ook voor ons persoonlijke geloof.

We willen graag ook iedereen bedanken die de wijkavonden tot zo'n succes hebben gemaakt. Niet alleen Jannie de Groot en de andere wijkouderlingen maar vooral ook de mensen die samen met Jannie de schouders onder de wijkavonden hebben gezet. Van koffie en thee schenken tot alle uitnodigingen rondbrengen.

Palmzondag

Lang duur het niet meer. Dan is het Pasen. Zondag breekt al even iets van dat paaslicht door. Niet voor niets heet die zondag ook wel Palmпасen. Vorige week schreef ik er al wat over. We lezen komende zondag het verhaal over de intocht van Jezus, uit het Marcus-evangelie. Een intrigerend verhaal vind ik altijd. Zo veelzeggend. Jezus houdt intocht in Jeruzalem, met koninklijke allure, maar tegelijkertijd ook zo anders dan wij verwachtten en kunnen waarderen. Hij blijft een vreemde vredeskoning, op een ezel. Dat dier spreekt boekdelen en houdt ons een spiegel voor. Daar gaat het zondagochtend over in de Grote Kerk. Komt allen!

Vespers Stille Week

Zondag Palmarum betekent nog geen Pasen. Zover is het nog niet. We gaan eerst nog met Christus de diepte in die het menselijk bestaan sinds mensenheugenis kenmerkt. De diepte van afwijzing, alleen je weg te moeten gaan, de weg van gehoorzaamheid aan God met alle twijfels van dien, uiteindelijk ook de weg van kwetsbaarheid, spot en verlies van leven. Wij hoeven misschien dan zo diep niet te gaan maar het leidde wel ergens toe. Naar een nieuw bestaan, aan de misère als gevolg van zonde en schuld, ontstegen. Voorgoed ervan bevrijd. En die hoop doet leven. Ga met ons mee in Stille Week die voor ons ligt. We beginnen de vespers steevast om 20.00 uur, in de Grote Kerk. Het programma van de vespers ziet er als volgt uit:

Witte Donderdag	28 maart	Exodus 12 vers 1-14 en Marcus 14 vers 12-31;
Goede Vrijdag	29 maart	Numeri 21 vers 4-9 en Marcus 15 vers 16-39;
Stille Zaterdag	30 maart	Jozua 3 vers 5-13 en Marcus 15 vers 40-47.

Het thema en de tekst voor de preek op Witte Donderdag is ondertussen ook geboren: 'Nieuw sociaal contract'. Nee, het is niet wat u denkt. Het is geen politiek program. Alhoewel... maar dan wel anders dan wij zouden denken. En dat allemaal naar aanleiding van Jezus' eigen woorden over een nieuw verbond, uit Marcus 14 vers 24. Nieuwsgierig? Welkom op Witte Donderdag!

#Follow Me en Follow Me – Next

Het einde van het programma van beide groepen #FM is in zicht. Volgende week dinsdag komt de laatste groep bij elkaar. We kijken weer terug op een mooi seizoen met alle jongeren. Fijn dat ze erbij waren. Naast alle puberale reuring – die erbij hoort – hadden we goede gesprekken over het geloof en het leven. Naast de inhoud van het programma van #FM hebben we ook stilgestaan bij actuele vragen en thema's die onder de jongeren leven.

Slotdienst jeugdwerk @07/04

Pasen markeert ook het moment waarop we het jeugdwerk van de afgelopen maanden weer gaan afronden. We doen dat met een jeugddienst in de Patmoskerk op de eerste zondag na Pasen. Het is dan zondag 7 april – om precies te zijn. We lezen dan weer een verhaal uit Handelingen over Paulus. Hij en Petrus zijn de twee belangrijkste mensen van de vroegchristelijke kerk. Beiden zijn in Rome gestorven. Het thema van de jeugddienst is '*Nooit alleen: God staat naast je!*'. En dat is precies de ervaring van Paulus geweest tijdens een bizarre zeereis terwijl hij op weg was naar Rome. Ondanks dat het een spannende tocht was, werd het voor Paulus duidelijk dat hij niet alleen op weg was gegaan, maar dat er Iemand meeging. Een mooiere afsluiting van het jeugdwerk kan je je niet wensen. Ook niet omdat het leerlingenorkest van de Muziekvereniging Juliana deze jeugddienst muzikaal zal opluisteren. We hopen weer veel jongeren en hun ouders in de Patmoskerk te mogen ontmoeten!

Tenslotte

Volgend week zaterdag 30 maart is er weer de jaarlijkse bijeenkomst voor nieuwe Markers in Dorpshuis Het Trefpunt. We hopen er als kerk ook aanwezig te zijn met onze welkomstfolder en een uitnodigingskaart voor een nieuw seizoen KerkCafé.

Hiermee zijn we weer aan het eind gekomen van mijn schrijven. Wat er te schrijven viel, staat geschreven. We sluiten weer af met een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Liturgie zondag 24 maart 2024

De 6e zondag van de 40-dagen 'Palmarum' (Palmzondag) om 10.00 uur in de Grote Kerk.
Protestantse Gemeente te Marken.



Protestantse gemeente
Marken

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.



appostel



Intrede

Intochtspesalm: 118 vers 9.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Bemoediging en groet.

Lied 561 'O liefde die verborgen zijt' couplet 1.

Regels ten leven uit de Bergrede (Mt. 5,3-10).

Lied 561 couplet 4 en 5.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Kindermoment 40-dagen project Bijbel Basics.

Rekeningnummers

D: NL75 RBRB 0841 3778 47

K: NL69 INGB 0000 1609 62

t.n.v. Protestantse Gemeente Marken

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Zacharia 9,9-10 (lector).

Antwoordpsalm: 87 vers 1, 2 en 3.

Lezing uit de Brieven: Filippenzen 2,5-11 (lector).

Halleluja-lied: 556 'Alles wat over ons geschreven is' couplet 1 en 5.

Lezing uit het Evangelie: Marcus 11,1-11 (voorganger).

Halleluja-lied: 554 'Welkom koning Jezus' couplet 1 en 4.

Verkondiging: 'De taal van de ezel' n.a.v. Marcus 11 vers 7a.

Psalm 95 vers 1 en 3

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Inzamelen van de gaven.

Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Zending en zegen

Slotlied: 552 'Dit is een dag van zingen' couplet 1, 2 en 3.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

Als de Heer zijn leven geeft vlucht de dag, de aarde beeft.
 Zelfs de dood verliest haar macht als Jezus roept: het is volbracht !
 Waarlijk Hij is Zoon van God, die voor ons gekruisigd wordt,
 door zijn wonden genezen wij, in zijn dood maakt Hij ons vrij.

Heel de schepping slaakt een zucht: zij ontwaakt, het duister vlucht.
 Jezus leeft, is opgestaan: Hij roept ons uit de dood vandaan.
 Juich, want Hij mijn Here leeft ! Hij die overwonnen heeft.
 Nooit meer tranen en nooit meer pijn, nooit van God verlaten zijn.

lied van Sela
 Zie hoe Jezus lijdt voor mij.

A. Bootsman

Openstelling Grote Kerk seizoen 2024

Vanaf **dinsdag 2 april**, de dag na Pasen, gaat de Grote Kerk weer open voor toeristen en andere belangstellenden. Het seizoen loopt tot en met het einde van de laatste herfstvakantie op de landelijke schoolkalender (dit jaar t/m zaterdag 2 november). Deze openstelling kan echter alleen als er toezicht gehouden wordt.

Gelukkig hebben we al jaren een grote groep met trouwe vrijwilligers die toezicht willen houden en vragen van toeristen willen beantwoorden. Die vragen gaan over allerlei onderwerpen. Van kerk en geloof tot het dagelijks leven op Marken en soms een gesprek over een bijzondere (historische) relatie die een bezoeker heeft met Marken.

Het schema voor komend seizoen is bijna rond. Alleen in de oneven weken voor de dinsdag ochtend (in het hoogseizoen van 10:00 tot 13:30 uur) hebben we nog **een vacature**. Als het u wat lijkt, dan bent u hierbij uitgenodigd voor de

'aftrap' op zaterdag 23 maart om 10:30 uur in Gebouw Hoogh.

Onder het genot van een kopje koffie of thee en wat lekkers nemen we dan het schema en de bijzonderheden voor komend seizoen door. Ook als u zich wilt aanmelden voor de reservelijst, om zo nu en dan de plek in te nemen van een 'vaste zitter' als deze verhinderd is, dan bent u van harte welkom op zaterdag 23 maart.

Dat de toeristen de warme ontvangst en de gesprekjes met onze **kerkzitters** waarderen, blijkt wel uit de reacties die ze in ons gastenboek schrijven (een kleine bloemlezing hiervan wordt regelmatig gepubliceerd in het kerkblad).

Ook blijkt dit uit de opbrengst van de 'vreemdelingenbussen' die bij de uitgangen hangen. Afgelopen seizoen (2023) heeft een kleine **€ 2.000,-** opgeleverd. Hier zijn wij uiteraard heel erg blij mee.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Jan Sijmen Roos
 De Pieterlanden 1
 tel: 06-10908437

Geraniumverkoop 2024

voor Stichting Hoeboeh en Oekraïense vluchtelingen

Ook dit jaar verkoopt de Diaconie van de kerk op Marken weer verschillende soorten geraniums voor de projecten in Roemenië en Moldavië (oa weeshuis, bejaardenhuis, opvang tienermoeders). Sinds de inval in de Oekraïne worden in de projecten ook vluchtelingen opgevangen. Zij bieden oa. onderdak en gaarkeukens waar de vluchtelingen van eten worden voorzien.

De winst die met de geraniumverkoop wordt gemaakt is grotendeels bestemd voor de projecten, maar voorziet de projecten dus ook van voedsel voor de vluchtelingen.

Wilt u ook de projecten en hun hulp aan de vluchtelingen ondersteunen met een bestelling van deze mooie **1e klas kwaliteit buitengeraniums??** En zo een zomer lang omringd zijn door prachtige planten in diverse kleuren?

Dan kunt u onderstaande bestellijst invullen met vermelding van naam, telnr. en adres en het totaalbedrag in contanten of gelijktijdig overmaken op bankrekening NL25INGB0000060098 van Diaconie Protestantse Gemeente te Marken.

De lijst inleveren kan op onderstaande adressen:

- | | | |
|---------------------------|----------------------|--------|
| ➤ Neeltje Teerhuis-Zeeman | Kerkbuurt 120 | Marken |
| ➤ Pieter de Groot | Mr. Visserstraat 14 | idem |
| ➤ Trijn Boes | Noorderwerfstraat 12 | idem |
| ➤ Eef Visser | Buurt 1 nr. 19 | idem |

Ook kunt u **per email bestellen** door **onderstaande bestellijst geheel ingevuld als bestand**

te sturen naar: → aagtje.com@gmail.com

of naar: → eefvisser@hetnet.nl

In dit geval kunt u het geld overmaken op bovenstaande bankrekening.

Graag vòòr 15 april inleveren/bestellen. Begin mei komen de geraniums beschikbaar.

U kunt ze t.z.t. dan ophalen in de hal van de Patmoskerk. Wie slecht ter been is, kan ze laten bezorgen. Geeft u dat onderaan de bestellijst dan even aan.

Bestellijst

NAAM:

TELEFOONNR:

ADRES:

DATUM:

Staande geraniums

Rood aantal:

Roze aantal:

Zalm aantal:

Wit aantal:

Hanggeraniums

Rood aantal:

Lila aantal:

Wit /rood aantal:

Totaal te betalen aantal geraniums _____ X € 1,60 =

Betaling: (Svp aankruisen wat van toepassing is)

O: **CONTANT:** Ik heb het totaalbedrag in gesloten envelop bij deze bestellijst gevoegd.

O: **BANKREKENING:** Ik heb het totale bedrag van deze bestelling al overgemaakt op bankrekening NL25INGB0000060098 van Diaconie Protestantse Gemeente te Marken onder vermelding van "geraniums"

Opmerking: