

Protestants Marken



Jaargang 18 nummer: 13

verschijnt wekelijks

Zaterdag 30 maart 2024

Kerkdienst Zondag 31 maart 2024

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Patmoskerk

Eerste Paasdag

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Dirk Kes
Kosters	Piet Boes en Freek Visser
Kindernevendienst	Gretha, Gréthe, Jannie en Nathanja
Eerste Collecte	Kerk in Actie Werelddiaconaat Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Kerktaxi	Koos Zwiers telefoon 0610759951

Maandag 1 april 2024

Grote Kerk

Tweede Paasdag

10.00 uur	Ds. P.A. Pronk	Amsterdam
Organist	Hans Jütte	
Kosters	Kees Visser, Robbie Zwiers en Jan Piet van Altena	
Eerste Collecte	Rode Kruis voor Israël Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Kerktaxi	Pieter de Groot telefoon 0652874829	

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	31	maart	Marcus 16:1-8	Eerste paasdag
Maandag	1	april	Marcus 16:9-20	Tweede paasdag
Dinsdag	2	april	Jeremia 33:12-18	
Woensdag	3	april	Jeremia 33:19-26	
Donderdag	4	april	Deuteronomium 1:1-18	
Vrijdag	5	april	Deuteronomium 1:19-33	
Zaterdag	6	april	Deuteronomium 1:34-2:1	

Hoe bestaat het.

Pasen komt er aan, we denken aan een gebeuren van bijna 2000 jaar geleden, de opstanding van Jezus. De Opstanding en de weggerolde steen van het graf: Die steen was niet weggerold om Jezus er **uit** te laten, maar om de vrouwen en Petrus er **in** te laten om te laten zien dat Hij daar **niet** meer was. Jezus' nieuwe verschijning had niets meer te maken met zaken van deze wereld, zoals een steen of een dichte deur (als bij de verschijning aan de discipelen). "**Mijn koninkrijk is niet van deze wereld**" had Hij al tegen Pilatus gezegd (en Pilatus maar denken dat voor hem nu de kou uit de lucht was).

Jezus bestond nu op een andere manier dan wij gewend zijn om over **bestaan** na te denken. Straks bij "Hemelvaart" hoeven we daarom ook niet te denken dat Jezus ineens gewichtloos werd of zo: Jezus was al "anders". Een verschijning is een fenomeen dat wij kunnen waarnemen en door Jezus' **verschijning** geloven we via het getuigenis van de betrokkenen al of niet in de opstanding.

Verschijningen zijn er in de geschiedenis meerdere geweest (ook op Marken), maar daaraan werd niet een opstanding gekoppeld, laat staan dat het de bron werd voor een nieuwe godsdienst. Ook de verschijning van Mozes en Elia op de "Berg der Verheerlijking" (hoe die herkend werden blijft een raadsel) had geen pinkstergevolgen.

Waarnemen gaat bij een verschijning niet persé via zintuigen (ogen of oren). Soms is een droom zo duidelijk dat iemand precies kan vertellen wat hij of zij "zag". Je ogen zijn echt wel dicht als je droomt. En wie teruggekomen is uit een toestand die door de arts als "overleden" werd aangemerkt (geen pupil-reactie en geen enkele hersenactiviteit meer) getuigt van een ontzagwekkende wereld die prachtig is. En toch, hun lichaam lag erbij als gestorven. In Nedeland zijn daarvan zo'n 63 gevallen bestudeerd maar er zijn er wereldwijd veel meer bekend. Ze noemen het een bijna-dood-ervaring. Deze dingen bestaan, maar ze bestaan anders dan een steen of een deur. Wie zegt dat de Mattheus Passion van Bach niet bestaat heeft in zekere zin gelijk! Een muziekstuk, welk muziekstuk dan ook, bestaat niet tenzij je het uitvoert: heel anders dan een schilderij of een beeldhouwwerk, ook kunst, maar anders. Muziek kan je niet optillen ofzo. Muziek is een voorbeeld van die andere wijze van bestaan **en daarom hoort muziek in de Kerk thuis**. Dat wil zeggen welluidende muziek, als drager van de Geest en daarom terecht ooit "De Goddelijke Vonk" genoemd. (Ik bedoel dus niet het soort geluid dat zichzelf zo haat dat het niet uitmaakt hoe hard het wordt gebracht, en daarom altijd maar zo hard mogelijk. Daar doen de uitvoerenden erg wijs aan want je kan het toch niet echt beluisteren en "Beter Horen" blijft op termijn van klandizie verzekerd).

Bestaan heeft dus een veel bredere betekenis dan wij maar kunnen vermoeden en wat wij nog zullen ontdekken kan alleen maar omdat het hoe dan ook allang bestond (lees Prediker).

En dan schreef dominee Klaas Hendrikse uit Zierikzee zomaar opeens iets over het bestaan van God! Heel baut: God bestaat niet, God gebeurt. Nounou, heel orthodox Nederland buitelde over hem heen. Hij heeft daar natuurlijk veel dieper over nagedacht dan ik in deze meditatie. Maar het zal duidelijk zijn dat God niet de oude grijsaard is ergens boven de wolken, hoger dan de blauwe luchten en de sterretjes van goud. Wist God tweeduizend jaar geleden al van internet, voor allen die op afstand met ons verbonden zijn, of reist Hij met ons mee door de tijd "meekijkend" met wat er hier allemaal gaande is?

Wij zijn gebonden aan dit tijdelijke bestaan/gebeuren, maar met Pasen maken we een sprongetje naar dat andere bestaan. Toegegeven, het bidt wat makkelijker als je je iemand achter de sterretjes van goud voorstelt. Maar het is ook weer zo dat je tegelijkertijd God op een afstand houdt (letterlijk). God zien als het Gebeuren achter **al** het andere gebeuren **inclusief dat van mijn eigen bestaan** is het sprongetje dat je op Pasen wordt aangereikt. Zijn Bestaan is van een totaal andere orde (zoals een muziekstuk bij ons). Voor ons valt Zijn Bestaan niet te duiden, wij doen het met Zijn **afdruk**, de schepping. Tja dat is voorlopig ons "gereedschap". Het zit 'm natuurlijk in dat "inclusief mijn eigen bestaan": Dichterbij kan niet, het gigantische wonder, je lijf, dat je "IK" noemt, dat **gebeurt** en dat gebeuren is al je hele leven vlak bij je, dat gebeuren **ben** je. Je zit, luisterend naar muziek, ook veel dichterbij de waarheid als je zegt "Dit muziekstuk gebeurt" dan wanneer je zegt "Dit muziekstuk bestaat". Ik vermoed dat Klaas Hendrikse wel een eyeopener heeft.

Klaas Kes

Voorbede

1. Laat Uw licht vandaag schijnen over alles wat ons in het donker houdt. Geef ons een nieuw begin en nieuwe kansen.
2. Dank U dat U door het Heilig Avondmaal bij ons aanwezig wilt zijn ter nagedachtenis aan het lijden en sterven van Uw Zoon.
3. Vergeef ons dat Jezus, Uw Zoon, Zijn weg zo eenzaam ging. Hij droeg Zijn eigen kruis, Hij leed en stierf op Golgotha. Hij deed dit voor ons.
4. Open onze ogen. Breng licht in de duisternis tot de nieuwe morgen aanbreekt en het nooit meer nacht wordt.
5. Geef ons hoop op een vreedzame wereld. Ook al durven wij bijna niet meer te geloven dat het goed zal komen.
6. Ontferm U over onze gemeente op Marken en laat ons verbazen over de wonderen in ons leven.
7. Laat ons zelf de verandering zijn die we in de wereld willen zien

Aagtje Commandeur-van Riel

KERKCOLLECTES

DIACONIE

Door de Diaconie is in de periode 20 t/m 26 maart 2024 ontvangen:

Datum collecte	Doel	Totaal	Collecte in Kerk	Op rekening	Collecte SKG QR code	Giften aan huis
24-mrt	Project Waterlandse Diaconieën Elim Huis	202,80	183,30	19,50		
10-mrt	Ronoylion, nagekomen	6,50			6,50	

ZENDING

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen en de Zending- en Evangelisatiecommissie.

Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 1^e Paasdag

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool.

De jongeren komen uit de armste lagen van de bevolking aan de noordkust, dicht bij de grens met Venezuela. De meesten zijn inheems of afkomstig uit Venezuela. Ieder jaar worden 80 jongeren die niet aan werk kunnen komen, opgeleid voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks. Ze leren bakken of koken met gezonde lokale voeding en maken kennis met vegetarisch en veganistisch koken.

Jongeren die een eigen bedrijf willen starten krijgen advies over hun bedrijfsplan en een mentor uit de horecasector. Leerlingen volgen cursussen waarvoor ze deelcertificaten behalen.

De totale opleiding duurt 3 tot 7 maanden en wordt afgesloten met een erkend diploma.

Met uw gift in de collecte steunt u het programma Werelddiaconaat van Kerk in Actie en helpen we kansarme jongeren in Colombia op weg naar een baan, inkomen en een hoopvolle toekomst. Van harte aanbevolen!!

Namens de diaconie,
Eef Visser



Collecte 2^e Paasdag

Op 2^e Paasdag collecteren we voor het Rode Kruis Israël.

Het Rode Kruis Israel (= Magen David Adom (MDA)) is opgericht in 1930 en levert hulp en zorg via ambulances, zorgt voor ambulancestations, het opleiden van paramedici/verpleegkundigen en vrijwilligers. Ook buiten Israël wordt hulp verleend bij grote rampen. Waar mogelijk en noodzakelijk wordt samengewerkt met het Rode Kruis en de Rode Halve Maan in de regio.

De vrijwillige en professionele hulpverleners van MDA in Israël staan dag en nacht klaar voor de slachtoffers van ongevallen, aanslagen en andere medische noodsituaties. Ze zijn multi-inzetbaar; ze werken meestal zowel op een reguliere ambulance als op een MICU (Mobiële Intensive Care Unit) en geven daarnaast scholing of werken op de alarmcentrale. Het Rode Kruis Israël is ook verantwoordelijk voor de Nationale Bloedbank in Israël. Jaarlijks worden bijna 300.000 bloedeenheden opgehaald door vrijwilligers. Men maakt gebruik van zowel ambulances als scooters bij het verlenen van hulp. Ook de scooters zijn uitgerust met materialen voor allerlei acute hulpverlening. De scooters kunnen in het drukke verkeer en in smalle straten snel ter plaatse zijn.



Namens de diaconie,
Eef Visser

Jaarlijkse bijdrage Zending en Evangelisatie

De inteken biljetten voor de bijdrage Zending en Evangelisatie voor het jaar 2024 zijn of worden binnenkort weer rondgebracht.

Voor het zendingswerk vragen wij van ieder gemeentelid een vrijwillige bijdrage, zodat wij ook dit jaar weer onze steun kunnen geven als Protestantse Gemeente Marken aan het Zending- en Evangelisatiewerk ver weg en dichtbij.

Daarnaast verzorgen wij ook de distributie van het blad Elisabeth. De abonnementsprijs voor de Elisabeth in 2024 is € 22,50 (per jaar). **Indien u de 'Elisabeth' wenst te ontvangen, wilt u dat dan duidelijk aangeven op het inteken biljet? Het abonnementsgeld kunt u gelijktijdig met uw bijdrage voor de Zending en Evangelisatie overmaken.**

Wij verzoeken u vriendelijk, indien mogelijk, het inteken biljet te retourneren aan de personen genoemd in onderstaande wijkindeling.

De intekenbiljetten voor de mensen in Swaensborch worden bij familieleden op Marken gebracht.

Wijk 1: IJsselmeerweg en Flevostraat (Jannetje Boes, Kets 44)

Wijk 2: Zuiderzeeweg, Zeilstraat en Mr. Visserstraat (Neeltje van Altena, Thamiswerfstraat 3)

Wijk 3: Almerestraat, Gouwzeestraat, Markerwaardstraat, Minnehof, Minneweg en Botterstraat (Lobberig Jonk, IJsselmeerweg 6)

Wijk 4: Zeereiderpad, Wittewerf, Grotewerf, Rozewerf, Moenishwerfverpad, Moenishwerf en Oosterpad (Neeltje Anita Roos, Buurt I nr. 7)

Wijk 5: Het Rietland, Kets, Buurt I en Buurt II (Grethe van Belzen, Kets 31)

Wijk 6: Buurt III en Buurt IV, Melisvennen en Havenbuurt (Neeltje Anita Roos, Buurt I nr.7)

Wijk 7: Noorderwerfstraat, Akkerstraat en De Pieterlanden (Christina Pereboom, Buurterstraat 46)

Wijk 8: Thamiswerfstraat, Buurterstraat en Westerstraat (Eline Visser, Buurterstraat 9)

Wijk 9: Kerkbuurt 1-89 en 176-201 en De Duikjes (Conny Kamstra, Kerkbuurt 198)

Wijk 10: Kerkbuurt 90-175 en Hoogkamplaan (Trijntje Uithuisje, Kets 37)

Wijk 11: Swaensborch

Wij hopen ook dit jaar op u te kunnen rekenen! Alvast hartelijk dank!

Liturgie zondag 31 maart 2024

Eerste Paasdag, de 1^e zondag van Pasen om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.



appostel



Muziek voor de opgang: 'Daar juicht een toon, daar klinkt een stem'.

Opgang

Consistoriegebed en het luiden van de klok.

Intrede

Lied 619 'Lof zij God' couplet 1(a), 2(m), 3 en 4(v), 5(m), 6(a).

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Bemoediging en groet.

Psalm 21 vers 3 en 7 gevolgd door het Klein Gloria (Lied 195).

Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel.

Lied 642 'Ik zeg het allen...' couplet. 1(v), 5(m) en 7(a).

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen met projectlied.

Rekeningnummers

D: NL75 RBRB 0841 3778 47

K: NL69 INGB 0000 1609 62

t.n.v. Protestantse Gemeente

Marken

Cantorij

Sopraan

Agnes S. Kes

Willy Grinwis

Sijtje Stoker

Alt

Jessica Kes

Tamar Kes

Bas

Cees Klaas Moenis

De heilige Schrift

Lezing Oude Testament: Jesaja 12 (lector).

Lied 630 'Een morgen ongedacht' couplet 1 en 3.

Lezing Nieuwe Testament: Marcus 16,1-8 (voorganger).

Lied 624 'Christus, onze Heer, verrees' couplet 1, 2 en 3.

Verkondiging: 'Een stil begin met open eind' n.a.v. Mc. 16,8.

Lied 659 'Kondig het jubelend aan' couplet 1 t/m 6.

Meewerkende muzikanten

Agnes Kes (blokfluit)

Klaas Kes (blokfluit)

Tamar Kes (hoorn)

Jaap Schipper (trompet)

Pieter Teerhuis (eufonium)

Finn de Wit (trompet)

Gebeden en gaven

Toelichting op de doelen van de gaven.

De inzameling van de gaven terwijl we luisteren naar 'Von der fröhliche Auferstehung Jesu Christi' van Wolfgang Carl Briegel (1626-1712).

Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Zending en zegen

Lied 132 'U zij de glorie' couplet 1(v), 2(m) en 3(a) (ELB).

Zegen met gezongen Amen (Lied 431c).

Muziek na zending en zegen: 'This is the day' van onbekende componist (begin 17^e eeuw).

Liturgie maandag 1 april 20242^e Paasdag om 10.00 uur in de Grote Kerk**Opgang**

Consistoriegebed

Het luiden van de klok

Intrede

Intochtslied: Psalm 139: 1 en 4 – Heer, die mij ziet zoals ik ben

Welkom en mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Lied 657: 1, 2 en 4 – Zolang wij ademen

Wetslezing

Lied 880: 1, 3 en 4 – Het leven op aarde is vreugde en rijkdom

De heilige Schrift

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Kolossenzen 1: 15-18

Lied 637: 1 en 2 – O vlam van Pasen, steek ons aan

Schriftlezing: Romeinen 8: 27-30

Lied 637: 3 en 4

Verkondiging – Thema: Uit liefde voor jou

Lied 289 (3 verzen) – Heer, het licht van uw liefde schittert

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst

Inzamelen van de gaven

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader

Zending en zegen

Slotlied: Lied 834 (3 verzen) – Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht

Wegzending en Zegen met gezongen Amen (Lied 431b)

Voorganger: ds. Pieter Pronk

/ 06-52352258

Paasweek – oude tijd

(Rien Boute)

De paasweek blijf ik in mijn bed en als het mee zit levens lang.
 Voor mijn part gaan ze maar hun gang, Ik heb de wekker afgezet.
 Ik drink wat, rook een sigaret Ik doezel, staar naar het behang.
 Want alles heeft toch geen belang, voor een als vlees verkleed shelet.
 Tenslotte gaat de hele boel mij om de dooie dood niet aan.
 En niemand weet wat ik bedoel, alsof ik wartaal uit zou slaan.
 Ik weet alleen hoe ik me voel, als Christus, zonder op te staan.

Paasweek – nieuwe tijd

Toen heeft zich in het vroegste licht de nieuwe Adam op gericht
 ons allen lang te voren.

Keerde de Heer der schepping weer dan is het te vergeefs niet meer
 te bloeien en te minnen.

De morgen is vol nieuw geluid werp af uw boze dromen.

Waar Hij ons hoofd is voor gegaan is voor ons lichaam nu vrij baan
 naar een bestaan volkomen.

(Fragmenten uit lied 630)

N.J.M.

*Wie zou je zijn als je nog had geleefd?**Welke wijsheid zou je nog met ons delen?**Welke mooie momenten hadden we nog beleefd,**en zouden we samen kunnen lachen om het verleden?**Zou je nog van een toekomst dromen?**Zou je nog genieten van een glas wijn?**Zou je humor nog dezelfde zijn?**Welke mooie momenten hadden we nog beleefd?**Wie zou je zijn als je nog had geleefd.....***Ramona Roos**

2019 - 2024

5 jaar weg bij ons maar zeker niet uit het hart....

Frank, Nicolette & Amber

Albert, Gera, Niels, Anne & Elisa



Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

NIEUWSBERICHT Haarlem, maart 2024

Boek Hemels groen gepresenteerd **'Van rentmeester naar bondgenoot'**

Het beeld van 'bondgenootschap' tussen mens en aarde uit het boek Hemels groen kan wellicht het traditionele begrip 'rentmeesterschap' vervangen. Dat kwam naar voren uit de bijdragen van de diverse sprekers tijdens het symposium op 8 maart over dit boek. Het is uitgegeven door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

David Onnekink, bijzonder hoogleraar christelijk ecologisch denken, ontving het eerste exemplaar van *Hemels groen* van de auteurs, Matthijs de Jong en Cor Hoogerwerf. Onnekink sprak over de kracht van beelden als het gaat om de plaats van de mens in de schepping. Dat in de Bijbel ook bergen en zeeën God prijzen, vond hij veel-zeggend. 'Beelden sturen ons denken, maar ze zijn tijdgebonden en kunnen worden bijgesteld of vervangen.'

Bondgenootschap

Cor Hoogerwerf belichtte het beeld van 'bondgenootschap' vanuit Romeinen 8, een Bijbelhoofdstuk over het zuchten van de schepping. Dat kreeg bijval van verschillende kanten.

'Mij spreekt een bondgenootschap tussen mens en aarde zeer aan', zei voormalig kamerlid Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. In haar bijdrage paste ze dit toe op de relatie en tussen mens en dier. Bijval kwam ook van voormalig CU-kamerlid Carla Dik-Faber, projectleider van GroeneKerken. Zij verwees naar Gods verbond met de aarde in Genesis 9.

Hemels groen

Hemels groen laat zien hoe een scheppingsbewuste houding je met andere ogen leert Bijbel-lezen. 'Een voorbeeld daarvan is wat de Bijbel precies bedoelt met het "heersen" van de mens over de schepping in Genesis 1', zei Matthijs de Jong. 'Dat behoort niet te gebeuren met machts-vertoon' (zie ook zijn blog). Onnekink: 'Hemels groen helpt om bewuster te lezen.

In de Bijbel heeft de natuur een eigen plek en waarde naast de mens.'

Hemels groen legt een wetenschappelijke grondslag voor 'groene exegese van de Bijbel'. Het boek laat zien hoe belangrijk de zorg voor de aarde is en dat de Bijbel zich uitspreekt tegen machtsdenken en uitbuiting. Op debijbel.nl staan een interview met de auteurs en een blog over het 'heersen'. *Hemels groen* kost € 24,95 in de boekhandel en in de NBG-webshop.

Interviews op Groot.Nieuws Radio:

Cor Hoogerwerf belicht voor Groot Nieuws Radio op 23 en 30 maart tussen half 12 en 12u drie Bijbelteksten uit *Hemels groen* met een 'groene' invalshoek.

Geraniumverkoop 2024

voor Stichting Hoeboeh en Oekraïense vluchtelingen

Ook dit jaar verkoopt de Diaconie van de kerk op Marken weer verschillende soorten geraniums voor de projecten in Roemenië en Moldavië (oa weeshuis, bejaardenhuis, opvang tienermoeders). Sinds de inval in de Oekraïne worden in de projecten ook vluchtelingen opgevangen. Zij bieden oa. onderdak en gaarkeukens waar de vluchtelingen van eten worden voorzien.

De winst die met de geraniumverkoop wordt gemaakt is grotendeels bestemd voor de projecten, maar voorziet de projecten dus ook van voedsel voor de vluchtelingen.

Wilt u ook de projecten en hun hulp aan de vluchtelingen ondersteunen met een bestelling van deze mooie 1e klas kwaliteit buitengeraniums?? En zo een zomer lang omringd zijn door prachtige planten in diverse kleuren?

Dan kunt u onderstaande bestellijst invullen met vermelding van naam, telnr. en adres en het totaalbedrag in contanten of gelijktijdig overmaken op bankrekening NL25INGB0000060098 van Diaconie Protestantse Gemeente te Marken.

De lijst inleveren kan op onderstaande adressen:

- | | | |
|---------------------------|----------------------|--------|
| ➤ Neeltje Teerhuis-Zeeman | Kerkbuurt 120 | Marken |
| ➤ Pieter de Groot | Mr. Visserstraat 14 | idem |
| ➤ Trijn Boes | Noorderwerfstraat 12 | idem |
| ➤ Eef Visser | Buurt 1 nr. 19 | idem |

Ook kunt u **per email bestellen** door **onderstaande bestellijst geheel ingevuld als bestand** te sturen naar: → aagtje.com@gmail.com
of naar: → eefvisser@hetnet.nl

In dit geval kunt u het geld overmaken op bovenstaande bankrekening.

Graag vòòr 15 april inleveren/bestellen. Begin mei komen de geraniums beschikbaar. U kunt ze t.z.t. dan ophalen in de hal van de Patmoskerk. Wie slecht ter been is, kan ze laten bezorgen. Geeft u dat onderaan de bestellijst dan even aan.

Bestellijst

NAAM:

TELEFOONNR:

ADRES:

DATUM:

Staande geraniums

Rood aantal:

Roze aantal:

Zalm aantal:

Wit aantal:

Hanggeraniums

Rood aantal:

Lila aantal:

Wit /rood aantal:

Totaal te betalen aantal geraniums _____ X € 1,60 =

Betaling: (Svp aankruisen wat van toepassing is)

O: **CONTANT:** Ik heb het totaalbedrag in gesloten envelop bij deze bestellijst gevoegd.

O: **BANKREKENING:** Ik heb het totale bedrag van deze bestelling al overgemaakt op bankrekening NL25INGB0000060098 van Diaconie Protestantse Gemeente te Marken onder vermelding van "geraniums"

Opmerking:

SLOTDIENST JEUGDWERK

ZONDAG 7 APRIL 2024 OM 10:00 UUR
IN DE PATMOSKERK



God staat naast je !!

Voorganger: Ds. H.Z. Klink
Muzikale begeleiding: Leerlingenorkest Juliana o.l.v. Sascha Ewouds
Organist: Hans Jütte