

Protestants Marken



Jaargang 18 nummer: 17

verschijnt wekelijks

Zaterdag 27 april 2024

Kerkdienst Zondag 28 april 2024

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending Grote Kerk

10.00 uur	Ds. H. Z. Klink
Organist	Dirk Kes
Kosters	Kees Visser, Robbie Zwiers en Jan Piet van Altena
Kindernevendienst	Gretha Korstman
Eerste Collecte	Ronoylion Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Kerktaxi	Robbie Zwiers telefoon 0652410698

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	28	april	Psalm 22:23-32	
Maandag	29	april	Deuteronomium 4:21-31	
Dinsdag	30	april	Deuteronomium 4:32-40	
Woensdag	1	mei	Psalm 107:1-9	
Donderdag	2	mei	Psalm 107:10-22	
Vrijdag	3	mei	Psalm 107:23-32	
Zaterdag	4	mei	Psalm 107:33-43	Dodenherdenking

Voorbede

1. Zegen onze jarige koning en de hele koninklijke familie. Dat zij respect en tolerantie mogen ontvangen van alle Nederlanders.
2. Zegen de mensen van Ronoylion en de diaconie bij alle hulpverlening in de gemeente en in de wereld.
3. Geef moed en kracht aan de inwoners van het Midden-Oosten in deze tijd vol spanning. Dat zij een baken van hoop mogen vinden.
4. Geef ons moed en kracht om vrede te sluiten op deze aarde, vrede tussen ons allemaal, in heel het land, tussen alle naties en met de hele schepping.
5. Wees met de ernstige zieke mensen en allen die zorgen hebben om hun gezondheid. Neem hun angst weg en geef hun er hoop voor terug.
6. Wij vragen om de troost van Uw nabijheid voor eenieder die rouwt om het verlies van degenen die hen lief zijn.
7. Laten wij onze armen uitstrekken naar hen die zich uitgeput voelen.

Aagtje Commandeur-van Riel

Gehoorzaamheid door geloof

Gehoorzaamheid, wat een zegen zou het zijn als we allemaal daartoe werden getraind door de Heilige Geest. Hoe volmaakt zouden wij eruit zien als we er goed in werden.

Als de hele wereld de Heere zou gehoorzamen, wat zouden we dan een hemel op aarde beleven. Volmaakte gehoorzaamheid aan God zou betekenen dat er meer liefde is onder de mensen, gerechtigheid voor alle lagen van de samenleving, en vrede in ieder land.

Onze eigen wil brengt afgunst, kwaadaardigheid en oorlog, maar Gods wil brengt ons liefde, vreugde, rust en geluk.

Gehoorzaamheid, laten wij erom bidden voor onszelf en anderen.

Sommige mensen denken dat de leer van de rechtvaardiging uit vrije genade, recht tegenover de leer van goede werken staat, en dat gehoorzaamheid deel uitmaakt van die goede werken. Maar, is het niet ons geloof dat de fontein is, het fundament en de beschutting van onze gehoorzaamheid. Mensen gehoorzamen niet aan God, totdat zij in Hem geloven.

Door geloof zullen mensen tot gehoorzaamheid gebracht worden. Dit komt tot uitdrukking in het geloof in het onderwijs van Christus, het vertrouwen in Zijn werk en het rusten op Zijn heil. Het geloof is de 'morgenster' van gehoorzaamheid. Als we het werk van God ter hand willen nemen, moeten we geloven in Jezus Christus, die Hij gezonden heeft.

Het geloof dat gehoorzaamheid uitwerkt, is een geloof dat grote genade nodig heeft. Er is zelfonderzoek en gebed voor nodig, veel zoeken van God om het geloof te onderhouden. Wanneer wij in ons leven tekortschieten, moeten wij niet bij de pakken neerzitten, niet de goedheid van God in twijfel trekken, noch de macht van de Heilige Geest. De Heere zal dan bij ons geloof alle deugden voegen.

Ga daarom meer geloven in plaats van minder.

Probeer door Gods genade meer in de vergeving van zonden te geloven, meer in de vernieuwing door de Heilige Geest, meer in het eeuwige verbond, meer in de liefde die begin noch einde heeft. Onze hoop ligt niet in het opzoeken van de duisternis, of de twijfel.

Onze hoop ligt in het berouwvol weerkeren tot het steeds helderder licht van een steeds standvastiger geloof.

Pieter C. Springer

Jezus Christus was het sublieme voorbeeld van gehoorzaamheid aan onze hemelse Vader toen Hij zei: 'Ik ben niet uit de hemel neergedaald, om te doen wat Ik zelf wil, maar om te doen wat Hij wil die Mij gezonden heeft' (Joh. 6 : 38).

'Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot Hem die Hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. Hoewel Hij zijn Zoon was, heeft Hij moeten lijden, en zo heeft Hij gehoorzaamheid geleerd. En toen Hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd Hij voor allen die Hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding' (Heb. 5 : 7 – 9).

COLLECTE DIACONIE zondag 28 april

Komende zondag collecteert de diaconie voor stichting Ronoylion.

Samen met de congregatie van de Karmelieten en de United Church of Christ in the Philipines (UCCP) helpen zij deze jaren via lokale partners boeren en vissers van 5 dorpen. Het gaat om kleinschalige boeren, die ook vissen, en die ver onder de armoedegrens leven. Ze zitten vast in dure en voor het milieu schadelijke landbouw op basis van chemische middelen. Hun situatie is verder achteruitgegaan door de gevolgen van de klimaatverandering.

Door samenwerking, hele praktische landbouwtrainingen in duurzame landbouwmethodes en aanschaf van gezamenlijke materialen kunnen ze boven de armoedegrens worden uitgetild. In de trainingen wordt ook aandacht besteed aan diversiteit in het verbouwen van groenten en fruit. Daardoor wordt de voedselproductie niet alleen groter, zodat ze meer dan één maaltijd per dag kunnen krijgen, maar ook beter. Wat op zijn beurt de gezondheid van de families weer ten goede komt.

De verbetering van de omstandigheden in deze boerendorpen brengt ook met zich mee dat jongeren in hun eigen gemeenschappen een toekomst kunnen opbouwen. En dus niet naar de grote stad trekken, waar ze vaak verzeild raken in de werkloosheid van een krottenwijk, drugsgebruik en waar meisjes soms in de prostitutie belanden. Het tegengaan van ontvolking van de dorpen en het morele verval van de jeugd is dus een heel belangrijk bijkomend resultaat van deze projecten.

Deze collecte zal gebruikt worden voor de **aankoop van zaden en zaailingen van groenten en fruitboompjes** en voor de **inrichting van een klein dorpswinkeltje**. Als de dorpingen zelf dit dorpswinkeltje kunnen opzetten en inrichten, zijn ze niet afhankelijk van huur en van de veel duurdere en vaak veel te luxe producten waarmee de grootgrondbezitter de dorpswinkel meestal inricht. Bovendien kunnen ze in dit coöperatieve winkeltje de eventuele overschotten van hun coöperatie verkopen. In hun eigen winkeltje levert dat meer op, dan wanneer ze het overschot aan tussenhandelaren moeten verkopen.

Namens de diaconie,
Eef Visser

Adressen Regionale Zorg instellingen

Ziekenhuis	A.M.C.	Meibergdreef	9	1105 AZ	Amsterdam	
	VU	De Boelelaan	1117	1081 HV	Amsterdam	
	Dijklander	Waterlandlaan	250	1441 RN	Purmerend	
	Dijklander	Maelsonstraat	3	1624 NP	Hoorn	
	Boven IJ	Statenjachtstraat	1	1034 CS	Amsterdam	
	A., V., L	Plesmanlaan	121	1066 CX	Amsterdam	
	O.L.V.G. Oost	Oosterpark	9	1091 AC	Amsterdam	
	O.L.V.G. West	Jan Tooropstraat	164	1061 AE	Amsterdam	
	Verpleeghuis	Gouwzee	Kloosterbuurt	1	1131 HB	Volendam
		Molentocht	Persijnlaan	99	1447 EG	Purmerend
Novawhere		Prof. Mr. J.P.Oudlaan	1	1411 HT	Purmerend	
De Die		Loenermark	900	1025 VR	Amsterdam	
Zuidland		Abeltansmanplein	3	1448 NL	Purmerend	
Zorgcentrum	Sint Nicolaashof	SintNicolaashof	1	1131 GT	Volendaam	
	Swaensborch	Swaensborch	11	1141 VZ	Monnickendam	

Liturgie zondag 28 april 2024

De 5e zondag van Pasen om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse gemeente te Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.



Protestantse gemeente
Marken



appostel



Intrede

Intochtspesalm: 67 vers 1.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Bemoediging en groet.

Lied 858 'Vernieuw in ons, o God' couplet 1, 2 en 4.

Regels voor het leven (de Tien Geboden).

Lied 314 'Here Jezus, om uw woord' couplet 1 en 3.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Lied voor de kinderen: 348 'Heer van uw kerk' couplet 1.

Rekeningnummers

D: NL75 RBRB 0841 3778 47

K: NL69 INGB 0000 1609 62

t.n.v. Protestantse Gemeente Marken

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Psalm 80,9-20 (lector).

Antwoordpsalm: 103 vers 3 en 5.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 15,1-8 (voorganger).

Halleluja-lied: 518 'Hoe helder staat de morgenster' couplet 3 en 5.

Verkondiging: 'Tijd om aan te sluiten' n.a.v. Johannes 15 vers 5.

Lied 653 'U kennen, uit en tot U leven' couplet 1, 5 en 7.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Inzamelen van de gaven.

Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Zending en zegen

Slotlied: 425 'Vervuld van uw zegen'.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

Vanuit de pastorie

Tentdienst Marker Havenfeesten

Het is nog niet zover, maar achter de schermen wordt er door de Marker Evenementen Stichting hard gewerkt aan de voorbereiding van de havenfeesten. Ook achter de kerkelijke schermen wordt inmiddels gewerkt aan de invulling van de tentdienst op zondag 30 juni 2024. Bij de voorbereidingen zijn ook een aantal mensen van de Taakgroep 'M' (middengeneratie) betrokken. Het is de bedoeling dat de tentdienst een wat informeler karakter krijgt. De preek zal een korte overweging zijn, aan de hand van een passage uit de Bijbel, met een thema dat aansluit bij de Marker Havenfeesten. De Voor Anker Band zal de tentdienst muzikaal begeleiden en we beginnen rond 10.00 uur.

Gezamenlijk overleg ouderlingen en diakenen

Ruim een jaar geleden stelden we ons nieuwe beleidsplan vast. Het was februari 2023, om precies te zijn. Inmiddels wordt er voor en achter de schermen gewerkt aan de uitvoering van verschillende onderdelen. Eén daarvan is het vormgeven van overleg tussen pastorale ouderlingen en diakenen. Het diaconale dienstwerk en de pastorale zorg zijn twee taakvelden die elkaar niet alleen raken maar ook overlappen. Je kunt soms geen scheiding aanbrengen tussen diaconaat en pastoraat. Diakenen kunnen in het contact met mensen, binnen en buiten onze gemeente, aanlopen tegen situaties, waar een pastoraal gesprek goed zou doen. En pastorale ouderlingen kunnen op hun beurt, tijdens het bezoekwerk het idee krijgen dat diaconale hulp zinvol zou kunnen zijn. In zulke gevallen is overleg tussen een diaken en een ouderling gewenst. Om die communicatie, tussen ouderlingen en diakenen te laten groeien, gaan we beginnen met een aantal gezamenlijke bijeenkomsten. Maandag 6 mei 2024 staat het eerste gezamenlijke overleg gepland. Het zal een startbijeenkomst zijn, waarin we met elkaar gaan kijken hoe we de samenwerking in de toekomst gaan vormgeven.

Werkgroep Kerkelijk Werker – een update

Een ander belangrijk voornemen in ons beleidsplan is, om te komen tot de aanstelling van een kerkelijk werker. Daarmee zetten we als gemeente een stap naar voren. We laten zo onze financiële middelen niet weglekken naar enkel stenen en gebouwen. Inmiddels ligt de startbijeenkomst van de werkgroep achter ons. Het was een mooie bijeenkomst waarin we meteen al flinke stappen hebben gezet. Er wordt nu gewerkt aan een *functieprofiel*. In dat profiel staan de taken die een nieuwe kerkelijk werker volgens ons zou kunnen gaan oppakken. Dit functieprofiel vertalen we vervolgens naar *functie-eisen*: welke eigenschappen en vaardigheden willen we dat een nieuwe kerkelijk werker heeft. Natuurlijk is het handig om die zoveel mogelijk te laten passen bij de taken die we voor hem of haar zien weggelegd. De concentratie zal liggen op het jeugd- en jongerenwerk waaronder ook de relatie met het levensbeschouwelijke deel van het onderwijs op de basisschool.

De startbijeenkomst van de werkgroep was veelbelovend. Er heerst een goede en positieve sfeer, en dat komt niet alleen door de jongere mensen in deze werkgroep, maar ook doordat we werken aan opbouw van onze gemeente. En dat is belangrijk. Zodoende zijn we niet alleen bezig zijn verlies maar zetten we ergens onze schouders onder. Aan het werk!

Laten we ondertussen het bidden voor onze jonge mensen niet vergeten. Markers zijn doeners maar zijn ze ook bidders? Voor de voortgang van het Evangelie zijn beide nodig. Het is 'Ora et labora', bid en werk.

En dat zeg ik ook maar tegen mijzelf. Weet wel dat er vanuit de Kerk (hoofdletter!) der eeuwen, het geloof in de Heilige Geest op ons toekomt. Geloven wij in de Heilige Geest?

De Geest die mensen tot leven wekt? En die de Kerk door de geschiedenis leidt, met alle uitdagingen die daarbij horen? Laten we de Here God vragen/bidden om zegen op ons werk, en of Hij ons in staat wil stellen om de verbinding met de levens van jonge mensen weer te maken. Daar ligt namelijk onze roeping, de roeping van de kerk op Marken.

De Kerk en haar gebouwen

Nu we het toch over beleid hebben: Een minder fijn punt, waar achter de schermen hard aan wordt gewerkt, is de zogenaamde gebouwenkwestie. De kerkenraad zit op dit moment in een beslissende fase. We staan op de drempel van een besluit dat voor de toekomst grote gevolgen heeft. Nu dat moment zo dichtbij is, ervaren we als kerkenraad hoe ons dat allemaal raakt. Gebouwen zijn niet alleen maar stenen. Ze belichamen geschiedenis. Eén waar we ons soms met alle vezels van ons bestaan aan verbonden voelen. We weten als kerkenraad hoeveel dit met mensen doet. Desondanks is het verstandig om nu, juist met het oog op de toekomst, keuzes te maken. Ook als dat betekent dat we niet iedereen tevreden kunnen stellen, zelfs soms pijn zullen doen.

We doen tegelijkertijd goed aan om de gebouwenkwestie ook weer niet te groot te maken. Het christelijke geloof gaat niet over gebouwen, maar over een relatie met de Here God. Met de Persoon van Jezus Christus, in wie mensen God kunnen ontdekken en leren kennen. Geen onmenselijke god maar een levende Persoonlijkheid, die om mensen geeft en op hen betrokken is. Deze persoonlijke God wil elk mens met zijn liefde tegemoetkomen, om hen te verbinden met het leven dat nooit meer teloor gaat. Laten we ondanks al onze stenenkwesties, ons daarop blijven concentreren. Christus was echt een fenomenaal Mens. Wie Hij was toen Hij onder ons leefde, wie Hij nog steeds is, hoe Hij met God leefde, die Hij zijn (en onze) Vader noemde, is echt bijzonder! De Here God is geen boeman. Hij heeft het goede met ons voor en je kunt altijd bij Hem terecht. Hoe fantastisch is dat! En daar moeten wij ondanks alle gevoelige kwesties steeds weer aan blijven denken. Daar gaat het uiteindelijk alleen om, daartoe zijn wij zelfs geroepen; jonge mensen ertoe uitnodigen om te zien, wat wij in Jezus Christus zijn gaan zien.

Tenslotte

Zondagochtend komen we weer bij elkaar in de Grote Kerk. Ik hoop dat er wat mensen zijn na Koningsdag, dat hier op Marken altijd uitbundig wordt gevierd. 's Avonds mag ik weer te gast zijn in '010'. Dan ben ik voorganger in de Hillegondakerk, waar ik ooit mijn vicariaat deed. Iedereen zij weer hartelijk gegroet.

Ds. Hubrecht Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 06 21564286

Kort verslag kerkenraadsvergadering van maandag 15 april 2024

Aanwezig 16 leden, afwezig 6 leden

1. Opening

De voorzitter C. Roos opent de vergadering met het lezen van enkele verzen uit Jesaja 41 en gaat voor in gebed.

2. Wijkavonden

De wijkavonden op 11, 14 en 18 maart zijn goed bezocht. De manier waarop de wijkavonden zijn georganiseerd is zeer positief overgekomen.

3. Mededelingen

- Zaterdag 30 maart is er een bijeenkomst geweest in het Trefpunt van en voor nieuwe Markers. De dominee en de voorzitter waren daarbij aanwezig.

- De voorbereiding voor de tentdienst op zondag 30 juni is opgestart. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de Voor Ankerband. Het voorstel is om dit jaar voor de KNRM te collecteren. Dat voorstel wordt aangenomen.

4. Ingezonden brief van een bezorgd gemeentelid over de toekomst van de kerkgebouwen

Binnen de kerkenraad is uitgebreid gesproken over de zorgen, die kenbaar gemaakt zijn in de brief, van het betreffende gemeentelid. Die zorgen gaan vooral over de gevoelens die leven onder de mensen over de toekomst van de kerkgebouwen. De kerkenraad vindt het dan ook belangrijk dat gemeenteleden nauw betrokken worden in het besluitvormingsproces. Aanwezigheid op de gemeentevergaderingen is daarom van groot belang om op de hoogte te blijven van nieuwe feiten en ontwikkelingen over het vervolg van het besluitvormingstraject.

5. Gebouwen PGM

Er is een taxatierapport opgemaakt door Makelaar Nemass De Boer van gebouw Hoogh en de Zonnewijzer. Ook is naar het perceel van de Patmoskerk gekeken. Voorzitter van de Kerkrentmeesters

K. Zondervan legt kort uit welke waardes zijn toegekend aan de Zonnewijzer en Gebouw Hoogh. De taxatiewaarde met de huidige peildatum van Gebouw Hoogh is €350.000,-. De taxatiewaarde van de Zonnewijzer is €475.000,-. De waarde van de Patmoskerk is afhankelijk van de herbestemming. Het heeft nu, volgens het huidig bestemmingsplan, de bestemming sociaal maatschappelijk. Bij verkoop zou het perceel dan €275,- per m2 opleveren en bij een woonbestemming levert het €375,- per m2 op. Om een woonbestemming te krijgen zal er eerst een bestemmingsplanwijziging moeten komen en dat traject kan nog wel tot 2030 duren. Uitgebreide informatie komt aan bod in de gemeentevergadering op 23 mei 2024.

6. Relatie kerk en school

Naar aanleiding van de schooldienst op zondag 17 maart zal een evaluatie worden gehouden op dinsdag 21 mei. Zorgen zijn er over het levensbeschouwelijk deel van het basisonderwijs en de betrokkenheid van leerkrachten en ouders daarbij.

7. Jeugdwerk

Het seizoen van het jeugdwerk is afgesloten met een etentje bij De Verkeerde Wereld en een speurtocht met opdrachten door Marken. De jeugddienst mmv het Leerlingenorkest van Juliana werd goed bezocht en positief bevonden. Het zondagschoolseizoen is eerder gestopt door uitval van leidsters. De kindernevendienst blijft doorlopen en is afhankelijk of er kinderen in de kerk aanwezig zijn. De voorbereidingen voor de VakantieBijbelWeek zijn weer gestart. Het nieuwe thema is Wegwijs.

8. Pastoraat

Voor maandag 6 mei staat er een gezamenlijk overleg gepland met de ouderlingen en diakenen.

9. Diaconie

De (concept) Jaarrekening 2023 van de Diaconie wordt besproken en geaccepteerd. De diaconie heeft een nieuw sponsorkind en sponsorgezin toegewezen gekregen. Informatie hierover komt in het kerkblad.

Het nieuwe project van de Projectgroep Waterlandse Diaconieën zal nog gepresenteerd worden in een kerkdienst.

10. Kerkrentmeesters

De penningmeester J.C. de Wit leidt ons door de (concept) Jaarrekening 2023 heen. Een belangrijke wijziging is de herwaardering van de landerijen die dit jaar weer lager is. Ook zijn er nog boekingen van Donatis binnengekomen inzake de stormschade. De opbrengsten van het "levend geld" zijn iets hoger dan het voorgaande jaar. Dit heeft vooral te maken met de persoonlijke benadering van gemeenteleden die hun bijdrage nog niet betaald hadden. Vaak was het een kwestie van vergeten om de bijdrage over te maken. De (concept) jaarrekening wordt geaccepteerd.

- Het grasveld bij de Patmoskerk is gedeeltelijk met tuingrond geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid. De wildgroei in de bosschages is gerooid en de overgebleven struiken zijn gesnoeid, zodat het groen in de komende jaren weer met de hand kan worden bijgehouden.

11. Sluiting

De vergadering wordt gesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

Langs deze weg wil ik iedereen die aan mij gedacht heeft en vooral al onze burens van het Zerijderpad heel hartelijk bedanken voor de mooie bloemen en de leuke attentie die ik mocht ontvangen. Na mijn operatie en de revalidatie in het transitorium moet ik thuis verder met de revalidatie.

Jannetje Schipper Zeeman.

Na een week in het ziekenhuis ben ik blij weer thuis te zijn.

Nu wil ik iedereen bedanken voor bezoek, kaarten en andere attenties.

Jan Piet.

Een dominee.

Een dominee is een mens waar altijd wat over valt te zeggen.

- Als hij te lang preekt, kan hij zijn eind niet vinden.
- Als hij te kort preekt, maakt hij zich er te gemakkelijk van af.
- Als hij te luid preekt, schreeuwt hij.
- Als hij normaal preekt, is hij niet te verstaan.
- Als hij een auto heeft, leeft hij te luxe.
- Als hij geen auto heeft, gaat hij niet met zijn tijd mee.
- Als hij thuis blijft, doet hij nooit aan huisbezoek.
- Als hij wel op huisbezoek gaat, is hij nooit thuis.
- Als hij om geld vraagt, is hij een schraper.
- Als hij een opgewekt mens is, kent hij geen ernst.
- Als hij een feestelijke bijeenkomst bezoekt, is hij een profiteur.
- Als hij zich afzijdig houdt, leeft hij niet met zijn mensen mee.
- Als hij de kerk opknapt, gooit hij met geld.
- Als hij alles bij het oude laat, laat hij de zaak omkomen.
- Als hij te jong is, heeft hij geen ervaring.
- Als hij te oud is, moet hij nodig met pensioen.
- Als hij weg is, hebben we nog nooit zo'n goeie gehad!

Uit: "de Hilversumse Kerkbode".

A. Moses- Bootsman