

Protestants Marken



Jaargang 18 nummer: 19

verschijnt wekelijks

Zaterdag 11 mei 2024

Kerkdienst Zondag 12 mei 2024

Onze kerkdiensten zijn te zien via Kerk TV.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending Patmoskerk

10.00 uur	Ds. W.P. van der Hoeven	Amersfoort
Organist	Hans Jütte	
Kosters	Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan	
Kindernevendienst	Nathanja Moenis	
Eerste Collecte	Evangelische Zending Brazilië	
	Bankrekening NL75RBRB0841377847	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk	
	Bankrekening NL69INGB0000160962	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Kerktaxi	Piet Boes	telefoon 0610862716

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	12	mei	Leviticus 23:1-14
Maandag	13	mei	Leviticus 23:15-22
Dinsdag	14	mei	Leviticus 23:23-36
Woensdag	15	mei	Leviticus 23:37-44
Donderdag	16	mei	Leviticus 24:1-9
Vrijdag	17	mei	Psalm 104:1-23
Zaterdag	18	mei	Psalm 104:24-35

Voorbede

1. Help ons elkaar te vergeven, elkaar te versterken en elkaar te dienen. Geef ons wijsheid en inzicht en leer ons om te begrijpen wat U wilt.
2. We bidden voor onze kerkenraad. Geef draagkracht in moeilijke keuzes die gemaakt moeten worden.
3. Zegen het werk van de Evangelische Zending in Brazilië. Geef alle zendelingen de kracht om te helpen in woord en daad.
4. Leer ons de weg van de wijsheid en onze voeten op het rechte pad te zetten.
5. Zegen de kinderen en geef hun wijsheid en liefde voor de wereld waarin zij opgroeien.
6. Laat ons omzien naar de zieken, want één hand maakt de weg minder eenzaam en één stem maakt de dag minder stil.
7. Dank U voor alle bloemengeuren, dank U voor ieder klein geluk, dank U voor alle held're kleuren, dank U voor muziek.

Aagtje Commandeur-van Riel



"Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië.
Daar hief Hij zijn handen op en zegende hen.
En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd
opgenomen in de hemel" (Lucas 24: 50 en 51).

Veertig dagen na Pasen vieren we in de kerk Hemelvaartsdag,
in Handelingen 1 (vers 3) vermeld wordt dat Jezus na zijn
opstanding, gedurende 40 dagen aan zijn leerlingen verscheen.
Als kind verheugde ik me altijd erg op Hemelvaartsdag, omdat dan
een korps van het Leger des Heils op Marken kwam. Zij zongen
vrolijke liederen, begeleid door blaasinstrumenten en

Zij maakten van Hemelvaartsdag een feest, terwijl dat in de kerk
niet zo duidelijk was. Er kwamen dan (en er komen nog) veel minder mensen in de kerk dan
met de andere christelijke feestdagen, zoals Kerst, Pasen en Pinsteren.

Komt dat misschien omdat het moeilijk te vatten is wat er toen gebeurde?

Als kind kreeg je soms het idee dat Jezus op een wolk naar de hemel vertrok, door de
manier waarop het in de kinderbijbel verteld werd en de liederen die we daarover leerden.
Zoals dit lied: "Op een lichte wolkenwagen, wordt de Heer van d'aard gedragen, vaart
Hij op naar 's Hemels troon... De ouderen onder ons kennen dit lied vast wel.

Een poosje geleden heb ik het lied in Swaensborch nog met iemand samen gezongen.

Toen ik mijn opleiding deed voor onderwijzeres was het verhaal over de Hemelvaart het
eerste verhaal dat ik tijdens mijn stage moest vertellen op een school in de Jordaan.

Toen ik het verhaal verteld had, stak een jochie zijn vinger op en vroeg in een plat
Amsterdams accent: "Hoe deed Jezus dat, juf, ging ie met een takelwagentje"?

De vraag werd heel serieus gesteld en ik wist echt niet zo gauw wat ik moest antwoorden.
Ik had het verhaal waarschijnlijk op de 'kinderbijbel manier' verteld.

Wat staat er eigenlijk precies in de beschrijving van deze gebeurtenis in zowel het Lucas
evangelie (zie tekst boven) als in Handelingen 1 (waarschijnlijk ook geschreven door Lucas)?
Jezus zegende zijn leerlingen nadat Hij hun de opdracht had gegeven zijn werk voort te
zetten en met de belofte van de Heilige Geest om hen te helpen en toen werd Hij
opgenomen in de hemel, terwijl een wolk hem aan hun ogen onttrok.

Een wolk in de bijbel is vaak een metafoor voor de aanwezigheid van God, maar tevens ook
de verborgenheid. De wolk vormt de toegangspoort tot de hemel.

Jezus ging niet als een raket omhoog, terwijl de discipelen hem bleven nastaren totdat hij
steeds kleiner werd. Hij ging over in die andere dimensie waar God is.

De hemel is geen plaats daar ergens boven in de wolken, maar de hemel zou ons hier zomaar
op aarde kunnen omringen. De hemel en de aarde zijn niet twee verschillende plekken in
deze wereld, maar twee dimensies van Gods goede schepping.

Vanuit de hemel kan de Here Jezus het leven van mensen op aarde binnenkomen.

In 1884 publiceerde een Londense hoofdonderwijzer (Edwin A. Abbott) een boekje, getiteld 'Flatland', in het Nederlands vertaald: 'Platland, een roman van vele dimensies'. Dit verhaal over verschillende dimensies in hun onderlinge verhouding zou enig licht kunnen werpen op dit moeilijke onderwerp, maar begrijpen kunnen wij het, met ons beperkte voorstellingsvermogen toch niet. Het verhaal van Abbott gaat over iemand die in een tweedimensionale wereld leeft.

Stel dat er mensen in een plat vlak (Platland) zouden leven (tweedimensionaal, alleen lengte en breedte), dan zou iemand die, zoals wij, in de driedimensionale wereld leeft (met ook hoogte en diepte en tijd), hun platte vlak kunnen kruisen, dus even verschijnen en weer verdwijnen.

Als hij het platte vlak niet meer raakt, is hij niet meer te zien voor de 'Platlander' (zij zien geen hoogte en diepte), want hij behoort tot een andere dimensie.

Als iemand van een hogere dimensie (4^e, 5^e....) onze driedimensionale wereld kruist, zou het ook zo kunnen gaan.

God heeft ruimte en tijd bedacht en ingezet toen hij de wereld schiep. Dat zijn de begrenzingen van ons kennen, maar Hij is daar zelf niet aan onderworpen.

Hij kan vanuit zijn werkelijkheid in de onze inbreken.

Hemelvaart is een begin van Gods toekomst waar Gods werkelijkheid en de onze weer verenigd kunnen zijn.

Na Hemelvaart komt Pinksteren. Toen stuurde Jezus, zoals beloofd, bij God vandaan de Heilige Geest, wat wèer een doorbreken van de barrière betekende tussen daar en hier.

Via de Heilige Geest komen we in contact met Gods werkelijkheid, de dimensie die we zelf niet kunnen bereiken.

Voordat Jezus naar de hemel ging, zei hij tegen zijn discipelen en zo ook tegen ons:

'Ik zal met je zijn, heel dichtbij, alle dagen van je leven, tot aan het einde van de wereld!'

Jannie Visser- de Groot

Gedicht van Inge Lievaart:

Al heeft een wolk
zich tussen het geheim
van zijn verhoogde heerlijkheid
en onze blik geschoven

al kan geen oog
het priesterlijk gebaar
waarmee Hij van ons heen ging
nog langer zien.

Hij blijft de Zegenende
onveranderd

totdat Hij komt,
wentelt de aarde
onder zijn geheven handen.

KERKCOLLECTES en GIFTEN**KERK**

Ten behoeve van de Kerk is ontvangen in april:

Datum	Collecte Contant	Collecte rekening	Collecte SKG QR Code	Vreemdeling bussen SKGQR code	Vreemdeling bussen – contant	Giften op huisbezoek	Giften op rekening	Totaal
1-4-2024	90,05	35,00	1,50					126,55
7-4-2024	191,40	20,00	1,50					212,90
14-4-2024	132,80	108,00	1,50		127,50	90,00		459,80
21-4-2024	138,20	8,00	1,50				50,00	197,70
28-4-2024	183,70	20,00	1,50	5,00	121,82			332,02

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

Collecte Evangelische Zending Brazilië op zondag 12 mei

Komende zondag collecteert de diaconie voor de Evangelische Zending Brazilië.

De E.Z.B. werkt sinds 1967 in het binnenland van Brazilië in een gebied zo groot als de provincie Utrecht. Het doel van de stichting is mensen bereiken met het Evangelie. De regio waar de EZB werkt is armoedig en er komt veel ellende voor waaronder alcohol- en drugsverslaving en kindermisbruik. Al snel ontstond bij Nico en Trijnie van Eijk het verlangen om de bevolking te helpen om een menswaardig bestaan te leiden. Om te kunnen voldoen aan de eisen van de Braziliaanse regering werd het werk opgesplitst in een kerkgenootschap en een tak voor sociaal werk (de Bem Estar do Menor), de BEM. In de loop der jaren zijn vele projecten opgestart onder de vlag van de BEM om de leefomgeving en de toekomst van de bevolking van de plaatsen waar gewerkt werd te verbeteren. De projecten van de Evangelische Zending Brazilië richten zich vooral op kinderwerk en tieners, gezinnen en weduwen. Denk hierbij aan scholing, het opzetten van (volks-)tuinen, houden van geiten, kinderdagopvang, voorlichting over hygiëne, een medisch centrum en tandartspraktijk etc.

Gelukkig heeft de EZB, dankzij steun van (buitenlandse) kerken, vele mensen die hun baan verloren door corona kunnen helpen met voedselpakketten. Vrijwel alle mensen zijn zo door die moeilijke tijd heen gekomen en hebben nu weer werk kunnen vinden.

Namens de diaconie,
Eef Visser

Vanuit de pastorie**Gedecoreerden koningsdag 2024**

Op koningsdag 27 april jongstleden schitterden weer drie Markers op het podium tijdens de aubade. Een dag eerder werden Hette de Wit, Trijntje Boes en Trijntje de Waart koninklijk onderscheiden door de burgemeester van de Gemeente Waterland. Alle drie zijn ze in meer of mindere mate betrokken (geweest) bij het vrijwilligerswerk in onze Protestantse Gemeente op Marken. Trijntje de Waart is er de persoon niet naar om op de voorgrond te staan maar veel 'huishoudboekjes' zouden in verkeerde cijfers duiken als Trijntje er niet was. Ik ken Trijntje het best van al die keren dat ze met haar talent de christelijke feestdagen muzikaal kracht bijzet met het koper dat ze bespeelt. Ook Hette de Wit is geen onbekende onder het dak van onze gemeente. Jarenlang zette ze zich met hart en ziel in voor de kindernevendienst en sinds tientallen jaren verzorgt ze de Schriftlezingen tijdens de eucharistievieringen van de Rooms Katholieke Kerk in Monnickendam. We bedanken Trijntje en Hette voor het werk dat ze doen of voor ons hebben gedaan.

Bijzondere dank wijden we aan Trijntje Boes die zich drie decennia, vanaf 1974, heeft ingezet voor het jeugdwerk.

Met haar diaconale hart zet ze zich ook al een ander decennium in voor de medemens die onder moeilijke omstandigheden leeft, via de Voedselbank en onlangs de Voedselkast. Wie een beetje rekenen kan, ziet dat Trijntje zich al een halve eeuw inzet voor het werk in de kerk. Een koninklijke onderscheiding dubbel en dwars waard.

Bevrijdingsdag met Marcantat

De kerkdienst op Bevrijdingsdag afgelopen zondag was memorabel. Niet alleen vanwege al die mensen die in de Patmoskerk bij elkaar waren gekomen maar ook vanwege de muzikale bijdrage van ons Christelijk Gemengd Koor Marcantat. De liederen en heel de liturgie stonden in het teken van vrijheid en bevrijding. Graag wil ik Marcantat en Ike Wolters bedanken voor het vele werk dat ze aan de voorbereiding hebben besteed. We kijken dankbaar terug op een mooie kerkdienst.

Startbijeenkomst diakenen en pastorale ouderlingen

Maandagavond 6 mei 2024 was een bijzondere avond waarop we een begin maakten met een van de actiepunten uit het beleidsplan. Al langere tijd leeft er onder diakenen en pastorale ouderlingen de behoefte om het diaconale en pastorale dienstwerk op elkaar af te stemmen. Jongsleden maandagavond was het zover. Toen hielden we een startbijeenkomst waarin we met elkaar spraken over de manier waarop we elkaar kunnen informeren en ook het dienstwerk kunnen verbeteren.

In de komende jaren willen we groeien naar een meer proactieve houding in het pastorale en diaconale werk dat we doen. En dat betekent dat we een soort gevoeligheid willen leren ontwikkelen voor situaties waarin we er voor andere mensen kunnen zijn, zowel naar geest (pastorale zorg) als naar lichaam (diaconale zorg). Het is de bedoeling dat we twee keer per jaar met elkaar vergaderen en ondertussen houden we elkaar op de hoogte als dat nodig is.

Pinksteren @19/05

Als u dit leest is het Hemelvaartsdag of kort na deze feestdag. En dat betekent dat Pinksteren op handen is. Zondag 19 mei 2024 is het zover. Dan staan we in de kerkdienst stil bij de 'uitstorting' van de Heilige Geest op het Joodse Pinksterfeest. 'Uitstorting' is een mooi woord. Het geeft taal aan de overvloed, aan de kracht waarmee een grote hoeveelheid mensen tot geloof in Jezus Christus als de Messias kwamen. Pinksteren is van oorsprong een Joods feest dat in het teken stond van de eerstelingen van de nieuwe oogst. In de tempel werd dan een eerste bundel (schoof) van de vers gemaaide tarwe aan de Here God aangeboden. En die schoof vertegenwoordigde de hele oogst die binnengehaald stond te worden. Zo is die eerste uitstorting van de Heilige Geest op duizenden mensen een voorbode van de oogst die door de tijden heen wordt binnengehaald.

Over ongeveer anderhalve week viëren we opnieuw dit Pinksterfeest, in de christelijke betekenis. Op die zondag staan de deuren van de Patmoskerk weer voor iedereen open.

Tenslotte

Op de achtergrond wordt gewerkt aan de voorbereiding van het KerkDiner op donderdag 30 mei 2024 in de Grote Kerk. Ook de voorbereiding van de tentdienst tijdens de Marker Havenfeesten loopt. Zondag ben ik als voorganger te gast in de Protestantse Gemeente Waterland die bij elkaar komt in de Broeker Kerk. Onder mijn arm neem ik de preek van Hemelvaartsdag mee. Op deze manier is iedereen weer op de hoogte van de actuele stand van zaken en daarmee is het tijd om af te ronden. Allen weer hartelijk gegroet namens de bewoners van de pastorie.

Ds. Hubrecht Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 06 21564286

Orde van dienst voor zondag 12 mei 2024 om 10 uur Patmoskerk
Protestantse Gemeente Marken

Welkom en Mededelingen (*door ouderling van dienst*)

Intochtslied Psalm 139: 1.7

Stil gebed

Votum en groet

Lied Psalm 139: 8

Gebed van verootmoediging

Lied Psalm 32: 1.2

Wetslezing

Lied Psalm 32: 3

Gebed om de opening van het Woord

Kinderverhaal

Lied 348 vers 1 *Kinderen gaan naar de kindernevendienst*

Schriftlezing : 1 Koningen 17: 7-24 (*door ouderling van dienst*)

Lied 657: 2.4

Schriftlezing : Lukas 4: 42-44 (*door ouderling van dienst*)

Lied 531

Verkondiging

Lied 342

Kinderen komen terug van de kindernevendienst

Doel van de collectes (*Toelichting door de diaken van dienst*)

Dankgebed en voorbeden

Lied Psalm 111: 3.4.5

Wegzending en Zegen met gezongen Amen (lied 431b)

Herinnering aan

Jan Schipper

*sinds 24 september 2022 weduwnaar van Grietje de Waart
overleden op 27 april 2024 in de leeftijd van 89 jaar*

Je kon niet om hem heen. En dat lag niet alleen aan Jan zijn rijzige gestalte. Hij was iemand die van mensen hield. Als hij op een mooie zomerdag een ronde door Marken reed dan maakte hij zowat met het hele eiland een praatje. Tot de dominee aan toe. Zo was Jan: spontaan en open. Hartelijk voor iedereen. Hij verstond de gave van het vrije woord. En dat vrije woord was altijd positief en waardierend. Daarin was hij groot en nimmer karig.

Zo kent iedereen Jan Schipper, maar dat hij zijn spontaniteit en waarderende houding naar mensen en naar het leven heeft weten te bewaren is met recht een wonder te noemen. Want je kunt het in aanleg wel in je karakter hebben zitten en dat laten groeien gedurende je leven – met iemand als Grietje de Waart aan je zijde – maar je moet het ook nog zien vast te houden. Juist als het je in het leven tegenzit. Al vroeg in hun gezamenlijke leven werden Jan en Grietje met de kwetsbaarheid van het menselijke bestaan geconfronteerd. Hun beider vaders overleden plotseling en op vrij jonge leeftijd, maar het verdriet van het overlijden van Hein Cornelis trok diepe groeven in hun ziel. Desondanks wist Grietje haar kenmerkende lach weer terug te vinden en wist Jan zijn spontaniteit en hartelijkheid te bewaren. En dat is iets om je over te verwonderen. Je zou verwachten dat dit verdriet de bladeren van je levensboom zou doen verdorren, maar niets was minder waar. In dat opzicht was Jan ‘een boom van een kerel’.

Een boom namelijk zoals die bedoeld is in Psalm 1. Wie in zijn leven het goede, het schone en het rechte op het spoor weet te komen en daar zijn wortels in uitslaat, die groeit niet alleen uit tot ‘een boom van een kerel’ maar blijft ook groen en fris. Op de een of andere manier wist Jan daarin te slagen. Het lukte hem om de waardering en spontaniteit naar andere mensen vast te houden. Als Jan het zou lezen, zou hij zich ongemakkelijk voelen. Teveel eer. En dat is misschien wel het grootste geheim: verwondering. Jan leefde van de verwondering. De verwondering over Grietjes liefde voor hem, over de liefde van mensen voor hem. Hoe zou dat toch komen? Het was de weerklank van het goede in zijn leven waarin hij zijn wortels had uitgeslagen. En daarom wilde iedereen wel even vertoeven onder het groene bladerdak van deze boom van een kerel. Je kon even op adem komen en je verwonderen over de goedheid van God in een mens.

Ds. H.Z. Klink

Herinnering aan

Marie Zondervan

overleden op 29 april 2024 in de leeftijd van 86 jaar

Thuis was haar liefste plek op aarde. Aan het Zereiderpad. Het huis van de ondernemende familie Zondervan. Het ging hier van zuivel tot verzekeringen, van schapen, koeien en paarden tot benzine en taxirijden.

In huis heerste een andere dynamiek. Als oudste dochter was Marie uitgegroeid tot de spil van het huishouden van haar moeder, Neeltje Teerhuis. Die taak werd door haar dochter met een groot besef van verantwoordelijkheid ter hand genomen. Zelfs zo dat Marie haar eigen leven in dienst stelde van het huishouden. Haar eigen ontwikkeling en groeimogelijkheden kwamen op de derde plaats. Het lukt Marie maar moeilijk om een eigen weg te gaan in het leven en in de wereld.

Veel liever was ze thuis. Het huis, de boerderij, het gezin. Dat was veilig. Daar wist je ondanks alles dat je geborgen bent. Niet zo vreemd, want de wereld buiten is ergens ook onveilig. Gelukkig was er één mens die Marie Zondervan het gevoel gaf dat ze veilig was. Piet Visser was één van de weinigen bij wie zij zich genoeg geborgen wist om de wereld in te gaan. Met zijn overlijden stortte de wereld om haar heen in, en daarmee ook haar hoop op een eigen weg door het leven. Alleen thuis was voor haar idee nog veilig. Het was synoniem aan geborgenheid.

Het moge duidelijk zijn dat Marie voor zichzelf – en ergens terecht – geen gemakkelijk leven heeft gehad. Ze kon het gevoel dat een veelbelovende toekomst in het leven haar was ontnomen maar moeilijk van zich afzetten. Zo kan het leven voor een mens soms ongemeen hard zijn. Toch mogen we niet in mineur eindigen. Christenen zoals Marie hoeven dat ook niet te doen. Er is altijd gegronde én gegarandeerde hoop. Ook als we dat zelf maar moeilijk zien in het leven. De wereld is inderdaad onveilig. Je bent er niet of nauwelijks veilig en geborgen. Daarvoor zijn we aangewezen op een andere, een fundamenteel vernieuwde wereld. Een wereld die alleen de Here God geeft. En daarom eindigt het leven van Marie Zondervan niet in mineur maar in de majeur, want haar leven is nu veilig en geborgen bij Jezus Christus: gegarandeerd!

Ds. H.Z. Klink

Marker Koffie Speciaal: Phishing



Beste inwoners van Marken,

Na de zinvolle bijeenkomst in april over valpreventie, willen we u uitnodigen voor de volgende Marker Koffie Speciaal.

Onder het genot van een kopje koffie/thee en wat lekkers zullen twee medewerkers van de Regio Verzekeringen Marken iets komen vertellen over phishing.

Wanneer?

Maandag 27 mei 2024, van 13.30 - 15.00 uur

Waar?

Patmoskerk Marken

Graag opgeven bij Aaltje Zeeman 0299-601944



Protestantse gemeente
Marken



STICHTING
EILANDRAAD
MARKEN



Welzijn
WonenPlus
Voor elkaar

Uitnodiging aan alle gemeenteleden
Gemeentevergadering op 23 mei 2024
in de kerkzaal van de Patmoskerk
Aanvang 20.00 uur

Agenda

1. Opening
2. Verslag gemeentevergadering 7 december 2023
3. Kerkrentmeesters
 - Jaarrekening 2023
4. Diaconie
 - Jaarrekening 2023
 - Jaarverslag 2023
5. Zendings- en Evangelisatiecommissie
 - Financieel overzicht 2023
6. Presentatie principebesluit over de gebouwenkeuze
7. Rondvraag
8. Sluiting

NB

De stukken voor de vergadering zullen vanwege de omvang niet via het kerkblad worden verspreid. De stukken kunnen worden opgehaald na de dienst op 12 mei (Patmoskerk) en 19 mei (Patmoskerk). Ook zullen de stukken beschikbaar zijn op de website: www.protestantsmarken.nl.