

Protestants Marken



Jaargang 18 nummer: 20

verschijnt wekelijks

Zaterdag 18 mei 2024

Kerkdienst Zondag 19 mei 2024

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Patmoskerk

Eerste Pinksterdag

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Dirk Kes
Kosters	Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan
Kindernevendienst	Gréthe van Belzen
Eerste Collecte	In loophuis De Tweede Mijl Bankrekening NL76INGB0002538888 T.N.V. Z&E Comm PKN te Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Kerktaxi	Cees van Altena telefoon 0612720448

Maandag 20 mei 2024

Grote Kerk

Tweede Pinksterdag

10.00 uur	Ds. J.P. Ouwehand	Ilpendam
Organist	Hans Jütte	
Kosters	Jan Blijleven, Hein Zeeman en Jan Piet van Altena	
Eerste Collecte	Project Waterlandse Diaconieën Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Kerktaxi	Willy Klink	telefoon 0655620276

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	19	mei	Handelingen 2:1-13	Eerste Pinksterdag
Maandag	20	mei	Handelingen 2:14-24	Tweede Pinksterdag
Dinsdag	21	mei	Handelingen 2:25-36	
Woensdag	22	mei	Handelingen 2:37-47	
Donderdag	23	mei	Deuteronomium 4:41-5:5a	
Vrijdag	24	mei	Deuteronomium 5:5b-21	
Zaterdag	25	mei	Deuteronomium 5:22-33	

OVERDENKING

Let there be peace on earth and let it begin with me...

“Laat er vrede op aarde zijn en laat het bij mij beginnen, de vrede zoals die was bedoeld; met God als onze Vader, zijn wij allen broeders!

Laat mij wandelen met m'n broeder in perfecte harmonie.

Laat de vrede bij mij beginnen, laat dat moment nu zijn, met elke stap die ik maak, laat het mijn plechtige belofte zijn om elk moment aan te grijpen om te leven in vrede voor altijd!

Laat er vrede op aarde zijn en laat het bij mij beginnen!“

Zondag 5 mei, Bevrijdingsdag, mocht ons koor onder meer dit lied zingen in de kerkdienst op Marken, we zongen het in het engels en ik heb geprobeerd het zo goed mogelijk te vertalen... Soms heb je een lied dat iets met je doet, je aanspreekt en in je hoofd blijft door neurïen... wel, dit is zo'n lied! Toen ik het zelf voor het eerst hoorde dacht ik: eigenlijk zou dit lied in alle talen gezongen moeten worden, russisch, arabisch, frans, Duits, spaans, grieks, turks, noem maar op want dit gaat toch iedereen aan!

De mensen zijn zeker op zoek naar vrede, maar zoeken die vaak in allerlei wereldse oppervlakkige zaken en afleidingen, maar dergelijke vrede duurt maar kort en geeft maar tijdelijke voldoening. We merken ook steeds meer om ons heen dat de mens verhardt, korte lontjes heeft, egoïstisch is en weinig consideratie met de medemens heeft en dan is vaak de vrede ook ver te zoeken. Er wordt ook door sommige wereldleiders vaak vrede beloofd met beloften van gouden bergen, mooie beloften waar uiteindelijk niets van overblijft en de onvrede dus weer groeit...

Rond deze meidagen met de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag werden we er weer aan herinnerd in films en documentaires, de verschrikkingen van de oorlog(en); dat mag nooit meer gebeuren, zei men toen...

Maar het lijkt of men er niets van heeft geleerd want we zien helaas thans ook dat bij al die oorlogen die momenteel woeden, de vrede nog heel ver weg is...

Vrede is volgens het woordenboek:

een heilzame toestand van rust en harmonie en de afwezigheid van stoornis, twist of strijd.

Dat klinkt al heel vredig maar wij mogen ook de vrede kennen die God ons leerde en die wij mogen ontvangen door genade! Maar begint die vrede, de echte vrede, dan inderdaad bij onszelf?

Jawel, maar alleen als wij die vrede ook zoeken en vinden bij God!

God doet ons geen loze beloften maar gaf ons Zijn Zoon om de Weg te banen naar dat Land van Vrede! We mogen straks weer Pinksteren vieren, de uitstorting van de Heilige Geest, waarvan ons is beloofd dat die ons zal bijstaan in onze strijd in dit leven, totdat Hij wederkomt op de wolken.

In het derde couplet van Lied 414 (LvK) Wilt heden nu treden, komt de zin voor:

Uw vroomheid brengt de vijand tot verstoring!

Hier wordt 'vroomheid' bedoeld als moed of flinkheid maar dat krijg je als je vroom genoeg bent!

Zou dat dan ook de kracht zijn om die vrede, die echte vrede, terug te brengen?

Zou het dan ooit zo worden als in dat lied wordt gezongen en naar wordt verlangd?

Anneke Commandeur

Voorbede

1. Help ons elkaar te vergeven, elkaar te versterken en elkaar te dienen. Geef ons wijsheid en inzicht en leer ons om te begrijpen wat U wilt.
2. We bidden voor onze kerkenraad. Geef draagkracht in moeilijke keuzes die gemaakt moeten worden.
3. Geef alle zendingen de kracht om te helpen in woord en daad.
4. Leer ons de weg van de wijsheid en onze voeten op het rechte pad te zetten.
5. Zegen de kinderen en geef hun wijsheid en liefde voor de wereld waarin zij opgroeien.
6. Laat ons omzien naar de zieken, want één hand maakt de weg minder eenzaam en één stem maakt de dag minder stil.
7. Dank U voor alle bloemengeuren, dank U voor ieder klein geluk, dank U voor alle held're kleuren, dank U voor muziek.

Aagtje Commandeur-van Riel

KERKCOLLECTES**DIACONIE**

Door de Diaconie is in de periode 17 april t/m 14 mei 2024 ontvangen:

Datum collecte	Doel	Totaal	Collecte in Kerk	Op rekening	Collecte SKG QR code	Giften aan huis
12-mei	Evangelische Zending Brazilië	183,00	141,50	41,50		
9-mei	Leger des Heils	145,45	120,45	25,00		
5-mei	KiA Werelddiaconaat Oekraïne	320,95	236,95	84,00		
28-apr	Ronoylion	311,37	277,87	22,00	1,50	10,00
21-apr	Project Pakistan	436,60	206,10	219,00	1,50	10,00
14-apr	Nederlands Bijbel Genootschap	1,50			1,50	
	Diverse collectes	50,00		50,00		
	Gift	200,00		200,00		

ZENDING

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen en de Zending- en Evangelisatiecommissie

Collecte voor Inloophuis De Tweede Mijl op zondag 19 mei 2024

Komende zondag collecteert de Zending- en Evangelisatie Commissie voor De Tweede Mijl, een christelijk inloophuis voor dak- en thuislozen in Amsterdam.

De Tweede Mijl biedt op basis van christelijke naastenliefde hulp aan gemiddeld 125 bezoekers per dag. Deze bezoekers hebben veelal te maken met dak- en thuisloosheid, verslaving en vormen van psychische stoornis. Ook hebben zij vaak maatschappelijke opvang nodig. Drie keer per week staat de deur van het inloophuis in de Amsterdamse Jordaan voor deze groep mensen open. Ze kunnen bij De Tweede Mijl terecht voor eten, drinken, een luisterend oor en gezelligheid. Ook kunnen ze er douchen en hun vuile kleding inruilen voor schone kleding. Daarnaast worden er wekelijks momenten van bezinning georganiseerd: brengen van het Evangelie, geestelijke gesprekken en praktische hulp. De naam "De Tweede Mijl" verwijst naar een uitspraak van Jezus. Tijdens de Romeinse bezetting van Israël kon een Romeinse soldaat een willekeurige Jood op straat aanspreken en hem dwingen een mijl zijn bagage te dragen. Jezus zei tegen zijn volgelingen daarover: 'Als iemand u dwingt één mijl te gaan, ga er twee' (Mattheus 5:41). Jezus vraagt ons om meer te doen dan wat anderen van ons vragen.

Bij De Tweede Mijl wil men dak- en thuislozen meer bieden dan van hen verwacht wordt. In het inloophuis willen ze een tweede mijl lopen voor alle gasten. Door gastvrij en dienstbaar te zijn, wil men laten zien wie Jezus is.

Collecte van harte aanbevolen!

Diaconale Collecte 2^e Pinksterdag

Op 2^e Pinksterdag collecteren we weer voor het project van de Waterlandse Diaconieën:

het Elim-tehuis in Kalimantan (Indonesië). Zoals u inmiddels weet, is het project dit jaar voorgedragen door de Protestantse Gemeente van Zunderdorp via ds Rianne Noordzij.

Elim is een kindertehuis in Kalimantan waar ongeveer 50 kinderen worden opgevangen. Het zijn vooral kinderen die al heel jong hun ouders moesten missen. Weeskinderen dus. Maar een deel van de kinderen zijn ook zwerfkinderen waarvan de ouders niet voor hen kunnen zorgen. Momenteel zijn er 18 jongens en 32 meisjes variërend in de leeftijd van 4 tot 18 jaar in Elim. De kinderen worden begeleid door het echtpaar Isaac en Nonoi, dat ook in het kindertehuis woont, samen met enkele helpers. Isaac is op heel jonge leeftijd zelf als wees in het kindertehuis opgenomen en is dus ervaringsdeskundige. Het kindertehuis Elim geeft deze kinderen na vaak traumatische gebeurtenissen in hun leven een thuis. Dat doet ze door persoonlijke aandacht en liefdevolle zorg. Die aandacht en zorg bestaat o.a. uit huisvesting, voeding, kleding en medische zorg, maar ook uit onderwijs, zodat zij later kans hebben op een menswaardig leven. Het tehuis bestaat al 30 jaar en heeft dus al drie generaties jonge mensen een toekomst gegeven, waaronder aan Isaac.

Komend jaar zijn ze genoodzaakt veel geld uit te geven vanwege groot onderhoud, vooral aan lekke daken en houtrot als gevolg van het tropisch klimaat. Daarnaast moeten er 40 nieuwe matrassen en kussens, enkele kinderkasten, hangende ventilatoren en muziekinstrumenten komen.

Wij willen, samen met de andere Waterlandse Diaconieën, kindertehuis Elim dit jaar graag helpen bij de verwezenlijking hiervan.

Namens de diaconie,

Eef Visser

Vanuit de pastorie

Pinksteren

Hemelvaartsdag was de 40^e dag na Pasen. Inmiddels zijn we bijna 10 dagen verder. Zondag is het Pinksteren en dat is de 50^e dag na de opstanding van Jezus Christus. Met Pinksteren lezen we het verhaal over de komst van de Heilige Geest, over een groep van ongeveer 120 mensen. Sinds Jezus' hemelvaart wijdden zij zich aan gebed, Bijbellezen en 'het breken van het brood' oftewel: het vieren van het Avondmaal. Lucas, arts en reisgenoot van de apostel Paulus, schrijft over dat ene bijzondere Pinksterfeest, in zijn tweede boek, dat de naam Handelingen draagt. Dat boek gaat over de handelingen van de apostelen en het vertelt hoe Jezus' leerlingen getuigen worden van het Evangelie. Vanuit Jeruzalem, via Samaria tot aan de einde van de aarde. Tot op Marken... Zondag 19 mei 2024 vieren we dat Pinksterfeest in de Patmoskerk. We hopen weer veel mensen welkom te mogen heten. De kerkdienst begint om 10.00 uur en is natuurlijk ook via KerkTV te volgen.

Gesprek kerk en school.

Zo nu en dan is het belangrijk om stil te gaan staan en te kijken naar hoe we de dingen doen. Eén van die dingen is de jaarlijkse schooldienst die door de kinderen van Basisschool De Rietlanden wordt voorbereid. Zondag 17 maart hebben we zo'n schooldienst gehouden. Bij die schooldienst, en alle anderen die eraan vooraf gingen, willen we stilstaan. Volgende week dinsdag 21 mei 2024 gaan we met verschillende mensen uit het jeugdwerk van de kerk en met een aantal onderwijzers van de basisschool de schooldienst(en) evalueren. Ongetwijfeld komt ook de bredere vraag op tafel of wij elkaar kunnen helpen en op welke manier. We kijken uit naar een goed gesprek in een open en constructieve sfeer.

KerkDiner @30/05

Deze week geven we publiciteit via sociale media, waaronder het Instagram-kanaal van KerkCafé, aan het KerkDiner. Donderdag 30 mei 2024 om 19.00 uur staat in de Grote Kerk een lange gedekte tafel klaar om aan te schuiven. Alle twintigers, dertigers, veertigers (verdwaalde vijftigers ook) zijn welkom aan tafel. Het belooft niet alleen een mooie afsluiting te worden van een eerste serie avonden KerkCafé maar ook een mooie opmaat naar een nieuwe reeks avonden. Wie graag meedoet met het KerkDiner kan zich aanmelden. Kijk daarvoor op de bekende websites en onze kanalen op sociale media.



@KERKCAFE_MARKEN

Gemeenteavond 23 mei 2024

In de achterliggende weken heb ik al een aantal keer geschreven over de belangrijke gemeenteavond die dichterbij komt. Volgende week donderdag 23 mei 2024 is het zover. Dan presenteren de diakenen en kerkrentmeesters niet alleen hun jaarverslag maar wordt ook het voorgenomen besluit van de kerkenraad gepresenteerd. Welke van de twee varianten we verder willen gaan uitwerken om te komen tot één gebouw dat gebruikt wordt voor de zondagse vieringen en gemeente-zijn. We beginnen om 20.00 uur in de kerkzaal van de Patmoskerk. Koffie en thee staan klaar. Iedereen die als lid bij onze kerk betrokken is, is welkom!

Tenslotte

Achter verschillende voordeuren speelt er heel wat. Er zijn mensen ernstig ziek geworden met allerlei behandelingen tot gevolg. Om het over de onzekerheid nog maar niet te spreken die daarmee gepaard gaat. Anderen zijn opgenomen of opgenomen geweest. Weer anderen kampen met verdriet over een beminde van wie afscheid moest en moet worden genomen. Om over de soms bijtende leegte maar niet spreken die daarna beklijft. Laten we voor de mensen bidden, niet in vrome bewoordingen maar gewoon het leven van zo iemand bij de Here God onder de aandacht brengen. Bidden is niet alleen je verlangens bij God brengen maar nog veel meer samen met de Here God je leven leiden, met alles wat daarin op je weg komt. Goed... we ronden weer af met een gebruikelijke hartelijk groet namens alle bewoners van de pastorie.

Ds. Hubrecht Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 06 21564286

Uitnodiging aan alle gemeenteleden
Gemeentevergadering op 23 mei 2024
in de kerkzaal van de Patmoskerk
Aanvang 20.00 uur

Agenda

1. Opening
2. Verslag gemeentevergadering 7 december 2023
3. Kerkrentmeesters
 - Jaarrekening 2023
4. Diaconie
 - Jaarrekening 2023
 - Jaarverslag 2023
5. Zendings- en Evangelisatiecommissie
 - Financieel overzicht 2023
6. Presentatie principebesluit over de gebouwenkeuze
7. Rondvraag
8. Sluiting

NB

De stukken voor de vergadering zullen vanwege de omvang niet via het kerkblad worden verspreid. De stukken kunnen worden opgehaald na de dienst op 19 mei (Patmoskerk). Ook zullen de stukken beschikbaar zijn op de website: www.protestantsmarken.nl.

Liturgie zondag 19 mei 2024

De 50e dag na Pasen, Pinksteren, 'Spiritus Domini' (De Geest van de Heer n.a.v. Wijsheid 1 vers 7) om 10.00 uur in de Patmoskerk. Protestantse Gemeente Marken

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 87 vers 1, 2 en 4.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Bemoediging en groet.

Lied 687 'Wij leven van de wind' couplet 1, 2 en 3.

Leefregels.

Gebed om de heilige Geest met: Lied 147 'Heer, ik hoor van rijke zegen' couplet 1, 3 en 6 (ELB).

Lied voor de kinderen: 348 'Heer van uw Kerk' couplet 1.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Jeremia 31,31-35 (lector).

Antwoordpsalm: 67 vers 1 en 2.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Handelingen 2,1-13 (voorganger).

Halleluja-lied: 672 'Kom laat ons deze dag' couplet 1, 2 en 4.

Verkondiging.

Lied 150 'Ruis, o Godsstroom der genade' couplet 1 en 2 (ELB).

Gebeden en gaven

Toelichting op de doelen van de gaven door de diaken van dienst.

De inzameling van de gaven.

Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Zending en zegen

Slotlied: 675 'Geest van hierboven' couplet 1 en 2.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b)

liturgie voor de 2de Pinksterdag - Thema : Klein Pinksteren

Voorganger : ds. J.P. Ouweland

- Intochtslied: Lied 687: 1, 3
- Votum en Groet
- Lied Psalm 26: 1,5
- Gebed
- Schriftlezing Handelingen 2: 37-47
- Lied Lied 680: 4,5
- Schriftlezing: Johannes 20: 19-23
- Tekst: Johannes 20: 22
- Voor de preek: Ps. 87: 1, 2, 3
- Na de preek: Ps. 126: 1,2
- Dankgebed en voorbede
- Collecte
- Slotzang Lied 704: 1, 2, 3



Protestantse gemeente
Marken



appostel



Rekeningnummers

D: NL75 RBRB 0841 3778 47

K: NL69 INGB 0000 1609 62

t.n.v. Protestantse Gemeente Marken

Dankjewel

Hoe zeg je dankjewel tegen zoveel mensen die aan je denken,
in een voor ons zo spannende en onzekere tijd.

Het woord 'dankjewel' dekt dan ook bij lange na niet de lading.

Weet dat al jullie attenties en lieve woorden ons de moed en kracht geven om
alle nieuwe uitdagingen, waar we nog voor staan, aan te gaan.

Koos en Lobbetje Zwiers



Jouw handje in het mijne,
zo gaan we hand in hand.
Als zussen,
een ijzersterke band.
Ik ben al wat groter,
en jij nog zo klein.
Maar ik hoop dat wij voor altijd
elkaars beste vriendinnen zullen zijn.



HOERA,
ONZE DOCHTER IS GEBOREN!



ABBEY
JANINE

- 29 APRIL 2024 -

Wat zijn we gelukkig, wat zijn we blij!
Ons gezin voelt nog completer met jou erbij!

Dochter van Danny & Natasja Sier
Zusje van Lynn

REIGERSTRAAT 16 1131 LX VOLENDAM

BEZOEK?

Reigerstraat 16 1131 LX Volendam
Graag eerst even bellen:
Danny: 06-30570985
Natasja: 06-30737765



3502 GRAM



20:17 UUR



50 CM

40 jaar getrouwd

18-05-1984 – 18-05-2024



Piet & Marietje Boes

Van harte gefeliciteerd met jullie veertig jaar huwelijk!

Liefs,
De Kinderen en Kleinkinderen

*Samen geleerd
wat mens-zijn is,
een traan, een lach,
wat leven is.
Wat warmte is en tederheid,
wat vriendschap is
en zekerheid.*

1974

10 mei

2024

Lieve familie, buren, vrienden en bekenden,
heel hartelijk bedankt voor alle felicitaties, attenties en de vele kaarten
die wij mochten ontvangen voor ons 50 jarig huwelijksfeest.
Het maakte het afgelopen weekend onvergetelijk voor ons!

Neeltje en Cor



Wij willen iedereen ontzettend bedanken voor de vele kaarten met lieve berichtjes, bloemen, bezoeken, lieve troostende woorden die wij tijdens zijn ziekteperiode en na het overlijden van Ben hebben mogen ontvangen. Hartverwarmend.

Wij hebben Ben een mooi afscheid gegeven, zoals hij het zelf wilde.

Liefs Willy, Pascale & Sjoerd, Quireen & Luke

Verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van onze zus en tante

Marie Zondervan

Dankbaar zijn we dat zij tot het laatst, dankzij de goede zorgen van naaste familie en lieve Thuiszorg, in haar eigen omgeving kon blijven waar zij zich gelukkig voelde, dicht bij de natuur. Zij heeft op de eerste zonnestrallen van de lente, haar favoriete jaargetijde, gewacht en toen wist ze dat het goed was. Vertrouwend op haar geloof in het Koninkrijk van God waar men zich veilig en geborgen weet.

Graag willen wij iedereen bedanken die hartverwarmende belangstelling heeft getoond via mooie kaarten en berichtjes voor onze lieve Marie. Het heeft ons zeer ontroerd. Uw betrokkenheid troost ons zeer bij het verdriet.

Familie Zondervan



*Al heeft zij ons verlaten,
zij laat ons nooit alleen.
Wat wij in haar bezaten,
is altijd om ons heen.
Als zonlicht om de bloemen
een ieder goedgezind.
Teveel om op te noemen,
door iedereen bemind.*



*De Heer is mijn herder,
mij ontbreekt niets*

Tot ons grote verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw,
onze lieve memme, bessie en ouwe bessie

Trijntje Kaars - Uithuisje

9 november 1939

11 mei 2024

Hein Kaars

Pieter en Inge

Thomas en Nurulia

Giselle Olivia

Marlies en Bas

Walter en Conny

Jesse en Sam

Lotte en Simon

Tara en Matt

Jelle en Luutje Geertje

Olaf

Jan

Rob

De afscheidsdienst is op vrijdag 17 mei om 13.00 uur in de Patmoskerk,
Hoogkamplaan 1 op Marken. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de
Algemene Begraafplaats op Marken.

Voorafgaand aan de afscheidsdienst is er gelegenheid tot condoleren van
12.00 tot 12.45 uur in de Patmoskerk.

Na afloop nodigen wij u uit voor een kop koffie en/of een drankje in
dorpshuis Het Trefpunt, Kerkbuurt 90 op Marken.

Geen bloemen en geen bezoek aan huis.

Zuiderzeeweg 20, 1156 BV Marken



Lieve bessie Kaars

Waarom moest je ons verlaten
 We zouden zo graag nog één keer met je praten

We konden altijd alles tegen je vertellen
 Maar nu kunnen we je nooit meer bellen

We hebben zoveel mooie herinneringen, groot en klein
 Die zorgen voor een lach, naast het verdriet en de pijn

Zomaar uit het leven, tranen tekort voor dit verdriet
 Al zullen we je stem nooit meer horen, de herinneringen verlaten ons niet

Jan, Thomas & Lia, Rob, Jesse & Sam, Lotte & Simon, Tara & Matt, Marlies & Bas en Olaf

Lieve ouwe bessie Kaars

Ik stuur een kusje naar de hemel

Naar die sprankelende ster

Daar ben jij nu om over mij te waken

Ook al ben je heel ver weg

Je kleine meisje Giselle

Na een zorgzaam leven waarvan de laatste jaren fysiek moeilijk voor haar waren, hebben we afscheid moeten nemen van onze lieve schoonzus en peet.

Trijntje Uithuisje

We hebben bewondering voor hoe ze met haar ziekte is omgegaan.
 Wij wensen onze broer, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind liefde en kracht toe om het verlies te verwerken.

T. Zeeman Kaars
 J. Schipper Kaars
 en kinderen

Geniet van de kleine dingen
in het leven,
want eens dan besef je dat
de dierbaarste
herinneringen zijn.

Zaterdag 11 mei jl. ontvingen wij het bericht dat mijn zuster
en onze peet Trijntje is overleden.

Trijntje Kaars-Uithuisje

Wij wensen ome Hein, Pieter en Inge, Walter en Conny, Jelle en Luitje Geertje
en hun (klein)kinderen veel sterkte met dit verlies.

Klaas
Pieter en Geertje
Neeltje en Pieter
Cornelis en Patricia

Achter iedere traan van verdriet, schuilt een glimlach van herinnering

Plotseling hebben wij afscheid moeten nemen van onze Peet.

Wij wensen Ome Hein, Pieter en Inge, Walter en Conny, Jelle en Luitje Geertje,
kleinkinderen en achterkleinkind veel sterkte toe.

Maritje
Helga
Griet en Henk
Kinderen en kleinkinderen

Na afnemende gezondheid is overleden onze

Buurvrouw Trijntje

Wij wensen Hein, Pieter, Inge, Walter, Conny, Jelle, Luitje Geertje en kleinkinderen
veel sterkte met dit verlies.

Buren van de Zuiderzeeweg

Met verdriet hebben wij op 11 mei 2024 kennisgenomen van het overlijden van een waardig erelid van de Tennisclub Marken

Trijntje Kaars-Uithuisje

Trijn zat in het bestuur van de oprichting van de tennis en is daarna altijd als vrijwilliger actief geweest binnen onze vereniging. Voor al haar inzet is zij in 2003 benoemd tot erelid. Met het overlijden van Trijn verliezen wij een groot lid wie altijd klaar stond voor Tennisclub Marken. We zijn haar dan ook zeer erkentelijk voor al haar vrijwillige inzet en zullen haar missen.

Wij wensen Hein, kinderen, (achter)kleinkinderen en verdere familie, vrienden en bekenden heel veel sterkte toe.

Tennisclub Marken

Als een bloem, zo is het leven
't begin is teer en klein
De een die bloeit uitbundig
de ander geurt heel fijn.
Sommige bloemen blijven lang,
weer anderen blijven even.
Vraag niet bij welke bloem je hoort,
dat is't geheim van het leven.

Met verdriet hebben wij gehoord dat

Trijntje Kaars-Uithuisje op 11 mei jl. is overleden.

Wij zullen haar enthousiasme en hartelijkheid ontzettend missen.

Wij wensen Hein, kinderen en (achter)kleinkinderen veel sterkte toe.

De kantinecommissie TC Marken,

Trijntje, Adrie, Geertje en Jolanda

Herinnering aan Trijntje

Onze captain en tennismaatje van het eerste uur
Lopen deed ze niet, maar pakte toch alle ballen
Eindeloos kletsen, tranen van het lachen
Sociale vrouw met een groot hart
Het was een feest om met jou te tennissen
Nu voor altijd in onze gedachten

De dames van de dinsdagochtendploeg

Een goede buur is beter dan een verre vriend.

Trijntje, dit heb jij in je leven bewezen aan ons,
altijd konden we bij jou terecht voor een praatje en advies.
En zoals je zelf aangaf, wilde je er altijd bij betrokken worden.
Deze momenten gaan wij missen. Dag buurvrouw Trijntje, rust zacht.

Onze gedachten gaan uit naar Hein en de naaste familie voor wie
dit verlies een groot gemis zal zijn. Wij wensen Hein, kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkind veel sterkte in deze moeilijke tijd.

De barbecue burens.



Jullie verdriet, wij kunnen het begrijpen
Jullie verslagenheid, wij voelen het aan
Wat wij met woorden daarom proberen uit te leggen
Is dat wij als vrienden jullie bij zullen staan

Verdrietig hebben wij kennis genomen van het overlijden van

Trijntje Kaars – Uithuisje

Moeder van onze vriend Jelle

Wij wensen Hein, kinderen, (achter)kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte toe.

Piet en Maritje, Jack en Lydia, Ronald en Anouk, Jurie en Mireille, Cornelis en Anja,
Jan Cornelis en Esther, Sander en Rosina, Sylvia, Dirk en Nanda, Daniëlle, Jacob en Astrid.