

Protestants Marken



Jaargang 18 nummer: 25

verschijnt wekelijks

Zaterdag 22 juni 2024

Kerkdienst Zondag 23 juni 2024

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Patmoskerk

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Dirk Kes
Kosters	Freek Visser en Piet Boes
Kindernevendienst	Gréthe van Belzen
Eerste Collecte	Kerk in Actie Werelddiaconaat Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Kerktaxi	Cees van Altena telefoon 0612720448

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	23	juni	Marcus 4:35-41
Maandag	24	juni	Psalm 85
Dinsdag	25	juni	Handelingen 8:1b-13
Woensdag	26	juni	Handelingen 8:14-25
Donderdag	27	juni	Handelingen 8:26-40
Vrijdag	28	juni	Psalm 30
Zaterdag	29	juni	Marcus 5:1-20

Voorbede

1. We bidden voor onze Protestantse Gemeente op Marken en voor allen die er leiding aan geven. Geef hun wijsheid en goede moed. En help ons als gemeente, hen te dragen met goede woorden.
2. Zegen alle hulpverlening van het werelddiaconaat. Geef dat onze diakenen genoeg hebben om uit te delen naar behoefte.
3. We bidden voor de relatie tussen de staat Israël en het Palestijnse volk. Doorbreek de spiraal van haat en vergelding en de onwil om vrede te sluiten met elkaar.
4. Laat ons als het water zijn, de bron van alle leven, dat alle mensen samenbrengt, om samen, overal vandaan, het lief en leed te delen.
5. *Laat ons als het water zijn, dat alle boten draagt, vol mensen en hun lasten, om voor hen allemaal, hun lasten te verlichten.*
6. We bidden voor hen die rouw en verdriet dragen, die met pijn en gemis door het leven gaan.
7. Leer ons de weg van de wijsheid om onze voeten op het rechte pad te zetten.

Aagtje Commandeur-van Riel

"De Tabernakel".

Waarom zou je zoveel aandacht besteden aan een tent? Een tent die 3500 jaar geleden gemaakt werd, en die al lang niet meer bestaat. Een tent met een onaantrekkelijk grauw dak en omgeven door een grote witte omheining. Bepaald niet uitnodigend. Je mocht er als gewoon mens trouwens niet eens binnengaan.

Waarom dan zoveel aandacht? Omdat die tent gedurende tientallen jaren de woonplaats is geweest van God Zelf. Voordien had God Zich aan Mozes getoond op de top van de Sinaï in een wolk. Toen de tent gereed was, daalde de wolkkolom van de Sinaï neer en bleef rusten op de tent, de tabernakel. En de wolk bedekte de tent der samenkomst en de heerlijkheid des Heren vervulde de tabernakel. Daarom kondigde God de bouw van de tabernakel aan met deze woorden: **"En zij zullen Mij een heiligdom maken en Ik zal in hun midden wonen". De tabernakel was belangrijk, omdat deze Gods woning was.**

Maar waarom zou je daar nu nog zoveel aandacht aan besteden? Wat hebben moderne mensen aan een niet meer bestaande tent, die 3500 jaar geleden gebouwd werd? Zeker is in elk geval dat 1900 jaar geleden de mensen er nog wel wat aan hadden. In het N.T de Hebreënbrief, gaat het in 13 hoofdstukken over de tabernakel. En de schrijver zegt dat het een teken was voor de tegenwoordige tijd. Dus ook voor deze tegenwoordige tijd.

Daarom kan de tabernakel voor ons tot een enorme zegen zijn. Een zegen, omdat deze ons vertelt dat God wil wonen bij de mensen, omdat deze een afbeelding van het hemelse is en omdat deze ons de weg kan wijzen tot God.

In het begin van de Bijbel als Jakob de hemel geopend ziet zegt hij: **"Hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet anders dan een huis Gods, dit is de poort des hemels"**. Zo is de tabernakel een huis Gods, maar ook de poort des hemels. Hij wijst ons de toegang tot God.

De tabernakel wijst ons de weg naar een intieme omgang met God. God toont ons in de tabernakel hoe ons geestelijk leven is. Hij laat ons daardoor zien of we binnen of buiten zijn, of we misschien ergens bij het brandofferaltaar of het wasvat zijn blijven steken en of we misschien niet verder zijn gekomen dan de voorhof. Kortom, God verlangt ernaar om ons via de tabernakel te tonen waar we staan en in ons een verlangen te wekken om verder te gaan, opdat we nader tot God komen.

Uit: *"de Tabernakel"* van Henk Binnendijk. Ingezonden door: Pieter de Jong.

KERKCOLLECTES en GIFTEN**KERK**

Ten behoeve van de Kerk is ontvangen in mei:

Datum	Collecte Contant	Collecte rekening	Collecte SKG QR Code	Vreemdeling bussenSKG QR code	Vreemdeling bussen contant	Giften op huis bezoek	Giften op rekening	Totaal
5-5-2024	176,65	23,00	1,50	3,00			200,00	404,15
9-5-2024	73,20	15,00	1,50					89,70
12-5-2024	124,85	30,50	2,50	12,00				169,85
19-5-2024	192,10	23,00	1,50	2,50			100,00	319,10
20-5-2024	61,00	8,00	1,50	20,00	196,32		5,00	291,82
26-5-2024	119,80	23,00	1,50					144,30

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank*

DIACONIE

Door de Diaconie is in de periode 12 t/m 18 juni 2024 ontvangen:

Datum collecte	Doel	Totaal	Collecte in Kerk	Op rekening	Collecte SKG QR code	Giften aan huis
16-jun	Nederlandse Bijbelvereniging	162,85	138,85	24,00		
2-jun	Kerk TV, nagekomen	1,50			1,50	
20-mei	Elim tehuis, nagekomen	1,50			1,50	

ZENDING

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen en de Zending- en Evangelisatiecommissie.

Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 23 juni

Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren uit dat land werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de slag te gaan. Eén op de 4 mensen in Libanon is namelijk Syrisch vluchteling. Kerk in Actie ondersteunt medische trainingen voor Libanezen en Syrische vluchtelingen. Na hun diplomering kunnen ze vrijwel direct aan het werk als thuiszorgmedewerker en ook beter zorg verlenen aan hun eigen oudere familieleden en burens. Dat biedt hoop voor de toekomst! Via het programma Werelddiaconaat helpt Kerk in Actie dus Libanezen en Syrische vluchtelingen op weg naar een baan en meer bestaanszekerheid.

Met de collecte van komende zondag wil onze diaconie Kerk in Actie daarbij helpen.

Van harte aanbevolen!!

Namens de diaconie,

Eef Visser

Vanuit de pastorie

Tentdienst Marker Haven Feesten

Over twee weken is het zover. Dan is de Marker haven weer het middelpunt van de havenfeesten. Het thema is dit jaar 'Echt Hollands' met optredens van verschillende artiesten van eigen bodem.

Zondagochtend 30 juni 2024 is de tent ook het decor van de zogenaamde tentdienst. Deze kerkdienst zal een andere invulling krijgen dan we tot nu toe gewoon waren. We beginnen wat meer informeel met de 'Voor Anker Band' die twee bekende liederen speelt. Tegen de klok van 10.30 uur beginnen we met een welkom. Er staan mooie liederen op het programma en er is een korte overweging met als thema 'Heb je even voor Mij?'. Iedereen begrijpt dat we daarmee aansluiten bij het optreden van Frans Bauer, later die zondag. Tegen het einde van de tentdienst is er gelegenheid om een bedrag te doneren voor de KNRM in verband met hun 200-jarig jubileum. We kijken uit naar een goede en mooie laagdrempelige kerkdienst

KerkOpen – een nieuw initiatief

We willen als Protestantse Gemeente jongere mensen de gelegenheid bieden om naast de zondagse kerkdiensten ook doordeweeks met geloof bezig te zijn. Dit is een belangrijke beweging in ons nieuwe beleid.

In de Taakgroep Middengeneratie leeft al langer het idee om de Grote Kerk doordeweeks op woensdagavond open te zetten, zodat je even aan de hectiek van het leven kunt ontsnappen door je gedachten de vrije loop te laten. Daar heb je een moment van rust voor nodig en dat willen we graag bieden. Elke woensdag in de maand juli is vanaf 19.30 uur de KerkOpen. Er is tijd voor stilte, voor een goed gesprek – eventueel met mij (uiteraard niet tijdens mijn vakantie) – en tegen het einde is er ruimte voor muziek. We sluiten rond 21.00 uur de deuren, na een moment waarin een lied, een gedicht of een tekst met elkaar kan worden gedeeld en gebeden – voor wie dat wil. Weet je welkom!

Doopdienst zondag 7 juli

Enige tijd geleden werd ik gebeld door Natasja de Waart uit Volendam. Zij en haar man Danny Sier zijn sinds een aantal weken opnieuw dankbare ouders geworden van een tweede dochter. Graag willen zij ook hun tweede kind laten dopen en daar zijn wij erg blij mee. Zondag 7 juli 2024 zal Abbey Janine Sier worden gedoopt. We kijken uit naar een mooie en vreugdevolle kerkdienst die om 10.00 uur begint in de Grote Kerk. Komt allen!

Jaargesprek predikant en kerkenraad

Het is weer zomer. Al merk je daar buiten wat minder van dan voorgaande jaren. Een goede tijd om met elkaar terug te kijken op de achterliggende maanden. Hoe gaat het in onze Protestantse Gemeente op Marken en in het kerkenwerk? Wat ging er goed en waar zit groeiruimte? Zulke vragen, en nog meer, komen aan bod in het zogenaamde jaargesprek met de predikant. Vorige week woensdag 12 juni zaten we met een klein groepje kerkenraadsleden bij elkaar om daarover te praten. Het was een goed gesprek.

Vervanging zomervakanties

Nu we het toch over de zomer hebben: het betekent ook dat de zomervakantie in aantocht is. Vanaf 19 juli 2024 is het voor 'de drie van de pastorie' zover. Het idee is om dan te vertrekken naar Frankrijk met voorlopig als eindbestemming: de Franse Pyreneeën. Waar de weg daarna heen leidt, bekijken we tegen die tijd. Mijn vakantie duurt in elk geval tot en met zondag 18 augustus 2024. In die tijd zijn Kees Kersbergen uit Ede en dominee J.P. (Jan) Ouwehand van de Hervormde gemeente te Ilpendam-Watergang mijn vervangers. Zij kunnen dan pastorale zorg bieden in geval van een crisissituatie, bijvoorbeeld rondom overlijden.

Voordat ik daadwerkelijk op vakantie ga, herhaal ik dit bericht nog een keer. Het contact loopt altijd via onze scriba (secretaris) Aagje van Riel. In de tussentijd ben ik vanaf deze week vervanger voor dominee Ouwehand tot hij op 18 juli 2024 weer op zijn post terug is.

Tenslotte

Achter veel voordeuren speelt er het nodige. Jongeren die worstelen met tegenslagen en teleurstellingen. Relatief jonge mensen die heel ernstig ziek zijn. Ouderen die na een aantal decennia intensief samenleven alleen verder moeten. Voor wie het leven nooit meer wordt wat het ooit is geweest. Om over mensen met dementie nog maar niet te spreken. En wat dat met je doet als het je geliefde treft. Vooruitgeschoven rouw. Laten we elkaar niet vergeten. Begrip hebben voor de complexiteit van sommige situaties. En vooral: breng deze mensen onder de aandacht bij de Here God!

We ronden af. Uiteraard met de gebruikelijke hartelijke groet. Ook namens de andere bewoners van de pastorie.

Ds. Hubrecht Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 06 21564286

Liturgie zondag 23 juni 2024

De 1e zondag van de zomer, om 10.00 uur in de Patmoskerk.
Protestantse Gemeente te Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspalm: 68 vers 7 en 11.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Bemoediging en groet.

Lied 213 'Morgenglans der eeuwigheid' couplet 1 en 2.

Verootmoedigingsgebed en genadeverkondiging.

Lied 213 couplet 3 en 4.

Regels ten leven.

Lied 213 couplet 5.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Lied voor de kinderen: 348 'Heer van uw Kerk' couplet 1.

**Rekeningnummers**

D: NL75 RBRB 0841 3778 47

K: NL69 INGB 0000 1609 62

t.n.v. Protestantse Gemeente Marken

De heilige Schrift

Lezing uit de Bijbel: Exodus 10,27-11,10 (lector).

Antwoordpsalm: 96 vers 1, 2 en 6.

Verkondiging: 'De grote ontmaskering – En wat dat brengt' n.a.v. Exodus 11,8.

Lied 755 'Toch overwint eens de genade' couplet 1 en 2.

Gebeden en gaven

Toelichting op de doelen van de gaven door de diaken van dienst.

De inzameling van de gaven.

Bericht van overlijden.

Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Zending en zegen

Slotlied: 865 'Kom nu met zang van zoete tonen' couplet 1 en 2.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

TENTDIENST 2024 – andere opzet – andere aanvangstijd

De jaarlijkse tentdienst voor 2024 vindt plaats op **zondag 30 juni om 10:30 uur**, uiteraard in de tent op de haven. Voorganger is, net als vorig jaar, onze eigen dominee H.Z. Klink.



Het thema van dit jaar is "Heb je even voor mij".

Door middel van zang, muziek en een verhaal wordt het thema verder geduid. Een muzikale bijdrage zal onder andere door de Marker "Voor Anker" band worden geleverd.

Zij nemen ook de begeleiding van de gemeentezang voor hun rekening.

In de dienst wordt er eenmaal gecollecteerd.

Omdat dit jaar de KNRM 200 jaar bestaat, zal de collecte ten goede komen aan de KNRM, bestemd voor de voortzetting van het werk van deze moedige mensen.



Het karakter en de duur van de dienst is anders dan voorgaande edities en daarmee hopen we meer toegankelijkheid te bieden en voor verbinding te zorgen.

Iedereen is van harte welkom om deze tentdienst bij te wonen.

Zijn ziekte heeft hij stil aanvaard

vanaf de allereerste dag

Ondanks angst en ondanks pijn

was er telkens weer zijn lach

Verdrietig hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze zwager

Foeke Aarts

Wij wensen Janny en familie sterkte met dit verlies.

Familie Roos



*In Uw hand leg ik mijn geest,
Heer, trouwe God, U verlost mij.*

Met een hart vol verdriet, maar dankbaar voor alle liefde die wij van hem mochten ontvangen, geven wij u kennis van het toch nog snelle overlijden van onze vader, schoonvader en opa bap

Pieter Moenis

17 maart 1945

16 juni 2024

Janny, in liefdevolle herinnering

Nathanja en Erwin

Daniël en Kim

Sem

Liene

Myrthe

De afscheidsdienst vindt plaats op zaterdag 22 juni om 13.00 uur in de Patmoskerk, Hoogkamplaan 1 op Marken. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats op Marken.

Voorafgaand aan de afscheidsdienst is er gelegenheid tot condoleren van 12.00 tot 12.45 uur.

Correspondentieadres: Buurterstraat 33, 1156 AP Marken

Tot het einde aan toe zal mijn hart zingen
Tot het einde toe.

Na een kort ziekbed is overleden onze broer en zwager

PIETER MOENIS

17-03-1945 _ 16-06-2024

Cees en Sijtje
Jurriaan en Janny†
Neeltje
Jacob en Karin
Paulien
Elbert en Aaltje

Marken 2024

Op vaderdag is onze zwager en oom

Pieter Moenis

thuisgehaald door zijn hemelse Vader.

Wij wensen Nathanja, Erwin, Daniël, Kim en de kinderen veel sterkte toe
in het verwerken van dit verlies.

Piet en Ria Kaars, Gerdien en Cor Teerhuis, Janny en Siem Stapel

Op een bankje in de hemel zitten zij
 samen zij aan zij, als engelen weer
 samen, hun leven was voorbij.
 Heel even was er een scheiding met
 veel pijn in het hart, maar in de hemel
 weer bij elkaar, niet meer ieder apart.
 De handen in een gestrengeld, een
 zachte diepe zucht, zo zitten zij
 samen, op dat bankje in de lucht.

Verdrietig hebben wij kennis genomen van het overlijden van

Pieter Moenis

Vader van onze vriendin Nathanja

Wij wensen Nathanja en Erwin & Daniel, Kim en de kinderen heel veel sterkte toe.

Jochem en Monique, Sharissa, Danisha en Jamida

Jasper en Tamarah, Lotte

Marieke, Demi en Jesse

Jezus zegt:

Komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijn
 en ik zal u rust geven.

Na een moeilijke strijd, is toch nog onverwachts
 overleden onze oude buurman

Pieter Moenis

Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen
 veel sterkte toe

Buren van de
 Gouwzeestraat
 en de
 Minneweg

Cantate Domino = Zing voor de Heer

Dat was wat Pieter Moenis heel graag deed en met een mooie tenor stem.
Sinds zondagavond zwijgt die stem.

We waren kort geleden nog bezig met de voorbereidingen voor het jubileum van Marcantat en dan opeens is hij niet meer in ons midden maar opgenomen in het ziekenhuis.

En wij begrepen dat het ernstig was.

Piet was sinds 1966 lid van ons koor en heeft altijd de tenor partij gezongen.

Maar naast het zingen was hij bestuurslid en muziek commissaris.

Hij heeft met het koor, door de jaren, veel ups en downs meegemaakt.

Maar ook altijd weer was en is het de muziek die ons bindt.

Nu zal zijn stoel leeg blijven. Wij zullen nog vaak aan hem denken.

Namens bestuur en koorleden

Sijtje Stoker

Voorzitter CGK Marcantat

Geniet van het leven!

Onze vaste tafelenoot zal niet meer in ons midden zijn. Wij moeten afscheid nemen van

Pieter Moenis

en zullen hem gaan missen!

Wij wensen Nathanja en Erwin, Daniël en Kim, de kleinkinderen, familie en vrienden heel veel kracht en sterkte toe in deze moeilijke tijd.

De "aanschuif" ploeg van De Taanketel

*Het laatste beetje is nu op,
veel was er te verduren.
Het kaarsje is nu opgebrand,
gedoofd zijn alle vuren.*

Zondagavond kregen wij het bericht dat

Pieter Moenis

de vader van Nathanja is overleden.

Wij wensen Nathanja en Erwin, Daniel, Kim, Sem, Liene en Myrthe heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Namens het hele team van Brasserie de Taanketel.

*Papa's sterven niet
Ze leven verder in wie blijft
In woorden en gedachten
In verhalen, gevoel en tederheid*

*Papa's sterven niet
Ze blijven altijd in de buurt
Je ziet hem in de spiegel
En in een stukje van jezelf*

Onze lieve vriendin heeft afscheid moeten nemen van haar vader

Pieter Moenis

Wij willen Nathanja & Erwin, Daniel, Kim, Sem, Liene & Myrthe veel sterkte toewensen met het verlies van hun lieve pap en opa

Marcella & Jaap
Natasja & Jeroen
Ingrid & Martin
Saskia & Eric
Angela & Michael
en kinderen

Marker Koffie Speciaal: De wijkagent



Beste Markers,

Wij nodigen u graag opnieuw uit voor de "Marker Koffie Speciaal".
Onder het genot van een kopje koffie/thee en wat lekkers zullen dit keer de wijkagenten u het één en ander vertellen over hun werkzaamheden.
(De bijeenkomst over mantelzorg wordt een maandje opgeschoven.)

Wanneer?

Maandag 24-06-2024,
13.30 – 15.00 uur

Waar?

Patmoskerk, Marken



Protestantse gemeente
Marken



EILANDRAAD MARKEN



Welzijn
WonenPlus
Voor elkaar