

# Protestants Marken



Jaargang 18 nummer: 26

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 29 juni 2024

## **Kerkdienst Zondag 30 juni 2024**

### **Marker Havenfeesten Kerkdienst.**

#### **In de Tent aan de Haven**

#### **Live te ontvangen via omroep PIM**

10.30 uur	Ds. H.Z. Klink
Muziek	Marker voor Anker Band
Muzikaal duo	Lydia Kes en Nick Springer
Kindernevendienst	Geen
Collecte	K.N.R.M Reddingstation Marken
	Bankrekening NL75RBRB0841377847
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Kerktaxi	Koos Zwiers    telefoon    0610759951

### Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	30	juni	Marcus 5:21-43
Maandag	1	juli	Psalm 88
Dinsdag	2	juli	Handelingen 9:1-19a
Woensdag	3	juli	Handelingen 9:19b-31
Donderdag	4	juli	Romeinen 14:1-12
Vrijdag	5	juli	Romeinen 14:13-23
Zaterdag	6	juli	Psalm 28

### Voorbede

1. We bidden voor moed en veerkracht voor de helden van de KNRM, als zij te maken hebben met de gevaren van de zee.
2. Maak ons allen helden, om als redder in nood onze medemens te helpen als op levenszee de stormwind loeit.
3. Laat ons als het water zijn, dat alle boten draagt, vol mensen en hun lasten, om voor hen allemaal, hun lasten te verlichten.
4. Voor allen die zorgen hebben om hun gezondheid. Geef hun kracht om zorgen en pijn te verzachten.
5. Zegen de verantwoordelijke politici van ons land. Dat zij hun ambt uitoefenen in wijsheid, goedheid en rechtvaardigheid.
6. We bidden voor de relatie tussen de staat Israël en het Palestijnse volk. Doorbreek de spiraal van haat en vergelding en de onwil om vrede te sluiten met elkaar.
7. Laat ons dankbaar zijn voor Uw woorden; wie vraagt ontvangt, wie zoekt zal vinden en voor wie klopt zal worden opgedaan.

Aagtje Commandeur-van Riel

## Gods trouw

*'De Heere is goed. Zijn liefde duurt eeuwig. Zijn trouw van geslacht op geslacht'* (Ps. 100:5). Wij mogen weten dat Gods trouw niet alleen vandaag voor ons is, maar dat zijn trouw eeuwigdurend is: Hij heeft zijn trouw bewezen door de geschiedenis van de Bijbel heen. Hij heeft Zijn trouw bewezen in de generaties voor ons en Hij zal Zijn trouw bewijzen aan de generaties die na ons zullen komen. God bewijst Zijn trouw door te doen wat Hij beloofd heeft.

## God is onveranderlijk in een wereld die verandert

*'Hij is een Rots, Hij staat voor recht; alles wat Hij doet is volmaakt. Trouw is God, rechtvaardig en zuiver, in Hem is geen spoor van kwaad'* (Deut. 32:4). Deze tekst is onderdeel van een lied dat God aan Mozes gaf om het Israëlitische volk te onderwijzen, zodat ze zouden leren de Heere lief te hebben en te gehoorzamen. Dit vers spreekt van de onveranderlijkheid van God in een veranderende wereld en Zijn betrouwbaarheid in een veeleisende wereld. God is onveranderlijk in een wereld die continu verandert. Soms hebben wij het idee dat de wereld verandert, maar dat is van alle tijden en alle generaties. Dwars door die veranderende en veeleisende wereld heen is God trouw en blijft hij dezelfde. Dat betekent niet dat Hij Zijn trouw bewijst door ons een fijn leven te laten leiden, maar dit betekent dat God zijn trouw bewijst door ons te dragen door alle moeilijkheden en door alle vreugdevolle periodes van ons leven heen.

## God draagt ons in alle fasen van ons leven

God kent ons al vanaf het moment dat we als baby in de moederschoot lagen. Hij zag onze onbezorgde jaren waarin we vol vreugde de wereld ontdekten als kleine kinderen. Op dat moment droeg Hij ons en was Hij bij ons. Maar nu de onbezorgde kinderjaren voorbij zijn en plaats hebben gemaakt voor moeilijkheden die op ons pad kunnen komen, kent Hij ons als volwassen mensen. Welke thema's dat zijn, zal voor iedereen verschillen en ze zullen mogelijk ook weer veranderen naarmate we ouder worden. God wil ons dragen vanaf ons eerste begin tot ons laatste einde. Hij wil met zijn goedheid en trouw naast ons lopen in alle fasen van ons leven, zolang wij Hem daarvoor de kans geven. *'God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer'* (1 Kor. 1:9).

Pieter C. Springer

Opwekking 708 "Hoe groot is uw trouw, O Heer".

Kom, zing voor de Heer,  
die eeuwig regeert,  
die nooit veranderen zal.  
Onfeilbaar eerlijk,  
onpeilbaar goed;  
Zijn Woord houdt eeuwig stand.  
Ja, uw Woord houdt eeuwig stand

Alles verandert,  
maar U blijft gelijk;  
uw koninkrijk kent geen eind.  
En wat U beloofd hebt,  
dat zult U ook doen;  
Uw trouw is voor altijd.  
Wij vertrouwen U altijd.

**KERKCOLLECTES****DIACONIE**

Door de Diaconie is in de periode 19 t/m 25 juni 2024 ontvangen:

Diaconie						
Datum collecte	Doel	Totaal	Collecte in Kerk	Op rekening	Collecte SKG QR code	Giften aan huis
23-jun	KiA Werelddiaconaat	<b>233,10</b>	214,10	19,00		

**ZENDING**

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

*Hartelijk dank, namens het College van Diakenen en de Zending- en Evangelisatiecommissie.*

**Collecte TENTDIENST 30 juni**

Deze zondag collecteren we in de Tentdienst voor de KNRM en dan met name voor het Reddingstation op Marken.

Marken is omgeven door water en we kennen allemaal de gevaren en krachten van het water.

We zingen vaak ons Marker volkslied: "Klein is het plekje te midden der zee", en ook de zin: "erfdeel der vaderen door strijd en gevaar", vervolgens de laatste zin: "dat dan de Here ons veilig bewaar".

De mannen en vrouwen van de KNRM zetten zich in bij nacht en ontij, om de levens van mens en dier te redden op zee, met gevaar voor eigen leven. Het is geen pretje om in de meest barre omstandigheden je eigen gezin achter te laten om andere mensen te redden van een verdrinkingsdood. Maar ze doen het wel!! En ze houden altijd in hun achterhoofd dat ze nooit alleen in de reddingsboot zijn, want ze weten dat ook Jezus mee aan boord gaat, ook al spreken zij dat nooit uit!

Het geld gaat niet naar de mannen en vrouwen, maar alle gaven en donaties worden besteed aan materieel en onderhoud van de reddingsboten op Marken om altijd paraat te staan om uit te varen. Wij willen deze collecte ook een cadeau aan de KNRM laten zijn, omdat de landelijke KNRM **200 jaar** bestaat dit jaar. Over de geschiedenis werd op Reddingsbootdag op elk station een historisch informatiebord onthuld. Zo ook op Marken. Daarop is oa te lezen dat het reddingsstation op Marken in 1987 werd opgericht en dat met gemiddeld 100 reddingen per jaar dus zo'n 3700 reddingen door de jaren heen hebben plaatsgevonden.

De KNMR werkt al 200 jaar zonder steun van de overheid en moet het dus van donateurs, nalatenschappen en giften hebben. Graag willen wij in dit jubileumjaar van de KNMR onze collecte van de Tentdienst aan dit reddingswerk besteden.

Namens de diaconie,

Eef Visser

**RECTIFICATIE**

Tijdens de kerkdienst van zondag 23 juni jongstleden is bij de mededelingen voorafgaand aan de dienst een fout gemaakt.

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar de heer O.Zondervan Kets 5

Er zijn inmiddels excuses gemaakt naar de betrokken familie.

## Tentdienst zondag 30 juni 2024

om 10.30 uur in de tent op de haven tijdens de Marker Havenfeesten met het jaarthema 'Echt Hollands'.

Vooraf luisteren we naar 'De rivier' en 'Heer uw licht en uw liefde schijnen'.



Begin van de dienst met Lied 218 'Samen in de naam van Jezus' couplet 1 en 2 (ELB).



Welkom met daarna bemoediging en groet.

Een gezongen gebed met Lied 488 'Heer ik kom tot U' (Opwekking).



Een Bijbels verhaal bij het thema: 'Heb je even voor Mij?'



'Ken je mij' van Trijntje Oosterhuis gezongen door Lydia Kes.

Moment van stilte en bezinning.

**Rekeningnummer**

D: NL75 RBRB 0841 3778 47

t.n.v. Protestantse Gemeente Marken

Donaties voor 200 jaar KNRM terwijl we luisteren naar 'Wat als de Storm komt' het nieuwe jubileumlied van de KNRM van Stef Bos & FLEUR.

**Muzikanten 'Voor Anker Band'**

Jaap Schipper

Wolmet van Riel

Aagtje van Riel

Cees Zeeman

Henk Zeeman

Klaas C. Zeeman

Judith Zondervan

Sijmon Zondervan

Bidden voor anderen gevolgd door het Onze Vader (gezongen).

Slotlied 634 'U zij de glorie' couplet 1 en 2 (NLB).

Zegen.

**Muzikaal duo**

Lydia Kes

Nick Springer

Na afloop luisteren we naar 'Groot is uw trouw, o Heer'.

*Herinnering aan*

## **Pieter Moenis**

*overleden op 16 juni 2024 in de leeftijd van 79 jaar*

Een verdienstelijk lasser was hij. Iemand met veel kennis en ervaring. Hij had zichzelf voorzien van allerlei diploma's en certificaten. Als één van de weinigen mocht hij fotolassen: verbindingen leggen waaraan eisen gesteld konden worden. Pieter was niet alleen maar een verdienstelijk lasser aan schepen en later staalconstructies. In een nog andere betekenis was hij een verdienstelijk 'lasser'. Een lasser legt verbindingen. Er was één verbinding die in zijn leven de meest belangrijk was. En dat was de verbinding met de Here God.

Een verbinding die ontstaan was doordat hij in de gezinswereld van Cees Kaars en Geertje Visser binnentrad. Daar leerde hij een andere leven kennen. In allerlei opzichten. Allereerst een wereld waarin geloof en liefde met elkaar in verbinding stonden. De warmte in het gezin van Gaartje Pieterse – zoals zijn latere schoonmoeder bekend stond – en de levendigheid van haar geloof in en leven met de Here God. Het is voor Pieter van grote betekenis geworden. De 'belangrijkste las' kun je wel zeggen.

Het is één van de belangrijke factoren geweest die Pieter in staat stelden om in zijn bestaan een aantal dingen anders te doen. Met liefde voedde hij samen met Janny de kinderen op. Ze konden op onvoorwaardelijke liefde rekenen. Het zorgde voor een warme band waarvan hij zelfs zijn nichtjes wilde laten meeprofiteren.

Toch betekende het niet dat er op de belangrijkste las in zijn leven – zijn verbinding met de Here God – geen spanning kwam te staan. Integendeel. Al op vrij jonge leeftijd werd hij geconfronteerd met enorme tegenslagen en verdrietige gebeurtenissen. Zo onderging hij op jonge leeftijd een open hart operatie en werd Janny al vroeg ernstig ziek – amper 50 jaar oud. Zijn levenslot was niet zo maakbaar als hij zou willen. Toch bleef de verbinding met het geloof en de Here God overeind. Omdat zijn lot in Gods handen lag. En daar lazen we over in de Patmoskerk. Die prachtig strofe uit Psalm 16 'U houdt mijn lot in handen'. Dat was Pieters bezit. De Heer was het meest belangrijke dat hij bezat. En daarmee was hij een gezegend mens die met recht en rede trots en dankbaar kon zijn over alles wat hij van zijn leven wist te maken. Hoe hij ondanks alle tegenslagen zijn levenslot wist te sturen waar hij kon. En daarom lazen we ook die prachtige zin uit Paulus' brief aan Timoteüs over de goede strijd. Ook Pieter heeft zijn strijd gestreden in zijn leven. De goede strijd en het geloof behouden. Hem wacht nu de erekrans van de gerechtigheid. En dat geldt niet alleen voor Pieter Moenis hoor. Iedereen die zijn voorbeeld volgt en die dezelfde verbinding (de belangrijkste las) maakt als hij, mag naar die erekrans uitkijken!

Ds. Hubrecht Z. Klink

Na lang ziek zijn is onze vriend en buurman  
**P.Moenis** toch vrij snel overleden.

Wij wensen Nathanja, Erwin, Daniel, Kim en de kinderen  
 veel sterkte toe in het verwerken van dit verlies.

Dirk en Lijs  
 Hugo en Aleijda  
 Sijmen en Geertje  
 Leo en Sijtje

## # TENTDIENST 2024 – andere opzet – andere aanvangstijd #

De jaarlijkse tentdienst voor 2024 vindt plaats op **zondag 30 juni om 10:30 uur**, uiteraard in de tent op de haven. Voorganger is, net als vorig jaar, onze eigen dominee H.Z. Klink.



Het thema van dit jaar is *“Heb je even voor mij”*.

Door middel van zang, muziek en een verhaal wordt het thema verder geduid. Een muzikale bijdrage zal onder andere door de Marker “Voor Anker” band worden geleverd.

Zij nemen ook de begeleiding van de gemeentezang voor hun rekening.

In de dienst wordt er eenmaal gecollecteerd.

Omdat dit jaar de KNRM 200 jaar bestaat, zal de collecte ten goede komen aan de KNRM, bestemd voor de voortzetting van het werk van deze moedige mensen.

**Voor deze collecte worden ook MES-munten geaccepteerd.**



**Het karakter en de duur van de dienst is anders dan voorgaande edities** en daarmee hopen we meer toegankelijkheid te bieden en voor verbinding te zorgen.

Iedereen is van harte welkom om deze tentdienst bij te wonen.

Omroep PIM heeft aangegeven de tentdienst LIVE uit te willen zenden.



Optimistisch tot het laatst  
 Niet moeilijk maken voor je naasten  
 Wij waren je lust en je leven  
 En je wilde nog zoveel met ons beleven  
 Maar er is geen tijd meer gegeven



Dankbaarheid wint het van droefheid, door alles wat hij  
 voor ons heeft betekend. Lang hebben wij hem in ons midden gehad  
 en nemen met liefde afscheid van onze ta, schoonvader, bap en ouwe bap

## *Elbert Schipper*

Marie, in liefdevolle herinnering

Marken, 4 augustus 1934

Marken, 22 juni 2024

Alice en Cees  
 Martine  
 Ineke en Robert  
 Bart, Nick, Pim, Anna  
 Elco en Jeanette  
 Zacharia

Jan Cornelis en Maretje  
 Steven en Erica  
 Liona en Danny

Edward en Simone  
 Rebecca en Wigger  
 Miriam en Joris  
 Nathan en Lavita

De afscheidsdienst vindt plaats op donderdag 27 juni 2024 om 14.00 uur in de Patmoskerk, Hoogkamplaan 1 op Marken. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats op Marken.

Voorafgaand aan de afscheidsdienst is er gelegenheid tot condoleren van 13.15 uur tot 13.45 uur.

Na afloop van de begrafenis nodigen wij u uit voor een kopje koffie in de hal van de Patmoskerk.

Geen bezoek aan huis en geen bloemen.

Kerkbuurt 153, 1156 BR Marken

*Verdrietig zijn we om het overlijden van  
onze zwager Eb, maar we hebben bewondering  
voor de rust die hij tot het laatst toe uitstraalde.*

Wij wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

Neeltje en Arie †

Jannetje † en Heint †

Dirk en Clazina

Cees † en Lijsje

---

*Elke dag een stapje dichters naar het eind  
Elke dag een beetje van je kracht verkleind  
Elke dag wat zwaarder, wat je torsen moet  
Doch al gaande wetende, eens komt het goed.*

Na een periode van afnemende gezondheid is overleden onze

### **Ome Eb**

We wensen Alice, Jan Cornelis, Edward en hun gezinnen veel sterkte toe met dit verlies.

Neven en nichten familie De Groot

---

Afgelopen zaterdag is overleden onze mede-tuinder

### **Eb Schipper**

Tot bijna aan het eind toe kwam hij nog kijken op de tuin.

Wij kijken terug op fijne jaren, die we daar samen mochten doorbrengen.

We wensen zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen sterkte toe.

Pieter en Hilda Korstman

Walter en Aaltje Maas.



Uit Gods hand ontving je het leven  
 Onder Gods hand leefde jij je leven  
 In Gods hand geef je je leven terug

Zaterdagavond ontvingen wij het bericht van overlijden van onze

### Oom Eb

Van de 4 broers was hij de jongste, maar hij is het oudst geworden.  
 Opgewekt en nog vol in het leven genoot hij van zijn gezin en alles om hem heen.

Wij wensen Alice en Cees, Jan Cornelis en Maretje, Edward en Simone en de klein- en achterkleinkinderen veel sterkte om dit gemis een plekje te geven.

Neven en nichten familie Schipper

---

*De Heer heeft gegeven  
 liefde in het leven  
 moed in het lijden  
 troost in het scheiden*

Met het overlijden van ome Eb Schipper is een hele generatie verdwenen. Het laatste familielid uit het gezin van Jan Schipper (Jan de Marker) en Luitje Visser (Luitje van Kee van Ma). Tot het eind toe hebben wij met hem een goede band gehad en ondanks zijn afnemende gezondheid was hij vorige maand nog op ons 50 jarig huwelijksfeest.

Rust zacht ome Eb.

Neeltje en Cor

"Het leven ten volle geleefd"  
Rust zacht buurman Schipper!

Wij wensen Alice & Cees, Jan Cornelis & Maretje, Edward & Simone, kinderen en kleinkinderen, veel sterkte toe.

Buren van het Hoge Erf.

*Je was een vertrouwd en geliefd gezicht bij ons allemaal.  
Altijd in voor een praatje en een lach.  
We zullen je missen, Buurman Eb.*

### **Eb Schipper**

We wensen de nabestaanden sterkte met het verlies.  
Buren van de Pepersteeg.

De hemel is een ster rijker

Verdrietig ben ik om het overlijden van mijn lieve buurman

Eb

We hebben jaren naast elkaar op de Buurt gewoond en nadat je was verhuisd naar de Kerkbuurt hebben we contact gehouden.  
Jouw deur stond altijd open. En bij mijn bezoeken, ook in je afnemende gezondheid, was je eerste vraag steevast; Hoe gaat het met je?  
Je oprechte interesse en luisterend oor waren van onschatbare waarde.  
Tijdens onze gesprekken hadden we het ook over je warme familie, het leven en uiteraard over voetbal. Wat was je altijd positief, dankbaar, en wat genoot je van alle mooie (kleine) dingen.  
Lieve buurman, ik zal je missen maar ben dankbaar dat ik je heb mogen kennen.

Ik wens Alice en Cees, Jan Cornelis en Maretje, Edward en Simone, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

Eefje

Mijn reactie op het voorgenomen besluit i.v.m. het gebouwenbezit van de Kerk is naar de Kerkenraad gestuurd. Hier de tekst.

Geachte Kerkenraad.

Gaarne maak ik gebruik van de mogelijkheid die u bood om te reageren op het voorgenomen besluit met betrekking tot de gebouwen die de Kerk op Marken in bezit heeft.

Laat ik beginnen met het aan te geven dat ik niet in de gelegenheid was om de vergadering van 23 mei jl. bij te wonen, wij waren bij onze kinderen in Egypte. Toen ik in het kerkblad las dat die vergadering gepland was hadden we de reis al geboekt.

Dan nu mijn mening en naar ik veronderstel die van velen met mij.

Voorop gesteld elk besluit zal hoe dan ook emotionele reacties oproepen.

Echter dat mag geen basis zijn waarop besluiten worden genomen.

In het verslag van de gemeentevergadering van 7 december 2023, die ik gelukkig wel bij kon wonen lees ik het domein gemeente dat zijn wij. Zonder de gemeente is de Kerk een leeg gebouw".

Het moet helder zijn welke boodschap je als gemeente wilt uitdragen.

Een belangrijk item is verbinden. De midden generatie en de jeugd vormen het bestaansrecht van de gemeente in de toekomst. Zoek verbinding en samenwerking.

Een belangrijke en terechte conclusie in mijn ogen. Hoe ga je daar als gemeente mee om?

Verbinding zoeken betekend dat we als gemeente initiatieven nemen, zoek de mensen op, ga in gesprek met hen thuis, nodig ze uit in gespreksgroepen. Het Kerk café is een uitstekend voorbeeld.

Laten we als gemeenteleden ons realiseren dat het bovenstaande niet alleen een taak is voor Kerkenraad en Predikant. We zullen zelf ook het gesprek moeten aangaan, en initiatieven nemen we mogen ons immers verzekerd wezen van hulp van Boven.

Het boven staande gezegd hebbende kom ik nu uit bij geschikte locaties.

Als je de jeugd bij de gemeente wilt betrekken denk ik dat je de Zonnewijzer aan de S.M.J. moet blijven verhuren. Zij vertegenwoordigen immers onze Jeugd.

Als je de verbinding met de midden generatie zoekt, komen hun kinderen ook in beeld.

Dan volgt kindernevendienst, dat moet toch in hetzelfde gebouw kunnen plaatsvinden!

Zie je het al voor je, in de winter met de jas aan naar de kindernevendienst, jas uit, daarna weer jas aan om naar de Kerk te komen.

In de Kerk van de toekomst zal de dienst op zondag een onderdeel zijn van het gemeenteleven, er zullen meerdere activiteiten gaan plaats vinden. Daar zullen we rekening mee moeten gaan houden.

Ik vraag me wel eens af, of de Kerkdienst op zondag om 10 uur moet plaatsvinden.

Zou een later tijdstip b.v. 12 uur niet beter zijn in verband met bovenstaande.

De Kerk van de toekomst vraagt om een Multi functioneel gebouw?

Dan kom je op Marken als vanzelf bij de Patmoskerk terecht. Dat is voor mij, en ik denk voor velen vrij duidelijk.

Ik lees o.a. in de conclusie en voorgenomen besluit Kerkenraad.

Het moeilijk afstoten of herbestemmen Grote Kerk.

Dat kan toch geen doorslaggevende reden zijn om tegen beter weten in, voor de variant te kiezen? Zo van wat moeten we er anders mee?

Plaats zo nodig een advertentie en zie of er buiten de woningbouw geen geïnteresseerde investeerders zijn.

Het financiële element in deze is niet onbelangrijk, maar mag volgens mij geen doorslaggevende rol spelen,  
 Ik begrijp dat het moeilijke beslissingen zijn die moeten worden genomen.  
 Maar laten we vooral denken aan de toekomst van onze gemeente hier op Marken.  
 Want daar gaat het uiteindelijk om.  
 En laten we vooral ook Bidden gezamenlijk en persoonlijk om kracht in inspiratie om samen op te trekken.  
 Dat moet optiel worden.  
 En daar zal Zegen op rusten, daar mogen we van verzekerd zijn.

Gerrit Visser.

## Omzien naar elkaar

Adressen van gemeenteleden en/of Markers die buiten Marken verblijven zodat u af en toe een kaart kunt sturen.

*Denk eraan dat een verhuizing betekent dat uw lidmaatschap van onze gemeente automatisch meeverhuist naar de kerkelijke gemeente in uw nieuwe woonplaats. Als u of uw familie lid van onze Protestantse gemeente op Marken wil blijven dan kunt u dat aangeven bij Jan Sijmen Roos via ledenadministratie@protestantsmarken.nl of 06-10908437*

**“Prinses” Marijkehof 40 A**, 1411 CN Naarden: mw. N. Kes

**“Reigersdaal”**, Boterbloem Erf 18 , 1706 CL Heerhugowaard: hr. K. de Wit

**Zorgcentrum “Swaensborch”**, Swaensborch 11, 1141 VZ Monnickendam

Kamer 101: mw. G.Schouten-de Groot

Kamer 113: mw. S.Pereboom-Uithuisje

Kamer 123: hr. J.Peereboom

Kamer 120: mw. M.Schipper-Bootsman

Kamer 136: mw. W.Reedijk-Moltini

Kamer 221: mw. G.de Waart-Dorland

Kamer 228: mw. A.de Waart

Kamer 329: mw. S.Teerhuis-Schipper

**Zorgcirkel Sint Nicolaashof**, Sint Nicolaashof 1, 1131 GT Volendam

Afd. 't Zand Kamer 202B : mw. I. Buisman-Vos

**Zorginstelling**, Bolwerk 19, 1628 KW Hoorn : hr. J.W.Visser

**Zorgcentrum Nieuw Unicum**, Zandvoortselaan 165, 2042 XK Zandvoort

Fazantenhof 1004 : hr. K.C.Kaars

**Zorgcentrum Amstra De Keyzer**, Blankenstraat 29, 1018 RR Amsterdam

Afdeling 31B Kamer 3 : hr. Kl.Teerhuis

Pieter Boes

Voorzitter Diaconie Tel. 06-10862176