

Protestants Marken



Jaargang 18 nummer: 27

verschijnt wekelijks

Zaterdag 6 juli 2024

Kerkdienst Zondag 7 juli 2024

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Grote Kerk

Doopdienst

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Dirk Kes
Kosters	Jan Blijleven, Hein Zeeman en Jan Piet van Altena
Kindernevendienst	Nathanja Moenis
Eerste Collecte	Onderhoudsfonds Protestantse Gemeente Marken Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Kerktaxi	Piet Boes telefoon 0610862176

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	7	juli	Marcus 6:1-6a
Maandag	8	juli	Psalm 117
Dinsdag	9	juli	Romeinen 15:1-13
Woensdag	10	juli	Romeinen 15:14-24
Donderdag	11	juli	Romeinen 15:25-33
Vrijdag	12	juli	Romeinen 16:1-16
Zaterdag	13	juli	Romeinen 16:17-27

Voorbede

1. Ontferm U over de persoonlijke vragen en gemeenschappelijke thema's die tijdens KerkOpen zijn voorgedragen via de gebedenbox.
2. Zegen het doopkindje en de ouders. Dat het in geloof en liefde mag opgroeien en de ouders hun kind voorgaan op de weg van Jezus.
3. Sterk de mensen die verdriet hebben om het verlies van een geliefd persoon.
4. Geef Uw heil en kracht aan chronisch zieken en draag hen als het moeilijk is.
5. Ontferm U over de ouderen en zieken in zorginstellingen. Dat wij hen niet vergeten.
6. Ontferm U over de verantwoordelijke politici van ons land. Dat zij hun ambt uitoefenen in wijsheid, goedheid en rechtvaardigheid.
7. Maak ons een orkest van uw vrede, ieder een eigen instrument, ieder de ruimte. Samen zoekend naar muziek.

Aagtje Commandeur-van Riel

Tijd van Gebed: donderdag 4 juli 2024 om 20.30 uur in de Patmoskerk

IS ER NOG HOOP IN GAZA

Is er nog hoop in Gaza? Machteloosheid ... het gebeurt terwijl we toekijken... wat kan je doen... demonstreren... geld overmaken... bidden voor inzicht bij de leiders... en vooral hopen op beëindiging van de geweldsexplosies. Er zijn alleen maar verliezers... onschuldige slachtoffers worden geteld. De toekomst van de overlevenden zal vol traumatische herinneringen zijn. De wanhoop is onvoorstelbaar. In Gaza staan (of stonden!) heel oude kerken, uit de begintijd van het christendom. Ongeveer 1% van de bevolking in Gaza is christen. Voornamelijk Grieks-Orthodox, maar er zijn ook Rooms-Katholieken en er is een Protestantse gemeente. De bevolking is voornamelijk moslim. Moskeeën en ook kerken worden zwaar getroffen door de Israëlische bombardementen. Hamas heerst en terroriseert. Ik las recent een vreselijk dilemma. Niet lang geleden werd een jonge christelijke vader gekidnapt door Hamas. Hij moest kiezen tussen bekering tot de islam of de dood. Tien uur na zijn kidnapping werd hij geëxecuteerd omdat hij zijn geloof weigerde af te zweren. Hij laat een vrouw en drie jonge kinderen achter. Mensen hebben dezelfde behoeften en angsten, en verlangen naar rust en vrede. Waarom gunnen we anderen niet de vrede die we zelf willen? Is het steeds willen heersen en overheersen, is het altijd meer willen hebben van land, of geld, of macht toch dominant aanwezig in de mens? Jezus hield ons voor om op een andere manier naar elkaar te kijken. Hij leerde ons dat het zelfs mogelijk is om je vijanden lief te hebben als jezelf. Dit is een haast onmogelijke opgave. Alleen de weg van liefde leidt ons naar vrede. Misschien is het niet verwonderlijk dat Hij ons zo nadrukkelijk voorhoudt dat alleen naastenliefde de geweldsspiraal van oorlog en geweld kan doorbreken. Jezus leert ons dat liefde sterker is dan de dood. Liefde is eeuwig, haat en geweld zijn tijdelijk alhoewel dat vaak moeilijk is om te beseffen wanneer je in een haast uitzichtloze situatie verkeert. Liefde zal nooit door geweld zal worden verslagen. De boodschap van Jezus heeft meer dan 2000 jaar mensen gesteund in hun vertrouwen en begeleidt naar een toekomst. In een oorlogstijd geeft elk teken van hoop je steun om overeind te blijven. Een paar maanden geleden verscheen op YouTube een bijzondere samenzang van verschillende religies in het Hebreeuws, Arabisch en Engels van het bekende lied 'In Christ Alone'. Met onder meer de woorden: "Alleen in Christus wordt mijn hoop gevonden. Hij is mijn licht, mijn kracht, mijn lied. Deze Hoeksteen, deze vaste grond". Op veel plaatsen in de wereld zijn initiatieven zichtbaar zoals breed gedragen protesten en demonstraties om het geweld te stoppen. Het zal nog lang duren maar de hoop op vrede zal nooit worden opgegeven. Als mensen van verschillende religieuze achtergrond gezamenlijk hun hoop op Jezus vestigen is misschien een klein maar fundamenteel signaal, dat een sprankje vertrouwen geeft voor de toekomst in deze regio.

Ad Heide

Collecte Onderhoudsfonds zondag 7 juli 2024

Collecte Onderhoudsfonds zondag 26 mei 2024

De eerste collecte a.s. zondag is bestemd voor het onderhoudsfonds van onze Protestantse Gemeente.

Uit dit fonds wordt het onderhoud betaald van de gebouwen van de kerk: de Grote Kerk, de Patmoskerk, de Zonnewijzer, gebouw 't Hoogh en de pastorie aan de Hoogkamplaan.

Dit jaar is er onderhoudswerk aan het torenuurwerk en de luidklok van de Grote Kerk.

Verder is er veel werk aan de Zonnewijzer:

- De keermuur van de rolstoeloprit wordt vernieuwd en de oprit wordt opnieuw bestraat. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Van Geemen en zullen na de bouwvakvakantie starten.
- Ook het bijbehorende hekwerk wordt vernieuwd, deels door inzet van vrijwilligers.
- Het raamkozijn naast de voordeur moet gedeeltelijk worden vervangen. We hopen hiervoor op een bijdrage uit de Rijks subsidiepot.

Ook voorzien we flink wat herstelwerk aan de raamkozijnen in de hal van de Patmoskerk.

Het schilderwerk aan de boeidelen van de Patmoskerk is inmiddels uitgevoerd door inzet van vrijwilligers. Voor deze inzet mogen we dankbaar zijn; we kunnen zo veel meer onderhoudswerk doen voor hetzelfde geld

Uw financiële bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!!

De Kerkrentmeesters

Vanuit de pastorie

KerkOpen – welkom!

Het is volop zomer en de havenfeesten zijn achter de rug. Tijd voor rust en ruimte in hoofd en hart. Dat is hard nodig in een tijd waarin veel van jonge mensen wordt gevraagd. Onze agenda's zijn altijd gevuld en daardoor schiet er nog weleens weinig tijd over voor bezinning en reflectie. Of voor muziek die je hart raakt. Graag willen we daar wat in betekenen.

Misschien dat het voor veel Markers wennen is aan het idee dat je zomaar de kerk in kunt lopen om er ook even te gaan zitten en stii te worden. Zonder dat iets moet en zonder vast programma. Je kunt binnenlopen wanneer je wil en ook weer vertrekken zodra het goed is.

Tegelijk is er ruimte voor muziek of voor een gesprek in de consistorie waar ik vanaf ongeveer 20.30 uur aanwezig ben. We zetten de komende woensdagavonden in juli vanaf 19.30 uur de deuren van de Grote Kerk open. Kom gerust een kijkje nemen en de sfeer proeven.

Doopdienst aanstaande zondag 7 juli

Zondag is het weer feest in de kerk! Tijdens de kerkdienst in de Grote Kerk wordt Abbey Janine Sier gedoopt. Zij is de jongste dochter van Natasja de Waart en Danny Sier uit Volendam. Het belooft een mooie dienst te worden. We lezen over de doop van Jezus in de rivier de Jordaan, en over wat zijn doop betekent voor ons en onze kinderen. Een sprongmutatie in het bestaan van de mensheid. We hopen weer veel mensen te mogen begroeten in de kerk!

De Tentdienst – een terugblik

De Marker havenfeesten zijn een onverdeeld succes en Frans Bauer heeft mening hart veroverd met zijn eerlijke en authentieke optreden. De tent was afgeladen vol. Veel Markers maakten tijd voor de Brabantse artiest. Maar niet alleen voor Frans, want er waren ook veel mensen naar de Tentdienst gekomen die een andere invulling kreeg. We begonnen niet alleen later om 10.30 uur, maar hebben ook het programma op een mooie lengte uitgezet.

Onbetwist hoogtepunt was het lied 'Ken je mij' van Trijntje Oosterhuis dat door Lydia Kes en Nick Springer werd uitgevoerd. Het sprak menigeen tot het hart.

Mooi om te zien dat er op zondagochtend tijd was om stil te staan. Om je te bezinnen op hoe belangrijk het is om tijd te hebben voor andere mensen en voor jezelf. We bedanken iedereen die met veel inzet deze nieuwe opzet van de Tentdienst heeft mogelijk gemaakt!

Opbrengst donatie 200 jaar KNRM

Tijdens de Tentdienst was er ruimte en gelegenheid om een donatie te doen voor gezamenlijke doel van de Marker Haven Feesten 2024. We hebben geld ingezameld voor het werk van de KNRM die dit jaar 200 jaar bestaat. Het was zelfs mogelijk om met MES-munten geld te doneren. Al met al was het een zeer geslaagde collecte want er is in totaal € 967,85 opgehaald tijdens de Tentdienst. Een fantastisch bedrag waarvoor we iedereen heel hartelijk willen bedanken!

Ingediende zienswijzen gebouwen

In de achterliggende weken is er door verschillende mensen van de mogelijkheid gebruik gemaakt om schriftelijk hun visie rondom onze kerk(elijke) gebouwen kenbaar te maken. De termijn om dit te doen liep tot 1 juli. Het is goed om al die reacties te zien binnenkomen. Het laat niet alleen zien hoeveel pijn het mogelijk verlies van een kerkgebouw kan geven maar het is ook een teken van betrokkenheid op het voortbestaan van de protestantse geloofsgemeenschap op Marken.

Binnenkort vergadert de kerkenraad over de manier waarop we willen gaan reageren op de ingezonden brieven. Met als belangrijkste doel, dat de pijn die het voornemen om het scenario Grote Kerk + Zonnewijzer te onderzoeken en verder uit te werken, worden gehoord. We bedanken alle brieven schrijvers voor hun inzet tot nu toe.

Omzien naar... dominee Pronk

Sinds ongeveer een week verblijft onze oud-predikant dominee J. (Jan) Pronk in Den Helder. In de achterliggende tijd is zijn gezindheidstoestand verslechterd. Na een ziekenhuisopname verblijft hij nu tijdelijk op de herstelafdeling van de Noordwest Ziekenhuisgroep locatie in Den Helder. Misschien is het een mooi gebaar als een aantal Markers een kaart sturen naar de immer attente en altijd-kaarten-sturende-dominee. Zijn adres is: Noordwest Ziekenhuis, Omring Herstelafdeling, Kamer 353, p/a Huisduinerweg 3, 1782 GZ Den Helder.

Tenslotte

Onze zomervakantie komt gelukkig in zicht. Het idee is dat we afreizen naar het zuiden. Voorlopige eindbestemming wordt de Franse Pyreneeën. Bij het bekende bedevaartsoord Lourdes de hoogte in. Zover is het echter nog niet. Zondag mag ik Abbey Sier dopen en 's avonds ben ik te gast in de Sijpekerk van Nieuw-Loosdrecht. Een bekende en vertrouwde plek. Tussendoor zijn we aanwezig bij het afscheid van mijn neef – en naamgenoot – dr. Hubrecht (Huib) Klink als predikant van de Hervormde gemeente te Hoornaar. We zijn allebei vernoemd naar onze grootvader Huib Klink die dezelfde doopnaam droeg als wij. Het afscheid is in dubbele zin een memorabel moment. Niet alleen omdat mijn neef met emeritaat gaat maar ook omdat het leven van hem en zijn gezin decennialang verweven geraakt zijn met het leven in Hoornaar en in de Alblasserwaard. We kijken ernaar uit om daarbij aanwezig te mogen zijn. Tijd om af te ronden met een hartelijke groet namens de drie van de pastorie.

Ds. Hubrecht Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 06 21564286

Herinnering aan

Elbert Schipper

overleden op 22 juni 2024 in de leeftijd van 89 jaar

Jarenlang werkte Eb in de Amsterdamse havens, als stuwadoor. Toentertijd een bewuste keuze. Hij zei de wereld van het baggerwerk vaarwel zodat hij er voor de kinderen kon zijn. Marie wilde hij niet alleen de lasten laten dragen van gezin en opvoeding. In dit besluit gloort al iets van een van de kenmerkende karaktereigenschappen van Eb. Wie hem goed kent weet hoe nuchter hij was. Als geen ander was hij in staat om het leven te aanvaarden zoals dat op hem toe kwam. Niet alleen als het hem voor de wind ging. Ook als het tegenzat. Dan kon je erop rekenen dat Eb je hielp met het dragen van de last van het leven. Zoals hij dat zo vaak had gedaan in de havens, bij het lossen van de schepen. Noem hem gerust een kunstig levens-stuwadoor.

Je hebt stuwadoors in allerlei soorten en maten. Van massa- tot stukgoed. Dag laatste deed Eb een groot deel van zijn arbeidzame leven. En arbeidzaam was hij. Telkens zocht hij naar iets om te doen. Niet alleen toen hij als jonge vader in de ziektewet terecht kwam, maar ook later. Toen Marie de Groot eind 1996 ziek werd en het een paar maanden heel ernstig bleek te zijn, was hij er voor de volle 100% voor haar. Zijn geestelijke conditie en kracht groeiden dankzij alle tegenslagen. Vooral de laatste jaren zag je dat sterk tot ontwikkeling komen. Eb was in staat om de last van het leven te dragen. Als een kunstig levens-stuwadoor.

Over dat dragen van elkaars lasten in het leven schrijft Paulus in zijn brief aan de christenen te Galatië. Het waren de woorden die begin jaren '60 klonken doen Eb en Marie een zegen over hun huwelijk vroegen. Deze tekst hechte zich aan hun leven, en zij probeerden het in praktijk te brengen. En dat lukte.

Elberts geestelijke lenigheid die aan het licht kwam in zijn positieve levenshouding en nuchterheid, kende een diepere laag. Een waar Paulus aan refereert. Het is een eigensoortig vertrouwen dat je niet zozeer herleiden kunt. Hoe kom je erbij? Als je Eb erover sprak dan kwam je niet ver. Hij had er geen woorden voor. Er zijn ook geen woorden voor! Het is een Godsgeschenk! Maar het maakte wel dat hij in staat was om het leven zo te dragen dat er een bewonderenswaardige levenskunst uit naar voren kwam. Het maakte Elbert Schipper tot een ware kunstige levens-stuwadoor. En zo vervulde hij, zonder woorden maar met daden, de wet van Christus.

Ds. Hubrecht Z. Klink

Liturgie zondag 7 juli 2024

De 3^e zondag van de zomer om 10.00 uur in de Grote Kerk, met de bediening van de heilige Doop aan Abbey Janine Sier. Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed en luiden van de klok.



Intrede

Psalm 149 vers 1 en 2.

Stil gebed, bemoediging en groet.

Psalm 139 vers 1, 2 en 9 (Dopeling binnen).

Doopformulier:

Onderwijzing en doopgebed.

Belijdenis: afwending en toewending. (Allen gaan staan)

Apostolische geloofsbelijdenis, Lied 340 B.

(Iedereen mag gaan zitten m.u.v. de doopouders)

Lied 348 'Heer van uw Kerk', couplet 1 en 5.

(Kinderen worden uitgenodigd om naar voren te komen)

Geloften, doop en handoplegging.

Ontsteken en overhandigen doopkaars.

Toezingen doopouders met Lied 348 couplet 6 en 7.

(Iedereen mag gaan zitten, en kinderen terug naar hun plaats)

Dankgebed en loflied: 348 couplet 8 en 9.

(Daarna verlaten kinderen en de dopeling de kerk o.l.v. de ouderling van dienst)

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

De heilige Schrift

Lezing uit de Bijbel: Matteüs 3,13-17 (lector).

Antwoordsalm: 105 vers 1 en 3.

Verkondiging: 'Een veelbelovende sprongmutatie' n.a.v. Matteüs 3 vers 16.

Lied 868 'Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere' couplet 1, 2 en 5.

Gebeden en gaven

De inzameling van de gaven met toelichting door de diaken van dienst.

Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Zending en zegen

Slotlied: 910 'Soms groet een licht van vreugde' couplet 1, 2 en 3.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).



Rekeningnummers

D: NL75 RBRB 0841 3778 47

K: NL69 INGB 0000 1609 62

t.n.v. Protestantse Gemeente Marken

Als je door verdriet wordt neergeslagen
Het waarom van dat aan niemand kunt vragen
Dan is het goed dat je zoveel goede mensen ziet
Ook al vinden zij de juiste woorden niet

Door de grote belangstelling, de vele kaarten en warme steunbetuigingen is het afscheid van onze ta, schoonvader, bap en ouwe bap

ELBERT SCHIPPER

erg mooi en liefdevol geweest.

Het was hartverwarmend. Onze oprechte dank hiervoor.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Marken, 2024

"You can't always get what you want"
(The Rollingstones)

Dank voor alle lieve steunbetuigingen na het onverwachte overlijden van onze geliefde Dick.

Namens de familie Visser,
Cor Visser, Noorderwerfstraat 16

Om gezondheidsredenen ben ik verhuisd van Hoogkamplaan 57 naar Verpleeghuis "De Die".

Mijn nieuwe adres is: Verpleeghuis "De Die"
Afdeling: Torenavalk, 3^e verdieping
Loenermark 900
1025 VR - Amsterdam

Arie Boneveld



Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

NIEUWSBERICHT Haarlem/Antwerpen, mei / juni 2024

Magazine Goud om met kinderen de Bijbel te ontdekken

‘Door muziek heen leerde ik God kennen’, zegt Pearl Jozefzoon. ‘Ik hoop dat ook mijn kinderen door muziek merken dat God er is.’ Pearl en andere bekende christelijke Nederlanders vertellen over de gouden momenten met hun kinderen en de Bijbel in het magazine Goud. Het bevat tips en inspiratie voor (groot)ouders om samen met hun kinderen de Bijbel te ontdekken. Het gratis magazine is vanaf vandaag aan te vragen bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

‘Hoe leg ik het verschil uit tussen een sprookjesboek en de Bijbel?! Als vader of moeder kun je met zo’n vraag in je maag zitten’, zegt Anne- Mareike Schol-Wetter, Hoofd Bijbelgebruik bij het NBG. ‘Je wilt graag dat je kind kennismaakt met de Bijbel. Maar hoe doe je dat als ze nog heel jong zijn? Of wanneer ze kritische vragen gaan stellen als ze ouder worden? Op die vragen vind je antwoorden in Goud. Het NBG gunt ieder kind de kans om de Bijbel te ontdekken. Voor kinderen tot 12 jaar zijn hun ouders de belangrijkste voorbeeldfiguren; daarom willen we je als ouder op weg helpen bij de reis met je kind en de Bijbel.’

Gouden momenten

In Goud vertellen vijf heel verschillende bekende christelijke ouders over hun gouden momenten: Pearl Jozefzoon, adoptiemoeder Miranda Tollenaar (‘kerst vieren we met beschuit met muisjes’), Bjorn en Inge Visser (‘God is er ook te midden van lijden’), Martine Versteeg (‘geloofsopvoeding gaat met vallen en opstaan’) en de familie Blom (‘kan ik de kinderbijbel meenemen naar de hemel? Dan kan ik Petrus laten zien dat hij erin staat’). Uit hun verhalen blijkt dat de Bijbel een brug slaat tussen culturen en nog belangrijker wordt als er gebrokenheid is. Ook laten ze zien hoe je kunt Bijbellezen met kinderen van diverse leeftijden.

Inhoud en bestelwijze

Goud opent met antwoorden op tien veel gestelde vragen, waaronder: ‘Vanaf welke leeftijd kan ik mijn kind voorlezen?’ en: ‘Ik wil de Bijbel meegeven aan mijn kinderen. Alleen... mijn partner gelooft niet.

Hoe kan ik de Bijbel toch een plek geven in ons gezin?’

Verderop in Goud vertelt godsdienstpedagoog Maartien Hutter over ‘je kind als kleine theoloog’. Ze legt uit waarom en hoe je je kind serieus kunt nemen in plaats van top-down de Bijbel over te dragen. Ook lees je in Goud hoe je de Bijbel het beste kunt inbrengen in de verschillende leeftijdsfasen van 0-12 jaar en welke kinderbijbels dan een goede keuze zijn. Het magazine sluit af met ‘gouden uitspraken’ en een rake column.

Goud is gratis aan te vragen via bijbelgenootschap.nl/goud.

Vakantie Bijbel Week 2024

Vrijwilligers gevraagd – Herhaalde oproep!

De voorbereidingen voor de Vakantie Bijbel Week (VBW) zijn weer in volle gang. Ook dit jaar zal de VBW plaatsvinden in de laatste week van de zomervakantie. Dit zal zijn op:

maandag 26, dinsdag 27 en woensdag 28 augustus 2024



Deze dagen willen we in en rond de Patmoskerk weer allerlei leuke spellen en activiteiten voor de kinderen organiseren. Dit jaar rond het thema: *Wegwijs!*

De ochtenden duren van 10.00 uur tot ongeveer 12.30 uur, en op woensdag tot 13.00 uur, dan willen we ook weer met de kinderen eten. Voor de oudere kinderen is weer een leuke “timmer-opdracht” bedacht.

Om dit evenement mogelijk te maken zijn we op zoek naar mensen die hierbij willen helpen. Ook dit jaar zoeken we mensen om te helpen bij de volgende activiteiten:

- Knutselen en spelletjes doen (alle drie de ochtenden)
- Speurtocht op woensdagochtend – meelopen met een groepje of bij een opdracht onderweg staan
- Tieneravond met BBQ en speurtocht op woensdagavond 28 augustus

Kun je één of meerdere ochtenden of bij de tieneravond helpen? Meld je dan aan als vrijwilliger. Dit kan door een mail of WhatsApp bericht te sturen aan Gerdien Teerhuis:



Mail: gerdien.teerhuis@ziggo.nl



WhatsApp: 06-80091644

De vorige oproep van enkele weken geleden heeft nog niet voldoende vrijwilligers opgeleverd, en de Vakantie Bijbel Week kan alleen doorgaan bij voldoende vrijwilligers! *Dus: meld je aan!*