

Protestants Marken



Jaargang 18 nummer: 28

verschijnt wekelijks

Zaterdag 13 juli 2024

Kerkdienst Zondag 14 juli 2024

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Patmoskerk

Viering Heilig Avondmaal

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Hans Jütte
Kosters	Jaap Boes en Klaas Boes
Kindernevendienst	Jannie Visser
Eerste Collecte	Diaconie Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Kerktaxi	Willy Klink telefoon 0655620276

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	14	juli	Marcus 6:6b-13
Maandag	15	juli	Marcus 6:14-29
Dinsdag	16	juli	Efeziërs 1:1-14
Woensdag	17	juli	Efeziërs 1:15-23
Donderdag	18	juli	Zacharia 1:1-6
Vrijdag	19	juli	Zacharia 1:7-17
Zaterdag	20	juli	Zacharia 2:1-9

Voorbede

1. Help ons het voorbeeld te volgen van Uw Zoon door het brood te delen met elkaar en door liefde en vrede uit te dragen naar de mensen om ons heen.
2. Zegen de gedachten en vraagstukken die tijdens de KerkOpen zijn aangedragen via de gebeden box.
3. Laat Uw licht en Uw liefde schijnen op hen die verdriet hebben om het gemis van een geliefde.
4. Geef innerlijke rust aan de ernstig zieken en blijf bij hen als de avond nabij is.
5. Ontferm U over de ouderen die in de vakantietijd meer eenzaam zijn dan gewoonlijk. Dat zij niet vergeten worden door hun medemens.
6. Zegen alle inspanningen die gericht zijn op vrede. Geef ons daartoe U liefde in ons hart.
7. Laat ons geen vrijheid noemen, wat een ander het recht ontnemt zichzelf te zijn.

Aagtje Commandeur-van Riel

Vers 3 en 4:

"Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven".

Kent u het Joodse verhaal over Abraham en de godenwinkel van zijn vader Terah? De kinderen op school vonden het altijd prachtig als ik dit verhaal vertelde.

Het gaat als volgt:

Terah had een winkeltje waar hij allerlei houten en stenen godenbeelden verkocht.

De maangod Sin, de zonnegod Sjamasj, Istjar van de vruchtbaarheid, en nog veel meer.

Af en toe moest Abraham van zijn vader op het winkeltje passen en deze beelden verkopen aan mensen, die verwachtten dat deze goden iets voor ze konden betekenen.

Op een dag bekeek Abraham de godengalerij met de bordjes voedsel die voor ze stonden en dacht: 'Moet je die hele santenkraam daar eens zien staan'.

'Ze kunnen niets uitrichten, dus eigenlijk bedriegen wij onze klanten'.

Abraham pakte een stok en sloeg alle goden, behalve Sin, aan gruzelementen.

Toen vader Terah binnenkwam was hij verbijsterd. Wat is hier gebeurd, riep hij uit?

'Ze gingen ineens aan het vechten, zei Abraham en ze begonnen elkaar te vernielen'.

'Alleen Sin is nog over, hij was blijkbaar de sterkste!'

Woedend riep Terah: 'Je liegt Abraham, die stomme beelden kunnen geen stap verzetten en kunnen niets doen'. 'Precies vader, zei Abraham, dus waarom zouden wij ze dan verkopen?'

Aan dit verhaal moest ik denken toen ik een paar weken geleden in het Nederlands Dagblad las, dat in de Stevenskerk in Nijmegen een tentoonstelling geopend was (gesubsidieerd door de organisatie 'Kerk en Wereld' van de PKN) voor het Japanse godsbeeldje Jizo (een verschijningsvorm van Boeddha). Een best wel lieflijk beeldje met een babygezichtje. Dit beeldje biedt volgens de organisatie troost aan Japanse ouders bij jong gestorven kinderen, vroeggeboorten, doodgeboren kinderen, miskramen, abortussen.

Men koopt dan zo'n beeldje, kleedt het aan met mutsjes, slabbetjes, jasjes en aanbidt het. Op internet las ik, in de reclametekst voor de tentoonstelling, dat er geen betere plek was dan de Stevenskerk voor het tentoonstellen van deze beeldjes, want in de kerk weet men al eeuwenlang van rouwen, gedenken en troosten.

In de Stevenskerk (waar nog steeds wel diensten gehouden worden op zondag) weet men ook van de Schepper van hemel en aarde die gezegd heeft: "Ik, Ik ben het die jullie troost" (Jesaja 51:12) en van de prachtige tekst uit 2 Korinthiërs 1, die hierboven afgedrukt staat. Hier schrijft Paulus over de God en Vader van Jezus Christus, die zich over ons ontfermt, ons troost en ons moed geeft, zodat wij ook anderen weer kunnen bemoedigen.

God troost vaak via andere mensen, een arm om je heen, een luisterend oor, een bemoedigend woord. En als wij troost ontvangen hebben, kunnen wij dit ook weer doorgeven aan anderen. Als het beeldje op de grond valt, is het aan gruzelementen en hebben we alleen de mutsjes en de slabbetjes over.

Waarschijnlijk weten de Japanse ouders in hun cultuur niet van een andere trooster, maar wij in de kerk wel. Of denken we weer dat het gras groener is aan de andere kant van de heuvel? Vinden we die andere (af)goden interessanter?

Dat dachten de Israëlieten in de verhalen in het Oude Testament ook steeds en gingen dan te raden bij de goden van de burenen. Dat bracht ze meestal niet veel goeds!

De columnist van het ND was ook allesbehalve blij met deze tentoonstelling in een kerk!

Wat een voorrecht en een zegen is het te weten dat die andere Trooster, waarover Paulus spreekt, er altijd voor je is!

Jannie Visser- de Groot

KERKCOLLECTES

DIACONIE

Ontvangen in de periode 26 juni t/m 9 juli 2024:

Datum collecte	Doel	Totaal	Collecte in Kerk/ Tent	Op rekening	Via SKG QR code	Giften aan huis
7-jul	Onderhoudsfonds	256,85	189,85	67,00		
30-jun	Tentdienst: KNRM Marken	976,85	940,85	36,00		
23-jun	KiA Werelddiaconaat Libanon	2,50			2,50	
16-jun	Nederlandse Bijbelvereniging	2,50			2,50	
9-jun	Ronoylion	1,50			1,50	
	Giften	150,00		150,00		
	Diverse collectes	50,00		50,00		
	Project Pakistan	20,00		20,00		

ZENDING

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen en de Zending- en Evangelisatiecommissie.

COLLECTE DIACONIE op zondag 14 juli

Komende zondag collecteert de diaconie weer voor diverse zaken die vooral het plaatselijke werk betreffen. Eén van de uitgaven van de diaconie zijn de onkosten die gemaakt worden voor de viering van het Heilig Avondmaal. Ook aan de onkosten van deze vieringen in Swaensborch wordt bijgedragen. Evenals aan de belevingsdiensten voor dementerende inwoners van Swaensborch die speciaal op hen worden afgestemd door de geestelijk verzorger.

Gedurende het jaar worden er door de diaconie veel kaarten verstuurd of georganiseerd.

Zo krijgen bv alle mensen die noodgedwongen buiten Marken moeten wonen een verjaardagskaart en jaarlijks een paasgroet.

En als we dichterbij huis blijven: bij alle ouders van pasgeborenen op Marken wordt namens onze kerk een felicitatiekaartje bezorgd, vergezeld van een bijbels kinderboekje.

Wij bevelen daarom de collecte voor dit plaatselijke werk van harte bij u aan.

Namens de diaconie,
Eef Visser

Vanuit de pastorie

KerkOpen

De deuren van de Grote Kerk stonden vorige week woensdagavond open voor iedereen die op zoek is naar een moment van rust en ruimte zodat je tot jezelf kunt komen. De komende woensdagavonden in juli willen we opnieuw de kerkdeuren openen. Voor in de kerk staat een tafel waarop kaarsen kunnen worden aangestoken. En er is een GebedenBox waar briefjes in neergelegd kunnen worden. Op die briefjes kunnen verlangens worden geschreven of dingen waarvoor mensen dankbaar zijn. De GebedenBox blijft gesloten en is anoniem. In de wekelijkse gebedspunten die in het kerkblad staan, wordt gevraagd om voor de gebedsintenties in de GebedenBox te bidden. Loop gerust eens binnen op een van de woensdagavonden als je nieuwsgierig bent geworden. Voel je vrij om te blijven zolang als je wilt of nodig hebt. We experimenteren nog met de balans tussen muziek en stilte. En er is ruimte om spontaan zelf muziek te maken met instrumenten. De kerk gaat om 19.30 uur open en vanaf 20.30 uur ben ik zelf ook aanwezig voor ontmoeting en gesprek zolang ik niet op vakantie ben.

Werkgroep Kerkelijk Werker

In de achterliggende maanden is er door de werkgroep hard gewerkt aan de voorbereidingen die nodig zijn voor het aanstellen van een kerkelijk werker. Inmiddels ligt er een heel pakket documenten bij alle kerkenraadsleden ter bespreking en hopelijk ook ter goedkeuring. Er is een vacaturetekst geschreven met een eerste aanzet voor de taken. We willen gaan inzetten op het vernieuwen en versterken van het jeugdwerk. Uiteraard is het geen dichtgetimmerd verhaal omdat we ook ruimte willen geven aan de creativiteit van de aan te stellen kerkelijk werker. Al met al is het een goed uitgewerkt en onderbouwd pakket geworden dat nu ter goedkeuring op tafel ligt. Als alles volgens plan verloopt, hopen we binnen afzienbare tijd de vacature te publiceren maar daar leest u volgende week hier waarschijnlijk meer over.

Vervanging pastorale zorg

Een paar weken geleden schreef ik al over de vervanging tijdens de zomer. Wij zijn met vakantie vanaf donderdag 18 juli tot en met zondag 18 augustus. Kees Kersbergen uit Ede en dominee J.P. (Jan) Ouwehand van de Hervormde gemeente te Ipendam-Watergang zijn mijn vervangers. Zij kunnen pastorale zorg bieden in geval van een crisissituatie of rondom overlijden. Het contact loopt via onze scriba Aagtje van Riel. Zij is te bereiken op telefoonnummer 06 44824553.

Tenslotte

Het herstel van dominee Pronk gaat voorspoedig. Er wordt al weer gesproken over terugkeer naar zijn huis in Monnickendam. We zijn daar dankbaar voor. Dus een kaartje naar zijn huis aan de Cornelis Dirkszoonlaan 246 (1141 ZC) is inmiddels ook mogelijk. Zo ronden we af met een goed bericht. Iedereen hartelijk gegroet. In drievoud.

Liturgie zondag 14 juli 2024

De 4e zondag van de zomer om 10.00 uur in de Patmoskerk met de viering van het Heilig Avondmaal (wandeland). Protestantse Gemeente te Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.



appostel



Rekeningnummers

D: NL75 RBRB 0841 3778 47

K: NL69 INGB 0000 1609 62

t.n.v. Protestantse Gemeente Marken

Intrede

Intochtspsalmsalm: 117a vers 1 en 2.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Bemoediging en groet.

Lied 280 'De vreugde voert ons naar dit huis' cpl 1, 6, 7.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Lied voor de kinderen: 348 'Heer van uw Kerk' couplet 1.

De Heilige Schrift

Lezing uit de Bijbel: Exodus 12,1-14 (lector).

Halleluja-lied: 825 'De wereld is van Hem vervuld'
couplet 1, 4 en 8.

Verkondiging: 'Goddelijke verloskunde' n.a.v. Exodus 12 vers 12-13.

Lied 634 'U zij de glorie' couplet 1 en 2.

Het Heilig Avondmaal

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Inzamelen van de gaven.

Bericht van overlijden.

Dankzegging en voorbede.

Onderwijzing uit het Avondmaalsformulier.

Geloofsbelijdenis: Lied 340b 'Ik geloof in God de Vader'.

Tafelgebed en het Gebed des Heren.

Nodiging en uitdeling.

Dankgebed uit het formulier.

Zending en zegen

Slotlied: 704 'Dank, dank nu allen God' couplet 1, 2 en 3.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

Vakantie Bijbel Week 2024

Tieneravond – BBQ – Speurtocht!

Dit jaar willen we tijdens de Vakantie Bijbel Week (VBW) ook weer een tieneravond voor alle tieners van 12 jaar en ouder organiseren. Dit zal zijn op:

Woensdagavond 28 augustus 2024

Deze avond wordt georganiseerd bij de Patmoskerk. We willen dit jaar met elkaar gaan barbecueën en daarnaast een speurtocht doen.

Voor de BBQ moeten we uiteraard zorgen voor voldoende eten voor alle tieners. Daarom willen we iedereen die mee wil doen met de VBW-tieneravond vragen om zich aan te melden. Alle tieners die op de middelbare school zitten, of hier na de zomervakantie naar toe gaan, zijn van harte uitgenodigd.



Aanmelden kan door een mail of WhatsApp bericht te sturen aan Gerdien Teerhuis:



Mail: gerdien.teerhuis@ziggo.nl



WhatsApp: 06-80091644

Graag vermelden: je naam, leeftijd en eventuele allergieën of dieetwensen.
Graag aanmelden voor 19 augustus.

Vrijwilligers gevraagd!

Ook bij de tieneravond zijn helpende handen van harte welkom. Het gaat dan om het begeleiden / toezicht houden op de tieners bij BBQ en de spellen.

Dus: Wie wil en kan op woensdagavond 28 augustus helpen bij de tieneravond van de Vakantie Bijbel Week? Laat het even weten via mail, telefoon of app aan Gerdien Teerhuis, de contactgegevens staan hierboven vermeld.



Wat zijn we dankbaar voor de vele kaarten en de massale aanwezigheid tijdens de uitvaart van onze lieve Ta en Bap, Jan Schipper. Jullie medeleven heeft ons laten zien hoeveel hij voor iedereen heeft betekend en dat geeft ons troost.

Een speciaal woord van dank aan Klaas de Groot en de Kokosmakronen voor het prachtige eerbetoon tijdens de Marker Haven Feesten.

Het is erg stil bij de molen op de Kerkbuurt, maar we hebben mooie herinneringen en daar zijn we dankbaar voor.

Kinderen en kleinkinderen van Jan Schipper



Wij gaan definitief verhuizen,
donderdag 11 juli 2024.

We verlaten het mooie eiland
Marken, met onze houten woning en
gaan naar onze nieuwbouw woning in
Zevenbergen, Brabant. Druk bezig
geweest om alles naar onze zin te
maken, maar nu is het dan zover.

We laten burens, familie en vrienden
achter, maar bent u in de buurt
schroom niet, maar kom langs.

Onze nieuwe adres is Dirk en Lijsje Roos, Toermalijn 13, 4762 CZ Zevenbergen.

Telefoon 06-2355 0372 of 06-1872 4059/ dirkroos50@gmail.com /
lijsjeroos@gmail.com

ZOMERZANG AVOND 2024

7 AUG | 20.00 UUR | GROTE KERK

Muzikale medewerking van Mieke van der Hulst

Samenzang onder begeleiding van Dirk Kes

Korte overdenking door Jan Cornelis Commandeur

Na afloop koffie/thee in de kerk

