

Protestants Marken



Jaargang 18 nummer: 29

verschijnt wekelijks

Zaterdag 20 juli 2024

Kerkdienst Zondag 21 juli 2024

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending Grote Kerk

10.00 uur	Ds. E. Overeem	Leusden
Organist	Sebastian van der Pluijm	
Kosters	Jan Blijleven, Hein Zeeman en Jan Piet van Altena	
Kindernevendienst	Op afroep, tel 0623424350	Nathanja
Eerste Collecte	Project Waterlandse Diaconieën	Bankrekening NL75RBRB0841377847
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk	Bankrekening NL69INGB0000160962
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Kerktaxi	Hein Pieter Zondervan	telefoon 0655128744

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	21	juli	Marcus 6:30-44
Maandag	22	juli	Efeziërs 2:1-10
Dinsdag	23	juli	Efeziërs 2:11-22
Woensdag	24	juli	Zacharia 2:10-17
Donderdag	25	juli	Zacharia 3:1-10
Vrijdag	26	juli	Zacharia 4:1-14
Zaterdag	27	juli	Zacharia 5:1-11

Voorbede

1. Ontferm U over de persoonlijke vragen en gemeenschappelijke thema's die tijdens KerkOpen zijn voorgedragen via de gebeden box.
2. Laat ons bidden en doen, helpen en horen, maar ook een daad die alles vraagt. Omdat het hart alleen de sporen van liefde voor de ander draagt.
3. Geef de diakenen wijsheid en kracht om hulp te verdelen waar nodig is. Zegen het project van de Waterlandse Diaconieën.
4. Ontferm U over de ouderen die in de vakantietijd meer eenzaam zijn dan gewoonlijk. Dat zij niet vergeten worden door hun medemens.
5. Vergezelschap ons op onze vakantiereis en geef ons de vrijheid om te genieten van al uw gaven en in alles dank te zeggen.
6. Geef kennis en wijsheid aan de artsen, zodat patiënten vertrouwen ervaren in de behandeling van hun ziekte.
7. Leer ons een weg te zien, als er geen weg meer is.

Aagtje Commandeur-van Riel

OVERDENKING

*De mens draait aan een knop, 't is licht,
kracht, afstand, 't is van geen gewicht
hij peilt elk wonder...*

*Een jumbojet vliegt vlug en ver, een restaurant boven de wolken
ver boven land en zee en volken*

Vakantiegangers zitten blij en vol verwachting rij aan rij

Het eind der reis is weldra nabij

*Dan is t gebeurd opeens... t is uit, de brandweer richt vergeefs de spuit
en niemand komt er levend uit*

er is alleen nog puin en dood, o Heer, hoe groot is deze nood...

De dodenlijst staat in de krant en gaat verschrikt van hand tot hand

Die is erbij en dat gezin en die familie zat erin.

En wij? wij zwijgen, Heer, en buigen 't hoofd, wij zijn verstomd, verbijsterd en verdoofd

Door dit gebeuren, help ons, Heer en leer ons altijd, altijd weer

Dat wij niets zijn, al denken wij dat vaak

Want Gij zijt in de hemel en wij hier op de aarde,

en als niet ieder ogenblik Uw hand ons bewaarde

dan was het uit met ons, maar geef ons uw genade

Te leven in uw gunst in leven en in sterven,

en door het kruis van Golgotha Uw koninkrijk te erven.

Boukje Kroes-Booij, 1977

Het zal u vast niet zijn ontgaan, het is deze week 10 jaar geleden dat vlucht MH-17 boven Oekraïne door een raket werd neergeschoten en zo het leven op gruwelijke wijze werd beëindigd van 298 onschuldige mensen waarvan 196 Nederlanders...

Dit gebeuren had op velen een enorme impact...iedereen weet nog waar hij of zij was toen het nieuws binnen kwam en er hing een deken van rouw, ongeloof en ontzetting over ons land.

De ramp beheerste dagen, ja zelfs wekenlang nog het journaal...

De stoffelijke overschotten, of wat daar nog van over is, werden overgebracht naar Nederland en ik zie nog de bijna dagelijkse stoet van lijkwagens, waar menig geliefde in lag, kilometerslang in een oorverdovende stilte gadeslagen door duizenden mensen, die hiermee hun steun en medeleven wilden tonen. Ik krijg nog kippenvel als ik hieraan terugdenk.

Het verdriet verbond ons want al kenden we de slachtoffers niet persoonlijk, dit raakte iedereen!

Zo'n ramp laat ons ook de betrekkelijkheid zien, dat ons fijne en onbezorgde leventje, zomaar in een oogwenk afgelopen kan zijn... maar daar wil je alleen niet aan denken, en dat is logisch en menselijk!

Maar we mogen ook weten dat we ons leven in Gods handen mogen leggen, elke dag opnieuw.

Het gedicht boven deze overdenking is gemaakt door mijn moeder naar aanleiding van de vliegcrash op Tenerife in 1977, hier verloren bijna 600 mensen het leven!

Ik weet het nog heel goed, ik zie nog de verslagenheid in m'n moeders ogen; goede vrienden van m'n ouders hadden toen ook hun dochter verloren, zij was stewardess...

De tekst lijkt naar mijn idee nog steeds actueel bij deze ramp met de MH17...

Deze week zijn er weer de herdenkingen, documentaires en komen er weer verhalen van de nabestaanden; de wonden zijn nog niet geheeld maar het leven gaat door en dat kan dan nog best confronterend zijn....

De daders van deze aanslag zijn uiteindelijk na een moeizaam proces, dat 8 jaar duurde, veroordeeld tot levenslang, een schrale troost want de nabestaanden hebben ook levenslang, ze dragen dit verdriet hun hele leven mee...

Je blijft je natuurlijk afvragen waarom dit kon gebeuren, waarom liet God dit toe? Want we zijn niet als Job, die de vreselijkste tegenslagen overkwam en evengoed zijn geloof behield... we kunnen zo aardig aan het twijfelen raken.

Maar God wil dit ook niet, Hij is geen God van dood en verderf maar zolang de duistere machten van de duivel nog macht hebben op deze door God geschapen aarde, zullen er lieden zijn met kwade bedoelingen.

Kunnen we ons hier dan niet tegen wapenen?

Het antwoord staat in de laatste regels van het gedicht van mijn moeder:
*maar geef ons uw genade te leven in uw gunst in leven en in sterven,
en door het kruis van Golgotha Uw koninkrijk te erven.*

Met deze wetenschap mogen we hier op aarde hen troosten die lijden door verdriet en gemis, en eens zullen alle tranen gewist worden door God zelf.

Anneke Commandeur

KERKCOLLECTES en GIFTEN

KERK

Ten behoeve van de Kerk is ontvangen in juni:

Datum	Collecte Contant	Collecte op rekening	Collecte SKG QRCode	Vreemdeling bussenSKG QRcode	Vreemdeling bussen – contant	Giften ophuis bezoek	Giften op rekening	Totaal
2-6-2024	133,05	53,00	1,50	27,00	84,93			299,48
9-6-2024	99,75	56,00	1,50	7,00				164,25
16-6-2024	207,30	15,00	2,50	20,00	144,04			388,84
23-6-2024	169,30	25,00	2,50	5,00		20,00		221,80

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

Diaconale Collecte 21 juli

Komende zondag collecteren we weer voor het project van de Waterlandse Diaconieën: **het Elim-tehuis in Kalimantan (Indonesië)**. Zoals u inmiddels weet, is het project dit jaar voorgedragen door de Protestantse Gemeente van Zunderdorp via ds Rianne Noordzij. Elim is een kindertehuis in Kalimantan waar ongeveer 50 kinderen worden opgevangen. Het zijn vooral kinderen die al heel jong hun ouders moesten missen. Weeskinderen dus. Maar een deel van de kinderen zijn ook zwerfkinderen waarvan de ouders niet voor hen kunnen zorgen. Op het terrein van Elim is een kindertehuis, waar de kinderen de aandacht en zorg krijgen die ze voorheen zo ontbeerden. Behalve aan huisvesting, voeding, kleding en medische zorg wordt er door elke dag heen ook aandacht besteed aan normen en waarden om zo in een goede sociale omgeving op te groeien. Samenleven in harmonie is een belangrijke leefregel in Elim. Naast een kleuterschool en een lagere school is er ook een middelbare agrarische school, waar de kinderen zowel praktisch als theoretisch landbouwonderwijs krijgen. Daarvoor zijn er oa visvijvers op het terrein en land- en tuinbouwgrond voor de praktijklessen. En voor hele knappe koppen worden beurzen gezocht om naar het hoger onderwijs door te kunnen stromen. Het tehuis bestaat al 30 jaar en heeft dus al drie generaties jonge mensen een toekomst gegeven. Komend jaar zijn ze genooddaakt veel geld uit te geven vanwege groot onderhoud, vooral aan lekkende daken en houtrot als gevolg van het tropisch klimaat. Daarnaast moeten er 40 nieuwe matrassen en kussens, enkele kinderkasten, hangende ventilatoren en muziekinstrumenten komen. Wij willen, samen met de andere Waterlandse Diaconieën, kindertehuis Elim dit jaar graag helpen bij de verwezenlijking hiervan.

Namens de diaconie,
Eef Visser

Marken 21 juli 2024

Orde van dienst:

Intochtslied: Psalm 146 : 1, 2, 3

Welkom en mededelingen

Stil gebed, votum en groet

Kyriëgebed: Lied 413 : 3

Leefregel: Micha 6 : 8

Glorialied: Lied 413 : 1, 2

Gebed om de opening van het Woord

Lied 348 vers 1

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing door ouderling van dienst: Genesis 29 : 31 t/m 30 : 24

Lied 816

Verkondiging

Lied 841

Kinderen komen terug van de kindernevendienst

Doel van de collectes (Toelichting door de diaken van dienst)

Dankgebed en voorbeden

Lied 728

Wegzending en Zegen met gezongen Amen (lied 431b)

Contact ds . Overeem : eovereem1@gmail.com

Vanuit de pastorie

Vacature jeugdwerker

Een van de belangrijke lijnen in ons beleid is dat we onze financiële middelen willen inzetten voor het bereiken van de jeugd en de middengeneratie, zodat ons kapitaal niet wegvloeit via dingen die minder belangrijk zijn. Daarom staat er in het beleidsplan 'Samen geloven' dat we op zoek willen naar een kerkelijk werker.

In de achterliggende maanden is hiervoor een werkgroep ingesteld waarin onder andere de twee jeugdouderlingen zitting hebben. Deze werkgroep heeft veel werk verricht. Er ligt een vacaturetekst klaar waarmee we op de arbeidsmarkt op zoek willen naar een jongerenwerker. De omvang van de aanstelling zal 55% zijn. In de praktijk komt dat neer op 20 uur per week. De exacte omvang van de aanstelling willen we afstemmen met de kandidaat jongerenwerker. Graag willen we ruimte geven aan ook een eigen invulling binnen de kaders van het jeugdwerk. De kerkenraad heeft afgelopen maandag groen licht gegeven om de vacature te publiceren via de vacaturebank op de website van de Protestantse Kerk en via de twee kraamkamers voor kerkelijk werkers: de Christelijke Hogeschool Ede en Windesheim in Zwolle. Uiteraard kan de vacature straks ook gelezen worden op onze eigen website.

We zijn erg dankbaar voor het vele werk dat de werkgroep heeft verricht. Er ligt een heel mooi en goed uitgewerkt pakket aan documenten op tafel. Dat is belangrijk omdat je een toekomstig jeugdwerker ook een helder kader wilt bieden voor wat er van hem of haar wordt verwacht en tegelijk willen we ook ruimte geven aan eigen ideeën.

Kandidaat jeugdwerkers kunnen op de vacature schrijven tot uiterlijk woensdag 11 september 2024. We hopen dat we een aantal sollicitatiebrieven zullen ontvangen. In de hele samenleving wordt koortsachtig gezocht naar mensen die ergens hun schouders onder zetten en dat is in de kerkelijke wereld niet veel anders. Laten we met elkaar aan de Here God vragen om een zegen over al onze inspanningen. We hopen dat we iemand ontmoeten die bij onze Protestantse gemeente op Marken past en die met een levendig vertrouwen op de Here God, het christelijke geloof een warm hart toedraagt en die van jongeren houdt. U kunt ons dus ook helpen door onze zoektocht naar een goede jeugdwerker bij de Here God onder de aandacht te brengen! Ondertussen mag de vacaturetekst en dit goede nieuws natuurlijk naar hartenlust worden gedeeld met iedereen die ervoor in aanmerking komt.

Pastorale zorg in de zomer

Vanaf donderdag 18 juli tot en met zondag 18 augustus kunt u contact opnemen met Aagtje van Riel (scriba/secretaris) voor pastorale zorg in geval van een crisis of rond overlijden. Zij is te bereiken op telefoonnummer 06 44824553.

Tenslotte

We wensen iedereen een goede zomer. Tot over een paar weken. À Dieu!

Ds. Hubrecht Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 06 21564286

Emile Alexander Bronstijn

overleden op 9 juli 2024 in de leeftijd van 86 jaar

Te vondeling gelegd: Zo begon het leven van Emile Bronstijn ongeveer. Als jong mens helemaal alleen achtergelaten bij de Westerkerk in het hart van de Jordaan. Midden in het grote Amsterdam. De invloed van zo'n ervaring op het leven van een kwetsbaar mens, moeten we niet onderschatten. Het maakt je duidelijk dat veiligheid van levensbelang is. God-zij-dank vond Emile gaandeweg zijn bestaan mensen op zijn levensweg die hem leerden leven. In Ermelo en omgeving groeide de jongen uit de Jordaan op. Hij werd er ook opgevoed. Toch kroop het Amsterdamse bloed waar het niet gaan kon. Op enig moment keerde hij naar de hoofdstad terug.

Op een dag ontmoette hij daar, in een Amsterdams café, een mooi Marker meisje. Ze luisterde naar de naam Neeltje Roos. Een jong meisje dat in de stad aan interieurverzorging deed. Zo kwam de kwajongensachtige Emile Bronstijn op het 'belofde land' terecht. Samen bouwden ze een leven op. Emile leerde tuinieren en verloor zijn hart eraan. Zelfs zo dat de aardappelen je de keel uit kwamen. Piepers voor en piepers na. Frits en Fred weten er alles van.

Dat kwajongensachtige is hij nooit verloren. Niet alleen omdat hij fervent piraat was en graag zijn onzichtbare publiek via de korte golf vermaakte. Maar ook in zijn eigenzinnigheid. De eerste levensjaren hadden hem voorgoed gevormd. Het leven voorbij de aandacht van zijn moeder maakte dat hij zichzelf wijs moest zien te maken, en het maakte hem soms ook eigenwijs. Emile wist heel goed wat hij wilde en kon daar goed aan vasthouden. Neeltje probeerde uit alle macht de soms wat Spartaanse bijdrage van Emile aan de opvoeding bij te sturen.

Door dit alles heen was er toch steeds een gouden draadje in het leven van Emile. Wie het in zijn levensverhaal heeft ingeweven weet ik niet. Ik denk dat de Here God er de hand in heeft gehad. Waarschijnlijk met behulp van 'Ermelo'. De plek waar hij een beetje leerde wat het leven inhield. Dat gouden draadje was het gebed. Emile kon niet slapen gaan zonder 'Ik ga slapen, ik ben moe. 'k Sluit mijn beide oogjes toe. Here houd ook deze nacht. Over mij getrouw de wacht.' te hebben gezegd. Het bracht hem veiligheid.

Toen we vlak voor zijn sterven Psalm 121 lazen in de Bijbel in Gewone Taal, werd dit gouden draadje aangeraakt. Als een snaar waaruit hemelse muziek kwam. Met die woorden legden we Emile Bronstijn opnieuw te vondeling. Dit keer niet bij de Westerkerk maar voor een andere deur. Bij de Here God voor de deur...

Ds. H.Z. Klink



Wij willen iedereen graag bedanken voor de belangstelling tijdens de uitvaart en uw deelneming na het overlijden van onze lieve

Trijntje Kaars-Uithuisje

Uw hartverwarmende medeleven is voor ons een grote troost en zal altijd in onze herinnering blijven.

Hein Kaars
Kinderen en kleinkinderen

Per 1 juli ben ik verhuisd naar:

**Heel Europa
Genuahaven 55
Kamer 55a
1448 MA Purmerend**

**Met vriendelijke groeten,
Peter de Weijze**

Uit het 6^e Gastenboek in de Grote Kerk op Marken:

What a lovely place to worship God in a stunning setting! Bless those for the upkeep!
(Wat een heerlijke plek om God te aanbidden in een prachtige omgeving! Zegen hen die
zorgen voor het onderhoud!) Theresa Bosch 3/6/2023.

2/6/2023 Sdie scanodissime ma bene navi. Un bacio, Vittoria da Milano, Italia.
(Zeer armoedige stoelen maar mooie schepen. Een kus, Vittoria uit Milaan, Italië.)

Aly Dees-Erf 2-06-2023 Een mooi weerzien met deze kerk!

Nice church in a beautiful small village. (Mooie kerk in een prachtig klein dorp).
Wibi & Sari 3rd June 2023

Wonderful. (Prachtig) AP 06/02/2023

Aris & Esther. Bedankt voor de gastvrijheid!

Wonderfull (Geweldig). Som Bhatia, Mukta Bhatia, Pranar Bhatia – Sydney 3/6/2023

Wonderful, Spiritual, Thank You. (Prachtig, Spiritueel, Bedankt) Heather Pretorius.

Allah bu puzel ulkenin Guzel insaularemen hidayef ihsan eylesin. (Moge Allah de mooie
mensen van dit prachtige land zegenen.) 06.06.2023 Mehmet Tupun.

Marken is a must visit spot for tourists. I left my heart in Marken. (Marken is een 'must-see'
plek voor toeristen. Ik liet mijn hart achter in Marken.) Alex.

Dinsdag 6 juni 2023. Jezus de weg, de waarheid, het leven. Amen!

7.6.2023 Ich bitte das alles gut wird.(Ik vraag dat alles goed zal komen). Andree W.

Dank U voor de helemaal moije tijd in het kerk! Birgit aus Düsseldorf, Horst, Anette.

8.6.23 Gott schütze meine Familie und alle menschen. (God zegene mijn familie en alle
mensen) Sabine aus Heppenheim, Hessen, Duitsland.

9/6/2023 Lieber Gott, bitte behüte Mama! (Lieve God, bescherm mamma alstublieft!)

I now have pollen allergies, 10/06/23, thanks Marken. (Ik heb nu een pollenallergie, bedankt
Marken),

España presente en Marken. Buen dia esperamos panar, iiviva Cristo Rey!! Ii Viva España!! Ii
Viva Holanda!! (Spanje present op Marken. Goedemorgen, we hopen brood te kunnen krijgen
Christus Koning!! Ii Lang leve Spanje!! Lang leve Nederland!!)

De Murcia para el mundo. (Van Murcia, Spanje, naar de wereld) Ángela.

Hilde & Rudi, Marina & Willy en Elly uit België bezochten het gezellige Marken op zaterdag
10/06/'23! Zonnige groetjes.

Dank je wel voor de even stilte en rust. Ook bedankt voor de gratis bijbel, ik denk dat mij van
pas komt.

Dank je wel voor de informatie, was interessant. Fijne plek!

Marker Koffie Speciaal: Vakantie

Beste inwoners van Marken,

Om te voorkomen dat u aan de vaste deur staat bij de Patmoskerk, willen we u mededelen dat de organisatie in de maanden juli en augustus, vakantie viert.

23 september zijn we weer van de partij van 13.30-15.00 uur. Het Rode Kruis komt dan iets vertellen over wat je moet doen bij een overstroming. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging.

Een fijne zomer en met vriendelijke groet,

De organisatie van de Marker Koffie Speciaal;
Aaltje, Iet, Jannetje, Elsa en Ingrid



Protestantse gemeente
Marken



EILANDRAAD MARKEN



Welzijn
WonenPlus
Voor elkaar

Vakantie Bijbel Week 2024

Voor alle kinderen van de basisschool



Hoi allemaal!

Ook dit jaar is er in de laatste week van de zomervakantie weer de Vakantie Bijbel Week (VBW). Het thema is dit jaar:

WegWijs



Weten jullie de weg naar de VBW?

Data:

maandag 26 augustus : 10.00-12.30 uur
dinsdag 27 augustus : 10.00-12.30 uur
woensdag 28 augustus : 10.00-13.00 uur
(inclusief lunch)

Locatie:

Patmoskerk, Hoogkamplaan 1, Marken.



Fijne vakantie en tot ziens bij de VBW!

Kom je ook?



Voor de kinderen die na de zomervakantie naar groep 6, 7, 8 of de middelbare school gaan, hebben we weer een leuke timmeractiviteit bedacht.

Als je daaraan wil meedoen graag een hamer (met je naam erop) meenemen.