

Protestants Marken



Jaargang 18 nummer: 31

verschijnt wekelijks

Zaterdag 3 augustus 2024

Kerkdienst Zondag 4 augustus 2024

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Grote Kerk

10.00 uur	Ds. W. Gugler	Eindhoven
Organist	Dirk Kes	
Kosters	Kees Visser, Robbie Zwijs en Jan Piet van Alena	
Kindernevendienst	Op afroep, tel 0623424350 Nathanja	
Eerste Collecte	Diaconie	
	Bankrekening NL75RBRB0841377847	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk	
	Bankrekening NL69INGB0000160962	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Kerktaxi	Pieter de Groot	telefoon 0652874829

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	4	augustus	Marcus 7:1-13
Maandag	5	augustus	Marcus 7:14-23
Dinsdag	6	augustus	Psalm 29
Woensdag	7	augustus	Efeziërs 4:17-5:2
Donderdag	8	augustus	Efeziërs 5:3-20
Vrijdag	9	augustus	Deuteronomium 8:1-6
Zaterdag	10	augustus	Deuteronomium 8:7-20

Voorbede

1. Ontferm U over de persoonlijke vragen en gemeenschappelijk thema's die tijdens KerkOpen zijn voorgedragen via de gebeden box.
2. Zegen de zomerzangavond op Marken. En laat ons ervaren dat muziek en samen zingen troost, verbindt en bemoedigt.
3. Leer ons oog te hebben voor mensen in nood. Help de diakenen om te zorgen en te delen.
4. Laat ons een glimlach brengen op gezichten in tranen als er afscheid genomen moet worden van een dierbare.
5. Laat ons samen wegen zoeken om met de kinderen blij en speels en onbevangen te leren zijn.
6. Schenk wijsheid aan de wereldleiders. Dat ze zich samen sterk maken voor vrede en gerechtigheid in de wereld.
7. Draag ons Heer en koester ons als we denken aan de mensen die we missen.

Aagtje Commandeur-van Riel

Tijd van gebed: donderdag 1 augustus 2024 om 20.30 uur in de Patmoskerk.
Hartelijk welkom!

Meditatie

Want van U is rijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid . . .

Naar wie zouden wij moeten gaan, U spreekt woorden die eeuwig leven geven. (Joh. 6:68).

Eeuwigheid en eeuwig leven zijn in de Kerk bekende begrippen. Maar begrijpen? Bij eeuwigheid denk je dat de tijd niet ophoudt. Die gedachte is net zo lastig als denken aan tijd die **wel** ophoudt. Sommige predikanten duiden God dan ook met "**De Eeuwige**". (los van tijd).

God **met** tijd is nl. moeilijk: God was er dan al voor het ontstaan van het heelal zo'n slordige 13.5 miljard jaar geleden. En dan een "kleine" 9 miljard jaar later draait er een gloeiend heet planeetje om een voor ons bekende ster, de zon. Dat planeetje werd "onze" aarde. Uiteindelijk ontstaat er dan met vallen en opstaan dat grote wonder: **leven**. Met vallen en opstaan: zoals nu bekend met zes uitstervingsgolven. Hierbij wordt niet meer in miljarden jaren gerekend maar in miljoenen, dan kijk je niet op duizend jaar. De laatste, de 5e, begon 66 miljoen jaar geleden bij de uitsterving van o.a. de dinosaurussen. Een uitstervingsgolf betekent dat meer dan 75% van alle **soorten** verdwijnt. De aarde bevindt zich tegenwoordig (nou ja tegenwoordig) in de zesde uitstervingsgolf die ongeveer 8 duizend jaar geleden inzette. Sindsdien zijn er al zo'n 42000 **soorten** uitgestorven waarvan recent o.a. de dodo en de kiwi. In het verre verleden ging er veel tijd overheen maar sinds de mens invloed op de natuur uitoefent is alles in een enorme versnelling gekomen, men spreekt van duizenden malen sneller dan bij vorige uitstervingsgolven. Omdat sinds de laatste eeuw veel verwante soorten tegelijkertijd uitsterven spreken onderzoekers van "het verminken van de boom des levens". Tot zover even het "grote plaatje".

De vraag is hoe verhoudt het "grote plaatje" zich tot het "kleine plaatje", de evolutie waarin onze soort (de zoogdieren) ontstond, of tot het nog veel kleinere "mini-plaatje": ons menselijk bestaan, onze omgeving, onze tijd, onze beleving, ons wereldje van geboren worden, opgroeien, voortplanten en sterven. Die verhouding is nauwelijks voor te stellen. Toch nodigt ons geloof tot het bekende devies "think globally, act locally". Maar in het onderzoek van het "grote plaatje" (wij noemen dat de wetenschap) ontbreken wat elementen: gedachte, verwondering, geest, nieuwsgierigheid. Want wij hebben die merkwaardige eigenschappen. Trouwens die laatste zie je ook al bij dieren: ga bij het hek van een weiland staan en ja hoor, alle koeien komen naar het hek. Maar verwondering? Dat gaat verder dan nieuwsgierigheid. Stel de regenboog staat aan de lucht, jij verwondert je, een koe graast door alsof er niks aan de hand is. Maar jij kan nadenken over het verschijnsel van de regenboog, je kan je verwonderen en kan het gaan onderzoeken.

En vreemd genoeg die boog is niet het grootste wonder. Het grootste wonder is een wezen met verwondering, dat is geen fysiek verschijnsel maar een geestelijk verschijnsel, het grootste wonder is de verwoonderaar zelf, en dat ben jij!

Even terug bij het "grote plaatje". Die kennis kwam er na eeuwen van onderzoek, een niet voor te stellen wonder. Maar al die tijd was er dus steeds een veel groter wonder gaande: de **onderzoeker zelf**. Hier start de bijbel bij een figuur als Adam (jawel in ons plaatje, het "mini-plaatje"!).

En ja, na de zesde uitstervingsgolf zullen zich wel weer opnieuw andere levensvormen ontwikkelen op deze speciale planeet, dat is dan immers al vijf keer eerder gebeurd. En als er dan ook na miljoenen jaren weer draggers van de geest ontstaan zullen er ook wel weer religies komen, wie weet dan zonder brandstapels. We zullen het nooit zien (of wel?). Dan zijn wij, op onze beurt, voor hen verre geschiedenis (in wat zij dan beschouwen als "grote plaatje"). Maar dat gaat ons niet aan, dat ligt bij De Eeuwige. In Zijn/Haar herinnering zijn wij veilig: een constant heden. In Jesaja 49:16 staat het zo mooi: **Ik vergeet jou nooit, Ik heb je in mijn handpalm gegrift**. Een god met handen, voeten, oren en ogen past in het "mini-plaatje", *ons plaatje*. Maar het "grote plaatje" verruimt je geloof en verstekt je vertrouwen want achter die voorden van de profeet schuilt oneindig veel meer, moem het een "giga-plaatje". Think globally, act locally!

Ik neig als vanzelf naar het geloof van Abraham. Hij, de vader allergelovigen, deed het zonder bijbel, zonder catechismus, zonder Dortse leerregels, zonder Kerk, maar met een **open mind**.

Wat had hij toch wat wij niet hebben. Zag hij meer? Zijn wij verstoord geraakt door dogma's?

Klaas Kes

KERKCOLLECTES**DIACONIE**

Ontvangen in de periode 24 t/m 31 juli 2024:

Datum collecte	Doel	Totaal	Collecte in Kerk	Op rekening	Via QR-code	Giften aan huis
28-jul	KiA Kinderen in de Knel	196,40	163,40	17,00		16,00
	Voor diverse collectes ontvangen	50,00		50,00		
	Project Pakistan School	20,00		20,00		

ZENDING

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen en de Zending- en Evangelisatiecommissie

COLLECTE DIACONIE op zondag 4 augustus

Zoals u inmiddels weet, zijn er naast de plaatselijke en regionale doelen een aantal instellingen en stichtingen, die jaarlijks als "100 euro project" door de diaconie worden gesteund. De diaconie zoekt deze zorgvuldig uit en kijkt ook naar het criterium nationaal en internationaal. Wij checken hierbij wat het doel van de stichting is en hoe de gelden besteed worden. Eén van die stichtingen is de

Rudolphstichting.

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun leven al té veel mee. In jeugddorp De Glind van de Rudolphstichting vinden deze kinderen een veilig thuis. Ze wonen daar bij gewone gezinnen, in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp. De begeleidende ouders hebben een opleiding om kwetsbare kinderen de juiste verzorging en opvoeding te geven. Daarnaast krijgen ze ondersteuning bij hun ontwikkeling en traumaherstel. Het vertrouwen in zichzelf en in anderen heeft bij deze kinderen immers een behoorlijke deuk opgelopen door alles wat ze in het verleden hebben meegemaakt: verwaarlozing, mishandeling, misbruik en agressie.

De aanpak in jeugddorp De Glind gebeurt door heel gewone dingen als zwemles, naar school gaan en buiten spelen, maar ook door speciale activiteiten waarbij ze werken aan zelfvertrouwen en sociale vaardigheden: paardrijden, muziekles, schilderen en judo.

Wij willen de kinderen, gezinshuizen en het dorp van de Rudolphstichting met deze collecte steunen om deze kwetsbare kinderen een goede toekomst te bieden.

Namens de diaconie,
Eef Visser

Adressen Regionale Zorg instellingen

Ziekenhuis	A.M.C.	Meibergdreef	9	1105 AZ	Amsterdam	
	VU	De Boelelaan	1117	1081 HV	Amsterdam	
	Dijklander	Waterlandlaan	250	1441 RN	Purmerend	
	Dijklander	Maelsonstraat	3	1624 NP	Hoorn	
	Boven IJ	Statenjachtstraat	1	1034 CS	Amsterdam	
	A.,V.,L	Plesmanlaan	121	1066 CX	Amsterdam	
	O.L.V.G. Oost	Oosterpark	9	1091 AC	Amsterdam	
	O.L.V.G West	Jan Tooropstraat	164	1061 AE	Amsterdam	
	Verpleeghuis	Gouwzee	Kloosterbuurt	1	1131 HB	Volendam
		Molentocht	Persijnlaan	99	1447 EG	Purmerend
Novawhere		Prof. Mr. J.P.Oudlaan	1	1411 HT	Purmerend	
De Die		Loenermark	900	1025 VR	Amsterdam	
Zuidland		Abeltansmanplein	3	1448 NL	Purmerend	
Zorgcentrum	Sint Nicolaashof	SintNicolaashof	1	1131 GT	Volendaam	
	Swaensborch	Swaensborch	11	1141 VZ	Monnickendam	

GELOOF MET DIEPGANG

Psalm 92

4 AUG. 24
10:00 UUR

NLB 885 1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.

Welkom en Mededelingen (door ouderling van dienst)

Stil gebed - Votum en groet

Leefregel

NLB 886 Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.

Gebied om de opening van het Woord

Lied 348 vers 1



1. Heer van uw kerk.

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Colossenzen 2: 6-8

Gezang 78



1. Laat me in U blij - ven, groei - en, bloei - en.

Schriftlezing: Psalm 92

Verkondiging

Psalm 92 1 *Waarlijk, dit is rechtvaardig*

Kinderen komen terug van de kindernevendienst

Doel van de collectes (Toelichting door de diaken van dienst)

Dankgebed en voorbeden

NLB 413 1 Grote God, wij loven U,

Wegzending en Zegen met gezongen Amen (lied 431b)



"Gevangen in haar eigen lichaam"

Terug in het bewuste, ontdek ik
 dat ik niet spreken kan
 ik sein commando's naar mijn lippen
 maar mijn mond wil niet gehoorzamen
 ik zie de mensen om mij heen
 ik hoor ze vragen en ik zie ze mijn
 antwoorden niet begrijpen
 langzaam begrijpen zij dat ik
 dan drijf ik weg uit hun midden
 hun ogen zien machteloos toe
 hoe ik verdrink in eenzaamheid

Jesaja 43:1

Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn.

In het bijzijn van ons allen is afgelopen zondag overleden
 onze lieve zorgzame moeder, Bessie en ouwe Bessie

Aagje de Waart

Marken, 30 augustus 1936

Monnickendam, 28 juli 2024

Marcèl en Fijda
 Eva en Jur
 Arthur en Klementina

René en Evalina
 Sjaak
 Tom †
 Bob

Irma en Piet
 Angela en Roy
 Kai en Zoë
 Melvin †
 Mike en Marieke

Martin en Lucia
 Sebastian
 Tobias

De afscheidsdienst vindt plaats op donderdag 1 augustus om 13.00 uur
 in de Patmoskerk, Hoogkampaan 1 op Marken. Aansluitend vindt de
 begrafenis plaats op de Algemene Begraafplaats op Marken.

Voorafgaand aan de afscheidsdienst is er gelegenheid
 tot condoleren van 12.15 tot 12.45 uur. Na afloop nodigen wij u
 uit voor een kopje koffie in de hal van de Patmoskerk.

Correspondentieadres: Zuiderzeeweg 48, 1156 BW Marken

Lieve Bessie, Oma,

Het is zo dubbel
We wilden je niet laten gaan

De laatste periode van jouw leven heb je niet verdiend
Gelukkig heb je je rust nu gevonden

We gaan je missen
We weten dat het goed is en toch zijn wij verdrietig

Eva & Jur
Arthur & Klementina
Sjaak
Tom †
Bob
Angela & Roy
Melvin †
Mike & Marieke
Sebastian
Tobias



*We keken in jouw ogen,
Hielden jouw hand stijf vast.*

*Er kwamen geen woorden meer,
het leven werd een last.*

Lieve Bessie,

Bedankt voor de gezellige momenten samen.
Tijdens het oppassen of als we op visite kwamen.

Het gemis zal op den duur verdwijnen,
maar herinneringen zullen uit het niets verschijnen.

We zullen jou nooit vergeten!
Bedankt voor alles!

Sebastian
Tobias

Uit het 6^e Gastenboek in de Grote Kerk op Marken:

16/6/'23 Boeiende verteller! Veel cliché's ontkracht, we hebben veel geleerd. Dank! Geesje, Gert Jan, Bert, Marjo uit Westerbork.

Wat een mooie kerk, in een pittoresk Marken. SMPA.

6-20-23 God bless this church. Burge's, Italia. (God zegene deze kerk).

Wo ist das Altar? Fragt Lutz aus Wedemark. 21/06/23 (Waar is het altaar?).

Het blauw van het meer, de schepen aan de hemel. Zoetermeerse fietsers, J en J.

Mooie kerk. Gezellig eilandje. Marken super. Grtjs Marina x Benny, België. Tot wederziens.

24/6 Prachtige kerk. Fijne sfeer. Marken is heel mooi. Marga Kok, Lelystad.

Mooie kerk! Groetjes, familie Daniel, South Africa.

Jan, Matthijs en Willeke 23/06/2023 Jezus houdt van jou! Do't forget God.

Thanks for this great travel! Pablo Bouchey, Argentina 23/06/2023 (Bedankt voor deze mooie tocht)

27 juni 2023 Goedemorgen!

Ein schöner Ort mit einer schönen, hellen Kirche, die nette Schiffsmodelle über den Bänken hat. Dagmart aus Hennef/ Sieg. (Een heerlijke plek met een mooie, lichte kerk met mooie modelschepen boven de kerkbanken. Dagmart uit Hennef/Sieg.)

Bijzondere mooie kerk. Voor eenieder die hier het Woord mag horen - wekelijks - wensen wij Gods zegen toe! Arend-Jacob & Thera uit Zegveld.

Voor eenieder die deze kerk bezoekt wens ik Gods zegen toe.

29/6/'23 Voor de tweede maal hier in Marken en vindt het altijd gezellig om hier te vertoeven. Ik woon in België (Kortrijk).

29/6/'23 Mooie kerk. Gezellig gefietst op dit eilandje. Gr. Kees en Petra Mollen, N. Brabant (Hoogeloon).

29/6/23 Thank you for allowing everyone come in feel and worship God. Grateful for this. (Bedankt dat jullie iedereen binnen laten komen, God voelen en aanbidden. Dankbaar hiervoor).

20-06-2023 Mooie kerk, en heel Marken is mooi. Fam. Poot, Maassluis.

En häisning fran Sverige. – Sweden. (Mee met een lift uit Zweden).

Melike and Ahmet were here. We believe in peace and wisdom. Thanks. Cool place! (Melike en Ahmet waren hier. Wij geloven in vrede en wijsheid. Bedankt. Coole plek!)

Karin, Younes & André waren hier. Von Volendam mit dem Schiff. Fahrräder dabei. Toller Ort hier. Aus Düsseldorf. (Karin, Younes & André waren hier. Vanuit Volendam per boot. Fietsen inbegrepen. Geweldige plek hier. Uit Dusseldorf.)

ZOMERZANG AVOND 2024

7 AUG | 20.00 UUR | GROTE KERK

Muzikale medewerking van Mieke van der Hulst

Samenzang onder begeleiding van Dirk Kes

Korte overdenking door Jan Cornelis Commandeur

Na afloop koffie/thee in de kerk

