

Protestants Marken



Jaargang 18 nummer: 33

verschijnt wekelijks

Zaterdag 17 augustus 2024

Kerkdienst Zondag 18 augustus 2024

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Grote Kerk

10.00 uur	Dhr. C.S. Kersbergen	Ede
Organist	Dirk Kes	
Kosters	Kees Visser, Robbie Zwiers en Jan Piet van Altena	
Kindernevendienst	Op afroep, tel 0623424350 Nathanja	
Eerste Collecte	Diaconie	
	Bankrekening NL75RBRB0841377847	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk	
	Bankrekening NL69INGB0000160962	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Kerktaxi	Piet Boes	telefoon 0655620276

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	18	augustus	Marcus 7:31-37
Maandag	19	augustus	Psalm 11:-97-104
Dinsdag	20	augustus	Efeziërs 5:21-33
Woensdag	21	augustus	Efeziërs 6:1-9
Donderdag	22	augustus	Efeziërs 6:10-24
Vrijdag	23	augustus	Psalm 119:105-112
Zaterdag	24	augustus	Marcus 8:1-13

Voorbede

1. Schenk ons Uw rust als het stormt op onze levenszee.
2. We bidden U voor hen die vandaag leven te midden van oorlog en moeten vechten voor hun vrijheid.
3. Zegen de vrijwilligers met de voorbereidingen voor de Vakantie Bijbel Week, dat zij hun enthousiasme mogen overbrengen op de jeugd.
4. Ontferm U over de evangelisatiewerkers en zendingmensen voor hun taak in de wereld.
5. Zegen de predikant. Dat hij, in vertrouwen op U, het woord van uw liefde mag verkondigen.
6. Geef kennis en wijsheid aan de medici en geef hoop en vertrouwen aan de zieken.
7. Geef ons Uw kracht om te steunen en steun te ontvangen, om vast te houden en los te laten.

Aagtje Commandeur-van Riel

Overdenking: Matteüs 17:14-21 Gebrek aan geloof. Toen ze zich weer bij de mensenmassa voegden, kwam er iemand naar Hem toe die voor Hem op de knieën viel en zei: "Heer, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en lijdt daar erg onder: hij valt dikwijls in het vuur of in het water. Ik heb hem bij uw leerlingen gebracht, maar zij konden hem niet genezen." Jezus antwoordde: "Wat zijn jullie toch een ongelovig en dwars volk, hoelang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Breng hem bij Me." Daarop sprak Jezus de demon streng toe. Deze ging uit de jongen weg en vanaf dat moment was hij genezen. Toen de leerlingen met Jezus alleen waren, vroegen ze Hem: "Waarom konden wij die geest niet uitdrijven?" Hij antwoordde: "Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zeg je tegen die berg: "Verplaats je van hier naar daar!" en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn."

In Matteüs 17 hebben Petrus, Jakobus en Johannes net meegemaakt dat de Here Jezus Mozes en Elia ontmoette op de berg en dat uit een wolk een stem klonk, die zei: "Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde. Luister naar Hem!" Een moment dat nogmaals bevestigt dat de Here Jezus niet zomaar een mens is, maar waarlijk de Zoon van God, de Verlosser. Een geloofsmoment zonder weerga, en de andere leerlingen hebben ook talrijke momenten meegemaakt waarop de Here Jezus zijn wonderen liet zien en zijn goddelijke kracht toonde. En dan toch vindt de Here Jezus dat zijn leerlingen nog niet het geloof hebben ter grootte van een mosterdzaadje. Oef, dat zal je maar gezegd worden, na al die tijd met de Here Jezus opgetrokken te zijn. De reactie van de leerlingen lezen we hier niet, maar ze zullen toch geschrokken en ontdaan zijn geweest van deze uitspraak. Wat was er misgegaan dat het geloof in de Here Jezus nog niet in hen geworteld was? Kwam het doordat de Heilige Geest nog niet over hen gekomen was? Zijn wij mensen niet in staat om te geloven zonder de uitstorting van de Heilige Geest in ons leven? Terwijl wij ook in de bijbel lezen dat de Here Jezus tegen mensen zegt dat hun geloof hen heeft behouden. Hoe zit dat nu? Ik denk dat die bepaalde mensen, tegen wie Jezus zei dat hun geloof hen heeft behouden, zich in hun wanhoop en verdriet geheel naar de Here Jezus hebben gekeerd, volledig vertrouwd op de kracht en de wonderen van Gods Zoon en zich volledig afhankelijk van Hem hebben gesteld, zodat de Heilige Geest daar zijn werk al kon verrichten. Blijkbaar waren de leerlingen nog niet zover dat zij zich volledig overgegeven hadden aan hun Meester. Was er toch nog teveel van het aardse dat hun harten en gedachten bezig hield. Nog teveel van het 'oude' leven en geen plaats genoeg voor Christus opdracht, zodat de Heilige Geest hen nog niet kon beroeren. Nog geen plaats genoeg voor het zaaien van het mosterdzaadje. Gelukkig kwam dit uiteindelijk helemaal goed.

Maar hoe zit het nu met ons, in deze tijd? Als het al zo moeizaam ging met de leerlingen, hoe moeizaam gaat het dan wel niet met ons?

Kunnen wij ons, met al onze dagelijkse beslommeringen, wel helemaal overgeven aan de Here Jezus? Hoe doen we dat dan? Is er wel voldoende ruimte in ons hart, onze ziel, om de Heilige Geest het mosterdzaadje van het geloof te laten planten?

Voor ons is het anders dan voor de apostelen. Doordat de Heilige Geest zijn werk op aarde al doet, mogen wij bidden om de Heilige Geest in ons geloofsleven. Keren wij ons oprecht tot de Here Jezus, dan komt er ruimte voor het werk van de Heilige Geest in ons hart, onze ziel. Dan kan het mosterdzaadje geplant worden en gaan groeien in ons leven. De opdracht is dan wel dat we het geplante zaadje goed verzorgen. Water geven en onkruid wieden. De bijbel en de gemeente helpt ons daarbij, dus we hoeven het niet in ons eentje te doen. En samen eraan werken geeft kracht en plezier. Geeft moed om het vol te houden en het mosterdzaadje te laten groeien tot een grote boom, vol levens- en geloofskracht. Een kracht die de stormen van het leven kan trotseren en zorgt dat we niet omvallen, maar blijven staan tot de Here Jezus ons roept.

De Here zegene ons allen daarbij!

Jan C. Commandeur

KERKCOLLECTES en GIFTEN

KERK

Ten behoeve van de Kerk is ontvangen in juli:

Datum	Collecte Contant	Collecte rekening	Collecte SKG QR Code	Vreemdeling bussen SKGQRcode	Vreemdeling bussen contant	Giften rekening	Giften huisbezoek	Totaal
7-7-2024	162,05	99,00	2,50		233,62	100,00	100,00	697,17
14-7-2024	142,75	19,00	2,50	9,00		50,00		223,25
21-7-2024	104,00	28,50	2,50		109,58		20,00	264,58
28-7-2024	139,40	5,00	2,50	3,00				149,90

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

COLLECTE DIACONIE 18 augustus

Eén van de stichtingen die de diaconie jaarlijks ondersteunt is **Open Doors**.

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd, gediscrimineerd, opgesloten of zelfs met de dood worden bedreigd. Inmiddels hebben ruim 360 miljoen christenen daarmee te maken, en helaas stijgt dat aantal met het jaar!

Open Doors brengt ook bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn.

Daarnaast geeft ze training en verleent praktische hulp, maar ook traumazorg en noodhulp.

In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden zij christenen voor op mogelijke vervolging en lijden. Mentale ondersteuning is heel belangrijk voor vervolgte mensen! Daarom vraagt Open Doors ons naast steun voor hun praktische hulp ook om gebed: voor de geestelijke hulp die zij geven aan vervolgte christenen. En voor kracht en standvastigheid aan vervolgte christenen, om in de stormen van vervolging toch overeind te kunnen blijven.

Wij bevelen deze collecte voor Open Doors van harte bij u aan.

Namens de diaconie,

Eef Visser

Adressen Regionale Zorg instellingen

Ziekenhuis	A.M.C.	Meibergdreef	9	1105 AZ	Amsterdam	
	VU	De Boelelaan	1117	1081 HV	Amsterdam	
	Dijklander	Waterlandlaan	250	1441 RN	Purmerend	
	Dijklander	Maelsonstraat	3	1624 NP	Hoorn	
	Boven IJ	Statenjachtstraat	1	1034 CS	Amsterdam	
	A., V..L	Plesmanlaan	121	1066 CX	Amsterdam	
	O.L.V.G. Oost	Oosterpark	9	1091 AC	Amsterdam	
	O.L.V.G West	Jan Tooropstraat	164	1061 AE	Amsterdam	
	Verpleeghuis	Gouwzee	Kloosterbuurt	1	1131 HB	Volendam
		Molentocht	Persijnlaan	99	1447 EG	Purmerend
Novawhere		Prof. Mr. J.P.Oudlaan	1	1411 HT	Purmerend	
De Die		Loenermark	900	1025 VR	Amsterdam	
Zuidland		Abeltansmanplein	3	1448 NL	Purmerend	
Zorgcentrum	Sint Nicolaashof	SintNicolaashof	1	1131 GT	Volendam	
	Swaensborch	Swaensborch	11	1141 VZ	Monnickendam	

**Orde van dienst morgendienst 18 augustus 2024 Grote Kerk
Voorganger dhr. C.S. Kersbergen uit Ede**

Thema: Naam maken?

Intochtslied: Lied 868 vers 1 en 5 (Lof zij de Heer,)

Welkom en mededelingen

Stil gebed/ bemoediging/groet

Aanvangstekst: psalm 8 vers 10: HEER, onze HEER, hoe machtig is Uw Naam op heel de aarde.

Zingen: Lied/psalm 8 vers 1, 4 en 6 (Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven)

Kyriëgebed

Leefregels uit Filippenzen 1 vers 27 tot 2 vers 11

Zingen: Lied 864 vers 1 en 5 (Laat ons de Heer lof zingen,)

Gebed om het licht van de Heilige Geest

Zingen: Lied 348 vers 1 (Heer van uw kerk)

Lezing Oude Testament: Genesis 11 vers 1-9

Zingen: Lied 816 vers 1, 2, 3 en 4 (Dat wij onszelf gewonnen geven)

Lezing Nieuwe Testament: Openbaring 2 vers 12-17

Zingen: Psalm 87 vers 5 (oude berijming) (Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen,)

Verkondiging:

Genesis 11 vers 4b: 'en laten wij voor ons een naam maken'.

Openbaring 2 vers 17b 'en Ik zal hem een witten steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt'

Thema: Naam maken?

Zingen: Opwekking 124, vers 1, 2 en 3

- 1) Ik bouw op U,
- 2) Gelovend ga ik,
- 3) Ik bouw op

Collecten

Danken en bidden

Zingen: uit Psalmen en gezangen bundel 1938, gezang 112 vers 1, 2 en 4

- 1) Eén naam is onze hope
- 2) Vergaard uit alle streken
- 4) In haar drie-een'gen Here

Zegen

Uitleidende muziek

Vakantie Bijbel Week 2024

Tieneravond – BBQ – Speurtocht!

Dit jaar willen we tijdens de Vakantie Bijbel Week (VBW) ook weer een tieneravond voor alle tieners van 12 jaar en ouder organiseren. Dit zal zijn op:

Woensdagavond 28 augustus 2024



Deze avond wordt georganiseerd bij de Patnoskerk. We willen dit jaar met elkaar gaan barbecueën en daarnaast een speurtocht doen.

Voor de BBQ moeten we uiteraard zorgen voor voldoende eten voor alle tieners. Daarom willen we iedereen die mee wil doen met de VBW-tieneravond vragen om zich aan te melden. Er zijn al een aantal aanmeldingen binnen, maar we vinden het gezellig als er nog meer tieners komen! Alle tieners die op de middelbare school zitten, of hier na de zomervakantie naar toe gaan, zijn van harte uitgenodigd.

Aanmelden kan door een mail of WhatsApp bericht te sturen aan Gerdien Teerhuis:



Mail: gerdien.teerhuis@ziggo.nl



WhatsApp: 06-80091644



Graag vermelden: je naam, leeftijd en eventuele allergieën of dieetwensen.
Graag aanmelden voor 21 augustus.

Vakantie Bijbel Week 2024

Voor alle kinderen van de basisschool



Hoi allemaal!

Ook dit jaar is er in de laatste week van de zomervakantie weer de Vakantie Bijbel Week (VBW). Het thema is dit jaar:

WegWijs



Weten jullie de weg naar de VBW?

Data:
maandag 26 augustus : 10.00-12.30 uur
dinsdag 27 augustus : 10.00-12.30 uur
woensdag 28 augustus : 10.00-13.00 uur
(inclusief lunch)

Locatie:
Patmoskerk, Hoogkampaan 1, Marken.



Fijne vakantie en tot ziens bij de VBW!

Kom je ook?



Voor de kinderen die na de zomervakantie naar groep 6, 7, 8 of de middelbare school gaan, hebben we weer een leuke timmeractiviteit bedacht. Als je daaraan wil meedoen graag een hamer (met je naam erop) meenemen.