

Protestants Marken



Jaargang 18 nummer: 35

verschijnt wekelijks

Zaterdag 31 augustus 2024

Kerkdienst Zondag 1 september 2024

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Grote Kerk

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Dirk Kes
Kosters	Jan Blijleven, Hein Zeeman en Jan Piet van Altena
Kindernevendienst	Op afroep, tel 0623424350 Nathanja
Eerste Collecte	Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Kerktaxi	Koos Zwiers telefoon 06107599511

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	1	september	Zacharia 8:1-8
Maandag	2	september	Zacharia 8:9-17
Dinsdag	3	september	Zacharia 8:18-23
Woensdag	4	september	Handelingen 9:32-43
Donderdag	5	september	Handelingen 10:1-23a
Vrijdag	6	september	Handelingen 10:23b-48
Zaterdag	7	september	Marcus 8:27-9:1

Voorbede

1. Zegen de jeugdouderlingen en de jeugdleiders. Help hen om jongeren enthousiast te maken om hun christelijk geloof uit te dragen.
2. Laat ons openstaan voor de midden generatie met hun eigen creatieve inbreng in de geloofsgemeenschap. Dat we van elkaar mogen leren.
3. Wij bidden U voor de regeringsleiders die een speciale verantwoordelijkheid hebben. Dat ook zij zich inzetten voor vrede en veiligheid van alle volken.
4. Geef wijsheid aan de politici van ons land bij alle besluitvorming en geef ze eerbied voor alles wat hen wordt toevertrouwd.
5. Zegen het werk van Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Dat er bijbels mogen zijn die Uw licht verspreiden in alle duistere plaatsen.
6. Bemoedig de chronisch zieken en schenk hen vreugde ondanks de beperktheid van hun handicap.
7. Maak ons moedige mensen die op U durven vertrouwen en ook vertrouwen durven te geven aan elkaar.

Aagtje Commandeur-van Riel

1 Tessalonicenzen 5 (BGT): Paulus over de wederkomst van de Heer

De Heer komt onverwacht

Vrienden, ik hoef jullie niet te schrijven wanneer die dingen zullen gebeuren. De dag dat de Heer terugkomt, komt onverwacht. Net zo onverwacht als een dief die 's nachts komt stelen. Dat weten jullie heel goed. De mensen zullen denken dat er vrede is, en dat ze veilig zijn. Maar dan opeens zal de Heer komen, net zoals opeens de weeën beginnen bij een vrouw die gaat bevallen. Opeens zal er ellende en verwoesting zijn, en niemand zal kunnen vluchten. Maar, vrienden, jullie zullen niet plotseling overvallen worden door de komst van de Heer. Want jullie geloven in hem. Jullie horen bij het licht, niet bij het donker.

Wees klaar voor de komst van de Heer

Wij horen niet bij de nacht en het donker, wij horen bij de dag. We moeten dus dingen doen die passen bij de dag. We moeten goed opletten en helder blijven denken. Andere mensen horen bij de nacht. Zij denken niet aan wat er gaat gebeuren. Het lijkt alsof ze slapen, of dronken zijn. Maar wij moeten op alles voorbereid zijn, net als soldaten die een harnas en een helm dragen. Ons harnas, dat is ons geloof en onze liefde voor elkaar. En onze helm, dat is ons vertrouwen. Want we vertrouwen erop dat we gered worden door onze Heer Jezus Christus. God wil ons niet straffen, maar redden! Jezus is voor ons gestorven. Daarom zullen we voor altijd bij hem zijn, nadat hij uit de hemel gekomen is. En het maakt niet uit of we dan dood zijn of nog leven. Blijf elkaar daarom moed inspreken, en blijf elkaar helpen.

Ga goed met elkaar om

Vrienden, luister naar jullie leiders, ook als zij vertellen wat je fout doet. De Heer Jezus wil dat ze dat doen. Ze doen hun werk voor jullie. Daarom moeten jullie hen met veel respect en liefde behandelen. Leef in vrede met elkaar. Vrienden, ik wil dat jullie gewoon je dagelijkse werk blijven doen. Als iemand dat niet doet, zeg er dan iets van. Als mensen het moeilijk hebben, spreek hun dan moed in. Steun de zwakken, en heb geduld met iedereen. Als iemand je kwaad doet, doe hem dan geen kwaad terug. Maar wees goed voor elkaar en voor iedereen. En wees altijd blij! Blijf altijd bidden. En dank God altijd, wat er ook gebeurt. Want dat wil God van jullie, omdat jullie bij Jezus Christus horen. Houd het werk van Gods Geest niet tegen. Als iemand een bijzondere boodschap van God vertelt, luister dan goed. Onderzoek alle dingen, en kijk of iets goed of slecht is. Ga dan verder met het goede, en houd je niet bezig met het slechte.

Groeten van Paulus

Ik bid dat de God van de vrede jullie hele leven heilig maakt, zodat jullie geest, jullie ziel, en jullie lichaam zuiver blijven. Dan zullen jullie volmaakt zijn als onze Heer Jezus Christus terugkomt. God wil dat jullie bij hem horen. Hij is trouw, en hij doet wat hij belooft.

KERKCOLLECTES DIACONIE

Ontvangen in de periode 21 t/m 27 augustus 2024:

Datum collecte	Doel	Totaal	Collecte in Kerk	Op rekening	Collecte SKG QR code	Giften aan huis
25-aug	Stichting Mensenkinderen	320,80	290,80	30,00		
	Project Pakistan	20,00		20,00		
	Tbv diverse collectes	50,00		50,00		

ZENDING

In de periode 2 april t/m 26 augustus hebben de zendingskisten € 1.213,- opgebracht. Giften voor de **Zending** kunnen ook worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen en de Zending- en Evangelisatiecommissie.

Diaconale collecte 1 september

Komende zondag collecteren we voor het Nederlands Bijbel Genootschap.

In 2021 fuseerden het Vlaams en het Nederlands Bijbelgenootschap tot het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NVBG). Zij werkten al langere tijd samen en sinds de fusie ziet het logo van het NBG er ook iets anders uit.

Bij het bekend maken en verspreiden van de Bijbel gebruikt het NVBG heel veel werkvormen en werkwijzen, zoals u uit de publicaties van Anneke Commandeur regelmatig kunt lezen in dit kerkblad. Anneke is op Marken de coördinator voor het NVBG.

Ook digitaal wordt er heel veel ter beschikking gesteld!

De Bijbel is oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws, Aramees en Grieks. Het NVBG vertaalt vanuit de brontekst en maakt vervolgens vertalingen van de Bijbel in goed Nederlands. De Bijbel is geschreven in een andere tijd en cultuur. Er staan bekende verhalen in, maar ook teksten die voor de moderne lezer lastig te begrijpen zijn. Het NVBG wil een brug slaan tussen de bijbelse bronteksten en de behoeften van bijbellezers. Dat doen ze met lezingen, blogs, boeken en workshops over de Bijbel, maar ook met vertalingen naar de eigen tijd. In 2021 verscheen de allernieuwste Bijbelvertaling die wij sinds die tijd ook in de kerk op Marken gebruiken.

Op debijbel.nl vinden bijbellezers uitleg bij bijbelse begrippen, filmpjes, foto's en tijdlijnen, kaarten met bijvoorbeeld de reizen van Paulus.

Wereldwijd zoekt het NVBG uit waar de grootste nood is, en vervolgens slaan ze de handen ineen met bijbelgenootschappen wereldwijd om zoveel mogelijk bijbels in de eigen taal te verspreiden.

Ook kinderbijbels worden daarbij niet vergeten.

Namens de diaconie,

Eef Visser

KLEDINGINZAMELING MENSEN IN NOOD

Ook al duurt het nog even, toch willen we alvast laten weten dat we op **zaterdag 28 september a.s.** met de hulp van vrijwilligers weer bij u langs komen om spullen voor de stichting Mensen in Nood. Bij het opruimen van kasten kunt u hiermee dan al rekening houden. En vrijwilligers kunnen deze datum alvast in de agenda noteren.

Zoals gebruikelijk gaat het bij de kledingactie voor "Mensen in Nood" om schone, goede, nog-buikbare kleding, laken- en gordijnstoffen, dekens, schoeisel en brillen. Om de schoenen bruikbaar te laten zijn, moeten ze met de veters of touw aan elkaar zijn geknoopt.

En ook wanten, sokken en kousen graag per paar bijeen binden om tijd en verwarring te besparen bij het uitzoeken van de spullen. Niet-bijeengebonden paren raken gauw zoek in de grote berg en aan één sok, kous of want hebben de mensen niks.

Brillen i.v.m. beschadiging graag afzonderlijk afgeven.

Voor alle helpers, van welke leeftijd dan ook, hopen wij: **tot 28 september a.s.**

Nelie Springer-Zeeman

Eef Visser

Liturgie zondag 1 september 2024

De 11e zondag van de zomer, om 10.00 uur in de Grote Kerk.
Protestantse Gemeente te Marken.

Opgang

Consistoriegebed.
Het luiden van de klok.



Protestantse gemeente
Marken



appostel



Rekeningnummers

D: NL75 RBRB 0841 3778 47

K: NL69 INGB 0000 1609 62

t.n.v. Protestantse Gemeente Marken

Intrede

Intochtspalm: 84 vers 3 en 4.
Mededelingen door de ouderling van dienst.
Bemoediging en groet.
Lied 283 'In de veelheid van geluiden' couplet 1, 2 en 3.
Verootmoedigingsgebed en genadeverkondiging.
Lied 283 couplet 4 en 5.
Regels ten leven.
Lied 316 'Het woord dat u ten leven riep' couplet 1 en 4.
Gebed om het licht van de heilige Geest.
Lied voor de kinderen: 348 'Heer van uw kerk' couplet 1.

De Heilige Schrift

Lezing uit de Bijbel: Exodus 12,29-42.
Halleluja-lied: 823 'Gij hebt, o Vader van het leven' couplet 1 en 5.
Verkondiging.
Lied 834 'Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht' couplet 1, 2 en 3.

Gebeden en gaven

Toelichting op de doelen van de gaven door de diaken van dienst.
De inzameling van de gaven.
Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Zending en zegen

Slotlied: Psalm 121 vers 1, 3 en 4.
Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

Vanuit de pastorie

Vakantie Bijbel Week 2024

De speciale kerkdienst voor kinderen die afgelopen zondag de start van de Vakantie Bijbel Week inluidde was een succes. Wat was de Patmoskerk mooi ingericht met allerlei voorwerpen die te maken hadden met de Bijbelverhalen die verteld zouden worden. Er stond ook een enorme wegwijzer met daarop de Bijbeltekst van de week. Een heel bekende uitspraak van Jezus waarmee Hij zegt dat je door wie Hij is, wegwijs kunt worden in het leven.

Ondertussen is de Vakantie Bijbel Week weer voorbij. Er waren leuke spelletjes te doen en veel kinderen hebben genoten van het huttenbouwen. Het zag er allemaal fantastisch uit. Binnen in de hal werden mooie knutselwerkjes gemaakt die te maken hadden met de verhalen. Je werd vrolijk van alle blije gezichten. Niet alleen van de kinderen maar ook van de vele enthousiaste vrijwilligers die deze drie dagen tot een succes hebben weten te maken. Fijn dat er weer zoveel kinderen zijn gekomen.

Startbijeenkomst Gemeente Groei Groep

Zoals ik vorige week schreef, begint het werk in de kerk langzaam maar zeker weer op gang te komen. Een van de voorbeelden daarvan is de start van de Gemeente Groei Groep. Volgende week donderdag 5 september 2024 is de eerste bijeenkomst. We beginnen met een nieuw boekje over een aantal gelijkenissen (verhalen met een boodschap) die Jezus vertelde. Het boekje is geschreven door dominee Bernard Reitsma. Verderop in het Kerkblad is het programma voor de komende maanden afgedrukt. Als het goed is, staat alle benodigde informatie erop.

We beginnen volgende week donderdagavond om 20.00 uur in de bovenzaal van Gebouw Hoogh. De betekenis van kringen als de Gemeente Groei Groep moeten we niet onderschatten. Het is belangrijk om ook doordeweeks tijd vrij te maken om meer van Christus te leren. Niet om vroom te willen doen maar omdat je daardoor kunt groeien in wie je bent als mens en in geloof. Iedereen is weer van harte welkom. Niet alleen de vaste groep maar zeker ook mensen die bij ons willen aanhaken of nieuwsgierig zijn en de sfeer weleens willen komen proeven.

Het is voorbij

De Vakantie Bijbel Week luidt ook het einde van de schoolvakanties in. Onze kinderen genieten nog van de laatste vakantiedagen. Volgende week gaan de deuren van basisschool de Rietlanden weer open en ook die van de scholen in het voorgezet onderwijs. We wensen alle kinderen en jonge mensen veel succes op school en natuurlijk ook de zegen van de Here God. Een zegen betekent niet per se dat het je altijd voor de wind gaat, maar wel dat je niet alleen bent. De zegen is er altijd; of het je goed gaat of tegenzit. En dat laatste hoeft niet altijd negatief te zijn. Juist niet want van onze tegenslagen leren we veel. Enfin: succes jongelui!

Tenslotte

De nachten worden weer langer en de dagen korter. Buiten zien we steeds vaker de dauw tevoorschijn treden. Als een zilveren deken over de velden. Dat het een teken moge zijn van een Goddelijke glans over ons alledaagse bestaan omdat we daarin Christus leven. Ontvang weer een hartelijke groet vanuit de studeerkamer achter leibomen. Uiteraard ook uit naam van de andere pastoriebewoners.

Programma Gemeente Groei Groep 2024-2025

Protestantse Gemeente Marken

Auteur drs. Hubrecht Z. Klink

Datum 28 mei 2024

Gewijzigd 3 juli 2024

Toelichting en programma

Het nieuwe programma beginnen we meteen met het eerste hoofdstuk uit het boekje dat we in april hebben uitgekozen. In de komende maanden gaan we met elkaar in gesprek over een aantal gelijkenissen van Jezus. We doen dat aan de hand van het bijbelstudieboekje van ds. Bernhard Reitsma *'Onvoorstelbaar. Bijbelstudies over de gelijkenissen van Jezus'*.

Het weekend met onze Gemeente Groei Groep houden we weer op de vertrouwde plek in Friesland. De Markesteede in Blesdijke. We lezen en praten tijdens dat over twee gelijkenissen van Jezus uit het evangelie van Matteüs. Tegen die tijd zorgen we weer voor een afwisselend programma met bijbehorend boekje.

In totaal bestaat het programma uit 8 bijeenkomsten waarop we elke keer een hoofdstuk lezen en bespreken. Twee daarvan vallen in het GGG-weekend in Blesdijke. En we eindigen met een feestelijke slotbijeenkomst in de vorm van een gezamenlijke maaltijd in de hal van de Patmoskerk.

	<i>Onderwerp</i>		<i>Hoofdstuk</i>	<i>Data</i>
1	De goede Herder	Mc. 6,30-44	1	05-09-2024
2	Feest	Lc. 14,7-24	2	03-10-2024
3	De verloren zonen	Lc. 15,11-32	3	07-11-2024
4	Volg mij	Lc. 9,57-62	4	28-11-2024
5	Door het oog van de naald	Lc. 18,18-27	5	16-01-2025
6	Weekend GGG	--	--	31-01-2025 tot 02-02-2025
	- Het feest gaat beginnen!	Mt. 25,1-13	6	
	- Onvoorstelbare genade	Mt. 25,14-30	7	
7	De barmhartige vijand	Lc. 10,24-37	8	13-03-2025
8	Slotbijeenkomst	--	--	01-05-2025

Praktische informatie

De bijeenkomsten houden we op donderdagavonden van 20.00 tot 22.00 uur in de bovenzaal van Het Gebouw Hoogh. De slotbijeenkomst houden we in de hal van de Patmoskerk.

Contactpersoon en organisator GGG is: Aaltje Maas – Van Altena
 Zuiderzeeweg 46
 wfmaas@xs4all.nl
 0299 601720

*Vaders sterven niet,
ze glijden hooguit naar de overkant.
Ze leven verder in wie blijft.
In woorden en gedachten.
In verhalen, gevoel en tederheid.*

*Vaders sterven niet,
ze blijven altijd in de buurt.
Je ziet hen in de spiegel,
in een stukje van jezelf.
Je voelt ze in de pracht die het leven heet.
Vaders sterven niet,
ze worden bewaarders van de tijd.*

Ziek maar toch plotseling overleden, de vader van onze lieve vriendin Geertje,

Jongajaap Schipper.

Wij wensen Geertje & Rudolf, hun kinderen en familie veel sterkte
bij het verwerken van dit verlies en gemis.

Wolmet, onze gedachten zijn bij je en wensen je veel kracht toe in de tijd die komen gaat.

Cor & Gerdien, Dirk & Petra en onze kinderen

Jaap Uidam

4 juli 1936 - 24 augustus 2024



Je werk op het water
 Je passie voor de voetbal
 Je liefde voor de familie
 Je trots op de kleinkinderen
 Je gevoel voor humor
 Hijs het anker, trossen los, het is tijd nu om te gaan

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij in zijn zorgzame leven voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze ta en bappe

Jaap Uidam

Neeltje

Jan en Trijntje Jacoba
 Ruben Joram
 Aron Benjamin
 Tamar Mariah ♡

Jannetje Andrea en Dario

Patricia en Patrick
 Sem
 Mees

Geen bezoek aan huis.

De afscheidsdienst vindt plaats op donderdag 29 augustus om 14.00 uur in de Patmoskerk, Hoogkamplaan 1 op Marken. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de Algemene Begraafplaats op Marken.

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren van 13.00 tot 13.45 uur.

Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken in de hal van de Patmoskerk.

Noorderwerfstraat 3, 1156 AG Marken

Lieve bap,

Je was altijd onze trouwste supporter. Je paste altijd samen met Bessie op ons en Tamar, en we aten tussen de middag lekkere tosti's. Je was altijd bezig met SV Marken en Ajax. We zijn heel dankbaar dat je onze bap was en we zullen je erg missen.

Liefs,

Je kleinkinderen

Ruben, Aron, Sem en Mees

Gelukkig die verdrietig zijn
want zij zullen worden getroost Lied 734 : 4

afgelopen zaterdag 24 augustus '24 is overleden onze Broer en Zwager

Jaap Uidam

Echtgenoot van Neeltje Zeeman

Vader van Jan en Trijntje
 Jannetje en Dario
 Patricia en Patrick
En Kleinkinderen

Wij wensen jullie veel sterkte bij dit verlies.

Piet † en Lijs †
Jannie en Kees
Marja en Gerrit
Jan en Trijntje †
Neeltje en Arie
Tiny en Jan
Klaas en Grietje
Neven en Nichten

Toch nog onverwacht is overleden onze zwager en oom

Jaap Uidam

Wij wensen (peet) Neel en de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe voor de komende tijd.

Marie, Trijntje en neven en nichten familie Zeeman

We staan niet altijd stil
 bij het woordje 'samen'
 maar het is een groot gemis
 als 'samen' uit je leven is.

Toch nog onverwachts bereikte ons het verdrietige nieuws dat onze

Ome Jaap

is overleden.

Wij zullen zijn humor, opgewektheid en vrolijkheid nooit vergeten.

We wensen peet Neeltje, Jan en Trijntje, Jannetje en Dario, Patricia en Patrick en kleinkinderen veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Neven en nichten familie Uidam

Als de weg van het leven is verlopen
 Het einde bereikt met laatste kracht
 Dan gaat de hemel voor hem open
 Is hij voor eeuwig thuis gebracht

Op 24 augustus is onze buurman Jaap Uidam overleden

Wij wensen zijn vrouw Neeltje en familie veel sterkte in deze moeilijke tijd!

Namens de burens van de Noorderwerfstraat

*Afscheid nemen van je vader
 Je rots, je trotse ta
 Steeds meer ga je op hem lijken, steeds meer doe je hem na.*

*Dat 'nooit meer', dat doet je pijn
 En je verdriet is meer dan groot
 Maar wie of wat je liefhebt gaat niet echt, nooit echt dood.*



Verdrietig zijn wij dat de vader van onze lieve vriendin Patricia is overleden.

Jaap Uidam

Dankbaar voor de mooie momenten die we met hem hebben beleefd.

Wij wensen Neeltje, Patricia en Patrick, Jan en Trijntje, Jannetje en Dario en de kleinkinderen veel sterkte met dit grote verlies.

Jacqueline, Natascha, Nathalie, Daniella, Trijntje-Regina, Marie, Nicolette, Willy,
 Brenda, Mirjam, Angela, Anita, Diana, Sylvia, Melanie

Weinig nemen en veel geven

Altijd hartelijk en warm

Als de mensheid zo zal zijn als jij

Was de wereld niet zo arm

Op zaterdag 24 augustus jl. bereikte ons het droevige bericht dat onze ome Jaap Uidam is overleden.

Wij wensen peet Neeltje, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Neven en nichten familie Kaars

Als het leven lijden geworden is,
de kans op beter worden er niet meer is
Dan zal je naar een plek toegaan,
waar ziekte en pijn niet bestaan

Na een afnemende gezondheid is overleden de vader van onze
schoondochter en schoonzus Patricia
Zijn liefde en opgewektheid zullen we nooit vergeten

Jaap Uidam

Wij wensen Neeltje, Jan en Trijntje, Jannetje en Dario,
Patricia en Patrick en de kleinkinderen veel sterkte toe in deze
moeilijke tijd

Pieter en Aagje
Danny en de kinderen

Met verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van Jaap Uidam, de vader van onze vriendin Jannetje.

Wij wensen Jannetje en Dario en de verdere familie veel kracht en sterkte toe met dit verlies.

Aaltje en Dylan Jannetje en John

Esther en Richard Angela en Kevin

Simone en David Sandra en Mike

Astrid en Philip

Nieuw Spreekuur voor zorgvragen!

Wijkverpleegkundigen Esther Bak en Riekie Molema van Evean, starten per september 2024 een speciaal spreekuur in 't Trefpunt.

Elke eerste maandag van de maand van 10:00 tot 11:00 uur

Start: 02-09-2024

Heeft u vragen over:

- zorg aan huis
- mantelzorgondersteuning
- langer veilig thuis blijven wonen
- zorgtechnologie
- hulpmiddelen
- dagbesteding

Kom gerust langs!

Dit spreekuur is speciaal voor bewoners en mantelzorgers van Marken en is helemaal gratis. Er is de mogelijkheid om in een aparte ruimte met de verpleegkundige in gesprek te gaan.

We kijken ernaar uit u te ontmoeten!

Esther Bak en Riekie Molema
Wijkverpleegkundigen Evean

Wees allen welkom!

i.s.m.

