

Protestants Marken



Jaargang 18 nummer: 36

verschijnt wekelijks

Zaterdag 7 september 2024

Kerkdienst Zondag 8 september 2024

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Patmoskerk

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Hans Jütte
Kosters	Piet Boes en Freek Visser
Kindernevendienst	Op afroep, tel 0623424350 Nathanja
Eerste Collecte	Project Pakistan Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Kerktaxi	Robbie Zwiers telefoon 0652410698

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	8	september	Handelingen 11:1-18
Maandag	9	september	Handelingen 11:19-30
Dinsdag	10	september	Handelingen 12:1-17
Woensdag	11	september	Handelingen 12:18-25
Donderdag	12	september	Deuteronomium 11:1-17
Vrijdag	13	september	Deuteronomium 11:18-12:1
Zaterdag	14	september	Marcus 9:2-13

Voorbede

1. Maak ons moedige mensen die op U durven vertrouwen en ook vertrouwen durven te geven aan elkaar.
2. Bemoedig de vrijwilligers die zich inzetten voor het project Pakistan en arme christelijke kinderen helpen een kans te geven om naar school te gaan.
3. Wij bidden U voor de regeringsleiders die een speciale verantwoordelijkheid hebben. Dat ook zij zich inzetten voor vrede en veiligheid van alle volken.
4. Laat ons leren van iedere generatie binnen onze gemeente, elk met hun eigen creatieve inbreng in de geloofsgemeenschap.
5. Ontferm U over verdrietige mensen omdat ze iemand moesten afstaan aan de dood en alleen met een herinnering verder moeten.
6. Geef verlichting aan alle zieken met zorgen en pijn. Geef hoop en nieuwe kracht.
7. Wij bidden U voor alle leven op aarde, in al hun diversiteit, de kwetsbare schoonheid van alles wat ons omringt.

Aagtje Commandeur-van Riel

Elkaar accepteren

Jezus richt zich vaak tot zijn toehoorders met herkenbare woorden. Woorden over ons gedrag en over ons gevoel die begrijpbaar zijn of je nu een geschoolde schriftgeleerde bent of een eenvoudig mens die steun zoekt in zijn leven. Als Jezus spreekt over hoe we met elkaar omgaan en elkaar al of niet accepteren raakt ons dat. We kunnen daar niet omheen.

In Mattheus 7 leert Jezus ons: 'Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt'.

Oordelen, verdraagzaamheid en elkaar accepteren zijn begrippen die met elkaar verbonden zijn. Het ene is nooit zonder het andere. Dit is een belangrijke opmerking van Jezus. Belangrijk maar gelijktijdig haast onmogelijk om in zijn volledigheid te kunnen uitvoeren. Je kunt niet zonder je ervaringen, zonder je inzichten, zonder je eigen kennis, onbevangen en vrij naar de ander kijken.

Jezus tracht ons steeds opnieuw bewust te maken van ons eigen doen en laten, en van ons eigen handelen ... en van ons eigen oordelen. Oordelen over anderen is altijd tweezijdig. Het gaat over de ander maar ook over jezelf. Oordelen geeft een barrière die naar twee zijden werkt. Het vertroebelt de blik naar de ander. Je mist dan ook de observatie, waarom handelt de ander zoals hij of zij handelt? Wat speelt daarachter? Misschien krijg je met meer luisteren een beter begrip en ga je anders reageren? Ook is de blik naar jezelf de moeite waard. Waarom reageer ik zoals ik reageer? Wat speelt er bij mij? Krijg ik te weinig waardering? Voel ik mij afgewezen, terecht of onterecht?

Is wat ons verbindt niet sterker dan wat ons scheidt? Waarom lukt dat zo slecht? Hoe verdraagzaam ben ik eigenlijk? Jezus is fysiek niet meer in ons midden. Zijn woorden leven in ons hart. Laten wij elkaar de ruimte gunnen om de woorden van Jezus te laten bloeien in ons hart. Als mens zal je (ik) moeilijk of niet ontkomen aan oordelen over anderen. Denk ook aan vooroordelen en zelfs veroordelen. Dat gaat haast automatisch. Minder automatisch gaat het oordelen over je eigen handelen.

Jezus roept ons daartoe op verder in dit hoofdstuk van Mattheus:

"Waarom kijkt gij naar de splinter in het oog van uw broeder en merkt gij de balk niet op in uw eigen oog?"

Of hoe kunt ge tot uw broeder zeggen:

Laat mij die splinter uit uw oog halen,
en zie, in uw eigen oog zit de balk nog!

Haal eerst die balk uit uw eigen oog,
en dan zult ge scherp genoeg zien

om de splinter te kunnen verwijderen uit het oog van uw broeder."

Geaccepteerd willen worden is een behoefte; geaccepteerd worden geeft vrijheid en daardoor levensvreugde. Anderen willen accepteren is een opdracht/noodzaak.

Misschien ontdek je veel van de ander in jezelf, en omgekeerd? Maar ook zuiver naar jezelf kijken is nodig en jezelf – in al je zwakheden – durven/mogen accepteren. Je bent de moeite waard, hoe je ook bent! Dat geldt ook voor onze naaste.

Dat maakt Jezus ons duidelijk: vertrouw op God, ontvang Zijn liefde en wees liefdevol naar je naaste, ook al is dat soms heel moeilijk. Meer open en milder naar elkaar kijken, wat minder overtuigd van eigen gelijk en zeker meer accepteren van elkaar horen daarbij. Wij zijn immers samen op weg in dit leven.

Jezus accepteerde iedereen, ongeacht zijn achtergrond, of zijn handelen.

Zoals Jezus zich verbonden voelde met ons, zo mogen wij ons ook verbonden voelen met elkaar.

Dat zal altijd een hele opgave zijn, maar dat staat wel centraal in ons geloof.

Ad Heide

KERKCOLLECTES**DIACONIE**

Ontvangen in de periode 28 augustus t/m 3 september 2024:

Datum collecte	Doel	Totaal	Collecte in Kerk	Op rekening
1-sep	Nederlands Bijbel Genootschap	214,50	187,50	27,00
25-aug	Stichting Mensenkinderen, nagekomen	50,00		50,00

ZENDING

Giften voor de **Zending** kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen en de Zending- en Evangelisatiecommissie.

Collecte voor het Pakistanproject zondag 8 september

De diaconie-collecte van 25 augustus was voor stichting Mensenkinderen. In die donatie ging het om schoolspullen voor de allerarmste gezinnen. Nee geen labtops of mobieltjes, maar schriften, pennen, potloden, plus rugzak en zelfs schoenen. Kortom het aller noodzakelijkste om naar school te kunnen! Eigenlijk een uitvergroete copie van ons Pakistanproject. Alleen, wij hebben er nog een behoorlijke kopzorg bij:

Pakistan heeft te maken met islamitisch fundamentalisme en terrorisme. In de afgelopen jaren is de invloed van extremistisch religieuze groeperingen toegenomen. Hierdoor is ook de omvang van het sektarisch geweld verder toegenomen. Ook het aantal terroristische (zelfmoord) aanslagen is sterk gestegen. Het terroristisch geweld lijkt in toenemende mate sektarisch geïnspireerd te zijn.

Tot zover even een fragment uit een zogenaamd ambtsbericht over Pakistan van inmiddels een paar jaar geleden. Ambtsberichten zijn officiële stukken die verzorgd worden door de Nederlandse ambassade in het betreffende land.

De afgelopen periode was het weer eens raak in dit moslimland: brandstichting bij christenen en ernstige bedreiging. Ook Faras is een paar weken "onder de radar" geweest: geen WhatsApp, geen mail, geen telefoon, kortom onvindbaar.

Toen we weer contact kregen, meldde hij wat zijn zoon Kevin is overkomen. Kevin is de enige christen op die school. De dreiging van zijn medestudenten werd zo groot dat hij heeft moeten vluchten. Hij woont nu op een relatief veilige plek bij een tante. Inmiddels wel even een lichtpuntje: zijn examenresultaten werden tussendoor bekend, hij is geslaagd!

Om ons contact met de Green Leaf School niet langer aan een enkele persoon te binden heeft Faras naast hemzelf een tweede betrouwbaar contact uitgezocht, zijnde Niamat George. Hij is logistiek medewerker en is voor ons telefonisch bereikbaar.

Ziezo tot zover weer wat bijgepraat. Uiteraard bevelen wij ook dit keer de collecte weer van harte bij u aan.

Klaas Kes (contactpersoon)

Verhuis bericht.

Per 4 september 2024 gaan **Jan en Maria Uithuisje de Waart** verhuizen.

Hun nieuwe adres wordt: Burgemeester Jan Schoonstraat 2

1474 HS Oosthuizen.

Liturgie zondag 8 september 2024

De 12e zondag van de zomer, om 10.00 uur in de Patmoskerk.
Protestantse Gemeente te Marken.

Opgang

Consistoriegebed.
Het luiden van de klok.



Protestantse gemeente
Marken



appostel



Rekeningnummers

D: NL75 RBRB 0841 3778 47

K: NL69 INGB 0000 1609 62

t.n.v. Protestantse Gemeente Marken

Intrede

Intochtspsalmen: 77 vers 3 en 4.
Mededelingen door de ouderling van dienst.
Bemoediging en groet.
Lied 209 'Heer Jezus, o Gij dageraad' couplet 1, 2 en 3.
Verootmoedigingsgebed en genadeverkondiging.
Lied 313 'Een rijke schat van wijsheid' couplet 1 en 2.
Regels ten leven.
Lied 313 couplet 5.
Gebed om het licht van de heilige Geest.
Lied voor de kinderen: 348 'Heer van uw kerk' couplet 1.

De Heilige Schrift

Lezing uit de Bijbel: Exodus 13,17-14,4.
Halleluja-lied: 802 'Door de wereld gaat een woord' couplet 1, 3 en 5.
Verkondiging: 'Geloven is spannend' n.a.v. Exodus 13,17 en 21.
Lied 801 'Door de nacht van strijd en zorgen' couplet 1, 2 en 3.

Gebeden en gaven

Toelichting op de doelen van de gaven door de diaken van dienst.
De inzameling van de gaven.
Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Zending en zegen

Slotlied: Psalm 90a vers 1, 3, 5 en 6.
Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

Vanuit de pastorie

Vacature Jeugdwerker

Inmiddels is onze vacature voor een jeugdwerker al een aantal weken gepubliceerd en ook te vinden op de vacaturebank van de Protestantse Kerk in Nederland. Wat de stand van zaken is, hopen we volgende week donderdag 12 september te horen als de werkgroep voor de kerkelijk werker bij elkaar komt. We houden er rekening mee dat geduld nodig is. Niet alleen omdat het aantal vacatures groter is dan het aantal beschikbare jeugdwerkers maar ook omdat we met de publicatie startten vlak voor de zomervakantie.

Niet onbelangrijk is dat we met elkaar aan de Here God vragen of Hij hierin nog iets kan betekenen zodat we het christelijke jeugdwerk verder kunnen uitbouwen. We hopen natuurlijk ook iemand te vinden die bij onze Protestantse Gemeente en bij onze Marker gemeenschap past. Je moet dat maar voor elkaar zien te krijgen. Een hele uitdaging en dat mogen we als geloofsgemeenschap best bij de Here God onder de aandacht brengen.

Eerste kerkenraadsvergadering na de zomer

De scholen zijn weer begonnen en de kerken ook. Aanstaande maandag vindt namelijk de eerste kerkenraadsvergadering na de zomervakantie plaats. Langzaam maar zeker beginnen we met de zoektocht naar nieuwe kerkenraadsleden. Vooral bij de ouderlingen zien we het aantal vacatures toenemen. Niet zozeer bij de ouderlingen voor het seniorenpastoraat maar vooral onder de 'gewone' wijkouderlingen. Sinds jaar en dag is er één pastorale wijk vacant terwijl we een aantal jaren geleden het aantal wijken al hebben gereduceerd omdat de vacature niet vervuld kon worden.

Diep in ons hart verlangen we naar nieuwe en jonge mensen die hun schouders willen zetten onder de invulling van onze roeping om er als christelijke gemeente voor alle mensen te zijn als het gaat om de zorg voor onze ziel. Natuurlijk is dat een hele opgave, maar we willen er alles aan doen om jongere mensen op een goed tempo in dit mooie dienstwerk te laten ingroeien. De Protestantse Kerk biedt tal van cursussen die je daarbij op de goede weg helpen. Wie terugblijkt op de achterliggende jaren, ziet dat er heel wat jongere mensen zijn die inmiddels een ambt bekleden in de kerk – zoals dat zo mooi heet. Vergeet niet dat je als ouderling (en überhaupt als kerkenraadslid) niet alleen een ambt draagt, maar dat het ambt ook jou draagt. Wie de stap waagt, mag op verrassende (geloofs)ervaringen rekenen! Ik hoop en bid dat we in de komende maanden jonge(re) mensen vinden die bereid zijn om het met God te wagen!

Tenslotte

Er is weer veel verdriet in een aantal Marker gezinnen. En dan hebben we het nog niet eens over al dat verdriet van een geliefde die al langere tijd geleden is overleden en die daardoor des te meer wordt gemist. Draag het niet alleen, maar bespreek het elke dag met de Here God in je gebed. En trouwens: mooi om te zien dat niet alleen de Here God aan de mensen met verdriet denkt, maar dat ook veel Markers dat doen. Tijd om af te ronden, met een hartelijke groet, uit ons aller naam. Ds. Hubrecht Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 06 21564286

Herinnering aan

Jaap Uidam

overleden op 24 augustus 2024 in de leeftijd van 88 jaar

Hij was geen prater. Aan wat hem ten diepste bezighield gaf hij zelden woorden. Zijn binnenwereld bleef voor de buitenwereld vaak verborgen maar dat betekende niet dat die er niet was. Jaap was meer man van de daad dan van het woord. Dat bleek al vroeg, toen hij als jongeman opkwam voor betere arbeidsomstandigheden. Het waren in die tijd vaak lange weken op de tanker voor de Esso en de weekenden waren kort. Zeker toen Marken nog niet met een dijk aan de vaste wal verbonden was. Om maandagmorgen op tijd te kunnen gaan werken, moesten Markers vaak al op zondagmiddag weer terug naar het werk. Zo bleef er weinig tijd over voor sport en verkering. Voor Jaap was het leven meer dan werk alleen. Ongetwijfeld heeft hij in die tijd vooruitgedacht en wilde hij ook tijd hebben voor vrouw en kinderen. En voor sport natuurlijk. Jaap was trouw supporter van Marken 1 en van voetbal in het algemeen. Op zaterdag kon je hem meestal vinden langs de lijn. Niet alleen letterlijk maar ook via het gelijknamige radioprogramma.

Als het over voetbal ging dan veranderde Jaap plotseling in een prater. Hij karakteriseerde graag de wedstrijden. Tot op het laatst bleef hij geïnteresseerd in de prestaties van het Marker elftal en die van zijn kleinzoon.

Jaap was dan wel geen man van veel woorden maar dat betekent niet dat hij niet sprak. Hij kon spreken zonder woorden. Zijn kinderen wisten dat als hun vader stil werd er iets was dat hem raakte in zijn binnenwereld. Daar had hij vaak weinig woorden voor maar dat hoefde niet per se. Jaap sprak met daden. De diepe sporen die het overlijden van familieleden trokken, gingen ook Jaap aan het hart. Waar mogelijk hielp hij vrienden en familie met de kwast. Soms leek het alsof hij een eigen schildersbedrijf was begonnen. Het was zijn spreken zonder woorden.

Over dit spreken zonder woorden maar met daden gaat het in de brief van Johannes. Jaap zijn schilderactiviteiten voor de familie kwamen voort uit praktische liefde. Aan liefde met woorden heb je niet zoveel. Het is theoretische liefde. Al was Jaap dan geen prater, hij sprak met daadwerkelijke liefde. Daarover gaat het ook in de passage uit de Johannesbrief die we lezen. De praktische liefde van Jaap Uidam is de liefde waar het in het leven om draait. Het is liefde in waarheid en daarmee ook in waarachtigheid. Een liefde die we in praktijk hebben zien gebracht door Jezus Christus! En daarmee sprak Jaap de taal van de praktische liefde die nooit meer verloren gaat, omdat ze je bij Christus brengt.

Ds. Hubrecht Z. Klink

Vakantie Bijbel Week 2024 - *Verlag*

Na de mooie startdienst op zondagochtend was het vorige week maandag, dinsdag en woensdag weer feest in en rondom de Patmoskerk. Drie ochtenden lang kwamen tussen de 37 en de 46 kinderen naar de Patmoskerk voor de Vakantie Bijbel Week, en op woensdagavond waren er 14 tieners bij de tieneravond. Een verslag van deze mooie dagen.



Elke ochtend verzamelden de kinderen zich in de hal van de kerk, waar ze een kleurplaat of puzzel konden maken. Als iedereen er was gingen we de kerkzaal in om te zingen, bidden, naar een verhaal te luisteren, de 'weettekst' te oefenen (Johannes 14:6a) en nog meer te zingen. In alle verhalen speelde het thema 'WegWijs' een rol.

Op maandag hoorden we het verhaal van Jona die op reis moest van God om de mensen in Ninevé de juiste weg te wijzen. Maar Jona wilde niet en reisde de andere kant op. God wees hem door een storm en een grote vis toch naar Ninevé, Jona én de mensen in Ninevé kregen een nieuwe kans. Op dinsdag luisterden we naar een verhaal over een man die op reis was, maar werd overvallen. Hulpeloos lag hij langs de weg, te wachten tot iemand hem kwam helpen. Er kwamen verschillende mensen voorbij, maar degene van wie hij het niet verwachtte, een Samaritaan, een vijand van Israël, die hielp hem. Jezus leert ons hiermee dat we ook mensen die we misschien niet zo aardig vinden moeten helpen. Tot slot hoorden we op woensdag het verhaal van de 'Emmaüs-gangers' die teleurgesteld onderweg naar huis zijn, maar nadat ze de levende Jezus hebben gezien weer vol energie omkeren naar Jeruzalem om het goede nieuws dat Jezus leeft met hun vrienden te delen.

Na de verhalen en het zingen was het tijd voor drinken en een koekje. En daarna knutselen rondom het verhaal van die dag. Er zijn prachtige bootjes voor Jona gemaakt en verbandtrommels voor de gewonde man. Na het knutselen konden de kinderen buiten spelletjes doen, het was er prachtig weer voor! De oudere kinderen gingen onder begeleiding van enkele mannen aan de slag om een hutendorp te bouwen. Er zijn 3 mooie hutten gemaakt. Op woensdag gingen alle kinderen op pad voor een speurtocht met onderweg diverse opdrachten.

Zoals ieder jaar werd de woensdagochtend afgesloten met een lunch. Dit keer met patatjes, kipnuggets en frikadelletjes van Bertus en als toetje nog een ijsje. Vrolijk gingen alle kinderen weer naar huis.

De tieneravond

Op de woensdagavond was het de beurt aan de tieners. We starten met een BBQ buiten bij de Patmoskerk. En toen iedereen genoeg had gegeten was het ook voor de tieners tijd voor een 'digitale' speurtocht. Door een QR code te scannen met de mobieltjes kwam er een pijl in beeld die de weg naar de eerste locatie wees. En bij elke bereikte locatie was er een vraag of opdracht en vervolgens weer een pijl of kaart naar de volgende locatie. Gelukkig waren alle tieners 'WegWijs' en kwamen ze allemaal weer terug bij de Patmoskerk. Daar sloten we de avond af met een ijsje en nog wat drinken.

Bedankt

Dit alles was uiteraard niet mogelijk geweest zonder de inzet van vele vrijwilligers, gedurende de drie dagen zijn er zo'n 35 vrijwilligers actief geweest. Maar ook in de voorbereiding en op de achtergrond hebben diverse mensen geholpen om deze Vakantie Bijbel Week mogelijk te maken. Al die mensen hebben op één of andere manier een bijdrage geleverd aan deze feestelijke, maar ook leerzame dagen voor de kinderen van Marken én daarbuiten. Dank jullie wel!

En natuurlijk ook alle kinderen en tieners: bedankt dat jullie er waren, tot volgend jaar!

Alweer voor de 11^e keer mochten we op Marken de Vakantie Bijbel Week organiseren. En ook dit jaar waren het weer prachtige dagen. We danken God dat Hij ons de weg wijst hierbij.

Namens de VBW-organisatoren,
Gerdien Teerhuis, jeugdouderling

Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, lieve berichtjes en troostende woorden die wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van Jongejaap Schipper, mijn lieve man en onze fantastische vader. Wij waarderen dit als familie enorm.

De ziekte van Jongejaap was nog maar kort bekend en de tijd heeft hem razendsnel ingehaald. Wij als familie zijn dankbaar dat wij in de laatste weken van zijn leven nog mooie herinneringen met hem gemaakt hebben en hem het afscheid hebben kunnen geven wat hij verdiende.

Liefs Wolmet, Tijs, Simône, Tim, Melanie, Geertje, Rudolf, Bjørn, Lars en Mika



1974

2024

*Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop.
God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.
1 Johannes 4:16*

Op 6 september zijn onze (groot)ouders

Pieter Kaars & Ria van den Bosch

50 jaar getrouwd

Wij zijn dankbaar dat we dit mooie jubileum met hen kunnen vieren. Wij willen hen van harte feliciteren met dit heugelijke feit en wensen hen nog vele mooie jaren samen toe.

Cor, Gerdien, Pieter en Thomas Teerhuis
Siem, Janny, Amélie, Ruben en Hannah Stapel

*Al heeft zij ons verlaten,
zij laat ons nooit alleen.*

*Wat wij in haar bezaten,
is altijd om ons heen.*



De begrafenis heeft reeds plaatsgevonden op
woensdag 4 september.

Geen bloemen.

Kerkbuurt 125, 1156 BP Marken

Een moeder is heel bijzonder.

*Ze zorgt voor je, houdt van je, begrijpt je
en vergeeft je alles.*

*Het enige verdriet dat ze je ooit aandoet,
is te sterven en je te verlaten.*

Verdrietig, maar gelukkig met onze mooie tijd samen, hebben wij
helaas afscheid moeten nemen van onze lieve moeder,
schoonmoeder en bessie

Lijsje Visser-Zeeman
echtgenote van Kees Arie †

4 september 1947

29 augustus 2024

Sijmen en Chanel
Sam en Isa

Dirk en Tanja
Koen, Twan, Thijs en Nikki

In mijn hoofd zitten dingen, veel dingen van toen.

Je lach, je knuffels, je zoen.



In mijn hart zit een plekje, een plekje voor jou.

Vol heimwee en liefde, omdat ik van je hou.



In mijn hart zit een leegte, die leegte ben jij.

Het gemis is zo voelbaar, maar jij blijft altijd dichtbij...

Lieve Bessie, we missen je enorm...

Liefs Sam, Isa, Koen, Twan, Thijs en Nikki

Wanneer je iemand missen moet,
niet voor even, maar voorgoed.
Dan valt dat heel erg zwaar
ja dat is gewoon heel naar.

Nooit meer samen kunnen praten,
een leegte die is achter gelaten.
Verdriet en een groot gemis
als iemand er niet meer is.

Wat blijft, zijn de herinneringen
dat worden waarde volle dingen.
Om te bewaren, veilig en apart
op een speciaal plekje in ons hart.

Bedroefd, maar vol goede herinneringen aan jaren die wij met elkaar hebben gehad,
geven wij kennis dat omringd door haar jongens die haar lief en dierbaar waren,
vredig en rustig van ons is heengegaan onze zuster, schoonzuster en peet:

Lijsje Visser – Zeeman
echtgenote van Kees Arie †

Wij wensen Sijmen, Chanel, Sam en Isa.
Dirk, Tanja, Koen, Twan, Thijs en Nikki.
Heel veel sterkte met dit enorme verlies.

Klaas
Cees en Ed †
Piet en Dea
Esther en Johan
Geertje en Sijmen †
Rudhy en Miranda
Maikel
Loren en Synne
Greet

Je hoeft niet zo sterk te zijn om iets vast te houden.
Maar je moet heel sterk zijn om iets los te laten.

Op donderdag 29 augustus bereikte ons het droevige nieuws dat Lijsje is overleden.

Wij wensen Sijmen, Chanel, Dirk, Tanja en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Dirk en Geertje
Lotte

Lijs en Bert
Wendy en Robin
Steffan en Janine

Klaas Cornelis

Je hoeft niet sterk te zijn om iets vast te houden.
Maar moet wel sterk zijn om los te laten.

Toch nog plotseling is overleden onze lieve buurvrouw

Lijsje Visser – Zeeman

Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en verdere familie
veel sterkte de komende tijd..

Buren van de Oostzij

Het verliezen van je moeder is een groot gemis en geeft veel verdriet,
maar door prachtige herinneringen en troost bij vrienden nemen zij de overhand niet.

Lijsje Zeeman,

de altijd positief ingestelde en tot het einde toe humoristische moeder van onze vrienden
Sijmen en Dirk heeft het helaas te jong moeten opgeven.

Wij wensen Sijmen & Chanel, Drik & Tanja en de kinderen sterkte met het verlies van hun
mem en bessie.

Sander en Rosina
Erwin en Bianca
Jan aries en Patricia
Jeroen en Neeltje
Klaas en Thirza
Martijn en Tanja

*“De zon kwam op,
de vogels floten,
de bloemen bloeiden,
en toen werd het stil...”*

Met veel verdriet heeft Dirk, onze schoonzoon, zwager en oom afscheid moeten nemen van zijn moeder Lijsje, die ondanks haar diepe wens om nog bij haar kinderen en kleinkinderen te zijn, haar strijd tegen haar ziekte heeft moeten opgeven.

Wij wensen Dirk & Tanja, Koen, Twan, Thijs, Nikki en Sijmen & Chanel, Sam en Isa veel sterkte met dit grote gemis.

Jan en Loppie
Sander en Rosina, Pien en Feline
Jeroen en Neeltje, Levi en Fenna
Bianca en Erwin, Veerle, Silke en Tibbe

Verdrietig ben ik door het overlijden van mijn vriendin

Lijsje Visser-Zeeman

Ik wens kinderen, kleinkinderen en naaste familie heel veel sterkte toe met dit verlies.

Lijsje, rust zacht.

Grietje de Wit - Peereboom

*“In elke mensenborst woont
Een hart dat je van buiten
niet eens ziet.
Maar dat is niet erg, want
of het van goud is voel je,
dus zien hoeft dan helemaal
niet.”*

(Lars van den Werf)

Wat hadden we graag nog jaren met je gelachen, gepraat en genoten Lijsje.

We gaan je missen.

Ruud, Saskia, Julius & Ramses.



*Zijn stoel is leeg, zijn stem is stil
Wie hem heeft gekend, weet wat dat zeggen wil*

Vol bewondering voor de wijze waarop hij in het leven stond, hebben wij na een strijd van ruim zeven jaar en vlak voor zijn 75e verjaardag afscheid moeten nemen van mijn lieve sterke man, onze lieve vader, schoonvader en trotse bap

Jaap de Waart **Sjaak**

Monnickendam, 3 september 1949

Marken, 30 augustus 2024

Lijs

Diana & Erik
Emma
Mats & Nanka

Ingrid & Martin
Bram & Anne
Tom

Wij nemen afscheid van Sjaak op vrijdag 6 september om 12.30 uur in Dorpshuis Het Trefpunt, Kerkbuurt 90 op Marken.

Voorafgaand aan het afscheid is er gelegenheid tot condoleren van 11.30 tot 12.15 uur in Dorpshuis Het Trefpunt. Na afloop is er gelegenheid om samen wat te drinken.

Aansluitend zal Sjaak door zijn familie worden begeleid naar het crematorium.

IJsselmeerweg 33, 1156 CG Marken

Waar ben je nu daarboven?
 Kijk je stiekem mee?
 Of moet je ook nog wennen
 Net als wij aan het idee



Waar ben je nu daarboven?
 En zie je ons nu hier?
 Moet je lachen, tranen in je ogen
 Van verdriet of van plezier

Waar ben je nu daarboven?
 Ken jij ook het missen van?
 Of weet je dat je ook in je hart
 Je niemand nooit vergeten kan

Waar ben je nu daarboven?
 Denk je ook aan al het fijne?
 Zodat je net als wij weten
 Dat je nooit echt zult verdwijnen.

Verdrietig zijn wij om het verliezen van onze lieve en trotse bap.

Lieve bap, we gaan je missen!

Emma
 Bram & Anne
 Tom
 Mats & Nanka



Tot het laatste toe wilde je leven,
 door de sterke wil hiertoe gedreven.
 Je geest nog op volle kracht,
 maar over je lichaam had je geen macht.

Verdrietig, maar vol bewondering voor de wijze waarop hij
 met zijn ziekte is omgegaan, hebben wij afscheid moeten
 nemen van onze zwager Sjaak.

Pieter †
 Wolmet en Jan
 Jan †
 Neeltje † en Cees †
 Grietje en Dick
 Lobberig en Jan
 Willy en Ben †

*Het leven is soms oneerlijk
 Het leven doet soms pijn
 Ons hart is gevuld met mooie herinneringen
 Die ons heel dierbaar zijn*

Verdrietig zijn wij om het overlijden van onze ome Sjaak.

Wij wensen Lijs, Diana, Erik, Ingrid, Martin, Emma, Mats, Nanka, Bram, Anne en Tom heel veel sterkte voor nu en de komende tijd om dit grote verlies te verwerken.

André & Grietje-Jacoba
 Janita & Johan
 René & Vanessa
 Edwin & Mirella
 Daphne & Kemal
 Kirsten
 Rahmon & Rosalien
 Jeffrey & Stefanie
 Robin & Bozana
 Pascale & Sjoerd
 Quireen & Luke

En de kinderen

We hebben afscheid moeten nemen van onze altijd vrolijke, positieve buurman,

Sjaak de Waart

*Zo sterk, maar geen kracht meer,
 optimistisch tot het laatst.
 Hij was het leven nog lang niet moe,
 maar deze strijd was niet te winnen.*

We gaan hem missen in de straat!

We wensen Lijs, Diana en Erik, Ingrid en Martin en de kleinkinderen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Paul en Neel
 Aagje
 Pieter en Maritje

Nelly en Dirk Pieter
 Ruben en Denise
 Jaap en Carla

Zijn stemgeluid werd steeds zachter.

En nu is het stil geworden bij ons achter.

Want onze buurman

Sjaak de Waart

Is na een ongelijke strijd overleden.

Altijd in voor een geintje en voor ons paraat.

Met wijze raad en daad.

Ook voor een gezellig praatje kwam hij vaak.

Wij zullen je enorm missen lieve Sjaak.

Wij wensen Lijs, Diana & Erik, Ingrid & Martin en de kleinkinderen
veel sterkte met dit grote verlies.

Michael, Dirk, Jaap en Geertje
Kinderen en kleinkinderen

*Loopt straks de reis ten eind
en nader ik de stranden,
waar, dreigement des doods,
de zwaarste zeeën staan,
neem, trouwe Loods, mij 't stuur
dan uit de zwakke handen,
en doe mij stil verrukt
uw haven binnengaan.*

Helaas moet wij afscheid nemen van onze vriend

Sjaak de Waart

Wij zullen de goeie gesprekken met hem en de wekelijkse telefoontjes erg missen.

Lijs, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte gewenst in de komende tijd.

Elbert Zwiars
Cor Visser

*Tot het laatste toe wilde je leven
Door je sterke wil hiertoe gedreven
Je geest nog op volle kracht
Maar over je lichaam had je geen macht*

Verdrietig zijn wij over het overlijden van

Sjaak de Waart

de vader van Diana, onze schoondochter, schoonzus en tante.

Wij wensen Lijs, Diana en Erik, Ingrid en Martin, de kleinkinderen en de verdere familie sterkte met het verwerken van dit verlies.

Cees en Grietje Teerhuis

Irene en Mats

Mats

Jaap Cornelis en Corina

Famke en Jiddo, Bente en Bart

Christiaan en Anila

Jasper en Marloes

Sterk zijn betekent soms
 dat je op moet geven
 Het betekent soms een traan
 Sterk zijn betekent soms
 dat je niet naar meer moet streven
 Het betekent soms
 dat je het moet laten gaan

Wat hebben wij jarenlang mooie gesprekken met elkaar gehad en elkaar kunnen steunen tijdens onze ziekte. Helaas heb jij deze ziekte niet mogen overwinnen.

Lieve ome Sjaak
 Nu heb je rust

Janita

*Nog één keer een berichtje sturen
 Nog één keer een laatste zoen
 Soms is het gemis zo overweldigend
 En is het verdriet haast niet te doen
 Toch is je vader altijd bij je
 Al is de afstand naar de hemel nog zo groot
 In je hart kun je altijd samen zijn
 Want liefde stopt niet bij de dood*

Onze lieve vriendin heeft afscheid moeten nemen van haar vader

Sjaak de Waart

Wij willen

Lijs

Ingrid, Martin, Bram & Tom

Diana, Erik, Emma & Mats

veel sterkte toewensen met het verlies van hun
 lieve man, papa, schoonvader en bap

Marcella & Jaap
 Nathanja & Erwin
 Natasja & Jeroen
 Saskia
 Angela & Michael

*In een leven vol inhoud, rijk aan humor en door wilskracht omgeven
Heeft hij alles wat hij bezat, teruggegeven voor 't eeuwige leven.*

Toch nog onverwachts bereikte ons het droevige bericht dat is overleden,

Sjaak de Waart

We wensen Lijs, Diana en Erik, Ingrid en Martin, en de kleinkinderen
veel kracht en sterkte met dit grote verlies.

Familie van Riel

Als je de voet op de andere oever zet
En het blijkt de hemel te zijn
Als je dan door een hand wordt aangeraakt
En het blijkt Gods hand te zijn
Als je dan muziek hoort
En het blijken engelen te zijn
Dan ben je niet heengegaan, maar thuisgekomen

Na een periode van afnemende gezondheid is overleden onze vriend en oud buurman

Sjaak de Waart

Zijn spontaniteit en opgewektheid blijven in onze herinnering.

Wij wensen

Lijs, Diana, Erik, Ingrid, Martin, Emma, Mats, Nanka, Bram, Anne en Tom
veel sterkte met dit grote verlies.

Pieter en Grietje



Marker Mannenkoor



Marker Mannenkoor

*En toch telkens weer
zullen wij je tegenkomen.
Zeg nooit: het is voorbij
slechts je lichaam werd ons
ontnomen, niet wie je was en ook niet wat je zei.*

Op 30 augustus 2024 is overleden ons oud-lid

Sjaak de Waart

In 2014, na meegedaan te hebben als gastzanger, werd Sjaak lid van het Marker Mannenkoor. Vanwege zijn ziekte moest hij in 2021 helaas stoppen met het meezingen bij ons koor.

We zullen Sjaak herinneren als een enthousiast en actief lid.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte met de lege stoel die hij achterlaat.

Mannen van het Marker Mannenkoor

Met kracht gestreden
tegen de ziekte die je droeg
Nu ben je vrij van alle pijn

Tot ons verdriet moesten we afscheid nemen van onze vriend

Sjaak de Waart

Wij wensen Lijs, de kinderen en de kleinkinderen veel sterkte
bij het verwerken van dit verlies en gemis

Gerrit en Aagje

Hopelijk brengt de tijd straks wat rust in jullie gedachten;
en kunnen mooie herinneringen de pijn van het verlies verzachten.

Verdrietig zijn wij dat de vader van onze vriendinnen Diana en Ingrid is overleden.

Ook wij zullen Sjaak gaan missen.

Wij wensen Lijs, Diana, Erik, Ingrid, Martin en de kleinkinderen heel veel sterkte toe met
dit grote verlies.

Corina en Jaap Cornelis

Corina

Daniëlle en Jaap

Erica en Don

Karin en Arnold

Linda en Freddy

Mariska en Richard

Petra en Cornelis

Sandra en Klaas

en kinderen

Een vriend deelt mee,
in vreugde en verdriet
Helpt stilzwijgend en roddelt niet,
begrip en waarderen
Hoef je een vriend niet te leren,
wat het leven ook biedt
Een echte vriend verlies je niet.

Op vrijdag 30 augustus jl bereikte ons
het droevige bericht dat

Sjaak
Is overleden,

Wij wensen Lijs, Diana en Erik,
Ingrid en Martin en de kleinkinderen
veel sterkte toe.

Piet en Geertje.



Het samenwerkingsverband van ouderenorganisaties uit de diverse kernen van de gemeente Waterland; stichting "S.W.O.W." organiseert ter gelegenheid van de jaarlijkse contactdag een bijzondere gezellige bijeenkomst in de Rijk in de theaterzaal van "De Rijper Eilanden". Deelnemers worden vanaf 15.30 uur met een reisbus uit vier woonkernen opgehaald en circa 20.30 uur weer teruggebracht. Kosten eigen bijdrage € 25.00 p.p.

Eten, drinken én vermaak!



Optreden
van **DICK RAAT**
zanger-gitarist-entertainer

"S.G.O.M." Monnickendam:

Ton Louwers 0299 - 653396
Wim van Luipen 0299 - 653854

"S.D.O.B." Broek in Waterland

Rina van Rooij 020 - 4031392
Klaas Valk 06 51070018

Aanmelden tot 28 september *vol is vol* bij de eigen ouderenorganisatie

"S.W.O.M." Marken

Gerrit Schouten 0299 - 601585
Jan Commandeur 0299 - 601558

"Stichting 55plus" Ipendam

Lucy Dekker 06 20058790
Pia Band 0299 - 396457

vrijdag 18 oktober

naar de Rijk met gratis vervoer!



Waterlandse Ouderenraad 2024

Vrijdag 20 september

van 11.00 uur t/m 21.00 uur

Tweede Hands Markt

Patmoskerk



Op de markt wordt er van alles verkocht, kleding, antiek, Hindelopen beschilderde spullen, boeken, Markerkleding en leuke alledaagse dingen.

Ook is er een terras voor een lekker kopje koffie met een stukje (Marker)taart of een kop soep.



Wij zijn opzoek naar **taartenbakkers**.

Markertaart, appeltaart, elke taart is welkom.

Als u een taart wilt bakken neem dan contact op met Geertje Schouten, 0629291572

Spullen kunnen ingeleverd worden op woensdag 18 september van 19.00 t/m 20.00 uur.

LET OP! Geen meubels of grote elektronische apparaten.

Stichting Welzijn Ouderen Marken



VOOR 55-PLUSSERS VAN MARKEN

MET OOK DEZE KEER

BINGO MET PRACHTIGE PRIJZEN

**DONDERDAG 12 SEPTEMBER OM
20:00 UUR IN DE HAL VAN DE PATMOSKERK**

INLOOP VANAF 19:30 UUR

**DEELNAME € 3,00 PER BORDJE
INCL. KOFFIE/THEE/LEKKERS**

**Er is voldoende ruimte voor nieuwe deelnemers!
Komt u ook meedoen met deze gezellige activiteit?!
Dus neem uw vrienden en bekenden mee, voor een gezellige avond.**

Voor in uw agenda

10 oktober 2024 bingo
14 november 2024 bingo
19 december 2024 Kerstmaaltijd met viering (aanvang 16:00 uur)
16 januari 2025 bingo
13 februari 2025 bingo
13 maart 2025 bingo
3 april 2025 Paasmaaltijd met viering (aanvang 16:00 uur)
15 mei 2025 bingo (eind seizoen)

SWOM