

# Protestants Marken



Jaargang 18 nummer: 37

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 14 september 2024

## **Kerkdienst Zondag 15 september 2024**

Onze kerkdiensten zijn te zien via Kerk TV.

Ga hiervoor naar [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) of [www.protestantsmarken.nl](http://www.protestantsmarken.nl)

### **Kerkdienst en Uitzending Grote Kerk**

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Sebastian van der Pluijm
Kosters	Jan Blijleven, Hein Zeeman en Jan Piet van Altena
Kindernevendienst	Op afroep, tel 0623424350 Nathanja
Eerste Collecte	Diaconie Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Kerktaxi	Pieter de Groot      telefoon      0652874829

### **Dagelijkse Schriftlezingen**

Zondag	15	september	Marcus 9:14-29
Maandag	16	september	Handelingen 13:1-12
Dinsdag	17	september	Handelingen 13:13-25
Woensdag	18	september	Handelingen 13:26-43
Donderdag	19	september	Handelingen 13:44-15:7
Vrijdag	20	september	Handelingen 14:8-20
Zaterdag	21	september	Handelingen 14:21-28

### **Voorbede**

1. Ontferm U over hen die het geloof hebben opgegeven. Open uw armen en breng hen weer terug.
2. Geef ons hoop om het leven op aarde een toekomst te geven in onze zorg om de klimaatsverandering van onze planeet.
3. Steun de politici van ons land in hun onderlinge relaties, dat zij in harmonie tot elkaar komen om hun politieke verantwoordelijkheid te dragen.
4. Ontferm U over allen die slachtoffer zijn geworden van natuurgeweld. Wees hen nabij in wanhoop en verdriet.
5. Help ons een wereld te bouwen, waarin niemand meer huilt en geen oorlog meer is.
6. Ontferm U over de ernstig zieken. Dat zij veilig in Jezus' armen hun toevlucht mogen vinden.
7. Draag ons Heer en koester ons als we denken aan de mensen die we missen.

Aagtje Commandeur-van Riel

*Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven' (Johannes 14: 6a)*

Het thema van de Vakantie Bijbel Week dit jaar was 'Wegwijs'. Dit thema sprak mij erg aan, want 'letterlijk' wegwijs gemaakt te worden, was nogal een ding in mijn leven. Ik heb namelijk weinig gevoel voor richting (kun je ook niet leren) en had en heb dus andere mensen nodig om mij de weg te wijzen. Voordat we 'Tomtom' hadden, leerde ik vaak, via de kaart, de weg uit mijn hoofd als ik ergens naar toe moest met de auto, maar één wegomlegging bracht me dan totaal van de wijs. En dan had ik andere mensen nodig om mij weer op de goede weg te helpen. Omdat wij nogal vaak verhuisd zijn, moest ik ook steeds weer opnieuw mijn weg vinden. Ik heb wat een tijd verspild met rondrijden en heel wat gebeden omhoog gezonden om hulp als ik weer in paniek was.

En bijna altijd weer was daar een 'engel', die mij de weg wees. Twee keer heb ik zelfs in paniek 's avonds in het donker bij een huis aangebeld om hulp (in Emmen en Oman). Beide keren kwam er een aardige man naar de deur, die in zijn auto stapte en voor mij uitreed, totdat ik de weg naar huis weer herkende. Wat kun je dan dankbaar zijn voor zo'n 'engel' op je pad. We hebben andere mensen nodig en ook richtingaanwijzers om onze weg te vinden. En dat geldt niet alleen voor het letterlijk vinden van de weg, maar ook figuurlijk hebben mensen elkaar nodig om de juiste richting te vinden in hun leven.

Ook de Bijbel staat vol verhalen over mensen die op zoek zijn naar de juiste weg. In Deuteronomium 6 lezen we hoe Mozes van God de richtingaanwijzers voor het leven krijgt, de geboden, wetten en regels hoe mensen samen moeten leven. Niet om ze iets verplicht op te leggen, maar om ervoor te zorgen dat ze zo vrij en gelukkig mogelijk kunnen leven. Als je namelijk niet steelt, liegt, jaloeers bent, moordt, heb je zowel zelf als de ander een veel beter leven. In vers 7 staat dat het ook de kinderen ingeprent moet worden, er steeds thuis of onderweg over gesproken moet worden. En als de kinderen vragen waarom al die regels en wetten (zie vers 20 en 21), zeg dan omdat God ons bevrijd heeft en dat het dan goed met ons zal gaan. Helaas hebben mensen er soms een keurslijf van gemaakt en wordt het naleven van regels en wetten als druk ervaren, maar zo is het nooit bedoeld. God gaf zijn wetten uit liefde, om mensen een zo gelukkig mogelijk leven te laten leiden.

Jezus zei (we lezen het in Lucas 6: 27-37): 'Behandel een ander, zoals jezelf behandeld wilt worden' en 'Heb je naaste lief als jezelf', 'Heb je vijanden lief' (respecteer ze), 'bid voor wie je slecht behandelen'. Dat is nog weer wat anders dan het naleven van een regel of wet, omdat je er overtuigd van bent geraakt dat het beter is voor jezelf en zo ook voor de ander. Dat kunnen we absoluut niet zelf opbrengen, daar hebben we de Heilige Geest voor nodig. Deze aanwijzingen (wegwijzers) van Jezus hebben te maken met het Koninkrijk van God, dat soms al een beetje te zien is, maar uiteindelijk echt werkelijkheid zal worden.

We mogen proberen Jezus te volgen op die weg met vallen en opstaan, omdat we Gods geliefde kinderen zijn en voor ogen houden dat Jezus zelf de weg, de waarheid en het leven is. Deze weettekst van de VBW is belangrijk om te onthouden!



Jannie Visser-de Groot

**KERKCOLLECTES en GIFTEN****KERK**

Ten behoeve van de Kerk is ontvangen in augustus:

Datum	Collecte Contant	Collecte rekening	Collecte SKGQR Code	Vreemdeling BussenSKG QR code	Vreemdeling bussen contant	Giften ophuis bezoek	Giften – op rekening	Totaal
4-8-2024	138,90	75,50	2,50	12,50	131,87			361,27
11-8-2024	153,10	39,00	2,50	42,50				237,10
18-8-2024	115,50	24,00	2,50	15,00			50,00	207,00
25-8-2024	173,25	24,00	2,50					199,75

*Namens het college van kerkrentmeesters,  
Hartelijk dank.*

**COLLECTE DIACONIE 15 september**

Jaarlijks steunt onze diaconie een aantal instellingen en stichtingen, die voldoen aan de criteria die we als diaconie daarvoor gesteld hebben. Recentelijk is aan de lijst toegevoegd de stichting Hapin. Hapin staat voor stichting Hulp aan Papoea's in Nood en is in 1972 opgericht door Nederlanders en Papoea's in Nederland. Veel van die Nederlanders die Hapin steunen, zijn veteranen die uitgezonden zijn geweest in Nieuw-Guinea in de periode 1950 tot 1962. Onze dorpsgenoot Dirk de Groot was één van hen en via hem hebben we stichting Hapin ook leren kennen.

Vanaf de ongewilde inlijving van Papoea Nieuw-Guinea tot provincie van Indonesië (nu Irian Barat genoemd) wordt er geweld tegen de bevolking gebruikt, is er geen ruimte voor de eigen tradities en vrijheidsuitingen en heerst de willekeur en de angst. De provincie is rijk aan grondstoffen, maar de Papoea's profiteren er nauwelijks van. Marginalisering, discriminatie en rechteloosheid zijn helaas vertrouwd geworden in hun samenleving.

Om de slechte economische en sociaal-culturele situatie van de Papoea's te helpen verbeteren werd destijds Hapin opgericht. Kleinschalige projecthulp is de kern van de activiteiten van Hapin. Speerpunten in de hulp zijn: aanvullende studiebeurzen en kleinschalige projecten op het gebied van landbouw, onderwijs en economie.

Zo worden bv. beurzen aan Papoea-jongeren verstrekt om door te kunnen stromen naar hoger onderwijs, 84 boerenfamilies kregen recentelijk gereedschap en zaden om hun onderneming te verbeteren, twee organisaties geven computertrainingen aan Papoea's om een plekje te kunnen veroveren op de arbeidsmarkt, lokale boeren worden geholpen hun oogst te vergroten door duurzame bemestingsproducten zodat de grond niet vervuild of uitgeput raakt, naaitrainingen en de aanschaf van naaimachines voor vrouwen die dit verkopen op de markt.

Dit zijn slechts een paar voorbeelden van hoe Hapin met kleinschalige projecten de Papoea's in Irian Barat ondersteunt.

Graag willen we met onze collecte van zondag deze hulp aan de Papoea's ondersteunen.

Namens de diaconie,

Eef Visser

**Noach's Ark Oeganda**

Vorig jaar is er door de Werkgroep Werelddiaconaat Waterland in alle Waterlandse kerken gecollecteerd voor het project Noach's Ark in Oeganda. Het geld wordt op dit moment besteed aan scholing van de kinderen uit Noach's Ark en kinderen uit de omliggende dorpen, die daardoor ook naar school gaan bij het project.

In de maand oktober 2024 willen Tim en Eef uit Marken en wij, Netty en Wilhelm Hoogendoorn uit Zuiderwoude, voor 4 weken naar het project gaan.

Netty en Wilhelm zijn al jaren betrokken bij deze organisatie en hebben de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en opvang nauwlettend gevolgd.

Nu willen we met eigen ogen zien hoe alles daar georganiseerd wordt.

De toekomst van deze kinderen hangt voor een groot deel af van de onderwijskansen. Deze zijn gelukkig volop aanwezig bij Noach's Ark met hulp van giften. Op dit moment gaan meer dan 500 kinderen naar school. Daarna kunnen ze naar het vakonderwijs, zodat ze later in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Graag zouden we uw gift willen vragen voor aanschaf van praktische spullen voor het kinderdorp van Noach's Ark. We kopen die deels in Nederland, omdat het in Oeganda moeilijk verkrijgbaar of heel duur is (bv. paracetamol en andere zelfmedicatie). Maar ook plaatselijk zullen we van het geld benodigde spullen aanschaffen, waaraan op dat moment behoefte is (bv. baby- en kinderonderkleding, handdoeken, lakens).

Meer informatie vindt U op de website van Noach's Ark: [www.nacmu.nl](http://www.nacmu.nl)

Als u mee wilt helpen, kan uw gift overgemaakt worden naar:

**Diaconie P.G. Zuiderwoude-Uitdam-Broek in Waterland**

**NL58RABO0342813307 o.v.v. "Noach's Ark"**

In november-december hopen we verslag te doen van de bevindingen op onze reis.

Tim, Eef, Wilhelm en Netty

## Liturgie zondag 15 september 2024

De 13e zondag van de zomer, om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente te Marken.

### Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

### Intrede

Intochtspaal: 95 vers 1 en 2.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Bemoediging en groet.

Lied 206 'De zon gaat op in gouden schijn' cpl. 1, 3 en 4.

Verootmoedigingsgebed en genadeverkondiging.

Lied 206 couplet 5 en 6.

Regels ten leven.

Lied 326 'Van ver, van oudsher aangereikt' cpl 1, 3, 4, 6.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Lied voor de kinderen: 348 'Heer van uw kerk' couplet 1.

### De Heilige Schrift

Lezing uit de Bijbel: Exodus 14,5-31.

Antwoord-psalm: 66 vers 2 en 3.

Verkondiging: 'De zegen van hoog en droog' n.a.v. Exodus 14,29.

Lied 642 'Ik zeg het allen, dat Hij leeft' couplet 1, 2 en 4.

### Gebeden en gaven

Toelichting op de doelen van de gaven door de diaken van dienst.

De inzameling van de gaven.

Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

### Zending en zegen

Slotlied: Psalm 105 vers 1, 17 en 18.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).



Protestantse gemeente  
Marken



appostel



Rekeningnummers

D: NL75 RBRB 0841 3778 47

K: NL69 INGB 0000 1609 62

t.n.v. Protestantse Gemeente Marken

## Taakgroep 'M'

Na de zomervakantie is de Taakgroep Middengeneratie weer bij elkaar gekomen om te werken aan de voorbereiding voor de activiteiten in de komende wintermaanden. We zijn blij dat zoveel jongere mensen hun schouders willen zetten onder dit werk. Inmiddels is de samenstelling van de groep gewijzigd. Marieke Zeeman heeft aangegeven dat ze met de taakgroep stopt omdat ze inmiddels ook actief is voor het Marker Museum. En ze doet al zoveel. Gelukkig blijven we Marieke zien op de avonden van KerkCafé in De Taanketel. De lege plek die ze achterlaat is inmiddels opgevuld door Daniëlle Springer. Na de zomer konden we ook Barnet Kansil welkom heten in ons midden. Fijn dat we de Taakgroep 'M' zo snel weer konden aanvullen met nieuwe mensen.

Om focus te houden in het werk zodat onze kostbare tijd en energie niet verloren gaan, is er een werkplan in de maak. In dit werkplan staan de activiteiten opgesomd die we in 2024-2025 willen gaan uitvoeren. Binnenkort begint een nieuwe serie avonden KerkCafé in De Taanketel. De onderwerpen die op die avonden ter tafel komen staan inmiddels ook op en krijgen vaste vorm. Het belooft weer een aantal mooie avonden te worden. Zet de eerste maar alvast in je agenda: donderdagavond 17 oktober 2024. Start: rond de klok van 20.00 uur. We praten dan over geloof en identiteit. Hoe jij je geloof (be)leeft en wat daarin voor jou belangrijk is. De andere activiteiten zijn KerkDiner als afsluiting van KerkCafé-seizoen en KerkOpen in de zomermaanden.

## Immanuel Dagoverdenkingen 2025

Het dagboekje Immanuel is voor veel Markers niet onbekend. Over een paar maanden komt het nieuwe exemplaar voor 2025 uit. In de achterliggende maanden is er aan de inhoud van dit dagboek hard gewerkt in de studeerkamer van de Marker pastorie omdat ik een bijdrage mocht leveren door een aantal meditaties te schrijven. In beide kerkgebouwen ligt straks een inkijkexemplaar. Het is weer een mooie editie van het dagboek geworden met goede bijdragen van verschillende collega-predikanten en dat allemaal onder de nieuwe eindredactie van dominee C. (Kees) Baggerman uit Krimpen aan den IJssel. Laat het een aanmoediging zijn om (opnieuw) kennis te maken met het dagboek Immanuel. Voor meer informatie of het aanschaffen van een exemplaar verwijst ik naar diaken Trijntje Boes uit de Noorderwerfstraat.

## Voorbereidingen #Follow Me!

Elk jaar schrijf ik een zogenaamd catecheseplan waarin ik jongeren aanbied geloofsondericht te volgen dat wellicht kan uitmonden in het doen van geloofsbelijdenis. Voordat de zomervakantie aanbrak, heb ik daar een opzet voor gemaakt. In de komende weken maak ik dit catecheseplan definitief na bespreking met het catechese team en overleg met de jeugdouders. Het zal weer een compact en kort programma worden op basis van de methode Follow Me! van de HGJB. Halverwege oktober willen we gaan starten zodat we met Pasen kunnen afronden. Aan de indelingen en opzet van de groepen wordt nog gewerkt. Ondertussen kijk ik weer uit naar goede gesprekken met een mooie groep jonge mensen.

## Tenslotte

De herfst lijkt z'n intrede te doen. Terwijl ik dit schrijf klettert de regen overvloedig tegen de ramen. Het is wennen na het mooie en rustige zomerweer. Inmiddels worden de nachten ook langer en de dagen korter. Gelukkig kent elk jaargetijde z'n schoonheid. Straks hullen de leiplatanen voor de pastorie zich weer in herfststooi en dan kunnen we daar weer van genieten. Vanachter die prachtige drie bomen ontvangt u weer een hartelijk groet van ons gedrieën.

*Herinnering aan*

## **Lijsje Zeeman**

*overleden op 29 augustus 2024 in de leeftijd van 76 jaar*

Twee zielen, één boezem. Was Kees Arie een idealist pur sang, Lijsje was iemand van de praktische levenswijsheid. Zij zag wat haar man zag maar wist dat begrijpelijk te maken en tactisch over te brengen op de mensen om haar heen. En met aanstekelijk enthousiasme. Lijsje kon genieten van het leven. Van oer-Hollandse gezelligheid. Samen een biertje drinken. Je was er bijna altijd welkom en het was haar niet snel teveel. Ze hield van de mensen om haar heen.

Meer dan ooit genoot ze van de aanwezigheid van mensen in de laatste maanden van haar leven. Genieten van het leven kreeg nog meer diepte. Hoe goed het is om de eindigheid van het leven te aanvaarden en om er met anderen over te praten. Lijsje verstond de kunst van het ongelukkig zijn. Te midden van verdriet en lichamelijk lijden was er het geluk van het menselijk contact. En daarmee boorde Lijsje een diepere laag aan die het menselijke bestaan kenmerkt. Wij worden pas mens in relatie tot de ander. Iets van de grootsheid van het leven bloeide op in haar laatste dagen.

Een grootsheid die licht bracht in het donker van een slopende ziekte en een naderende dood. Terwijl haar licht langzaam doofde, verscheen een ander licht. Iets van dat licht had ze al zo vaak ervaren als ze samen met Kees Arie en de kinderen in hun tuin werkten. Het was haar lust en leven, op de voet gevolgd door de idealist aan haar zijde. Samen genoten ze van appels en peren, van pruimen en kruisbessen, kortom van heel de natuur. Of beter gezegd: van de schepping, want Lijsje keek naar de schoonheid van de natuur. Als geen ander genoot ze van de zon. Die zon die nog haar laatste stralen wierp over land en Gouwzee. Nog meer indruk maakten haar eerste stralen. Bij het ochtendgloren. 'Dominee' zei ze 'je moet echt een keer naar de zonsopgang kijken. Samen met je vrouw. Dat is zo eeuwig mooi!'

Dat Lijsje zoveel met de zon had, is helemaal niet zo vreemd. In de Bijbel heeft de zon alles met God te maken. Zonder zon geen tuin, geen bloesem en geen peren, geen boerenkool en kapucijners. De zon staat voor het licht dat leven geeft. Niet vreemd dus dat je de zon verbindt met God die de schepper en bedenker is van het leven. In dat licht keek Lijsje naar de tuin en naar de zon, met Kees Arie in haar kielzog.

Het is dit licht dat Lijsje aan haar kinderen en kleinkinderen heeft meegegeven. Als een licht waarmee zij naar het leven en naar de werkelijkheid kunnen kijken. Niet zo vreemd dus dat het licht van de ondergaande én opgaande zon Lijsje zo diep raakte. Ze zag daarmee het licht dat nooit meer ondergaat, ook niet als ons levenslicht hier op aarde wordt gedoofd, want: 'Bij U is de bron van het leven, door uw licht zien wij licht.' (Psalm 36 vers 10).

Ds. Hubrecht Z. Klink

*Herinnering aan*

## **Jaap de Waart**

### *Sjaak*

*overleden op 30 augustus 2024 in de leeftijd van 74 jaar*

Het is stil geworden in de IJsselmeerweg. Zelfs de kanaries in de volière zingen niet meer. Die dieren voelen aan dat de wereld om hen heen is veranderd. De stem van Sjaak de Waart wordt niet meer gehoord. Wie hem kent, weet wat dat zeggen wil.

Iedereen op Marken kent Jaap de Waart als Sjaak. De altijd opgewekte en vrolijke postbode van weleer, die jonge jongens graag mocht plagen door met een bulderende stem in de steeg te roepen: 'love letters'. Of de man die als postbode regelmatig boodschappen deed voor iemand die dat zelf niet meer kon.

Niet alleen is het stil in de IJsselmeerweg. Ook langs de lijn en in de kantine van de duivenvereniging. Daar geen gehaktballen meer van Sjaak. Het tekende hem ten voeten uit. Nu wordt ook zijn opbeurende stem niet meer gehoord. Die stem die anderen met een vergelijkbare ziekte moed insprak. Zo was Sjaak. Hij hield het goede niet alleen voor zichzelf. Graag deelde hij ervan uit aan anderen die moed nodig hadden.

Een bewonderenswaardige moed legde hij aan de dag. En dat wist hij vol te houden tot aan het einde van zijn leven. Ook al kostte hem dat bij tijd en wijle veel inspanning. De wortels van die bewonderenswaardige moed gaan terug tot op de moeder van Sjaak. Natuurlijk had hij zijn karakter mee. Altijd optimistisch, opgeruimd en daadkrachtig. Zo was zijn moeder ook geweest. En Sjaak heeft aan haar een voorbeeld genomen.

Toch is daar nog niet alles mee gezegd. Want met die bewonderenswaardige moed komt ook een andere stem tot spreken. Je kunt geen moed houden als je weet dat het tevergeefs is. Als je er niet van overtuigd bent geworden dat je in het leven niet alleen bent, maar dat er Iemand is, in Wie je vertrouwen kunt hebben. En dat was iets wat ook zijn moeder kenmerkte. Nee, geen theatraal geloof dat zich graag liet horen en zien. Gewoon vertrouwen in de goedheid – en de genadigheid! – van de Here God. Die stem resoneerde ook in Sjaak zijn hart. Zie hier: het geheim van zijn bewonderenswaardige moed. Mooi is dat, als je zoiets aantreft als dominee. Sporen van God in een mensenleven. Een stem van God die klinkt in iemands hart en die ervoor zorgt dat je met moed en rust het lijden draagt. Ook al is het nu stil geworden, deze stem zal blijven klinken, omdat de Here God erover waakt.

Ds. Hubrecht Z. Klink



## Pieter Moenis

17 maart 1945

16 juni 2024



*'Jaren zeggen niet zo veel,  
maar inhoud des te meer.  
Momenten met een gouden rand,  
vergeet je echt nooit meer.'*

Wij zijn geraakt door het medeleven dat wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van onze vader, schoonvader en opa bap.

Bedankt voor jullie warme betrokkenheid. Het heeft ons veel steun gegeven. Wij dragen alle mooie herinneringen aan hem mee in ons hart.

Nathanja en Erwin

Daniël en Kim  
Sem  
Liene  
Myrthe



Je moeder blijft je moeder  
 zo eigen en vertrouwd  
 je wilt haar niet graag missen  
 omdat je van haar houdt  
 Maar eens dan komt de dag  
 dat je haar moet laten gaan  
 je verstand zegt dat het goed is  
 maar in je ogen blinkt een traan

Wij willen iedereen bedanken voor de getoonde belangstelling tijdens de uitvaart van onze lieve zorgzame Mama/Bessie

Aagje de Waart

Tijdens haar verblijf in Swaensborch kreeg zij zo ontzettend veel lieve kaarten elke keer weer.

Dat waren momenten die haar ontzettend goed hebben gedaan.  
 Dank jullie wel hiervoor!!

Kinderen en kleinkinderen



**STICHTING  
 EILANDRAAD  
 MARKEN**

## **HERHALING OPROEP**

### **Kom ons a.u.b. helpen**

Zaterdag 24 augustus hebben we veel werk kunnen verrichten op onze begraafplaats. Mede door een aantal mensen die aan ons eerdere oproep, om ons eenmalig te komen helpen, gevolg hadden gegeven.

Onze dank daarvoor.

Toch hadden we te weinig mensen om het benodigde opruimen van de taluds te realiseren. Voor dit extra werk willen toch nog één keer vragen of een paar extra mannen ons willen helpen. Onze vaste groep vrijwilligers kan zich dan bezighouden met het reguliere onderhoudswerk.

Het is veel werk maar het blijft leuk om met zijn allen te werken aan een nette uitstraling van onze begraafplaats.

Datum: 14 september 2024

Tijd: 9.00-11.00 uur

Locatie: onze begraafplaats

Benodigd materiaal: kruiwagen en hark (indien mogelijk)

Voorzitter

Cees van Altena



## Voor in de agenda! de kiendata voor het nieuwe seizoen in de Patmoskerk

RR

**2024**

Zaterdagmiddag 21 september om 14.30 uur

vrijdagavond 18 oktober om 20.00 uur

Vrijdagavond 22 november om 20.00 uur

Zaterdagmiddag 28 december om 14.30 uur

**2025**

vrijdagavond 24 januari om 20.00 uur

Vrijdagavond 28 februari om 20.00 uur

Vrijdagavond 21 maart om 20.00 uur

Zaterdagmiddag 12 april om 14.30 uur



## BAZAR PROTESTANTS MARKEN 2025

De BAZAR zal gehouden worden op 11 en 12 april in de Patmoskerk