

Protestants Marken



Jaargang 19 nummer: 30

verschijnt wekelijks

Zaterdag 26 juli 2025

Kerkdienst Zondag 27 juli 2025

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

GROTE KERK

10.00 uur	Ds. Pettinga	Monnickendam
Organist	Dirk Kes	
Kosters	Jan Blijleven, Hein Zeeman en Jan Piet van Altena	
Kindernevendienst	Op afroep telefoon 0623424350	Nathanja
Eerste Collecte	Kerk in Actie Werelddiaconaat	
	Bankrekening NL75RBRB0841377847	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk	
	Bankrekening NL69INGB0000160962	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Kerktaxi	Pieter van Altena	telefoon 0299601660

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	27 juli	Lucas 11:1-13
Maandag	28 juli	Lucas 11:14-23
Dinsdag	29 juli	Lucas 11:24-28
Woensdag	30 juli	Lucas 11:29-36
Donderdag	31 juli	Lucas 11:37-44
Vrijdag	1 augustus	Lucas 11:45-54
Zaterdag	2 augustus	Lucas 12:1-12

Voorbede

1. Help ons samen strijden tegen zinloos geweld. En geef rechters kracht en moed om eerlijk recht te spreken.
2. Wees bij alle nabestaanden die een geliefde verloren hebben en geef dat zij zich gedragen weten door Uw liefde.
3. Wij bidden U voor het Werelddiaconaat en allen die wereldwijd werken aan recht, vrede en eerlijk delen.
4. Zegen onze kerkenraad. Geef hen kracht wanneer de taken zwaar zijn en vreugde in het dienen van U en de mensen om hen heen.
5. Wij bidden voor onze kinderen en jongeren, dat zij mogen opgroeien in liefde en vrede, omringd door steun en wijsheid van hen die hen opvoeden en begeleiden.
6. Ontferm U over de ouderen en zieken die wonen in zorginstellingen. Laat hen liefdevolle zorg ontvangen en oprechte aandacht van de mensen om hen heen.
7. Leer ons genoeg te hebben, stil te zijn bij Uw goedheid, die overvloedig is.

Aagtje Commandeur van Riel

Wijsheid roept in de straten, over de pleinen klinkt haar stem,"

Spreuken 1 vers 2a

Als er iets is waar mensen in onze tijd behoefte aan hebben is het wel aan wijsheid. Salomo geeft Wijsheid een eigen stem door haar in het Bijbelboek Spreuken op te voeren als een vrouwelijk persoon die roept in de straten en pleinen. Het is een beeld dat me raakt, een vrouw die haar wijsheid in het openbaar ten toon spreidt.

Hoe zou dat klinken in onze tijd van macho gedrag waar, over het algemeen gesproken, vrouwen en kinderen het meest onder te lijden hebben. En ik vraag mij af:

Wat zou die vrouw in onze tijd zien waarover zij haar stem verheft?

Zou zij haar zusters in Oekraïne en Rusland, die lijden omdat hun geliefden sterven of gewond raken aan het front, op het oog hebben?

Zou zij haar zusters in Gaza, de Westbank en Israël, die lijden onder de gevolgen van nietsontziende haat en als gevolg daarvan een uitzichtloze oorlog, op het oog hebben?

Zou zij haar zusters, in landen waar dictators en vrouwhatende ideologieën de dienst uitmaken, op het oog hebben?

Zou zij haar zusters, die vastzitten in een leven dat hun door mannen wordt opgedrongen, op het oog hebben?

Wat zou die vrouw in onze tijd roepen?

Wellicht zou zij alle machtsmisbruikers van deze wereld tot bezinning willen brengen.

Wellicht zou zij tegen iedereen op aarde willen zeggen om zich niet boven een ander te verheffen maar elkaar te zien als gelijken.

Wellicht zou zij zich willen uitspreken tegen alle onrecht en iedereen aansporen tot het zoeken naar vrede.

Wie zou die vrouw zijn?

Zou het God kunnen zijn, Hij die als onze Vader en Moeder in één, zijn kinderen tot bedaren wil brengen?

Zou het God kunnen zijn, Hij die als onze Schepper de wereld oproept tot het beheren van zijn schepping en die niet te misbruiken voor eigen gewin?

Als dit zo zou zijn, als het God is die u en mij aanspreekt, zouden wij dan niet luisteren en wijsheid zoeken bij God? Salomo wist het zeker, hij begint zijn boek met de uitspraak: Het begin van alle kennis (wijsheid) is ontzag voor de HEER.

Kees Kersbergen

Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 27 juli

Een betere toekomst voor straatkinderen in Indonesië

In Indonesische steden leven nog steeds kinderen op straat. Sommigen worden door hun ouders meegenomen om op drukke verkeerspleinen kranten of etenswaren te verkopen. Anderen moeten zichzelf zien te redden, omdat er geen ouders meer in beeld zijn. De organisatie Dreamhouse kijkt naar deze kinderen om. Medewerkers en vrijwilligers leggen op straat spelenderwijs contact met de kinderen en kijken welke hulp ieder kind nodig heeft. Dreamhouse moedigt ouders aan hun kinderen niet de straat op te sturen, maar (terug) naar school te laten gaan. Kinderen die zich in een onhoudbare situatie bevinden oa. omdat er geen ouders meer zijn, kunnen tijdelijk in het opvanghuis van Dreamhouse terecht en gaan daar naar school. Medewerkers helpen hen bij hun studie en begeleiden kinderen terug naar huis (als dat mogelijk is) of naar andere familie.

Kinderen van vuilnisrapers krijgen muziekles. Ze leren het traditionele snaarinstrument sasando te bespelen en krijgen daardoor zelfvertrouwen en aanzien. Zo leren straatkinderen weer dromen.

Dreamhouse wil ieder jaar 500 kinderen en hun ouders helpen. Onze gemeente steunt dit werk via het programma Werelddiaconaat van Kerk in Actie.

Doet u mee? Geef dan aan de collecte komende zondag of doneer online op onze Diaconie onder vermelding van "Straatkinderen Indonesië."

Alvast hartelijk dank voor uw gift.

Wilt u meer lezen over dit project van Kerk in Actie, kijk dan op:

kerkinactie.nl/straatkinderenindonesie

Namens de diaconie,

Eef Visser

Ter herinnering aan Tamar.

Kon ik maar.

Kon ik je stem nog maar eens horen
Je nog een laatste keertje bellen
Want ik mis je al zo lang
En heb je zoveel te vertellen

Kon ik je hand nog maar eens voelen
Veilig in de mijne
Zodat ik wist dat je er was
En niet zomaar zou verdwijnen

Er zijn nog zoveel knuffels
Die ik je graag zou willen geven
Ik wou dat dat nog kon
Al was het maar voor even

Liefs,

Dewi, Pien en Leonne

Protestantse Gemeente Marken

Grote Kerk, zondag 27 juli 2025

voorganger ds. Martien Pettinga

Inleidend orgelspel**Intochtslied 280 - *De vreugde voert ons naar dit huis*****Welkom en mededelingen****Stil gebed****Votum en groet****Lied (Psalm) 100 – *Juich Gode toe, bazuin en zing*****Kyriëgebed****Glorialied 274 - *Wij komen hier ter ere van uw naam*****Inleiding op de lezingen****Gebed bij de opening van het Woord****Schriftlezing het Oude Testament *Ezra 3 vers 1-2 en 10 t/m 13*****Lied 364 - *Hoor Gij ons aan*****Lezing uit het Evangelie *Lucas 11 vers 1 t/m 13*****Lied 370 – *Vader, die woont in hemels licht*****Uitleg en verkondiging****Lied 971 – *Zing een nieuw lied voor God de Here*****Collecte****Dienst der gebeden****Slotlied 418 - *God, schenk ons de kracht*****Zegen met gezongen Amen (413B)**

Klaas Teerhuis*Weduwnaar van Neeltje Schouten**overleden op 14 juli 2025 in de leeftijd van 81 jaar*

Een geliefde herinneren kan op veel manieren, herinneringen aan Klaas Teerhuis zullen vaak gaan over wat hij heeft gedaan. Klaas, de timmerman in hart en nieren, die zijn vaardigheden op dat gebied niet voor zichzelf hield. Met zijn vakmanschap en plezier in het werk heeft hij velen geholpen met alles wat met bouwen en verbouwen te maken heeft. Samen met anderen heeft hij menig klus geklaard. Een andere herinnering aan Klaas gaat over voetbal. Als keeper in diverse elftallen heeft hij jaren zijn plek onder de lat ingenomen.

Weer anderen herinneringen zullen gaan over Klaas als familieman. In zijn eigen gezin, maar zeker ook in het grote gezin Teerhuis, waar hij er één van was, nam hij zijn eigen plaats in. Niet als degene met het grootste woord, maar meer als degene die je hielp als dat nodig was.

Bij dit alles werd Klaas gesteund en soms ook gestimuleerd door zijn geliefde vrouw Neeltje. Het gebeurde nogal eens dat, als Klaas uit zijn werk thuiskwam, dat Neeltje dan zei: Joh, Klaas, die of die heeft gevraagd of je even kan komen, waarop Klaas ging en hielp met wat nodig was. Zo vormde zij samen een duo dat er was voor wie hen nodig had.

Dat duoschap eindigde toen Neeltje ziek werd en overleed. Er brak voor Klaas een moeilijke tijd aan, een tijd waarin hij zelf hulp nodig had en dat ook ruimschoots kreeg van de grote familie en vele vrienden. Enkele jaren later werd hij getroffen door een TIA waardoor het leven nog meer aan glans verloor. Weer later ging de deur aan de IJsselmeerweg achter hem dicht en woonde hij op de Hoogkampaan. Toen ook daar de deur achter hem dicht ging verbleef hij in een zorginstelling in Amsterdam. Tot die laatste deur ook achter hem dicht ging toen hij overleed en werd teruggebracht naar Marken.

Afgelopen vrijdag werd Klaas herdacht en herinnerd in een afscheidsdienst met muziek en woorden. Passend bij de man die zichzelf niet graag op de voorgrond zag, luisterden we naar de muziek van Kansas. Zij zongen: *All we are is dust in the wind*. Woorden die passen bij hoe Klaas, als man met beide benen op de grond, zelf in het leven stond. Woorden die ons allemaal met beide benen op de grond zetten en ons doen beseffen dat we als mens uiteindelijk niet meer zijn dan stof in de wind. Tegelijk klonken er ook woorden uit de Bijbel waarin we hoorden dat Gods liefde voor ons er altijd is, in Christus Jezus onze Heer en Verlosser. Hij, die weet dat wij niet meer zijn als stof in de wind, Hij gaf voor ons Zijn leven, opdat wij zouden leven.

Als dan hier op aarde de laatste deur achter ons dichtgaat, mogen we erop vertrouwen dat God, voor ieder die in Hem en in Jezus Christus geloofd, een andere deur opent. Namelijk de deur naar het leven in eeuwigheid. In geloof en vertrouwen op Gods genade en barmhartigheid, dat ook voor Klaas die deur zal open gaan, hebben we hem op de Algemene Begraafplaats op Marken in het graf gelegd. Stof wordt weer stof, maar.. het leven wacht.

Kees Kersbergen

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
 dieper dan ik mijzelf ooit ken
 Kent Gij mij

Psalm 139

Na een periode van afnemende gezondheid is maandag 14 juli
 overleden, onze dierbare zwager

Klaas Teerhuis

Klaas stond altijd voor ons klaar, geen klus was hem te zwaar.

Nu heeft hij zijn rust gevonden.

Wij wensen Cornelis, Arnold, Karin, Viggo en Karlijn

Ronald, Nathalie, Julia en Fleur heel veel sterkte toe

om dit verlies te dragen.

Aaltje Schouten

Jan Pieter en Neeltje

Achter de tranen schuilt een dankbaar hart.

Wensen jullie kracht, liefde en herinneringen die lichtjes brengen in het zwart.

Na het overlijden van de (schoon)vader van Nathalie en Ronald
 zijn onze gedachten bij jullie.

Klaas Teerhuis

Wij wensen Nathalie, Ronald, Julia en Fleur en de familie sterkte toe met dit verlies.

De Maasse, onze partners en kinderen

Verdrietig, maar ook met grote dankbaarheid voor alles wat hij voor onze vereniging heeft betekend, nemen wij afscheid van

Klaas Teerhuis

Klaas was jarenlang een vertrouwd gezicht binnen S.V. Marken.

Eerst als fanatieke en betrouwbare keeper van Marken 1 tot en met 4.

Later gaf hij zijn kennis en ervaring door als keeperstrainer aan nieuwe generaties.

Daarnaast heeft Klaas jarenlang geholpen bij allerlei timmerklussen op ons complex.

Een stille kracht met een groot clubhart.

We zijn Klaas dankbaar voor zijn inzet voor onze vereniging.

We zullen hem missen, maar nooit vergeten.

We wensen de familie veel sterkte toe, nu en in de komende periode.

Namens het bestuur van S.V. Marken

Verdrietig hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Klaas Teerhuis, vader van onze teamgenoot en vriend Ronald.

Wij wensen Cornelis, Arnold, Karin, Ronald, Nathalie, kleinkinderen, familie en vrienden heel veel sterkte de komende tijd.

Dartteam The Flying Bears III

Graag wil ik iedereen die de afgelopen 6 maanden
in welke vorm dan ook aan mij heeft gedacht
heel Hartelijk bedanken.
Ook namens mijn kinderen.

Wolmet Teerhuis - Uithuisje

*een handdruk
een brief of kaartje
een woord of een gebaar*

Wij danken iedereen voor het medeleven na het overlijden
van onze lieve mem, Bessie en ouwe Bessie.

Geertje Dorland

In het bijzonder onze dank aan de verpleging in Swaensborch.

Het heeft ons goed gedaan.

Familie de Waart
Moeniswerf

Met verdriet moeten we als buurt afscheid nemen van onze buurman

EMIEL KORT

die op veel te jonge leeftijd is overleden. Hij woonde inmiddels ruim acht
jaar in onze straat en stond bekend als een betrokken en attente buur. We
herinneren hem als een warm en sociaal mens, die altijd belangstelling
toonde voor anderen.

Onze gedachten gaan in het bijzonder uit naar zijn partner Ricardo, zijn zus
en dierbaren. We wensen hen veel kracht, liefde en troost toe in deze
moeilijke tijd.

Namens de burens van de Noorderwerfstraat
