

Protestants Marken



Jaargang 19 nummer: 45

verschijnt wekelijks

Zaterdag 8 november 2025

Kerkdienst Zondag 9 november 2025

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

PATMOSKERK

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink	Yerseke
Organist	Hans Jütte	
Kosters	Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan	
Kindernevendienst	Op afroep Telefoon 0623424350 Nathanja	
Eerste Collecte	Kerk in Actie Kinderen in de Knel	
	Bankrekening NL75RBRB0841377847	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk	
	Bankrekening NL69INGB0000160962	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Kerktaxi	Robbie Zwiers	telefoon 0652410698

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	9 november	Handelingen 21:27-36
Maandag	10 november	Handelingen 21:37-22:16
Dinsdag	11 november	Handelingen 22:17-29
Woensdag	12 november	Lucas 19:41-48
Donderdag	13 november	Lucas 20:1-8
Vrijdag	14 november	Lucas 20:9-19
Zaterdag	15 november	Lucas 20:20-26

Voorbede

1. Maak ons stil om te delen met een open hart van onze overvloed. Om te delen vanuit dankbaarheid.
2. Zegen het werk van alle evangelisatiewerkers en zendingsmensen. Schenk Uw kracht voor hun taak in de wereld.
3. Help de wereld om niet tegenover elkaar te staan, maar om náást de ander te staan, te luisteren en te bidden voor elkaar.
4. Geef de mensen die geroepen worden om ambtsdrager te mogen zijn binnen onze Protestantse Gemeente. Uw liefde en vertrouwen om hun roeping te aanvaarden.
5. Ontferm U over de mensen die verdriet hebben om het verlies van een geliefd persoon.
6. Wij bidden voor de ernstig zieken. Schenk en kracht en hoop in moeilijke tijden.
7. Zegen de lofzang in de kerk. Laat ons ervaren dat samen zingen verbindt, troost en bemoedigt.

Aagtje Commandeur van Riel

Tijd van Gebed: donderdag 6 november 2025 om 20.30 uur in de Patmoskerk.
Hartelijk welkom!

OVERDENKING:

"Het leven is als een treinreis"

Mensen stappen in en mensen stappen uit. Er zijn haltes met een gelukkig weerzien en haltes met een droevig afscheid.

Als we geboren worden stappen we op de trein en ontmoeten onze ouders en denken dat ze de hele reis bij ons zullen blijven. De realiteit is echter anders. Ze stappen af op een station en laten ons achter in de trein, zonder hun gezelschap, liefde en genegenheid.

Maar er stappen andere mensen op. Mensen die voor ons heel belangrijk zullen zijn tijdens de verdere reis. Het zijn onze broers en zussen, onze vrienden en al die andere mooie mensen die van ons houden. Voor sommigen is de reis een leuke uitstap. Voor anderen is het een droevige reis met zware bagage. Nog anderen staan steeds klaar om te helpen. Sommigen laten een grote heimwee achter..... Anderen stappen in en onmiddellijk weer uit en geven ons enkel de tijd om hen vluchtig te kruisen. Soms zijn we verrast dat bepaalde medereizigers waarvan we houden in een ander rijtuig gaan zitten en ons alleen laten reizen. Natuurlijk houdt niemand ons tegen om hen in het ander rijtuig te gaan opzoeken. Soms kunnen we echter niet naast hen gaan zitten, want die plaats is al ingenomen. Dat is niet erg, zo is de reis nu eenmaal: vol dromen en verrassingen, vol ontmoeten en afscheid nemen, meevallers en ontgoochelingen....

Maar er is geen terugreis!

Laat ons de reis zo aangenaam mogelijk maken. Laten we proberen onze reisgenoten te begrijpen en laten we zoeken naar de mooiste kanten van elk van hen. Weet dat er op elk moment van de reis een van onze reisgezellen ons begrip nodig kan hebben. Ook wij kunnen op een bepaald moment nood hebben aan iemand die ons begrijpt.

Het grote mysterie van de reis is dat we niet weten wanneer we zullen moeten uitstappen. We weten ook niet wanneer onze reisgezellen zullen uitstappen. Zelfs niet van degene die naast ons zit.

Ikzelf, ik denk dat ik heel droevig zal zijn als ik moet uitstappen. Ik ben er zelfs zeker van. Het afscheid van alle mensen die ik ontmoet heb in de trein, hen achter laten zal pijnlijk zijn. Maar ik ben er zeker van dat ik ooit zal aankomen op het "Centraal Station" en dat ik hen daar zal terugzien, met veel meer bagage dan waarmee ze vertrokken zijn. Ik zal gelukkig zijn dat ik hen meer bagage bezorgd heb.

Laat ons allemaal er een mooie reis van maken!

Welk een volheid van genade is er bij de Heere God.
 Hij slaat ons in liefde gade en bestuurt geheel ons lot.
 Laten we gedurig op Hem bouwen, wetend dat Hij alles leidt.
 Ons aan Hem toevertrouwen, op onze reis naar de eeuwigheid.
 Wetend dat ook in moeilijke tijden Hij onze Maker is, onze Man.
 Dat, al moeten wij vaak lijden, Hij alleen ons helpen kan.
 Ja, Hij leidt ons door dit leven, ook wanneer ons oog niet ziet.
 Jezus zal ons nooit begeven. Hij verlaat Zijn kinderen niet.

Ingezonden door: Pieter de Jong.

KERKCOLLECTES en GIFTEN**KERK**

Ten behoeve van de Kerk is ontvangen in oktober

Datum	Collecte - Contanten	Collecte op rekening	Collecte SKG QR Code	Vreemdelingen bussen – SKG QR code	Vreemdelingen bussen – contant	Giften op huisbezoek	Giften – op rekening	Totaal
5 okt	126,00	24,00	2,50		122,65		100,00	375,15
12 okt	119,20	29,00	2,50					150,70
19 okt	101,60	14,00	2,50	12,00	238,37			368,47
26 okt	114,00	24,00	2,50	15,00				155,50

Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.

Ontvangen door de DIACONIE in de periode 29 okt t/m 4 november 2025:

Datum collecte	Doel Diaconie	Totaal	Collecte in Kerk	Aanvullend (op rekening, via QR code, of gift aan huis)
2-nov	Nederlands Vlaams Bijbel Genootschap	172,00	147,00	25,00
26-okt	Stichting Actie voor Honduras, nagekomen	2,50		2,50
19-okt	KiA Werelddiaconaat, nagekomen	2,50		2,50
	Gift Diaconie	25,00		25,00

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888
t.n.v. Diaconie PGM inz Z&E comm te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen en de Zending- en Evangelisatiecommissie

COLLECTE “Kinderen in de knel” van Kerk in Actie zondag 9 november

Zondag a.s. is de collecte van de Diaconie bestemd voor Kinderen in de knel van Kerk in Actie. Kinderen zijn kwetsbaar. Helaas worden zij maar al te vaak misbruikt of aan hun lot overgelaten. Kerk in Actie bestrijdt kinderarbeid en uitbuiting van kinderen en geeft straatkinderen, werkende kinderen, oorlogskinderen, gehandicapte en misbruikte kinderen de kans kind te zijn. Maar ook in Nederland bevinden zich kinderen in de knel. In ons land zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst: door moeilijke omstandigheden thuis en/of door aanleg. De Rudolphstichting is een vereniging van diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland en ontwikkelt vernieuwende zorgprojecten en gezinshuizen in Jeugddorp De Glind en in de rest van Nederland. In De Glind wonen ongeveer 150 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren, voornamelijk in de 25 gezinshuizen. Door allerlei problemen kunnen deze kinderen niet meer thuis wonen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mishandeling, verwaarlozing of verslavingsproblemen van de ouders, maar ook om ernstige lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen of gedragsproblemen van de kinderen zelf. Een gezinshuis wordt gerund door ouders die er vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week zijn. Het biedt structuur, continuïteit in zorg en veiligheid binnen de omgeving van een bestaand gezin. Dit is een wezenlijk verschil met de reguliere jeugdzorg, waar kinderen in een leefgroep binnen vierentwintig uur met steeds weer andere begeleiders te maken krijgen. Daarom werkt de Rudolphstichting, samen met andere partijen, aan de groei van het aantal gezinshuizen in Nederland. In deze gezinshuizen krijgen deze kinderen onder leiding van vaste ouders de kans die ze verdienen en daardoor een hoopvolle toekomst!

Wij bevelen de collecte voor deze kinderen in de knel ten zeerste bij u aan!!

Namens de diaconie,

Eef Visser

Liturgie zondag 9 november 2025

De 8e zondag van de herfst, om 10.00 uur in de Patmoskerk

Voorganger: ds. H.Z. Klink uit Yerseke

e-mail: dshzklink@protonmail.com

Opgang

- Consistoriegebed.
- Mededelingen.

Intrede

- Intochtspesalm: 46 vers 1 en 3.
- Stil gebed, votum en groet.
- Lied 670 'Kom Schepper God, o heilige Geest' couplet 1, 2 en 3.
- Verootmoedigingsgebed en genadeverkondiging.
- Lied 670 couplet 6 en 7.
- Regels ten leven.
- Lied 971 'Zing een nieuw lied voor God de Here' couplet 1 en 3.
- Gebed om het licht van de heilige Geest.

De heilige Schrift

- 1^e lezing uit het Nieuwe Testament: Romeinen 14,5-12 (lector).
- Antwoord-Psalm: 117a.
- 2^e lezing uit het Nieuwe Testament: Filippenzen 2,5-11 (lector).
- Halleluja-lied: 474 'Loof God, gij christenen, maak Hem groot' couplet 1, 4 en 5.
- Verkondiging: 'Grossieren in vrijheid' n.a.v. Matteüs 6 vers 12.
- Lied 898 'Een vaste burcht is onze God' couplet 1 en 2.

Gebeden en gaven

- Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.
- Inzamelen van de gaven.
- Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Zending en zegen

- Slotlied: 704 'Dank, dank nu allen God' couplet 1 en 2.
- Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).



Dag allemaal,

Als beroepingscommissie zijn wij deze zomer gevraagd om een nieuwe dominee voor Marken te vinden. Nadat de kerkenraad zich het afgelopen halfjaar heeft gebogen over de formele procesvoorbereiding, komen wij inmiddels elke ca. 2 weken bij elkaar. Van de vorderingen willen wij de Gemeente graag op de hoogte houden. Dat gaan we doen via een maandelijks update, waarin we ons om de beurt voorstellen en status, successen en leerpunten van het proces toelichten. We hopen hiermee niet alleen te informeren, maar ook een gesprek te starten. Dus heb je vragen of ideeën, spreek ons gerust aan!

Wij zijn ook benieuwd naar suggesties voor potentiële kandidaten, deze ontvangen wij graag uiterlijk eind november via een mail aan: januidam@gmail.com

Het voorstelrondje wordt hieronder afgetrapt door onze voorzitter. Wij kijken uit naar dit bijzondere traject samen!

Marten van Altena	gemeentelid
Marie Appel	ouderling
Maik Busman	gemeentelid
Esther Springer	diaken
Jan Uidam	kerkrentmeester (secretaris)
Merlijne Visser	ouderling (voorzitter)
Marieke Zeeman	gemeentelid
Robbie Zwiers	gemeentelid
Ds. Hermen Kroesbergen	begeleidt als consulent het beroepingswerk

Even voorstellen:

Hallo! Mijn naam is Merlijne Visser.

Nadat mijn grootvader Muus Visser (van de Wittewerf) op 18-jarige leeftijd het eiland verliet naar de Gemeente Aalten, ben ik een van de nazaten die naar Marken is teruggekeerd. Ik voel me verbonden met mijn familiegeschiedenis en dit dorp. Ik woon dan ook met veel plezier al 12 jaar op de Kerkbuurt en ben blij dat Olaf en ik ons gezin hier kunnen laten opgroeien.

Die liefde voor deze plek zet ik graag om in actie. En daarom vind ik het fijn om een bijdrage te kunnen leveren aan de gemeenschap. Het is een eer dat ik gevraagd werd voor deze beroepingscommissie. En ik ervaar het als een grote verantwoordelijkheid om met dit team een dominee te vinden die met energie en aandacht voor mensen het Grote Verhaal verweeft met het leven van nu. Mocht je me tegenkomen bij een dienst, voel je dan welkom voor een mooi gesprek!

WERELDWINKEL in Hal van de Patmoskerk

Komend weekend van *8, 9 en 10 november* staat stichting Ronoylion weer met de Wereldwinkel in de **hal van de Patmoskerk**.

Er zijn 3 openingstijden:

- **zaterdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur**
- **zondag voor en na de kerkdienst**
- **maandagmiddag 10 nov. van 16.00 tot 17.00 u.**

Met het oog op **Sinterklaas** hebben we weer een collectie **speelgoed**, waaronder allerlei reken- en telspelletjes, houten speelgoed, schrijfwaren, puzzels enz.

Ook zijn er diverse **kinderboeken** in de collectie, waaronder **kerstboekjes**.

Naast allerlei **kleine kadootjes** is er een **kersttafel** met mooie kerstartikelen waaronder kinderboeken met het kerstverhaal, kaarsen, kerststalsetjes en allerlei andere cadeaumogelijkheden.

Ook is er een collectie **kerstkaarten** aanwezig in allerlei soorten.

En er zijn prachtige serpentine beeldjes uit natuursteen om cadeau te doen.

Voor wie een kop koffie/thee wil, hebben we een gezellig koffie/thee-hoekje met speculaas.

Alle producten uit de Wereldwinkel komen van kleine producenten uit ontwikkelingslanden die met de vervaardiging ervan in hun levensonderhoud voorzien. Door de afzet via de Wereldwinkel kunnen deze mensen voldoende verdienen om een menswaardig bestaan op te bouwen. Bovendien wordt met de winst op de producten vaak ook door een groep producenten een kleinschalige vorm van sociale voorzieningen opgezet of een systeem van kleine microkredieten ingevoerd.

De opbrengst van dit weekend in de hal wordt door ons gebruikt voor **de aankoop van zaden en zaailingen van groenten en fruitboompjes voor arme boeren op het eiland Mindanao in de Filippijnen** en voor de aankoop van varkens en geiten, waarvan de jongen weer doorgegeven moeten worden aan boeren die nog geen varken of geit bezitten.

Namens St. Ronoylion,
Eef Visser (tel. 601582)

Expositie "Varen voor Vrijheid" in Katwijk's museum

In september hebben we u via het kerkblad

'Stichting Koopvaardijpersoneel 1940 – 1945'

onder uw aandacht gebracht.

Omdat er tijdens de Tweede Wereldoorlog veel zeevarenden waren op de Koopvaardij, waaronder een heleboel Markers, willen wij genoemde stichting en hun initiatieven nogmaals onder uw aandacht brengen.

Deze stichting presenteert tot en met 15 maart 2026 de indrukwekkende expositie

"Varen voor vrijheid"

in het Katwijk's Museum aan de Voorstraat 46 in Katwijk (ZH).

Meer informatie over deze stichting is te vinden op www.koopvaardijpersoneel40-45.nl

Voor meer informatie over het Katwijk's Museum kunt u terecht op www.Katwijksmuseum.nl

Dagboekje 2026

Het Immanueldagboekje kan nog steeds verkregen worden bij de boekhandel. Maar als u daartoe geen mogelijkheden ziet om dit zelf te regelen bij de boekhandel, dan kunt u contact opnemen met Trijntje Boes, Noorderwerfstraat 12, dan wordt het voor u geregeld.

U mag ook bellen: 0299-601241, of 06-23434009

Graag voor 23 november bestellen!

Met vriendelijke groet,
Trijntje

Adressen Regionale Zorg instellingen

Ziekenhuis	A.M.C.	Meibergdreef	9	1105 AZ	Amsterdam	
	VU	De Boelelaan	1117	1081 HV	Amsterdam	
	Dijklander	Waterlandlaan	250	1441 RN	Purmerend	
	Dijklander	Maelsonstraat	3	1624 NP	Hoorn	
	Boven IJ	Statenjachtstraat	1	1034 CS	Amsterdam	
	A., V., L	Plesmanlaan	121	1066 CX	Amsterdam	
	O.L.V.G. Oost	Oosterpark	9	1091 AC	Amsterdam	
	O.L.V.G West	Jan Tooropstraat	164	1061 AE	Amsterdam	
	Verpleeghuis	Gouwzee	Kloosterbuurt	1	1131 HB	Volendam
		Molentocht	Persijnlaan	99	1447 EG	Purmerend
Novawhere		Prof. Mr. J.P.Oudlaan	1	1411 HT	Purmerend	
De Die		Loenermark	900	1025 VR	Amsterdam	
Zuidland		Abeltansmanplein	3	1448 NL	Purmerend	
Zorgcentrum	Sint Nicolaashof	SintNicolaashof	1	1131 GT	Volendaam	
	Swaensborch	Swaensborch	11	1141 VZ	Monnickendam	

*Sterven doe je niet ineens
 maar af en toe een beetje
 en ieder beetje dat je sterft
 't is vreemd, maar dat vergeet je.
 Het is je dikwijls zelf ontgaan
 je zegt, ik ben wat moe,
 maar op een keer, dan ben je
 aan je laatste beetje toe.*



Jan Peereboom

Na een periode van afnemende gezondheid is rustig ingeslapen,
 onze ta, bap en ouwe bap

Jan Peereboom

27 juli 1935

2 november 2025

Loppie in liefdevolle herinnering

Jan en Luutje
 Esther en Robert
 Isa, Jurje
 Sebastiaan en Suzanne
 Logan, Quinn

Cornelis en Judith
 Jeroen *in liefdevolle herinnering*
 Patrick en Eva
 Tim en Meike

André en Agnita
 Sanne en Twan
 Britt

De afscheidsdienst vindt plaats op donderdag 6 november
 om 13.00 uur in de Grote Kerk, Kerkbuurt 13 op Marken.
 Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden
 op de Algemene Begraafplaats op Marken.

Voorafgaand aan de afscheidsdienst is er gelegenheid
 tot condoleren van 12.00 tot 12.45 uur.

Na afloop nodigen wij u uit voor een kopje koffie in
 Dorpshuis het Trefpunt, Kerkbuurt 90 op Marken.

Correspondentieadres: Buurterstraat 11, 1156 AP Marken

Het verlies was er al eerder
voordat het afscheid kwam
omdat verwarring bezit
van zijn gedachten nam

Bedankt bap voor de mooie herinneringen,
sinterklaasvieringen, je handigheid en hulp als er geklust moest worden,
je 'pannenkoekenei' en je centje voor ieder gescoord doelpunt.

Je mag nu rusten, we zullen je nooit vergeten.

Esther en Robert

Sebastiaan en Suzanne

Jeroen *in liefdevolle herinnering*

Patrick en Eva

Tim en Meike

Sanne en Twan

Britt

Als een regenboog vol kleur
Als een zonnetje heel fel
Een herinnering zo dierbaar
In gedachten geen vaarwel

Rust zacht ouwe bap.

Isa, Jurre, Logan en Quinn



*Ik zie een poort wijd open staan,
 waardoor het licht komt stromen
 van 't kruis, waar 'k vrij'lijk heen mag gaan
 om vrede te bekomen.*

Op 2 november 2025 is overleden mijn broer en onze oom

Jan Peereboom

Wij wensen Jan en Luutje, Cornelis en Judith, André en Agnita en de klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe met dit grote verlies.

Grietje de Wit-Peereboom

Klaas, Jan Cornelis en Cynthia, Corina en Jaap Cornelis

Peter en Gera, Jan en Yvonne, Ilse en Jan

*Vaders sterven niet,
 Ze blijven verder leven,
 In alle lessen
 die ze ons hebben gegeven.*

*Krijg je het moeilijk, kijk in je hart,
 Daar is voor vaders een vakje apart
 Daar blijven ze dicht bij ons,
 Daar kunnen we ze groeten,
 Tot we vroeg of laat de kans krijgen
 Hen opnieuw te ontmoeten.*

Onze vriend André heeft helaas afscheid moeten nemen van zijn vader

Jan Peereboom

Wat blijft zijn de mooie en dierbare herinneringen.

We wensen André & Agnita, Sanne & Twan, Britt en familie veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies.

Arnold & Linda
 Tiny
 Marc & Hilda
 Cornelis & Judith
 Marco & Erica
 Jan Sijmen & Aaltje
en kinderen

God heeft geen kalme reis beloofd maar wel een behouden aankomst.

Op zondag 2 november is overleden onze zwager en oom:

Jan Peereboom

De afgelopen jaren hebben we hem langzaam zien weg glijden, maar de mooie herinneringen aan wie hij echt was blijven.

We wensen Jan en Luitje, Cornelis en Judith, André en Agnita en de klein en achter kleinkinderen veel sterkte.

Grietje† en Piet†
 Cees en Neeltje
 Klaas† en Grietje
 Aaltje en Outger
 Geertje† en Piet†
 Neven en Nichten Taanman



Marker Mannenkoor

*"Dan vind ik mijn lust in die Haven
 van Rust en vrees voor de stormen
 niet meer."*



Marker Mannenkoor

Op 2 november 2025 is overleden ons erelid

Jan Peereboom

Vanaf de oprichting in 1972 is Jan lid geweest van het Marker Mannenkoor. Vanwege afnemende gezondheid is hij in 2022 gestopt met het meezingen bij ons koor en benoemd tot erelid.

We zullen Jan herinneren als een enthousiast en actief lid en hopen dat hij nu zijn haven van rust heeft gevonden.

Wij wensen kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte met de lege plek die hij achterlaat.

Mannen van het Marker Mannenkoor

Stichting Welzijn Ouderen Marken



VOOR 55-PLUSSERS VAN MARKEN

**MET OOK DEZE KEER
BINGO MET PRACHTIGE PRIJZEN**

**DONDERDAG 13 NOVEMBER A.S. OM
20:00 UUR IN DE HAL VAN DE PATMOSKERK**

INLOOP VANAF 19:30 UUR

**DEELNAME € 3,00 PER BORDJE INCL.
KOFFIE/THEE/LEKKERS**

**Er is voldoende ruimte voor nieuwe deelnemers!
Komt u ook meedoen met deze gezellige activiteit?!**
Dus neem uw vrienden en bekenden mee, voor een gezellige avond.

Voor in de agenda:

De volgende bingo is op 15 JANUARI 2026.

Op 18 DECEMBER as. hopen wij met elkaar de (warme)kerstmaaltijd te vieren. Opgeven kan al op 13 november. De eigen bijdrage is 15 euro pp.

Bestuur en medewerkers SWOM

Enquête Protestantse Gemeente Marken-laatste oproep!

Beste gemeenteleden en dorpsgenoten,

De Protestantse Gemeente maakt al vele jaren deel uit van het leven op Marken. Voor de één speelt de kerk een belangrijke rol in geloof en gemeenschap, voor de ander misschien wat minder of alleen bij bijzondere gelegenheden. Hoe u die betrokkenheid ook ervaart, de kerk wil er graag zijn voor iedereen in ons dorp.

Daarom willen we graag samen met u stilstaan bij de vraag: wat betekent de kerk vandaag voor u, en waar liggen uw wensen en behoeften? Met deze enquête willen we een beeld krijgen van de stand van zaken van de kerk op Marken.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 à 15 minuten. Uw antwoorden zijn volledig anoniem en worden vertrouwelijk behandeld. Bij elke vraag kunt u 1 antwoord aankruisen, tenzij anders aangegeven bij de vraag.

U kunt de enquête zowel online invullen als op papier (in Kerkbode). De online enquête is te vinden op de website van de protestantse gemeente Marken. Wanneer u de papieren versie invult, kunt u deze inleveren in de postbus van de Patmoskerk, Hoogkampaan 1. **De enquête kan worden ingeleverd t/m zondag 9 november as.**

Alvast hartelijk dank voor uw tijd en bijdrage. Samen geven we richting aan de toekomst van onze gemeente.

1) Wat is je leeftijd?

- a. Jonger dan 25 jaar
- b. 25-40 jaar
- c. 40-60 jaar
- d. 60+ jaar
- e. Wil ik niet zeggen

2) Hoe betrokken ben je bij de kerk?

- a. Zeer betrokken
- b. Betrokken
- c. Een beetje betrokken
- d. Niet betrokken

3) Speel je een actieve rol bij de kerk?

- a. Ja, ik ben een ambtsdrager
- b. Ja ik ben een actieve vrijwilliger
- c. Nee, ik heb geen actieve rol

4) Hoe vaak bezoek je kerkdiensten in de kerk op Marken?

- a. Wekelijks of om de week
- b. Maandelijks of om de maand
- c. Soms, met speciale gelegenheden (Christelijke feestdagen, havenfeesten etc.)
- d. Ik kom niet in de kerk op Marken, maar wel buiten Marken
- e. Ik bezoek alleen de online diensten
- f. Nooit

5) Welk van de onderstaande antwoorden past het best bij jou?

- a. Ik geloof en ga graag naar kerkdiensten
- b. Ik geloof en kom af en toe in de kerk
- c. Ik geloof maar op m'n eigen manier. Kerkdiensten spreken mij niet aan
- d. Ik geloof maar ben er niet dagelijks mee bezig
- e. Ik geloof niet, maar kom wel graag in de kerk voor de samenhang
- f. Ik geloof niet / ik heb niets met het geloof

6) Wanneer voel jij de meeste verbondenheid met de christelijke gemeente? Meerdere antwoorden mogelijk

- a. Tijdens kerkdiensten (traditioneel, modern of themadiensten)
- b. Via het sociale aspect (via clubs, catechese, kienen, of bazaar)
- c. Tijdens gezamenlijke vieringen en bijzondere momenten (bijv. begrafenissen, doop, avondmaal, Pasen, Kerst)
- d. Bij bezoekwerk en onderlinge steun (ziekenbezoek, omzien naar elkaar)
- e. Geen voorkeur
- f. Anders, namelijk:

7) Als je wel naar een fysieke kerkdienst zou willen komen, welk tijdstip spreekt je dan aan?

- a. 10.00 uur
- b. 11.00 uur
- c. 15.00 uur
- d. 16.00 uur
- e. 17.00 uur
- f. Maakt me niet uit
- g. Kom niet naar kerkdiensten, ongeacht het tijdstip

8) Denk je dat er in de toekomst voldoende leden en betrokkenheid zullen zijn om de kerkgemeenschap op Marken in stand te houden?

- a. Ja
- b. Ja, maar niet in de huidige vorm
- c. Misschien, maar het zal een uitdaging zijn
- d. Nee, het aantal leden zal drastisch afnemen door de vergrijzing op Marken
- e. Nee, ongeacht de vorm

9) Zou je bereid zijn om je als vrijwilliger in te zetten voor de kerk?

- a. Ja
- b. Misschien, ligt eraan welke functie
- c. Nee, heb ik geen behoefte aan

10) Levend geld (collecten en giften) zijn belangrijk voor de continuïteit van de Kerkorganisatie, onder andere ter dekking van de onderhoudskosten. Ben je (los van collecten en giften) bereid een financiële bijdrage te leveren aan de kerk(gemeenschap)? Huidige richtlijn hiervoor is 1% van het netto inkomen.

- a. Ja, ben bereid 1% van mijn netto inkomen te betalen
- b. Ja, ben bereid tot een jaarlijkse bijdrage maar minder dan de gevraagde richtlijn voor de financiële bijdrage
- c. Nee

11) Via welke kanalen hoor en lees jij over onze (lokale) kerk?

Meerdere antwoorden mogelijk.

- a. Via het kerkblad
- b. Via de site protestantsmarken.nl
- c. Via social media (facebook/instagram)
- d. Via Markennieuws
- e. In de kerkdiensten
- f. Via Kerk Cafe
- g. Niet van toepassing voor mij

12) Welke van onderstaande antwoorden spreekt jou het meest aan?

- a. In het contact met de kerk vind ik geloofsopbouw en inspiratie het meest belangrijk
- b. In het contact met de kerk is uitwisseling met geloofsgenoten voor mij de kernzaak
- c. In het contact met de kerk wil ik vooral geïnformeerd worden over het doen en laten van de kerk (activiteiten, beleidsontwikkelingen etc.)
- d. Ik heb geen behoefte aan contact met de kerk, in geen enkele vorm

13) In hoeverre voel je je thuis en gezien in de kerk?

- a. Heel erg
- b. Een beetje
- c. Niet
- d. Niet van toepassing voor mij

14) Wat doet een kerkdienst met je?

- a. Een dienst geeft mij blijdschap en bemoediging
- b. Een dienst geeft mij richting of een opdracht
- c. Een dienst laat mij de gemeenschap ervaren
- d. Een dienst doet weinig of niets met me
- e. Niet van toepassing voor mij

15) Voel je je welkom om naar de kerk te komen?

- a. Ja, geen enkel probleem. Als ik wil dan ga ik gewoon
- b. Nee, maar ik heb wel behoefte om naar de kerk te komen
- c. Niet van toepassing voor mij

16) Zijn er andere vormen van samen kerk zijn op Marken die u aanspreken buiten hetgeen al geboden wordt? Zou u aan kunnen geven waar u behoefte aan heeft?

Meerdere antwoorden mogelijk.

- a. Pastoraat voor bepaalde groepen
- b. Lectio divina (goddelijke lezing: meditatieve en spirituele manier van Bijbellezen gericht op de persoonlijke ontmoeting met God)
- c. Gezamenlijke maaltijd of koffie momenten
- d. Vesper diensten in de paastijd
- e. Film met thema
- f. Creatieve groep
- g. Samen wandelen
- h. Overige ideeën, namelijk:

17) Wilt u verder nog wat kwijt?