

Protestants Marken



Jaargang 20 nummer: 14

verschijnt wekelijks

Zaterdag 4 april 2026

Kerkdienst Zondag 5 april 2026

Onze kerkdiensten zijn te zien via Kerk TV.

Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

PATMOSKERK

EERSTE PAASDAG

10.00 uur	Ds. W.P. v/d Hoeven	Amersfoort
Organist	Dirk Kes	
Kosters	Jaap Boes en Klaas Boes	
Kindernevendienst	Op afroep telefoon 0623424350	Nathanja
Eerste Collecte	Project Pakistan	
	Bankrekening NL75RBRB0841377847	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
	Kerk	
Tweede Collecte	Bankrekening NL69INGB0000160962	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Kerktaxi	Pieter van Altena	telefoon 0299601660

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	5 april	Matteüs 28:1-26
Maandag	6 april	Hebreeën 1:1-9
Dinsdag	7 april	Hebreeën 1:10-2:4
Woensdag	8 april	Hebreeën 2:5-12
Donderdag	9 april	Hebreeën 2:13-18
Vrijdag	10 april	Hebreeën 3:1-11
Zaterdag	11 april	Hebreeën 3:12-19

Voorbede

1. Het is Pasen, Jezus is opgestaan, 't is tijd om samen op weg te gaan, op weg naar de mensen die wij kunnen helpen, dus eenzamen, armen en rijken kom.
2. Laat ons de woorden van troost delen: In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
3. Zegen ons met voldoende dwaasheid, om te geloven dat we een verschil kunnen maken in deze wereld. Zodat we kunnen doen wat mogelijk is door Uw Geest.
4. Ontferm U over onze gemeente op Marken en laat ons verbazen over de wonderen in ons leven.
5. Ontferm U over de ouderen op Marken en in verzorgingstehuizen, laten wij hen niet vergeten.
6. Zorg voor de zieken, Heer, geef rust aan vermoeiden, zegen de stervenden en troost wie lijden.
7. Leer ons om niet alles uit te leggen, want het gaat niet om de woorden, het gaat om wat wij doen.

Aagtje Commandeur-van Riel

Op weg naar Pasen**Jezus ging die weg alleen voor ons****Alleen**

Het duister sluit zich als een deken om Hem heen.

Eenzaam gaat Hij de weg.

Hoe lang is het geleden?

Zie hoe Hij door de woestijn liep. Dorst en honger kwelden Hem. De stenen in het zand leken op platte broden. Een stem die zei: 'Je kunt er brood van maken. Jij bent toch...?'

Later kwamen engelen en ze dienden Hem.

Nu loopt Hij daar alleen.

De lucht is donker. Sterren hebben zich verstopt. Zijn ademhaling zit hoog in zijn borst. Zweet, vermengd met bloed, drupt van zijn lichaam.

Als een loden last ligt het gebeuren op Hem.

Als Hij door zijn knieën zakt, zijn hoofd de aarde beroert, vouwt Hij zijn handen.

'Vader... als het mogelijk is...'

Verlaten

Terwijl Hij daar worstelt, houden zijn vrienden het niet meer. De stilte, het koele windje, de wijn die ze gedronken hebben bij het eten – dat alles maakt hun ogen zwaar.

Alleen worstelt Hij daar.

Geen vriend die naast Hem knielt. Ze wilden met Hem sterven, hadden ze gezegd.

Geen stem uit de hemel.

Eenzaam keert Hij terug.

Zijn stem, vol teleurstelling, klinkt: 'Konden jullie dan niet een uur...?'

Opnieuw gaat Hij.

Het hemelgewelf is nog steeds gesloten.

Geen vogel die vliegt, niets beweegt zich, eenzaam en verlaten loopt Hij.

Opnieuw vouwt Hij zijn handen. 'Vader, als het niet anders kan...'

Voor ons

Met zachte plofjes komen zijn sandalen neer op het pad.

Hij kijkt naar de slapende gezichten.

Een diepe zucht zoekt een weg in de ruimte.

Nog eenmaal gaat Hij de weg.

Zijn knieën raken opnieuw de grond. Het hoofd richt zich naar Boven.

'Vader... Uw wil...?'

Terug op de plek waar zijn vrienden liggen, zegt Hij: 'Het is zover...'

Er is geen weg terug.

Voor hen, voor mij, ging Hij.

Ik wilde dat ik het beschrijven kon. Zijn verlatenheid, zijn vernedering, zijn pijn.

Ik kan het niet. Misschien zingen.

Nee, zuiver klinkt het niet. Ik blijf te veel mens.

Maar brokken van een oud lied komen naar boven:

Dank, mijn Heiland, voor uw lijden,

voor uw bitt're bange nood (...),

voor de wonden, U geslagen,

voor het kruis, door U gedragen...

Dan schiet ik vol en ik val stil.

Diaconale Collecte 1^e Paasdag

Komende zondag 5 april weer eens collecte voor het project Pakistan.

Berichten uit Pakistan zijn niet altijd erg opbeurend, maar afgelopen 19 maart kregen we een vrolijk bericht dat ik graag met de gemeente deel:

Dear Klaas and Hilly,
Warm greetings to you.

Today marked our annual results day at Greenleaf Secondary School. It was a significant and emotional occasion for both teachers, students and parents, as they gathered to receive the outcomes of a year's hard work and dedication.

The atmosphere was filled with anticipation, joy, and reflection. Many students celebrated their achievements with happiness and gratitude, while others were encouraged to keep striving and not lose hope. It was also a meaningful time for parents to engage with teachers and appreciate their efforts in guiding the students. We thank God for His guidance throughout the academic year and for the strength He has given our students and staff. We also deeply appreciate your continued prayers and support, which play a vital role in the growth and success of our school community.

We were reminded of God's promises of hope and purpose: Jeremiah 29:11. And also: Philippians 4:13.

Blessings and regards, Faras and Staff Greenleaf Secondary School.

Hier even de vertaling:

Vandaag was de uitslag van de jaarlijkse resultaten op de Greenleaf Secondary School. Het was een bijzondere en emotionele gebeurtenis voor zowel leraren, leerlingen als ouders, omdat iedereen samenkwam om de resultaten te horen van een jaar hard werken en toewijding.

De sfeer was gevuld met verwachting, vreugde en reflectie. Veel leerlingen vierden hun prestaties met blijdschap en dankbaarheid, terwijl anderen werden aangemoedigd om door te gaan en de moed niet te verliezen. Het was ook een waardevolle tijd voor ouders om in gesprek te gaan met de leraren en hun inzet te waarderen bij het begeleiden van de leerlingen.

We danken God voor Zijn leiding gedurende het schooljaar en voor de kracht die Hij onze leerlingen en medewerkers heeft gegeven. We waarderen ook jullie voortdurende gebeden en steun enorm, want die spelen een essentiële rol in de groei en het succes van onze schoolgemeenschap.

We werden herinnerd aan Gods beloften van hoop en doel: Jeremia 29:11 en ook Filippenzen 4:13.

Klaas Kes



NIEUWS
BEROEPINGSCOMMISSIE

Dit keer een korte update.

Afgelopen maandag, 30 maart, is de reactietermijn voor onze vacature gesloten. We kunnen vertellen dat we enkele reacties en motivaties hebben ontvangen. Deze worden de komende tijd door de beroepingscommissie beoordeeld en met potentiële kandidaten zullen wij kennismakingsgesprekken plannen. Meer kunnen we in deze fase nog niet delen maar zodra we nieuws hebben laten we weer van ons horen.

Vriendelijke groeten,
De beroepingscommissie

Liturgie voor de dienst op: Witte donderdag 2 april 2026 20.00 uur

Voorganger: ds. W.P. van der Hoeven

- Intochtslied Psalm 22: 1.3
- Welkom en Mededelingen (door ouderling van dienst)
- Stil gebed
- Votum en groet
- Lied Psalm 22: 7.10
- Apostolisch vermaan uit het N.T.
- Lied Psalm 130: 3.4
- Gebed om de opening van het Woord
- Lied 348 vers 1
- Schriftlezing Matteus 27: 11-26: (door ouderling van dienst)
- Lied 558: 1.5.7
- Verkondiging
- Lied 578: 1.3.4
- Toelichting op de collecte (door de diaken van dienst)

Inzettingswoorden

- Lezing Avondmaalsformulier
- Geloofsbelijdenis
- Lied 577: 2.3

Dienst der Gebeden

- Toeberediging van de tafel
- Lied Psalm 42: 1.7
- Nodigen
- Uitdeling en Communie
- Lied Gezang 381: 2.4.6
- Dankgebed
- Slotzang Lied 575: 1.5.6
- Wegzending en Zegen met gezongen Amen (lied 431b)
- Deurcollecte

VESPERS IN DE STILLE WEEK

Zoals we al jaren doen zijn er in de Stille Week vesperdiensten op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.

Op Goede Vrijdag herdenken we de kruisdood van Jezus.

We staan dan ook samen met Maria, de moeder van Jezus, stil bij zijn lijden en dood.

U kunt dan ook luisteren naar het Stabat Mater waarin de woorden klinken:

“Vol van smart stond de moeder, diep bewogen naast het kruis”

Na deze vesper gaan we samen de nacht in.

Stille Zaterdag is de dag van de graflegging.

Maar op die dag mogen we ook gaan uitkijken naar de nieuwe morgen

Daarom zal dan ook het licht ontstoken worden,

zodat wij weten dat de dood niet het einde is.

Licht dat ons aanstoot in de morgen, voortijdig licht waarin wij staan.

We mogen onderweg gaan naar de nieuwe morgen.

De vespers worden gehouden in de Grote Kerk

Goede Vrijdag en Stille Zaterdag om 20.00 uur.

Op beide dagen is er een deurcollecte bestemd voor de kerk

Orde van dienst voor **Paaszondag 5 april 2026** om 10 uur Patmoskerk
Protestantse Gemeente Marken

Voorganger ds. W.P. van der Hoeven

- Welkom en Mededelingen (*door ouderling van dienst*)
 - Intochtslied Psalm 150
 - Stil gebed
 - Votum en groet
 - Lied Psalm 146: 1.3
 - Gebed van verootmoediging
 - Lied 623: 7
 - Wetslezing
 - Lied 623: 8
 - Gebed om de opening van het Woord
 - Kinderverhaal
 - Lied 348 vers 1 (*Kinderen gaan naar de kindernevendienst*)
 - Schriftlezing : Romeinen 8: 31-39 (*door ouderling van dienst*)
 - Lied 657: 2.4
 - Schriftlezing : Lukas 24: 1-10 (*door ouderling van dienst*)
 - Lied 531
 - Verkondiging
 - Lied 624 (*Kinderen komen terug van de kindernevendienst*)
 - Toelichting op de collecte (*door de diaken van dienst*)
 - collecte
 - Dankgebed en voorbeden
 - Slotzang Lied 634
 - Wegzending en Zegen met gezongen Amen (lied 431b)
-

Gemeente Groei Groep

Donderdag 9 april is de laatste bijeenkomst van dit seizoen.

We sluiten dit seizoen weer af met een maaltijd in de Patmoskerk om 19.00 uur.

Aaltje Maas.

Tienermiddag Pasen

Zondagmiddag 29 maart hadden we de laatste tienermiddag van dit seizoen met Pasen als thema. Aan de hand van schilderijen van het initiatief Gospel Images gingen we het Paasverhaal door, hier heeft u ook een aantal van kunnen zien op de wijkbijeenkomsten. Na het achterhalen van de gebeurtenis op het schilderij hebben we met elkaar de volgorde



bepaald. Dat was nog best even puzzelen. Hierna hebben we het elkaar gekeken naar een indrukwekkend interview met Marian Eisden. Zij was de pleegmoeder van de 15-jarige Jerryson die vorig jaar september werd neergeschoten door de politie bij de Mac Donalds van Capelle aan de IJssel. Het interview ging niet over het onderzoek en

de schuldvraag, dat loopt nog. Wel vertelde Marian op indrukwekkende manier over haar pleegzoon, hoe zij hem kende in vergelijking met de buitenwereld. Hoe ze de vraag krijgt hem in huis te nemen als ze zelf kampt met borstkanker. Ze beschouwt hem als een Godsgeschenk, omdat hij haar op de been houdt. Een week na het overlijden van Jerryson wordt er een rouwmars georganiseerd. 'We gaan niet veroordelen, we gaan niet demonstreren, we gaan liefde geven.' Ze vergeeft de agent; 'Tuurlijk ja', zegt ze erover. Waar haalt ze het vandaan? Dan vraagt de interviewer haar wat er door haar heen gaat als ze hoort dat haar pleegzoon overleden is? 'Ik was het liever zelf geweest, ik gunde hem zoveel. Ik heb zoveel wegen voor hem bewandeld. Dat hij een goed leven kon hebben. Dat hij zichzelf kon zijn.' Haar antwoord raakt aan het hart van het Paasevangelie. Deze diepgelovige pleegoma is vertrouwd met haar schepper. God die de wereld zo lief had, dat Hij het liefste gaf wat Hij had als offer. Ik was het liever Zelf geweest.

We spraken in de groep met elkaar door over veroordelen en beschadigd raken door dingen die je meemaakt. Kan je dan wel vergeven? Na dit alles nog een stevige Kahootquiz over Pasen (dank fam. Korstman en Menno voor het brengen) en op veler verzoek een paaseieren speurtocht door de hal van de Patmoskerk. En voor wie hoopt dat er nog een verdwaald exemplaar ligt na het zien van deze foto: helaas zijn alle eieren gevonden!

Het interview is terug te zien op [youtube.com/watch?v=Ng-vsaJJYs](https://www.youtube.com/watch?v=Ng-vsaJJYs). Marian Eisden is begin maart onverwacht overleden. Binnenkort volgt een evaluatie over de tienermiddagen.

Hartelijke groet,

Marie Janne, Hilda, Nienke, Gerdien en Geke



Wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt

Wij willen iedereen bedanken voor de warme belangstelling, kaarten en mooie woorden na het overlijden van mijn man, onze Ta, schoonvader en Bap

Jaap Zondervan

Een woord, een gebaar of een kaart doet je zo goed, wanneer je iemand die je zo liefhebt, missen moet.

In het bijzonder bedanken wij de brandweer voor het respectvolle en waardige eerbetoon.

Lijsje Zondervan – Visser

Hein Andre en Janny

Tijs Marcel en Linda

Trijntje Regina en Pieter Cornelis

en kleinkinderen

Wij willen iedereen die geholpen heeft in de kerk, toen ik/onze mem

Aaltje de jong-Dorland onwel werd hartelijk bedanken.

Tijdelijk adres:

Dijklander Ziekenhuis

Omring herstelafdeling

5^{de} etage kamer 73

Maelsonstraat 3

1624 NP Hoorn

SLOTDIENST JEUGDWERK

ZONDAG 12 APRIL 2026 OM 10:00 UUR
IN DE PATMOSKERK

Te Bont Gemaakt?



De knuffels mogen vooraan in de kerk staan op weg naar de Ark

Voorganger: Pastor Geke den Otter

Muzikale begeleiding: Leerlingenorkest Juliana o.l.v. Sascha Ewouds

Organist: Hans Jütte